

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 5 februari 2022

66^e jaargang, nr. 2

KERKDIENTEN

Zondag 6 februari Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk
Crèche: Marinka Buurman

Zondag 13 februari

10.00 uur ds. E.J. van Katwijk, Ned. den
BergCollecten : 1^e Zending TWR; 2^e Kerk
Crèche: Nieske Veldhuisen

Zondag 20 februari

10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Crèche: Tessa van der Linden onder voorbehoud koffie: Nelleke Nobel

Zondag 27 februari 1^e Lijdenszondag

10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten : 1^e KIA Werelddiaconaat Rwanda ; 2^e Kerk
Crèche: Henk den Hartog onder voorbehoud koffie: Henk Holtmanns

Zondag 6 maart 2^e Lijdenszondag

10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam
Collecten : 1^e Stap Verder (A'dam Z-O); 2^e Kerk
Crèche: Marinka Buurman onder voorbehoud koffie: Jos van der Linden



De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

MEDITATIE

Sta op! "Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht" Psalm 134:1

Het woord **zegenen** kennen we wel in de kerk. Al weten maar weinig mensen precies wat het betekent. We wensen elkaars Gods zegen toe. Maar wat is dat precies?

Met de tekst uit Psalm 134 kan niet iedereen uit de weg. Wordt ons nu hier gevraagd om de HEER te zegenen? Wat moeten we ons daar nu bij voorstellen? Het helpt om te bedenken dat het woord 'zegen' niet alleen over goede woorden gaat, maar ook over hele concrete zaken. In het verhaal van Jacob als hij over de rivier de Jabbok gaat staat er dat zijn zegen voor hem uit gaat. Een zegen is dus dat wat je ontvangen hebt, maar ook wat je elkaar gunt, in woorden en in daden. Nu wordt de tekst opeens een stuk duidelijker. Zeker, wij zijn als mensen en als mensheid volledig afhankelijk van de zegen van God. Maar wij kunnen ook God zegenen, door goede woorden over Hem te zeggen, of door hem geschenken te geven of iets voor hem te doen. In psalm 134 is de oproep om God te zegenen speciaal gericht op hen die in de tempel hun dienst doen. Dat aan priesters en levieten die in de tempel dienst doen gevraagd wordt God te zegenen met hun daden en hun woorden is dan ook vanzelfsprekend. Maar we mogen niet vergeten dat in het Nieuwe Testament wij allen gezien worden als priesters in de dienst van God. De oproep om de HEER te zegenen is daarom vandaag ook aan u gericht. Hoe gaan we de dat vandaag inhoud geven? In ieder geval door de dienst van de HEER te verrichten, steeds opnieuw. Daarbij mogen we dan zelf ook weer rekenen op de zegen van God. Zoals de schrijver van Psalm 134 het onder woorden brengt: 'Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft'.

RANDOM DE DIENSTEN



Op **zondag 6 februari** is onze eerste **avondmaalsviering** na Kerst. De instelling van het Heilig Avondmaal wordt meestal verbonden met de viering die Jezus kort voor zijn gevangenneming en kruisiging met zijn leerlingen had. Maar Jezus heeft bij deze instelling ook aangegeven dat wij deze maaltijd meermalen moesten vieren: 'Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken', lezen we in 1 Korintiërs 11. In de wereldkerk is dit over het algemeen opgevat dat dit betekent dat we het Heilig Avondmaal meerdere malen per jaar moeten vieren. De reformator Johannes Calvijn pleitte er in zijn dagen voor om het ook elke zondag te vieren. Maar omdat het gemeentebestuur dit verbood, is in onze Calvinistische traditie de gewoonte ontstaan om het vier of vijfmaal per jaar te vieren.

In ieder geval geeft dit wel de ruimte om verschillende aspecten van de betekenis van het Heilig Avondmaal in een kerkelijk jaar in het licht te zetten. Op zondag 6 februari lezen we volgens het rooster van de Spoorzoekers uit Marcus 1:1-11, waarin Jezus gedoopt wordt door Johannes. Waarom preekt Johannes eigenlijk in de woestijn?

Op **zondag 13 februari** is er een gastpredikant in ons midden. Waar het in deze dienst over zal gaan is mij nog niet bekend. Bij de Spoorzoekers zal het gaan om Marcus 1:21-28.

Op **zondag 20 februari** blijven we nog even in Marcus 1, deze keer de verzen 29-38. Nabijheid en afstand nemen zijn belangrijke thema's in dit bijbelgedeelte.

Avondmaal in de kerk en thuis

Het Avondmaal zal op zondagmorgen 6 februari gevierd worden op eenzelfde wijze als de voorgaande keren, dus nog niet om de tafel maar met zitplaatsen in de kerk. *Bent u niet in de gelegenheid om de Avondmaalsdienst te bezoeken vanwege uw persoonlijke gezondheid of vanwege terughoudendheid ten aanzien van een mogelijke coronabesmetting, dan kunt u dat doorgeven tot en met vrijdag 4 februari via de mail of telefonisch aan diaken Jacobien Kalule-Dusseldorp. Wij komen graag het brood en de wijn/druivensap voorafgaand aan de dienst bij u langs brengen.*

VANUIT DE GEMEENTE

Jong Nigtevecht

In een vorige kerkblad gaven we al aan dat we kijken naar wat er in onze kerk en ons dorp mogelijk zou moeten zijn voor jonge mensen, pakweg tussen de twintig en de dertig jaar.

Intussen is er ook al een datum geprikt, **vrijdag 4 maart!** Thema van de avond is **'Even bijpraten!'** Bij deze het verzoek, zet deze datum alvast in je agenda. *Als je op deze avond wilt komen of het nog niet zeker weet maar wel op de hoogte gehouden wilt worden: stuur een mailtje of appje naar een van ons, Marinka, Tessa of mij (ds Hans Berkheij).*

Wij horen weer van elkaar!



UIT DE PASTORIE

*Wilt u graag eens een gesprek met uw predikant? U mag mij bellen via **0294-771030**. U mag ook een mailtje sturen via j.a.berkheij@berkheij.nl. Dan maken we zo spoedig mogelijk een afspraak.*

Verder ontvang ik van u graag ook uw mailadressen en telefoonnummers. Vanuit de pastorie probeer ik ook zelf mensen uit onze gemeente te benaderen. Zomaar onaangekondigd bij mensen langs gaan is niet altijd praktisch en in deze Coronatijd ook onwenselijk. Maar telefonisch contact of via de telefoon een afspraak maken, kan alleen als ik ook uw telefoonnummer heb. In de kerkelijke ledenadministratie ontbreken die bijna altijd, en ook staan veel telefoonnummers niet meer in het telefoonboek. *Mag ik u vragen om mee te helpen om de contactgegevens zo volledig mogelijk te krijgen?*

*Met vriendelijke groet, ook namens Anneke,
ds Hans Berkheij
Telefoon 0294-771030*

VANUIT DE KERKENRAAD

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 13 januari 2022

- Er wordt gesproken over de **financiële situatie** van de diaconie n.a.v. de cijfers die de penningmeester van de diaconie zal presenteren op de gemeente-avond. Het college was al op de hoogte gebracht via een brief van de diaconie. Deze brief wordt nog kort besproken.
- De **gemeenteavond** zal online plaatsvinden, de voorbereidingen zijn in volle gang. Er zal gelegenheid worden geboden om vragen te stellen via de telefoon en app. Vooraf aan de gemeenteavond kunnen de cijfers van de diverse geledingen via email worden opgevraagd of onder de toren op papier worden afgehaald. Gemeenteleden die thuis niet kunnen meeluisteren mogen in de kerk aanwezig zijn, met inachtneming van de geldende coronaregels op dat moment.
- Er wordt gesproken over **kerk zijn in coronatijd**. Er mag ingetogen worden meegezongen.
- Er is contact met gemeenteleden over het **welbevinden** van een ieder.
- Er zal aandacht worden besteed door de kerk aan het afscheid van onze buurtsuper **Attent en dorpscafé No 100**. Ook zal er aandacht zijn voor de nieuwe eigenaar van de **Waterkant**.
- Onze predikant heeft een **gebedswandeling** uitgezet in het kader van de gebedsweek. Deze wandeling kan het hele jaar gelopen worden. Er zijn enveloppen met de route.
- Het college oriënteert zich met betrekking tot de **financiën** op welke wijze er meer rendement uit het vermogen kan worden gehaald.
- We bespreken de vraag of iedereen zich nog kan vinden in het **beleidsplan** Met hart en ziel voor de Heer, zoals destijds is opgesteld.
- Een terugblik op de **diensten van kerst en oud en nieuw**. Het waren helaas "stille" diensten i.v.m. de geldende covid regels.

Volgende kerkenraadsvergadering zal plaatsvinden op 3 maart 2022.

Kort verslag van de gemeenteavond op 24 januari 2022

De voorzitter, Esther Bergmeijer, **opent de vergadering**. Het is deze keer anders dan anders, omdat de vergadering vanwege coronamaatregelen online in de kerk wordt gehouden. Esther leest een gedeelte voor uit Mattheus 2 over de wijzen die in een droom te horen kregen dat ze via een andere weg moesten terug reizen dan dat ze van plan waren. Bij ons kunnen soms wegen ook anders lopen dan dat wij gedacht hadden. Dan komt het erop aan te blijven vertrouwen dat God ons verder zal leiden. Daarna gaat Esther voor in gebed om een zegen te vragen voor deze vergadering.

Namens de **diaconie** doet Martine Staal verslag over de jaarcijfers van 2021. Voor de diaconie was het een bijzonder jaar. Omdat er minder kerkdiensten zijn gehouden, waren er minder collecten. Toch zijn er mooie giften overgemaakt waar de diaconie heel blij mee is. Afgelopen jaren lieten de inkomsten een dalende lijn zien, mede ook door de lage rente. Om toch voldoende reserves te hebben, heeft de diaconie gesneden in de uitgaven. Daarnaast zijn er helaas ook activiteiten zoals ouderenkerstfeest niet doorgegaan. Ondanks dat het afgelopen jaar voor lagere uitgaven zorgde, hoopt de diaconie dat zulke activiteiten in 2022 wel weer georganiseerd kunnen worden.

Vervolgens worden de jaarcijfers van **Helpt u Hopen** besproken. Er zijn afgelopen jaar hele mooie acties geweest en trouwe adoptiegiften. Het aantal adoptiekinderen blijft voorlopig gelijk. De Oeganda-commissie krijgt de opdracht om een goed project op te zetten waar het geld aan besteed kan worden.

Vanuit de **zendingscommissie** doet Ellen de Haan verslag over de cijfers van 2021. Ellen kon vanwege quarantaine-verplichtingen niet aanwezig zijn in de kerk maar had een presentatie ingesproken. De Zendingscommissie heeft afgelopen jaar mooie giften binnen gekregen en er was een collecte extra. Hierdoor konden verschillende doelen een mooi bedrag krijgen. Met Pasen is er een kaartenactie geweest naar de gemeenteleden, met Kerst is de Elisabethbode huis aan huis bezorgd en de voorstelling op de Vakantiebijbelochtend is gesponsord.

Namens de **kerkrentmeesters** doet Bram Kruijning verslag over de jaarcijfers van 2020. De inkomsten vanuit de gemeenteleden is redelijk stabiel, maar de steeds lagere renteopbrengsten worden steeds meer merkbaar. Voor de kerkrentmeesters is dit een groot punt van zorg en zij onderzoeken op welke manieren dit deels kan worden ondervangen. De uitgaven en kosten zijn lager uitgevallen, maar dit komt vooral doordat de gemeente vacant was. In de begroting werd, volgens de regels, gerekend met een eigen predikant. Nieuwe regels vanuit de landelijke PKN zorgden ervoor dat de gebouwen anders gewaardeerd dienen te worden. Hiervoor wordt de WOZ-taxatiewaarde gebruikt. Door deze administratieve aanpassing zijn de incidentele baten gestegen. De begroting voor 2022 is gebaseerd op basis van de jaarcijfers en begrotingen van afgelopen jaren.

Tussen de verschillende presentaties door wordt er een **muzikale intermezzo** gegeven door Dianne met zang en piano. Er is dan tussendoor gelegenheid om vragen in te dienen.

Aan het eind van de vergadering bedankt Esther alle mensen en gemeenteleden die zich hebben ingezet om alle activiteiten mogelijk te maken. De vergadering wordt afgesloten met een **dankgebed** dat door onze predikant ds. Hans Berkheij wordt uitgesproken.

Gast voorgangers

Zoals U wellicht weet is het invullen van het preekrooster een zaak van ver vooruit werken. Vanaf 2 januari worden de eerste afspraken gemaakt voor het jaar erop. En gemeentes die er geen vertrouwen in hebben dat het goed komt beginnen zelfs al in december. Wij zijn in Nigtevecht dus ook al weer bezig met het jaar 2023. Ds. J.A. Berkheij doet ca. 25 ochtenddiensten en er moeten dan nog een kleine 30 ingevuld worden. In het preekrooster voor 2022 zijn er nu nog 10 open plekken en voor 2023 nog 20.

Heeft u nog namen van voorgangers die u graag bij ons voor ziet gaan (of juist helemaal niet)? Of heeft U nog vragen en opmerkingen stel ze gerust.

Hijmen van Lindenberg

KRINGEN



Gebedskring

Van harte uitgenodigd op de volgende data in de kerk:

Maandag 21 februari om 20 uur

Maandag 14 maart om 20 uur

JEUGD

Voor alle tieners,

Nu het weer kan, hebben we er weer heel veel zin in om bij elkaar te komen!



Vrijdagavond 11 februari

organiseren we **een filmavond**

met popcorn in het

Verenigingsgebouw.

Om 19.30 uur gaat de deur open

en starten we de film!

Allen van harte welkom!



Zet **vrijdagavond 4 maart** ook alvast in je agenda! Ook dan organiseren we een leuke jeugdactiviteit, waarover later meer!

groet, namens alle jeugdleiding, Johan, Marian en Marieke

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	25 december	€ 88,45	Per bank ontvangen: 2/1: € 25,- en € 15,- 9/1: € 10,- 23/1: € 20,- en € 100,- 24/1: € 20,- Kozijn: € 247,96
Ochtendcollecte	26 december	€ 44,70	
Ochtendcollecte	2 januari	€ 33,50	
Ochtendcollecte	9 januari	€ 14,00	
Ochtendcollecte	16 januari	€ 42,00	
Ochtendcollecte	23 januari	€ 70,50	

Namens de Kerkrentmeesters, *Ina Boshuizen*

Opbrengst verjaardagsbussen 2021

In 2021 is de opbrengst van de verjaardagsbussen - bestemd voor het jeugdwerk - het mooie bedrag van € 1379,93.

Wij bedanken alle jarigen en willen alle vrijwilligers die met de verjaardagsbussen bij de jarigen van onze gemeente langs gaan om de felicitaties over te brengen en een bijdrage te vragen voor onze mooie kerk, hartelijk bedanken voor alle moeite die jullie hiervoor hebben genomen.

Namens het college van Kerkrentmeesters, *Ina Boshuizen*

Promotie collectebonnen

Het gaat goed met de promotie!! In de collectezakken vinden we steeds minder muntgeld. Papieren geld blijft natuurlijk van harte welkom.

➔ Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

➔ De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.

U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters en de diaconie

DIACONIE

Ondersteuning Diaconie

In het Contactblad van januari jl. heeft u een financiële hulpvraag van de diaconie kunnen lezen. Met grote dankbaarheid kunnen wij, de diaconie, u melden dat aan deze hulpvraag gehoor is gegeven.



Er zijn al verscheidene giften, waaronder enkele grote bedragen over gemaakt op de diaconierekening, bestemd voor het Plaatselijk Bijzonder Kerkenwerk. In januari ontving de diaconie € 1552,50, onze hartelijke dank daarvoor.

→ Wij hopen dat u de diaconie ook de komende periode financieel blijft ondersteunen in deze tijd van minder kerkbezoek en online diensten.

Met uw hulp kan de diaconie de waardevolle activiteiten in onze gemeente ook dit jaar blijven voortzetten, zoals de seniorenmiddagen, kerstviering en de financiële ondersteuning van de Contactcommissie.

De bankrekening van de diaconie is: NL59 RABO 0157013863

(o.v.v. Plaatselijk Bijzonder Kerkenwerk)

Vriendelijke groet namens de diaconie, *Jacobien Kalule, Christa Meinders, Nieske Veldhuisen, Martine Staal, Kees Creemer*

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

25 december	Helpt u hopen	€ 120,-	
26 december	ZOA	€ 47,50	
2 januari	Nederl. Vl. Bijbelgenootsch.	€ 30,50	Per bank € 2,50
9 januari	Voedselbank Stichtse Vecht	€ 14,50	Per bank € 25,-
16 januari	Pl. Bijz. kerkwerk	€ 52,50	
23 januari	Helpt u hopen	€ 48,50	Per bank € 20,-

Collectes komende weken

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp. U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Collecte

→ 27 februari KIA Werelddiaconaat

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.



Stroopwafels en rookworsten actie

Dit jaar zet kinderclub de Regenboogclub uit Weesp zich weer in voor de kinderen van ons project **Helpt u hopen**. Er kunnen stroopwafels en rookworsten gekocht worden. Met de verkoop van deze producten, wil de Regenboogclub zoveel mogelijk geld ophalen voor kledingsetjes voor de kinderen. Het doel is om 85 setjes met daarin ondergoed, een shirt en broek of een jurk te bekostigen. Zo'n kledingpakket kost € 17,- ; er



moeten dus veel stroopwafels en rookworsten worden verkocht!!

Een pakje stroopwafels of een rookworst kost € 3,25.

Per 3 is het slechts € 9,-, combineren mag. In februari ligt er een intekenlijst in de toren van de kerk. Hierop kun je aangeven hoeveel rookworsten en pakjes stroopwafels je wilt.

Je kan ook via de mail bestellen bij Nieske

De lekkernijen worden begin maart aan de deur bezorgd en moeten contant worden betaald.

→ *De diaconie hoopt natuurlijk dat jullie ruim willen inslaan voor dit goede doel!*

AGENDA	
Gebedskring	Maandag 21 feb., 14 maart, 20 uur, Kerk
Kerkenraadsvergadering	Donderdag 3 maart
Bijeenkomst Jong Nigtevecht	Vrijdag 4 maart
Tieners: filmavond + jeugdactiviteit	Vrijdag 11 februari, 4 maart 19.30 uur, Verenigingsgebouw
Paasgroeten actie	Vóór vrijdag 7 maart, brievenbus Verenigingsgebouw

COMMISSIES

Van de zendingscommissie



Op 13 februari zal er, namens de zendingscommissie, een collecte plaats vinden voor de **Stichting Trans World radio**. De missie van TWR is om de wereld te bereiken met het evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderen. Het evangelie is een bron van hoop en troost voor een ieder, waar ook ter

wereld, in welke situatie dan ook. Verbazing en verrassing zijn veelgehoorde reacties wanneer mensen het evangelie in hun eigen taal ontdekken.

TWR zendt uit in vele gebieden ter wereld zoals bijvoorbeeld van het eiland Guam, vanwaar 3500 kilometer verderop Noord-Korea bereikt wordt. Noord-Korea is hermetisch afgesloten en godsdienst is daar ten strengste verboden. De vervolging van christenen is er enorm maar God's woord gaat op deze manier dwars door gesloten grenzen en brengt hoop!

Als zendingscommissie steunen wij TWR en willen wij U dan ook deze collecte van harte aanbevelen.

Als zendingscommissie willen wij ook graag nog een aantal andere punten onder uw aandacht brengen:

- Het **doel van de zendingsbus** voor dit jaar is **Youth for Christ**. Hierover in het volgend Contactblad meer.

- Het **jaardoel** van de zendingscommissie is voor de **GZB, Care 4 Malawi**, (familie G. van der Pol) Wij zullen hun maandelijks financieel steunen. Ook hierover in het volgend Contactblad meer.
- De PKN heeft een **paasgroeten actie** opgezet; bij het volgende Contactblad zal een kaart gevoegd worden welke U dan kunt beschrijven. De PKN zal deze kaarten bezorgen bij gevangenen door heel Nederland. Indien U er meer dan 1 wilt sturen kunt u nog extra kaarten in de kerk ophalen. *Graag deze kaarten voor (!) vrijdag 7 maart in de brievenbus van het Verenigingsgebouw doen.*
- In het Contactblad van 5 maart zult U een **Petrus veertigdagentijdkalender** vinden.

Wij wensen u God's zegen toe !

De Zendingscommissie Barbara Roodhart, Ellen de Haan en Gerda van Lindenberg



COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Data van uitgifte: 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p>Zaterdag 5 maart 2022</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: Zaterdag 26 februari</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER

za 5 feb	Psalm 48	Zo is God
zo 6 feb	Lucas 5:1-11	Goede vangst
ma 7 feb	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
di 8 feb	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
wo 9 feb	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
do 10 feb	Psalm 1	Als een boom
vr 11 feb	Jesaja 47:1-15	De rollen zijn omgedraaid
za 12 feb	Jesaja 48:1-11	IJzer en brons, geen zilver
zo 13 feb	Jesaja 48:12-22	De HEER roept
ma 14 feb	Jesaja 49:1-7	Het verborgene zichtbaar gemaakt
di 15 feb	Jesaja 49:8-13	Goede reis
wo 16 feb	Jesaja 49:14-26	Ik vergeet jou nooit
do 17 feb	Psalm 3	Al ga ik door een dal ...
vr 18 feb	Lucas 6:1-11	Sabbats(on)rust
za 19 feb	Lucas 6:12-26	In de leer bij Jezus
zo 20 feb	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
ma 21 feb	Lucas 6:39-49	Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
di 22 feb	Lucas 7:1-10	Geloof, hoop en liefde
wo 23 feb	Lucas 7:11-17	Opwekking
do 24 feb	Amos 1:1-10	Misdaad op misdaad
vr 25 feb	Amos 1:11-2:5	Ook Juda zal in vlammen opgaan
za 26 feb	Amos 2:6-16	Ondankbaar Israël
zo 27 feb	Amos 3:1-8	Oorzaak - gevolg
ma 28 feb	Amos 3:9-4:3	Wat is te redden uit de muil van een leeuw?
di 1 mrt	Amos 4:4-13	Ondanks alles
wo 2 mrt	Amos 5:1-9	Aswoensdag - Zoek Mij en leef!
do 3 mrt	Johannes 11:1-27	Het geloof geeft leven
vr 4 mrt	Johannes 11:28-44	De dode komt tevoorschijn
za 5 mrt	Johannes 11:45-57	Iedereen kijkt uit naar Jezus

GEBED

GOD VAN LIEFDE

Het is Valentijnsdag (geweest).
De hartjes vliegen ons om de oren.
Dank u voor de mensen om mij heen die van mij houden,
of ze nu een kaart stuurden of niet.

En dank u wel dat u van mij houdt.
Ook al begrijp ik u niet altijd, u bent liefde.
Daarom stuur ik u dit gebed als een Valentijnsboodschap.

God, ik houd van u.
Amen

(Jong Protestant- PKN.nl)

OVERWEGINGEN

NEEM DE TIJD

Een paar maal per jaar ging ik samen met een tiental studenten enkele dagen meeleven in een benedictijner klooster. Wanneer ik bij de nabespreking vroeg wat hen het meest getroffen had, kwamen er meestal drie woorden: stilte, rust, regelmaat. Over de stilte heb ik al veel geschreven. Daarom dit keer over regelmaat, die de basis vormt van de ervaring van rust en de ruimte voor aandachtig leven.

Kloosterlingen leven met vaste tijden: eten, gebed, recreatie, rusten, werken, studeren/lezen, stilte... Omdat ze sámen leven worden die tijden aangegeven door de klok. In de Sint Paulusabdij, waar we meestal te gast waren, was er een zoemer en voor de gebedstijden ook een luiddklok. In andere abdijen de kleine en de grote klok, die met een touw in de hand wordt bediend.

Vele malen per dag is er in het klooster dus een teken voor einde en begin. Om het wat beeldend te zeggen: dan laat je het werk waarmee je bezig bent uit je handen vallen. Soms geeft de klok je wat overgangstijd daarvoor, maar dan komt onverbiddeijk het tweede signaal. Een gast wilde na de afwas naar zijn kamer gaan om weer aan zijn scriptie te schrijven. De gastenpater verbood het hem min of meer: 'Na de afwas is er tijd voor recreatie' en samen gingen ze in de tuin wandelen.

'Vreselijk, discipline, sleur...' Maar je moet het maar eens echt een poosje meemaken. Misschien bevrijdt het je van prestatiedwang en competitieziekte. Eigenlijk is het heel gezond en aanbevelenswaardig precies in deze coronatijd!

In de jaren zestig luidde in ons agrarische en protestantse dorp, behalve één rk-gezin, driemaal daags de kerkklok. Om 6, 12 en 18 uur begeleidde onze klok vriendelijk de meeste bewoners bij hun dagindeling: tussen de middag warm eten met gebed en schriftlezing, tegen de avond het eindigen van het landwerk en de broodmaaltijd. Niet de klok werd 'op tijd gezet', maar het dorp. Hier en daar in Twente luidt er nog steeds een dorpsklok. Wellicht is het voor wie nog of weer thuis werkt een hulp om de werkdag wat spiritueel te structureren?

Jan de Jongh, em. studentenpastor Enschede

MET MEER HOOP HET NIEUWE JAAR IN

Als we met meer hoop willen leven dan in de afgelopen twee jaar, is het onze verantwoordelijkheid om lessen te trekken uit de crisis. Alleen dan doen we het maximale voor onze naasten en onszelf om met meer perspectief een nieuw begin te maken. Hier komen de tien tips op weg naar hoop en zegen in 2022:

1) Maak het stil in je hart. De stilte van de lockdown was confronterend, maar ook verkwikkend. Geen lawaai, minder auto's, nauwelijks vliegtuigen. Probeer die stilte opnieuw te verweven in je leven. Dan kun je beter jezelf, de ander en God horen.

2) Maak een dagprogramma, ook als je al wat ouder bent en alleen woont. Door

vaste afspraken te maken gaat je dag meer voor je betekenen.

3) Sluit vrede met jezelf en met je naaste, want morgen kan het voorbij zijn. Maak goed wat je kunt helen en verzoen je met degene die het je moeilijk maakt. Daar wordt de ander gelukkiger van en jijzelf rijker.

4) Schrijf op waar je dankbaar voor bent. Ook als er veel tegenspoed is. Ga op zoek naar het licht in je leven.

5) Ontmoeten is niet meer vanzelfsprekend. Dat je weer samen mag komen, is een groot geschenk. Koester dat geschenk en stuur iedere dag een kaart om iemand te bemoedigen.

6) Vier de ontmoeting, ook als je je huis niet uit kunt. Stuur een kaartje, bel iemand op. Dan sticht je gemeenschap en word je gelukkig.

7) Laat je helen door de schepping. Ervaar dat je leven lichter wordt in de natuur. Als je niet naar buiten kunt, verzorg dan je lievelingsplant.

8) Zing iedere dag een dierbaar lied. Zingen verbindt je met anderen. Zo haal je in wat we zo lang in de kerk niet konden doen.

9) Bid 's ochtends, 's middags en voor het slapen gaan. Dat geeft structuur en verbindt je met je naasten en met God.

10) Als je zo probeert te leven, ben je niet meer eenzaam, maar samen met je naasten en God. Dan wordt het een jaar vol van hoop. Veel zegen in 2022!

Leo Fijen

