

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 4 december 2021

65^e jaargang, nr. 12

Met hart en ziel

**Ogen heb je om te zien, waar je van kunt dromen.
Oren heb je om elkaars droom te kunnen horen.
Pijn en moeite, lief en leed, liedjes die je nooit vergeet.
En een troostend woord, wordt het diepst gehoord
in een hart vol nog steeds
niet vervulde dromen.... Eindelijk gekomen.**

**Mensenkind heb jij het hart, dromen te geloven?
Zie je lichtjes in het zwart, van de lucht hierboven?
Durf je leven in het licht, van dat mooie vergezicht,
dat je hart verwarmt, en je lijf omarmt
dat een voorproefje is
van je diepste dromen.....? Eindelijk gekomen.**

**Als je oog hebt voor elkaar, luisterende oren,
worden oude dromen waar, als opnieuw geboren.
Hemels licht breekt onverwacht, door het donker van
de nacht,
als een mensenkind, zijn bestemming vindt
in een stal, lang verwacht
in je stoutste dromen. Eindelijk gekomen.**



*Lichtgroet van ds. Corry Nicolay
(melodie: Lied 486 Midden in de winternacht).*

KERKDIENTEN

zijn mee te luisteren en te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'

Zondag 5 december 2^e advent

10.00 uur ds. A. van Duinen, Loosdrecht
Collecten : 1^e Zending, Interserve; 2^e Kerk
Crèche: Nieske Veldhuisen

Zondag 12 december 3^e advent Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk
Crèche: Henk den Hartog

Zondag 19 december 4^e advent

10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten : 1^e KIA Kinderen in de knel; 2^e Kerk
Crèche: Tessa van der Linden
Koffie: Marian Kruijning

Kerstdienst 24 december

21.30 uur ds. J.A. Berkheij
Collecte : Kerk

Eerste kerstdag 25 december

10.00 uur ds. Casper van Dorp, Laren
Collecten : 1^e Helpt U hopen; 2^e Kerk
Crèche: Marinka Buurman
Koffie: Emmy van der Gref
Kerktaxi: Jan-Willem van Lindenberg

Tweede kerstdag 26 december

10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collecten : 1^e ZOA (hulp Zuid-Oost Azië); 2^e Kerk
Crèche: Sara Kroon Koffie: Kees Creemer
Kerktaxi: Arjan Mul

Vrijdag 31 December Oudjaarsavond

19.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecte : Pl. bijzonder kerkwerk



Zondag 2 januari

10.00 uur ds. J.A. Berkheij
Collecten : 1^e Nederlands Bijbelgenootschap; 2^e Kerk
Crèche: Marieke van der Bijl Koffie: Corry Hennipman
Kerktaxi: Diny Schoonhoven



DE BESTE WENSEN

Tijn Kerstfeest

*Veel geluk, kracht
en wijsheid in het
Nieuwe jaar*

*Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar*

MEDITATIE

Een slecht geweten?

*Er wacht jullie een tijd van verschrikking!
Micha 2:3*

Ruimte

Het is een groot goed dat er vrijheid van geweten is en in veel landen ook vrijheid van godsdienst.

Gelukkig is er ook in onze kerken ruimte voor verschillende stijlen van geloven. Dat is ook niet waar Micha zo met kracht tegen strijdt. Maar hoe ver mag die vrijheid gaan?

Wat een mens gelooft bepaalt ook met welke waarden je rekening houdt. Wat je gelooft heeft ook gevolgen hoe je omgaat met anderen, met jezelf en met God. Hoe doen we dat vandaag? Hoe centraal zetten we onze vrijheid om te doen wat ons aangenaam lijkt, wat het gemakkelijkst en meest comfortabel is?

Onheil en redding

De mensen waar Micha tegen profeteert houden alleen rekening met zichzelf. Als ze nog veilig en wel in bed liggen bedenken ze al wat voor kwaads ze die dag kunnen doen. Omdat ze de macht hebben wordt het ook uitgevoerd.

Vermoedelijk hebben ze er niet eens een slecht geweten bij. Ze denken gewoon anders. Dat er ook mensen zijn die daar last van hebben, of aan ten onder gaan, dringt niet eens goed tot ze door. Zou het kunnen dat er vandaag mensen zijn die lijken op de mensen uit de tijd van Micha? Lijken we er misschien zelf meer op dan dat we beseffen of zelfs maar een vermoeden van hebben? Moeten we in onze tijd: een tijd van economische ongelijkheid, van wereldwijde ongelijke veiligheid ten aanzien van de Covid-epidemie, van vragen over het klimaat en de leefbaarheid op deze aarde voor de komende generaties, daar niet eens bij stil staan? Richten we ons op God en Zijn Koninkrijk, of toch meer op wat vandaag het gemakkelijkste is en we het minste bij na hoeven te denken? Het is deze weken de tijd van advent: een tijd van boete en inkeer. En hoe zouden we ons kunnen bekeren als we ook niet kritisch naar onszelf durven kijken of door anderen naar ons laten kijken?

Micha waarschuwt de mensen uit zijn tijd hard en duidelijk: de weg die ze gaan is een weg die tot onheil leidt. Wie brengt hen dit onheil? Doet God dat? Doen ze dat uiteindelijk zelf? Op dit onrecht volgt onvermijdelijk een tijd van verschrikking. Wie gelooft en leeft vanuit het onrecht kan dit niet verhinderen. Redding is er alleen in het horen van de stem van God.

RONDOM DE DIENSTEN

Op zondag 5 december vermeldt het leesrooster de tekst van Lucas 1:26-56, de aankondiging van de geboorte van Christus aan Maria en haar antwoord. Omdat we deze zondag een gastpredikant hebben, is allerm minst zeker dat dit deel ook gelezen zal worden. Maar het is goed om dit deel van het Evangelie dan wel thuis te lezen.

Op zondagmorgen 12 december vieren we met elkaar in de kerk van Nigtevecht het Heilig Avondmaal.

In de viering van het Heilig Avondmaal geeft ook de gemeente antwoord op de oproep van Jezus. We geven aan dat we er ons bewust van zijn dat we allesbehalve zondeloze mensen zijn en willen leven van de vergeving. We laten ook zien dat we verlangen naar Gods toekomst, het feestmaal waar Jesaja 25:6-8 over schrijft. Het leesrooster van het NBG dat gevolgd wordt door onze Spoorzoekers geeft voor deze dag Marcus 9:33-37: 'Een kind mag in het midden staan'.

Ook op zondag 19 december hoop ik ook voor te gaan in de Kerk van Nigtevecht. We lezen deze zondag uit Jesaja 53:1-6. De profeet schrikt in dit Bijbelgedeelte niet terug voor harde woorden, maar kent vooral ook een ongekende troost.

We hopen deze weken met elkaar advent te vieren, in de kerk of door de diensten mee te beleven via <https://kerkdienstgemist.nl>. Anders dan de indruk die de naam van de website geeft, kunt u de dienst niet alleen volgen als u de kerkdienst gemist hebt: deze is ook rechtstreeks te volgen.

We wensen u een indringende en inspirerende adventstijd toe!

Kerst

Op 24 en 25 december mag na een lange 'paarse' periode, de tijd van advent waarin we opgeroepen worden tot inkeer, de liturgische kleur voluit 'wit' zijn, de kleur van het licht van Christus. Na Pasen is Kerst de belangrijkste christelijke feestdag. We vieren Christus geboorte. We horen dat God niet alleen de aarde en de hemel geschapen heeft, en door profeten tot ons spreekt, maar dat hij in Jezus ons bestaan wil delen. Ongetwijfeld lezen we deze Kerst ook uit Lucas 2 en horen we prachtige kerstliederen, en overdenken we wat Kerst voor ons betekent. Hoe Kerst in Nigtevecht er precies uitziet weten we nog niet. Of onze cantorij medewerking verleent aan de Kerstnachtdienst is hoogst onzeker, we denken bijna van niet. Dat heeft alles te maken met de omzichtigheid die geboden is in deze periode van Corona. Maar we zullen er zeker iets bijzonders van willen maken. In de kerstnachtdienst hoop ik zelf voor te gaan, op Kerstmorgen is er een gastpredikant. We hopen dat wie niet naar de kerk kan of durft te komen de diensten thuis meebeleeft. Als u dat om wat voor reden dan ook niet zo goed lukt, bijvoorbeeld omdat u geen computer heeft of daar niet zo goed mee uit de voeten kunt: laat het ons weten. We gaan dan kijken hoe het toch mogelijk kan worden dat u toch thuis Kerst meeviert met ons als gemeente.

Avondmaal in de kerk en thuis

Het Avondmaal zal op 12 december gevierd worden op eenzelfde wijze als de voorgaande keer, dus nog niet om de tafel maar met zitplaatsen in de kerk. Bent u niet in de gelegenheid om de Avondmaalsdienst te bezoeken vanwege uw persoonlijke gezondheid of vanwege terughoudendheid ten aanzien van een mogelijke corona-besmetting, dan kunt u dat doorgeven tot en met vrijdag 10 december aan Dianne Kroon via de mail of telefonisch. Wij komen graag het brood en de wijn/druivensap voorafgaand aan de dienst bij u langs brengen.

Avonddiensten vervallen

Door de geldende corona maatregelen heeft de kerkenraad besloten om de avonddiensten van 5 en 19 december te laten vervallen. Mochten er nog meer wijzigingen in de diensten komen, dan wordt er informatie gedeeld in de afkondigingen en via de mail.

(Er is de komende weken ook geen 'koffie' na de ochtenddiensten.)

VANUIT DE GEMEENTE

Jong Nigtevecht

Intussen kijken we met een aantal mensen wat er in onze kerk en ons dorp mogelijk zou moeten zijn voor jonge mensen, pakweg tussen de twintig en de dertig. We zijn aan het broeden op plannen. Omdat december een drukke maand is zult u waarschijnlijk in de loop van de maand januari meer van ons horen. Wie zelf ook tot deze leeftijdsgroep behoort en op de hoogte gehouden wil worden: stuur een mailtje of appje naar een van ons, Marinka, Tessa of mij, en we weten je zeker te vinden!

Telefonische bereikbaarheid predikant

Wilt u graag eens een gesprek met uw predikant? U mag mij bellen via **0294-771030**. U mag ook een mailtje sturen via j.a.berkheij@berkheij.nl. Dan maken we snel een afspraak.

UIT DE PASTORIE

Zoals u al heeft kunnen zien tijdens de diensten gaat mijn herstel nog iedere week vooruit. Op 14 december volgt weer een bezoek aan de orthopeed en wordt er ook weer een foto gemaakt van mijn rechterheup. We hopen en verwachten dat dan het bericht komt dat de breuk volledig genezen is. We hopen dat dan ook het moment gekomen is dat ik veilig en wel door ons mooie dorp kan wandelen en fietsen. Want hoewel we hier al lange tijd zijn is het daar nog altijd niet van gekomen. Het zal toch niet zo zijn dat als ik eindelijk weer mag fietsen winterweer met veel gladheid dat onmogelijk zal maken? Het ziet er nog niet naar uit.

Van ouds is deze decembermaand niet voor iedereen de mooiste tijd voor het jaar. Juist omdat de verwachtingen zo groot kunnen zijn, zijn gevoelens van gemis juist extra groot. Sommigen kiezen er voor om in deze tijd van het jaar dan maar het huis te verlaten om ergens ander de sfeer van advent en kerst te vermijden. Advent is de tijd van verwachten, maar onvermijdelijk daardoor ook de tijd van het bewust zijn van het 'nog niet'.

We wensen u deze weken een goede tijd waarin we, desnoods ondanks pijn en moeite, vol verwachting uitkijken naar het grote feest van Kerst!

Met vriendelijke groet, *ook namens Anneke,
ds Hans Berkheij*

VANUIT DE KERKENRAAD

Beknopte samenvatting kerkenraadsvergadering donderdag 4 nov 2021

Opening: H. van Lindenberg opent met de gelijkenis over de talenten uit Lucas 19: 11-27.

Begroting college: B. Kruijning bespreekt het verkorte overzicht van de begroting 2022-2021- en jaarrekening van 2020. De jaarrekening is inmiddels al goedgekeurd door de landelijke PKN.

Jaarrekening diaconie: M. Staal bespreekt het verkorte overzicht van de begroting 2022-2021- en de jaarrekening van 2020.

Conclusie n.a.v. de begroting: de diaconie staat er niet goed voor. De diaconie gaat brainstormen wat de mogelijkheden zijn.

Erediensten & activiteiten: Als kerkenraad blikken we terug en kijken vooruit op de komende erediensten. Een aantal praktische zaken worden besproken rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dankdag. We ervaren, dat de corona crisis het ons niet gemakkelijk maakt om dingen te organiseren. Het blijft spannend en onzeker of zaken door kunnen gaan. We merken, dat de bezoekers aantallen binnen de erediensten zowel in de ochtend als de avond rustig zijn.

Een avond voor de jeugd is gepland alsook de start van de bijbelkringen.

Mededelingen: Nog onzeker of het ouderenkerstfeest op 15 dec door kan gaan ivm corona. Het is de bedoeling om het in ieder geval in de kerk te organiseren.

Wanneer het niet doorgaat dan krijgen de mensen tijdig een brief.

Donderdag 11 nov kerk open met Sint Maarten.

Sluiting: K. Creemer sluit af met een mooie zegenbede.

GEBEDSKRING

Van harte uitgenodigd op de volgende data om 20.00 uur in de kerk:

Maandag 20 december, maandag 10 januari en maandag 31 januari.

ZENDING

Op 5 december zal er een collecte plaatsvinden voor de organisatie Interserve.

Als zendingscommissie bevelen we deze van harte bij U aan !

Interserve is een christelijke organisatie die wil bereiken dat overal in de wereld mensen Jezus gaan ontmoeten. Dat doen zij door getuigend aan het werk te zijn. Bijvoorbeeld als metselaar, accountant of arts. Geloof werkt! Het stempelt ons leven en bepaalt hoe we ons gedragen op de werkvloer, in huis en op straat.

Daarom zenden zij enthousiaste vakmensen uit naar Azië en de Arabische wereld. Om daar met de bevolking te werken en te laten zien hoe goed het is om met God te leven. Interserve zendt mensen uit om hun talenten in te zetten en daarmee mensen te helpen en met Jezus in contact te brengen. Want als je gelooft, deel je dat geloof ook graag met anderen.

De zendingswerkers van Interserve zijn dus ook gewoon aan het werk. En daar leggen ze contacten en praten ze over hun geloof. Net zoals ze dat hier ook doen. Een manier die niet alleen heel gewoon is, maar die ook echt werkt !

Met een hartelijke groet, de zendingscommissie,

Ellen de Haan, Gerda van Lindenberg en Barbara Roodhart

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	31 oktober	€ 69,50	Per bank ontvangen Collecte 21 nov € 10,- Kozijn: niets erbij
Ochtendcollecte	7 november	€ 81,50	
Avondcollecte	7 november	€ 27,00	
Ochtendcollecte	14 november	€ 59,50	
Ochtendcollecte	21 november	€ 58,50	

Namens de Kerkrentmeesters, *Ina Boshuizen*

Promotie collectebonnen

Het gaat goed met de promotie. In de collectezakken vinden we steeds minder muntgeld. Papieren geld blijft natuurlijk van harte welkom.

Er zijn verschillen bonnen beschikbaar:

- Een vel van 20 stuks à € 0,50 = € 10,00
- Een vel van 20 stuks à € 1,50 = € 30,00
- Een vel van 20 stuks à € 3,00 = € 60,00

Ze zijn te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.

U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters en de diaconie

Verhuur Verenigingsgebouw

Zoals u weet hebben wij sinds een poosje een mooi Verenigingsgebouw. Mocht u dit gebouw willen gebruiken voor een vergadering of mocht u het willen huren, neem dan contact op met Hijmen van Lindenberg. Hij coördineert de afspraken, zodat er geen dubbele boekingen zijn.

Namens de kerkrentmeesters, *Nelleke Nobel*

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	31 oktober	Nes Ammim Israel	€	55,75
Ochtendcollecte	7 november	Plaatselijk bijz. kerkwerk	€	77,50
Ochtendcollecte	14 november	Leger des Heils	€	60,00
Ochtendcollecte	21 november	Helpt u hopen	€	74,50
Avondcollecte	21 november	Helpt u hopen	€	22,20
Sponsorloop HUH	13 november	collectebonnen	€	120,00

Collectes komende weken

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp. U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Collecten

→ 12 december **Wilde Ganzen**

Wilde Ganzen zet zich al zestig jaar in voor een wereld zonder armoede. En dat doen we niet alleen. Overal ter wereld zorgen mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te steken. Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang.

Deze initiatieven worden opgezet door lokale aanpakkers samen met Nederlandse stichtingen. Wij ondersteunen deze samenwerkingen met kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen we aanpakkers die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen met de aanleg van sociale voorzieningen. Van schoon drinkwater tot inclusief onderwijs. En van medische zorg tot financiële onafhankelijkheid.

→ 19 december **KIA Kinderen in de knel**

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

→ 26 november **ZOA (hulp Zuid-Oost Azië)**

HONGER TEISTERT MILJOENEN VLUCHTELINGEN

Geef ons heden ons dagelijks brood

Nog nooit was er zoveel honger op de wereld als nu, waaronder in Ethiopië, Zuid-Sudan en Jemen. Door klimaatverandering, corona en geweld hebben meer mensen dan ooit te weinig te eten.

'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Deze bede uit het Onze Vader spreken wij uit in vertrouwen op Gods goede zorg, maar voor mensen die op dit moment honger lijden is elke dag eten veel minder vanzelfsprekend. Samen kunnen we er voor hen zijn met voedselpakketten of middelen om eten te kopen. Jouw gift is daarbij onmisbaar en geeft mensen in nood daadwerkelijk hoop voor de toekomst. Help jij een gezin in nood met een voedselpakket?

Senioren kerstfeest 2021

Door de oplopende coronacijfers en besmettingen heeft de diaconie besloten het kerstfeest voor de senioren in onze gemeente dit jaar niet door te laten gaan.

Met pijn in het hart heeft de diaconie dit besluit moeten nemen.

Wij, de leden van de diaconie, hopen u volgend jaar weer te kunnen uitnodigen en wensen u gezegende en gezonde feestdagen toe.

Vriendelijke groeten namens de diaconie,
*Jacobien Kalule, Christa Meinders, Nieske Veldhuisen,
Martine Staal en Kees Creemer*



Dankwoord

Heel hartelijk bedankt voor alle kaarten en persoonlijke felicitaties voor ons 60 jarig huwelijk.

Hartelijke groet van *Jan en Nel van den Broek – Vink*

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestante gemeente wonen.</p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte:</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 1 januari 2022</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: Zaterdag 24 december</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

zondag	5 december	Maleachi 3:6-12	Neem de proef op de som
maandag	6 december	Maleachi 3:13-18	Onderscheidingsvermogen
dinsdag	7 december	Maleachi 3:19-24	Ooit komt Elia ...
woensdag	8 december	Psalm 28	Smeekbede
donderdag	9 december	Sefanja 3:1-13	Recht
vrijdag	10 december	Sefanja 3:14-20	Bemoediging
zaterdag	11 december	Psalm 72	De beste wensen voor de koning
zondag	12 december	Jesaja 5:1-7	Zorgzame vriend
maandag	13 december	Jesaja 5:8-19	Afloop
dinsdag	14 december	Jesaja 5:20-30	Angstbeeld
woensdag	15 december	Jesaja 6:1-12	Roeping
donderdag	16 december	Jesaja 7:1-9	In het nauw
vrijdag	17 december	Jesaja 7:10-17	Ongevraagd teken
zaterdag	18 december	Jesaja 7:18-25	Kaalslag en overvloed
zondag	19 december	Lucas 1:57-66	Johannes is zijn naam
maandag	20 december	Lucas 1:67-80	Eerste woorden van Zacharias
dinsdag	21 december	Jesaja 8:1-10	Billboard
woensdag	22 december	Jesaja 8:11-23	Maak het verschil
donderdag	23 december	Jesaja 9:1-6	Licht in de duisternis
vrijdag	24 december	Lucas 2:1-20	Bijzonder gewoon
zaterdag	25 december	Johannes 1:1-18	Mens geworden
zondag	26 december	Psalm 98	Juichstemming
maandag	27 december	Romeinen 15:14-21	Nieuwe wegen
dinsdag	28 december	Romeinen 15:22-33	Verantwoording
woensdag	29 december	Romeinen 16:1-16	Hartelijke groeten
donderdag	30 december	Romeinen 16:17-27	Eervolle vermeldingen
vrijdag	31 december	Psalm 121	Bergen ...
zaterdag	1 januari	Lucas 2:21-32	Teken van vrede - voor wie het ziet

Uit de Petrus nieuwsbrief

Advent, een periode van verwachting in een tijdperk dat veel mensen zwaar valt. Hoe houden we moed? De adventskalender van Petrus gaat dit jaar over het bijbelboek Openbaring, een ingewikkeld maar ook hoopvol boek. De podcastserie 'Visioenen voor vandaag' laat zien hoe dit bijbelboek ons vandaag de dag kan bemoedigen en uitdagen.

Wist je dat je de adventskalender dit jaar ook weer online kunt volgen? Schrijf je in via petrus.protestantsekerk.nl/advent en ontvang elke dag een e-mail met de nieuwste overdenkingen, video's, liederen en gebeden.

Een goede zondag en een gezegende adventstijd!

Gebed: Alfa en omega

O God, Waar was ik voor mijn eerste ademtug?

Waar zal ik zijn na mijn laatste?

Staat u aan het begin en komt u aan het einde?

Houdt u heel de wereld met al zijn licht en donker in uw liefdevolle hand?

Schenk ons vertrouwen in uw er-zijn vandaag zoals gisteren

en morgen door de komst van Jezus, uw Zoon.

Amen

Ds. Margreet Klokke

Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven"

In dit Protestants Perspectief gaat scriba René de Reuver in op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel. "Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar."

Hoe langer de coronapandemie duurt, hoe groter de onverdraagzaamheid wordt. De onderlinge saamhorigheid van het begin van de pandemie is grotendeels verdampt. Dat er geen kant-en-klare antwoorden zijn, maakt angstig en onzeker. We zijn corona-moe, irritaties lopen op en onvrede groeit.

Virus als splijtzwam

Sterker nog: de verschillende meningen over hoe het virus te bestrijden, zijn een gevaarlijke splijtzwam geworden in onze samenleving. Ons begrip van de coronamaatregelen wordt bepaald door onze persoonlijke visie op en ervaringen met het virus. Ben je sterk en gezond, dan kijk je er anders naar dan wanneer je een zwakkere gezondheid hebt. Werk je in de zorg of in de evenementenbranche, dan kleurt dat je beeld van hoe om te gaan met het virus. Heb je iemand verloren aan corona of wacht je op een uitgestelde operatie, dan is dat allesbepalend.

Groeiend onbegrip

Ondertussen groeit het onbegrip voor mensen die zich niet laten vaccineren. Zij worden gezien als de boosdoeners, die weer nieuwe maatregelen noodzakelijk maken. Degenen die zich - om verschillende redenen - niet willen laten vaccineren voelen zich steeds meer buiten spel gezet. Over en weer is er veel onbegrip en boosheid. Meningen en verwijten vliegen over en weer. De polarisatie groeit en ons samenleven staat onder druk.

De overheid zoekt naarstig naar middelen om de crisis te beteugelen. Gezien de complexiteit van deze epidemie is dit welhaast een onmogelijke opgave. Aan elke keuze kleven medische, ethische, psychische en economische bezwaren. Wat is wijs? Je zult hierover maar moeten beslissen ...

2G-maatregel

Momenteel wordt er gedebatteerd over het mogelijk invoeren van de 2G-maatregel. Als kerk kunnen wij niet overzien welke maatregelen in deze huidige situatie het meest adequaat zijn. We zijn ons er wel van bewust dat de aangekondigde 2G-maatregel een heel fors middel is dat grote impact heeft op de samenleving en tegenstellingen in de samenleving aanscherpt.

Grote aarzelingen

Wij hebben daarom grote aarzelingen bij het gebruik van de 2G-maatregel. Persoonlijke vrijheid en collectief belang botsen hier met elkaar. Persoonlijke vrijheid is een belangrijke christelijke waarde. Ieder mens is waardevol in Gods ogen. Tegelijk heeft de overheid zorg te dragen voor het welzijn van het geheel van de samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid - maar ook van onszelf - om persoonlijke vrijheid en collectief belang niet tegenover elkaar uit te spelen. Zij dienen in balans te zijn met elkaar om goed te kunnen samenleven.

Het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het bijwonen van een kerkdienst past niet bij de kerk. Om theologische redenen: in Gods huis is iedereen welkom, zonder een vorm van controle bij de ingang. Ook geeft de overheid aan dat het vragen om een coronatoegangsbewijs een vergaande maatregel

Zie paragraaf 'Coronatoegangsbewijzen bij besloten plaatsen' op de site van de Rijksoverheid

is die alleen noodzakelijk is als anderhalve meter afstand houden onmogelijk is.

Wat is heilzaam?

Hoe komen we de polarisatie nu te boven? Wat is heilzaam voor onze samenleving? Hoe houden we elkaar hoog? Om deze vragen draait als het gaat om heilzaam samenleven. Felle reacties en denigrerende opmerkingen helpen niet, en brengen het gesprek ook niet verder. Het gesprek staken leidt alleen maar tot kille stilte of nietszeggende conversaties. Hoe dan wel?

Luister naar elkaar

Persoonlijke keuzevrijheid en heilzaam samenleven blijven het uitgangspunt. Luister naar elkaars angsten, drijfveren en overtuigingen, ook al botsen die met jouw eigen waarden. Onbegrip en boosheid worden namelijk niet minder als we langs elkaar heen leven, in de bubbel van ons eigen gelijk. Het is en blijft van belang om het gesprek en ook het debat in alle openheid en kwetsbaarheid met elkaar te voeren, vragen te stellen en elkaar op te zoeken in plaats van elkaar weg te zetten en te (ver)oordelen. Zoek naar wat heilzaam is voor jou, voor die ander en voor het geheel van de samenleving.

Verdraagzaamheid

Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn

geen softe woorden maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding.

Verdraagzaamheid is 'ver' dragen

Dit betekent niet dat het geding om de waarheid, of het gesprek over wel of niet vaccineren uit de weg wordt gegaan, integendeel. Verdraagzaamheid daagt ons uit om de ander 'ver' te dragen. Dat kost veel energie. En toch worden we ertoe geroepen, omdat Gods liefde niemand afschrijft. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen maar zoeken naar wat onze samenleving dient. In het besef dat we met elkaar verbonden zijn in het ene geloof in God, de Vader van Jezus Christus. Dat geeft vertrouwen voor onze gezamenlijke toekomst die in Gods hand is. Dit vertrouwen ontspant. Vanuit dit vertrouwen bidden we om wijsheid voor de overheid, voor de ander en voor onszelf.

ds. René de Reuver, scriba generale synode