

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 4 september 2021

65^e jaargang, nr. 9

KERKDIENSTEN

Zondag 5 september

10.00 uur kand. J. van Vliet

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Crèche: Marieke van der Bijl Koffie: Marian Kruijning

Kerktaxi: Ria Vedder

19.00 uur ds. R.F. Mauritz, Lelystad

Collecte : kerk

Zondag 12 september Viering Heilig avondmaal

10.00 uur ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Crèche: Henk den Hartog Koffie: Emmy van der Graft

Kerktaxi: Rolinka Pickhard

Zondag 19 september

10.00 uur kand. L. van Aalst, Amsterdam

Collecten : 1^e Helpt U hopen ; 2^e Kerk

Crèche: Tessa van der Linden Koffie: Kees Creemer

Kerktaxi: Marian Kruijning

19.00 uur ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Collecte : diaconie

Zondag 26 september Bevestigingsdienst ds Hans Berkeij

10.00 uur ds. J.A. Berkheij /ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht

Collecten : 1^e Zending st. Havenlicht; 2^e Kerk

Crèche: Marinka Buurman Koffie: Dorpshuis

Kerktaxi: Jan-Willem van Lindenberg

Zondag 3 oktober

10.00 uur nog niet bekend

Crèche: Sara Kroon Koffie: Corry Hennipman

Kerktaxi: Arjan Mul

19.00 uur nog niet bekend

**DE NIEUWE
DOMINEE**

***Diensten zijn mee te luisteren en
te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'***

MEDITATIE

Ze namen hem (Paulus) mee naar de Areopagus en zeiden: Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen?

Handelingen 17:19

Deze zomer heb ik preken van Søren Kierkegaard gelezen. Kierkegaard was een Deen, luthers, theoloog en filosoof uit de eerste helft van de 19e eeuw. Hij preekt voor een nieuwjaarsdag over geloof. Geloven valt een ander niet toe te wensen, zegt hij. " ...geen mens kan het geloof een ander geven, wat het hoogste is, het edelste, het heiligste is in een mens, dat heeft ieder mens, dat is het oorspronkelijke in hem." Als je een ander geloof zou kunnen geven, dan zou je het hem ook af kunnen nemen. En dat kan niet. Geloof kan je een ander niet afnemen, geloof hoort bij de mens. Maar wil hij het geloof ook bezitten? Dat is de vraag.

En ik moet denken aan Paulus op de Areopagus. De Atheners hebben het geloof - ze hebben een altaar opgericht voor een onbekende god - maar ze weten het nog geen woorden te geven. Paulus leert ze vanaf een hoogte kijken naar wat ze al wisten en hij laat hen zien hoe dat als een puzzelstukje in een veel grotere puzzel past die Jezus Christus heet. Je moet geloven willen, zegt Kierkegaard. Je hebt het geloof maar nu moet je het ook nog leren omarmen. Het geloof zal je sterken en helpen in het nu te leven.

Een van de zaken die geloof leert, is omgaan met de toekomst. Het hoort tot ons mens-zijn dat we nadenken over de dag na vandaag. Dat is een vloek en een zegen. Christelijk geloof leert op een bijzondere manier naar de toekomst kijken. Toekomst is altijd onzeker en dat kan angstig maken. Paulus houdt de Atheners de dag voor ogen waarop God het oordeel zal vellen. Voor velen is die boodschap niet altijd gemakkelijk geweest. Want hoe zou ik staan in het oordeel?

Kierkegaard schrijft dat je je met de toekomst moet bezig houden om haar te overwinnen. De strijd met de toekomst is namelijk een strijd met jezelf. Maar hoe zal je die winnen? Kierkegaard noemt het voorbeeld van de zeeman. Als die het moeilijk krijgt op zee, dan kijkt hij omhoog. Kort en goed komt het hierop neer: de toekomst is alleen te overwinnen met het eeuwige. En de eeuwige macht in een mens is het geloof. Het geloof overwint de angst voor de toekomst en maakt vrij om helemaal hier en nu te leven.

Het oordeel is niet om bang van te zijn. We zijn bang van onszelf. Paulus is bij uitstek de man die de toekomst schetst en tegelijkertijd het heden nieuwe betekenis geeft. Christus leeft in ons. Wie zou dan nog vrezen?

classispredikant ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven

RONDOM DE DIENSTEN

De zomerperiode en schoolvakanties zijn voorbij en we starten het nieuwe seizoen weer op. Nu er, voor wat de coronamaatregelen betreft, meer kan, hopen we in en om de kerk met verschillende activiteiten te starten.

Op **zondag 12 september** vieren we samen met onze oud-predikant ds. Hans Schaap het Heilig Avondmaal. Dit zal gevierd worden op eenzelfde wijze als de voorgaande keer, dus nog niet om de tafel maar met zitplaatsen in de kerk.

Naast de 'gewone' start van het seizoen staan we met de komst van *ds. Hans Berkheij en zijn vrouw Anneke* aan het begin van een tweede start, namelijk de komst van een nieuwe herder en leraar voor onze gemeente. We kijken hier als gemeente verwachtingsvol naar uit. Op **zondag 26 september** zal de feestelijke dienst van bevestiging en intrede gevierd worden. Verderop in het Contactblad vindt u de uitnodiging en extra informatie over deze dienst.

'**Van U is de toekomst**' is het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Ook in onze kerk zullen we dit thema als leidraad nemen en op pad gaan met de hoop en het vertrouwen die hieruit spreken.

We wensen elkaar mooie en gezegende diensten toe!

**Bent u niet in de gelegenheid of slecht ter been om de Avondmaalsdienst te bezoeken, dan kunt u dat doorgeven tot en met vrijdag 10 september aan Esther Bergmeijer via de mail of telefonisch. Wij komen graag het brood en de wijn/druivensap voorafgaand aan de dienst bij u langsbrengen.*

VANUIT DE GEMEENTE

In tijden van vreugde maar ook verdriet bidden we met elkaar:

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Bewerking van het Onze vader- Huub Oosterhuis

Bijgevoegd bij dit contactblad vindt u de uitnodiging voor de dienst van bevestiging en intrede van *ds. Hans Berkheij*. Vanwege de coronamaatregelen zullen we in de kerk tussen de huishoudens vooralsnog de 1,5 meter afstand moeten handhaven.

Het is uitdrukkelijk de wens van ds. Hans Berkheij dat de dienst zoveel mogelijk bijgewoond wordt door gemeenteleden. Uiteraard is de dienst ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

- Zoals in de uitnodiging vermeld, wordt u gevraagd om u voor de dienst aan te melden via het mailadres info@kerknigtevecht.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Promotie collectebonnen

Graag zouden we een oproep willen doen aan iedereen om voortaan vooral **collectebonnen** in de kerk te (gaan) gebruiken, in plaats van contant geld. Doordat er in de directe omgeving nog maar weinig banken open zijn, is het heel omslachtig om geld te storten. Hiervoor moeten we dan steeds naar Bussum, Hilversum of Amsterdam-zuidoost.

Daarnaast hebben collectebonnen ook een belastingvoordeel voor u, omdat ze opgegeven kunnen worden als gift, als aftrekpost.

Er zijn verschillen bonnen beschikbaar:

- Een vel van 20 stuks à € 0,50 = € 10,00
- Een vel van 20 stuks à € 1,50 = € 30,00
- Een vel van 20 stuks à € 3,00 = € 60,00

Als u een aantal vellen collectebonnen wilt bestellen, dan kunt u dat doen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.

U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters en de diaconie

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	1 augustus	€ 44,-	Giften Kerk
Ochtendcollecte	8 augustus	€ 54,-	
Ochtendcollecte	15 augustus	€ 68,20	
Ochtendcollecte	22 augustus	€ 44,50	
			15 augustus € 30,-
			26 augustus € 50'-

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	1 augustus	Zending IFES	€	52,50
Ochtendcollecte	8 augustus	Bartiméus Fonds	€	46,50
Ochtendcollecte	15 augustus	Plaatselijk bijz. kerkwerk	€	62,50
Ochtendcollecte	22 augustus	Rudolphstichting	€	34,20
Spelletjesmiddag	11 augustus	Helpt u hopen	€	82,50

Ontvangen via het rekeningnummer van de diaconie:

- in mei € 140,-
- in juni € 50,-
- in augustus € 30,-

Collectes komende weken

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:
NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp.

Bij het overmaken van uw gift kunt u eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Helpt U Hopen boekenmarkt

- Op **zaterdag 11 september** aanstaande willen wij met HUH een boekenmarkt houden.
- We starten om 11 uur en eindigen om 15 uur.



De markt zal met mooi weer buiten zijn rondom de kerk. Bij minder weer zal het binnen gehouden worden in het verenigingsgebouw (als covid dit toelaat). Deze dag zal de kerk ook geopend zijn om te bezoeken in verband met "open monumentendag". Naast het uitzoeken van boeken, kunt u ook genieten van een kopje koffie of thee met wat lekkers.

Coffee

De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de kinderen van Helpt U Hopen.

Hartelijke groet, de Oegandagroep

COMMISSIES

Van de zendingscommissie:

Zendingscollecte voor Stichting Havenlicht op 26 september

Het Havenlicht is in 1974 ontstaan in Amsterdam. Gedreven door het verlangen om met de "vreemdelingen binnen onze poorten" het evangelie te delen begonnen Theo en Yvonne van Zuilekom in de haven van Amsterdam schepen te bezoeken.

In de loop van de jaren kwamen er meer vrijwilligers, en kon het werk zich uitbreiden naar andere havens. In 1986 is aan het werk de meer formele vorm van een stichting gegeven. Dit voor de duidelijkheid en verantwoording naar buiten toe.

In de loop van de tijd is samenwerking in allerlei vormen ontstaan met mede-"havenarbeiders" in andere landen. Dat is belangrijk voor het doorverwijzen van zeelui die op weg zijn naar een andere haven, voor het uitwisselen van materiaal en voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

In 1991 is het Havenlicht om deze redenen een hecht samenwerkingsverband aangegaan met de veel grotere Engelse zusterorganisatie Seamen's Christian Friend Society (SCFS). Sindsdien wordt de naam Havenlicht/SCFS gevoerd.

Startdag 2021

Zondag 10 oktober is de startdag van het nieuwe seizoen! Het thema is "Van U is de toekomst". Wij, de startdagcommissie zijn druk bezig om er een leuke dag van te maken! We starten om 10 uur met de kerkdienst, daarna is het traditionele taartenbuffet, waarna we een activiteit organiseren voor jong en oud (meer daarover in het contactblad van oktober) met een afsluiting met een hapje en een drankje rond 14.30 uur. *Wij hopen u en jou daar te ontmoeten!!*

- Voor het taartenbuffet hebben we **taarten nodig**. Wie zou er willen bakken? Graag een mail naar Marieke van der Bijl.
- Tijdens deze dag gaat er ook gestemd worden over **de nieuwe naam van het Verenigingsgebouw**. Voordat "alles op slot ging, voor de lockdown" heeft u of jij al nieuwe namen kunnen bedenken. Mochten jullie deze kans gemist hebben, dan kunnen jullie vóór de startdag nog een nieuwe naam op een briefje schrijven en in de "koffiepot" in het Verenigingsgebouw doen. Dan wordt ook deze naam meegenomen in de stemming!

*Met een vriendelijke groet, de startdagcommissie,
Rolinka, Nieske, Christa, Carla, Marian en Marieke.*

KOFFIECORNER



Coffee

Hoe gaat het met.....?

Omdat contact in deze tijd weer wat makkelijker is dan in de maanden hiervoor, en we gelukkig weer meer fysiek kunnen bijkletsen onder bijvoorbeeld het genot van een kopje koffie, en elkaar ook weer kunnen ontmoeten na de kerkdienst, heffen we deze rubriek (tijdelijk?) op. Bedankt voor alle spontane, persoonlijke en enthousiaste reacties!

AGENDA

HUH boekenmarkt	<i>zaterdag 11 september 11 - 15.00 uur</i>
Bevestiging ds. Hans Berkheij	<i>zondag 26 september, 10 uur, kerk</i>
Startdag	<i>zondag 10 oktober, 10 uur, kerk</i>
Sponsorloop HUH	<i>zaterdag 30 oktober, 15.00 - 16.00 uur</i>

COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Data van uitgifte: 6 november en 4 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p>Zaterdag 2 oktober 2021</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: Zaterdag 25 september</p>

<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>
---	---

BIJBELLEESROOSTER

zondag	5 september	Johannes 7:1-13	PR-strategie
maandag	6 september	Johannes 7:14-24	Wijsheid van boven
dinsdag	7 september	Johannes 7:25-36	Tijd en plaats
woensdag	8 september	Johannes 7:37-52	Wie is Jezus?
donderdag	9 september	Galaten 4:12-31	Volg het goede voorbeeld
vrijdag	10 september	Galaten 5:1-12	Scherpte
zaterdag	11 september	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid
zondag	12 september	Galaten 6:1-18	Draagtijd
maandag	13 september	Psalm 92	Geniet van de rustdag
dinsdag	14 september	Spreuken 11:1-16	Eerlijk duurt het langst
woensdag	15 september	Spreuken 11:17-31	Positief of negatief
donderdag	16 september	Spreuken 12:1-12	Omgaan met kritiek
vrijdag	17 september	Spreuken 12:13-28	Verstandig of dwaas
zaterdag	18 september	Marcus 9:14-29	Geloofskracht
zondag	19 september	Marcus 9:30-41	Belangrijkheid
maandag	20 september	Marcus 9:42-50	Amputatie
dinsdag	21 september	Psalm 102:1-12	Noodkreet
woensdag	22 september	Psalm 102:13-29	Vertrouwen
donderdag	23 september	Spreuken 13:1-9	Leeflessen
vrijdag	24 september	Spreuken 13:10-25	Keuzemogelijkheden?
zaterdag	25 september	Psalm 62	Rustgevend
zondag	26 september	Efeziërs 4:1-16	Een geschenk uit de hemel
maandag	27 september	Efeziërs 4:17-24	Nieuwe wegen inslaan
dinsdag	28 september	Efeziërs 4:25-5:2	Maak Gods heilige Geest blij
woensdag	29 september	Efeziërs 5:3-20	'Er moet licht komen!'
donderdag	30 september	Spreuken 14:1-14	Wat is wijsheid?
vrijdag	1 oktober	Spreuken 14:15-24	Goed en kwaad
zaterdag	2 oktober	Spreuken 14:25-35	Positief en negatief

INFORMATIE EN OVERDENKING

Wisseling van de wacht.....bij de IC Dovenpastoraat Utrecht

Voor de Interkerkelijke Commissie (IC) dovenpastoraat van de provincie Utrecht en haar deelnemers heeft er een verandering plaats gevonden. Nadat ds. Frans van Dijke 17 jaar als dovenpastor verbonden is geweest aan o.a. de IC Utrecht is hij in juni 2021 met pensioen gegaan. De IC Utrecht is dankbaar voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor het dovenpastoraat.

Als IC Utrecht zijn we heel blij dat vanuit het Interkerkelijk Doven Pastoraat een opvolger is aangesteld in de persoon van Hendrik Stevens. Naast de IC Utrecht is

Hendrik ook aangesteld als pastor voor de IC's van Noord Holland, Den Haag en Zoetermeer. Hij is zelf doof en zijn moedertaal is de Nederlandse Gebarentaal en dat is de taal van zijn hart. Hij heeft door een CI (Cochleair gehoorimplantaat) leren horen en spreken.

→ *IC Utrecht verzorgt kerkdiensten, pastoraat en Bijbelstudieavonden voor doven en slechthorenden. Elke 1^e zondag van de maand is er een dovendienst (m.u.v. augustus) in Kapel Weddesteyn aan de Utrechtsestraatweg 50 te Woerden. Aanvang van de dienst is om 11.30 uur. Daarnaast worden er ook gecombineerde diensten gehouden in de provincie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com of de website van de IC Utrecht bezoeken: <https://www.ic-utrecht.nl>*

Film Pieces of a Woman

Emeritus predikant Jos van Oord werd geraakt door de film 'Pieces of a Woman'. "Rouw is rauw. 'Tijd heelt alle wonden' gaat niet op.

Kun je elkaar de ruimte geven om te rouwen? Die vraag blijft hangen na het zien van de Netflix-film 'Pieces of a Woman'. Een vrouw verliest haar kind direct na de bevalling. De gevolgen zijn groot. Diep snijdt het verdriet in de relatie met haar man. En ook de verhouding met haar moeder komt onder grote druk te staan. De dominante moeder wil de rouw van haar dochter liefst zo snel mogelijk laten opgaan in een nieuwe toekomst.

Ik was diep geraakt door het spel van Martha (Vanessa Kirby, die er al een prijs mee won voor de beste actrice). Ze neemt je mee in haar worsteling met het leven na de dood van haar kind. Dat begint al met de eerste lange scène van de bevalling zelf. Ademloos kijk je. Angstaanjagend is het. Je wil meehelpen het kind ter wereld te brengen. En daarna haar hand vasthouden, stil bij haar zijn. Maar in plaats daarvan wordt Martha speelbal van haar familie. En wordt haar geen tijd gegeven te rouwen. Je hoopt erop dat rouw mensen verbindt, maar het geeft vaak verwijdering. Het leidt nogal eens tot een scheiding tussen man en vrouw, zo is mijn ervaring vanuit het pastoraat. Ook in deze film dus. Her en der schiet de film wat te ver door in de symboliek, maar het thema staat. Rouw is rauw. 'Tijd heelt alle wonden' gaat niet op. Rouw heeft tijd nodig. Veel tijd. En vooral mensen die elkaar vasthouden.

Te midden van alle verdriet en onderlinge verwijdering maakt Martha uiteindelijk de dappere keuze om niet te kiezen voor vergelding, misschien zelfs voor vergeving. Die keuze lijkt de weg vrij te maken voor een nieuw begin. En zo breekt er aan het einde van deze rauwe film toch nog wat hoop door.

Pieces of a Woman is te bekijken op Netflix.

Scriba PKN René de Reuver over het jaarthema "Van U is de toekomst"

We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, 'Van U is de toekomst'. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat.

Plaatselijke gemeenten bepalen uiteraard zelf het thema en de manier waarop ze er een jaar lang mee aan de slag gaan, maar scriba ds. René de Reuver hoopt dit jaar meer dan andere jaren dat ze het aangereikte jaarthema overnemen. "Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie."

De protestantse lezing van dit jaar gaat over duurzaamheid:

Op zaterdag 30 oktober 2021 houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God?

Duurzaamheid

In zijn lezing - die aansluit bij het jaarthema 'Van U is de toekomst' - staat Falcke stil bij het uiterst actuele en urgente thema 'duurzaamheid'. Hij zoomt uit op de grootte van de schepping, de aarde, het heelal, in contrast met de kleinheid van de mens. Om vervolgens in te zoomen op het vertrouwen op God en hoe dat onze houding bepaalt in de omgang met de natuur, dieren en mensen om ons heen.

Heino Falcke geeft in een interview met de dominees Visser&Visser in Petrus (september 2021) aan dat hij zijn hoop voor de toekomst helemaal uit God put. Ook als het gaat om de schepping. "Ik weet: ook als mijn einde komt, heb ik nog steeds een toekomst, mét God. (...) Ik vertrouw op een creatieve God. Het wás al een grote verrassing dat God dit heelal heeft geschapen. Wie weet wat Hij nog gaat doen."

Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. De Reuver: "Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: 'Van U is de toekomst.' Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de *kracht* en de *creativiteit* om ons in te zetten, de *moed* om te veranderen wat we kunnen, de *wijsheid* om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het *vertrouwen* dat eens alles goed zal komen."

In het nieuwe gebedenboek 'U die voor mij uitgaat' schreef ds. René de Reuver een gebed over 'Van U is de toekomst'. Dit gebedenboek is gratis te bestellen via de website PKN.

Geen protocol

'Van U is de toekomst' is ook het thema van de visienota waarvan elke gemeente vorig jaar een exemplaar kreeg toegestuurd. Die verwoordt wat de komende jaren van belang is voor het leven en werken van onze kerk, en biedt hierin richting. Door van dit thema ook het jaarthema te maken, kan er in plaatselijke gemeenten handen en voeten aan gegeven worden. De Reuver: "Ik hoop dat het thema daardoor meer gaat spreken. De christelijke toekomstverwachting is geen protocol dat we aangereikt krijgen. Maar in alle onzekerheid en angst mogen we ontvankelijk en waakzaam leven. Open voor wat God aan het doen is, en alert op wat zijn Geest nu al laat zien."

We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vanuit die verwachting leven we in het heden, waarin de toekomst nog een spannende vraag is, en waarin we één ding zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, die was en die komt. Dat vertrouwen geeft perspectief, hoop én ontspanning voor het leven nu.”

Betrokkenheid en ontspanning

Die ontspanning kan ons enorm helpen, denkt De Reuver. “Daar waar het gaat om de kerk, daar waar het gaat om ons eigen leven, en daar waar het gaat om de samenleving. Neem onze schepping. Ik zie een houding van bijna onverschilligheid, ‘het zal allemaal wel meevallen’, én een houding van activisme: we moeten de boel redden. Wij geloven dat de schepping in Gods hand ligt. Als we belijden dat we geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moeten we ons daarvoor inzetten, maar dat mag met een ontspannen houding. Die combinatie van betrokkenheid en ontspanning haalt je weg uit de onverschilligheid én uit de kramp. ‘Als ik wist dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een appelboompje’, is de uitspraak die aan Luther wordt toegeschreven. God zal ook voor zijn kerk zorgen, dat ontspant enorm.”

Kome wat komt

De Reuver hoopt dat het jaarthema een hoopvol perspectief tegenover de onzekerheid aanwakkert. Ook in ons eigen leven. “Geloven in het perspectief van Gods toekomst zet ons leven in een ander licht. Het biedt troost en zet vervolgens in beweging om te leven in het spoor van Gods Geest, om zijn liefde te ontvangen en te delen, om onze ziel te voeden met zijn Woord, om biddend onze weg te gaan en ons in te zetten voor onze naaste. We weten niet wat ons te wachten staat, maar we kunnen onze weg in vertrouwen gaan. ‘Kome wat komt.’

HET TOPPUNT VAN KUNST: GODS SCHEPPING

