

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 2 oktober 2021

65^e jaargang, nr. 10

HERFSTMYSTIEK

*De bomen langs de singel
staan ingetogen stil
geborgen in hun eigen wezen
ze lezen in hun spiegelbeeld
dat in het water staat geschreven:
oeroud is het verhaal
van sterven en weer leven
het beeld verrimpelt
door het vallend blad
symbool van afscheid nemen
behoedzaam lees ik mee
en zie verrast
de knoppen reeds gespeld
verlicht weet ik:
als straks de winter
dood en leegte preekt
wil ik hieraan blijven denken
aan de knoppen
die reeds zijn gespeld -*



Oeke Kruythof

KERKDIENTEN

Zondag 3 oktober

10.00 uur kand. J. van Vliet, Uddel

Collecten : 1^e KIA Kerk en Israël ; 2^e Kerk

Crèche: Sara Kroon Koffie: Corry Hennipman

Kerktaxi: Arjan Mul

19.00 uur kand. J. de Wind, Zeewolde

Collecte : kerk



EN NU TAART!

Zondag 10 oktober **STARTDAG**

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Crèche: Nieske Veldhuisen Koffie: Nelleke Nobel

Kerktaxi: Diny Schoonhoven



Zondag 17 oktober

10.00 uur mw. K. Smit – van den Berg, Baambrugge

Collecten : 1^e Edukans; 2^e Kerk

Crèche: Marieke van der Bijl Koffie: Nel van den Broek

Kerktaxi: Jan Wind

19.00 uur dhr. J. Veltrop, Vianen

Collecte : diaconie

Zondag 24 oktober

10.00 uur ds. J. de Jong, Waarder

Collecten : 1^e Hulp voor Helden; 2^e Kerk

Crèche: Henk den Hartog Koffie: Bert Letteboer

Kerktaxi: Henk Holtmanns

Zondag 31 oktober

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Nes Ammim Nederland; 2^e Kerk

Crèche: Tessa van der Linden Koffie: Hijmen van Lindenberg

Kerktaxi: Gerda van Lindenberg

Zondag 7 november **DANKDAG**

10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2^e Kerk

Crèche: Henk den Hartog Koffie: Ria Vedder

Kerktaxi: Christa Meinders

19.00 uur ds. P.H. Zaadstra, Kockengen

Collecte : kerk



***Diensten zijn mee te luisteren en
te bekijken via 'Kerkdienstgemist.nl'***

MEDITATIE

Psalm 27

'... verlaat mij niet, o God van mijn heil.'

Afrikanen beseffen doorgaans dieper dan wij dat mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daar is een woord voor: *Ubuntu (ik ben omdat wij zijn)*. In je eentje ben je nergens. Het shirt dat je draagt, het brood dat je eet, het boek dat je leest, de computer die je aanzet, de zelfkennis die je verwerft; je dankt het allemaal aan anderen. Dankzij veel mensen die je op je levensweg vergezelden ben je wie je bent.

In Psalm 27 lijkt David er helemaal alleen voor te staan. Vreselijk. Maar hij weet van een andere, nog diepere verbondenheid: die met de Heere. Onze God maakt er geen potje van, zoals mensen vaak doen. Dat vertrouwen doortrekt deze Psalm: de Heere is mijn licht en mijn heil. En David roept: verlaat mij niet, o God van mijn heil! Voor zo'n gebed is God gevoelig, omdat het aansluit bij Zijn eigen verlangen. God gaat daarin heel ver. Aan het kruis werd Jezus door God verlaten, 'opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden'.

Je staat er nooit alleen voor.

ds. G. vd Pol (overgenomen uit het GZB Dagboek Een handvol koren)

RONDOM DE DIENSTEN

Formeel is het niet meer verplicht om tijdens de eredienst anderhalve meter afstand te houden. Wel benadrukt de overheid dat het verstandig is 'gepast afstand' te houden. Hoe een gemeente 'gepast afstand houden' invult, is afhankelijk van de indeling van het kerkgebouw. Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor het landelijk PKN-moderamen is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Scriba René de Reuver: "Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn."

Het lijkt ons als kerkenraad goed om voorlopig door te gaan met het afstand houden voor zover dat mogelijk is. We mogen al dankbaar zijn dat het samenkomen en het samen zingen weer mogelijk is. In de avonddiensten is het trouwens nog makkelijker om op afstand van elkaar te zitten.

Afgelopen zondag **26 september** vond de feestelijke bevestigings- en intrededienst plaats van onze nieuwe predikant *ds. Hans Berkheij*. Het eerste gedeelte met de bevestiging werd geleid door ds. P. Nagel, die in de achterliggende periode onze consulent was. Na de bevestiging werd de dienst overgedragen aan ds. Berkheij, die zich niet liet hinderen door een beperkte mobiliteit op dat moment. Muzikale medewerking werd verleend door de cantorij onder leiding van Floris van Gils, pianist Marcel Kooijman en dwarsfluitist Dick van Vliet.

Komende zondag **3 oktober** gaat in de ochtenddienst kandidaat Van Vliet uit Uddel voor en 's avonds kandidaat De Wind uit Zeewolde. Zondag **10 oktober** hopen we onze Startdag te houden, dit jaar iets later dan andere jaren maar nu hoopt onze eigen predikant er bij te zijn. Verderop in dit Contactblad kunt u meer over de Startdag lezen.

We wensen elkaar gezegende en opbouwende diensten toe en laten we elkaar daarin ook bemoedigen en stimuleren.

VANUIT DE GEMEENTE

We wensen de gemeenteleden die het moeilijk hebben door zorgen, of verdriet of andere dingen veel kracht toe met de beginwoorden uit Psalm 27. 'De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

Gesprekskringen

Nu het weer mogelijk is willen we binnenkort weer van start gaan met 2 gesprekskringen om met elkaar verder na te denken over en naar aanleiding van een bijbelgedeelte.

Allebei de kringen zullen op een **donderdagavond** gehouden worden.

Wilt u meer weten over deze kringen en/of zich aanmelden dan kunt u terecht bij Gerda van Lindenberg of Marian Kruijning.

Van harte welkom!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	29 augustus	€ 101,25	Giften Kerk 12 september € 10
Ochtendcollecte	5 september	€ 65,50	
Avondcollecte	5 september	€ 15,50	
Ochtendcollecte	12 september	€ 39,45	
Ochtendcollecte	19 september	€ 75,50	

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

Promotie collectebonnen

Graag zouden we een oproep willen doen aan iedereen om voortaan vooral **collectebonnen** in de kerk te (gaan) gebruiken, in plaats van contant geld. Doordat er in de directe omgeving nog maar weinig banken open zijn, is het heel omslachtig om geld te storten. Hiervoor moeten we dan steeds naar Bussum, Hilversum of Amsterdam-zuidoost.

Daarnaast hebben collectebonnen ook een belastingvoordeel voor u, omdat ze opgegeven kunnen worden als gift, als aftrekpost.

Er zijn verschillen bonnen beschikbaar:

- Een vel van 20 stuks à € 0,50 = € 10,00
- Een vel van 20 stuks à € 1,50 = € 30,00
- Een vel van 20 stuks à € 3,00 = € 60,00

Als u een aantal vellen collectebonnen wilt bestellen, dan kunt u dat doen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer:

NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen.

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
 U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.
 Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeesters en de diaconie.

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	29 augustus	Zending	€	58,00
Ochtendcollecte	5 september	Plaatselijk bijz. kerkwerk	€	55,50
Avondcollecte	5 september	Plaatselijk bijz. kerkwerk	€	2,00
Ochtendcollecte	12 september	Wilde Ganzen	€	44,65
Ochtendcollecte	19 september	Helpt u hopen	€	63,50
Avondcollecte	19 september	Helpt u hopen	€	23,50



Collectes komende weken

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie; NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp

Bij het overmaken van uw gift kunt u nu eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

→ 3 oktober KIA Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

→ 17 oktober Edukans

Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Door te werken aan beter onderwijs, werkt Edukans aan de Werelddoelen (SDG's) die 193 wereldleiders met elkaar hebben afgesproken. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen een hoger inkomen en een betere gezondheid hebben.

Bovendien stimuleert onderwijs gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Edukans maakt het verschil met goed onderwijs. Dat vergt meer dan een kleinschalige aanpak: wij zorgen voor structurele verandering binnen het hele onderwijs. Niet alleen trainen we leraren, maar betrekken ook ouders bij het onderwijs van hun kinderen en lobbyen bij onderwijsinspecties en overheden. We leiden jongeren op in vaardigheden waar vraag naar is en besteden aandacht aan sociaal en emotioneel leren.

We werken aan de hand van 4 thema's om kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden de beste kansen te geven; Basisonderwijs aan goede kwaliteit, Banen voor jongeren, Onderwijs in noodsituaties en gelijke kansen voor jongens en meisjes.

→ **24 oktober Hulp voor Helden**

Steun, erkenning en waardering

Hulp voor Helden steunt projecten die bijdragen aan het realiseren van onze missie; het bevorderen van het welzijn van Nederlandse militairen, veteranen en hun thuisfront. Vanaf het moment dat een militair met zijn opleiding start, tot het moment dat hij of zij Defensie verlaat, en alle jaren daarna! Met de giften van onze particuliere donateurs, vermogensfondsen, bedrijven en kerken steunen wij verschillende vaste en tijdelijke projecten en verlenen wij subsidies.

→ **24 oktober Hulp voor Helden**

Nes Ammim is een christelijke gemeenschap in het westen van Galilea in Israël. Het dorp is in 1963 gesticht door Nederlandse en Zwitserse christenen met steun van een Israëliische jood. Het doel van Nes Ammim was om na de Holocaust de relatie tussen christenen en het Joodse volk te herstellen; een nieuw begin op basis van gelijkwaardigheid en respect voor de levensovertuiging van de ander. Het uitgangspunt daarbij was dat de wortels van het christendom in het jodendom liggen.

Kort verslag boekenmarkt Helpt u Hopen

Op 11 september jl. werd de boekenmarkt gehouden in het Verenigingsgebouw. De boekenmarkt viel samen met Open Monumentendag.

De kerk was open voor een bezichtiging en er waren volop boeken in het verenigingsgebouw. Ook kon men genieten van koffie met iets lekkers.

Het werd een gezellige boel, vele mensen kwamen een kijkje nemen en gingen met een stapel boeken weer naar huis.

Ook kregen we nog plantjes voor de verkoop aangeboden en speelkaarten.

De opbrengst was prachtig, € 431,35 en nog eens ruim € 62,00 in het potje in het verenigingsgebouw de volgende dag bij de koffie na de kerkdienst en ook het stalletje van Ina Boshuizen levert nog steeds wat op! Dus meer dan € 500,00 totaal! Daar zijn we heel blij mee!

Hierbij willen we allen danken voor de inzet en medewerking om deze dag tot een succes te maken!

- We richten onze blik nu op het volgende evenement: **de sponsorloop** op 30 oktober van 15 uur tot 16 uur.

U kunt zich opgeven vanaf 1 oktober bij Ed Rensenbrink

Schrijft allen in!

Hartelijke groet,
De Oegandagroep



COMMISSIES

Startdag 2021

Zondag 10 oktober is de startdag van het nieuwe seizoen!

Het thema is "Van U is de toekomst".

De dag ziet er als volgt uit:

- 10 uur kerkdienst
- koffie met het traditionele taartenbuffet
- fotopuzzelfietstocht voor jong en oud!
- rond 14.30 uur een hapje en een drankje in het Verenigingsgebouw!



Wij hopen u en jou daar te ontmoeten!!

- Voor het taartenbuffet hebben we nog **taarten nodig**. Wie zou er willen bakken? Graag een mail naar Marieke van der Bijl.
- Vergeet de **fiets** niet mee te nemen!
- Mocht u niet in staat zijn om te fietsen, geef het even aan en dan vinden we een oplossing!
- Tijdens deze dag gaat er ook gestemd worden over **de nieuwe naam van het Verenigingsgebouw**. Voordat "alles op slot ging, voor de lockdown" heeft u of jij al nieuwe namen kunnen bedenken. Mochten jullie deze kans gemist hebben, dan kunnen jullie vóór de startdag nog een nieuwe naam op een briefje schrijven en in de "koffiepot" in het Verenigingsgebouw doen. Dan wordt ook deze naam meegenomen in de stemming!

*Met een vriendelijke groet, de startdagcommissie,
Rolinka, Nieske, Christa, Carla, Marian en Marieke.*

KRINGEN

GEBEDSKRING

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God" Filippenzen 4: 6

In de afgelopen periode hadden we alle reden om ons zorgen te maken: de pandemie, de kerk, werk, school, persoonlijke omstandigheden etc. De tekst hierboven wil ons aansporen om onze zorgen te delen met God. Bij God zijn onze zorgen in goede handen, daar mogen we op vertrouwen.

Na een lange coronaperiode willen we graag de gebedskring weer opstarten om samen onze dank en voorbede te delen met God.

Mocht u zelf niet aanwezig zijn maar toch een dank of gebedspunt hebben kunt u dat altijd van tevoren doorgeven zodat we dit mee kunnen nemen.

U bent van harte welkom in de kerk van 20-21 uur op:

Maandag 11 oktober

Maandag 1 november

Maandag 22 december

Dianne Kroon

DIVERSEN

Bedankt

Hartelijk bedankt voor het medeleven, door middel van kaarten, telefoontjes en bezoek tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.

Maartje den Hartog

Jaartheme PKN Van U is de toekomst, praktische tip

In onder andere Sleeuwijk gaan ze het hele jaar met het thema 'Van U is de toekomst' aan de slag. Je kunt een brief schrijven van maximaal 1 velletje A-4 aan een kind dat in de nabije toekomst geboren wordt. Schrijf in die brief hoe u/jij de toekomst ziet voor het leven van dit kind. Ziet u donkere wolken, of juist veel licht, of nog iets anders? Vertel vervolgens wat u/jij vanaf nu gaat doen of nalaten, zodat er toekomst zal zijn voor dat kind. Sluit af met 1 zin waarbij het kind een wens vanuit uw/jouw geloof meekrijgt.

AGENDA	
Startdag	<i>Zondag 10 oktober, 10 uur, kerk</i>
Gebedskring	<i>Maandag 11 oktober, 20 uur, kerk</i>
Sponsorloop HUH	<i>Zaterdag 30 oktober, 15 - 16 uur</i>
Gebedskring	<i>Maandag 1 november 20 uur, kerk</i>
Gebedskring	<i>Maandag 22 december 20 uur, kerk</i>
COLOFON	
<i>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i> Data van uitgifte: 4 december	KOPIJ
Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van Lindenberg	Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 6 november 2021 Kopij graag inleveren uiterlijk op: Zaterdag 30 oktober <i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom! U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303

BIJBELLEESROOSTER

zondag	3 oktober	Johannes 8:1-11	Zandschrift
maandag	4 oktober	Johannes 8:12-20	Getuigenis
dinsdag	5 oktober	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
woensdag	6 oktober	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
donderdag	7 oktober	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?
vrijdag	8 oktober	Jesaja 28:1-13	Wartaal
zaterdag	9 oktober	Jesaja 28:14-22	Hoeksteen
zondag	10 oktober	Jesaja 28:23-29	Landbouwbeleid
maandag	11 oktober	Jesaja 29:1-8	Ariël uitgeschakeld
dinsdag	12 oktober	Jesaja 29:9-16	Gesloten boek
woensdag	13 oktober	Jesaja 29:17-24	Alles wordt anders
donderdag	14 oktober	Marcus 10:1-12	Huwelijkswet
vrijdag	15 oktober	Marcus 10:13-22	Kinderen van het koninkrijk
zaterdag	16 oktober	Marcus 10:23-31	Door het oog van een naald
zondag	17 oktober	Marcus 10:32-45	Dienen
maandag	18 oktober	Marcus 10:46-52	Weer zien
dinsdag	19 oktober	Efeziërs 5:21-33	Aanvaard elkaar
woensdag	20 oktober	Efeziërs 6:1-9	Opvoedkunde en arbeidstherapie
donderdag	21 oktober	Efeziërs 6:10-17	Heilsoldaat
vrijdag	22 oktober	Efeziërs 6:18-24	Waakzaam met gesloten ogen en gevouwen handen
zaterdag	23 oktober	Jesaja 30:1-11	Bondgenootschap
zondag	24 oktober	Jesaja 30:12-22	Vluchten kan niet meer
maandag	25 oktober	Jesaja 30:23-33	De HEER strijdt voor Israel
dinsdag	26 oktober	Jesaja 31:1-9	Waar komt mijn hulp vandaan?
woensdag	27 oktober	Jesaja 32:1-8	Verandering
donderdag	28 oktober	Johannes 9:1-12	Schuldvraag
vrijdag	29 oktober	Johannes 9:13-23	(Voor)oordeel
zaterdag	30 oktober	Johannes 9:24-34	Wie is er nou blind?
zondag	31 oktober	Johannes 9:35-41	Ziende blind
maandag	1 november	<i>Allerheiligen</i> Psalm 33	Juich voor God
dinsdag	2 november	Spreuken 15:1-18	Zelfbeheersing
woensdag	3 november	<i>Dankdag</i> Spreuken 15:19-33	Bij wijze van Spreuken
donderdag	4 november	Jesaja 32:9-20	Wachten op de geest van boven
vrijdag	5 november	Jesaja 33:1-12	Onheil en genade
zaterdag	6 november	Jesaja 33:13-24	Bevrijdingsdag