

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 6 maart 2021

65^e jaargang, nr. 3

KERKDIENTEN

Zondag 7 maart *4^e lijdenszondag*

10.00 uur dhr. T.C. Kraan, Utrecht

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Zondag 14 maart *5^e lijdenszondag* **Biddag**

10.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk



Zondag 21 maart *6^e lijdenszondag*

10.00 uur ds. I. Terlouw, Huizen

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk



Zondag 28 maart *Palmzondag*

10.00 uur ds. W.P. Vermeulen, Utrecht

Collecten : 1^e Zending; 2^e Kerk

Goede Vrijdag 2 april

19.30 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Pasen Zondag 4 april

10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

Collecten : 1^e Helpt u hopen ; 2^e Kerk

Diensten zijn mee te luisteren
en te bekijken via "Kerkdienstgemist.nl".

MEDITATIE

Deuteronomium 1: Dit is de toespraak die Mozes tot heel Israël heeft gehouden in de dorre vlakte aan de overkant van de Jordaan(...) Veertig jaar na het vertrek uit Egypte, op de eerste dag van de elfde maand, sprak Mozes het volk van Israël toe zoals de HEER hem had opgedragen.

Deuteronomium vat nog eens samen wat er allemaal in de eerste vier boeken aan de orde is geweest. Veel van wat Mozes zegt is al bekend. Van Genesis tot Numeri heeft God met zijn volk gehandeld. Het is nu zaak niets te vergeten. Deuteronomium zou je kunnen typeren als een leerboek. Mozes neemt het initiatief. Dat mag niet als verrassing komen. Toch: het feit dat Mozes tot leraar wordt en zijn woord nu belangrijk wordt, valt des te meer op als we ons realiseren dat Mozes steeds als leerling is getypeerd. Er is kennelijk een moment waarop een leerling leraar wordt. Maar hoe dan? Wanneer geschiedt dat? In de belijdenis van Israël in Deuteronomium 6 wordt onmiddellijk de relatie gelegd tussen leren en onderwijzen. Wat je gehoord hebt, zal je je kinderen inprenten. Het is een proces van vader op zoon, moeder op dochter. De leerling wordt leraar en dat gaat zo maar door. Dat vraagt wat. Een leerling moet leraar willen worden. Het Woord van God kan niet bij jezelf blijven. Het moet verder. En dat geldt voor ieder van ons. Maar de leraar moet ook toestaan dat zijn leerling het woord neemt. Als er midden in de gemeente geleerd wordt, worden leerlingen leraar. Deuteronomium vertelt ons dat het leerproces een proces is dat niet stopt.

- ➔ Het is spannend om dat te spiegelen aan onze praktijk. Hoe staat het in de gemeente? Hebben we daar plek voor een voortdurend proces? Krijgen gemeenteleden het woord? En kinderen en jongeren? Kunnen zij ook leraren worden? Het proces stopt toch niet bij de ambtsdrager? Onderwijzen is leren: wie uit moet leggen wat hij geleerd heeft, snapt pas goed waar het om draait. Leren is daarom ook onderwijzen.

Ik merk dat zo'n houding veel van ons kan vragen. En nu in veel gemeenten generaties wegvallen is het ook zo gemakkelijk niet. Bij Mozes spant het erom. Hij heeft niet lang meer te leven. Nu moet hij Gods Woord overdragen. Ik voel bij velen een grote spanning als het gaat om overdracht van geloof in onze tijd. Het spant erom. Waar zullen wij het vertrouwen putten dat het Woord doorgaat? Voor mij ligt het vertrouwen in God alleen. Zijn Woord stopt nooit. Dat heeft Israël in zijn geschiedenis geleerd, dat leren wij. Zelfs waar wij dwalen, kiest Hij te blijven spreken. Het is zaak dat te blijven herhalen.

*Voor U allen: een goede opgang naar Pasen!
classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven*



RONDOM DE DIENSTEN

Op het moment van schrijven is het precies een jaar geleden dat in Nederland de eerste patiënt met coronaklachten werd opgenomen in een ziekenhuis. Waarschijnlijk kunnen veel mensen zich dit moment ook nog herinneren en roept dit direct veel herinneringen op aan het bijzondere jaar dat achter ons ligt. Voor velen een lastig en ongezellig jaar waarin we minder konden delen met anderen, voor sommige mensen een heel moeilijk jaar met daarin 'verlies' en voor anderen toch ook een goed jaar met positieve herinneringen aan deze coronatijd.

Hoe hebben we God ervaren in deze bijzondere tijd? Was hij er voor ons bij? Inmiddels zijn we al enige weken in de 40-dagen tijd en zijn we op weg naar het licht van Pasen. Een tijd om even stil te staan, te herinneren wie God was en te zoeken naar wie God is.

In de bijbel gaat het ook regelmatig over 'herinneren' en wordt op verschillende plaatsen geschreven over gedenkstenen. Zo geeft God Jozua de opdracht dat er twaalf gedenkstenen vanuit de Jordaan opgericht moeten worden, als herinnering van het wonder dat God heeft gedaan in het leven van de Israëlieten. Namelijk dat het gehele volk droog door de Jordaan het beloofde land in heeft kunnen trekken. Een wonderlijke gebeurtenis die van generatie tot generatie herinnerd moet blijven worden. Ook wij mogen onze wonderlijke gebeurtenissen of mooie momenten met God markeren. We mogen 'gedenkstenen' oprichten, zodat de verhalen van onze gebeurtenissen met God die we met Hem meemaken een getuigenis worden van Zijn grootheid, liefde en trouw. Natuurlijk hoeft dit niet letterlijk een steen te zijn. Je kunt het bijvoorbeeld in een schriftje schrijven of belangrijke gebeurtenissen in gedachten bewaren. Dat kan een gebedsverhoring zijn, of een bemoediging op het juiste moment. Van die bijzondere momenten dat God liet weten: 'IK BEN met jou!'



We hopen dat deze boodschap ook weer tot u, tot jou zal komen in de diensten van de komende weken en dat het zo lukt om nog even vol te houden. We zijn dankbaar dat gastpredikanten zich telkens inzetten om ons te inspireren. Op 14 maart vieren we biddag met ds. Christ uit Katwijk aan Zee en op 28 maart vieren we Palmzondag met ds. Vermeulen uit Utrecht.

We wensen elkaar gezegende en bemoedigende diensten toe!

VANUIT DE GEMEENTE

Ook in de afgelopen weken zijn enkele gemeenteleden getroffen door het coronavirus en soms hierdoor flink ziek geworden.

We wensen hen beterschap en een goed herstel toe.

We leven mee met iedereen die te maken heeft met verdriet, pijn, zorgen of moeite met ouder worden en *bidden hen Gods liefdevolle aanwezigheid toe.*

Zegengebed in coronatijd

*Zegen ons met de dauw van uw liefde
Zegen ons met warmhartige nevel
Dat wij elkaar niet besmetten met vrees
Dat wij onze harten niet op afstand houden
Zegen ons met zorg en aandacht om elkaar
Dat wij niet onverschillig en slordig leven
Kroon ons met de naam van Uw hoop
De naam van de Vader , de Zoon en de Heilige Geest*

Marianus van den berg

*U/jij kunt altijd terecht bij een van de ouderlingen en/of Willem Hagen (onze
pastoraal werker) voor een gesprek of een luisterend oor.*

Neem gerust contact op.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Per bank ontvangen giften en collectes:

5/2 €40; 5/2 €15; 11/2 €25; 14/2 €40; 15/2 €15;
15/2 €20; 15/2 €50; 16/2 €100; 21/2 €50.

Bij de actie kerkbalans 2021 met als titel:

"GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN"

is toegezegd aan vrijwillige bijdragen voor 2021 het mooie bedrag van € 36.300,00. Het college is dankbaar voor uw betrokkenheid bij onze gemeente.

Wij willen alle vrijwilligers, die ook in deze moeilijke periode weer vele deuren zijn afgegaan, hartelijk danken voor hun inzet.

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen en Bram Kruijning

QR-code van uw kerk

In deze corona-tijd, waarin de kerkdiensten alleen online te volgen zijn en de inkomsten ook minder zijn, vragen wij u om de kerk te blijven steunen. Dit kunt u doen door de

"QR-reader" app te downloaden op uw Iphone of tablet. U kunt uw eigen bank kiezen en bedrag aanpassen.

Steun de kerk ook in de corona periode!

Scan de QR-code



DIACONIE

Ontvangen collecte-geld

Per bank ontvangen: € 30 voor Nederland Zingt; € 20 voor plaatselijk bijzonder kerkwerk en €10 voor Helpt u Hopen.

Collectes

→ **7 en 14 en 21 maart**

De collectes zijn voor **plaatselijk bijzonder kerkwerk**.

Uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer

NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp

Doordat er minimaal geld binnenkomt is, zijn de bedragen die de afgelopen periode naar de goede doelen overgemaakt werden, heel klein.

De diaconie heeft daarom besloten om, zolang de lockdown duurt alleen nog maar te collecteren voor het plaatselijk bijzonder kerkwerk.

BIJBELLEESROOSTER

zondag	7 maart	Jozua 1:10-18	Mobilisatietijd
maandag	8 maart	Jozua 2:1-14	Op de wallen van Jericho
dinsdag	9 maart	Jozua 2:15-24	De rode draad
woensdag	10 maart	<i>Biddag</i> Psalm 126	Een droom wordt werkelijkheid
donderdag	11 maart	Jozua 3:1-17	Stilstaand water
vrijdag	12 maart	Jozua 4:1-14	Een steen bijdragen
zaterdag	13 maart	Jozua 4:15-5:1	Vertel het aan de kinderen
zondag	14 maart	Jozua 5:2-12	Inhaalslag
maandag	15 maart	Jozua 5:13-6:14	Omlopen
dinsdag	16 maart	Jozua 6:15-27	De muur valt
woensdag	17 maart	Jozua 7:1-15	Wat ging er fout?
donderdag	18 maart	Jozua 7:16-26	Straf op de zonde
vrijdag	19 maart	Jozua 8:1-13a	List
zaterdag	20 maart	Jozua 8:13b-29	Overwinning

zondag	21 maart	Jozua 8:30-35	Voorleesdag
maandag	22 maart	Jozua 9:1-15	Misleid
dinsdag	23 maart	Jozua 9:16-27	De eed blijft geldig
woensdag	24 maart	Jozua 10:1-15	De zon blijft schijnen
donderdag	25 maart	Jozua 10:16-28	Verslagen koningen
vrijdag	26 maart	Jozua 10:29-43	Veldslagen
zaterdag	27 maart	Jozua 11:1-15	In opdracht van God
zondag	28 maart	<i>Palmpasen</i> Marcus 11:1-11	Erepalmen
maandag	29 maart	Marcus 11:12-26	Het gaat om de vruchten
dinsdag	30 maart	Psalm 118	Getuigenissen in juichstemming
woensdag	31 maart	Marcus 14:1-11	Weet je wel wat dat kost!
donderdag	1 april	Marcus 14:12-72	Maaltijd en meer
Goede vrijdag	2 april	Marcus 15:1-47	Werkelijk, deze mens was Gods Zoon
zaterdag	3 april	Psalm 88	Duisternis

NIEUWS

Hoofdrolspelers The Passion 2021 bekendgemaakt

De hoofdrolspelers van The Passion 2021 zijn bekendgemaakt. Het paasevenement wordt op donderdag 1 april live door KRO-NCRV uitgezonden vanuit Roermond en heeft het actuele thema #ikbenervoorjou.

The Passion is dit jaar vertrouwd én vernieuwd: zo is er een zeer gevarieerde cast, een virtuele processie en materiaal om thuis door te praten over thema's als vriendschap, familie en gemis. Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria. De Verteller is Humberto Tan. Acteurs Leo Alkemade en Tygo Gernandt vertolken de rollen Petrus en Pilatus. Artiest Rob Dekay kruipt in de huid van Judas en presentatrice Anita Witzier haalt als verslaggever verhalen uit het hele land op en doet verslag van de virtuele processie. Voor het eerst zullen tijdens het evenement een aantal Nederlandse vertalingen van Engelstalige hits te horen zijn.

Thuis meebeleven

Dit jaar is Roermond de gaststad van The Passion. Omdat fysieke aanwezigheid van publiek in Roermond dit jaar vanwege corona niet mogelijk zal zijn, wordt The Passion interactiever en kan de kijker via thepassion.kroncrv.nl onderdeel zijn van de 11de editie van het paasevenement. Op ikbenervoorjou.nl komen daarnaast video's en gespreksmateriaal beschikbaar om in kleine groepjes samen door te praten over de thema's die aan bod komen. Benieuwd naar de liedjes die gezongen zullen worden? Bestel dan alvast de gratis cd met een exclusief voorproefje, waaronder het lied 'Als ik jou zie in de hemel' (vertaling van 'Tears in Heaven') door Trijntje Oosterhuis.

The Passion wordt op Witte Donderdag 1 april live uitgezonden om 20.30 uur door KRO-NCRV op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start.

Bron: www.protestantsekerk.nl

➔ *ook veel informatie over de 40 dagentijd en mogelijkheid tot het bestellen van de veertigdagentijdkalender 2021*

