

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 9 januari 2021

65<sup>e</sup> jaargang, nr. 1

## KERKDIENTEN

### Zondag 10 januari

10.00 uur ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen

Collecten : 1<sup>e</sup> Nederland zingt; 2<sup>e</sup> Kerk

### Zondag 17 januari

10.00 uur kand. A. de Wit, Utrecht

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

### Zondag 24 januari

10.00 uur drs. P.M. van Dam, Houten

Collecten : 1<sup>e</sup> Helpt U hopen; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Marieke van der Bijl

### Zondag 31 januari

10.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht

Collecten : 1<sup>e</sup> Werelddiaconaat Bangladesh; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen

### Zondag 7 februari *Viering Heilig Avondmaal* (onder voorbehoud)

10.00 uur ds. J. de Jong, Waarder

Collecten : 1<sup>e</sup> Wilde Ganzen ; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Sara Kroon

19.00 uur nog niet bekend

Collecte : Wilde Ganzen



**SAMEN**  
**werken**  
*aan een mooi*  
**2021**

*Diensten zijn altijd te beluisteren via*

*"kerkdienstgemist.nl"*

*of mee te kijken via "You tube" - met linkje*

*op de startpagina van de kerknigtevecht.nl*

WIJ WENSEN | dagen  
JULIE 365 | *Ge vuld*  
**met warmte,**  
*liefde en licht*

## MEDITATIE

De kerst ligt alweer een beetje achter ons, alhoewel kerst een bijzonder vervolg heeft. Ik las een mooie overdenking van Billy Graham die ik graag met u wil delen.

De kerstboodschap is relevant, revolutionair en vertroostend in een wereld vol verwarring en crisis. Billy Graham vatte de betekenis van kerst samen in drie eenvoudige woorden:

EEN KRIBBE – EEN KRUIS – EEN KROON

Het zijn woorden, die ons vandaag de dag hoop geven en mogen inspireren.

### KRIBBE

“Eerst **de kribbe**. De bijbel vertelt dat in die eerste kerstnacht een engel sprak tot de buitengewoon geschrokken herders. *En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u groten blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Here. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend inde kribbe* (Lukas 2: 10-12)

Hoe onvoorstelbaar en ongelooflijk het misschien ook klinkt in onze moderne oren, de bijbel leert ons dat Jezus Christus een buitenaards bezoeker was – Hij was God zelf die mens werd! Die baby, geboren uit een maagd, was God in menselijke gedaante. Hij vernederde zichzelf. Wat heeft deze baby, die ruim tweeduizend jaar geleden werd geboren in een stal in Bethlehem, een groot verschil gemaakt in onze wereld. Hij heeft ons onderwijssysteem geïnspireerd, zijn onderwijs heeft ons sociale stelsel beïnvloed, en hele gezinnen en levens en landen getransformeerd.”

### KRUIS

“Ten tweede is er **het kruis**. Wanneer je geen verbinding legt met het kruis, verliest kerst zijn betekenis. Bij de geboorte van Jezus zei de engel: *Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden* (Mattheus 1: 21) De centrale boodschap van kerst is dat Jezus, door zijn dood en opstanding, zowel individuen als hele samenlevingen zou veranderen. Het kruis en de opstanding zijn de enige betrouwbare hoop voor de mensheid.”

### KROON

“Ten derde, **de kroon**. Er is veel meer over kerst te zeggen dan alleen de kribbe en het kruis. In de kribbe lag Jezus in een dierenstal. Aan het kruis droeg Hij een doornenkroon. Maar wanneer Hij terugkomt, zal dat zijn als Aanvoerder van de hemelse legers. Hij zal de leiding overnemen van deze oorlogszuchtige, van oorlog moede wereld en de blijvende vrede brengen waar we zo naar verlangen en naar streven. Een nieuwe wereld zal worden gevormd. Een nieuwe sociale orde zal ontstaan.

*Dat is Gods Kerstgeschenk. De kribbe – Zijn Zoon. Het kruis – Zijn leven. De kroon – Zijn komende koninkrijk. Maar een geschenk is pas compleet als het in ontvangst wordt genomen!”*

## RONDOM DE DIENSTEN

We hadden ons verheugd, zeker in de december periode, dat ondanks de maatregelen, we diensten konden blijven houden met 30 mensen. Er was al veel geregeld met name tijdens de kerstdiensten.

Tot de noodgedwongen lockdown om de hoek kwam kijken. Als kerkenraad moet er dan snel maar overwegend besloten worden wat te doen. Hierin hebben we het advies van de PKN "blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om de diensten digitaal mee te maken" opgevolgd.

Helaas zagen we ons daarom genoodzaakt, doch wel een verstandige keuze, de diensten op te nemen, in aanwezigheid van de benodigde ambtsdragers.

Anders dan in de eerste lockdown zijn we dankbaar, dat deze diensten wel kunnen doorgaan en live te volgen zijn via de stream of [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) (beide te vinden op [www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)).

Toch mogen we terugkijken op hoopvolle, mooie diensten.

Ons verlangen is, dat iedereen, ondanks de beperkte maatregelen Gods aanwezigheid mocht en mag ervaren.

➔ *Tot en met dinsdag 19 januari geldt de lockdown.*

➔ *Tot die tijd worden de diensten live opgenomen en uitgezonden.*

Graag sluit ik af met Hemelhoog 419 vers 2

*Jezus is de Koning van ons mensen klein,  
Wil voor ons Redder van de wereld zijn.  
Hij vraagt Hem te volgen, in zijn spoor te gaan.*

*Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.  
God zal met je zijn, God is Immanuel.  
God zal met je zijn, de God van Israël.*

*Wij wensen iedereen gezegende en bemoedigende  
diensten toe  
voor de komende periode!*

HEMEL  
HOOG

## VANUIT DE GEMEENTE



Met de kerstnachtdienst kon je een pakketje ophalen voordat de dienst begon. Voor diegene die dat hebben gedaan weten, dat er onder andere een ingepakt waxine lichtje in zat met een leeg kaartje erbij.

De bedoeling was, is om het "licht van Christus" door te geven aan iemand die het nodig heeft of die je een hart onder de riem wil steken. Een bemoediging te schrijven op het lege kaartje...

Zeker in deze verwarrende tijd waarin mensen, vaak ook dichtbij eenzaam zijn en het moeilijk hebben.

Ook al heb je geen pakketje opgehaald, dan nog is het goed om na te denken wie je kan helpen, troosten, bemoedigen. Dit kan in veel vormen.

## VAN DE KERKENRAAD



### GEMEENTE AVOND

Maandag **25 januari** om 20 uur staat de gemeente-avond gepland. Dit onder voorbehoud van alle ontwikkelingen en adviezen met betrekking tot het corona-virus. Hierover zullen wij u tijdig blijven informeren via de website, mededelingen tijdens de livestream kerkdiensten en gemeentemail.

*Vanwege de onzekere tijd waarin de RIVM regels kunnen veranderen wil de kerkenraad u om uw emailadres vragen zodat u tijdig op de hoogte gebracht kan worden van wijzigingen wat betreft kerkdiensten en bijvoorbeeld over de gemeenteavond op 25 januari. U kunt uw mailadres doorgeven aan de ouderlingen of een mailtje sturen naar Marieke van der Bijl.*

### Crèche

Zoals bekend is er tijdens de ochtenddienst de mogelijkheid om de jongste kinderen in het verenigingsgebouw op te vangen. Op dit moment zijn er maar weinig ouders die van deze gelegenheid gebruik maken. Toch is het essentieel dat deze dienst aangeboden wordt, zodat ook jonge ouders en gasten gemakkelijk de kerkdienst kunnen bezoeken en hun kleine kroost bij de crèche kunnen brengen.

- ➔ *Nu staan er nog zes mensen op de lijst en dat is weinig. Wanneer u zin heeft om ook ongeveer eens per twee maanden tijdens de ochtendkerkdienst op de kleintjes te letten kunt u dat aan mij laten weten. Het is ook heel goed te combineren met de koffiedienst, wanneer deze weer mogelijk is.*
- ➔ *Ik hoor het graag.*



*Met een hartelijke groet, Nieske Veldhuisen*

## COMMISSIES

### Bericht van de beroepingscommissie

Sinds 3 juni zijn we als beroepingscommissie op zoek naar een geschikte predikant voor onze mooie gemeente, onder de bezielende leiding van onze voorzitter Hijmen van Lindenberg. Hij heeft in een eerder artikel beschreven hoe we daarbij te werk zijn gegaan.

Hoewel wij als commissie prima en prettig samenwerken, regelmatig vergaderen en ondertussen bijna ontelbaar veel



(online) diensten hebben beluisterd, hebben we op dit moment helaas nog geen goed nieuws te melden.

De beperkingen die de Corona-maatregelen met zich mee brengen, maken het moeilijker om persoonlijk contact te leggen. Het luisteren van preken gaat daarentegen door de vele online diensten een stuk eenvoudiger. We hebben mooie diensten mogen horen en hebben meerdere (kandidaat)predikanten benaderd en gesproken, maar helaas heeft dat nog niet geleid tot wederzijdse interesse.

Inmiddels zijn we al met de derde advieslijst van de PKN (een lijst met ongeveer tien eventueel te beroepen personen) aan de slag. Maar wij houden hoop en vertrouwen en blijven doorzoeken. We hebben wat lijntjes uitstaan en wellicht dat die tot iets goeds leiden.

*Wij vragen u om de zoektocht naar de geschikte predikant voor Nigtevecht in uw gebeden te gedenken.*

*Met vriendelijke groet, Jeanine Kraaijveld – van Noordenne*

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	29 november	€ 56,10	<b>KOZIJN:</b> erbij € 3,50 nieuwe stand: € 224,46
Ochtendcollecte	6 december	€ 70,00	
Ochtendcollecte	13 december	€ 52,90	<b>Gift</b> via contactcommissie € 5,-
Ochtendcollecte	20 december	€ 15,44	
Ochtendcollecte	25 december	€ 10,40	

**Giften via bank ontvangen:** 20/12 € 50,- en € 25,-; 21/12 € 50,- en op 26/12 € 20,- = Totaal € 145,-, waarvoor hartelijk dank.

### Actie Kerkbalans 2021

De actie kerkbalans 2021 wordt gehouden van 16 januari 2021 tot en met 31 januari 2021. Het thema voor de actie is dit jaar:

#### **GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN**

Halverwege de actie, op maandag 25 januari hebben we met elkaar de **jaarlijkse gemeente-avond** (indien mogelijk) in ons Kerkgebouw aan de Dorpsstraat. Op deze avond wordt onder meer de begroting voor 2021 van onze kerk besproken.

Scan de QR-code



#### **QR-code van uw kerk**

In deze corona-tijd, waarin de kerkdiensten alleen online te volgen zijn en de inkomsten ook minder zijn, vragen wij u om de kerk te blijven steunen. Dit kunt u doen door de "QR-reader" app te downloaden op uw Iphone of tablet.

*U kunt uw eigen bank kiezen en bedrag aanpassen.  
Steun de kerk ook in de corona periode!*

# Geef vandaag voor de kerk van morgen

2021

Actie  Kerkbalans

## Opbrengst verjaardagsbussen 2020

In 2020 is de opbrengst van de verjaardagsbussen in totaal € 1085,32.

- *Wij bedanken alle jarigen en willen alle vrijwilligers die met de verjaardagsbussen bij de jarigen van onze gemeente langs gaan om de felicitaties over te brengen en een bijdrage te vragen voor onze kerk, hartelijk bedanken voor de moeite die jullie hiervoor hebben genomen!*

*Met vriendelijke groet, namens de kerkrentmeesters, Ina Boshuizen*

## DIACONIE

**Opbrengsten collecten kerkdiensten:** De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending, Helpt u Hopencollecte of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	29 november	Wilde Ganzen	€ 56,00
Ochtendcollecte	6 december	Zending Care for Malawi	€ 120,10
Avondcollecte	6 december	Zending Care for Malawi	€ 48,50
Ochtendcollecte	13 december	Leger des Heils	€ 41,50
Ochtendcollecte	20 december	Kinderen in de knel	€ 22,20
Ochtendcollecte	25 december	Helpt u hopen	€ 11,50

*Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius*

### → 10 januari Nederland zingt

'Nederland Zingt' is het muzikale hart van de EO. 'Samen zingen' helpt ons samen te geloven. Iedere zaterdag zenden we op NPO2 om 18.15 uur een dienst uit. Een dienst waarin we een muzikaal gezelschap ontvangen in onze eigen huiskamer. Aan de hand van vragen van kijkers gaan we samen in gesprek. Na de dienst verder kijken en zingen? Dit kan via ons YouTube kanaal. Ook vind je ons op zondagochtend op NPO2, waar Jurjen ten Brinke je iedere week meeneemt in een overdenking en een uniek verhaal.

*Nederland Zingt Dichtbij is iedere zondag om 11:45 uur op NPO 2.*

*Het radioprogramma Nederland Zingt Gospel is iedere zaterdag vanaf 10.00 uur te beluisteren op NPO Radio 5.*

Omdat we tijdens de kerkdiensten vaak gebruik maken van de filmpjes van 'Nederland zingt' nu we niet zelf kunnen zingen in de kerkdienst willen we graag collecteren voor deze organisatie.

*Uw gift kunt u overmaken naar de diaconie, bankrekening:  
NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp onder vermelding van :  
Nederland zingt*

#### → 17 januari

De collecte is voor **plaatselijk bijzonder kerkwerk**.

Uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer  
NL59RABO0157013863, Rabobank Weesp

#### → 24 januari

De collecte op deze datum is voor **Helpt u hopen**. Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer NL 36 RABO 0343153882

#### → 31 januari Werelddiaconaat Bangladesh

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg.

Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

## AGENDA

**Gemeenteavond** | 25 januari 2021, 20 uur, kerk

## BIJBELLEESROOSTER

zondag	10 januari	Psalm 71	Schuilplaats
maandag	11 januari	Romeinen 12:1-8	Gave gaven
dinsdag	12 januari	Romeinen 12:9-21	Wees een medemens
woensdag	13 januari	Romeinen 13:1-7	Goed burgerschap
donderdag	14 januari	Romeinen 13:8-14	God liefhebben laat je zien door naastenliefde
vrijdag	15 januari	Genesis 16:1-16	Blijde verwachting?
zaterdag	16 januari	Genesis 17:1-14	Naamsverandering
zondag	17 januari	Genesis 17:15-27	Abraham lacht
maandag	18 januari	Psalm 40	Gered van de dood
dinsdag	19 januari	1 Petrus 1:1-12	Kostbaar geloof
woensdag	20 januari	1 Petrus 1:13-25	Onvergankelijk
donderdag	21 januari	1 Petrus 2:1-10	Heilig volk
vrijdag	22 januari	Marcus 1:1-13	Over de Vader, de Zoon en de Geest
zaterdag	23 januari	Marcus 1:14-20	Spreken met gezag
zondag	24 januari	Marcus 1:21-34	Doorvertellen
maandag	25 januari	Psalm 107:1-22	God is trouw
dinsdag	26 januari	Psalm 107:23-43	Zie jij het ook?
woensdag	27 januari	Deuteronomium 16:18-17:1	Recht
donderdag	28 januari	Deuteronomium 17:2-13	Vorm van proces
vrijdag	29 januari	Deuteronomium 17:14-20	Koningswet
zaterdag	30 januari	Deuteronomium 18:1-13	Met grond zonder grond
zondag	31 januari	Deuteronomium 18:14-22	Echte en valse profeten
maandag	1 februari	Psalm 87	Lang leve de vreemdelingen
dinsdag	2 februari	Deuteronomium 19:1-10	Uitwijkmogelijkheid
woensdag	3 februari	Deuteronomium 19:11-21	Oog om oog, tand om tand
donderdag	4 februari	Deuteronomium 20:1-9	Strijdvaardig, niet strijdlustig
vrijdag	5 februari	Deuteronomium 20:10-22	Om gruweligheden te voorkomen ...
zaterdag	6 februari	Psalm 83	Strijdlid

### COLOFON

*Het **Contactblad** verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.*

**Data van uitgifte:**

**2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni,  
3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober,  
6 november en 4 december**

### KOPIJ

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:

**Zaterdag 6 februari 2021**

Kopij graag inleveren **uiterlijk** op:

**Zaterdag 30 januari**

**Redactie Contactblad:**

Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen

**Kopij Contactblad:** inleveren bij Marieke van der Bijl  
**en** Nieske Veldhuisen, graag per e-mail

**Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:**

Mw. G. van Lindenberg

*Financiële bijdragen* voor de  
kosteloze verspreiding van het  
*CONTACTBLAD* zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening  
van: het College van Kerkrentmeesters  
van de Protestantse Gemeente  
Nigtevecht, onder vermelding van  
'Contactblad',  
op giro: NL 30 INGB 0000519303