

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 5 december 2020

64<sup>e</sup> jaargang, nr. 12





## KERKDIENTEN

### **Zondag 6 december 2<sup>e</sup> advent**

10.00 uur dr. C. van der Kooi, Driebergen

Collecten : 1<sup>e</sup> Zending, Care for Malawi; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Joas van der Linden

19.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee

Collecte : Zending, Care for Malawi

**Woensdag 9 december 20.00 uur *VESPER***

### **Zondag 13 december 3<sup>e</sup> advent**

10.00 uur Kand. E. Bruggeman, Woerden

Collecten : 1<sup>e</sup> Leger des Heils; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Marieke van der Bijl

**Woensdag 16 december 20.00 uur *VESPER***

### **Zondag 20 december 4<sup>e</sup> advent**

10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

Collecten : 1<sup>e</sup> KIA Kinderen in de knel; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Sara Kroon

19.00 uur ds. M. Roelofse, Loosdrecht

Collecte : Kerk

### **Kerstdienst 24 december**

**21.30 uur** mw. K. Smit - van den Berg, Baambrugge

Collecte : Kerk

### **Kerstfeest 25 december**

10.00 uur kand. B. Maarleveld, Bodegraven

Collecten : 1<sup>e</sup> Helpt U hopen; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen

### **Zondag 27 december**

10.00 uur kand. P. van der Schee, Hoevelaken

Collecten : 1<sup>e</sup> ZOA (hulp Zuid-Oost Azië); 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Tessa van der Linden

### **Oudejaarsavond 31 december**

19.00 uur kand. B. Maarleveld, Bodegraven

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

### **Zondag 3 januari**

10.00 uur ds. P. Pronk, Amsterdam

19.00 uur drs. P.M. van Dam, Houten

Oppas : Marinka Buurman



Diensten zijn altijd te beluisteren via  
"kerkdienstgemist.nl"  
of mee te kijken via "You tube" - met linkje  
op de startpagina van de kerknigtevecht.nl

## OVERDENKING

'Wat doen we dit jaar met Kerst?' Een jaarlijks terugkerende vraag die qua beantwoording wat op zich laat wachten. Een huis vol (groot)ouders en (klein)kinderen of een brunchtafel vol broers, zussen en vrienden, zal het niet worden. Zoveel gasten per dag, uit zoveel huishoudens, op zoveel meter afstand: het wordt niet een kerst als andere jaren.

Dat is een hard gelag, want na dit veelbewogen jaar smacht menig gezinsverband, familieband en vriendschap ernaar om aangehaald te worden. Kerst is daar bij uitstek het moment voor. Kerst is veilig thuiskomen na een barre tocht. Ervaren dat je terugvalt op mensen die de kern van jouw leven vormen. Lief en leed delen door elkaar te vragen naar klein geluk en grote dromen. Met Kerst is het huis nooit te klein en altijd kan een nieuweling aanschuiven: nieuwe vrienden, aanhang of een kennis via-via. Verrassende, nieuwe ontmoetingen horen bij deze tijd van het jaar.

### ***Hoe moet dit alles toch anno Kerst 2020?***

Samen tijd doorbrengen en aandacht hebben voor elkaar, is een universele kerstgedachte. Al eeuwenlang borduren we zo voort op de sfeer die we in de stal van Jezus' geboorte aantreffen. Een sfeer van veiligheid en geborgenheid na een lange tocht per ezel, waarbij alle kamers volgeboekt bleken. Een sfeer van nieuwsgierigheid, verrassende ontdekkingen die goed doen. Een welkom uit onverwachtse hoek, een stal als kraamkamer, kraamcadeaus uit het verre oosten – wie had dat ooit durven denken?

Niets staat ons in de weg om dit jaar voluit Kerst te vieren. Klein, schamel, aangepast, maar zijn dat niet wezenlijke noties bij het vieren van Jezus' geboorte? De christelijke traditie voegt aan de universele kerstgedachte toe, dat er hoop is middenin misère. Uit hemelsferen ontvangen we goed nieuws. Een kind als teken dat God naar mensen omkijkt. Hij komt met reddende liefde aanwezig in kille plaatsen en barre tijden. Dat mag gevierd worden!

Weet je in geloof uitgedaagd dit jaar kernachtig Kerst te vieren: veilig, vertrouwd, open voor verrassingen, iets nieuws. Wat kunnen we dit jaar doen met Kerst?

### ***- Waardeer je familie***

Jozef, Maria en de kleine vormen samen een nieuw gezin en reizen naar hun plaats van herkomst. Gezin telt. Familie telt. Kerst met je eigen gezin vieren is prima. Tijd over omdat je nu niet voor een tiental mensen hoeft te koken? Stap in de auto voor een zwaaibezoek aan opa en oma. Er is niet veel nodig wanneer alles telt. Wie je dit jaar niet ontmoet kun je een 'ouderwetse' kerstkaart sturen.

### ***- Open je stal***

Dat het niet vaststaat dat 'we Kerst vieren bij de matriarch van de familie' geeft de mogelijkheid tradities rond het kerstdiner te doorbreken. Nodig een single, eenzame, oudere, nieuweling uit de wijk, gemeente of werk uit om samen het kerstdiner te delen. Let wel: deze lockdown in wintertijd, vraagt erom dat je bewust iemand op zoekt en uitnodigt. Durf eens andere tafelgasten te vragen. Wacht niet tot iemand je vraagt en ga zelf uitnodigen.

### **- Deel je voederbak**

In de ruif waar het eten lag, bevond zich het godsgeschenk. Zou het delen van eten ook nu voor een ander niet hèt teken kunnen zijn dat God je ziet? Bak kerstkoekjes en deel uit. Nu je bespaart op de omvang van het kerstdiner kun je ruimschoots inslaan voor de voedselbank of het voedselkastje.

### **- Stuur geschenken**

Engelen verrasten met liederen en wijzen kwamen met betekenisvolle geschenken. Zing een Kerstlied in en verstuur het als filmpje. Maak Adventskalenders voor elkaar. Wie bezorgt er eigenlijk een kerstpakket bij degenen die ontslagen werden en bij de zzp-ers die al nooit een pakket ontvingen? Jij misschien?

### **- Verheug je in God**

Doe je een poging om ingeloot te worden in één van de kerstvieringen? Of nodig je iemand uit om thuis via KerkTV samen te vieren? Een kleine huisliturgie bij het diner geeft gespreksstof met (niet) kerkelijke tafelgenoten.

**Zoals alle andere jaren: een gezegend Kerstfeest gewenst!**

*Met dank aan Ds. Arie de Winter*

## **RONDOM DE DIENSTEN**

Ondanks alle beperkingen vanwege het corona virus, zijn we God dankbaar voor de mogelijkheden die overblijven om toch gemeente te kunnen zijn, zowel met elkaar alsook voor ons dorp. Nog steeds is de maximale groepsgrootte 30 personen in de kerk (exclusief mensen die een taak hebben). Gelukkig kunnen we uitwijken naar het verenigingsgebouw waar de dienst live op tv te volgen is. Tot eind december worden de kerkdiensten "gestreamd". Dit kan door op de link te klikken die je kunt vinden op de voorpagina van [www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl).

Met dankbaarheid kijken we terug naar de dienst van 8 november waarin we **Dankdag** mochten vieren. De contactcommissie heeft fantastisch werk verzet door het corona-proof organiseren van presentjes voor dorpsgenoten van 70 jaar en ouder. We mochten delen van onze overvloed.

De **Eeuwigheidszondag** op 22 november was (binnen de corona regels) druk bezocht. Dit zowel live, via de stream of later teruggekeken via kerkdienst gemist. Het stilstaan bij je geliefde die je mist wordt door iedereen weer anders ervaren. Laten we als kerkelijke gemeente, ook na deze dienst aandacht, open oren en ogen voor elkaar hebben.

Wanneer het contactblad uitkomt is de **eerste Advent** zondag 29 november achter de rug.

*" Ik open mijn ziel  
en vul de schaal van mijn leven  
met verwachting.  
Hul mij in kleuren  
en geuren van groene hoop.  
Ontsteek het eerste licht,  
dat daagt in het Oosten"*



Op **donderdag 24 december om 21.30 uur is de kerstnachtdienst**. Wanneer je de **kerstnachtdienst** thuis via de stream wil beluisteren, delen we als kerk graag de liturgie en een verrassingspakketje uit **bij de kerk tussen 20.15-21.00 uur**. Het koper ensemble zal buiten kerstliederen spelen (mits droog weer). We dragen zorg dat dit allemaal op een verantwoorde, corona-proof manier gebeurt.

Op **vrijdag 25 december, eerste Kerstdag om 10.00** is de kerstviering. De **Spoorzoekers** zullen in deze dienst hun medewerking verlenen.

*Omdat deze beide diensten naar verwachting drukker bezocht gaan worden, hebben we als kerkenraad besloten om je voor deze twee diensten **aan te melden** tussen **15 en 23 december**.*

*Dit kan telefonisch of via email bij **Nelleke Nobel**  
**kerkrentmeesters@kerknigtevecht.nl***

Op **donderdag 31 december om 19.00 uur wordt de Oudjaarsdienst** gevierd. Terugkijken, vooruitblikken, belijden, geloven en vertrouwen, dat God altijd met ons is.

*Kom tot ons, de wereld wacht,  
Heiland, kom in onze nacht.  
Licht dat in de nacht begint,  
Kind van God, Maria 's kind.*

*Gij daalt van de Vader neer  
Tot de Vader keert Gij weer,  
Die de hel zijt doorgestaan  
En hemelwaarts opgestaan.*

*Uw kribbe blinkt in de nacht  
Met een ongekende pracht.  
Het geloof leeft in dat licht  
Waarvoor al het duister zwicht.*

*Lof zij God in 't hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk,  
Nu en overal altijd,  
Nu en tot in eeuwigheid.*

*Sela*

***We wensen elkaar gezegende en hoopvolle diensten toe!***

### **MEEZINGEN**

Omdat er op dit moment geen gemeentezang is, proberen we als ouderlingen toch variatie in de liturgie aan te brengen in overleg met de predikant die op dat moment voorgaat. Je hebt gemerkt, dat er verzen worden voorgelezen, we maken gebruik van "you tube" via tv scherm, de organist speelt de melodie van een lied of we zingen zelf met iemand uit de gemeente die dat wil.



*Mocht u/jij het leuk vinden om mee te zingen laat het ons, ouderlingen weten. Misschien heb je zelf wel een mooi lied om te zingen. Dit is altijd mogelijk.*

*Peter de Haan, Esther Bergmeijer, Carla Holtmans, Dianne Kroon*

## **Adventsvespers in de Dorpskerk van Nigtevecht**

**Op woensdag 9 december en woensdag 16 december zullen om 20.00 uur Adventsvespers worden gehouden in de Dorpskerk van Nigtevecht.**

*Deze Vespers – de traditionele naam voor een gezamenlijk avondgebed – gaan terug op het eeuwenoude kerkelijk gebruik van het bidden van de Psalmen op vaste tijden van de dag. In kloosters over de hele wereld wordt dit nog dagelijks gepraktiseerd. Ook in Nederlandse protestantse kerken is de 'Vesper-vorm' een vorm van kerkelijk vieren die weer helemaal terug is. Mensen van nu ervaren Vespers vaak als een rustpunt in de tijd. De vaste orde van de Vespers bestaat uit het bidden van de Psalmen, het luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel, het doen van voorbeden, het Onze Vader, de Lofzang van Maria en een avondhymne. In deze Adventsvespers zullen bovendien korte orgelwerken uit diverse eeuwen ten gehore worden gebracht. Diverse teksten zullen gezamenlijk uitgesproken worden.*

*In lezingen, muziek en gebeden richten de Adventsvespers zich op de komst van Jezus naar deze wereld. De Vespers bieden een gelegenheid voor een doordeweeks moment van samenkomen, om te verstillen en het hart open te stellen voor Christus' komst. Ook voor hen die niet of nauwelijks vertrouwd zijn met de kerk en het christelijk geloof is het bijwonen van de Vespers een mooie manier om in de decembermaand de ontmoeting te zoeken en inspiratie te ontvangen uit de christelijke traditie, in Woord en muziek.*

**Initiatiefnemer voor de Adventsvespers is de cantor van onze kerk, Floris van Gils, die naast musicus ook theoloog is. Diverse leden van de cantorij van de Dorpskerk verlenen hun medewerking. De Vespers duren ongeveer een half uur. U bent van harte uitgenodigd!**

### **VANUIT DE GEMEENTE**

We kregen afgelopen periode het bericht binnen, dat bij een paar gemeenteleden corona was vastgesteld. We wensen hen veel beterschap en herstel toe. In de praktijk is het bij de één snel achter de rug maar bij de ander heeft het een lange, vermoeiende nasleep. We wensen iedereen die kampt met ziekte, eenzaamheid, zorgen rond werk, gezin, familie, Gods onmisbare kracht en nabijheid. Een mooie tekst m.b.t. bovenstaande vind ik: Mattheus 25 vers 40

*"Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan".*

Het zegt voor mij, dat God door mensen, door jouw en mij heen werkt, om je medemens te helpen, te troosten, te ondersteunen.

Ook in deze coronatijd kunt u/jij altijd terecht bij een van de ouderlingen en/of Willem Hagen, onze pastoraal werker voor een gesprek of een luisterend oor.

Goed om te weten, dat we als kerkelijke gemeente van Nigtevecht nog steeds (sinds de eerste coronagolf) zijn aangesloten bij **www.nietalleen.nl**. Dit voor praktische hulp of een luisterend oor. Het telefoonnummer is 0800-1322. De organisatie van "niet alleen" koppelt de zorgvraag van de beller naar de kerk van Nigtevecht.

## DIVERSEN

### Crèche

Zoals bekend is er tijdens de ochtenddienst de mogelijkheid om de jongste kinderen in het verenigingsgebouw op te vangen. Op dit moment zijn er maar weinig ouders die van deze gelegenheid gebruik maken. Toch is het essentieel dat deze dienst aangeboden wordt, zodat ook jonge ouders en gasten gemakkelijk de kerkdienst kunnen bezoeken en hun kleine kroost bij de crèche kunnen brengen.

De vrijwilligers die deze service verzorgen bestaat uit een trouwe groep mensen die het veel al jarenlang doen. *Jolande Tinholt en Joas van der Linden* hebben beiden jarenlang klaargestaan voor de kleintjes, maar hebben aangegeven dat ze hiermee willen stoppen. Heel fijn dat jullie het zo lang hebben gedaan en dankjewel daarvoor.

*Nu staan er nog zeven mensen op de lijst en dat is weinig. Wanneer u zin heeft om ook ongeveer eens per twee maanden tijdens de ochtendkerkdienst op de kleintjes te letten kunt u dat aan mij laten weten. Het is ook heel goed te combineren met de koffiedienst, wanneer deze weer mogelijk is. Ik hoor het graag.*

*Met een hartelijke groet, Nieske Veldhuisen*

### Tussentijdse berichten

In deze corona-tijd is het al een aantal keer nodig geweest om tussentijdse berichten door te mailen, als er bijvoorbeeld nieuwe maatregelen aan werden gekondigd. Als u op de maillijst staat, bent u daarvan op de hoogte. Staat u er niet op, maar wilt u ook tussentijdse berichten ontvangen, of staat u er wel op, maar wilt u dat niet, stuur mij dan een berichtje.

*Met vriendelijke groet, Marieke van der Bijl*

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	1 november	€ 36,40	<b>KOZIJN:</b> ongewijzigd € 220,96
Ochtendcollecte	8 november	€ 83,13	
Ochtendcollecte	15 november	€ 26,35	Via ouderling ontvangen gift € 25,-
Avondcollecte	15 november	€ 22,00	
Ochtendcollecte	22 november	€ 98,45	

*Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen*

## DIACONIE

**Opbrengsten collecten kerkdiensten:** De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending, Helpt u Hopen collecte of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	1 november	Nes Ammin	€ 44,80
Avondcollecte	1 november	Nes Ammin	€ 22,86
Ochtendcollecte	8 november	Jeugdwerk JOP	€ 66,20
Ochtendcollecte	15 november	Pl. Bijz. kerkenwerk	€ 17,10
Ochtendcollecte	22 november	Helpt u Hopen	€ 72,65

*Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius*

→ **13 december Leger des Heils**

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het buurtwerk van het Leger des Heils. Onze organisatie heeft door heel Nederland zo'n honderd buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.

De behoefte aan hulp enorm. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo'n locatie vaak echt een vangnet. In de buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar bovendien leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt. Het Leger des Heils doet zijn uiterste best om 'in de buurt' te blijven, en daarbij ook een veilige afstand te hanteren. Dat is niet altijd even gemakkelijk, terwijl juist nu de behoefte aan contact en directe hulp enorm is.

→ **20 december Kinderen in de knel**

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Door uw gift helpt u mee om het leven van kinderen in de knel wereldwijd te verbeteren.

→ **27 december ZOA (hulp Zuid-Oost Azië)**

**Ethiopiërs slaan massaal op de vlucht door gevechten**

Door de gevechten afgelopen maand in het noorden van Ethiopië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen, ziet ons team ter plaatse. Een deel van deze vluchtelingen zoekt een veilig heenkomen in andere delen van Ethiopië, maar grote aantallen nemen de wijk naar het naastgelegen Sudan. Volgens Sudanese autoriteiten zijn er de afgelopen tijd duizenden Ethiopiërs de grens naar de oostelijke deelstaten Kassala en Gedaref overgestoken. Sudan zegt dat er nu al een tekort is aan onderdak, voedsel en medische verzorging terwijl de verwachting is dat veel meer vluchtelingen in de richting van Sudan trekken zolang het conflict voortduurt. Het team van ZOA in Sudan is aanwezig op de plekken waar de vluchtelingen uit Tigray aankomen. Op dit moment wordt de nood geïnventariseerd zodat deze vluchtelingen zo snel en goed mogelijk kunnen worden opgevangen met onderdak, voedsel en water. "Dat mensen naar het veel armere Sudan vluchten geeft wel aan hoe hoog de nood is", zegt René Vlug, hoofd Fondsenwerving & Communicatie en tot vorig jaar directeur van ZOA in Ethiopië. "Deze gevechten en de bijkomende vluchtelingenstromen zijn een enorme klap voor de regio waar al zoveel mensen ontheemd zijn."

Wij zijn al jaren actief in de wijde regio, zowel in Ethiopië als Sudan. In Tigray bieden we met een groot programma hulp aan Eritrese vluchtelingen en kwetsbare jongeren.



13.000 vluchtelingen drommen samen in een kamp in Sudan dat bestemd is voor 6.000 mensen.

In de Tigray-regio wordt al een week gevochten tussen regionale rebellen en het federale leger. Tigray ligt in het meest noordelijke gebied van Ethiopië op de grens met Eritrea. De TPLF (Tigray People Liberation Front) verzet zich al langer tegen de federale regering onder leiding van premier Abiy Ahmed. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er vorige week gevechten zijn uitgebroken tussen de regeringstroepen en de TPLF.  
*We helpen onder andere met onderdak, voedsel en water. Samen zijn we er voor mensen in crisisgebieden, zoals de mensen in Tigray en de vluchtelingen in Sudan. Met uw gift helpt u mee om mensen in oorlogsgebieden concrete hulp en nieuwe moed te geven.*

➔ **6 januari Nederlands Bijbelgenootschap**

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Onze missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan ontdekken, ervaren en doorgeven. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel.

## COMMISSIES

### **Van de zendingscommissie**

Hartelijk dank voor de giften die we afgelopen jaar al hebben ontvangen! Hiermee kunnen we een steentje bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie in ons dorp, in ons land en verder weg.

*Mocht u de toegezegde gift voor 2020 nog vergeten zijn, wilt u deze dan alsnog overmaken? Dank u wel!*

### **Care for Malawi**

➔ *Op 6 december zal de zendingscommissie een collecte houden voor "Care for Malawi" , het project van onze oud predikant Gert van der Pol en zijn vrouw Rieneke. Wij willen U deze collecte van harte aanbevelen.*

Hieronder kunt U een kort verslag van de nieuwsbrief van hun project lezen.

➔ **Voor de gehele nieuwsbrief kunt U terecht op:**

***<https://kerkpleinnieuwleusen.nl/care4malawi-nieuwsbrief-rieneke-en-gert-v-d-pol>***

*Rieneke en Gert van de Pol zijn in januari 2017 vanuit de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen uitgezonden naar Malawi (zuidoostelijk Afrika). De uitzending wordt mede gedragen door de Protestantse gemeente Rijsburg. Aanvankelijk woonden en werkten zij in het noorden van het land, maar in december 2019 verhuisden ze naar het zuiden. Gert werkt voor de CCAP Blantyre Synode aan de opzet van een Bijbelstudieprogramma, Rieneke werkt voor Tidzalerana, dat gehandicapten een veilig thuis biedt.*

**weblog** [www.care4malawi.nl](http://www.care4malawi.nl) **facebook** [www.facebook.com/care4malawi](http://www.facebook.com/care4malawi)

*"Een van de dingen die we in Malawi hebben moeten leren is: Niets verloopt volgens plan. We houden van organiseren, denken graag vooruit en zijn in ons element als we aan kunnen op de mensen om ons heen. Wat dat betreft passen we niet in Malawi: daar leeft men in het nu. Zelden begint een bijeenkomst op de afgesproken tijd en mensen laten het bij afspraken afweten, omdat er zich ondertussen iets anders aandiende. We hebben de laatste jaren heel wat*

*oefeningen in flexibiliteit gedaan – dat moest wel. Nutteloze oefeningen waren het bepaald niet: ze hebben ons voorbereid op het afgelopen half jaar. Toen moesten we echt flexibel zijn, maar tot onze eigen verbazing ging ons dat redelijk gemakkelijk af. Zo'n zes maanden geleden viel het besluit dat we Ekwendeni en het Noorden van Malawi zouden verlaten. We gingen weg zonder te weten waar we uit zouden komen. Al heel snel kwam er dat nieuwe perspectief: verhuizen naar Blantyre en daar ons werk voortzetten, al zou dat er wel iets anders uit komen te zien.*

*We vonden een mooi en royaal huis dat echt ons thuis zou kunnen worden, begonnen aan lessen Chichewa en gingen van start op onze nieuwe werkplekken. We keken uit naar drie weken Nederland in april: er gewoon zijn rond de geboorte van ons achtste kleinkind, onze 'achterban' ontmoeten en hen bijpraten over onze nieuwe stek en ons nieuwe werk...Maar toen meldde de heer Corona zich. Hij wist ons er toe te bewegen dat we ruim twee weken eerder naar Nederland vertrokken. Wie daar meer over wil lezen, kan terecht op onze website: [www.care4malawi.nl](http://www.care4malawi.nl) (blog van 2 april, 'Uitwijken').*

*Op dit moment zijn we nog in Nederland. Hoe het verder gaat, valt op dit moment moeilijk te overzien. Dat hangt van veel factoren af, zowel in Nederland, als internationaal en in Malawi. De meesten van u zullen we wel niet 'van aangezicht tot aangezicht' spreken voordat we weer terugvliegen naar Malawi. Jammer, maar het is niet anders. Hebt u vragen? Aarzel alstublieft niet om dat bij ons neer te leggen. U kunt er zeker van zijn: u hoort van ons! Rieneke & Gert [rg@care4malawi.nl](mailto:rg@care4malawi.nl)"*

*Namens de zendingscommissie, Barbara Roodhart*

<b>AGENDA</b>	
<b>Gebedskring</b>	14 december 20-21 uur, Kerk
<b>Gemeenteavond</b>	25 januari 2021

<b>BIJBELLEESROOSTER</b>			
zondag	6 december	2e zondag Advent 1 Tessalonicenzen 1:1-10	Missionaire gemeente
maandag	7 december	1 Tessalonicenzen 2:1-12	Vruchtbaar bezoek
dinsdag	8 december	1 Tessalonicenzen 2:13-20	Ondanks tegenwerking ...
woensdag	9 december	1 Tessalonicenzen 3:1-13	... toch volgehouden
donderdag	10 december	1 Tessalonicenzen 4:1-12	Liefde in praktijk
vrijdag	11 december	1 Tessalonicenzen 4:13-18	Troost
zaterdag	12 december	1 Tessalonicenzen 5:1-11	Laat u (niet) verrassen
zondag	13 december	3e zondag Advent 1 Tessalonicenzen 5:12-28	Trouw
maandag	14 december	Haggai 1:1-15	Bouwbeleid
dinsdag	15 december	Haggai 2:1-9	Zeg niet: vroeger was alles beter
woensdag	16 december	Haggai 2:10-23	Als je zoveel ellende ziet, waarom kom je dan niet bij God?
donderdag	17 december	Jesaja 50:1-3	Confronterende vragen
vrijdag	18 december	Jesaja 50:4-11	God is nabij
zaterdag	19 december	Psalm 132	Vaste woon- en verblijfplaats

zondag	20 december	4e zondag Advent Jesaja 51:1-8	Vastigheid
maandag	21 december	Jesaja 51:9-16	Je wachter zal niet sluimeren
dinsdag	22 december	Jesaja 51:17-23	Bescherming
woensdag	23 december	Jesaja 52:1-6	Bevrijding
donderdag	24 december	Kerstnacht Psalm 2	Volken trekken samen
vrijdag	25 december	Eerste Kerstdag Jesaja 52:7-12	Goed nieuws
zaterdag	26 december	Tweede Kerstdag Jesaja 52:13-15	Sprakeloos
zondag	27 december	Jesaja 53:1-6	Opvallend onopvallend
maandag	28 december	Jesaja 53:7-12	Herder als schaap
dinsdag	29 december	Jesaja 54:1-5	Vruchtbaar
woensdag	30 december	Jesaja 54:6-10	Grenzeloze liefde
donderdag	31 december	Jesaja 54:11-17	Steengoed

<b>COLOFON</b>	<b>KOPIJ</b>
<p><i>Het <b>Contactblad</b> verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Data van uitgifte:</b>  <b>2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december</b></p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:  <b>Zaterdag 2 januari 2021</b></p> <p>Kopij graag inleveren <b>uiterlijk</b> op:  <b>Zaterdag 26 december</b></p>
<p><b>Redactie Contactblad:</b>  Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p><b>Kopij Contactblad:</b> inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p><b>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:</b>  Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het <b>CONTACTBLAD</b> zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

## OVERDENKINGEN EN MEER

### Brief van de Protestante kerk



Protestantse  
Kerk

Geachte heer/mevrouw,  
*'Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet is dat de Shoah in de Joodse gemeenschap heeft teweeggebracht en hoe diep de pijn die de overlevenden hebben gevoeld. Een pijn die door de volgende generaties wordt megedragen en ervaren. Het is in erkenning van dat verdriet en die pijn dat de Protestantse Kerk in Nederland zich richt tot de Joodse gemeenschap in ons land.'*

Zo staat het in de Verklaring, getiteld Erkenning en Verantwoordelijkheid, die scriba dr. René de Reuver tijdens de Kristallnachtgedenking in Amsterdam op 8 november uitsprak.

Op drie manieren is in de Verklaring sprake van erkenning van schuld. Allereerst erkent de Protestantse Kerk zonder terughoudendheid dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. Vervolgens wordt benoemd dat 'het de kerkelijke instanties in de oorlogsjaren veelal aan moed heeft ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen. Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-dank, ook door leden van de kerken werden verricht.' En ook is er een erkenning van falen in de opvang van Joden die na 1945 terugkeerden in onze samenleving.

Aan de Joodse gemeenschap in Nederland wordt daarom gezegd: *'In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld. Vandaag in het bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme is zonde tegen God en tegen mensen. Ook de Protestantse Kerk is deel van deze schuldige geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten.'*

De Protestantse Kerk erkent tevens haar verantwoordelijkheid voor het heden en de toekomst, 'om alles te doen wat mogelijk is om de joods-christelijke relaties verder uit te laten groeien tot een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, onder andere verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme'.

Door middel van deze brief brengen we de verklaring ook onder uw aandacht. Het is ons verlangen dat binnen gemeenten van de Protestantse Kerk het gesprek over schuld en verantwoordelijkheid gevoerd wordt. We spreken daarbij de hoop uit dat dit alles kan leiden tot nieuwe verhoudingen met elkaar, als Joden en christenen, samen met anderen in onze samenleving.

*Namens de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland,  
scriba, dr. René de Reuver & preses, ds. Marco Batenburg*

*Eeuwige God,  
God van Abraham, Isaak en Jakob,  
stil worden we voor U,  
stil, in het besef deel uit te maken van een beladen geschiedenis  
een schuldig verleden dat zich uitstrekt in het heden.*

*We roepen tot U,  
vanwege het onvoorstelbaar lijden  
dat Joden wereldwijd en ook in Nederland nog dagelijks ervaren  
als gevolg van de Shoah, de vernietiging,  
en als gevolg van aanhoudend antisemitisme,*

*Jodenhaat in vele gedaanten.*

*We roepen tot U, vanwege het tekortschieten  
in spreken en in zwijgen,  
in doen en in laten,  
in houding en in gedachten  
door kerken en kerkleden  
toen, in en na de Tweede Wereldoorlog,  
soms tot op de dag van vandaag.*

*We bidden voor het Joodse volk,  
vitaal en levenskrachtig,  
en erkennen dat kerken en kerkelijke tradities  
een diepe ondermijnende stroom van ontkenning van de Joodse identiteit  
hebben gekend, tot op de dag van vandaag.  
We bidden voor nieuwe verhoudingen tussen Joden en christenen,  
een zoektocht naar erkenning van elkaar,  
een weg van vriendschap en van samen onderweg zijn.*

*We danken U voor de moed en inzet  
van individuele christenen en kerkelijke instanties  
die op verschillende momenten in de geschiedenis,  
en ook in de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog,  
daden van verzet hebben getoond,  
hun leven hebben geriskeerd voor Joodse mensen, mensen net als zij.*

*We danken U voor die Joden en christenen  
die met nieuwe ogen naar elkaar zijn gaan kijken  
en in elkaar Uw beeld en gelijkenis hebben gezien,  
die het lef hebben gehad, en nog steeds hebben,  
om ongebaande wegen te gaan in nieuwe verhoudingen.*

*We danken U voor wie U bent:  
God van Israël,  
Vader van Jezus Christus,  
geboren uit Uw volk.  
Wij danken U voor Uw Geest  
die zweeft boven de duisternis, de chaos en wanorde van onze geschiedenis,  
die als een duif een olijfblad meedraagt boven de wateren,  
als teken van nieuw leven en nieuwe verhoudingen.*

*Gezegend zijt Gij, Heer onze God,  
Koning van de wereld,  
door wiens woord alles ontstaat.*

*Amen*



**De Bijbel in de Bijlmer: uitdagend en verrassend**

**'Tof boekje! Ik heb ervan genoten!' 'Wat inspirerend!' 'Een uitdagend, verrassend en confronterend boek. Een echte aanrader.' Van mensen uit allerlei kerken kreeg het NBG reacties op *De Bijbel in de Bijlmer*. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: 'We zijn blij met die reacties. Ze laten zien hoe actueel en inspirerend de Bijbel is als het gaat over migratie en integratie.'**

Vanwaar die lof voor dit boek van migrantenvoorganger Samuel Lee uit 'het meest christelijke stukje Nederland', de Bijlmer? Het boek bevat zes bijbelverhalen over migranten en zes verhalen van migranten uit de Bijlmer, onder wie Lee zelf.

'De eye-opener is voor mij de focus: de Bijbel is een boek van migranten', schrijft René de Reuver, secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland. 'Het wil ons leren een migrant van zegen te zijn. Wat dit betekent en hoe dit kan, laat Samuel zien in bijbelstudies over Abraham, Jakob, Jozef, Ruth, Daniël en het dienstmeisje van Naäman: de vader van alle migranten, de geniepige migrant, de vergevende migrant, de bruggen bouwende migrant, de moedige migrant en de dienende migrant.'

### **Iedereen is migrant**

Jurjen ten Brinke, EO-presentator en kerkplanter: 'Echt, we zijn allemaal vreemdelingen en bijwoners. Wat ons bindt is onze reis, het onderweg zijn met God, die er altijd is.' Jurjen zag rake parallellen tussen toen en nu. Bijvoorbeeld Naämans dienstmeisje: 'juist haar gebed en oproep als migrant bracht deze hooggeplaatste man bij de profeet van Israël.'

Bisschop Gerard de Korte uit Den Bosch: 'Terecht schrijft Samuel Lee dat alle mensen in principe migranten zijn. Wij hebben immers op deze aarde geen blijvende woonplaats'. De Korte hoopt dat het boek 'bruggen slaat tussen christenen die hier geboren zijn en migrantenchristenen.' Hij denkt aan Poolse arbeiders en Rooms-Katholieke expats, 'vaak mensen met een diep geloof die autochtone katholieken een hart onder de riem kunnen steken.'

### **Kleurenrijkdom**

Majoor Richard de Vree van het Leger des Heils, programmadirecteur 'Geloven in de Buurt' las het boek in één adem uit: 'Het is een verhaal van integreren en tegelijkertijd pal blijven staan voor je eigen christelijke normen en waarden' en: 'We zijn als Leger des Heils vooral een 'witte' geloofsgemeenschap, terwijl we juist in aanraking komen met veel migranten (...). Onze geloofsgemeenschappen zouden veel kleurrijker kunnen/moeten zijn.'

➔ *De Bijbel in de Bijlmer* is verkrijgbaar voor € 12,95 in de boekhandel en via de NBG-webshop. **Link:**  
<https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbel-in-de-bijlmer/>

### **Enquête onder bijbellezers**

#### **66% van de bijbelgebruikers wil vaker bijbellezen**

De Bijbel is een inspirerend boek waar vaak in gelezen wordt. Dat blijkt opnieuw uit een onlangs gehouden online enquête van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) onder bijbellezers uit heel christelijk Nederland. 56% van de 3500 deelnemers leest dagelijks uit de Bijbel. Opvallend is dat zo'n 70% niet tevreden is en aangeeft vaker of langer te willen bijbellezen.

“Voedsel voor de geest”, zo omschrijven veel respondenten wat de Bijbel voor hen betekent. Vandaar de wens om vaker en langer te lezen’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Maar dat blijkt niet vanzelf te gaan. Als NBG bieden we daarom steeds vaker hulpmiddelen aan waarmee je bijbellezen tot een vanzelfsprekend en inspirerend onderdeel van je dag kunt maken. Denk aan digitale leesplannen, podcasts en blogs die de Bijbel verbinden met de actualiteit.’

### **Alleen of samen**

Ruim 80% van de respondenten geeft aan (meestal) alleen te zijn bij het bijbellezen. Dat doen ze om in contact te komen met God (64%), voor geloofsopbouw (64%) of om er dagelijkse inspiratie (61%) uit te halen. Er wordt vooral vanuit eigen motivatie gelezen; vrijwel niemand leest in de Bijbel omdat anderen dat verwachten. Tegelijkertijd geven de deelnemers aan de enquête aan, de Bijbel ook samen te lezen. Ruim 30% zegt dat te doen, met hun partner, in gezinsverband en/of in kerkverband.

### **Gedrukt of digitaal**

De enquête laat opnieuw zien dat digitaal bijbellezen is ingeburgerd (16% leest meestal digitaal), hoewel het merendeel van de respondenten meestal een gedrukte Bijbel in handen heeft. De Bijbel van voor tot achter lezen doet nog slechts een kwart, zo blijkt uit de enquête. Bijna de helft van de respondenten leest aan de hand van een thema dat aansluit bij de persoonlijke interesse. Dagboekjes en een leesrooster zijn het meest populair als hulp bij het bijbellezen. ‘In de open antwoorden hebben mensen met ons gedeeld wat hen motiveert én wat hen belemmert’, vertelt Schol-Wetter. ‘Ze vinden de hulpmiddelen van het NBG nuttig. Als (meer) bijbellezen dan toch niet lukt, wijten ze dat vaak aan zichzelf: het ontbreekt hen aan discipline, tijd of prioriteit. Daar wordt het wat mij betreft pas interessant: hoe kan bijbellezen uit de sfeer van “moeten” komen, en iets worden waar je naar uitkijkt? Dat is geen kwestie van one size fits all, maar van uitproberen wat bij je past, met vallen en opstaan.’

### **Zelfhulpboek *Lees je Bijbel***

Om dat uit te zoeken kunnen bijbellezers terecht in het boek *Lees je Bijbel*. Daarin raadpleegt Corien Oranje experts als Ben Tiggelaar en Michelle van Dusseldorp. *Lees je Bijbel* helpt bijbellezers om hun eigen drijfveren te ontdekken, hun eventuele schuldgevoel van zich af te schudden en opnieuw met de Bijbel aan de slag te gaan. En deze keer op een manier die bij hen past.

→ **Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap**

**Link:** <https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/lees-je-bijbel/>

### **Kerstverhaal en puzzel voor kinderen**

‘Kikker, we zijn verhuisd!’ riepen de muizen. Ze kwamen door de kerk aangerend, waar het druk was. Mevrouw Bontje en de vrijwilligers waren bezig de kerk in kerstsfeer te brengen! Ze sleepten met dennentakken en lampjes en werkten aan de kerststal. Maar de muizen hadden iets fijns ontdekt: er stond een grote stapel dozen achterin, waar niemand naar omkeek.

‘Kom kikker, dan laten we je ons nieuwe huis zien!’ Ze hadden een deurtje in de onderste witte doos geknaagd en waren naar binnen gekropen, tussen de houtwol. Kikker was te groot voor het gaatje, maar hij wilde best geloven dat het daarbinnen heel warm en gezellig was. De muizen sleepten nog wat

koekkruiden naar binnen en gingen slapen. Maar de volgende morgen werd hun huis met een grote zwaai opgetild. 'Zo, nu deze nog', hoorden ze een man zeggen. Ze vloegen met huis en al door de lucht en kwamen zachtjes neer. Toen ging hun dak eraf. Een grote hand duwde alle houtwol met de muizen opzij. 'Hé, dit is het kindje Jezus', zei de man, 'Dat hoeft pas met Kerstmis in de kribbe. Ik zet het zolang onder de stal.' De doos ging weer dicht. De muizen keken elkaar aan. 'Heb je dat gehoord?' fluisterde de een. 'Ja!' zei de ander, 'Hier woont het kindje Jezus! We moeten weer verhuizen.' Ze waren er nog maar net uit, toen de man terugkwam met plakband. 'Even dat gat dichtplakken', bromde hij. 'Straks komen er nog muizen in!'

## PUZZEL

Zeven woorden uit het kerstverhaal: bedenk en noteer ze allemaal. Dan lees je van boven naar onderen wie zich over het Kind verwonderen!



- 1 je kunt hier overnachten
- 2 trouw lastdier
- 3 lange tocht maken
- 4 onmisbaar boven hun hoofd
- 5 hemels wezen
- 6 ander woord voor voederbak
- 7 wolfabriekjes



## **HET ENIGE ECHTE KERSTVERHAAL IN DE BIJBEL**

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' (Lucas 2,9-12)

**Oplossing: Herberg – Ezel – Reizen – Dak – Engel – Ruif – Schapen =  
HERDERS**

### **BEMIN JIJ DE KERK?**

ROB VAN ESSEN

Ik ging dit corona-jaar nogal eens voor in kerken met een handjevol mensen. 'Is dit het begin van het einde?', werd er wel gevraagd. Mij troost de gedachte dat de kerk niet met mij is begonnen en ook niet zal eindigen. Vervolging, oorlog, epidemieën, het is haar niet bespaard gebleven. En toch, waar de lofzang verstomde, klonk die elders weer op. De Kerk van Christus heeft wereldwijde dimensies, zij valt of staat niet met de klantengunst van een plaatselijk filiaal. Er is een anekdote, dat paus Johannes XXIII na zijn verkiezing de slaap niet kon vatten. Wat een verantwoordelijkheid rustte er op zijn schouders! 'Wiens kerk is het, Johannes?', vroeg de Eeuwige. 'Uw kerk Heer'. 'Ga dan gerust slapen', hoorde hij.

Tijdens een kloosterdag van mijn gemeente bereidden jonge mensen zich voor op hun openbare geloofsbelijdenis. Mijn collega stelde de vraag: 'Bemin jij de kerk?' Er viel een stilte. 'De kerk beminnen'? Nu eens niet klagen dus over onbekende liederen, te lange preken of een conservatieve kerkenraad. Het is waar, er valt meestal wel wat aan te merken op het plaatselijk functioneren. En toch, daar gaan zondag aan zondag de Schriften open met tegendraadse verhalen die tot omkeer oproepen. Daar blijken steeds weer mensen te zijn die anderen niet afschrijven, omdat ze weten van hun eigen zwakheid en kleingeloof.

'Bemin jij de kerk?' Ja, want ze houdt het vol op plaatsen die door anderen zijn afgeschreven. Ja, want op cruciale momenten springen mensen voor anderen in de bres. Ja, want zonder ophef worden bejaarden en zieken bezocht. Ja, ondanks soms botte afwijzing, worden nieuw ingekomen leden hartelijk benaderd. Ja, ondanks dominees en priesters die hun stokpaardjes berijden, vindt de Geest toch wegen naar ons hart.

Rond de jaarwisseling mogen we in de kerk weer buitenstaanders begroeten die iets van het wezenlijke van het Kerstfeest willen beleven. Daarover wordt onder gelovigen helaas wel eens wat laatdunkend gedaan. Terwijl geloof toch wordt geboren uit een mengsel van verlangen en nieuwsgierigheid. Nee, ze komen niet voor 'ons', ze zijn niet van plan onze lege banken te komen vullen. Maar juist daarom bemin ik de kerk, omdat ze er niet is voor zichzelf. In haar beste gestalte wil ze niet anders dan vindplaats van heil zijn. De plek waar mijn verlangen wordt (h)erkend en mijn nieuwsgierigheid gaande wordt gehouden.

**GEBED:** *Goede Vader, In deze advent worden wij ons weer meer bewust van alle vragen en verwachtingen in ons leven.  
Wij willen proberen het antwoord op deze vragen niet zozeer te gaan zoeken in luxe, comfort en macht die toch niet blijvend zijn, maar bij U, God, die ons diepste geluk wil.  
Help ons daarom meer tijd te maken voor stilte, bezinning en gebed.  
Doordring ons van uw blijde boodschap.  
Maak ons geestdriftig als Jesaja zodat wij onze medemensen nieuwe moed kunnen geven.  
Kom ons te hulp, want alleen zijn wij onmachtig.  
Vervul ons met een groter geloof en met uw Geest die ons in staat stelt uw komst voor te bereiden.  
Amen.*

**GEDICHT ADVENT**     *In het duister van mijn ziel  
wacht ik op het Licht  
Advent telt weer in weken*

*zoals ik wacht op een vriend  
in het volste vertrouwen  
hij komt  
zo wacht ik op U, mijn God*

*de weken ademen belofte  
Uw belofte:  
Ik kom  
komende als Mens ben Ik  
dichtbij  
om de wereld te verlichten  
jou en jullie  
van hier en daar en overal*

*ik breek de muren af  
schep ruimte in mijn ziel  
opdat het Licht  
kan binnenstromen:*

*U, mijn God  
die het duister van mijn ziel  
glansrijk zal weerstaan*

*want God uit God  
Licht uit Licht  
bent U*

Oeke Kruythof



... zo luidt de titel van het boekje van de Vlaamse kerkjurist Rik Torfs, een beminnelijk mens die weet hoe in religieus en met name katholiek Vlaanderen en Nederland de hazen lopen. Torfs, oud-rector van de Katholieke Universiteit Leuven, mediaman en christendemocratisch politicus, beschrijft in 152 bladzijden nut en noodzaak van de kerk door vanuit verschillende invalshoeken de kerk (vooral de Rooms-Katholieke Kerk) tegen het licht te houden. 'De kerk is fantastisch, maar we mogen van haar leiders en bedienaren niet te veel verwachten. Verwacht van de bisschoppen niets, dan kunnen ze positief verrassen.' Voor Torfs heeft de kerk geen betekenis wanneer ze slechts een

verzameling van 'deugdzamen' is die strijdt voor een betere wereld. Dat kan ook buiten de religieuze sfeer. En weet, schrijft Torfs, dat de kracht van de christelijke boodschap er geen garantie voor is dat het instituut ook zelf dat niveau haalt.

De kerk moet voor Torfs eerst en vooral gastvrij zijn: 'Door er gewoon te zijn (kerk als gebouw), door trouw te blijven aan mensen, ook als ze niet meer geloven (kerk voor ongelovigen), door onderdak te bieden aan wie in de ogen van de samenleving afgeschreven is (de kerk als oase).' De kerk oordeelt niet, maar is een haven voor het menselijk tekort.

Het tweede aspect is gevoel voor transcendentie. De kerk is de plaats waar niet enkel de wetenschappelijke werkelijkheid geldt, maar ook een ruimere, voor mensen niet altijd toegankelijke werkelijkheid, waar we nu en dan een glimp van opvangen. Het derde is voor Torfs het geloof in de verrijzenis van Christus: 'Hoe het met die verrijzenis precies zal gaan, weten we niet. Maar we mogen wel geloven en hopen dat de opstanding ons niet zal ontgoochelen.'

➔ *Een verrassend en inspirerend boekje dat in een bijzonder jaar duidelijk maakt waarom de kerk, ondanks alles wat erop aan te merken valt, en de gemeenschap die haar dient, een plek in stad en dorp moeten behouden.*

Teun-Jan Tabak

Titel: *De kerk is fantastisch*  
Auteur: *Rik Torfs*  
ISBN: 978 904 353 4772  
Prijs: € 17

**Petrus online adventskalender "Geef Licht"**

te bekijken of te bestellen via de website van de PKN.

