

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 5 september

64^e jaargang, nr. 9

KERKDIENTEN

Zondag 6 september

10.00 uur Ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Collecten : 1^e Stichting Bootvluchteling; 2^e Kerk
Koffie : Nieske Veldhuisen
Oppas : Nieske Veldhuisen
19.00 uur Ds. J. de Jong, Waarder
Collecte : kerk

Zondag 13 september

Startdag

10.00 uur Ds. M. van der Poel, Utrecht
Collecten : 1^e Stichting Gave ; 2^e Kerk
Koffie : Kees Creemer
Oppas : Marinka Buurman
Extra collecte bestemd voor KIA Noodhulp-slachtoffers Beiroet

Zondag 20 september

10.00 uur Drs. P.M. van Dam, Houten
Collecten : 1^e Helpt U hopen; 2^e Kerk
Koffie : Nelleke Nobel
Oppas : Henk den Hartog
19.00 uur Dr. H.A. Post, Veenendaal
Collecte : kerk

Zondag 27 september

Bevestiging ambtsdragers

10.00 uur Ds. J. de Jong, Waarder
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Koffie : Ina Boshuizen
Oppas : Nieske Veldhuisen

Zondag 4 oktober

10.00 uur ds. R.F. Mauritz, Lelystad
Oppas: Marieke van der Bijl
19.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht

*Heeft u vervoer nodig om naar de kerk te komen,
dan kunt u contact opnemen met Nieske Veldhuisen*

MEDITATIE

Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht, zegt scriba ds. René de Reuver.

Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Het is een vraag die volop speelt in de samenleving, signaleert scriba René de Reuver. "Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, maar welvaart garandeert geen goed leven. Dat zien we in deze crisis: welvaart kan verdampen, werk kan wegvallen, gezondheid kan afbrokkelen. Het coronavirus bedreigt ons allemaal."

Najaar 2019 verscheen het boek *De zin van het leven*, waarin journalist Fokke Obbema met veertig prominente Nederlanders in gesprek gaat over belangrijke levensvragen. De Reuver: "De rode draad daarin is: het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby's heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort."

Ander kader

Wat heeft de kerk te zeggen over het goede leven? De Reuver: "We moeten niet uitstralen dat wij - net wat meer dan anderen - wel weten wat het goede leven is. Dat is niet zo: er wordt al eeuwenlang door allerlei mensen over nagedacht. Maar wat je vanuit het geloof wel kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven. Het goede heeft te maken met het geloof dat God goed is en dat de toekomst aan Hem is. Theologisch wordt wel eens gezegd: we moeten het leven bezien vanuit het einde der tijden, het *eschaton*, waarin God koning is over het hele leven. Dat licht valt al naar ons toe, en dat maakt het leven goed. Natuurlijk zijn er zorgen, maar dat is niet het laatste antwoord." Aan dat perspectief moet de kerk proberen woorden te geven, juist ook in tijden van crisis. "Rituelen kunnen daarbij een rol vervullen. Het aansteken van een kaars bijvoorbeeld. Daarmee stel je je open voor een andere dimensie: het licht dat een kaars verspreidt, symboliseert dat God in ons midden is."

Weg van de navolging

Het thema 'het goede leven' doet De Reuver denken aan het verhaal uit Lucas 18, over de rijke jongeling. "Hij vraagt Jezus: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' Jezus verwijst vervolgens naar God en naar de tien geboden: niet stelen, geen overspel, niet liegen, je vader en moeder eren ... Maar dat doet de jongeling allemaal al. Dan grijpt Jezus dieper. Hij zegt: verkoop alles wat je hebt en volg mij. Ik leg dat zo uit: er is niks mis met het hebben van geld en goed, maar als het je verhindert om je leven toe te wijden aan God en Jezus te volgen, dan is dat keurige leven helemaal niet zo goed. Dan volg je de geboden enkel als religieuze plicht of als een manier om te scoren." De weg van de navolging begint niet bij een exact recept, maar bij vrijheid en overgave. "Vanuit die vrijheid kun je vervolgens verantwoordelijkheid nemen voor je levenskeuzes. Je afvragen: wat vraagt God van mij?"

RONDOM DE DIENSTEN

De vakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen. We starten het nieuwe kerkelijk seizoen weer op. Het lijkt heel normaal en toch is het vreemd, het afstand houden van elkaar, niet met teveel mensen in 1 ruimte, het niet zingen in de kerk enz.

Hoe lang zal dit nog duren? Niemand die het weet.

Toch zijn we blij en dankbaar voor alles wat wel kan. Het samenkomen in de kerk, koffie drinken na de dienst. We kunnen terugkijken op afwisselende, inspirerende kerkdiensten vol bemoediging en toekomstperspectief.

Het "nieuwe" samen zijn.

- De dienst van **13 september** zal de **startdienst** zijn, aansluitend hopen we met elkaar een eenvoudige "startdag" te vieren, de aftrap van het seizoen.
- De dienst van **27 september** zal in het teken staan van **afscheid en bevestiging van ambtsdragers**.

De overige diensten in september zullen "gewone" diensten zijn.

Graag willen we hierbij het jaarthema van dit seizoen introduceren.



'Bloeien in Gods licht'

Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven.

**God van licht,
Schijn in mij, verlicht mijn hart.
God van trouw,
Schenk mijn ziel uw genade**

**Zo kunnen wij uw heiligdom
Aanbidden binnengaan.
Zo voelen wij Uw vaderhart
En horen onze naam.**

**God van vuur,
Was mij schoon en reinig mij.
Jezus,
Neem mijn hart en maak het nieuw**

Over de illustratie



Illustrator Gerdien van Delft (Studio Rebel) maakte een afbeelding bij het thema... "Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen samenbindt". De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe' is hiervoor inspiratie geweest.

VANUIT DE GEMEENTE

We zijn dankbaar voor onze gemeente, dat we met elkaar mogen vieren, delen, samenwerken in ons kleine kerkje in Nigtevecht. We zijn klein maar met elkaar krachtig.

We leven mee en bidden voor hen die moeite met het leven hebben. Met hen die een groot gemis en verdriet met zich meedragen. Met hen die kampen met ziekte en pijn. Ieder draagt zijn/haar zorgen met zich mee. Geestelijk zorgen, lichamelijke zorgen, financiële zorgen, zorgen om dierbaren, zorgen om de wereld om ons heen, zorgen over corona en de impact die het heeft op velen, zorgen over onzekerheden in ons leven.

Zorgen kunnen je lam leggen, kunnen je omver werpen, kunnen je ontmoedigen. Je kunt je machteloos voelen in je zorg voor de ander. Weet dat er Iemand is om je zorgen mee te delen.

In **Genesis 28:15 staat geschreven:**

Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat.

*U/je kunt altijd terecht bij een van de ouderlingen en/of Willen Hagen (onze pastoraal werker) voor een gesprek of een luisterend oor.
Neem gerust contact op.*

VANUIT DE KERKENRAAD

Kerkdiensten met beeld en geluid

De afgelopen weken werden de diensten live uitgezonden via een YouTube kanaal. Vanaf nu zullen alleen de bijzondere diensten live gestreamd worden. De diensten blijven altijd te beluisteren. Via www.kerknigtevecht.nl is te vinden waar en hoe een kerkdienst beluisterd kan worden.

- ➔ We zijn heel blij dat Jacco Kroon het streamen van onze diensten en het bedienen van het scherm al die weken heeft verzorgd en wil blijven doen. *Heel erg bedankt daarvoor!!*
- ➔ Kan en wil jij dit af en toe van Jacco overnemen, neem dan contact met hem op.

Ambtsdragers

In de dienst van 27 september zullen *Johan Groen* en *Henno Hennipman* hun ambt van kerkrentmeester neerleggen. We bedanken hen hartelijk voor hun inzet voor onze gemeente.

Henno is 18 jaar en 3 maanden kerkrentmeester geweest en weet heel veel over het reilen en zeilen in en om onze kerk. Gelukkig verdwijnt Henno niet uit beeld, hij blijft het beheer van de begraafplaats doen.

We zijn blij en dankbaar dat er 2 nieuwe kerkrentmeesters bevestigd kunnen worden, te weten, *Pieter Arie Kraaijeveld* en *Hijmen van Lindenberg*.
We wensen jullie een goede, inspirerende tijd als kerkrentmeester.

Jacobien Kalule is ook aftredend. Helaas is er nog niemand anders voor haar functie. Het is fijn dat Jacobien bereid is te blijven zolang er geen opvolging is.

→ *Denkt u/jij dat dit misschien iets voor u/jouw is of wil je hier meer over weten, laat dit dan weten aan de kerkenraad.*

COMMISSIES

Startdag

Op **zondag 13 september** staat de **Startdag** op de agenda! We hebben dit jaar een coronaproof programma bedacht met als thema

'Het Goede Leven, bloeien in Gods licht'.



De zondag zal beginnen met een feestelijke dienst met muzikale begeleiding van het orgel en de muziekgroep.

Koffie na de dienst: Er is dit keer helaas geen taartenbuffet mogelijk, maar natuurlijk is er wel iets lekkers!



Programma: Na de koffie doen we een pubquiz in de kerk. Mocht u/jij het leuk vinden om digitaal mee te doen, download dan vooraf de app **Kahoot!** op uw/jouw smartphone.

Niet-digitaal meedoen kan natuurlijk ook, dus het programma is geschikt voor jong en oud. Het programma duurt ongeveer een uur.

We hopen dat u en jij er, ondanks de beperkingen, of misschien juist wel daardoor!, allemaal bent om met elkaar Gods zegen te vragen voor ons nieuwe kerkelijke seizoen en dit gezellig met elkaar in te luiden!

Graag tot 13 september!!

De Startdagcommissie (Nieske, Marieke, Christa, Rolinka, Carla en Marian)

Van de zendingscommissie

De zendingscollecte van 13 september is bestemd voor de **stichting Gave**.



De stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. En dat zij Jezus dienen en eren, samen met Nederlandse christenen. Gave wil Christenen en kerken helpen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de

christelijke gemeenschap. Zij willen kerken en christenen bewust maken van de roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt christenen. Daarnaast verbindt Gave christenen die hierin betrokken zijn. Verder is Gave een kenniscentrum omtrent vluchtelingen en komt op voor de rechten van christen-asielzoekers. Ook organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	26 juli	€ 82,00	KOZIJN: ongewijzigd € 218,96
Ochtendcollecte	2 augustus	€ 93,75	
Ochtendcollecte	9 augustus	€ 45,60	
Ochtendcollecte	16 augustus	€ 68,87	
Ochtendcollecte	23 augustus	€ 63,30	

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

Oud Papier

De afgelopen maanden werd vanwege corona het oud papier ingezameld door Remondis. Zoals het er nu naar uit ziet mogen we vanaf 19 september het oud papier weer met vrijwilligers inzamelen. Niets is zeker in deze corona tijd dus bij aanscherping van maatregelen kan het zomaar weer anders zijn.

→ *Iedere 3^e zaterdag van de maand staat er een vrijwilligers team paraat om langs de straten te gaan voor de inzameling.*

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending, Helpt u Hopencollecte of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	26 juli	New Wine	€	54,60
Ochtendcollecte	2 augustus	Zending IZB	€	50,30
Ochtendcollecte	9 augustus	Bartimeus	€	41,50
Ochtendcollecte	16 augustus	Sonneheerdt	€	66,65
Ochtendcollecte	23 augustus	Pl.bijz.kerkenwerk KIA Rwanda	€	43,70

Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius

Collecten

→ 6 september Stichting bootvluchtelingen

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het meest nodig is. Via vrijwilligers wordt concrete, praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht geboden. Duizenden vluchtelingen zitten vast in het overvolle kamp Moria op Lesbos.

Het medische team met artsen, verpleegkundigen en psycholoog draait zeven dagen per week avonddiensten vanuit een medische post in kamp Moria. Dagelijks voorzien zij ca. 200 patiënten van medische zorg.

Verder is er in vluchtelingenkamp Moria een community centrum met een school en bibliotheek. Daarnaast verzorgt ons PSS team trainingen en activiteiten gericht op de mentale gezondheid en ontspanning.

→ Extra collecte voor KIA Noodhulp-slachtoffers Beiroet

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!

Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale kerken en organisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, kleding en hygiënematerialen. Op de langere termijn zal geholpen worden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

BIJBELLEESROOSTER			
zondag	6 september	Matteüs 18:10-20	Zoeken en redden
maandag	7 september	Matteüs 18:21-35	Vergeef van harte, niet uit berekening
dinsdag	8 september	Matteüs 19:1-9	Trouw
woensdag	9 september	Matteüs 19:10-15	Kinderlijk eenvoudig?
donderdag	10 september	Matteüs 19:16-22	Wil jij volmaakt zijn?
vrijdag	11 september	Matteüs 19:23-30	Durf rijk te worden
zaterdag	12 september	Exodus 31:1-18	Creativiteit
zondag	13 september	Exodus 32:1-14	Gaan voor goud ...
maandag	14 september	Exodus 32:15-35	Vernietigend
dinsdag	15 september	Exodus 33:1-11	De HEER trekt zich terug
woensdag	16 september	Exodus 33:12-23	God laat zich zien
donderdag	17 september	Exodus 34:1-18	Kopie
vrijdag	18 september	Exodus 34:19-35	Verbondsregels
zaterdag	19 september	Psalm 145	Loflied
zondag	20 september	Daniël 1:1-21	Gezond gedrag
maandag	21 september	Daniël 2:1-12	Wie helpt de koning uit de droom?
dinsdag	22 september	Daniël 2:13-23	Droom-oplossing
woensdag	23 september	Daniël 2:24-35	Tekst ...
donderdag	24 september	Daniël 2:36-49	... en uitleg

vrijdag	25 september	Daniël 3:1-12	Uitkomen voor je geloof
zaterdag	26 september	Daniël 3:13-23	Laaiende woede
zondag	27 september	Daniël 3:24-30	Wie gaat voor jou door het vuur?
maandag	28 september	Daniël 3:31-4:14	Droomleven ...
dinsdag	29 september	Daniël 4:15-24	... wordt nachtmerrie
woensdag	30 september	Daniël 4:25-34	Bij de beesten af
donderdag	1 oktober	Daniël 5:1-12	Een teken aan de wand
vrijdag	2 oktober	Daniël 5:13-6:1	Afgeschreven
zaterdag	3 oktober	Daniël 6:2-10	Machtsmisbruik

COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 7 november, 5 december 2020, 2 januari 2021</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 3 oktober 2020</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: Zaterdag 26 september</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

UIT TIP

Heel dichtbij Nigtevecht in de Bijlmer bestaat het Kleiklooster en Brouwerij Kleiburg. Deze brouwerij brouwt sinds 2015 het bier van het Kleiklooster. De waarden van het klooster staan ook in de brouwerij centraal. Ze zijn een brouwerij in, voor en vanuit de buurt: de Bijlmer. Ze willen gastvrij zijn. Bezoekers zijn welkom in het proeflokaal en in de brouwerij. Ze zijn een sociale onderneming. Een deel van de winst wordt besteed aan maatschappelijke activiteiten van het klooster. En ze willen op een integere manier leven en brouwen, met oog voor natuur, medewerkers en klanten.



Het verhaal begon in een sloopflat in de Bijlmer die een nieuw leven kreeg als klusflat. In 2015 vestigde zich hier een kleine groep mensen. Deze kloosterlingen wijden zich toe aan een spiritueel en gastvrij leven in de Bijlmer. Een plek om elkaar te ontmoeten en samen te eten. Er zijn gastenkamers voor wie tijdelijk onderdak nodig heeft.

De Kleikloosterlingen laten zich in alles door oude kloostertradities inspireren. Vroeger maakten kloosters het water drinkbaar door er bier van te brouwen. De verkoop voorzag in het levensonderhoud. Zo wil brouwerij Kleiburg vandaag de dag voorzien in de kosten van het Kleiklooster.

Voor informatie, rondleidingen en proeverijen:

Brouwerij Kleiburg

Hullenbergweg 6

1101 BL Amsterdam

info@brouwerijkleiburg.nl

020 21 01 703

OVERWEGING

Online kerk-zijn, kunnen we nog zonder?

De afgelopen maanden hielden vrijwel alle plaatselijke gemeenten hun vieringen online. Hoewel daar veel aan gemist wordt, heeft het ook succes; veel meer mensen dan het aantal kerkgangers beleefden de diensten mee. Online kerk-zijn, kunnen we nog zonder?

“Ik wil niet meer zonder”

Otto Grevink, predikant in de Protestantse Gemeente Tilburg e.o., en pionier

“Het ‘kunnen we nog zonder’ klinkt als afhankelijkheid. Ik *wil* niet meer zonder. Een online viering bereikt ook mensen aan de rand van en buiten de kerk. Als voorganger vraag ik me dus voortdurend af of iemand van buiten begrijpt wat hier gebeurt. Dan gaat het ook over muziek. In onze ‘coronavieringen’ hebben we bewust gekozen voor een veel breder muziekrepertoire. Lieder die voor kerkgangers heel vertrouwd zijn, kunnen voor mensen die die taal niet kennen moeilijk te volgen zijn. Dat is niet altijd erg, je viert een mysterie. Je viert de hoop op een God die ons perspectief geeft door het lijden heen. In de eerste maanden van de coronacrisis verbond ik heel nadrukkelijk de angst en onzekerheid van mensen met de Bijbelse boodschap van perspectief.

De online vieringen blijven voorlopig. Spannende vraag daarbij is hoe je voorkomt dat online kijkers alleen toeschouwers zijn. Hoe kun je hen laten participeren? Hoe maak je een gemeenschap van de mensen die fysiek gaan vieren en de mensen die online kijken, op hetzelfde tijdstip of later? Deze vraag bespreken we in de taakgroep eredienst, we steken ons licht elders op, en we bekijken een webinar van de PThU over online vieren. Het zal een grote uitdaging worden om iedereen mee te krijgen.

We waren al bezig met een vernieuwingsagenda, erop gericht hoe we het denken in binnen en buiten kunnen loslaten. De coronacrisis geeft een zetje in de richting die we al op wilden.”

Het tv-programma Met Hart en Ziel besteedde aandacht aan de coronavieringen die ds. Grevink organiseert.

“Niet alleen in een virtuele werkelijkheid leven”

Klaas Touwen, predikant in de Protestantse Gemeente Deil - Enspijk, en dorpskerkambassadeur

“De viering op zondagochtend is momenteel bij ons alleen audio, zonder beeld dus, te volgen, via kerkdienstgemist.nl. Wij hebben hier de ervaring dat mensen

liever alleen luisteren omdat beeld hen afleidt. Sinds juni zijn er weer meer mensen in de dorpskerk aanwezig, maar vanwege de anderhalve meter afstand nooit meer dan 30. De online viering van de maanden daarvoor was een complete viering in maximaal drie kwartier, verzorgd door een klein groepje. De een las, een ander sprak, een derde deed het welkom. Omdat we nog niet mogen zingen, lezen we nu een psalm in beurtspraak, het slotlied spreek ik uit en de organist speelt het. Dat wordt als indringend ervaren. Als het eigene van de online viering wegvalt, wordt het minder aantrekkelijk om te luisteren, vooral nu er niet meer gezongen mag worden.

Het nadenken over online kerk-zijn is bij mij aangewakkerd. Het is echter jammer als het blijft bij enkel registratie van diensten. Een vlog van de dominee bijvoorbeeld heeft meer impact op de samenleving. Wij gaan ook nadenken over hoe we onze wekelijkse avondgebeden, die we vanwege corona na de Veertigdagentijd enkele maanden verlengd hebben en die ook werden uitgezonden, vorm kunnen geven. Misschien met een leuke podcast.

In het dorp hebben we aan het begin van de coronacrisis samen met dorpsorganisaties een nieuwsbrief verspreid, waarin alle inwoners informatie over de kerk kunnen vinden. De kerk is nu meer actueel dan ooit. Met Palmпасen hebben we in het dorp 130 paasontbijtjes bezorgd, met Pinksteren 130 éénpersoons appeltaartjes. Juist nu moet je niet alleen in een virtuele werkelijkheid leven.”

“Misschien moeten we een middenweg kiezen”

Marianna van de Graaf, predikant in de Protestantse Gemeente Poortugaal

“Wij zenden onze online vieringen rechtstreeks uit. Dat doen we heel bewust. Het op hetzelfde moment verbonden zijn blijkt heel belangrijk, gemeenteleden verbazen zich daar zelf over. We hebben de diensten wel aangepast: 45 minuten maximaal, met een korte overdenking. Bepaalde onderdelen, zoals ‘het kind van de zondag’ dat de kinderkaars aansteekt, gebeuren nog steeds. Kinderen steken de kaars nu thuis aan, zeggen er een tekst bij en maken er een filmpje van. Dat zenden we uit tijdens de viering. Vergaderingen en gespreksgroepen zijn doorgegaan via Zoom. Dat heeft ook voordelen; van een gesprekskring van 30-plussers met 24 deelnemers komt altijd maar een deel bij elkaar. Aan de online bijeenkomst kon laatst iedereen deelnemen, er was geen kinderopas nodig. Ook de kindernevendienst gaat digitaal door, kinderen misten elkaar!

We blijven voorlopig online vieren, maar er zijn nog veel vragen. Houden we het laagdrempelige ook vast als er straks weer meer mensen naar de dienst komen? Blijven de extra online kijkers van nu straks ook meekijken? Kunnen we online en offline met elkaar verbinden? Maken we daar een gemeenschap van? Ik probeerde me er eerder ook altijd bewust van te zijn dat mensen via de kerktelefoon meeluisteren, maar het valt nog niet mee om dat de hele dienst vol te houden. Misschien moeten we een middenweg kiezen. We gaan erover nadenken, samen met de gemeenteleden.”

“Online aanwezigheid blijvend”

Ruth Renooij, predikant in de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt

“We waren als kerk al online aanwezig, maar de afgelopen maanden hebben we die aanwezigheid geïntensiveerd. Met de online kerkdiensten wilden we in eerste instantie vooral voor continuïteit en verbondenheid voor de eigen gemeenschap zorgen. We bereikten daarmee ook mensen die niet zo snel onze kerkdrempel overstappen. Er ontstond ook al gauw samenwerking met enkele kleine gemeenten in de regio. In korte tijd groeide het aantal volgers van onze Facebookpagina flink. In de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren maakten we iedere dag een vlog, een meditatief moment. Deze zijn goed bekeken. In de aanloop naar Pasen vroegen we mensen via Instagram en Facebook om beelden van hoop in te sturen. Dat werkte. Deze zomer vroegen we om beelden van moed en liefde in te sturen, daar doen we dit najaar wat mee. We hopen op deze manieren elkaar vast te houden en te bemoedigen. Kinderen en jongeren treffen we met al dit online gebeuren niet, dat is een aandachtspunt waar we volop mee bezig zijn. Daarnaast is er nog een groep die we niet bereiken met digitale middelen.

De online kerkdiensten zullen blijven. Even was iedereen van deze vorm van vieren afhankelijk, maar er zullen altijd mensen zijn die, om welke reden dan ook, liever online bij een dienst aanschuiven. Ook zij kunnen nu meer volwaardig betrokken zijn.”

