

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 7 november

64<sup>e</sup> jaargang, nr. 11

## KERKDIENTEN



### Zondag 8 november *Dankdag*

10.00 uur ds. A.S. de Winter, Hoofddorp  
Collecten : 1<sup>e</sup> Jeugdwerk JOP; 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Sara Kroon

### Zondag 15 november

10.00 uur ds. E. Jansen, Mijdrecht  
Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Marieke van der Bijl  
19.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee  
Collecte : kerk

### Zondag 22 november *Eeuwigheidszondag*

10.00 uur ds T. Wegman, Zeist  
Collecten : 1<sup>e</sup> Helpt U hopen; 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Henk den Hartog

### Zondag 29 november *1<sup>e</sup> advent*

10.00 uur drs. J.B. Mulder, Hilversum  
Collecten : 1<sup>e</sup> Wilde ganzen; 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Jolande Tinholt



### Zondag 6 december *2<sup>e</sup> advent*

10.00 uur ds. J. Schelling, Woerden  
Collecten : 1<sup>e</sup> GZB – Care4 Malawi (fam. van de Pol); 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Joas van der Linden  
19.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee  
Collecte : GZB – Care4 Malawi (fam. van de Pol)

*Heeft u vervoer nodig om naar de kerk te komen,  
dan kunt u contact opnemen met Nieske Veldhuisen*



## MEDITATIE

### ***Het is begonnen bij Adam en Eva...***

Deze tijd leent zich voor reflectie. Wat is de kerk? Wat is onze rol? Wat is een gezonde gemeente? In mijn kast staat een boek: Vijf kansen van professor Maarten den Dulk, een praktisch theoloog van onze kerk. Hij schrijft over vijf kansen voor de theologie aan de hand van de vijf boeken van Mozes. Door hem geïnspireerd wil ik in vijf maanden aan de hand van de vijf boeken van Mozes stilstaan bij onze gemeenten. Te beginnen bij Genesis.

Genesis is het grote boek van mensen en hun relaties. Het begint allemaal bij Adam en Eva. Maar na hen trekt een bonte stoet aan mensen aan ons voorbij die ons allemaal iets leren over mens-zijn. We krijgen een spiegel voorgehouden. We leren over liefde, over grootmoedigheid, maar ook over jaloezie en haat, over zonde en gerechtigheid. We leren dat we keuzes moeten maken, dat kinderen hun eigen weg gaan maar ook dat het niet vanzelf spreekt dat we kinderen krijgen. Onvruchtbaarheid is een belangrijk thema in het boek Genesis die de voortgang van de generaties steeds weer dreigt te doorbreken. Maar er zijn meer redenen die de voortgang van de generaties in de weg staat: rampen, ruzies tussen de eerstgeborene en de tweede zoon.

Het gaat allemaal niet vanzelf. Maar God blijft trouw en betrouwbaar. Het geloof gaat door. En juist daar wil ik bij stil staan. Als een van de grootste uitdagingen van de kerk mag toch wel gelden de traditie van het geloof. We missen de jeugd, hoor ik bij heel veel gemeenten. Wat moeten we doen? Het is niet eenvoudig. De keten van de generaties lijkt doorbroken te worden en dat doet pijn. Laten we inzoomen op Abraham. Twee maal is er sprake van een breuk in het verhaal van Abraham en wel in de hoofdstukken 12 en 22. In hoofdstuk 12 moet Abram breken met zijn vader. In hoofdstuk 22 wordt de band met zijn zoon ter discussie gesteld.

Den Dulk schrijft: *Maar daarmee worden de relaties niet opgeheven of afgebroken en vernietigd. De afstand en het onderscheid zijn nodig om de relaties open en vrij te maken.* Tijdens de classisvergadering stonden we stil bij de vraag welke traditie wij door hebben gekregen van onze ouders en wat wij doorgeven. Een van de classisleden zei: *Ik heb een behoorlijk activistisch geloof doorgekregen. Ik ben groot geworden in de tijd van de discussies rond de kernwapens en het conciliair proces. Ik zie dat de jeugd dat niet meeneemt. Er ontstaat een generatie voor wie de kerk ook niet meer zo belangrijk is. Het zijn losse groepen van vrienden waarin geloof besproken wordt. De kerk als instituut verliest aan belang.*

Als het waar is dat we onze jeugd vrij moeten laten, vind ik het wel een hele spannende om na te denken over wat in het leven van de jeugd zich voor ons voltrekt. Kunnen we met hen meedenken op het niveau waarop zij christen willen zijn. Durven we onze jongeren vrij te laten, dat wil zeggen: niet afschrijven maar in een open relatie mee zoeken hoe de essentie van ons geloof 'een trouwe en betrouwbare God' ook door hen geleefd kan worden.

*ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven  
classispredikant*

## RONDOM DE DIENSTEN

Afgelopen weken zijn we definitief in de tweede coronagolf beland en wordt onze veerkracht aangesproken. **Veerkracht** is een begrip wat de laatste jaren veelvuldig door wetenschappers onderzocht wordt, bijvoorbeeld als het gaat over de gezondheid van ouderen. Heeft veerkracht ook met geloven te maken?

Carianne Vos, christentherapeut en personal coach schreef in 'Visie' het volgende: *"Veerkrachtige mensen zijn dat vooral omdat ze die nieuwe kracht niet uit zichzelf putten, maar uit God, de eeuwige Bron. Zodoende raakt de 'bron' nooit leeg, maar is er altijd nieuwe energie, kracht, liefde, wijsheid, creativiteit of wat er dan ook nodig is, voorradig."*

We kunnen in de afgelopen periode **terugkijken** op voorbeelden van deze **veerkracht**. Door de recente coronamaatregelen kunnen we in het kerkgebouw met maximaal 30 mensen (buiten de ambtsdragers) bij elkaar komen. Door het "live streamen" van de diensten kunnen we gelukkig ook vanuit huis verbonden zijn. Gezien de grootte van onze gemeente werd besloten dat aanmelden voor 'gewone' diensten niet nodig is en dat er uitgeweken wordt naar het verenigingsgebouw bij 'teveel' kerkbezoekers. Op 25 oktober wáren we met meer dan 30 mensen en zaten er 10 mensen voor het scherm in het verenigingsgebouw. Ook hier werd saamhorigheid en verbondenheid ervaren. Op 11 oktober konden we het Heilig Avondmaal vieren en ook dat gaf ons moed en veerkracht.

Komende **zondag 8 november** vieren we 'Dankdag voor gewas en arbeid' en zal onze oud-predikant ds. Arie de Winter voorgaan. De contactcommissie heeft deze dienst, met in achtneming van alle maatregelen, zorgvuldig voorbereid. Verderop in het contactblad kunt u meer lezen over deze dienst en de wijze waarop u kunt bijdragen aan deze dienst.

Op **zondag 22 november**, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we 'Eeuwigheidszondag' vieren. In de dienst noemen we hardop de namen van alle mensen, geliefden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en is er ruimte voor het delen van verdriet, dankbaarheid en hoop.

➔ Omdat de ontvangstruimte, vanwege aanwezige nabestaanden, beperkter is dan gebruikelijk willen we gemeenteleden vragen zich voor deze dienst *aan te melden tussen 15 en 22 november*. Aanmelden kan telefonisch of via de mail bij Esther Bergmeijer.

Mocht de dienst vanwege strengere coronamaatregelen niet met bezoekers plaats kunnen vinden, dan zal deze slechts in aanwezigheid van ambtsdragers gehouden worden en via de live stream (website) te volgen zijn.

**Zondag 29 november** is het eerste Adventszondag en begint de voorbereiding op het kerstfeest. Voor de kinderen van de Spoorzoekers is nagedacht over mooie en leuke invulling in deze voorbereidingstijd. Met jong en oud mogen we hoopvol uitzien naar de komst van het licht van Christus.

***We wensen elkaar gezegende en hoopvolle diensten toe!!***

## VANUIT DE GEMEENTE

**We leven mee** met iedereen die te kampen heeft met ziekte, met een afnemende gezondheid, met hen die behandeling moeten ondergaan en bidden voor kracht.

**We denken aan hen** die een naaste missen en bidden om troost. Troost voor hen die kort geleden afscheid moesten nemen en troost voor hen die al lange tijd alleen verder moeten gaan.

**We voelen mee** met hen die zorgen hebben over werk, relaties, toekomst en bidden om licht.

*Want niemand weet wat leven is  
Alleen dat het gegeven is  
En dat van dit geheimenis  
God het begin en einde is.*

*Huub Oosterhuis*

*Ook in deze coronatijd kunt u/ jij altijd terecht bij een van de ouderlingen en/of Willem Hagen (onze pastoraal werker) voor een gesprek of een luisterend oor.  
Neem gerust contact op.*

## VAN DE KERKENRAAD

### **Kort verslag kerkenraadsvergadering**

- De **beroepingscommissie**: zie informatie verder op in dit contactblad.
- De **vacature diaconie** wordt besproken. Besloten wordt om een definitieve datum te kiezen voor het aftreden in het voorjaar 2021, ook als nog geen opvolging bekend is.
- Er wordt **teruggeblikt** op een gezellige en inspirerende startdag en een mooie dienst waarin ambtsdragers afscheid namen en bevestigd werden. In de **voorblik** wordt besproken welke maatregelen genomen moeten worden rondom de diensten in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De ouderlingen zullen de organisatie van "de laatste zondag van het kerkelijk jaar" voorbereiden.
- Besloten is dat in de **liturgie** voortaan ook een tienerlied opgenomen wordt. Een lijst met suggesties voor voorgangers is opgesteld.
- **Activiteiten**: Vanuit de diaconie wordt aangegeven dat het ouderenkerstfeest, in verband met de coronamaatregelen, vermoedelijk niet zoals gebruikelijk georganiseerd kan worden. Vanuit de jeugdleiding wordt aangegeven dat op dit moment door de aangescherpte coronamaatregelen nog niet gestart kan worden met onder andere On Track en Rock Solid, maar zodra het kan, de organisatie weer aan de slag gaat! Ook wordt er gekeken of er (digitale) alternatieven zijn in het jeugdwerk.

# COMMISSIES

## Beroepingscommissie

Op 3 juni zijn we begonnen met het werk als beroepingscommissie. We hebben een leuke groep gemeenteleden bij elkaar die een goede afspiegeling geven van onze gemeente. We zijn begonnen met het doornemen van de profielschets, het beleidsplan en een schets van de kerkelijke en burgerlijke gemeente. Als je iets zoekt, moet je wel weten waar je staat en waar je naar toe wilt.

Je ben verplicht om advies aan te vragen bij bureau arbeidsbemiddeling van de PKN. Voor ons voelde dat niet als plicht maar als hele nuttige informatie.

Op de advieslijst die we gekregen hebben, stonden 10 eventuele te beroepen predikanten of proponenten (kandidaten). In de maand juli hebben we die lijst doorgewerkt en heel veel diensten online geluisterd. Soms was het een kunst om de kerkdienst te vinden. Johan Kroon heeft zich hierin gespecialiseerd en stuurde ons de links door zodat we niet allemaal hoefden te zoeken. Uit deze eerste advieslijst is verder niets gekomen.

Begin augustus hebben we een nieuw advies aangevraagd, zodat we na de vakantie begin september met frisse moed opnieuw konden gaan zoeken. Op de advieslijsten stonden ook namen voor personen die hier wel eens voorgegaan zijn. Dan weet je gelijk dat de lijst kort bij de signatuur van onze gemeente staat.

In 14 dagen tijd moest iedereen 10 diensten luisteren. Ik kan U wel vertellen dat ik soms het idee had dat overdaad schaadt. Van de kandidaten die we het best vonden passen, hebben we nog een dienst geluisterd en contact met desbetreffende kandidaat gezocht. Als hij dat op prijs stelde, hebben we een info pakket gestuurd, dat bestond uit het beleidsplan van onze gemeente, de schets van onze kerkelijke en burgerlijke gemeente en de profielschets van de te beroepen predikant. Dit is hoe de vlag er op dit moment voor staat.

Er wordt veel gebruik gemaakt van moderne communicatiemiddelen zoals WhatsApp, mail en we hebben zelfs al Zoom gesprekken gevoerd. De Corona epidemie is voor ons als beroepingscommissie ook heel lastig: we zijn nog nooit ergens wezen horen, alles is nog via de computer gegaan.

In de commissie is iedereen zich bewust dat je niet de beste predikant voor jezelf zoekt, maar de meest geschikte voor onze gemeente. We voelen weinig druk op onze schouders, we vragen in onze gebeden ook om Gods hulp: dat Hij ons de weg wijst naar een goede predikant voor onze gemeente.



Over het proces zijn we niet zo geheimzinnig, over namen en personen kunnen we helaas niets vertellen, zelfs niet aan de kerkenraad. Verder maken we regelmatig gebruik van de diensten van onze consultant ds. P. Nagel uit Loenen aan de Vecht.

*Met vriendelijke groeten, Hijmen van Lindenberg*

## Nieuws van de Contactcommissie

Vele jaren heeft *Nel de Haan* zich ingezet voor het bezoekwerk van de contactcommissie. We zijn dankbaar dat zij dit zeker 20 jaar met liefde en toewijding gedaan heeft voor de ouderen, zieken, jubilarissen en nieuw ingekomen leden van onze kerkelijke gemeente. Daarbij verzorgde zij de financiële administratie voor de contactcommissie. Eind van dit jaar legt Nel deze taak neer. *Netty Robijn* komt ons team versterken. We zijn blij dat zij zich voor het bezoekwerk gaat inzetten. *Elly Creemer* gaat de financiële administratie bijhouden. Het team van de contactcommissie bestaat dan uit: *Ria Vedder, Maartje den Hartog, Elly Creemer, Netty Robijn en Henny van Emmerik.*

- *Nel de Haan heeft vanaf half november nog een leuk project voor ons, zij verkoopt tasjes van katoen om het gebruik van plastic tegen te gaan. Deze tasjes zijn in Malawi gemaakt en kosten €5 per stuk. Gert en Rieneke van de Pol hebben ze mee naar Nederland genomen voor verkoop. De opbrengst is voor de zending in Malawi. Op zondagmorgen - na de dienst - kunt u de tasjes bekijken en er één of meerdere aanschaffen.*

## Dankdag voor Gewas en Arbeid

- De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november gevierd. In **de kerk van Nigtevecht** wordt deze dienst zondag 8 november gehouden. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen.  
→ *Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.*

*Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld.*

*Besloten werd om de eerste woensdag in november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien.*

*Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas en arbeid.*

- De contactcommissie verzorgt jaarlijks een kleine attentie voor alle ouderen van de kerk en het dorp van boven de 70 jaar. Dit jaar is er weer een kleine attentie namens de kerk.
- Vanwege de maatregelen om corona besmetting tegen te gaan is de organisatie hieromheen iets anders dan u gewend bent. **De attenties staan klaar in het verenigingsgebouw, daar kunt u een aantal ophalen om rond te brengen.**



**Dit kan al zaterdag 7 november tussen 15 en 16 uur, of zondag na de dienst.** Daarbij letten we op de gepaste afstand. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u helpt om deze attenties uit te delen.

- Wanneer iemand de attentie niet wilt ontvangen, wilt u dat dan s.v.p. aan ons doorgeven? Dan staan we daar volgend jaar niet nog eens voor de deur.

*Dank voor alle hulp bij het rondbrengen, een mooie dankdag gewenst,*

*Namens de contactcommissie, Henny van Emmerik*



## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	27 september	€ 68,60	<b>KOZIJN:</b> erbij €2,-  nieuwe stand € 220,96
Ochtendcollecte	4 oktober	€ 45,05	
Ochtendcollecte	11 oktober	€ 39,00	
Ochtendcollecte	18 oktober	€ 36,50	
Avondcollecte	18 oktober	€ 19,90	
Ochtendcollecte	25 oktober	€ 65,30	

*Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen*

### Gezocht kerstboom voor in de kerk



Het lijkt nog ver weg maar toch, voor we het weten gaan we weer richting advent en de kerst. In de kerk willen we natuurlijk weer een mooie kerstboom plaatsen en de vraag is.... **Wie heeft er een geschikte kerstboom in zijn tuin of op zijn landgoed en zou deze een mooie, maar tijdelijke, staanplaats willen geven in onze kerk, zo rond de kerstdagen?**

Voor het omzagen en verplaatsen naar de kerk wordt gezorgd door ons ervaren team van specialisten.

*Uw reactie graag naar Hijmen van Lindenberg*

### Solidariteitskas

In september zijn de acceptgiro's van de Solidariteitskas rondgebracht bij onze belijdende leden. Deze kas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan.

Gemeenten die tijdelijk niet "zelfvoorzienend zijn" kunnen er een beroep op doen. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij, ook als een belijdend lid geen bijdrage geeft voor de solidariteitskas.

*Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas.*

*Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee?*

*Hartelijk dank, Het College van Kerkrentmeesters*

## DIACONIE

**Opbrengsten collecten kerkdiensten:** De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending, Helpt u Hopencollecte of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	27 september	Pl. Bijz. kerkenwerk	€	62,45
Ochtendcollecte	4 oktober	Rudolph stichting	€	31,70
Avondcollecte	4 oktober	Rudolph stichting	€	33,40
Ochtendcollecte	11 oktober	Wilde Ganzen	€	59,00
Ochtendcollecte	18 oktober	Edukans	€	33,25
Ochtendcollecte	25 oktober	Pl. Bijz. kerkenwerk	€	73,40

*Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius*

## **Collecten**

### **→ 8 november Jeugdwerk JOP Opvoeden doe je niet alleen**

Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. JOP, Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties. Collecteer mee, zodat JOP ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.

### **→ 22 november Helpt u hopen**

## **UPDATE HELPT U HOPEN, WHAT'S ON IN 2020**

De kinderen van ons project deden het begin dit jaar goed. Echter door COVID19 mochten de kinderen niet naar school. Voor het merendeel van de kinderen is dit een straf; school is een veilige plaats, waar zij een maaltijd krijgen, waar zij graag komen om te leren en om te spelen met leeftijdsgenootjes. Thuis worden de kinderen ingezet om het huishouden te doen en mee te helpen op het land.

Op dit moment is de school open voor de hoogste klassen, zodat zij wel hun examen kunnen doen om evt. naar de middelbare school te kunnen gaan.

Over tien kinderen uit ons project zijn er zorgen. Dit zijn de armste kinderen van ons project. Er zijn twee weeskinderen die een grootouder hebben verloren tijdens de pandemie en zij worden nu bij familie ondergebracht. De situatie van deze twee kinderen is zeer ernstig. Zij hadden ook kalkoenen en eenden om voor te zorgen, dit ging eerst goed, maar toen door COVID19 er niets te eten was, zijn deze kalkoenen en eenden in de pan beland....

Catherine bezoekt deze kinderen regelmatig en vindt de situatie waar deze kinderen zich in bevinden, zorgelijk.

De overige eenden en kalkoenen van de andere kinderen doen het prima en hebben inmiddels jonkies. Door COVID 19 kunnen de kinderen de kuikens niet verkopen op de lokale markt, de markt is gesloten.

*In overleg met de diaconie is er besloten om 1500 euro voor de kinderen over te maken, met als doel voor ieder kind een zak maismeel van 25 kg te kopen zodat ze tenminste 1 voedzame maaltijd per dag krijgen.*

*Catherine is 2 dagen fulltime bij de maismeel fabriek geweest om te helpen en te controleren of er daadwerkelijk 25 kg in de zak wordt gedaan. Daarna heeft ze de zakken getransporteerd naar een veilige opslagplaats en is nu bezig om ieder kind persoonlijk 1 zak maismeel van 25 kg te brengen. Ze kan dit niet vanuit school regelen in verband met de huidige lokale coronamaatregelen.*

*Het voornemen was om dit jaar weer een aantal activiteiten te organiseren t.b.v. ons project en er stond een boekenmarkt gepland en een sponsorloop. Helaas moesten deze acties worden afgeblazen i.v.m. corona.*



## SPONSOREN BLIJVEN NODIG, HELPT U HOPEN ?

Als u ons project een warm hart wilt toedragen, kunt u dit project financieel steunen.

**Het kost € 85,00 om een kind  
een jaar lang naar school te laten gaan.**

Meer geld geven mag natuurlijk ook! Er zijn ook sponsorpakketten!

Informatie hierover is te verkrijgen bij de Oegandagroep

Uw gift en/of uw jaarlijkse automatische incasso kunt u overmaken op

NL36 RABO 034 31 53 882 o.v.v. "bijdrage Helpt u Hopen"

**Alvast enorm bedankt!**

## AGENDA

<b>Gebedskring</b>	<i>Maandag 23 november, 14 december 20-21 uur, Kerk</i>
--------------------	---

## BIJBELLEESROOSTER

zondag	8 november	Daniël 7:15-28	Hogere dierkunde
maandag	9 november	Daniël 8:1-14	De ram en de bok
dinsdag	10 november	Daniël 8:15-27	Uitleg van Gabriël
woensdag	11 november	Matteüs 24:1-14	Zware tijden
donderdag	12 november	Matteüs 24:15-28	Iedereen zal de Mensenzoon (h)erkennen.
vrijdag	13 november	Matteüs 24:29-44	Laat je niet overvallen, maar verrassen
zaterdag	14 november	Daniël 9:1-14	Verootmoediging
zondag	15 november	Daniël 9:15-27	Nog zeventig weken
maandag	16 november	Daniël 10:1-11	Indrukwekkend
dinsdag	17 november	Daniël 10:12-11:2a	Krachten
woensdag	18 november	Daniël 11:2b-12	Opgaan, blinken en verzinken
donderdag	19 november	Daniël 11:13-24	De een na de ander
vrijdag	20 november	Daniël 11:25-35	Heilig verbond bedreigd
zaterdag	21 november	Daniël 11:36-45	Zelfoverschatting
zondag	22 november	Daniël 12:1-4	Geheimhouding
maandag	23 november	Daniël 12:5-13	Eindtijd
dinsdag	24 november	Psalm 97	Hemeltaal
woensdag	25 november	Matteüs 24:45-25:13	Wees goed voorbereid: controleer je oliepeil
donderdag	26 november	Matteüs 25:14-30	De volle honderd procent
vrijdag	27 november	Matteüs 25:31-46	Christelijk sociaal
zaterdag	28 november	Jesaja 1:1-9	Verlaten en verlaten worden
zondag	29 november	<i>1e zondag Advent</i> Jesaja 1:10-20	Het gaat om je hart!
maandag	30 november	Jesaja 1:21-31	Zuivering
dinsdag	1 december	Jesaja 2:1-9	Verenigde naties
woensdag	2 december	Jesaja 2:10-22	Berg je!
donderdag	3 december	Jesaja 3:1-12	Chaos
vrijdag	4 december	Jesaja 3:13-4:1	Wanverhouding
zaterdag	5 december	Jesaja 4:2-6	Vernieuwing

<b>COLOFON</b>	<b>KOPIJ</b>
<p><i>Het <b>Contactblad</b> verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p><b>Data van uitgifte:</b> <b>2 januari 2021</b></p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: <b>Zaterdag 5 december 2020</b></p> <p>Kopij graag inleveren <b>uiterlijk</b> op: <b>Zaterdag 28 november</b></p>
<p><b>Redactie Contactblad:</b> Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p><b>Kopij Contactblad:</b> inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p><b>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:</b> Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>
<p><b>OVERWEGINGEN en NIEUWTJES</b></p>	

### **Protestants Perspectief: danken in coronatijd**

Komende woensdag is het dankdag. Maar hebben we in dit rare coronajaar eigenlijk wel wat om voor te danken?

Binnenkort wordt in veel kerken weer de traditionele dankstond voor gewas en arbeid gehouden. In een extra dienst op de eerste woensdag in november of op de zondagmorgen hierna, wordt God gedankt voor de opbrengst van het land - voor ons eten en drinken - en voor de arbeid, voor ons werk. Leven, eten, drinken en werk zijn immers nooit vanzelfsprekend. Dit jaar beseffen we dit maar al te zeer. De coronapandemie teistert al maandenlang onze samenleving en ons bestaan. Het aantal doden is wereldwijd de miljoen al gepasseerd. Het werk van velen staat onder grote druk. Ondernemers en zzp'ers gaan failliet. Onzekerheid en uitzichtloosheid - *Straks treft het mij. Waar gaat dit eindigen? Hoe lang duurt dit nog?* - grijpen om zich heen. Zeker, er zijn ook nog mooie en goede dingen, maar zorg en spanning overheersen. Zou een bidstond voor land en volk niet meer op z'n plaats zijn dan een dankstond? Waar valt er in deze tijd eigenlijk nog voor te danken?

### **God danken onder alles?**

De vraag wordt nog indringender als je de oproep van de apostel Paulus leest: *dank God onder alle omstandigheden* (1 Tessalonicenzen 5:18). Dit jaar de dankstond maar een keer overslaan, is dus geen optie. De oproep van Paulus veroorzaakt een spagaat: enerzijds lijkt er weinig om voor te danken, anderzijds is er de Bijbelse opdracht om dit ook onder deze omstandigheden te doen.

Wat kan helpen om uit deze verkrampte houding te komen, is ons te bezinnen op wat danken nu eigenlijk is. Wat bedoelt Paulus met zijn oproep? De Van Dale definieert dank als *'goede gezindheid jegens iemand van wie men iets goeds ondervonden heeft en het blijkt ervan, ontvankelijkheid, de uitdrukking van iemands dankbaarheid'*. Wat opvalt in deze omschrijving: danken is een gezindheid, jegens iemand, voor het goede dat je ondervonden hebt. Danken

heeft dus te maken met iets goeds dat je van iemand ontvangt. Voor salaris hoef je niet te danken. Je hebt dat eerlijk verdiend. Dank bloeit op waar je *zomaar* iets goeds van iemand ondervindt: materieel of immaterieel, een kado, een arm om je heen, een luisterend oor.

Om deze dankbaarheid gaat het Paulus in zijn aansporing van de christenen in Tessalonica. Om een diep gevoel van dankbaarheid jegens God vanwege Zijn goedheid die Hij je zomaar schenkt. Paulus gebruikt voor deze dankbaarheid het woord *eucharistie*. Je kunt dat woord ook vertalen met 'goede genade'. Danken heeft voor Paulus alles te maken met de genade van God, met Zijn goedheid en ontferming uit liefde, als geschenk.

### **Danken!**

Paulus roept ons op om God te danken vanwege de genade van God, vanwege hemels eten en drinken, brood en wijn, tekens van Jezus' liefde tot in de dood. 'Dank *onder* alles', zegt Paulus. Niet *vóór* alles. Er is veel waarvoor we God niet kunnen danken. Dank groeit wanneer je iets goeds ondervindt. De woorden van Paulus hoor ik als aansporing om zeker ook in deze bizarre coronatijd, onder alle spanning en onzekerheid, God te danken. Als een oproep om te leven van zijn genade, ontvankelijk, met open handen.

*'Lof eer en prijs zijn God  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.'*  
- Lied 704:3

Hoe oefenen we ons in dankbaar leven, óók als het leven tegenzit? Het boekje #Dankbaar probeert handvatten te ontwaren in de levens van vier Bijbelse personen: David, Salomo, Jezus en Paulus. Op verschillende wijzen laten zij iets zien van vertrouwen, ontvankelijkheid en dankbaarheid. Bestel het boekje (A6-formaat) nu gratis via [petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar](https://petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar).



### **Trinity**

Maak kennis met de band Trinity en krijg vijf vrolijke liedjes met verhaal cadeau. Op de EP 'Kliederkerk Thuis' vind je muziek die Trinity speciaal voor de Kliederkerk maakte. Trinity en Kliederkerk: allebei veelkleurig, lekker gek, met een hart voor God en bedoeld voor iedereen.

---

### **Wat vind je op de Trinity EP 'Kliederkerk thuis'?**

Op deze EP vind je de volgende nummers van Trinity:

1. Kliederkerk
2. Eén grote familie
3. Vlammetje
4. Ik wens jou
5. Wereldvreemd

### **Over de band Trinity**

Trinity bestaat uit Johan Smelt, Elbert Smelt, Niek Smelt en Bert Bos. 'Craftsmen of heavenly parties' noemen ze zichzelf. Van hun inspiratiebronnen maken ze

geen geheim: met de bandnaam drukt Trinity uit dat ze gemaakt zijn naar Gods beeld. Voor veel mensen in en buiten Nederland is Trinity een bekende naam. Het nummer 'Ik wens jou' is op YouTube inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken en staat ook op deze EP.

## **Over Kliederkerk**

Op allerlei plekken kun je kliederkerken vinden. Een kliederkerk bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Wil je meer weten over kliederkerk? Ben je op zoek naar een kliederkerk bij jou in de buurt? Kijk dan op [www.kliederkerk.nl](http://www.kliederkerk.nl).

----- De EP is te bestellen via de webwinkel van de PKN -----

## **Landelijke Diaconale Dag Online: 'Samen leven doe je niet alleen'**

*De Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 7 november wordt een online evenement boordevol sprekers, webinars, muzikale optredens van o.a. Sela en interactieve sessies. Diakenen, zwo-commissies, predikanten: iedereen met een hart voor diaconaat kan meedoen aan deze online dag. Van harte welkom!*

Het thema van deze 125e Landelijke Diaconale Dag is 'Samen leven doe je niet alleen'. U staat er als diaken, diaconie, zwo-commissie, kortom iedereen met een hart voor diaconaat, niet alleen voor. Samen staan we voor geloven in delen, dichtbij en ver weg!

Het programma van de dag is in verschillende blokken ingedeeld, die u ook later nog kunt terugkijken.

### **De sprekers**

**Spreker:** Clara Sies - Hoe kan een diaken eraan bijdragen dat de voedselbank niet meer nodig is? Clara Sies richtte in 2002 de eerste Nederlandse Voedselbank op. Momenteel is ze betrokken bij de Gaarkeuken in Rotterdam. Lees ook: 'Geen Bijbels tussen de bloemkolen'

**Spreker:** Wilbert van Saane vanuit Beiroet, Libanon

Wilbert van Saane is door Kerk in Actie uitgezonden naar Libanon. Wilbert woont met zijn vrouw Rima en kinderen Christina en Pieter al geruime tijd in Beiroet. Hij doceert systematische theologie en missiologie aan de Near East School of Theology (NEST). In augustus maakte hij en zijn gezin de verwoestende explosie van dichtbij mee. Wilbert vertelt over zijn leven en werk in Beiroet, en er is gelegenheid vragen aan hem te stellen.

**Spreker:** Erica Meijers van Stichting Rotterdam

Stichting Rotterdam is een protestants-christelijk fonds dat financiële bijdragen levert aan diaconaal werk van kerken, instellingen en groepen. Vanuit deze stichting is er een bijzonder hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, prof. dr. Thijs Tromp. Vanaf 2009 organiseert de Stichting jaarlijks een diaconale lezing; de laatste jaren op de Landelijke Diaconale Dag. Dit jaar zal Erica Meijers de lezing verzorgen.

### **De muziek**

**Muziek:** Sela

De band Sela schrijft nieuwe liederen voor de kerk van nu. Er zijn intussen al meer dan honderd liederen voor de gemeentezang geschreven en uitgebracht. Geniet van een prachtig miniconcert!

**Muziek:** Mensenkinderen

Zanger en muzikant Bas van Nienes grasduinde door honderden gezangen in het Liedboek, pakte de coupletten die hem het meest raakten en schreef er compleet nieuwe melodieën bij. Het resultaat is opmerkelijk fris en modern. Geniet van de prachtige muziek van de band Mensenkinderen!

**Webinars in de middag**

U heeft de keuze uit de volgende webinars:

- Kom in actie in coronatijd
- Naar een meerkleurige en inclusieve kerk
- Zoek de bloei van je buurt
- Op bezoek in de moskee: samenwerking tussen christenen en moslims
- Eenzaamheid: eenzaam in je bubbel
- De rol van het diaconaat in de toekomst van de kerk
- Diaconale samenwerking in de regio
- Doorbreek het taboe op geldzorgen
- Van armoedeverzachting naar armoedebestrijding
- Groene kerken: schuilt er een groene diaken in jou?
- Je gemeente betrekken bij diaconaat

***De Landelijke Diaconale Dag online is op zaterdag 7 november de hele dag live te volgen via [kerkinactie.nl/iddonline](https://kerkinactie.nl/iddonline).***

