

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 3 oktober 2020

64^e jaargang, nr. 10

KERKDIENTEN

Zondag 4 oktober

10.00 uur ds. R.F. Mauritz, Lelystad
Collecten : 1^e Rudolph stichting; 2^e Kerk
Koffie : Jos van der Linden
Oppas : Marinka Buurman
19.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht
Collecte : Rudolph stichting

Zondag 11 oktober **Viering Heilig Avondmaal**

10.00 uur ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht
Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk
Koffie : Nel van den Broek
Oppas : Joas van der Linden

Zondag 18 oktober

10.00 uur mw. Agterhuis, Hattem
Collecten : 1^e Edukans ; 2^e kerk
Koffie : Bert Letteboer
Oppas : Jolande Tinholt
19.00 uur ds. G.Y. Vellenga, Baambrugge
Collecte : kerk

Zondag 25 oktober

10.00 uur drs. J.B. Mulder, Hilversum
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Koffie : Hijmen van Lindenberg
Oppas : Tessa van der Linden



*Heeft u vervoer nodig om naar de kerk te komen,
dan kunt u contact opnemen met Nieske Veldhuisen*

Zondag 1 november

10.00 uur mw. K. Smit-van den Berg, Baambrugge
Koffie: Ria Vedder
Oppas: Nieske Veldhuisen
19.00 uur dhr. J. Veltrop, Vianen

MEDITATIE

"Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden, tortelduif, zwaluw en kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht, maar Mijn volk kent niet het recht van de HERE (Jeremia 8:7)".

In het voor- en najaar zijn er veel vogels die trekken. De zwaluw is zo'n vogel, ze overwintert in Afrika. In het voorjaar zijn de zwaluwen er opeens weer en in het najaar zijn ze ook vrij plotseling weer verdwenen. De ooievaar is ook zo'n trekvogel, al zijn er tegenwoordig ooievaars die in ons land overwinteren. Dat komt waarschijnlijk doordat de winters minder streng zijn geworden en deze ooievaars ook in de winter voldoende voedsel vinden om te overleven. Trekvogels moeten grote afstanden overbruggen, maar het is niet zonder reden dat men de winterperiode elders doorbrengt. Zouden de vogels niet gaan trekken, dan zouden ze de winter niet overleven, omdat er dan niet genoeg voedsel voor hen is. Israël was bekend met de trek van de vogels. In dat land is nog altijd twee keer per jaar een grote vogeltrek. De tijd dat de vogels trekken is voor de luchtvaart een beruchte tijd. Door de grote hoeveelheden vogels die er vliegen, komt het voor dat zo'n vogel in een vliegtuigmotor terecht komt. Vogels die trekken, volgen een regelmatig patroon. Ze trekken in het voor- en najaar, niet op andere momenten in het jaar.

In één van zijn profetieën wijst Jeremia naar de vogels. Hij doet dat om de boodschap van zijn profetie te verduidelijken. Hij hoopt dat iedereen daardoor begrijpen zal wat hij bedoelt en dat het hier om iets gaat dat van levensbelang is. Jeremia past het beeld van de trekvogels toe op zijn volk. Zoals de trekvogels vaste tijden hebben dat ze trekken, zo moet zijn volk zich ook aan bepaalde regels houden. God had een verbond gesloten met zijn volk. God is altijd trouw gebleven aan dat verbond. Hij beloofde naar Zijn volk om te zien en dat heeft Hij gedaan. Maar Zijn volk is de afgoden na gaan lopen. Dat leek heel mooi, maar heeft het gebracht wat men er van hoopte? Nee, want afgoden zijn het product van mensenhanden. En als je vertrouwt op dingen van mensen of daar zelfs je levenshuis op bouwt, dan kom je bedrogen uit. Israël handelde anders dan de trekvogels doen. Die kennen hun vaste tijden. Maar Israël ging daar aan voorbij. God is veel door Zijn volk op de proef gesteld. Hij had veel geduld, maar in zijn geduld liep God tegen grenzen op. De woorden van Jeremia zijn dan ook als waarschuwing bedoeld. Het geduld van God houdt een keer op. Waarom is er niemand die berouw heeft over zijn slechtheid (vers 6)? Iedereen draaft maar door, is bezig met van alles en nog wat. Maar aan de Here en Zijn geboden denkt men niet. Het volk houdt vast aan bedrog en weigert terug te keren (vers 5). Keerde men maar terug, denkt de Here. Dat zou Mij goed doen en het zou goed Zijn voor Mijn volk. Hield Mijn volk Mijn geboden en inzettingen maar in acht. Het doel van het menselijk bestaan wordt dan bereikt als men in gehoorzaamheid leeft aan de geboden van God. De geboden zijn gegeven als leefregels tot het welzijn van ieder mens. Leven overeenkomstig Gods wil verandert ons leven, maar het is een verandering die ons ten goede komt.



Christelijke Meditatie

Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht

RONDOM DE DIENSTEN

Inmiddels ligt de maand september, de maand waarin het winterseizoen gestart wordt, achter ons. Met de Startzondag, een mooie dienst met daarna buiten koffiedrinken en een spannende quiz met 6 prijswinnaars. Afgelopen zondagmorgen was het een bijzondere dienst waarin twee kerkrentmeesters, *Henno Hennipman* en *Johan Groen*, afscheid namen en *Hijmen van Lindenberg* en *Pieter Arie Kraaijeveld* bevestigd werden als kerkrentmeesters.

Komende **zondag 4 oktober** hebben we in de diensten twee bekende gastvoorgangers, ds. Mauritz uit Lelystad en ds. Nagel uit Loenen. Op **zondag 11 oktober** hopen we in de dienst het Heilig Avondmaal te vieren. Deze viering zal praktisch - door de corona-maatregelen - anders zijn dan we gewend zijn, en we zijn dat aan het voorbereiden hoe dat zo goed mogelijk kan verlopen. Het breken van het brood herinnert ons aan het gekruisigde lichaam van Christus en de wijn die vergoten wordt, herinnert ons aan het bloed van Christus. Zijn lichaam is gebroken en Zijn bloed vergoten om ons te verlossen van al onze zonden. Door dit te vieren worden we verzekerd van Zijn liefde en trouw voor ons.

We wensen elkaar gezegende en opbouwende diensten toe.

VANUIT DE GEMEENTE

We wensen de gemeenteleden die zorgen hebben in verschillende opzichten, sterkte toe. In Psalm 31:8 staat: *"Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, want U hebt mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend"*.

*U/je kunt altijd terecht bij een van de ouderlingen en/of Willen Hagen (onze pastoraal werker) voor een gesprek of een luisterend oor.
Neem gerust contact op.*

KRINGEN

START GEBEDSKRING

*Heer, hoor mijn gebed,
luister naar mijn smeken.*

*Antwoord mij,
U bent trouw en rechtvaardig.*

*Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen.*

*Wijs mij de weg die ik gaan moet.
Mijn ziel verlangt naar U.*

*Houd mij in leven, Heer, tot eer van uw naam.
Leid mij uit de verdrukking door uw gerechtigheid.*

*Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen.
Wijs mij de weg die ik gaan moet.
Mijn ziel verlangt naar U.*

Tekst: Psalm 143 muziek: Marcel Koning, Adrian Roest © Stichting Sela Music

Een mooie Psalm, een mooi lied wat alles zegt over bidden. Het spreekt een verlangen en een vertrouwen uit maar ook de vraag, of God de juiste weg wil wijzen. In al ons gemeentewerk en persoonlijk leven ben ik er van overtuigd, dat gebed de motor is van alles wat we doen en ondernemen. De tekst uit Efeziërs 3:17 zegt, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Samen bidden versterkt je in het "wortelen" van je geloofsleven.

Hierbij zijn er vier data gepland waarop iedereen welkom is om in stilte of hardop mee te bidden:
(Heb je gebedspunten dan kun je dat te allen tijde aan mij doorgeven)

*Maandag 12 oktober om 20.00 in de kerk
Maandag 2 november om 20.00 in de kerk
Maandag 23 november om 20.00 in de kerk
Maandag 14 december om 20.00 in de kerk
Met vriendelijke groet, Dianne Kroon*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	30 augustus	€ 82,90	KOZIJN: ongewijzigd € 218,96
Ochtendcollecte	6 september	€ 75,10	
Avondcollecte	6 september	€ 18,95	Gift voor het Contactblad € 10,-
Ochtendcollecte	13 september	€ 79,58	
Ochtendcollecte	20 september	€ 49,30	
Avondcollecte	20 september	€ 17,75	

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending, Helpt u Hopencollecte of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	30 augustus	Loges Hope zending	€	52,26
Ochtendcollecte	6 september	Stichting Bootvluchteling	€	55,20
Ochtendcollecte	13 september	Stichting Gave	€	92,80
Extra collecte	13 september	KIA Beiroet	€	143,50
Ochtendcollecte	20 september	Helpt U Hopem	€	43,30

Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius

Collecten

→ 4 oktober Rudolph stichting

Rudolphstichting en De Glind – die horen bij elkaar. Het dorp De Glind is onlosmakelijk verbonden aan de Rudolphstichting. Al vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van



kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. In 1914 begon dominee Rudolph op het platteland met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugdorp De Glind. Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen; de 'kracht van het gewone leven'. Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd en (speel) voorzieningen afgestemd op hun behoeften. De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugdorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap.



→ 18 oktober Edukans

Wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij geloven dat talent niet verloren mag gaan. Daarom werken we elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs. Edukans maakt het verschil met goed onderwijs. Dat vergt meer dan een kleinschalige aanpak: wij zorgen voor structurele verandering binnen het hele onderwijs. Niet alleen trainen we leraren, maar betrekken ook ouders bij het onderwijs van hun kinderen en lobbyen bij onderwijsinspecties en overheden. We leiden jongeren op in vaardigheden waar vraag naar is en besteden aandacht aan sociaal en emotioneel leren.

AGENDA

Gebedskring

Maandag 12 okt, 2, 23 nov, 14 dec 20-21 uur, Kerk

BIJBELLEESROOSTER



zondag	4 oktober	Daniël 6:11-18	Voor de leeuwen gegoid
maandag	5 oktober	Daniël 6:19-29	Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
dinsdag	6 oktober	Psalm 115	De HEER leeft
woensdag	7 oktober	Matteüs 20:1-16	Goed betaald
donderdag	8 oktober	Matteüs 20:17-34	Oog voor elkaar
vrijdag	9 oktober	Psalm 122	Vredesmars
zaterdag	10 oktober	Ezra 1:1-11(-2:70)	Belofte vervuld
zondag	11 oktober	Ezra 3:1-13	Opbouwwerk
maandag	12 oktober	Ezra 4:1-16	Geen samenwerking
dinsdag	13 oktober	Ezra 4:17-5:5	Geen bouwvergunning
woensdag	14 oktober	Ezra 5:6-17	In beroep
donderdag	15 oktober	Ezra 6:1-5	Oude papieren
vrijdag	16 oktober	Ezra 6:6-12	Toestemming
zaterdag	17 oktober	Ezra 6:13-22	Oplev(er)ing
zondag	18 oktober	Matteüs 21:18-22	Vruchteloos

maandag	19 oktober	Matteüs 21:23-32	Bevoegd gezag
dinsdag	20 oktober	Matteüs 21:33-46	Wie krijgt de erfenis?
woensdag	21 oktober	Matteüs 22:1-14	Uitnodigingen
donderdag	22 oktober	Matteüs 22:15-22	Belastingregel
vrijdag	23 oktober	Matteüs 22:23-33	Levensantwoord
zaterdag	24 oktober	Psalm 110	Priester-Koning
zondag	25 oktober	<i>Bijbelzondag</i> Nehemia 7:72b-8:12	Persoonsregister gevonden
maandag	26 oktober	Nehemia 8:13-18	Zijn de papieren in orde?
dinsdag	27 oktober	Nehemia 9:1-17	Droog je tranen
woensdag	28 oktober	Nehemia 9:18-28	Lessen trekken uit de geschiedenis
donderdag	29 oktober	Nehemia 9:29-10:1(28)	Schuldbewust
vrijdag	30 oktober	Nehemia 10:29-40	Contract
zaterdag	31 oktober	Psalm 43	Hoop op God
zondag	1 november	<i>Allerheiligen</i> Psalm 24	Koninklijke intocht
maandag	2 november	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
dinsdag	3 november	Matteüs 23:1-12	Wel hun woorden, niet hun daden
woensdag	4 november	<i>Dankdag</i> Psalm 67	Volkenbond
donderdag	5 november	Matteüs 23:13-24	Schijnheiligheid
vrijdag	6 november	Matteüs 23:25-39	Onwil
zaterdag	7 november	Daniël 7:1-14	Een blik in de hemel

HERFSTIMPRESSIE



Bomenrij
ompakt
in herfstpapier

onverwacht
geschenk
in
oogplezier

Oeke Kruythof

COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Data van uitgifte: 5 december 2020, 2 januari 2021</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 7 november 2020</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: Zaterdag 31 oktober</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>
OVERWEGINGEN	

Vloggen voor de kerk

NIJKERK Jesse Buitenhuis is al enkele maanden hét gezicht voor jong gelovig Nijkerk voor de Kruiskerk. Met zijn vlogs laat hij kinderen en jongeren zien wat er achter de schermen van de kerk gebeurt.

Vier maanden geleden, slechts enkele weken voordat het coronavirus uitbrak in Nederland, begon Jesse met vloggen voor de Kruiskerk. Het idee was om de diensten van de kerk wat aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Jesse: „Ik zit sinds kort bij het jeugdwerk van de kerk. Ieder jaar organiseert de Kruiskerk een kamp voor de jeugd en omdat het bestuur en ouders en andere leden van de kerk nieuwsgierig waren wat er dan gebeurde, heb ik een vlog gemaakt over het kamp. Hier kwamen zulke positieve reacties op dat ik ben benaderd door het communicatieteam van de kerk met de vraag of ik niet meer vlogs wilde maken over de kerk.”

In eerste instantie was het doel om alle commissies binnen de kerk af te gaan en meerdere vlogs hierover te maken. „We merken dat niet alleen kinderen ernaar kijken, volwassenen hebben ook behoefte om onderdelen van de kerk belicht te zien worden.” De vlogs gaan niet alleen over verschillende activiteiten binnen de kerk, maar ook over het geloof. Jesse is zelf leraar in opleiding. Hij zit in zijn laatste jaar en hij gebruikt zijn vlogs ook tijdens de lessen. „We kunnen door deze vlogs op een leuke manier een gesprek beginnen over het geloof.”

Teamgenoten beginnen soms over mijn vlogs, een mooie opening om over het geloof te praten.

Voordat Jesse een vlog maakt, verdiept hij zich in de achtergrond van een activiteit of een commissie. „Op de donderdagochtenden is er een inloophuis voor ouderen. Hier worden spelletjes gedaan en er is soms een lezing. Ik loop tijdens een vlog de hele ochtend mee. Binnen de Kruiskerk wordt de catechisatie voor de jonge kinderen via de Rank gedaan, een grote bus die door de wijken rijdt. De manier waarop daar door vrijwilligers wordt gewerkt heb ik in beeld gebracht. Het is mooi om volledig in een activiteit op te gaan zodat ik mijn eigen mening er over

kan vormen, die ik op het einde met de kijkers deel. Het is leuk om nieuwe mensen te leren kennen, je leert de kerk ook op een andere manier kennen. Over het algemeen vindt iedereen het leuk om aan de vlogs mee te werken en zodra ze in de kerk worden vertoond zie je mensen genieten.”

INTERACTIE Uiteindelijk blijft er van al het materiaal dat Jesse filmt maar vijf minuten aan film over. „Het is heel verschillend wat er aan bod komt. Van een filmpje over het zendingswerk dat de kerk doet tot een interview met de zusjes van een meisje dat gedoopt wordt.” Zijn leukste video's vindt hij de vlogs die uitnodigen tot interactie. „Ik heb afgelopen week een puzzeltocht gemaakt door Nijkerk. We hebben echt uitgepakt, bijvoorbeeld ook met een vrijwilliger die in een vogelpak rondloopt. Ik heb twee keer een quiz samengesteld voor de kinderen, daarvoor konden ze mij vragen toesturen. En laatst heb ik een vlog gemaakt met ons leukste gemeentelid: een jongedame met een verstandelijke beperking die ontzettend veel christelijke kinderliedjes kon herkennen door het horen van het begin van een liedje.”

Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen kijken graag naar de video's.

CORONA Toen het coronavirus uitbrak en samenkomsten tot honderd mensen verboden werden, was het te kort dag voor de kerk om een online dienst te kunnen regelen. „Toen we de donderdag ervoor hoorden dat het coronavirus een grote dreiging was en dat er een lockdown aan zat te komen, ben ik naar de kerk gegaan om de dominees te interviewen. Dat filmpje hebben we op zondag online geplaatst en die video werd duizend keer bekeken. Nu maak ik iedere week een vlog over de kerk, waarin ook het coronavirus ter sprake komt. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen kijken graag naar de video's, omdat ze op deze manier ook iets van hun kerk zien.”

CREATIEVE VLOGS Soms maakt Jesse in een week tijd wel drie vlogs om later te kunnen gebruiken. „De grootste uitdaging is om video's goed te kunnen bewerken. Hier krijg ik gelukkig hulp voor van filmmaker Olaf Koelewijn. Hij geeft mij genoeg tips om een leuke en creatieve vlog te kunnen maken.”

De vlogs zijn te bekijken op de YouTube-pagina van de Kruiskerk. „Met de vlogs spreken we kinderen en jongeren aan, maar ik hoop dat we ook jonge en oudere mensen van buiten kunnen interesseren voor het geloof en de kerk. Ik speel in het eerste van Sparta en teamgenoten beginnen soms over mijn vlogs. Dan is het een mooie opening om over het geloof te kunnen praten, zonder dat ik direct het doel heb om te evangeliseren. Het is fijn als je een gesprek kunt hebben over je geloof met anderen.”

Door Maranke Pater

(uit tijdschrift Petrus, PKN en stad Nijkerk.nl)

Week van de opvoeding 2020

De landelijke Week van de Opvoeding vindt dit jaar plaats van maandag 5 oktober t/m zondag 11 oktober. Jong Protestant biedt samen met HGJB en MijnKerk nieuw materiaal aan rond het thema 'vaderschap'. Vaders staan deze week in het middelpunt. En je krijgt ideeën om een speciale 'vaderzondag' te organiseren.

Voor opgroeiende kinderen zijn ouders en opvoeders erg belangrijk. Van hen ontvangen ze liefde en zorg. Kinderen ontdekken wat belangrijk is in het leven door (vaak onbewust) naar hun ouders te kijken. Zo werkt het ook in het geloof. Ouders zijn de eerste identificatiefiguren voor kinderen als het gaat om geloven. Dit is een voortdurend proces. Het is als een gezamenlijke reis waarbij je steeds weer nieuwe dingen ontdekt.

Als er in de kerk of op school over (geloofs)opvoeding wordt gesproken, worden vaak als eerste vrouwen aangesproken. We weten natuurlijk dat ook mannen en vaders belangrijk zijn in het leven van een kind, en dat kinderen behoefte hebben aan mannelijke en vrouwelijke identificatiefiguren. Maar in de praktijk vinden we vaak niet zoveel manieren om juist vaders aan te spreken.

Juist daarom nodigen we jullie als gemeente van harte uit om vaders dit keer in het middelpunt te zetten. Wat betekent het om vader te zijn in deze tijd? In welke eigenschappen als vader zou je nog willen groeien? Wat voor vaders komen we tegen in de Bijbel? Welke beeld van vaderschap roept het geloven in God bij ons op? En ook al heb je geen kinderen: misschien kun je wel een vaderfiguur zijn in het leven van jongeren. Kortom: wat betekent vaderschap voor jullie als gemeente?

Tips

1. Kies samen een leuke vader & kind-activiteit om te doen in de Week van de Opvoeding of erna! Het zijn activiteiten die zowel vaders individueel met hun kind(eren) kunnen doen, maar ook als gezamenlijke activiteit door de gemeente georganiseerd kunnen worden.
2. In de Week van de Opvoeding kun je luisteren naar een **podcast**, met als thema '**vaders**'. Wat is er veranderd aan het vader-zijn in de afgelopen 30 jaar? Hoe geef je je geloof vorm in je vaderschap? Een interessant inkijkje en een mooi gesprek over vaderschap.
3. Ga met vaders zélf **in gesprek**. Welke behoefte hebben zij? Op welke manier willen zij ondersteuning ontvangen van de gemeente?

Deze handreiking is gemaakt voor de Week van de Opvoeding 2020 door de HGJB, MijnKerk en Jong Protestant.

