

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 1 augustus 2020

64<sup>e</sup> jaargang, nr. 8

## KERKDIENTEN

### **Zondag 2 augustus**

10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

Collecten : 1<sup>e</sup> Zending IZB campingevangelisatie Dabar; 2<sup>e</sup> Kerk

Koffie : Ria Vedder

Oppas : Marieke van der Bijl

### **Zondag 9 augustus**

10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere

Collecten : 1<sup>e</sup> Bartiméus Fonds ; 2<sup>e</sup> Kerk

Koffie : Nettie Robijn

Oppas : Sara Kroon

### **Zondag 16 augustus**

10.00 uur ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

Koffie : Jacobien Kalule

Oppas : Tessa van der Linden

### **Zondag 23 augustus**

10.00 uur ds. A. van Duinen, Loosdrecht

Collecten : 1<sup>e</sup> KIA kerk in Rwanda; 2<sup>e</sup> Kerk

Koffie : Jos van der Linden

Oppas : Jolande Tinholt

### **Zondag 30 augustus**

10.00 uur ds. P. 't Hoen, Ede

Collecten : 1<sup>e</sup> Zending Logos hope; 2<sup>e</sup> Kerk

Koffie : Marian Kruijning

Oppas : Joas van der Linden



## **Zondag 6 september**

10.00 uur ds. Ds. D.J. de Rooij, Zwartebroek

Collecten : 1<sup>e</sup> Stichting Bootvluchteling; 2<sup>e</sup> Kerk

Koffie : Emmy van der Grefte

Oppas : Nieske Veldhuisen

19.00 uur Ds. J. de Jong, Waarder

Collecte : kerk

*De komende periode is er nog geen taxi voor de kerkgang volgens het bestaande rooster.  
Heeft u toch vervoer nodig op zondagmorgen,  
dan kunt u contact opnemen met Nieske Veldhuisen*

## **MEDITATIE**

### **Saulus en Ananias (Handelingen 9:17)**

"Ananias moet Saulus de handen opleggen, hem zegenen met goede woorden en hem genezen van zijn blindheid. Je hoort Ananias haast stotteren: 'Ja maar ... Ja maar ... Saulus ... ? Hoe dan?' Toch doet Ananias het. Wat heeft dit verhaal ons te zeggen?"

Kent u het boek van historicus Rutger Bregman: De meeste mensen deugen? In dat boek houdt Bregman een pleidooi voor het radicale mensbeeld dat de mens goed is. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar allerlei experimenten waarin juist het tegenovergestelde wordt beweed, namelijk dat de mens in wezen slecht is, geneigd tot kwaad. Maar Bregman draait dat om: de mens is in de kern goed, de mens deugt. In plaats van een samenleving gebaseerd op 'gezond' wantrouwen, zouden we een samenleving kunnen inrichten die gebaseerd is op vertrouwen: mensen vertrouwen elkaar en vertrouwen elkaar elkaar toe. Kunnen we dat? Durven we dat? Anders kijken naar de wereld, die ons zo verscheurd en beestachtig aandoet? Waar leiders elkaar aftroeven, dictators volken onderdrukken en mensen worden buitengesloten op basis van kleur, religie en geaardheid? Toch zeggen: de mens deugt? In hoofdstuk 9 van het bijbelboek Handelingen zien we Ananias. Hij heeft van God de opdracht gekregen naar Saulus te gaan. Ja, naar Saulus, de christenvervolger. Ananias moet Saulus de handen opleggen, hem zegenen met goede woorden en hem genezen van zijn blindheid. Je hoort Ananias haast stotteren: "Ja maar ... Ja maar ... Saulus ... ? Hoe dan?" Oké, hij hoort bij die groep 'mensen van de weg', maar dit is toch wel een behoorlijke uitdaging. De vijand de handen opleggen, is zo'n beetje de meest concrete uitwerking van Jezus' woorden: heb uw vijanden lief. Wordt hem gevraagd om te vertrouwen? Wordt hem gevraagd de ander een oprechte tweede kans te geven? Of misschien wel alle twee? Het vertelt mij dat je maar één iemand nodig hebt die het goede in jou ziet, één iemand. Die het met jou wagen wil. Die zegt: oké, vooruit, ik doe het. Ik vertrouw erop dat ook jij een kind van God bent, zelfs al zie ik het even niet. Dat is wat vertrouwen met een mens kan doen: dat je boven jezelf uitstijgt. Dat je uit je comfortzone stapt en iemand een kans geeft. Dat gebeurde bij Ananias. En op zijn beurt stijgt ook Paulus boven zichzelf uit: hij had het nodig, dat er één mens was die het met hem wilde wagen op die andere weg... Gods weg. Dat wij door het met elkaar te wagen bijdragen aan elkaars welzijn, dáárin openbaart zich Gods liefde.

Bron: [petrus.protestantsekerk.nl](http://petrus.protestantsekerk.nl)

## **RONDOM DE DIENSTEN**

Wanneer dit Contactblad uitkomt hebben we inmiddels drie "live" kerkdiensten mogen vieren. Deze waren ook online, in beeld en geluid via de link op [www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)

We zijn hier enorm dankbaar voor. Toch is het best wennen en ook raar om verspreid te zitten en hooguit de liederen zachtjes mee te neuriën. Op dat moment doe ik een poging om mij te verplaatsen in de vervolgde kerken die weliswaar misschien niet verspreid zitten, maar om de veiligheid moeten fluisteren. Of in het geheim in kleine groepjes bij elkaar komen. Toch geloof ik, dat Gods Geest daar enorm krachtig werkt.

Laten we in de zomermaanden, thuis of op vakantie proberen om door de gebeden, liederen, overdenking en ontmoeting met elkaar, Gods Geest, ondanks de huidige situatie, door ons heen te laten werken en deze ook weer met een ander te kunnen delen.

## **VANUIT DE GEMEENTE**

We leven mee: met mensen in ons dorp die ziek zijn, die een operatie moeten of hebben ondergaan, mensen die zich zorgen maken om hun eigen of andermans situatie, mensen die onrustig zijn in hun hoofd en geen uitweg zien, kinderen of jongeren die zich onveilig voelen om welke reden dan ook, mensen die geen baan hebben of werkeloos zijn geworden, mensen die een geliefde zijn verloren aan het leven, mensen die voor een moeilijke keuze staan, mensen die ruzie hebben.....Waarschijnlijk is het rijtje ongetwijfeld nog verder aan te vullen.....

Het lied Hemelhoog 699 "Draag de last, die de ander buigt" vat zo mooi samen hoe we als gemeente in opdracht van Jezus naast mensen kunnen staan:

\*Draag de last, die een ander buigt. Want alleen liefde overtuigt. Dien de minste want zo dien jij ook Mij. Dat is wat Jezus ons mensen zei.

\*Deel verdriet, daar waar tranen zijn. Steun het hart dat weet heeft van pijn. Troost de minste, want zo troost jij ook Mij. Dat is wat Jezus ons mensen zei.

\*Spreek het woord dat de mens bevrijdt. Breek de muur, scheld de schulden kwijt. Help de minste, want zo help jij ook Mij. Dat is wat Jezus ons mensen zei.

\*Breek je brood, schenk wat God je geeft. Reik de wijn aan wie met je leeft. Voed de minste, want zo voed jij ook Mij. Dat is wat Jezus ons mensen zei.

Namens de ouderlingen wensen wij u/jou een gezegende vakantieperiode.

## **STARTDAGCOMMISSIE**

Op 13 september staat de startdag op de agenda. De commissie gaat een Corona-proof bijeenkomst organiseren. In het volgende Contactblad komt verdere informatie.

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Ontvangen giften via bank: 16 juni € 50,-  
2 juli €50,- voor het Contactblad

### Ontvangen collecten

Ochtendcollecte	12 juli	€ 116,45	<b>KOZIJN:</b> erbij € 5,-
Ochtendcollecte	19 juli	€ 60,15	Nieuwe stand: € 218,96

*Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen*

## DIACONIE

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengsten gaan 100% naar het genoemde doel.

Ochtendcollecte	12 juli	Regenboog Groep inloophuis	€	91,25
Ochtendcollecte	19 juli	Pl. Bijz. Kerkenwerk	€	46,45

Met vriendelijke groet, de diaconie, *Martine Samplonius*

### Collecten

#### → 9 augustus Bartiméus Fonds

Het Bartiméus Fonds wil dat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. Om dit voor elkaar te krijgen werven wij fondsen voor excellente zorg en innovatieve projecten. Het Bartiméus Fonds wil dat mensen met een visuele beperking volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Want het gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Daarom is ons motto: 100% leven.

#### → 18 augustus: Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeentelven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethodeën aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

## ZENDINGSCOMMISSIE

In de maand augustus zullen er twee zendingscollectes gehouden worden. De opbrengst van de zendingscollecte van zondag 2 augustus zal bestemd zijn voor **DABAR**, een onderdeel van de IZB. Dabar is animatiewerk met een missie. Dabar organiseert evangelisatie/recreatiewerk op diverse campings in Nederland en in de stad Rotterdam. Dit wordt gedaan door een campingspastor en een Dabarteam, een groep jongeren die allerlei activiteiten organiseren voor kinderen, tieners en volwassenen. Zo willen zij in woord en daad het evangelie delen met de campinggasten.

**LOGOS HOPE** is het doel van de zendingscollecte van zondag 30 augustus. Met een gift aan Logos Hope kunnen er wereldwijd mensen bereikt worden met het evangelie.

De Logos Hope is het schip van Operatie Mobilisatie. Meer dan een miljoen mensen worden er jaarlijks bereikt door de Logos Hope. Een bezoek aan het schip is een unieke ervaring en ook door acties aan land worden levens veranderd. De visie van de Logos Hope is om iedereen te bereiken met het evangelie van Christus door kennis, hulp en hoop te bieden.

## BIJBELLEESROOSTER

zondag	2 augustus	Matteüs 14:13-21	Levensonderhoud
maandag	3 augustus	Psalm 78:1-16	Doorgeven
dinsdag	4 augustus	Psalm 78:17-31	Leer uit de geschiedenis
woensdag	5 augustus	Psalm 78:32-51	Hardleers
donderdag	6 augustus	Psalm 78:52-72	Keuze
vrijdag	7 augustus	Matteüs 14:22-36	Oversteek
zaterdag	8 augustus	Matteüs 15:1-20	Lippendienst
zondag	9 augustus	Psalm 29	Natuurgeweld
maandag	10 augustus	Exodus 26:1-14	Heilige tent
dinsdag	11 augustus	Exodus 26:15-37	Precisiewerk
woensdag	12 augustus	Exodus 27:1-8	Altaarstuk
donderdag	13 augustus	Exodus 27:9-21	Afgeschermdde ruimte
vrijdag	14 augustus	Psalm 45:1-8	Gedicht voor de koning ...
zaterdag	15 augustus	Psalm 45:9-18	... en de prinses
zondag	16 augustus	Exodus 28:1-14	Kledingvoorschrift
maandag	17 augustus	Exodus 28:15-30	Op het hart gedragen
dinsdag	18 augustus	Exodus 28:31-43	Maatwerk
woensdag	19 augustus	Psalm 17	Is Davids gebed ook jouw gebed?
donderdag	20 augustus	Exodus 29:1-14	Ingewijd
vrijdag	21 augustus	Exodus 29:15-30	Bloedserieus
zaterdag	22 augustus	Exodus 29:31-37	Verzoening is niet goedkoop
zondag	23 augustus	Exodus 29:38-46	Gezonde lucht
maandag	24 augustus	Psalm 138	Recht uit het hart
dinsdag	25 augustus	Matteüs 15:21-39	Hondenbrood en wonderbrood
woensdag	26 augustus	Matteüs 16:1-12	Raak niet onder invloed
donderdag	27 augustus	Matteüs 16:13-28	Rotsvast geloof
vrijdag	28 augustus	Matteüs 17:1-8	Top-ervaring
zaterdag	29 augustus	Matteüs 17:9-13	Zwijgtekst
zondag	30 augustus	Matteüs 17:14-23	Als je gelooft, kun je bergen verzetten
maandag	31 augustus	Exodus 30:1-10	Heilig reukwerk
dinsdag	1 september	Exodus 30:11-16	Inkomens-onafhankelijke belasting
woensdag	2 september	Exodus 30:17-21	Wasvoorschrift
donderdag	3 september	Exodus 30:22-38	Geurig
vrijdag	4 september	Matteüs 17:24-27	Belastingformule
zaterdag	5 september	Matteüs 18:1-9	Groot en klein

<b>COLOFON</b>	<b>KOPIJ</b>
<p><i>Het <b>Contactblad</b> verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p><b>Data van uitgifte:</b>  <b>3 oktober, 7 november, 5 december 2020, 2 januari 2021</b></p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:  <b>Zaterdag 5 september 2020</b></p> <p>Kopij graag inleveren <b>uiterlijk</b> op:  <b>Zaterdag 29 augustus</b></p>
<p><b>Redactie Contactblad:</b>  Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p><b>Kopij Contactblad:</b> inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p><b>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:</b>  Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het <b>CONTACTBLAD</b> zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad',  op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>