

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 6 juni 2020

64^e jaargang, nr. 6

RECTIFICATIE Betreffende de voorgangers

Zondag 14 juni

10.00 uur **kand. B. Maarleveld**, Bodegraven

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Oppas : Jolande Tinholt

Zondag 28 juni

10.00 uur **ds. A.S. de Winter**, Hoofddorp

Collecten : 1^e Helpt u Hopen; 2^e Kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen



Er is geen taxidienst en geen gelegenheid om iets te drinken na de kerkdienst. Er zal geëxperimenteerd worden met een eenvoudige live opname via You Tube. De link zal op de website te vinden zijn (www.kerknigtevecht.nl).

Aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst kan telefonisch bij Esther Bergmeijer 06-38531032 of via de mail: bergmeijeresther@gmail.com

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 6 juni 2020

64^e jaargang, nr. 6

KERKDIENTEN

Zondag 14 juni

10.00 uur kand. A. de Wit, Utrecht

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Oppas : Jolande Tinholt

Zondag 28 juni

10.00 uur ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht

Collecten : 1^e Helpt u Hopen; 2^e Kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen



Er is geen taxidienst en geen gelegenheid om iets te drinken na de kerkdienst. Er zal geëxperimenteerd worden met een eenvoudige live opname via You Tube. De link zal op de website te vinden zijn (www.kerknigtevecht.nl).

Aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst kan telefonisch bij Esther Bergmeijer of via de mail

Verder zijn er veel **online kerkdiensten** landelijk of in de omgeving:

- De Evangelische Omroep zendt **iedere zondagmorgen** een **televisie-kerkdienst** uit om 9.20 uur op NPO 2
- Voor jongeren is er vanuit **BEAM** (schijnen, stralen, uitstralen) van de Evangelische Omroep een dienst, **iedere zondag** om 11.00 uur op NPO 2
- Er zijn diensten te beluisteren van onze eigen kerk en van kerken om ons heen, te vinden op www.kerkdienstgemist.nl

MEDITATIE

Onder invloed

"En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest." Efeze 5: 18

Rijden onder invloed is een groot probleem. Voortdurend moeten we er door campagnes op gewezen worden om de 'Bob' (bewust onbeschonken bestuurder) te laten rijden wanneer er gedronken wordt. Maar niet alleen in het verkeer zorgt het voor problemen. Ook van de agressiedelicten wordt bijna de helft onder invloed gepleegd. Meer dan 700.000 mensen drinken gemiddeld 8 glazen alcohol per dag. Bijna de helft van hen zelfs 12 glazen. En onder jongeren is excessief drankgebruik een groot probleem aan het worden. Misschien is het symptomatisch voor de hoeveelheid problemen waar mensen mee zitten en symptomatisch voor de leegte en het gebrek aan echte vulling.

Paulus brengt het alcoholmisbruik ter sprake vanuit Pinksteren, dat wil zeggen in vergelijking met een leven geleid door de Heilige Geest. Hij noemt het onverstandig (vs. 17). Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Het berooft ons van onze wijsheid en de controle over ons zelf. Het berooft ons van de mogelijkheid om de wil van de Heere te verstaan. Verder leidt het tot losbandigheid. Het gebruikte woord in het grieks betekent letterlijk 'heilloos'. Het leidt tot een leven waarin het heil ontbreekt, dat tot de ondergang leidt. Het maakt meer kapot dan je lief is. Alcohol brengt in een roes. Het verdooft en het doet ons de pijn in ons leven niet voelen. Maar zo ontkennen we de werkelijkheid van de leegte in ons bestaan. Wordt niet dronken in wijn. Het kan de leegte van ons bestaan nooit echt en blijvend vullen.

Dat kan wel de Heilige Geest. Paulus trekt bewust de vergelijking met het drinken van wijn. Drank brengt ons onder invloed. Zo dienen we onder invloed van de Heilige Geest te staan. Dat ons hele leven beheerst wordt door de Geest. En de Geest dat is de Geest van Pinksteren en de Geest van Jezus. Die richt ons op het leven van Jezus.

Het gaat er dus om ons leven te oriënteren aan het leven van Jezus. En dat is een leven dat gekenmerkt wordt door zelfverloochening en dienstbaarheid. Dat is niet populair, maar wel heilzaam.

In medische termen behoort alcohol tot de depressiva. dat zijn medicijnen die allerlei functies onderdrukken: we kunnen niet goed meer denken, concentreren, onderscheiden, bewegen, functioneren enz. De Heilige Geest doet juist het tegenovergestelde. Het is een stimulerend middel. Het stimuleert de wil, het hart, het verstand en de gevoelens. Laat de Geest de leiding in uw leven nemen. Pas dan komt uw leven tot zijn recht.

Paulus betreft een leven vervuld van de Geest hier op de samenkomsten van de gemeente, de omgang met God en de omgang met elkaar (vs. 19-21). In de omgang met elkaar geldt geen geldingsdrang, maar de één acht de ander uitnemender dan zichzelf. In de omgang met God staat de dankzegging centraal. In de samenkomsten van de gemeente wordt er gezongen. Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Daarbij gaat het niet om verschillende bundels waaruit gezongen zou worden. Die bestonden toen nog niet. Maar daarbij gaat het om het hart. Hoe meer vervuld we zijn van de Heilige Geest, des te minder discussie er is over wat we zingen, des te meer we er met het hart bij betrokken zullen zijn. Zo zingt een gemeente onder invloed van de Geest.

*Peter Nagel vdm
Loenen aan de Vecht*

RONDOM DE DIENSTEN

Kerkdiensten in juni

We verlangen ernaar om elkaar weer te ontmoeten en samen als gemeente de diensten te kunnen vieren. Helaas hebben we nog enig geduld nodig in verband met een zorgvuldige aanpak.

In de maand juni zullen we starten met het houden van kerkdiensten in onze Dorpskerk. De landelijke kerk heeft echter aanbevolen om de maand juni als 'oefenmaand' te gebruiken zodat de maatregelen die nodig zijn voor het houden van een veilige kerkdienst ingevoerd en ook direct geëvalueerd kunnen worden.

Omdat we met maar 30 mensen mogen samenkomen willen we u vragen om u aan te melden voor de dienst van 14 juni óf 28 juni.

De landelijke kerk heeft een protocol opgesteld met verschillende maatregelen waar we ons aan dienen te houden, zoals de 1,5 meter afstand, handen ontsmetten, welke looproute dient er te worden genomen. Mensen die ziek of verkouden zijn worden verzocht om thuis te blijven. Wij vragen u om bij het bezoeken van de kerkdiensten om de instructies van de kosters en kerkrentmeesters op te volgen. Een moeilijke maatregel die geldt bij het houden van erediensten is dat er nog niet gezongen mag worden. Een predikant schreef: zingen is voor mij de kroon van de kerkdienst. 'God troont op de lofzangen van Zijn volk.'

➔ Aanmelden kan telefonisch bij Esther Bergmeijer of via de mail

VANUIT DE GEMEENTE

HEMELVAART

Tijdens Hemelvaartsdag, op donderdag 21 mei, hebben we de kerk een aantal uren opengesteld. Bezoekers konden de stilte zoeken, bidden, een kaarsje aansteken, of zomaar even binnen lopen.

Het was fantastisch weer. We mochten die dag ruim 60 bezoekers verwelkomen. Soms was er een mooi gesprek en de verwondering, dat in het kleine kerkje al eeuwenlang het Evangelie verkondigd mag worden tot op de dag van vandaag. Een meneer uit Driemond had al zo vaak door Nigtevecht gefietst maar nog nooit de kerk kunnen bekijken. Hij genoot zichtbaar.

Iemand kwam uit Enschede en vertelde, dat haar vader onlangs was overleden die vroeger in Nigtevecht op een woonboot had gewoond. Voor haar was het een bijzonder moment om in de kerk een kaarsje te kunnen aansteken.

Het openstellen van de kerk zal in de toekomst zeker nog een paar keer plaatsvinden.

Hartelijke groeten namens Christa, Jacobien, Esther en Dianne

Pastorale zorg

Het bezoekwerk kon in de afgelopen weken niet gedaan worden door onze pastoraal medewerker Willem Hagen. Het kan zijn dat u het op prijs stelt om een gesprek te hebben, dat is sowieso telefonisch mogelijk.

Vindt u het fijn om een gesprek te hebben?

Dan kunt u dat aangeven bij Carla Holtmanns.

Beroepingswerk

De solvabiliteitsverklaring voor het beroepen van een predikant is aangevraagd, maar daar is nog geen toestemming voor binnen gekomen. Verder dient er toestemming aangevraagd te worden bij het moderamen van de classis Utrecht. Voor de beroepingscommissie zijn inmiddels gevraagd om daarin zitting te nemen: vanuit de kerkenraad *Christa Meinders*, en verder *Ria Vedder*, *Johan Kroon*, *Jeanine Kraaijeveld*, *Jos van der Linden* en *Hijmen van Lindenberg*.

DE REGENBOOG

*Ik zie een koninklijke regenboog
Hij is zo wijd zo hemelhoog
Ik reik, maar kom er niet bij
En toch.....lijkt hij zo dichtbij
Zo voelt het toch, hij omspant mij.*



*Hij omgeeft mij van achteren en van voren
En het is, of ik GOD kan horen
Of Hij door de boog wil spreken
Want de regenboog is ZIJN teken
Ik ben met je al de dagen
Als je niet verder kunt, kom Ik je dragen.*

*Kijk naar HEM, kijk naar omhoog
Naar mijn mooie regenboog
Als ik mijn zicht naar de Vader richt
Dan word ik door Hem weer opgericht
Hij opent voor mij een vergezicht
De lucht klaart op, het wordt weer licht.*

VAN DE KERKENRAAD

Vacatures kerkenraad

Wij vragen u nog om namen in te dienen, **graag vóór 11 juni**, voor de aanstaande vacatures van diaken en kerkrentmeesters. U kunt deze namen indienen via de mail naar info@kerknigtevecht.nl of via een briefje in de brievenbus van het Verenigingsgebouw

JEUGD

Tieners

Naast de basisschool is nu ook de middelbare school weer (een beetje) begonnen. Daar zullen jullie, denken we, best blij mee zijn (eh...?), eindelijk weer je vrienden en vriendinnen ontmoeten!

Vanuit de kerk vinden we het jammer jullie niet gewoon in het verenigingsgebouw te kunnen ontmoeten, maar ja, gezondheid gaat altijd voor!

Via de app hebben we jullie een pinksterchallenge gestuurd.

2 opdrachten daarvan staan hieronder. Kun je het nog eens doornemen als je tijd hebt.

1. #uitzicht (Genesis 1:2)

Toelichting

In het eerste boek van de Bijbel, op de eerste bladzijde, maak je al kennis met de Geest. Zij (jawel, de Geest is vrouwelijk) is als een vogel die aan het broeden is. Ze zweeft over het water. Dit beeld vraagt misschien om wat uitleg.

In de tijd van de Bijbel geloofde men dat de wereld vol chaos was. Als God iets nieuws gaat maken, dan brengt hij orde in de chaos en maakt hij van dood iets levends. Dit noemen we 'schepping'. Het water is het teken van de chaos en de dood, maar de vogel staat op het punt iets uit te broeden. Dat staat voor nieuw leven, schepping.

Stel je voor dat jij met de ogen van Gods Geest naar de wereld mocht kijken, wat zie je dan? Zie je vooral slechte dingen? Of zie je de mooie schepping? Misschien zie je wel mogelijkheden: wat kan God nog allemaal mooi en nieuw maken in jouw wereld?

Opdracht:

- Lees Genesis 1:2 (je kunt de tekst opzoeken op je telefoon)
- Ga naar het hoogste punt in je huis waar je uitzicht hebt. Bijvoorbeeld een zolderraam of een balkon. Kijk goed vanaf dit uitzichtpunt naar je omgeving. Wat zie je allemaal?
- Noteer enkele dingen die je echt mooi vindt of die mooi kunnen worden.

2. #gaven (1 Korinthe 12)

Toelichting

Die nieuwe schepping van God is niet alleen voor jou, maar gaat ook door jou heen. In makkelijke woorden: God gebruikt je als instrument! Jij mag helpen met de nieuwe schepping.

Ieder mens is 100% uniek en iedereen draagt iets unieks bij aan deze wereld. In de Bijbel noemen ze dat 'gaven' en soms 'talenten'.

Waar ben jij goed in? Wat zijn jouw talenten?

Dit kunnen vaardigheden zijn (iets goed kunnen), maar ook persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld goed kunnen luisteren, creatief zijn of goed kunnen helpen). Dit worden ook wel de 'gaven van de Geest' genoemd.

Opdracht:

- Lees 1 Korinthe 12.
- Noteer jouw gaven.

VOOR DE AFSLUITING VAN HET JEUGDSEIZOEN GAAN WE ERVANUIT DAT WE DIT LIVE KUNNEN DOEN, MET EEN BBQ EN



SPELLEN. DIT STAAT IN PRINCIPE GEPLAND OP **VRIJDAG 26 JUNI**. VIA DE APP ZULLEN WE JULLIE OP DE HOOGTE HOUDEN.

ZET DE DATUM ALVAST IN JE AGENDA!

KERKRENTMEESTERS

Vergeet de collecte niet!

In deze periode dat de diensten niet worden gehouden willen we u vragen om uw bijdrage voor de collecten zelf over te maken. Voor de collecte voor het college van Kerkrentmeesters kunt u uw bijdrage overmaken via

*IBAN NL 30 INGB 0000 5193 03 ten name van
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente*

Ontvangen collecten Mei 2020

In de maand mei 2020 zijn de volgende bedragen voor de collecten van de kerk binnengekomen: 5 mei € 15,-; 7 mei € 55,-; 19 mei € 30,-.
Ook is er een gift voor het Contactblad ontvangen van € 10,-

Hartelijk dank namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

DIACONIE

Hulp nodig?

Nog steeds mag u een beroep op een van ons doen, wanneer u hulp nodig heeft of een luisterend oor. Neem daarvoor gerust contact op met een van ons.

Hartelijke groet,
*Christa, Jacobien,
Kees, Martine
en Nieske*

Stap Verder, Amsterdam Zuid Oost



Heel graag blijven opruimen (kleding, beddengoed, handdoeken enzovoort). Alle ingezamelde spullen zijn tijdelijk opgeslagen totdat ze door Stap Verder ontvangen kunnen worden. Goederen die u nog thuis klaar hebt staan, zamelen we op een later moment in om alsnog weg te brengen. Dank voor de moeite!

(zie voor meer informatie Contactblad maart 2020)

Collecten

→ 7 juni **Wilde Ganzen**

Van India tot Peru. En van Ghana tot Mongolië. De impact van de coronacrisis is in ons eigen land al enorm, maar het is een catastrofe voor ontwikkelingslanden. De gevolgen komen extra hard aan bij mensen die in armoede leven. Bij mensen die afhankelijk zijn van wat ze dagelijks verdienen.

In Cambodja was van de ene op de andere dag iedereen in de kledingindustrie zijn baan kwijt. In Kameroen zaten blinde mensen noodgedwongen thuis, zonder maatschappelijke steun, zonder hulp. In Sri Lanka kregen mensen in een opvangcentrum geen voedsel meer van buurtbewoners, iedereen moest thuisblijven en had zelf al te weinig te eten...

Om mensen die door de crisis het zwaarst getroffen worden te helpen, hebben we het **Wilde Ganzen Coronafonds** opgericht. Jouw gift voor dit fonds komt terecht bij organisaties waar wij nauw mee samenwerken, bij mensen die we vaak persoonlijk kennen en die elke vorm van hulp op dit moment ontzettend hard nodig hebben.

De gift kunt u storten op **Stichting Wilde Ganzen/IKON**

Piet Mondriaanlaan 14 3812 GV Amersfoort

IBAN: NL53INGB000 00 40 000

→ 14 juni **Plaatselijk bijzonder kerkwerk**

Collecte voor activiteiten vooral in Nigtevecht

diaconie NL59RABO0157013863

→ 21 juni **MAF**

Terwijl de COVID-19-pandemie zich over de hele wereld blijft ontvouwen, gaat het werk door. Ten eerste houden we ons aan de regels en adviezen van de overheid in de verschillende landen. We reageren zonder angst op deze crisis, maar in plaats daarvan met wijsheid en hoop. Het verandert elke dag MAF vliegt nog steeds - waar dat toegestaan is door lokale overheden. In sommige landen vliegen we tijdelijk niet, in sommige landen alleen medische evacuaties en in sommige landen vliegen we nog wel volledig. We zoeken wijsheid in het omgaan met deze constant veranderende situatie. We nemen voorzorgsmaatregelen om het risico op verspreiding van COVID-19 te minimaliseren.

De regering van de noordelijke deelstaat van Australië heeft MAF gevraagd om te assisteren in het behouden van de voedselstroom in afgelegen gebieden. In Mareeba zijn onze engineers bezig met een prototype met een soort schild voor de patiënten om de doktoren te beschermen tegen het coronavirus.

Vliegorganisaties van Bangladesh prijzen ons dat we zijn gebleven voor hulp. In Liberia zijn er testkits gevlogen. In Zuid-Soedan bieden we steun in de vorm van vluchten aan de regering waar nodig voor medische doeleinden. In Timor-Leste vliegen we medische evacuaties en goederen voor de gezondheidsdienst van de overheid.

We blijven ook al onze uitgezonden medewerkers in de verschillende landen ondersteunen. Het werk om geïsoleerde mensen te bereiken met de liefde van Jezus moet tijdens deze crisis worden voortgezet. We vertrouwen erop dat God hier middenin werkt. Ons hart gaat ook uit naar al onze lokale medewerkers en hun gezinnen in de verschillende landen. Een groot gedeelte van de MAF-medewerkers is lokaal en werkt lokaal.

We waarderen je steun. We waarderen je gebeden. We waarderen je. We bidden ook gedurende deze tijd voor jullie.

Je steun is welkom op NL40ABNA0558345808

→ 28 juni **Helpt U Hopen**

Je steun is welkom op NL 36 RABO 0343153882

Update Helpt u Hopen

- In januari verloor de Oegandagroep een zeer gewaardeerd lid van het eerste uur, **Johan Boshuizen**. Johan heeft zich enorm ingezet voor het project, samen met Ina. De reis naar Oeganda in 2010 maakte diepe indruk op hem, het bezoek aan het project en de bouw van de lerarenhuisjes, waarbij zijn bouwkundig inzicht en advies zeer goed van pas kwam. Vele goede ideeën zoals van de flessenlampjes in december 2019, het initiatief kwam van Johan en Ina. We missen hem enorm en ook zijn kritische blik en gezelligheid. Ook de kinderen van het project en Catherine hebben hun medeleven en verdriet betoond.

- Dit jaar is er slechts 1x vergaderd door de Oegandagroep vanwege de **COVID 19 uitbraak**.

Dit heeft er ook toe geleid dat de geplande boekenmarkt in juni niet door gaat maar wordt verschoven naar een later tijdstip. Wordt vervolgd.

Op de planning staat ook een sponsorloop, maar of die doorgaat is afhankelijk van de adviezen van de RIVM en overheid. Wordt ook vervolgd.

- In januari ontvingen we van de **kinderclub de Regenboog in Weesp** een enorm bedrag van euro 4000,- . Dit was bijeen gespaard door de traditionele verkoop van stroopwafels en rookworsten en dankzij de enorme inzet van Elly van Beek en collega's. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de aankoop van eenden en kalkoenen.

- Het **schoolgeld voor de kinderen** is voor dit jaar betaald. Door de COVID19 uitbraak is Uganda in lockdown gegaan en zijn de scholen gesloten. Dankzij de structuur van ons project Helpt u Hopen zijn onze kinderen bij hun grootouders/verzorgers gebleven, en niet op kostschool. Ze groeien in hun eigen community op. Ze missen hooguit de lessen en de schoolmaaltijd. Gelukkig gaat het met de kinderen goed en zijn er geen meldingen van ziekte.

- In het overleg (paar maanden geleden) met de Oegandagroep is aan de orde geweest **de aankoop van een stukje land** voor de schoolkinderen om groenten en fruit te verbouwen. Dit is in het kader van het extra curriculum "agriculture project" en "kook project" van Catherine en om Godfrey de mogelijkheid te geven om zelf zijn groente en fruit te verbouwen op een deel van deze grond (ivm zijn zeer lage salaris en hij was een kind van ons project). Dit komt nu in een stroomversnelling omdat de huidige eigenaar van de grond ernstig ziek is en geld nodig heeft om medicatie en behandeling te bekostigen. Het gaat om een stuk grond naast de school, afmetingen 90 m breed, 150 m lang met schuine zijde van 180 m lang. Het is een aanbod van land "vrij van pachtbelasting" (is vrij uniek in Uganda).

→ Het idee is:

Het stuk grond komt op naam van Catherine Nambuule als uitvoerder, maar met een aparte clausule dat het land behoort aan Helpt u Hopen.

Dus 2 overeenkomsten:

1. met de gemeente en de verkoper en Catherine en de getuigen
2. een persoonlijk overeenkomst tussen Catherine (als uitvoerder van ons project) met de Diaconie.

Mocht Catherine, om wat voor redenen dan ook, ooit stoppen met

ons project, dan is en blijft de grond van de Diaconie. In wezen is de grond van Helpt u Hopen waarvan Catherine de beheerder is. De totale kosten zijn 2200 euro. Er is goedkeuring vanuit de Diaconie gekomen om dit stuk land aan te kopen.

• De reden dat het **project** niet **uitbreidt** om meer kinderen te sponsoren, maar grond te kopen is:

- kleinschalig te blijven

- het verleden heeft ons geleerd dat onze weeskinderen die gesponsord worden voor de basisschool na het verlaten van de school in het "niets" vallen en dat wij met dit extra curriculum (zelf voedsel verbouwen en koken) kinderen voorbereiden op "self supporting" voor de toekomst.

→ ***Dit is de meest effectieve manier om weeskinderen te adopteren. In Uganda zijn miljoenen weeskinderen en uw hulp blijft nodig want niets doen helpt niets! Wij bedanken alle mensen die al sinds 2000 ons project in Oeganda steunen en ook de weeskinderen zijn heel dankbaar voor uw support! Zij waren kansloos zonder uw steun!***

Namens de Oegandagroep en de Diaconie

COMMISSIES

Zendingscommissie

Niets verloopt volgens plan

Bijgevoegd bij dit contactblad, deel van de nieuwsbrief van Rieneke en Gert van de Pol, Care4Malawi.

DIVERSEN

BIDSTOND

Vanwege het Corona virus zijn een aantal bidstond-avonden niet door gegaan.

Omdat er in juni twee ochtenddiensten zullen plaatsvinden, gaan daarbij ook de geplande bidstonden door.

→ *Deze zijn op maandag 8 en 22 juni om 20.00 uur in de kerk.*

We zijn dankbaar, dat er weer iets meer ruimte is om elkaar op "gepaste afstand" te kunnen ontmoeten.

Dianne Kroon



AGENDA

Kerkenraadsvergadering	<i>Donderdag 11 juni Verenigingsgebouw 20 uur</i>
Gebedskring	<i>Maandag 8, 22 juni, 20-21 uur, Kerk</i>
Afsluiting jeugdseizoen	<i>Vrijdag 26 juni, ergens buiten, info via app</i>

BIJBELLEESROOSTER			
zondag	7 juni	<i>Trinitatis</i> Psalm 150	Live muziek
maandag	8 juni	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
dinsdag	9 juni	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II
woensdag	10 juni	Matteüs 9:1-8	Wie kan vergeven?
donderdag	11 juni	Matteüs 9:9-17	Wie kan genezen?
vrijdag	12 juni	Matteüs 9:18-26	Opleving
zaterdag	13 juni	Matteüs 9:27-34	Geestkracht of toverkracht?
zondag	14 juni	Matteüs 9:35-10:4	Bijzondere arbeiders
maandag	15 juni	Matteüs 10:5-15	Op weg zonder ballast
dinsdag	16 juni	Matteüs 10:16-23	Bereid je maar (niet) voor!
woensdag	17 juni	Matteüs 10:24-33	Luid en duidelijk
donderdag	18 juni	Matteüs 10:34-11:1	Wat is het je waard?
vrijdag	19 juni	Psalm 69:1-13	Het hoofd boven water houden
zaterdag	20 juni	Psalm 69:14-30	Red mij!
zondag	21 juni	Psalm 69:31-37	Genade en recht
maandag	22 juni	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
dinsdag	23 juni	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?
woensdag	24 juni	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als metafoor
donderdag	25 juni	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
vrijdag	26 juni	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven
zaterdag	27 juni	Romeinen 8:12-25	Kinderen
zondag	28 juni	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
maandag	29 juni	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
dinsdag	30 juni	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid
woensdag	1 juli	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
donderdag	2 juli	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen
vrijdag	3 juli	Psalm 27	Niet bang
zaterdag	4 juli	Zacharia 9:1-8	Verdediging

COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Data van uitgifte: 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december, 2 januari 2021</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 4 juli 2020 Kopij graag inleveren uiterlijk op: Zaterdag 27 juni</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

OVERWEGINGEN

Meditatie uit de nieuwsbrief van mei van de classis van Utrecht

Wacht op God, Psalm 27: 14

Durven we te klagen? In het oude testament, in de psalmen wordt heel wat geklaagd. Is er ruimte om te klagen? Of pakken we zo snel mogelijk het dagelijkse ritme op? Gaan we dan niet aan de slachtoffers voorbij? En wat betekent wachten op God?

Psalm 27 is een klaaglied, tenminste vanaf vers 7. De dichter voelt zich door vijanden belaagd, door zijn naasten verlaten, eenzaam, het hart bezwaard door schuld. En ik herinner me, dat ik in het begin van de coronacrisis een oproep werd gedaan door een theoloog om niet te willen duiden maar te durven klagen, solidair te zijn met degene die ziek zijn, een geliefde moeten missen, of anderszins slachtoffer van deze crisis. Ik vergeet de mensen niet die hun werk verloren. Vele weken later mis ik soms de bereidheid in onze maatschappij om solidair te zijn. De terrassen moeten weer open, het leven moet zijn gewone gang krijgen, terwijl het leven niet gewoon is en nog lang niet zal zijn. De dichter klaagt. En ik klaag mee. Ik hoop de klacht niet te verliezen, ook al voel ik de verleiding. Ik denk aan de mensen die stierven, die ziek zijn en maar niet beter worden. Ik denk aan de mensen die hun baan verloren, de mensen in de wereld die op dit moment van honger sterven. En terwijl ik klaag, dringt het Woord van God zich aan mij op: zoek Mijn aangezicht. Zijn bevel wordt mij belofte: ja, zo is het. Ik waag het God te bidden, omdat ik weet dat ik bij God een open deur heb.

Verberg Uw aangezicht niet voor mij, verstoot mij niet. De dichter zou het begrijpen als God zich voor hem zou verbergen. Het zou Zijn goed recht zijn: wie is de mens. Maar toch weet de dichter dat er geen hulp is en geen heil zou zijn zonder zijn God. Zijn vrienden kunnen verdwenen zijn, zijn ouders kunnen zich van hem afgewend hebben: God is daar. De dichter hervindt zijn geloof... Het geloof geeft de dichter de kracht om de spanning te dragen tussen de nood van de tegenwoordige tijd en Gods beloften. Het is het geloof dat niet ziet, en toch met de zekerheid leeft, dat God nieuwe kracht en moed schenkt.

Zo komen we bij het laatste vers van psalm 27. Wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Het lijkt of de woorden direct tot mij gezegd worden. Ja, wacht op de Heer. Wachten heeft alles te maken met vertrouwen. Ik wacht, ik houd vol, omdat ik geloof dat God er zijn zal, dat Hij er is. Wachten op God betekent voor mij het uithouden met de onzekerheden, met alle vervelende maatregelen, als social distancing, in het vertrouwen dat we het virus er wel onder zullen krijgen. In een andere psalm worden dezelfde woorden vertaald met: vestig uw hoop op God. Ik hoop en vertrouw op God die met mij meegaat, en met de artsen, de verpleegkundigen, en met de wetenschappers die hun uiterste best doen om een geneesmiddel of een vaccin te vinden. Ik wacht op God, omdat ik weet van Zijn solidariteit tot aan de dood aan toe. Pasen ligt nog maar net achter ons en ik weet: de opgestane is de lijdende. Ik ben opgeroepen om mij te oefenen in solidariteit met degene die direct getroffen is. Ik klaag met degene die klagen. Ik daag de kerken in de provincie Utrecht uit om solidair te zijn, slachtoffers zichtbaar te maken, zodat zij niet vergeten worden door ons.

classispredikant: ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven

Pastorale brief scriba PKN bij zondag 7 juni 2020 Zondag 7 juni is het zover. Dan zullen er op veel plekken weer fysieke kerkdiensten plaatsvinden. Weliswaar behoedzaam: met maximaal 30 bezoekers, veel richtlijnen, zonder zingen en zonder koffie achteraf. Maar de eerste behoedzame stap is toch een belangrijke stap om te markeren. Vandaar dat de scriba deze brief aan predikanten schrijft.

Vul aan wat ons ontbreekt

We zijn dankbaar dat we komende zondag 7 juni als gemeente weer bij elkaar kunnen komen, ook al is het nog op zeer kleine schaal. Hopelijk zijn de (maximaal) 30 kerkgangers in juni een opmaat voor de (maximaal) 100 vanaf zondag 5 juli.

Het is bijzonder dat uitgerekend op de eerste zondag na het Pinksterfeest we in kleine bezetting weer kunnen samenkomen. Immers waar de Heilige Geest wordt uitgestort gaan deuren open. Het is goed om komende zondag onze dank hiervoor in het gebed voor God uit te spreken.

De coronacrisis trekt diepe sporen. De hele wereld zucht onder deze pandemie. Zo'n 350.000 geregistreerde doden zijn er wereldwijd al te betreuren. En hoevelen zullen er nog volgen? Ook het samenleven is ontwricht: veel mensen lijden in toenemende mate onder het sociale isolement.

Ook aan de kerk gaat de crisis niet voorbij. Sinds 16 maart zijn er alleen nog online diensten. Pastoraat kan slechts op afstand plaats vinden. En nu blijkt ook samenzang voorlopig niet meer verantwoord te zijn. Dit alles raakt ons diep.

De coronacrisis zet ons stil. Letterlijk: de samenleving is stilgevallen. Met alle gevolgen van dien. De crisis zet ons ook op een andere manier stil. De toekomst blijken we niet in onze hand te hebben. Ze is maar heel beperkt maakbaar. We ervaren hoe kwetsbaar we zijn. Het virus heeft geleid tot een herwaardering van veel beroepen. We beseffen ineens welke waarden ertoe doen: doe-eens-lief, niet-alleen, zie om naar elkaar, alleen samen....

Het virus verwoest en ontwricht het leven. Maar het houdt ons ook een spiegel voor: hoe is onze levensstijl? Hoe gaan we om met elkaar en met onze planeet? Waar hebben we grip op? Welke waarden doen er wezenlijk toe? Het is goed om deze vragen komende zondag expliciet, coram Deo, voor Gods aangezicht aan de orde te stellen. De Pinksterpreek van Petrus riep bij de toehoorders van toen vergelijkbare vragen op. De Heilige Geest inspireert en corrigeert!

Ook al kunnen we vanaf komende zondag weer op beperkte schaal samenkomen, we voelen de pijn dat dit slechts in klein aantal en met de gepaste anderhalve meter afstand van elkaar mogelijk is. Zoals het er naar uitziet zal dit ook lang na 1 juli nog zo zijn.

Ook de vieringen zelf zijn gemankeerd: samen zingen wordt sterk ontraden; de viering van de sacramenten lijdt onder de beperkingen; koffie drinken na de dienst samen is op anderhalve meter nauwelijks mogelijk.

We ervaren maar al te zeer dat dit niet 'het nieuwe normaal' is. Integendeel. We zien uit naar de tijd waarop we onbeperkt met elkaar kunnen samen komen en samen weer uit volle borst kunnen zingen. De Heilige Geest wakkert dit verlangen aan door het vergezicht van het moment waarop God alles en in allen zal zijn.

Ook al kunnen we de komende tijd niet samen zingen, samen bidden kunnen we wel. Zingen en bidden liggen dicht bij elkaar. Liederen zijn ook gebeden. Psalm- en liedteksten kunnen in de komende diensten als gebed worden uitgesproken. De melodie kan hierbij gespeeld worden.

Het opschrift boven deze brief is gekozen uit het prachtige pinksterlied *Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen*. De melodie van Johann Sebastian Bach maakt het lied extra feestelijk. Het lied is een en al aanbidding, dank en gebed. Het zou mooi zijn om komende zondag in uw dienst dit lied te laten klinken en de woorden van couplet 6 als gebed uit te spreken:

*Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods Naam.
(Lied 672:6)*

*Ik wens ons allen gezegende diensten toe! Namens het moderamen van de generale synode,
dr. René de Reuver, scriba*