

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 7 april 2020

64^e jaargang, nr. 4

Samen op weg naar Pasen

*Schrijver: Ron Schröder & Marianne Busser
Componist: Marcel & Lydia Zimmer*

Samen op weg naar Pasen
Samen op weg de toekomst tegemoet
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten 'het komt goed'
Samen op weg naar Pasen
geweldig dat dat kan en dat dat mag
Samen op weg naar Pasen
en delen in Gods liefde elke dag

Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem
Stilstaan bij Hosanna tot de woorden "kruisig hem!"
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad
maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder
gaat

Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf
en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf

Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan
Hoe Hij door zijn liefde zelf de dood wist te verslaan
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft
Het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst geeft



*Samen op weg naar Pasen
Samen op weg de toekomst tegemoet
Samen op weg en weten 'het komt goed'
geweldig dat dat kan en dat dat mag
en delen in Gods liefde elke dag*

RONDOM DE DIENSTEN

Het is een onzekere tijd. Het coronavirus heeft ons land en de wereld in haar greep. Hoe lang gaat dit duren. Daar kun je bang van worden. De gevolgen zijn op vele gebieden en voor vele mensen ingrijpend. Ouderen in een isolement, kinderen die niet naar school kunnen, mensen die zonder werk komen te zitten, mensen die geen inkomen meer hebben, bedrijven die dreigen failliet te gaan.

Het openbare leven is steeds meer stil komen te liggen. Ook rond de kerk is het stil. Eerst nog wel een kerkdienst, daarna niet meer, geen activiteiten. Dat betreuren we. Tegelijkertijd blijven we wel gemeente van Christus, verbonden met elkaar in gebed en geloof.

Om te overdenken

We dachten alles in de hand te hebben, maar ons is veel uit handen geslagen, zelfs de vanzelfsprekendheden van het kerkelijk leven. We zijn maar kwetsbare mensen. Laten wij daarom in alles ons vertrouwen stellen op de Heere God, Die alles in de hand heeft, en ons open stellen voor wat Hij ons door deze situatie heen wil leren. Laten wij hoop uitstralen naar hen die in angst en zorg zijn door ons toe te vertrouwen aan de Heere Jezus Christus en Zijn nieuwe wereld. Een betekenisvolle associatie bij het woord quarantaine. Dit komt van het Latijnse woord voor 40. Een quarantaine is daarmee getypeerd als een tijd van 40 dagen. We bevinden ons liturgisch gezien nu in de 40 dagentijd voor Pasen. Een tijd van bezinning en bekering. Dat hoop ik van harte. Dat deze tijd die we als land en volk, en als kerk en wereld nu doormaken, een tijd van bezinning en bekering zal zijn. Waarin het besef doorbreekt dat we voor het aangezicht van God staan met heel onze levensstijl. Dat geeft hoop voor een nieuwe levensstijl in de toekomst.

met dank aan ds. Peter Nagel

Op dit moment is niet duidelijk hoe lang er geen kerkdiensten zullen plaatsvinden. In ieder geval niet tot eind april.

- Op televisie wordt elke zondag om 9.20 uur een korte dienst van de PKN uitgezonden.
- Ook zijn er diensten te beluisteren van kerken om ons heen, te vinden op www.kerkdienstgemist.nl
- We proberen op 1^e paasdag een korte dienst (zonder gemeenteleden) te houden in onze eigen Dorpskerk die dan online te volgen is. We hopen dat dit gaat lukken.

Open kerk

Er zijn geen diensten maar voor wie behoefte heeft aan een moment van stilte en bezinning is het kerkgebouw open op woensdag 8 en 15 april van 19.00 tot 20.30 uur.

Sterker dan angst is de liefde; Ik weet mij gedragen door Uw Naam
Tegen U mag ik zeggen hoe bang ik soms ben.
Dan leg ik U voor waardoor ik mij bedreigd voel:
Stemmen in mijn hoofd, gepieker waar ik niet van kan slapen.
Sluipschutters zijn het, beren op mijn weg.
Breng tot zwijgen dat donker, wees mijn helper, licht op in mij.
Strek uw vleugels onder mij uit, vang mij op als ik leer vliegen

Margryt Poortstra

Pastoraal werker

In het vorige contactblad introduceerden we dhr. Hagen als pastoraal werker in onze gemeente. Zijn komst is uitgesteld tot we weer bij elkaar op bezoek kunnen en mogen gaan. Indien u behoefte hebt aan pastorale zorg buiten de ouderlingen dan is dhr. Hagen wel bereid om telefonisch contact met u op te nemen. U kunt dit aan 1 van de ouderlingen laten weten.

Collecten

Doordat er geen kerkdiensten zijn worden er geen collectes gehouden. Wilt u toch geven aan de collecte doelen, dan kan dit door het over te maken op de rekening van:

- kerk [NL30INGB0000519303](#)
- diaconie [NL59RABO157013863](#)
- zending [NL80INGB0004413632](#).

De collectedoelen van de komende weken waaraan u, indien gewenst, uw financiële bijdrage kunt overmaken:

Wilde Ganzen, Kerk, Helpt U Hopen, Stichting Alpha Cursus, Stap Verder (Amsterdam Zuid-Oost), Stichting Dorcas

VERTROUWEN

*Het is niet moeilijk te 'geloven'
in Gods leiding, in Zijn raad,
als het goede komt van Boven
en het ons voorspoedig gaat...*

*Maar als er dan zorgen komen,
ziekte en onzekerheid,
wordt de rust ons afgenomen,
zijn we ons vertrouwen kwijt...*

*We zijn kwetsbaar, en ons kunnen
blijkt opeens maar heel beperkt.
Wetenschappers die niet weten
en preventie die niet werkt...*

*En als al die knappe koppen
deze grote pandemie
geen van allen kunnen stoppen,
wie zal ons dan redden? Wie?!*

*Laat de angst je niet benauwen.
Bid tot God om hulp en raad!
Want juist nu moet je vertrouwen
dat God bóven alles staat!*

*"Er zijn ziekten, zorgen, vragen,
tóch zal ik niet bang zijn, want
wat de toekomst ook mag brengen,
mij geleidt des Heeren hand!"*

JEUGD

Ha tieners

Natuurlijk is deze corona-crisis jullie ook niet ontgaan en jullie weten vast ook dat we niet met meer dan 3 mensen bij elkaar mogen komen de komende tijd. Dit heeft helaas betekend dat On Track, Rock Solid en Cornerstone ook niet door konden gaan. Jammer, maar gezondheid gaat natuurlijk voor!!

→ *Wel gaan we in ieder geval – als het weer kan – een mooie avond organiseren met leuke spellen en wat nog meer.....Online, via de app of het contactblad houden we contact!*

*Groetjes van Sefanja, Maura, Marinka,
Tessa, Marieke, Carla, Marian, Johan, Jacco.*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ochtendcollecte	1 maart	€ 80,45	KOZIJN: stand onveranderd: € 222,48
Ochtendcollecte	8 maart	€ 63,75	
Ochtendcollecte	15 maart	€ 29,60	
Avondcollecte	15 maart	€ 28,00	

Namens de Kerkrentmeesters, Ina Boshuizen

DIACONIE



Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending, Helpt u Hopencollecte of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	1 maart	Voedselbank Stichtse Vecht	€	61,15
Avondcollecte	1 maart	Voedselbank Stichtse Vecht	€	28,50
Ochtendcollecte	8 maart	40 dagen campagne	€	70,65
Ochtendcollecte	15 maart	Pl. Bijz. Kerkenwerk	€	35,50

Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius

Hulp nodig 1?

Iedereen heeft te maken met de gevolgen van de crisis rondom de verspreiding van het Coronavirus. Misschien durft u de deur niet meer uit of heeft u behoefte aan een luisterend oor?

Als kerkelijke gemeente willen we u graag onze hulp aanbieden, bijvoorbeeld door boodschappen voor u te doen. Neem daarvoor gerust contact op met een van ons.

*Hartelijke groet,
Christa, Jacobien,
Kees, Martine
en Nieske*

Hulp nodig 2?

Ondanks het coronavirus staan we voor je klaar. Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? www.nietalleen.nl.

→ *Bel met het nummer: 0800-1322 maandag t/m vrijdag: van 09.00 - 21.00 uur zaterdag en zondag: van 09.00 - 20.00 uur. De Protestantse Kerk van Nigtevecht zal je zo snel mogelijk benaderen om je te helpen.*

Stap Verder, Amsterdam Zuid Oost



Heel graag blijven opruimen (kleding, beddengoed enzovoort). Inzamelen gaat op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden. Dank voor de moeite!

(zie voor meer informatie contactblad maart 2020)

DIVERSEN

Kussen

Een mooi initiatief in corona-tijd is in Nigtevecht opgestart, omdat "elkaar vasthouden" nu niet kan en "kussen" nu niet mag.

Zie www.kussenmakers.nl en ontdek wat ze doen!

Van de classis



Meditatie

Johannes 11: ⁴Toen zei hij (Jezus) hun ronduit: 'Lazarus is gestorven, ¹⁵en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen.

Laten we dan nu naar hem toe gaan.'
¹⁶Tomas (dat betekent 'tweeling') zei tegen de anderen: 'Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.'

Het zijn moeilijke tijden. Mensen willen Jezus stenigen. De leerlingen van Jezus voelen de druk. Als het verzoek van Marta en Maria komt om naar Betanië te komen, omdat Lazarus ziek is, zeggen de leerlingen: laten we het niet doen. Het gevaar is te groot. Betanië ligt in Judea, dichtbij Jeruzalem. Jezus reageert met de opmerking dat de ziekte tot eer van God zal zijn. Toch gaat hij niet onmiddellijk naar Betanië. Hij wacht nog twee dagen. Zijn leerlingen halen opgelucht adem. Maar dan opeens zegt hij: Laten we gaan. Tomas reageert verrassend: Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.

Om met hem te sterven: Is het cynisme? Is het fatalisme? Er zijn verschillende manieren om met druk om te gaan. Cynisme is er een van. Fatalisme is er een van. Worden we ziek, dan worden we ziek. En alle voorzichtigheid laten we varen. Tomas is een van ons. Met hem doorleven we alle menselijke emoties. Het lijkt zijn rol te zijn. We kennen hem vooral als een ongelovige. Als Jezus dood is en hij niet bij Jezus' verschijning aanwezig is, uit hij zijn twijfel. Hij wil en kan het niet geloven dat zijn Heer is opgestaan. Hij moet de wonden voelen. Zijn handen in Jezus' zij leggen. Tomas wordt de eerste in het Johannesevangelie die lijden en dood met de opgestane verbindt.

Het heeft geen zin emoties te onderdrukken. In een tijd van crisis horen alle emoties erbij. Tomas gaat ons voor, ook in zijn weg met Jezus. Meer dan anderen heeft hij het lijden tot zich door laten dringen. Misschien beter dan anderen heeft hij daardoor ervaren dat de lijdende de opgestane is, dat midden in het lijden nieuwe toekomst gloort. Ziekte en dood horen bij dit leven. We

worden er met de neus opgedrukt. Het lijden is deel van dit leven. Maar in geloof mogen we zeggen, dat het lijden een einde heeft, dat er met Pasen een nieuw begin is, ook al zien we dat soms niet. Juist in deze tijd is het goed naar Pasen toe te leven en elkaar te bemoedigen: de Heer is waarlijk opgestaan. Midden in de dood mogen wij getuigen van leven.

Impressies van het werk

De lofzang moet doorgaan. Maar hoe laten wij de lofzang doorgaan? Wat is dat de lofzang door laten gaan? Is dat de liturgie? Maar wat is liturgie?

Vanzelfsprekend denken we aan de dienst op zondag. En ik ben de laatste die de waarde van de dienst op zondag relativeren zou. De kerk vertegenwoordigt voor ons Christus. Maar laten wij ons niet blindstaren op de kerkdienst. De kerk is meer dan de dienst op zondag. Ook de kerkdienst kan in zichzelf keren, het lijden van de Heer ontkennen en doel op zich worden. Ware dienst is dienst aan de ander. De lofzang houden wij gaande als wij de ander zien en dienen, niet ons eigenbelang zoeken, maar het belang van de ander zoeken. Op dit moment gaat de overheid ons daarin voor. 1,5 meter afstand. Niet in groepen samenkomen. Omzien naar de zwakste: dat is de ware lofzang.

Ondertussen worden er prachtige initiatieven ontplooid om elkaar in de gaten te houden. De diaconie van Utrecht vraagt een bijdrage voor de voedselbank. Dankzij ons hamsteren hebben voedselbanken geen eten om uit te delen. Een bedrag overmaken is ook de lofzang gaande houden. Kijk naar vragen van de voedselbank bij u in de buurt. In allerlei regio's probeert men tekorten op te vangen door waardebonnen mee te geven. Dat kost geld dat een voedselbank niet zo maar heeft. Diaconieën hebben een bijzondere rol in deze tijd. Denk ook aan het initiatief: niet alleen.nl

In Amersfoort gaat er een digitale nieuwsbrief rond. Mensen hebben behoefte aan contact. Denk ook aan alleenstaanden die nu soms erg geïsoleerd komen te staan. In Maarssen maken kinderen tekeningen voor ouderen. Een leuke bezigheid voor de kinderen en een welkome afleiding voor ouderen die geen bezoek meer kunnen ontvangen. Denk ook aan de ondersteuning van ouders. Zij hebben een belangrijke rol voor de kinderen. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft materiaal ontwikkeld dat gratis gedownload kan worden, om samen met de kinderen je voor te bereiden op Pasen. Wijs de ouders op die mogelijkheid. (*"Bijbel Basics voor thuis"*)

In Veenendaal komen filmpjes op de website van de protestantse gemeente. De hervormde gemeente zendt diensten uit. Hier en daar weet men websites goed te gebruiken. Voor velen een hele uitdaging. Ook voor de classis. Maar we doen ons best. We leren met elkaar hoe we de sociale media kunnen gebruiken. RTV Utrecht ging in op ons verzoek een dienst uit te zenden. Wim Vermeulen van de Jacobikerkerk ging voor. Andere gemeenten startten besloten Facebookgroepen waarin via een livestream samen gebeden werd. Op de website van de PKN leest u hoe dat moet. In Nieuwegein vergaderde de kerkenraad digitaal. Als u goede mogelijkheden ziet en anderen bij wil staan, vraag ik u dringend met voorbeelden te komen. We hebben elkaar hard nodig.

Ik hoor graag van u als u anderen met voorbeelden bemoedigen en inspireren kunt.

Uit de kerkorde

Onlangs verscheen een 'Nieuwe toelichting op de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland'. Misschien niet de eerste literatuur waar u aan denkt als u iets gaat lezen. Maar voor kerkenraden en predikanten toch heel leerzaam om de toelichting te lezen. Ik haal er elke maand een paar pareltjes uit. Uit het arbeidsveld van de kerkenraad (ordinantie 4-7-1) halen de schrijvers de taak van de kerkenraad aan om in samenwerking met andere gemeenten de vitaliteit van de betrokken gemeenten te bevorderen en formatieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten in stand te houden dan wel te verkrijgen. De toelichting behandelt dit artikel in het kader van formatieplaatsen maar legt de nadruk op het feit dat het niet alleen aan de orde zal zijn als er een nieuwe predikant beroepen wordt. Samenwerking met het oog op vitaliteit is nadrukkelijk al eerder aan de orde. En ik denk aan samenwerking zoals we die in tijden van het coronavirus zien. Niet iedere gemeente heeft beschikking over kerktelefoon of kerkTV. Hoe mooi is het dan als gemeenten met het oog op de stichting van hun gemeenten samenwerken. Juist in tijden van nood merken we hoezeer we elkaar nodig hebben. Laten we elkaar vasthouden.

Nieuwe toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, onder redactie van F. Tobias Bos en Leo J. Koffeman, Utrecht 2019

AGENDA	
Gebedskring	<i>Maandag 20 april, 18 mei, 8, 22 juni, 20 -21 uur, Kerk</i>
Open kerk	<i>Woensdag 8, 15 april, 19 - 20.30 uur</i>
Jeugdclubs:	
On Track (groep 7 en 8)	Op een nader te bepalen datum
Rock Solid (groep 8 en klas 1 middelbare school)	Op een nader te bepalen datum
Cornerstone (vanaf klas 2 middelbare school)	Op een nader te bepalen datum
Sponsor diner Debora st. Charis	Op een nader te bepalen datum

**OP DE
SMALLE WEG
STAAT NOOIT
EEN FILE**



WWW.VISJEPOSTERS.NL

JOUW LEGE HANDEN ZIJN MEER DAN GENOEG



BIJBELLEESKROOSTER

zaterdag	4 april	Exodus 13:1-16	Gedenken en vooruitzien
zondag	5 april	Matteüs 21:1-17	Kinderdienst
maandag	6 april	Exodus 13:17-14:14	Gods weg
dinsdag	7 april	Exodus 14:15-31	Recht door zee
woensdag	8 april	Matteüs 26:1-16	Tot elke prijs
donderdag	9 april	<i>Witte donderdag</i> Matteüs 26:17-75	Gevangen om te bevrijden
vrijdag	10 april	<i>Goede vrijdag</i> Matteüs 27:1-56	Cruciaal
zaterdag	11 april	<i>Stille zaterdag</i> Matteüs 27:57-66	Veiligheidsmaatregel
zondag	12 april	<i>Pasen</i> Matteüs 28:1-7	Beving
maandag	13 april	<i>Tweede Paasdag</i> Matteüs 28:8-15	Wat is waarheid?
dinsdag	14 april	Exodus 15:1-21	Zingende broeders en zusters
woensdag	15 april	Exodus 15:22-27	Bitter en zoet
donderdag	16 april	Exodus 16:1-20	Verlangen naar de vleespotten van Egypte
vrijdag	17 april	Exodus 16:21-36	Neem, eet
zaterdag	18 april	Psalm 111	Daadkracht
zondag	19 april	Prediker 9:1-10	Optimisme?
maandag	20 april	Prediker 9:11-18	Schijn bedriegt
dinsdag	21 april	Prediker 10:1-11	Blijf kalm
woensdag	22 april	Prediker 10:12-20	Leef bewust
donderdag	23 april	Prediker 11:1-10	Zet niet alles op één kaart
vrijdag	24 april	Prediker 12:1-14	Ouderdom komt met gebreken
zaterdag	25 april	Psalm 95	Luister en jubel
zondag	26 april	Handelingen 15:1-5	Verdeeldheid
maandag	27 april	Handelingen 15:6-21	Het verlossende woord
dinsdag	28 april	Handelingen 15:22-35	Bemoedigende woorden
woensdag	29 april	Handelingen 15:36-16:5	Wie gaat er mee?
donderdag	30 april	Handelingen 16:6-15	Oversteek
vrijdag	1 mei	Handelingen 16:16-24	Voorspelbaar?
zaterdag	2 mei	Handelingen 16:25-40	Vrijheid en recht

COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Data van uitgifte: 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december, 2 januari 2021</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 2 mei 2020</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: 25 april</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

OVERWEGINGEN

Meditatie

Breng je zorgen bij de God met het zorgende hart

U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. 1 Petrus 5: 7

Zorgen ontstaan waar we denken alles in de hand te hebben, maar dan ineens blijkt dat het niet zo is. Dat maakt onzeker en geeft angst. Het raakt je hele bestaan, leven en toekomst.

Door de Corona crisis leven we ineens in een tijd vol zorgen die ons persoonlijke bestaan raken en ook de hele maatschappij wereldwijd ontwricht. Wat een zorgen! Alles blijkt als een ketting met elkaar samen te hangen.

Het leven kent zijn zorgen. Het is goed dat te erkennen en te benoemen. Het bestaan is niet zorgeloos. Het is overmoed om te ontkennen dat er zorgen zijn. Dan overschatten we onszelf. Want het leven is niet maakbaar en we hebben niet alles in de hand.

Maar hoe kunnen we onszelf ont-zorgen?

Op allerlei manieren doen we daar ons best voor. Ziektekostenverzekeraars bieden het ons aan: wij ont-zorgen u! We verzekeren ons, dekken ons in, we leggen buffers aan, hamsteren zo nodig, zodat we niet bezorgd hoeven te zijn. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er komt een punt dat we moeten zeggen: het is niet genoeg. En dan?

Petrus zegt: Ontdoe je van je zorgen, resoluut. Wees en leef niet bezorgd. Maar hoe doe je dat?

Je zou wel voor je zorgen weg willen vluchten. De woorden van Petrus komen uit Psalm 55: 23. De dichter daar is ook in grote zorgen. En dan zegt hij: 'Had ik maar vleugels als een duif, ik zou opvliegen en neerstrijken, ver, ver weg zou ik

vluchten.' Hij zou wel als een vogel ver weg willen vliegen naar een zorgeloze plek. Maar hij heeft geen vleugels.

Wij zouden misschien ook wel ver weg willen vluchten van onze zorgen naar een plek waar het even niet is. Met een vliegtuig of zo. Maar er zelfs geen vliegverkeer meer. Is dat misschien de reden dat we zo graag op vliegvakantie gaan? Om even weg te vluchten van onze zorgen? Maar dat kan nu niet.

Dan lezen we wat de dichter van Psalm 55 wel kan en doet: 'En ik? Ik roep tot God, de Heere zal mij redden. In de avond, in de morgen, in de middag klaag en zucht ik, en Hij hoort mijn stem.' De dichter heeft geen vleugels om weg te vliegen, maar wel de vleugels van het gebed: 'Ik roep tot God.' En ook anderen roept hij er dan toe op: 'Leg uw last op de Heere en Hij zal u steunen.'

Ont-zorgen doe je met de vleugels van het gebed: breng je zorgen bij de Heere in het gebed.

Dat vraagt wel erkenning van het feit dat ik mezelf niet kan ont-zorgen en dat een ander dat ook niet voor mij kan. Alleen de Heere. Dat vraagt bekering van de hoogmoed dat we denken dat we onszelf wel kunnen ont-zorgen, dat we zelf alles in de hand hebben, dat we wel zonder God kunnen, dat we God niet nodig zouden hebben. Nee, we kunnen niet zonder God.

Ga er dan mee naar Hem toe. Hij alleen is het adres voor al onze zorgen.

Misschien wil God ons daar wel brengen door deze crisis heen: bij Hem zelf. Dat zou geweldig zijn.

Maar waar kom ik dan terecht?

Bij een God met een zorgend hart. We liggen Hem na aan het hart. Wij gaan Hem ter harte. En zijn hart is een Herdershart. Het hart van een Goede Herder. Niet van een huurling, die er vandoor gaat zodra het moeilijk wordt. Maar het hart van een Goede Herder. Die waakt over en zorgt voor zijn kudde met liefde. Die intensieve zorg geeft: intensive care. En van de intensive care van deze herder is er altijd genoeg.

Ga dan naar Hem in het gebed en Hij neemt je op op de intensive care afdeling in het ziekenhuis van zijn liefde. Dat heeft Hij laten zien in Jezus Christus. In Hem is Hij mens geworden en heeft Hij al onze zorgen op zich genomen om ze voor ons te dragen en van ons weg te nemen. In Jezus Christus is Hij de Goede Herder die voor ons zorgt en over ons waakt en ons deel geeft aan de nieuwe wereld van God.

Ja, er zijn zorgen, veel zorgen. Maar er is meer. Er is ook een God met een zorgend hart. Hij weet wat ont-zorgen is. Breng ze dan bij Hem!

*Ds. Peter Nagel vdm
Loenen aan de Vecht*

Ga met God,

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

God, angst en verbijstering ontredderen ons

Protestants perspectief van ds. René de Reuver, sciba generale synode, over de angst voor corona en de tragische situatie van vluchtelingen aan de Grieks-Turkse grens.

Corona

Het spook van de angst waart rond in onze wereld. Deze keer in de vorm van een ongrijpbaar virus waarvan we niet veel meer weten dan de technische codenaam 'Covid-19'. Het virus maakt niet alleen ziek, het leidt vooral tot angst voor het ongewisse en ongrijpbare. Iedereen kan zomaar ziek worden, het sterftcijfer ligt twee tot drie keer zo hoog als bij de gewone griep en er bestaat nog geen enkel medicijn tegen. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit virus de genadeklap betekenen. In Nederland is de eerste oudere al aan het virus overleden.

Bovendien ontwricht het virus de hele samenleving. Mensen zitten thuis in quarantaine, ziekenhuizen dreigen een stroom van ernstig zieken niet aan te kunnen, evenementen worden afgelast en er wordt overwogen om de aanstaande Olympische Spelen zonder publiek te spelen. Daarbij krijgt de economie een forse klap. Het eerste bedrijf dat door het coronavirus is omgevallen, heeft zich al gemeld. Angst voor dit virus grijpt om zich heen. Het ontredert.

Tragedie aan de Grieks-Turkse grens

Deze ontreddering wordt ook nog eens gevoed door wat er gebeurt aan de Grieks-Turkse grens. Duizenden vluchtelingen zijn opnieuw speelbal van machtspolitiek. Deze keer van de belangen van 'onze' Europese politici! De verbijsterende taferelen spelen zich niet af, ergens ver weg in een uithoek van de wereld, maar in ons 'beschaafde' Europa. Politieke belangen worden uitgespeeld over de ruggen van vluchtelingen, van mannen, vrouwen, kinderen en baby's. De beelden van deze mensen wier hoop misbruikt wordt, zijn onthutsend. We kijken ernaar en voelen ons verbijsterd en machteloos. Waar geen wil is, blijkt er inderdaad geen weg te zijn. Het drama aan de Grieks-Turkse grens illustreert het failliet van de Europese migratiepolitiek.

Veertigdagentijd

Angst en verbijstering ontredderen ons. Wat rest ons, tegenover een ongrijpbaar virus en een failliete politiek die solt met kwetsbare mensen? We leven in de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en omkeer. De ontreddering vanwege het virus en de vluchtelingencrisis zet ons des te meer hiertoe aan.

De veertigdagentijd noopt ons tot bezinning op onze gemeente grip op het leven, op de waardigheid van elk mensenkind en op ons diepste houvast. Het coronavirus bepaalt ons erbij dat wij het leven niet beheersen. Wij hebben het leven niet in onze greep. Er overkomt ons meer dan we ons doorgaans bewust zijn. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen.

Het gesol met de vluchtelingen in het Grieks-Turkse niemandsland is in strijd met alle respect voor menselijke waardigheid. De Bijbel vertelt dat elk mens een

schepsel van God is. Juist hierin ligt onze waardigheid. Het wel of niet hebben van de juiste papieren voegt hier niets aan toe of doet hier niets aan af. Voor God telt elk mens, zeker elk kwetsbaar mens.

Onze zekerheid en diepste houvast ontleen we niet aan de juiste papieren, verzekeringen, inentingen of medicijnen - hoe noodzakelijk die ook zijn - maar aan vertrouwen. De zekerheid van de hoop dat we tenslotte geliefd, gekend en gedragen worden.

Laten we hopen en bidden dat de ontreddering aanzet tot omkeer. Een omkeer die angst indamt.

De veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om ons toe te vertrouwen aan God. Hij kent ons broze bestaan. Hij heeft het gedeeld, opdat wij in 'dit smal en onvast bestand' niet vallen uit zijn hand!

*'Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't nameloze mij uitgetild,*

*laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,*

*dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.'*

(Ad den Besten, Lied 920)

