

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 2 mei 2020

64^e jaargang, nr. 5

KERKDIENTEN

Op dit moment van schrijven is het nog niet duidelijk wanneer we weer als gemeente bij elkaar kunnen komen. Op advies van de regering zullen er gedurende de maand mei geen diensten gehouden worden.

Wel kunnen we twee dingen vermelden:

HEMELVAARTSDAG

Op **donderdag 21 mei** stellen we **kerk open van 11.00-15.00 uur**.

Er is ruimte voor stilte, gebed, een kaarsje aansteken of om zomaar even binnen te lopen.



EERSTE PINKSTERDAG

Op **Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei** wordt er een online dienst verzorgd.

Ds. Ilonka Terlouw uit Huizen is bereid in deze aangepaste dienst voor te gaan. We zijn hier erg blij en dankbaar om.

*De online dienst in beeld en geluid **start live om 10.00 uur**.*

Deze is te volgen rechtstreekse via de link op YouTube

<https://youtu.be/GlmglhHU46w>

of via www.kerknigtevecht.nl

Verder zijn er veel **online kerkdiensten** landelijk of in de omgeving:

- De Evangelische Omroep zendt **iedere zondagmorgen** een **televisiekerkdienst** uit om 9.20 uur op NPO 2
- Voor jongeren is er vanuit **BEAM** (schijnen, stralen, uitstralen) van de Evangelische Omroep een dienst, **iedere zondag** om 11.00 uur op NPO 2
- Er zijn diensten te beluisteren van kerken om ons heen, te vinden op www.kerkdienstgemist.nl
- **De Hervormde Gemeente PKN van Loenen** a/d Vecht verzorgt **iedere zondagochtend** om 10.00 online diensten. www.hgloenen.nl

GOD ZAL ZORGEN
Als het coronavirus dreigt...

Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!

Je dacht dat God zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden -
maar dan: een wond die niet geneest!
Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.

Je meende: Christus is zo machtig,
één woord - het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.

Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwig Pasen zijn!

Tekst: André F. Troost

RONDOM DE DIENSTEN

Coronavirus brengt van alles teweeg. In een korte tijd is ons leven ingrijpend veranderd. Veel mensen leven in spanning over hun gezondheid en van hun kwetsbare naasten. Hoewel de meesten rustig blijven en hun gang gaan, voelen velen een onderhuidse spanning. Wat komt er allemaal nog op ons af? Als je het nieuws volgt, valt op hoeveel er niet doorgaat: het E.K. bijvoorbeeld en natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Veel bedrijven ondervinden hinder van de crisis. Christelijke conferenties en veel kerkdiensten zijn afgelast en daarbij tal van activiteiten. Het is net alsof alles tot stilstand komt. Maar ook in persoonlijke levens is de impact groot: verjaardagsfeestjes, trouwerijen en zelfs uitvaarten kunnen niet doorgaan zoals we dat graag hadden gezien.

→ Het is jammer en in sommige gevallen diep triest en verdrietig. Maar bij alles wat niet doorgaat, mogen we weten, dat we als gemeente in een doorgaande beweging zijn, de beweging van Christus in de stroom van de Geest richting het Koninkrijk.

- ➔ Inspiratie kunnen we vinden bij de profeet Habakuk, die in een grote nationale crisis de volgende woorden optekende: *'Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining–toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.'* Hab 3:17-19

MEDITATIE

Afgelopen Pasen ondanks gesloten deuren

'Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!' Johannes 20: 19

Het was een vreemde en ongekende situatie het afgelopen Paasfeest, de kerken waren gesloten. Dichte deuren en dikke muren. Geen samenkomst van de gemeente in het kerkgebouw. Kon het zo wel Pasen zijn? Kwam het Paasfeest zo wel tot z'n recht?

Ja, toch wel. Dat hoeft een echte Paasviering en Paasbeleving niet in de weg te staan, want ook dan kan de levende Christus bij ons binnenkomen.

Zo was het ook op die eerste Paasdag waarvan Johannes in het Evangelie vertelt. De discipelen waren bijeen met de deuren op slot. Dikke muren en dichte deuren. En ineens staat daar Jezus in hun midden. Hij heeft de sleutel van David. Hij opent en niemand sluit. Hij verschaft Zich toegang waar Hij wil. Hij breekt door barrières die afstand scheppen heen. Hij laat Zich door de belemmeringen van het corona virus niet tegenhouden. Dat mag dus ook vol belofte zijn voor ons. Juist daar begint Pasen, waar de deuren dicht zitten.

Pasen is niet onze prestatie of het resultaat van onze inzet, maar Gods eigen activiteit, het resultaat van Zijn eigen handelen in Jezus Christus.

Dat mag hoop geven voor ons. Ook als we nu thuis zitten ingesloten wegens de maatregelen van het virus. De Opgestane overbrugt Zelf de afstand, Hij komt bij u thuis naar binnen waar de deuren dicht zijn. Daar wil Hij in ons midden zijn.

Waar 2 of 3 in Zijn Naam bijeen zijn, daar is Hij in het midden. En zelfs waar u alleen bent, want door Zijn heilige Geest, die Hij met Pinksteren heeft uitgestort maakt Hij woning in ons hart en is Hij als de Levende aanwezig. Hij opent Zelf de deuren van ons hart.

Het wordt niet pas Pasen waar wij ontzettend ons best doen of omdat we ons best doen. Niet pas waar wij alles op orde hebben en de juiste voorwaarden hebben gecreëerd. Maar het wordt Pasen omdat Hij wil komen en waar Hij binnenkomt.

Pasen organiseren wij niet, maar dat wordt ons geschonken, dat is genade.

Daarom bidden we er ook steeds om of Hij het ons geeft en binnenkomt en het Pasen maakt.

Het gaat bij Pasen om de Opgestane Zelf, om Jezus Christus, om Zijn tegenwoordigheid als de Levende. Hij neemt het initiatief en wil graag binnen komen in onze levens. Ongedacht en onverwacht misschien. Ondanks allerlei barrières. Die kunnen er zijn. Bij de discipelen zijn er de angst en de verwarring. Ook in onze dagen is er veel angst en verwarring vanwege het virus. Word ik niet ziek? Wat wordt er allemaal over mij beslist? Wat betekent dit voor de ziekenhuizen en zorgcentra? Houden we het vol? Wat betekent het voor de toekomstige maatschappij? Wat een vragen, zorgen en verwarring. Het heeft ons teruggedrongen achter gesloten deuren. Maar juist daar wil Jezus als de Opgestane binnenkomen en Zijn hoop brengen. Hij wil tegenwoordig zijn in deze verwarrende wereld. Hij verschaft Zichzelf ook hier en nu toegang tot ons. Met Zijn vredegroet van hoop en vrede. Het gaat om de tegenwoordigheid van Jezus Zelf als de Levende. Dat kunnen zelfs dichte deuren en dikke muren niet tegenhouden. En waar Hij is, brengt Hij Zijn vredegroet en boodschap van hoop mee. Daar laat Hij ons delen in de nieuwe wereld van God.

*Met dank aan ds P. Nagel
Loenen aan de Vecht*

VANUIT DE GEMEENTE

Aan elkaar denken

Hierbij willen we benoemen om op elkaar te blijven letten. Jong en oud. Stuur bewust een kaartje, een berichtje via de app of bel iemand op om te vragen hoe het gaat. Deel je situatie waarin je zit met een ander.

In Jesaja staat zo mooi:

Want ik ben de Here, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen. (Jesaja 41:13)

Die helpende hand van God mogen we aan elkaar doorgeven.

VAN DE KERKENRAAD

Kort verslag kerkenraadsvergadering - via het programma Zoom - op donderdag 16 april 2020

* Bij het puntje "**beroepingswerk**" is onze consulent uit Loenen, ds Nagel via Zoom aanwezig. Er zijn twee personen die gevraagd, die inmiddels hebben toegezegd om zitting te nemen in de beroepingscommissie. Vanuit de kerkenraad is er 1 lid en 1 op de achtergrond. Twee personen zullen nog gevraagd worden. Profielschets is klaar. Daarbij zal nog een werkplan gemaakt worden.

* **Beleidsplan:** Deze is inmiddels correct aangepast en goedgekeurd.

* Met Pasen is er een **online**, verkorte kerkdienst georganiseerd. Te beluisteren via You Tube. Deze is 136 keer bekeken/beluisterd. We hebben gesproken om vaker online uit te zenden vanuit Nigtevecht wanneer de overheid besluit tot langer verbod op groep samenkomsten. Het uitzenden is op zich niet ingewikkeld. De voorbereidingen daarentegen kost meer tijd en energie. Dit

komt mede, doordat we geen eigen predikant hebben waardoor de lijntjes veel korter zouden zijn. We kwamen overeen om wel met Pinksteren te proberen weer een online dienst te organiseren.

* De **kerk** hebben we twee woensdagavonden **opengesteld** voor gebed, kaarsje en/of stilte.

* De **diaconie** heeft een mooie kaartenactie op gang gezet. Ook de vraag gesteld, dat als er hulp nodig is dit aan te geven.

* Via het "**Niet Alleen**" project waar we als kerk landelijk voor aangemeld zijn, is tot op heden geen hulpvraag gekomen.

* **Vakantiebijbeldagen**: er is wel iemand besproken voor de afsluiting van de dagen. Dit omdat je anders niemand meer kan boeken mochten de VBD toch doorgaan.

* Vanuit de **spoorzoekers** leiding zijn er pakketjes rond gedeeld naar de kinderen zodat ze een paasstok konden maken. Dit is goed ontvangen.

* **Pastoraal medewerker**, dhr Hagen is vanwege het virus nog niet gestart.

* De **actie rookworsten/stroopwafels** verkoop van de Regenboog uit Weesp heeft een fantastisch bedrag opgehaald van €4000,- Helpt U Hopen. Dankbaar!

Aftredende en nieuwe ambtsdragers:

In juni zijn er 3 kerkenraadsleden die aftredend zijn. Bij de kerkrentmeesters zijn dit *Henno Hennipman* en *Johan Groen*, bij de diakenen is *Jacobien Kalule* aftredend. Zij zijn niet herkiesbaar. *Kees Creemer* heeft aangegeven om nog een jaar langer in de diaconie te blijven. Hier zijn we heel blij mee.

➔ *Wij willen u vragen om namen in te dienen van gemeenteleden die u geschikt acht om deze functies in te vullen. U kunt deze namen indienen via de mail naar info@kerknigtevecht.nl of via een briefje in de brievenbus van het verenigingsgebouw. Graag voor 15 mei as. Wij gaan er dan mee aan de slag.*

Alvast hartelijk dank voor uw meedenken.

COLLECTEN

Collecten

Doordat er geen kerkdiensten zijn worden er geen collectes gehouden.

Wilt u toch geven aan de collecte doelen, dan kan dit door het over te maken op de rekening van:

- **kerk** NL30INGB0000519303

In de afgelopen periode zijn de volgende bedragen voor de collecten van de kerk binnengekomen: 22 maart €10,- ; 4 april €25,-; 5 april €25,-; 7 april €20,-; 14 april €30 en 16 april €25. Ook is er een gift voor het Contactblad ontvangen van € 100,- Hartelijk dank namens de Kerkrentmeesters, *Ina Boshuizen*

- **diaconie** NL59RABO0157013863 (aangepast, mistte in vorige CB een 0)
De collectedoelen van de komende weken waaraan u, indien gewenst, uw financiële bijdrage kunt overmaken: Stort uw gift alstublieft op bovenstaand bankrekeningnummer met vermelding van het doel dat u wilt steunen.

- ➔ 3 mei **Stichting Dorcas**

Blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Hulp als de nood aan de

man is. Kansen in uitzichtloze situaties. Wij hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Wij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende gemeenschappen.

We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.

Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

→ 10 mei **Jeugdwerk JOP**

Jong en oud leren van elkaar. Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema's. Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor #Durfte-groepen en daar is geld voor nodig.

→ 17 mei **Plaatselijk bijzonder kerkwerk**

Collecte voor activiteiten vooral in Nigtevecht

→ 21 mei **St tot Heils des Volks**

Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. Wij geloven dat Jezus is gekomen om mensen te bevrijden uit duisternis, schuld, schaamte en veroordeling. Jezus' liefde voor ons gaat zo ver dat Hij Zijn leven heeft gegeven voor ons. Hij bleef gehoorzaam tot in de dood. Aan het kruis overwon Hij de machten van dood, zonde en satan. Jezus leeft. Hij is opgestaan uit de dood. Wij geloven dat Jezus door Zijn leven, dood en opstanding de weg naar herstel heeft geopend. Lijden en gebrokenheid hebben niet het laatste woord. De liefde overwint. De Geest van God overtuigt mensen hiervan. Geïnspireerd door Jezus leggen wij ons niet neer bij gebrokenheid en onrecht. We willen mensen laten delen in het heil dat wij bij Hem hebben gevonden. Tot de dag waarop Hij aan alle gebrokenheid een einde maakt en recht doet aan wie onderdrukt worden. Uit Jezus halen wij onze inspiratie en motivatie. We preken niet, maar doen wat Jezus deed. En als je wilt weten waarom, dan vertellen we je dat graag.

Wat willen we?

We willen vrouwen bevrijden uit (gedwongen) prostitutie.

We willen mensen die verslaafd zijn bevrijden uit hun verslaving.

We willen mensen zonder huis een thuis bieden.

We willen kinderen bevrijden uit kinderarmoede.

We willen een gastvrij thuis zijn waar reizigers tot rust komen.

We willen mensen bevrijden uit een destructief zelfbeeld.

We willen mensen bevrijden van hun afgodsbeelden.

We willen dat mensen vrij zijn.

→ 24 mei **Mercy Ships**

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment hebben we één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

- **zending** NL80INGB0004413632

De Zendingscollecte op Pinksterzondag is bestemd voor **Wycliffe Bijbelvertalers**. Wycliffe Bijbelvertalers richten zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet in schrift zijn gesteld.

Dit jaar bestaat Wycliffe Nederland 50 jaar! Zij zijn dankbaar voor zoveel levens die veranderd zijn door Gods Woord en zien verwachtingsvol uit naar wat komen gaat. Er wachten nog steeds meer dan 2000 taalgroepen op Gods Woord in hun eigen taal, daarom lanceert Wycliffe Project 20/25. Het doel: in vijf jaar tijd 50 nieuwe vertaalprojecten starten! Zo kunnen nog meer mensen de Bijbel in hun eigen taal lezen, begrijpen en toepassen. Wycliffe werkt hiervoor samen met collega's op het veld.

In vijf jaar tijd 50 nieuwe vertaalprojecten starten is een grote uitdaging. Maar we vertrouwen op God. Dit jubileumjaar wordt er dankbaar terug gekeken op al die jaren Bijbelvertaalwerk. Gods Woord heeft levens compleet veranderd. Want als mensen de Bijbel lezen in hun eigen taal, begrijpen ze de woorden en kunnen die hun hart raken.

Uw steun is nodig om Project 20/25 te laten slagen. Met uw hulp kunnen meer veldwerkers aan de slag. Soms beginnen ze met niets en moeten zelfs de taal nog op schrift zetten. Een andere keer is de Bijbel bijna klaar maar moet de plaatselijke bevolking leren lezen. Elk project is anders maar het doel gelijk: iedereen in de wereld een Bijbel die hij kan lezen, begrijpen en toepassen in zijn leven. Helpt u mee de eindstreep te halen?

U kunt u gift storten op bovenstaande bankrekening. Alvast hartelijk dank!!

JEUGD

Voor alle tieners!!

Voor in corona-tijd, als je tijd hebt, om te kijken via You Tube een documentaire van Youth For Christ.

In de documentaire '**De stem van jongeren**' volgen we vier jongeren gedurende een jaar. Dit begint in de periode nadat ze de Mediawijsheid Award 2018 hebben gewonnen voor de **videoclip 'Keuzestress'**, waarin ze waarschuwen voor de gevolgen van sexting. We filmen hen terwijl ze hun muziek schrijven, discussiëren over verschillende onderwerpen en mogen heel dichtbij hun leefwereld komen. Ze staan op de drempel van volwassenheid. We gaan in gesprek met betrokkenen en behandelen thema's zoals: opvoeding,

toekomstperspectief, beroemd zijn, vaderschap, teleurstelling, ondernemerschap en onderwijs. Ondertussen werken ze samen aan het studioalbum 'Toekomstmuziek'.

*Nog een tip voor in corona-tijd: Voor jongeren is er vanuit **BEAM** (schijnen, stralen, uitstralen) van de Evangelische Omroep een dienst, **iedere zondag** om 11.00 uur op NPO 2*

Groetjes Marieke, namens Sefanja, Maura, Marinka, Tessa, Carla, Marian, Johan, Jacco.

DIACONIE

Hulp nodig 1?

Iedereen heeft te maken met de gevolgen van de crisis rondom de verspreiding van het Coronavirus. Misschien durft u de deur niet meer uit of heeft u behoefte aan een luisterend oor?

Als kerkelijke gemeente willen we u graag onze hulp aanbieden, bijvoorbeeld door boodschappen voor u te doen. Neem daarvoor gerust contact op met een van ons.

*Hartelijke groet,
Christa, Jacobien,
Kees, Martine
en Nieske*

Stroopwafels en rookworsten

Zoals u zich misschien nog kunt herinneren is door de Regenboogclub uit Weesp weer de traditionele rookworsten-en stroopwafelactie gehouden. Dit jaar was de opbrengst wederom voor ons project Helpt u hopen.

Er is weer héééééééél véééééééél verkocht en hierbij wil ik een ieder die zich hiermee heeft bezig gehouden ontzettend bedanken voor de inzet!!!!

Door de huidige coronamaatregelen waren we niet in de gelegenheid om de opbrengst in ontvangst te nemen op 18 maart jl, Dit zal nog plaatsvinden op een later moment. Wel kan ik u vast verklappen dat het een gigantische opbrengst is! **€ 4000,-**

Hulde aan alle vrijwilligers die zich ingezet hebben om deze geweldige opbrengst mogelijk te maken en heel hartelijk dank!!!!

Namens de Oegandagroep en de diaconie, Jacobien Kalule

Stap Verder, Amsterdam Zuid Oost



Heel graag blijven opruimen (kleding, beddengoed, handdoeken enzovoort). Alle ingezamelde spullen zijn tijdelijk opgeslagen totdat ze door Stap Verder ontvangen kunnen worden. Goederen die u nog thuis klaar hebt staan, zamelen we op een later moment in om alsnog weg te brengen. Dank voor de moeite!

(zie voor meer informatie contactblad maart 2020)

Kerk in actie

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks zorg of extra voedsel is. Honger en dood dreigen.

Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op steeds meer plekken doemt het coronavirus op en raken mensen besmet. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar 80% van het voedsel vandaan komt.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen. Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftcijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Uw hulp is heel hard nodig, om erger te voorkomen.

Kom ook in actie. Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Noodhulp corona'.

Hartelijk dank!

AGENDA	
Online dienst vanuit Nigtevecht	<i>Pinksteren, zondag 31 mei, 10 uur</i>
Open kerk	<i>Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, 11-15 uur</i>

BIJBELLEESROOSTER

zaterdag	2 mei	Handelingen 16:25-40	Vrijheid en recht
zondag	3 mei	Exodus 17:1-7	Water en brood
maandag	4 mei	<i>Dodenherdenking</i> Exodus 17:8-16	Ondersteuning
dinsdag	5 mei	<i>Bevrijdingsdag</i> Psalm 23	Vredeslied
woensdag	6 mei	Exodus 18:1-12	Familiebezoek
donderdag	7 mei	Exodus 18:13-27	Raadzaam
vrijdag	8 mei	Exodus 19:1-15	Communicatie
zaterdag	9 mei	Exodus 19:16-25	Ontzag
zondag	10 mei	Psalm 68:1-19	Samen optrekken
maandag	11 mei	Psalm 68:20-36	Gedragen
dinsdag	12 mei	Handelingen 17:1-9	Schriftbewijs
woensdag	13 mei	Handelingen 17:10-15	Onderzoek en tegenwerking
donderdag	14 mei	Handelingen 17:16-21	Nieuwsgierig
vrijdag	15 mei	Handelingen 17:22-34	Bekend met de onbekende God
zaterdag	16 mei	Psalm 34	Houvast
zondag	17 mei	Exodus 20:1-17	Gezag
maandag	18 mei	Exodus 20:18-26	Ontzag
dinsdag	19 mei	Exodus 21:1-11	Vrije slaven
woensdag	20 mei	Exodus 21:12-27	Geregelde ruzie
donderdag	21 mei	<i>Hemelvaartsdag</i> Matteüs 28:16-20	Hemel en aarde
vrijdag	22 mei	Psalm 47	Hooggestemd
zaterdag	23 mei	Exodus 21:28-22:3	Vergelding
zondag	24 mei	Exodus 22:4-16	Wat ... als ...
maandag	25 mei	Exodus 22:17-30	Vreemdelingenwet
dinsdag	26 mei	Exodus 23:1-17	Geen vriendjespolitiek
woensdag	27 mei	Exodus 23:18-33	Onder begeleiding
donderdag	28 mei	Exodus 24:1-18	Ook een grote daad van God: zijn Verbond
vrijdag	29 mei	Ruth 1:1-22	Gelukzoekers
zaterdag	30 mei	Ruth 2:1-23	Vreemdelingenzorg
zondag	31 mei	<i>Pinksteren</i> Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek

maandag	1 juni	<i>Tweede Pinksterdag</i> Ruth 4:1-22	Onderhandelingsresultaat
dinsdag	2 juni	Psalm 104:1-18	Gods dag van de arbeid
woensdag	3 juni	Psalm 104:19-35	Diervriendelijk
donderdag	4 juni	Matteüs 8:2-13	Groot geloof
vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
zaterdag	6 juni	Matteüs 8:23-34	Klein geloof



COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Data van uitgifte: 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december, 2 januari 2021</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 6 juni 2020</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: Zaterdag 30 mei</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

OVERWEGING

De komende zes weken kunt u elke zaterdagavond op tv om 18.00 uur kijken naar een speciale serie van Met hart en ziel (KRO-NCRV). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditatie vooruit naar Pinksteren. *De volgende meditatie sprak ds. René de Reuver uit tijdens de uitzending van 25 april. Thema 'Licht om door te geven'.*

In de kerk ontsteken we de paaskaars, als teken van het licht van Gods liefde en ontferming. Licht ontvangen en licht doorgeven is van levensbelang.

Waar zouden we zijn zonder licht? Stel je voor dat de hele wereld donker was, dat je geen hand voor ogen kon zien. Dat er geen licht op straat was, dat het donker was in de huizen... Wat zou dat dreigend en angstig zijn!

Zonder licht is er geen leven. Letterlijk niet, maar geestelijk ook niet. Het eerste woord dat God volgens de Bijbel zegt, is het woord 'licht'. "Laat er licht zijn!" Hij zegt dat in de oerchaos, in het donker: er is nog geen leven. Alsof Hij een donkere ruimte betreedt. Het eerste wat Hij doet, is licht maken: als bron van leven, van orde, van schepping, van een nieuw begin.

Waar God komt, daar straalt licht. Licht om in te leven. We zien het in de kerstnacht: de herders in de velden worden opeens omgeven door een stralend licht. We zien het op paasmorgen: stralende hemelse figuren rollen de steen weg en vertellen dat Jezus leeft.

Als teken van dat licht, brandt in de kerk de paaskaars. We mogen naar de kerk komen met al ons verdriet, cynisme, al onze vragen en al onze vreugde. Om daar niet in het donker over te praten, maar in het licht van God.

Jezus zei over zichzelf: 'Ik ben het licht van de wereld.' Dat lijkt nogal een uitspraak, alsof hij een schijnwerper op zichzelf zet! Maar dat bedoelt Hij niet: Hij

is juist een lichtbron voor anderen. Zijn doel is dat niemand in het donker ten onder gaat, maar dat iedereen mag leven in het licht van God. Het licht van Gods liefde en ontferming.

Jezus zei nóg iets, namelijk: 'Jullie zijn het licht van de wereld'. Het licht van God is er dus niet om voor jezelf te houden, maar om door te geven, te delen. Hoe kunnen we dat doen? Door zelf dicht bij de lichtbron te blijven en de liefde van God door te geven. Dat kan heel concreet: door een kaarsje aan te steken voor de mensen die je lief zijn. Door kleine gebaren van liefde, ook al is het op afstand: naar elkaar zwaaien, een kaartje sturen, even bellen. Die kleine lichtjes in het donker kunnen een enorm effect hebben.

Soms ontbreekt het ons aan moed en vertrouwen. Zijn we te moe, te bang, te vol van onze eigen sores om ook nog eens iets voor een ander te doen. Wat een zegen als er dan iemand is die een licht aan jou doorgeeft!

lied van Huub Oosterhuis

*Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.*

*Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij,
kijk uit mijn ogen of ergens als de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.*

*Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijken.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.*

