

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 9 november 2019

63^e jaargang, nr. 15

Zondag 10 november Dankdag

10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e Rudolph Stichting; 2^e Kerk
Oppas : Marinka Buurman
Koffie : Netty Robijn
Kerktaxi : Gerda van Lindenberg

Zondag 17 november

10.00 uur K. Smit-van den Berg, Baambrugge
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Oppas : Jolande Tinholt
Koffie : Jacobien Kalule
Kerktaxi : Christa Meinders
19.00 uur drs. P.M. van Dam, Houten
Collecte : Plaatselijk bijzonder kerkwerk

Zondag 24 november Laatste zondag van het kerkelijk jaar

10.00 uur ds. A.S. de Winter **m.m.v. cantorij**
Collecten : 1^e Helpt U hopen?; 2^e Kerk
Oppas : Henk den Hartog
Koffie : Henk Holtmanns
Kerktaxi : Dianne Kroon



Zondag 1 december Afscheidsdienst ds. Arie de Winter **1^{ste} Advent**

10.00 uur ds. A.S. de Winter *m.m.v. cantorij*
Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk
Oppas : Joas van der Linden
Koffie : Jos van der Linden
Kerktaxi : Nel en Jan van den Broek
19.00 uur prop. A.N.J. Scheer, Huizen

RONDOM DE DIENSTEN

Op **zondag 10 november 10.00 uur** vieren we **Dankdag**. Het boekjaar 2019 wordt bijna opgemaakt en doorgerekend en zelfs op school zijn de 1^{ste} cijfers al binnen. Reden tot dankbaarheid? Wie zijn werk biddend gedaan heeft, zal altijd reden tot dank vinden. We lezen deze ochtend Lucas 19:41-48 en de 2^{de} brief aan de Tessalonicenzen 2:13-3:18.

Op **zondag 24 november 10.00 uur** vieren we **Eeuwigheidszondag**. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarna op 1 december de Adventsperiode aanbreekt. In de dienst noemen we de namen van gemeenteleden en dorpsgenoten die het afgelopen jaar onze tijd verlieten en overleden. We vertrouwden hen toe aan de Eeuwige God en bleven met verdriet, dankbaarheid en gemis achter. Om hen te herinneren en ook zelf te beseffen dat het leven tijdelijk is, is er dit moment van bezinning. Familie en vrienden zijn uitgenodigd. De cantorij zingt ons door het gemis heen en via muziek, stilte, licht en bloemenpracht delen we geloof en hoop als tegenkracht in het verdriet. De lezing uit Matteüs 5:1-10 bevat o.a. de bekende woorden van Jezus: *'Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden'* en uit Openbaring lezen we hoofdstuk 7:1-3 en 9-17.

Op **zondag 1 december 10.00 uur** vieren we **1^{ste} Advent** en nemen we **Afscheid** van elkaar als predikant en gemeente. We lezen 'gewoon' de bijbelwoorden die deze dag op het leesrooster staan: een belofte uit Jesaja 2:1-5 en woorden van Jezus uit Matteüs 24:32-44. De cantorij zal ook deze zondag haar medewerking verlenen.

→ *Na de dienst is er vanaf +/- 11.30 uur in het Dorpshuis de gelegenheid voor iedereen uit gemeente en dorp om afscheid te nemen en elkaar het goede toe te wensen voor de toekomst die voor ons gezin in Hoofddorp ligt en voor anderen hier in Nigtevecht of Weesp.*

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter.

Op **zondag 17 november 10.00 uur** verwelkomen we *drs. Paul van Dam (Houten) als gastvoorganger. Paul van Dam is theoloog en traumaseksuoloog en schrijft ons over zijn tekst- en themakeuze het volgende:*

"Voor deze dienst sluit ik aan bij een thema dat in april j.l. en op 14 en 15 november werd/wordt besproken op de landelijke PKN-synode. "Schuilplaats in de wildernis" dat gaat over seksueel misbruik (en dan in het bijzonder in pastorale relaties). Tegelijk loopt er, in een samenwerkingsverband van een aantal kerkgenootschappen, het project "een veilige kerk" (www.eenveiligekerkerk.nl). Thema's die binnen de kerk niet zo gauw aan bod komen, maar wel aanwezig zijn. We lezen het verhaal van Tamar en Amnon uit 2 Samuel 13. Een verdrietig verhaal omdat Tamar door Amnon wordt verkracht. Een verhaal dat linken heeft met "vandaag de dag" omdat seksueel misbruik overal om ons heen plaats vindt.

Seksueel misbruik, een pastoraal thema dus.

In de afgelopen weken heb ik gemerkt dat de mensen die bij pastoraat betrokken zijn zo vooraf alvast wat weten waarover het gaat. Het kan namelijk mogelijk zijn dat er gemeenteleden/kerkgangers zijn die zich aangesproken weten en hierover willen doorpraten. Dan helpt het om vooraf alvast te weten waarover we het hebben in de dienst. Natuurlijk ben ik zelf ook beschikbaar om bijvoorbeeld na de dienst (wanneer dat dig zou zijn) met eventuele gemeenteleden te spreken.

Met een vriendelijke groet, drs. Paul M van Dam

VANUIT DE GEMEENTE

Meeleven

Ieder heeft een naam
die God hem gaf en die zijn ouders hem gaven.
Ieder heeft een naam
die zijn houding en zijn glimlach hem gaven en zijn kleding hem gaf.
Ieder heeft een naam
die de bergen hem gaven en zijn muren.
Ieder heeft een naam
die de sterren hem gaven en zijn burens.
Ieder heeft een naam
die zijn fouten hem gaven en zijn verlangen hem gaf.
Ieder heeft een naam
die zijn vijanden hem gaven en zijn liefde hem gaf.
Ieder heeft een naam
die zijn feesten hem gaven en zijn werk hem gaf.
Ieder heeft een naam
die de jaargetijden hem gaven en zijn blindheid hem gaf.
Ieder heeft een naam
die de zee hem gaf en die de dood hem gaf.

Zelda, Israëlisch dichteres (1914-1984), gelezen in: Kerk & Israël, nr. 2, november 2019.

In bovenstaand gedicht kun je 'hem' wat mij betreft ook vervangen door 'haar'. Het is maar net aan wie je denkt en wie je mist. Het leven in al haar facetten bezorgt een mens een naam van faam, eer, bijnaam, roepnaam, doopnaam en vele meer. Het komt samen in één naam waarmee we op de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar onze overleden geliefden herdenken. We noemen slechts een naam, maar daarachter schuilt een leven vol verhalen. Herinneringen aan een leven dat is geweest. Ons resten nu hoop en vertrouwen dat God onze geliefden een nieuwe naam heeft gegeven waarin al het geluk, verdriet, schaamte, angst en wat een mens meer kent aan ervaringen, wonderlijk samenvalt.

Naast familie of vrienden of de ouderling van dienst die een kaars zullen ontsteken bij elke naam die we noemen, zijn er in uw/jouw gedachten vast anderen die je dit jaar of ooit eerder ontvielen. Ook voor die gedachten is ruimte tijdens een moment waarin aan de Paaskaars een waxinelichtje ontstoken kan worden.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

JEUGD

Leiding Jeugdwerk

Door wisselingen van jeugdwerkers en het vertrek van ds. Arie vallen er in het komende seizoen wat gaten in het jeugdwerkteam.

→ Zo zoekt Marian Kruijning iemand naast haar om *On Track* (samen eten & basiscatechese) mee te geven, zoekt Marieke van der Bijl (met Tessa, Marinka, Maura) naar iemand om *Rock Solid* mee te leiden, zoekt Carla Holtmanns iemand om *Cornerstone* (2^{de} klas en verder) mee te leiden. En dan is er nog de stille wens om met de oudste jongeren (vanaf jaar of 15/16) een jongerenbijbelstudiegroep te starten.

Maar dit alles kan niet zonder mannen of vrouwen die zich willen verbinden met een groepje tieners of jongeren. Neem het voor jezelf mee in gebed, informeer eens wat het inhoudt en durf het aan. De vreugde en verbinding die het je biedt zijn het waard en de jongeren uit de gemeente en het dorp hebben voorbeeldfiguren nodig om het geloof te ontdekken. *Wie voelt zich geroepen?*

Kerk open op 11 november: Sint Maarten

Iedereen is van harte welkom om het zingen van de kinderen te beluisteren/bewonderen in de kerk Die zal vanaf ong. 17 uur open zijn die avond. Er is koffie/thee in de sfeervol verlichte kerk. Zie de flyer in dit contactblad.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



| | | | |
|-----------------|------------|---------|---|
| Ochtendcollecte | 13 oktober | € 82,10 | KOZIJN: Ongewijzigd: € 213,96 Gift t.b.v. het Contactblad € 30,- |
| Ochtendcollecte | 20 oktober | € 49,30 | |
| Ochtendcollecte | 26 oktober | € 87,69 | |

Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkwerk.

Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

| | | | |
|-----------------|------------|----------------------|----------|
| Ochtendcollecte | 13 oktober | Pl. bijz. kerkenwerk | € 66,45 |
| Ochtendcollecte | 20 oktober | Edukans | € 48,40 |
| Avondcollecte | 20 oktober | Pl. bijz. kerkenwerk | € 29,00 |
| LTO dienst | 26 oktober | Helpt u Hopen | € 299,30 |
| Ochtendcollecte | 27 oktober | PKN Vredesweek | € 71,34 |

Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius

Toelichting van de collecte

20 oktober → Rudolph stichting

Het is voor een kind het beste als het thuis bij zijn of haar ouders woont, maar soms gaat dat niet meer. Voor deze kinderen en jongeren zet de Rudolphstichting zich in door vernieuwende projecten te ontwikkelen en de Rudolphstichting ondersteunt Jeugdorp De Glind. We willen uithuisgeplaatste kinderen, een kwetsbare groep, een kansrijke omgeving bieden waarin zij zich kunnen voorbereiden op en werken aan hun toekomst.

COMMISSIES

Dankdag voor Gewas en Arbeid

In de kerk van Nigtevecht wordt deze dienst zondag 10 november gehouden. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen.

De contactcommissie verzorgt jaarlijks een kleine attentie voor alle ouderen van de kerk en het dorp van boven de 70 jaar. We vinden het erg fijn wanneer u allen mee wilt helpen om deze attentie rond te delen in het dorp. Wanneer iemand aangeeft de attentie niet te willen ontvangen, wilt u dat dan s.v.p. aan ons doorgeven ?

Dank voor alle hulp bij het rondbrengen, fijne dankdag gewenst!

Namens de contactcommissie, Henny van Emmerik

DIVERSEN

Van de redactie

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 1 januari 2020 geen deel meer uit te maken van het kerkblad **"de Kerkklok"**. Dit blad is een gezamenlijke uitgave van gemeenten uit Baambrugge, Nigtevecht en Loosdrecht. De gemeente Loenen is het afgelopen jaar al gestopt met haar deelname.

De uitgifte van de Kerkklok en het Contactblad loopt synchroon. Volgend jaar is deze samenhang er niet meer en willen we voor het contactblad overgaan naar een maandelijks uitgifte, dus 12 keer per jaar. In het volgende Contactblad leest u hier meer over.

Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen

BIJBELLEESROOSTER

| | | | |
|-----------------|------------------|---------|----------------|
| november | | 20 wo | Hosea 8:8-14 |
| 10 zo | Psalm 101 | 21 do | Hosea 9:1-9 |
| 11 ma | Hosea 6:4-11a | 22 vrij | Hosea 9:10-17 |
| 12 di | Hosea 6:11b-7:7 | 23 zat | Psalm 39 |
| 13 wo | Hosea 7:8-16 | 24 zon | Lucas 21:5-19 |
| 14 do | Lucas 20:1-8 | 25 ma | Lucas 21:20-28 |
| 15 vrij | Lucas 20:9-19 | 26 di | Lucas 21:29-38 |
| 16 za | Lucas 20:20-26 | 27 wo | Hosea 10:1-8 |
| 17 zo | Lucas 20:27-40 | 28 do | Hosea 10:9-15 |
| 18 ma | Lucas 20:41-21:4 | 29 vrij | Micha 1:1-7 |
| 19 di | Hosea 8:1-7 | 30 za | Micha 1:8-16 |

AGENDA

| | |
|------------------------------------|--|
| Gebedsavond | <i>Maandag 18 november, 2 december, 20-21 uur kerk</i> |
| Tieners-eten en bowlen | <i>Vrijdag 8 november, 18.30 uur, kerk</i> |
| Sint Maarten in de Kerk | <i>Maandag 11 november, 17 uur, kerk</i> |
| Afscheidsdienst ds. Arie dW | <i>Zondag 1 december, 10 uur, kerk</i> |
| Intrededienst ds. Arie dW | <i>Zondag 15 december, 14.30 uur, kerk Hoofddorp</i> |

| COLOFON | KOPIJ |
|---|---|
| <p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Data van uitgifte: 21 december</p> | <p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 30 november 2019</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: 23 november</p> |
| <p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p> | <p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p> |

DIVERSEN

Een modern verenigingsgebouw

Eerste indruk

Heb is bijna 25 jaar geleden dat het verenigingsgebouw voor het laatst is opgeknapt. Wij waren net bij de gemeente in Nigtevecht betrokken. Ik weet nog, dat de verf in de hoeken van de muur afbladderde. We hoopten toen, dat de kerk (mensen) minder gedateerd zouden zijn ;). Gelukkig viel dit reuze mee en hebben we het fijn met jullie. Maar het zegt wel hoe belangrijk een mooie, frisse en moderne uitstraling is. Het is toch een eerste indruk die we aan bezoekers en dorpsgenoten afgeven.

Meer ruimte en comfort voor de jeugd

De zolder van het verenigingsgebouw zag er de laatste jaren echt als een zolder uit. Donker, koud, veel dozen en met gedateerd interieur. Alhoewel de retrostoelen nu wel weer in zijn. Misschien wel makkelijk, dat er niets stuk kon, maar toch. Als je nu boven komt is het al een stuk lichter door een nieuw groot dakkapel. Het dak is dik geïsoleerd, en alle knutselspullen en andere materiaal komen netjes in kasten onder het dak. Het dakkapel en de topgevel zorgen daarnaast voor extra ruimte. Waarschijnlijk gaat de kerkenraad ook boven vergaderen. Zo gezellig is het!

Huiskamer gevoel

Beneden gaan we voor het huiskamer gevoel. Er komt een nieuwe open keuken, met inductiekookplaat en koelkast. We kunnen dus met elkaar gaan koken en eten. Daarnaast krijgen we openslaande deuren naar buiten. We verwachten, dat als het lekker weer is, deze open gaan. Hopelijk vinden we ook leuke stoelen, (hoge)tafels en misschien wel een lekkere bank die het huiskamergevoel ondersteunt. Nelleke Nobel, Ina Boshuizen en Christa Lampe zijn erg goed bezig

om er wat moois van te maken. In de kerk staat een mooi moodboard waar je al een beetje kan zien wat de sfeer wordt. Oh ja, er komt ook een geluidsabsorberend plafon. Dit gaat er voor zorgen, dat we weer een goed gesprek kunnen voeren omdat je elkaar kunt verstaan.

Tweede toilet en weg met de drempels

Op veler verzoek krijgen we een tweede toilet. De wachtrijen zullen dus een stuk korter worden. Wat ook mooi is, is dat het nieuwe toilet, een stuk ruimer wordt. Ook het gangetje ernaar toe wordt breder. Dit is voor degene die wat moeilijk ter been zijn wel heel fijn. Daarnaast zijn alle drempels in het verenigingsgebouw verdwenen, dus laat de wieltjes maar rollen.

Grote jongelui

Toen we al waren gestart met de nieuwbouw kwam ik er pas achter dat veel lange kerkgenoten altijd moesten bukken om het verenigingsgebouw in te komen. Ook dit wordt verholpen, de achterdeur wordt breder en maar liefst 2.10 meter hoog. Dus ook voor onze lange mensen heeft de verbouwing voordeel.

Met elkaar bouwen

De verbouwing van het verenigingsgebouw wordt samen met de firma Valkenburg gedaan. Elke woensdagochtend zitten Johan B en ik bij de bouwvergadering. We nemen dan ook door wat de vrijwilligers op zaterdag kunnen doen. Met een appje in de whatsapp groep "hulp team ver geb" komt elke zaterdag de bouwkeet weer vol met vrijwilligers. Echt fantastisch is ook, dat er elke week weer taart wordt (mee)gebracht. Dank aan Jacobien en Jan Willem. Prachtig is ook het gevoel, dat we zo samen hebben. We zijn met elkaar aan het bouwen. Al is het tot op heden meestal slopen en opruimen. Tot slot is het erg fijn dat Jan, Henno en Hijmen door de weeks ook vaak beschikbaar zijn om samen met de firma Valkenburg alles nog vlotter te laten verlopen.

Pipowagen en meerwerk

Toch nog even: Wat is het toch fantastisch dat we zo'n mooie pipowagen hebben die we heerlijk kunnen gebruiken. Ik hoop wel, dat de spoorzoekers er in december wel weer uit willen. Wie foto's van de verbouwing wil zien kan op onze kerkwebsite kijken. Johan Boshuizen is vaak aanwezig om alles met de camera vast te leggen. Wie graag dagelijks op de hoogte wil zijn en/of mee wil bouwen, kan zich bij mij aanmelden voor de "hulpteam ver.geb." app. Ook voor andere vragen en ideeën ben ik benaderbaar.

Groet Jacco Kroon

Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender 2019

Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van bekende schrijvers en denkers.

'Advent maakt van ons weer beginnelingen.'

Zo omschrijft een van de auteurs van de adventskalender van het Nederlands Bijbelgenootschap de periode waarin we toeleven naar Kerst. Ieder jaar opnieuw staan we stil bij de geboorte van Jezus alsof het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw kunnen de oude, vertrouwde teksten van de Bijbel ons dan raken, verrassen en ontroeren. De NBG- adventskalender helpt om hier dagelijks een moment bij stil te staan.

De adventskalender geeft 25 dagen lang bijbelse inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat.

De adventskalender is gratis aan te vragen via de website van het NBG.

**Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
www.bijbelgenootschap.nl/advent2019**