

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 7 september 2019

63^e jaargang, nr. 12

Zondag 8 september

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Stichting Bootvluchteling; 2^e Kerk

Oppas : Jolande Tinholt

Koffie : Jabé van Noordenne

Kerktaxi : Sam Kalulé

Zondag 15 september *STARTDAG/OPEN DAG*

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Helpt U hopen; 2^e Kerk

Oppas : Henk den Hartog

Koffie : Nel van den Broek

Kerktaxi : Ria Vedder

Zondag 22 september

10.00 uur ds. C.J. Rodenburg, Utrecht

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Oppas : Marieke van der Bijl

Koffie : Bert Letteboer

Kerktaxi : Rolinka Pickhard

Zondag 29 september *Viering Heilig Avondmaal*

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen

Koffie : Hijmen van Lindenberg

Kerktaxi : Diny Schoonhoven

RONDOM DE DIENSTEN

Op **8 september 10.00 uur** vervolgen we het lezen van het Lucas-evangelie met hoofdstuk 14:25-33. Daarnaast lezen we Deuteronomium 30:15-20. 'Begin niet met het leggen van een fundering voordat je een overzicht van de totaalkosten hebt gemaakt', raadt Jezus aan. Hij bedoelt dat zijn volgelingen een afweging moeten maken of ze hem alleen willen volgen, of hem ook willen dienen. Hij stelt nogal bout dat je zelfs bereid moet zijn om je liefsten te haten! Hoe hangt dat nu samen met het gebod om God boven alles en je naaste als jezelf lief te hebben? Wat zegt u nu weer Jezus?!

Op **15 september 10.30 uur** starten we het nieuwe kerkelijk seizoen met een Open Dag. Wie open huis houdt, vertelt daarbij een goed verhaal. Verhalen vertellen is ons bestaan als kerk. In bijbelverhalen vinden wij inspiratie die onze levens verandert en over die ervaring vertellen we elkaar ook weer verhalen en getuigenissen. Goede verhalen vind je niet exclusief in de kerk, want ook in de samenleving is bezinning en bezieling te vinden. Op deze dag mixen we verhalen van binnen en buiten de kerk. Leidraad zal zijn Lucas 15:1-10, een verhaal over dieren en veel vreugde: kortom een beeld zoals ons vrolijk samenzijn op de boerderij!

Hartelijke groet, *ds. Arie de Winter*

VANUIT DE GEMEENTE

Planning nieuwe seizoen

In september maken we gewoonlijk een overzicht van kringen, vergaderingen, en jeugdwerkactiviteiten. Dit jaar is die puzzel wat ingewikkelder omdat ik verhuis. Op 1 december 10.00 uur zal de afscheidsdienst te Nigtevecht plaatsvinden en 15 december 14.30 uur de intrededienst te Hoofddorp. De maand november staat voor ons het in teken van verven, behangen en inpakken en behalve de dankdag en laatste zondag van het kerkelijk jaar zal ik die weken weinig beschikbaar zijn. Dus resten nog de maanden september en oktober om één en ander over te dragen.

- ➔ Voor wat **het jeugdwerk en de catechese** betreft zullen we binnenkort als jeugdwerkleiders bijeenkomen om de plannen tot en met Kerst te maken.

Voor het **kringwerk** geldt dat Karen en ik wegvallen als kringleiders en dat raakt de dinsdagavond en donderdagochtendkring. Nu is het natuurlijk zo dat aan het begin van het seizoen iedereen de afweging maakt: 'ga ik dit jaar nog door of stop ik?' Of: 'zal ik dit jaar eens een kring gaan volgen?' Ook kan het zo zijn dat je na jaren met dezelfde kringgenoten toe bent aan een nieuwe kringstelling.

- ➔ *We maken van de nood daarom een deugd en vragen bij deze of een ieder (ook de leden van de donderdagavondkring!) die dit jaar een kring wil volgen, dat wil melden bij ds. Arie. In overleg zullen we dan nieuwe groepen vormen, boekjes kiezen, (eventueel) kringleiders aanstellen en het moment van samenkomst afspreken.*

Naam:

wil graag een gespreks- of bijbelkring volgen in seizoen 2019-2020.

Voorkeur: ochtend / avond

Voorkeursdag (en)

Inleveren bij ds. Arie

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkwerk.
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	21 juli	Pl. bijz. Kerkenwerk	€	88,25
Ochtendcollecte	28 juli	New Wine	€	75,70
Ochtendcollecte	4 augustus	GZB	€	69,25
Ochtendcollecte	11 augustus	Bartimeus	€	60,40

Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius

Toelichting van de collecte

8 september → Stichting Bootvluchteling

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het meest nodig is. Via vrijwilligers bieden we concrete, praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht. Duizenden vluchtelingen zitten vast in het overvolle kamp Moria op Lesbos. In vluchtelingenkamp Moria hebben we een community centrum met een school en bibliotheek. Daarnaast verzorgt ons PSS team trainingen en activiteiten gericht op de mentale gezondheid en ontspanning. Ons medische team met artsen en verpleegkundigen draait zeven dagen per week avonddiensten vanuit een medische post in kamp Moria. Dagelijks voorzien zij ca. 80 patiënten van medische zorg.

COMMISSIES

Van de Startdagcommissie: Bijgevoegd bij dit contactblad is een flyer voor de open dag/startdag van de kerk. **Weet u allen van harte welkom!** Er zijn nog een aantal bakkers nodig om taarten te bakken voor het taartenbuffet na de dienst. We hebben al een aantal aanmeldingen maar nog niet genoeg om allemaal te kunnen smullen. Dus wie wil er bakken? Graag aanmelden bij Marieke van der Bijl.

AGENDA

Startdag/Open dag	Zondag 15 september, zie bijgevoegde flyer
Afscheidsdienst ds. Arie de Winter	Zondag 1 december, 10.00 uur, kerk
Intrededienst ds. Arie de Winter	Zondag 15 december, 14.30 uur, kerk Hoofddorp

BIJBELLEESROOSTER

september		18 wo	Lucas 15:1-10
8 zo	1 Samuel 16:1-13	19 do	Lucas 15:11-32
9 ma	1 Samuel 16:14-23	20 vrij	Lucas 16:1-9
10 di	1 Samuel 17:1-11	21 zat	Lucas 16:10-18
11 wo	1 Samuel 17:12-30	22 zon	1 Samuel 19:1-17
12 do	1 Samuel 17:31-40	23 ma	1 Samuel 19:18-24
13 vrij	1 Samuel 17:41-54	24 di	1 Samuel 20:1-11a
14 za	1 Samuel 17:55-18:5	25 wo	1 Samuel 20:11b-23
15 zo	1 Samuel 18:6-16	26 do	1 Samuel 20:24-21:1
16 ma	1 Samuel 18:17-30	27 vrij	Lucas 16:19-31
17 di	Lucas 14:25-35	28 za	Lucas 17:1-10

COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen. Data van uitgifte:</i> 28 september, 19 oktober, 9, 30 november en 21 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 28 september 2019 Kopij graag inleveren uiterlijk op: 21 september</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p style="text-align: center;">U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

NIEUWS

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid - Pieter-Jaap Aalbersberg - houdt de Protestantse Lezing 2019. Het thema is 'Gestold wantrouwen. Een onbedoeld effect van secularisatie?'

Protestanten hebben het meeste vertrouwen in de samenleving (sociaal vertrouwen). Uiteraard hebben veel protestanten vertrouwen in kerken, maar ze hebben ook meer dan anderen vertrouwen in de medemens. Anderen groepen hebben aanzienlijk minder vertrouwen in de samenleving. Sterker nog: uit recent onderzoek blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen maken over de polarisatie in de samenleving. En dat ondanks het feit dat Nederland één van de gelukkigste landen ter wereld is.

Hangen die zorgen over de tegenstellingen in Nederland misschien samen met het gebrek aan vertrouwen in de medemens? En welke rol speelt secularisatie hierin? Is hier wellicht een rol weggelegd voor de protestantse traditie als 'hofleverancier van vertrouwen'?

Over dit vraagstuk laat Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, zijn licht schijnen tijdens de protestantse lezing 2019 met als titel: *Gestold wantrouwen. Een onbedoeld effect van secularisatie?*

Over Pieter-Jaap Aalbersberg

Pieter-Jaap Aalbersberg (1959) is sinds 1 februari 2019 de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daarvoor was hij hoofdcommissaris van de Politie in Amsterdam. In 2014, na de ramp met vlucht MH17, gaf hij leiding aan de repatriëringsmissie in Oekraïne.

Praktische informatie

Koepelgevangenis, Arnhem

Donderdag 31 oktober 2019

20.00-22.00 uur

Aanmelden via www.protestantsekerk.nl/lezing (**Het bijwonen van deze lezing is gratis**)

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).