

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 28 september 2019

63^e jaargang, nr. 13

Zondag 29 september Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Oppas : Marieke van der Bijl

Koffie : Hijmen van Lindenberg

Kerktaxi : Diny Schoonhoven

Zondag 6 oktober

10.00 uur ds. K. Hage, Breukelen

Collecten : 1^e Zending Stichting De hoop; 2^e Kerk

Oppas : Sara Kroon

Koffie : Emmy van der Gref

Kerktaxi : Jan-Willem van Lindenberg

19.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht

Collecte : Kerk

Zondag 13 oktober

10.00 uur ds. C. van Dorp, Laren

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Oppas : Joas van der Linden

Koffie : Kees Creemer

Kerktaxi : Arjan Mul

Zondag 20 oktober

10.00 uur kand. E. Bruggeman, Amsterdam

Collecten : 1^e Edukans ; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen

Koffie : Nelleke Nobel

Kerktaxi : Marian Kruijning

19.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede

Collecte : Edukans

RONDOM DE DIENSTEN

Op **29 september 10.00 uur** lezen we weer verder in het Lucas-evangelie. Naast Lucas 16:19-31 lezen we ook Amos 6:1-7. Als thema bij deze twee bijbelverhalen koos ik 'Steenrijk, Straatarm' als titel. In dat televisieprogramma ruilen een 'arm' en een 'rijk' gezin van huis, weekbesteding en budget. Dat hadden de arme Lazarus en de rijken (zonder naam) ook gewild. Wanneer ben je steenrijk of straatarm?

We vieren deze zondagochtend ook het Avondmaal en daarvoor maakt het niet uit wie je bent en wat je hebt of niet hebt: iedereen is welkom om in brood en wijn de genade en liefde van Jezus te ontvangen.

In de komende weken sta ik veel ingeroosterd in gemeenten in onze regio en weinig in ons dorp. Ik vind dat leuk want het is boeiend om te beleven hoe in elk dorp vorm wordt gegeven aan het geloof en gemeentelieven.

*Wanneer u daar ook benieuwd naar bent, noteer dan alvast **woensdag 30 oktober 20.00 uur** in uw agenda. Dan is er een Ringbijeenkoms in Loosdrecht waar alle gemeenten uit onze regio welkom zijn om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Op deze avond zal ds. Trinette Verhoeven, classispredikant regio Utrecht, vertellen over haar indrukken in onze regio.*

Een andere gelegenheid om geloofsgenoten uit de omgeving te ontmoeten is de dankdienst op **zaterdag 26 oktober 19.30 uur** in onze Dorpskerk. LTO Noord, afdeling Gooi Vecht Amstelseek viert dan haar opbrengsten en resultaten van het afgelopen oogstseizoen. De LTO is belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied en viert voorafgaand aan haar jaarlijkse feestavond altijd een moment van dank, bezinning en verootmoediging.

De viering wordt opgeluisterd door Christelijk Mannenkoor Immanuël uit Wilnis en de gebeden, tafelviering en overdenking worden geleid door Marian Kroone en ds. Arie de Winter.

VANUIT DE GEMEENTE



Een ieder die zich zorgen maakt om een geliefde, om werk, om gezondheid, om ontwikkelingen in kerk of samenleving wensen we toe: 'Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting'
Psalmen 122:6-7.

Planning nieuwe seizoen

Binnenkort starten de bijbelgespreksgroepen. In het kort gezegd is dat een 1,5-2 uur samen koffie drinken, dagelijks geluk en zorg delen met elkaar en een thema

of bijbelgedeelte bespreken met elkaar. Het is een uitstekend middel om betrokken te blijven op elkaar en je geloofsleven te voeden. Momenteel verzamel ik de namen en voorkeursdagen van iedereen die interesse heeft om een kring te volgen in het komende seizoen. Van alle aanmeldingen maken we dan 2 of 3 nieuwe groepen die de opvolging zijn van de dinsdagavond, donderdagochtend en donderdagavondkring van voorheen.

De eerste aanmeldingen zijn binnen en er is nog ruimte dus wie wil: geef je naam en beschikbare dagen door aan ds. Arie via mail of app.

Opstart Beroepingswerk

Met mijn vertrek breekt in december 2019 een nieuwe periode aan. Een moment van vragen als: Wat brachten de afgelopen jaren ons als Dorpskerk? Wat hopen en verwachten we voor de komende jaren? Welk profiel voor een nieuwe predikant past daarbij?

De Protestantse Kerk is recent gestart met informatieavonden voor gemeenten die vacant zijn of worden onder de noemer: 'Vacant - waar start je?'. De avond geeft inzicht in hoe een wervingsprocedure verloopt. Er is advies over de mogelijkheden om een goede profielschets op te stellen en een inspirerend beroepingstraject in te slaan. Ook wordt er uitgelegd wat de taak is van de kerkenraad, de beroepingscommissie en de gemeente.

Esther Bergmeijer en Carla Holtmanns zullen vanuit de kerkenraad deze informatiebijeenkomst in Alkmaar op **dinsdagavond 8 oktober** bezoeken.

→ *Wie het interessant vindt om mee te gaan en mee te denken is van harte welkom en kan zich melden bij Esther of ds. Arie.*

Overigens betekent meedenken in dit stadium niet dat je t.z.t. ook plaatsneemt in de beroepingscommissie. Het gaat vooralsnog over het bedenken van een 'plan de campagne' over hoe en wat we zullen opstarten in de komende periode. Hoewel ik als predikant zelf altijd aan de andere zijde van het beroepingstraject sta, kan ik uit ervaring met o.a. Nigtevecht en Hoofddorp wel aan u/jou melden dat leden van een beroepingscommissie vaak veel plezier en saamhorigheid ervaren aan het samen zoeken naar een predikant. Het is een inspirerend gebeuren dus neem je kans waar!

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

Gebedsavond

Net als voorgaande jaren starten we weer met een aantal gebedsavonden van ongeveer een uurtje. We beginnen met een stukje bijbellezing of een gedicht, vaak aansluitend met een lied.

Met elkaar benoemen we kort de gebedspunten waarvoor we God danken of bidden. Iedereen is welkom hier aan deel te nemen. Ook als je hardop bidden niet gewend bent, kan je in stilte meebidden. Mijn ervaring is, dat je elkaar bemoedigd door samen te delen en dit in vertrouwen bij God neer te leggen. Alles wat gedeeld wordt, blijft vertrouwelijk.

→ *Mocht je gebedspunten hebben waarvoor we als kring voor kunnen danken/bidden laat het gerust weten.*

Hierbij de geplande avonden van 20.00-21.00 in de kerk:

Maandagen 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 3 december.

Dianne Kroon

Lied van de week

Nu we met de Open dag het nieuwe seizoen begonnen zijn, willen we graag weer enkele weken het 'lied van de week' onderdeel laten zijn van de dienst.

lied

Een 'lied van de week' is een lied wat uitgekozen wordt door een gemeentelid en wat een bijzondere betekenis voor hem of haar heeft of wat diegene gewoon een mooi lied vindt. Een toelichting kunt u of jij zelf geven of door de ouderling van dienst laten voorlezen. Zo delen we iets van ons persoonlijk geloofsleven met elkaar.

We geven het lied van de week aan elkaar door; één persoon start met het lied van de week en vraagt een ander gemeentelid om de volgende te zijn.

Vanaf 29 september zal er gedurende 6 weken een lied van de week zijn.

- *Onder de toren worden briefjes neergelegd waarop alle benodigde gegevens staan voor het doorgeven van het lied van de week. Het gekozen lied kan (uiterlijk donderdag) doorgegeven worden aan Esther Bergmeijer*



Gebed na de kerkdienst

Vanaf komende periode zullen we als ouderlingen af en toe bij de mededelingen de uitnodiging doen voor de mogelijkheid om na de dienst voor je te laten bidden. Voor de zomer was dit idee ontstaan in het ouderlingenoverleg.

Jacco en ik hebben in de zomer op de New Wine Conferentie een cursus gebedsministry gevolgd. Ministry staat voor bediening en is een hulpmiddel om elkaar door gebed te dienen. Twee mensen bidden voor een derde in het vertrouwen, dat God erbij is en ons wil aanraken en vernieuwen door zijn Geest. We mogen elkaar helpen om ons bewust te

worden van Gods aanwezigheid en ons voor Hem te openen. Bij God kun je komen met grote maar ook met kleine dingen. Iedereen kan vaak wel iets opnoemen. Misschien is het iets naar aanleiding van de kerkdienst, iets in familiesfeer, een moeilijke toets op school, vrienden, ziekte, rouw, je geloof op een laag pitje, noem maar op.

In Filippenzen 4:6 staat "Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God"

Marian, Jacco en ik zijn graag bereid om te dienen in gebed. Goed om te weten is, dat wat je deelt vertrouwelijk blijft tussen de bidders en jouw.

We bekijken per zondag of er twee bidders aanwezig zijn. Aan de hand daarvan geven we dit voor de dienst even door aan de ouderling van dienst. Op deze manier blijft het ook spontaan en is het goed te organiseren. Mocht je nu zelf te zijner tijd als "bidder" mee willen draaien zou dat heel fijn zijn. Laat het ons weten.

Marian Kruijning, Jacco en Dianne Kroon

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Ochtendcollecte	18 augustus	€ 54,10	KOZIJN:
Ochtendcollecte	25 augustus	€ 58,55	Ongewijzigd: € 213,96
Ochtendcollecte	1 september	€ 97,60	
Avondcollecte	1 september	€ 10,80	Gift:
Ochtendcollecte	8 september	€ 55,40	€100,- bestemd voor kerk.
Ochtendcollecte	15 september	€ 94,45	

Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkwerk.
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	18 augustus	Pl. bijz. Kerkenwerk	€	45,80
Ochtendcollecte	25 augustus	Zending Het Havenlicht	€	79,40
Ochtendcollecte	1 september	PKN Missionair Werk	€	70,30
Ochtendcollecte	8 september	Stichting Bootvluchteling	€	83,65
Ochtendcollecte	15 september	Helpt u Hopen	€	82,10

Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius

COMMISSIES

Van de zendingscommissie

De collecte op zondag 6 oktober is voor **De Hoop GGZ**.

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met psychische klachten, bij henzelf of bij mensen om hen heen. Ook verslaving kan in verschillende vormen aanwezig zijn en voor problemen zorgen waar je zelf niet meer uit komt. Bij De Hoop werken christen-professionals op het gebied van psychiatrie en op het gebied van verslavingszorg. Er worden – net als bij andere instellingen – professionele en wetenschappelijk geaccepteerde behandelmethoden toegepast. Maar er is meer. De Hoop heeft de visie dat je op de weg naar herstel niet alleen naar het probleem moet kijken, maar juist naar het herstel in alle relaties van een mens: in relatie met jezelf, met je omgeving, met de schepping en met de Schepper. Vanuit de Bijbelse opdracht om er te zijn voor de naaste, biedt De Hoop professionele zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Van de Startdagcommissie:

We kunnen terugkijken op een stralende nazomerdag, de start/open dag van de kerk, de start van de verschillende kerkactiviteiten. Op de collage die in het Verenigingsgebouw hangt kunt u zien hoe gezellig het was.

Er waren enkele 'balen'-vragen opgenomen in het spelletjescircuit.
De antwoorden hierop willen we u niet onthouden:

WAT BRENGT JOU/U HIER?

- Gezelligheid

- Woon hier. Start
- Deze zonnige dag brengt ons bij de boerderij van de familie Veldhuisen
- Samenkomst van de gemeente
- Komen naar een mooie bijeenkomst
- De nieuwe start van een nieuw kerkelijk jaar
- Het gemeente zijn
- Hoop, Geloof en Liefde

ALGEMENE OPMERKINGEN

- Wat een fijne dag vandaag

WAT KAN DE KERK VOOR JOU/U BETEKENEN?

- Zingeving/rust
- Bezinning/verdieping
- Rustmoment
- Goed gesprek
- Omzien naar elkaar
- Steun geven en ontvangen
- Deel kunnen zijn van een gemeenschap

WAT KAN JIJ/U (NOG) VOOR DE KERK BETEKENEN

- Gemeente zijn
- Eén zijn
- Aanwezig zijn en meedenken
- Participeren
- Een 'steentje'
- Er voor elkaar zijn, ook voor buitenkerkelijke gemeenteleden

BIJBELLEESROOSTER			
september		8 di	1 Samuel 25:36-44
29 zo	1 Samuel 21:2-10	9 wo	1 Samuel 26:1-12
30 ma	1 Samuel 21:11-22:5	10 do	1 Samuel 26:13-25
		11 vrij	1 Samuel 27:1-28:2
oktober		12 zat	1 Samuel 28:3-14
1 di	1 Samuel 22:6-23	13 zon	1 Samuel 28:15-25
2 wo	1 Samuel 23:1-13	14 ma	1 Samuel 29:1-11
3 do	1 Samuel 23:14-28	15 di	1 Samuel 30:1-15
4 vrij	1 Samuel 24:1-8a	16 wo	1 Samuel 30:16-31
5 za	1 Samuel 24:8b-23	17 do	1 Samuel 31:1-13
6 zo	1 Samuel 25:1-19	18 vrij	Lucas 17:11-19
7 ma	1 Samuel 25:20-35	19 za	Lucas 17:20-37

AGENDA	
Gebedsavond	<i>Maandag 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 3 december, 20-21 uur kerk</i>
Informatiebijeenkomst "Vacant - waar start je?"	<i>Dinsdag 8 oktober, Alkmaar</i>
Dankdienst LTO Noord	<i>Zaterdag 26 oktober 19.30 uur, kerk</i>
Ringbijeenkomst	<i>Woensdag 30 oktober 20 uur, Loosdrecht</i>
Afscheidsdienst ds. Arie dW	<i>Zondag 1 december, 10.00 uur, kerk</i>
Intrededienst ds. Arie dW	<i>Zondag 15 december, 14.30 uur, kerk Hoofddorp</i>

COLOFON	KOPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Data van uitgifte: 9, 30 november en 21 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 19 oktober 2019</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op: 11 oktober</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

GEDICHT

Beter - Bløf

*Wachten tot de zon opkomt
Is een manier om altijd weer het licht te zien
En de nacht weer te vergeten
Starend naar de horizon
Heeft iets van niet meer kijken
Van steeds weer verder reiken
Naar wat jij eerst niet kon*

*Refrein: Het wordt beter
Met elkaar wordt het beter
En we weten dat morgen vlakbij is
En zo weer voorbij is
We zijn groter
Bij elkaar zijn we groter
Dus we proosten op dagen
Vol zonlicht dat ieder gewicht dragen kan*

*Varend op een verre ster
Is een manier om altijd weer een weg te zien
En hoe je thuis kunt komen
Lichaam aan het evenwicht
Als dansen op een koord
Geeft toch een vergezicht
Het heeft wel iets van dromen*

Refrein

*Laat mijn hand niet
Laat mijn hand niet gaan
Je hoeft dit niet alleen te doen
Laat mijn hand niet
Laat mijn hand niet gaan
Je hoeft dit niet alleen te doen*

Refrein

Dit lied is prachtig vertolkt tijdens de startdag/open dag 2019 door de band van fam. van Loon ea.