

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 20 juli 2019

63^e jaargang, nr. 10

Zondag 21 juli Afsluiting Vakantie Bijbel Dagen

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2^e Kerk

Oppas : Jolande Tinholt

Koffie : Janda van Zadelhoff

Kerktaxi : *Jan Wind*

Zondag 28 juli

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e New Wine; 2^e Kerk

Oppas : Sara Kroon

Koffie : Ria Vedder

Kerktaxi : *Henk Holtmanns*

Zondag 4 augustus

10.00 uur ds. S. Janse, Ameide

Collecten : 1^e GZB; 2^e Kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen

Koffie : Netty Robijn

Kerktaxi : *Gerda van Lindenberg*

Zondag 11 augustus

10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere

Collecten : 1^e Bartiméus Fonds ; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen

Koffie : Jacobien Kalule

Kerktaxi : *Janda en Kees van Zadelhoff*

Zondag 18 augustus

10.00 uur dhr. R.L. Antes, Ridderkerk

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2^e Kerk

Oppas : Marieke van der Bijl

Koffie : Henk Holtmanns

Kerktaxi : *Christa Meinders*



RONDOM DE DIENSTEN

Op **21 juli 10.00 uur** vervolgen we het lezen van het Lucas-evangelie met hoofdstuk 10:38-42. Daarnaast lezen we 1 Samuël 1:1-20. Hanna en Peninna; Martha en Maria; 4 vrouwen waarbij het leven en de onderlinge relatie verandert wanneer God erbij betrokken raakt. Ik geef alvast een treffende quote door: 'Martha wordt niet veroordeeld, maar bevrijd door de kritiek van Jezus. We hoeven geen burn out te krijgen omwille van eigen verdienste, maar mogen horen en genade ontvangen.' In een periode van rust is het goed om te herijken alvorens school en werk weer beginnen. De schriftlezingen dagen je daar in elk geval toe uit.

In foto's, muziek en verhalen zal er ook teruggekeken worden op de Vakantie Bijbel Dagen die deze week plaatsvonden.

Op **28 juli 10.00 uur** lezen we hoofdstuk 11:1-13 uit het Lucas-evangelie. Genesis 18:20-33 ligt ernaast als oudtestamentische lezing. In beide fragmenten blijkt dat je in vrijmoedigheid veel kunt vragen (en gedaan krijgen) bij God. Het nieuwtestamentische verhaal stond eerder al centraal in onze Top2000 dienst, daarom zal onze aandacht vooral uitgaan naar Abraham die bidt en pleit voor Sodom.

Of je deze zomer thuisblijft en de diensten in de Dorpskerk meeviërt, of op reis gaat en elders in het wereldwijde lichaam van Christus een dienst meeviërt, of dat je in Nigtevecht te gast bent: een gezegende ontmoeting met de Heer en elkaar toegewenst!

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE

Medeleven

Het dorp stroomt leeg nu menig gezin er op uit trekt. Anderzijds varen, fietsen en wandelen er ook toeristen het dorp in. Dat deze tijd van recreatie je weer mens-tot-de-juiste-bestemming moge maken!

Niet iedereen kan op vakantie gaan. Er moet gewerkt worden of het reizen valt u te zwaar vanwege leeftijd of de lichamelijke situatie. Weet dat je om de Heer te ontmoeten en te ervaren niet ver van huis hoeft, daar Hij zich overal laat vinden.

'Ben ik alleen een God van dichtbij, ben ik niet ook een God van ver? - spreekt de Heer. Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien? - spreekt de Heer. Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde? - spreekt de Heer'. (Jeremia 23:23-24)

Een scherp lezer begrijpt dat het hierbij niet alleen gaat om letterlijke afstand, maar ook om 'geestelijke' afstand die er kan zijn tussen God en mens. Hij weet beide te overbruggen!

Concrete en praktische invulling na bezinning 'homoseksualiteit & kerk'

Op 27 juni jl. is in de kerkenraad gesproken over het vervolg op de gemeenteavond van 17 juni jl. We namen toen het besluit om voortaan in onze gemeente de mogelijkheid te geven voor het inzegenen van een homohuwelijk. We zijn dankbaar voor de rust waarin we dit besluit met elkaar namen. Tegelijkertijd weten en begrijpen we dat er veel emotie is, variërend van verdriet tot blijdschap, van opluchting tot bezorgdheid.

De grote kwestie waar we met z'n allen nu voor staan is: hoe blijft er voor een ieder en voor elke overtuiging ruimte gewaarborgd in onze gemeente? Welke ruimte heeft u of heb jij nodig als je geen voorstander bent van het inzegenen, of wanneer je voorstander bent van zegenen in plaats van inzegenen? Of wanneer je juist blij bent met de beleidswijziging?!

De stemverhoudingen toonden aan dat we er niet unaniem hetzelfde over denken. Ook na een meerderheidsbesluit is en blijft er gelegenheid om anders over deze kwestie te denken. Nu is het aan ons allen om dit beleid - en de diverse beleving daarvan - vorm gaan geven in het pastoraat, de verkondiging, het jeugdwerk, etc.

De kerkenraad wil graag met u/jou in gesprek om samen te bedenken hoe we dit gaan doen. 'Wie heeft welke ruimte nodig' zal de gespreksvraag zijn op donderdag 5 september 2019 en u bent bij deze alvast hiervoor uitgenodigd.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

JEUGD

Afscheid spoorzoekers 2019

Bij het afscheid van de achtste-groepers-spoorzoekers te weten Annette, Amber en Rutger, werd het volgende lied in de kerk voor hen gezongen door Marian, Esther en Carla onder gitaarbegeleiding van Mark. Wij willen u dit mooie lied niet onthouden. Hieronder volgt de tekst.



Rutger, Amber, Annette
Dit is jullie lied
Want acht jaar lang Spoorzoeken
Dat vergeet je niet
Het zoldertje, de jeu de boules, het jaarlijks Lentefeest
En altijd weer, bij alle pret, is de boodschap steeds geweest

**Je bent nooit alleen
Hij zal er voor je zijn
Voor de rest van je leven) Refrein
Is Hij er altijd
Nee je bent niet alleen
Je kunt het aan Hem kwijt
Als het even te veel wordt
Is Hij er altijd**

We kijken terug op die jaren
Wat is er veel gebeurd
Praten over Gods woorden
Geknutseld en gekleurd
De meiden lazen op de preekstoel voor bij het Kerstspel in de kerk
Papa Panov gaf een boodschap af en die zet ons aan het werk

Refrein

Rutger, Amber, Annette
Dit is jullie lied
Het leven gaat je verrassen
Maar vergeet Hem niet
We wensen jullie zegen toe bij alles wat je doet
En denk steeds terug, altijd weer, en onthoud het goed

Refrein

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	30 juni	Helpt u Hopen	€	85,45
Ochtendcollecte	7 juli	Stichting Gave	€	61,70
Ochtendcollecte	14 juli	Inloophuis Regenbooggroep	€	80,05

Met vriendelijk groet, de diaconie, Martine Samplonius

Toelichting van de collecten

28 juli → New Wine

New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar *aanmoedigen, inspireren* en *toerusten* om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk.

New Wine is een beweging van kerken. Wij geloven dat elke plaatselijke kerk naast een vindplaats van God ook een voorpost is van zijn Koninkrijk. In de kerk mag het evangelie daadwerkelijk goed nieuws worden voor mensen. Daarom zetten we ons in voor drie dingen:

1. We moedigen elkaar aan om christelijke geloofsgemeenschappen te zijn die de komst van Gods Koninkrijk verkondigen en waar al iets van dit Koninkrijk kan worden geproefd.
2. We strekken ons samen steeds opnieuw uit naar vervulling met de Geest, naar de beloofde kracht en de gaven van de heilige Geest.
3. We rusten elkaar toe om heel praktisch getuigende gemeenschappen te zijn waarin de kracht, bedieningen, gaven en werkingen van de Geest volop functioneren.

4 augustus → GZB

Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Een plek van waaruit mensen hun geloof en leven delen!

11 augustus → Bartiméus Fonds

Het Bartiméus Fonds maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Zij vinden dat mensen die blind of slechtziend zijn gelijkwaardig moeten kunnen meedoen in onze maatschappij, en de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Spelletjesmiddag

De laatste spelletjesmiddag voor Nigtevechters 65+, met aansluitend een eenvoudige maaltijd zal op **dinsdag 13 augustus 2019 plaats vinden.** (14.30 – 18.30 uur). **U bent allen van harte welkom op deze zomeractiviteit!**

*Tot ziens ! Hartelijke groet, namens de diaconie van kerk Nigtevecht,
Kees, Jacobien, Nieske, Christa, Martine.*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Ochtendcollecte	30 juni	€ 68,25	KOZIJN: Ongewijzigd: € 213,96
Ochtendcollecte	7 juli	€ 64,30	
Ochtendcollecte	14 juli	€ 68,15	

Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen

AGENDA

Ouderenmiddag	Dinsdag 13 augustus 14.30 – 18.30 uur, Verenigingsgebouw
Gemeente-avond Homosexualiteit en Kerk	Donderdag 5 september
Startdag 2019	Zondag 15 september, boerderij fam. Veldhuisen, Vreelandseweg

BIJBELLEESROOSTER

juli		3 zat	1 Samuel 4:1b-11
21 zo	1 Samuel 1:1-20	4 zon	1 Samuel 4:12-22
22 ma	1 Samuel 1:21-2:11	5 ma	1 Samuel 5:1-12
23 di	1 Samuel 2:12-26	6 di	1 Samuel 6:1-12
24 wo	1 Samuel 2:27-36	7 wo	1 Samuel 6:13-7:1
25 do	1 Samuel 3:1-14	8 do	1 Samuel 7:2-17
26 vrij	1 Samuel 3:15-4:1a	9 vrij	Lucas 12:13-21
27 za	Psalm 108	10 za	Lucas 12:22-34
28 zo	Lucas 11:1-13	11 zon	1 Samuel 8:1-9
29 ma	Lucas 11:14-28	12 ma	1 Samuel 8:10-22
30 di	Lucas 11:29-36	13 di	1 Samuel 9:1-14
31 wo	Lucas 11:37-44	14 wo	1 Samuel 9:15-10:1
augustus		15 do	1 Samuel 10:2-16
1 do	Lucas 11:45-54	16 vrij	1 Samuel 10:17-27
2 vrij	Lucas 12:1-12	17 za	Lucas 12:35-48

COMMISSIES

Startdag 2019

De organisatie van de aanstaande startdag is al druk in de weer. Deze gaat plaatsvinden op **zondag 15 september**. De dag is voor jong en oud, begint met een kerkdienst en eindigt rond 14.30 uur na een aantal inspirerende activiteiten. De dag gaat plaatsvinden op de boerderij van fam. Veldhuisen aan de Vreelandsweg. Allen van harte welkom!! We hebben wat hulp nodig in de vorm van het bakken van taarten voor het jaarlijkse taartenbuffet. Voor wie ons daarbij wil helpen? Graag doorgeven via de mail op

Groet, de startdagcommissie

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen. Data van uitgifte: 20 juli (voor vier weken), 17 augustus, 7, 28 september, 19 oktober, 9, 30 november en 21 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 17 augustus 2019 Kopij graag inleveren uiterlijk op: 9 augustus</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

OVERWEGING

"Dorpskerken hebben goud in handen"

In Nederland komt een heuse beweging van dorpskerken op gang. Kerken in kleine kernen krijgen toekomst, wanneer zij hun blik naar buiten richten en zich verbinden met wat er in hun dorp speelt. "In een samenleving die zo gefragmentariseerd is, vormen kerken een plek om samen te komen. Dat is uniek."

Vanzelfsprekend is dat niet. Er is beslist een wisseling van perspectief nodig, zegt praktisch theoloog Jacobine Gelderloos. Vorig jaar promoveerde zij op een onderzoek naar dorpskerken. Zelden bracht een promotie zoveel op gang in de kerk. Nu is Gelderloos projectleider dorpskerkenbeweging in de Protestantse Kerk. De dorpskerkenbeweging startte in 2018.

Gelderloos: "Als beleidsmakers schreven of spraken over de leefbaarheid op het platteland, was de kerk doorgaans buiten beeld. Of hooguit in beeld als markant punt in het landschap: de kerktoren boven de bomen uit. Misschien komt dat omdat de huidige generatie beleidsmakers niets meer heeft met de kerk. De scheiding tussen kerk en staat werd een scheiding tussen kerk en samenleving. Daarnaast focuste de theologie zich vooral op de kerken in de grote steden. Terwijl er op het platteland zoveel aan de hand is. Op kerkelijk gebied, zoals samenwerking tussen gereformeerd en hervormd, en samenwerking tussen verschillende dorpen. Maar ook wegtrekkende inwoners, krimp, wegvallende voorzieningen."

Zo werd de dorpskerk een ondergeschoven kindje. Als de school sluit, dan is het dorp in rep en roer. Worden er geen kerkdiensten meer gehouden, dan gaat men over tot de orde van de dag. "In Engeland is dat compleet anders. Daar denken ze al decennialang na over de toekomst van de kerk *in the countryside*."

De blik van de dorpskerk moet van binnen naar buiten.

"Alle nadruk op organisatie en fusievorming heeft de blik behoorlijk naar binnen gericht. Ik stel een wisseling van perspectief voor. Kijk wat er in je omgeving speelt en waar dat ons raakt.

Op vakantie in Engeland stuitte ik op een bundel artikelen 'Faith and future of the countryside'. Daarin was aandacht voor ontwikkelingen op het platteland: ontvolking, veranderende woningmarkt en zorgaanbod, het verdwijnen van voorzieningen, de problemen van boeren, toerisme. Geen enkele keer ging het over de krimp van de kerk.

Met het verleggen van de focus verdwijnen de zorgen over krimp en leegloop van de kerk naar de achtergrond. Natuurlijk moet je blijven roeien met de riemen die je hebt, maar het helpt je om je aandacht te verleggen."

Religieus dorpsleven is breder dan kerkelijk dorpsleven.

"Kijk naar de herdenking op 4 mei, die vaak plaatsvindt in de kerk. Wat vervolgens plaatsvindt, raakt aan alle kanten het wezen van kerk en geloof. De burgemeester houdt een speech over vrijheid, die resoneert op de preek van de zondag daarvoor. Kinderen dragen zelfgeschreven gedichten voor, die sterk op gebeden lijken. Een niet-kerkelijk ensemble zingt 'Notre Père' en 'Abide with me'. Daar liggen raakvlakken, zoals ook in de toenemende aandacht voor Allerzielen, vieringen van Kerst op de openbare basisschool, concerten in de lijdenstijd. Op die momenten ontvouwt zich religieus leven dat breder is dan het kerkelijk dorpsleven."

Woont God nog in het dorp als de kerk haar deuren sluit?

"Ja en nee. Ik was bij de overdracht van een kerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Feitelijk veranderde weinig. De gemeente huurt nu op zondag het gebouw voor haar dienst. De toon was: we geven de kerk terug aan het dorp. Terwijl die gemeente zo haar best had gedaan om het dorp bij de kerk te betrekken. Benadrukt werd de cultuurhistorische waarde van het gebouw. Alsof de religieuze geschiedenis daar geen inherent deel van uitmaakt. Het voelde voor mij toch alsof God buiten de deur was gezet.

Aan de andere kant: in individuele bewoners leven kerk en religiositeit door. De momenten waarop je dat als dorp samen beleeft, worden schaars. Maar ze verdwijnen niet helemaal, er blijven sporen van God."

De dorpskerkenbeweging is driekwart jaar onderweg, wat is bereikt?

“Drie dorpskerkambassadeurs reizen door het land om kerken te bezoeken en verhalen op te halen. We hebben contact met 120 dorpskerken. We hebben een website met praktijkverhalen en werkvormen, ruim 500 abonnees ontvangen onze nieuwsbrief, er is een facebookgroep met ruim 250 leden. Er zijn workshops verzorgd, lezingen gegeven, artikelen geschreven. We linken kerken met relevante organisaties, zoals de Vereniging voor Kleine Kernen. De beweging komt goed op stoom omdat er al veel beweging was.

Dorpskerken doen al veel en hebben goud in handen. In een samenleving die zo gefragmentariseerd is, vormen kerken een plek om samen te komen. Dat is uniek. Dorpskerken wisselen ervaringen en goede voorbeelden uit. In Rolde interviewde de predikant in de sportkantine dorpsgenoten over hun werk. In Ternaard schafte de kerk samen met de dorpsraad een sneeuwschuiver aan, de kerk zorgt voor het zout. Er gebeurt al veel goeds.

Naast tips en *tricks* is er ook behoefte aan verdieping en bezinning. Er is nog veel te doen, we zijn nog maar net begonnen!”

Hebben dorpskerken de menskracht om de bakens te verzetten?

“Dat moet blijken. Ik adviseer om eerst eens de grensgangers in kaart te brengen: leden van de kerk die al actief zijn in het dorp. De kerk levert nog steeds de meeste vrijwilligers. Wat betekent het werk voor de kerk voor het dorp, en andersom?”

Daarnaast vergroot samenwerking het draagvlak van de kerk. Meer mensen raken betrokken, op hun eigen manier. Ik organiseerde in Noordbroek een kerkdienst op Open Monumentendag. We kregen het geluid niet aan de praat. Stapt er een jongeman binnen die even aan de knoppen draait en voilà! Hij had nog niet eerder een voet over de drempel van de kerk gezet.

In de dorpen werken kerken met enige regelmaat samen. In Schildwolde organiseren hervormden en vrijgemaakten samen een kerstnachtsdienst. Waar de kerk verdwijnt en kerkmuren bijna letterlijk afbrokkelen, kan op de fundamenten een nieuwe dorpskerk gebouwd worden.”

Op de hoogte blijven van de dorpskerkenbeweging? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Tekst: Kees Posthumus | Beeld: Sandra Haverman

Bron: Magazine Protestantse Kerk

