

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 17 augustus 2019

63^e jaargang, nr. 11

Zondag 18 augustus

10.00 uur dhr. R.L. Antes, Ridderkerk

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2^e Kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen

Koffie : Jos van der Linden

Kerktaxi : *Christa Meinders*

Zondag 25 augustus

10.00 uur ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde

Collecten : 1^e Zending Het Havenlicht; 2^e Kerk

Oppas : Marinka Buurman

Koffie : Henk Holtmanns

Kerktaxi : *Dianne Kroon*

Zondag 1 september

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e PKN Missionair werk; 2^e Kerk

Oppas : Tessa van der Linden

Koffie : Marian Kruijning

Kerktaxi : *Nel en Jan van den Broek*

19.00 uur ds. K. Hage, Breukelen

Collecte : Kerk

Zondag 8 september

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Stichting Bootvluchteling; 2^e Kerk

Oppas : Jolande Tinholt

Koffie : Jabé van Noordenne

Kerktaxi : *Ria Vedder*



RONDOM DE DIENSTEN

Op **1 september 10.00 uur** vervolgen we het lezen van het Lucas-evangelie met hoofdstuk 14:7-14. Daarnaast lezen we Deuteronomium 24:17-22. Deze lezing bevat de bekende woorden: '*Wie zichzelf verhoogd, wordt vernederd en wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden*'. Wat betekenen die woorden in de relatie met God en het omgaan met elkaar in de gemeente en de samenleving?

Hartelijke groet, *ds. Arie de Winter*

VANUIT DE GEMEENTE

Beroep naar Hoofddorp

Op 18 juli jl. is door de Protestantse Gemeente Hoofddorp, na een periode van kennismakingsgesprekken en bezoeken over en weer, een beroep uitgebracht m.b.t. de predikantsvacature in de Marktplaatskerk. Ik heb besloten dat beroep aan te nemen en dus de predikantsplaats in de Dorpskerk te Nigtevecht binnen enkele maanden te verlaten. Over en weer gaat dat natuurlijk met veel gedachten en gevoelens.

In 2013 ontmoetten de beroepingscommissie van Nigtevecht en ik elkaar voor het eerst en vanaf begin af aan trof mij de bevlogenheid, gelovigheid en hartelijkheid vanuit de Dorpskerk. Die bleek oprecht en van blijvende duur en dat heeft gemaakt dat ik hier met veel dankbaarheid en plezier heb gewerkt en wij ons thuis voelden in deze gemeenschap. Reden om te vertrekken was en is er dus niet...

Toen er eind 2018 een beroepingscommissie uit Hoofddorp contact zocht, ben ik daar open ingegaan. Verandering is voor zowel een gemeente als een predikant vruchtbaar. Er spelen zowel in Nigtevecht als in Hoofddorp thema's die mijn hart hebben, alsook dat er kwesties zijn die me (zullen) tegenvallen. Daarin lag de afweging dan ook niet - met plezier en inzet had ik kunnen bedanken en in Nigtevecht kunnen blijven. Ik zie er echter Gods hand in dat wegen zich openen en ga de uitnodiging en uitdaging aan om daarin te volgen. In vol vertrouwen dat zowel voor Nigtevecht als Hoofddorp een zegenrijke toekomst onder leiding van God is weggelegd.

→ *In samenwerking met de kerkenraad zullen we na de zomervakantie vooruit kijken naar hoe/wat/wanneer een afscheid, vervanging en opvolging eruit gaan zien.*

In hartelijke verbondenheid, ds. Arie & Karen, Efraïm en Esrah de Winter.

Medeleven

Het gewone leven van werken en leren begint weer. Welke voornemens deed u/jij op in de vakantie? Door genade mogen we opnieuw beginnen en mogelijk is dit zo'n moment om iets in het dagelijks ritme of het omgaan met elkaar te veranderen? Wie het spannend vindt om een nieuwe taak te aanvaarden, naar een nieuwe school of klas te gaan wensen we geruststellende eerste

ontmoetingen toe. *'De verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd.'* (Spreuken 13:4)

→ *Een gezegende schooljaar of 3^{de}-4^{de} kwartaal op het werk gewenst!*

VAN DE KERKENRAAD

Afronding bezinning 'homoseksualiteit & kerk'.

Of het woord 'afronding' een goede weergave is, betwijfel ik op het moment van schrijven. *Want zijn we niet blijvend geroepen om met elkaar in gesprek te gaan rond bijbel en gemeenteleven? En is het einde van een periode van besluitvorming in zicht?* Ja en nee is het antwoord. Niet in aller hart en hoofd is de rust of vrede weergekeerd na de gemeenteavond van 17 juni jl. We namen toen het besluit om voortaan in onze gemeente de mogelijkheid te geven voor het inzegenen van een homohuwelijk. De één is er blij mee, de ander verdrietig - tijd heelt zulke indrukken niet 1-2-3. Niet iedereen heeft zijn/haar weg reeds gevonden.

→ *Nogmaals de hartelijke en indringende uitnodiging om de afsluitende gemeenteavond te bezoeken en daar met elkaar te delen en bespreken hoe zowel een A-stemmer, B-stemmer als een C-stemmer ruimte in het geweten en de praktijk kunnen vinden om samen gemeente te zijn en te blijven.*

De stemverhoudingen toonden aan dat we er niet unaniem hetzelfde over denken. Ook na een meerderheidsbesluit is en blijft er gelegenheid om anders over deze kwestie te denken. Nu is het aan ons allen (A-C) om dit beleid - en de diverse beleving daarvan - vorm gaan geven in het pastoraat, de verkondiging, het jeugdwerk, etc.

→ *De kerkenraad wil graag met u/jou in gesprek om samen te bedenken hoe we dit gaan doen. U bent daartoe uitgenodigd op donderdag 5 september 2019 om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw.*

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

DIACONIE

Toelichting van de collecten

25 augustus → Zending Het Havenlicht

De twee hoofd-visies zijn het bemoedigen en helpen van (christen)zeevarenden, die aan boord van hun schip vaak eenzaam zijn en de verkondiging van het evangelie aan zeevarenden van elke nationaliteit, opdat velen van hen vrede met God zullen krijgen, door de Here Jezus Christus.

Daarnaast wordt aan zeelieden die dat nodig hebben praktische hulp geboden, bijvoorbeeld warme kleding. Aan het eind van het jaar worden kerstpakketten uitgedeeld, met daarin lekkere en leuke dingen en altijd iets in de eigen taal van de zeeman. Als discipelen van Jezus hoeven we immers niet werkeloos toe te kijken bij het in- en uitgaan van "de vreemdeling binnen onze poorten".

1 september → PKN Missionair werk

Dankzij het geld dat Kerk in Actie ontvangt maken we ons belangrijkste doel waar: partnerkerken en -organisaties ondersteunen in hun activiteiten, die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van leven. Behalve die financiële relatie is er

ook een relatie van verbondenheid. Wij willen zorg dragen voor elkaar, leren van elkaar. Daarom steunt Kerk in Actie bijvoorbeeld ook uitwisselingsprogramma's, zodat er over en weer contact ontstaat. Ook probeert Kerk in Actie bewustwording tot stand te brengen, bij kerken en overheid, als het gaat over onderwerpen als mensenrechten, eerlijke handel, schuldenproblematiek. Daarom organiseert Kerk in Actie jaarlijks campagnes en doen we aan beleidsbeïnvloeding om onderwerpen bij onze overheid onder de aandacht te brengen.

8 september → Stichting Bootvluchteling

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het meest nodig is. Via vrijwilligers bieden we concrete, praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht. Duizenden vluchtelingen zitten vast in het overvolle kamp Moria op Lesbos. In vluchtelingenkamp Moria hebben we een community centrum met een school en bibliotheek. Daarnaast verzorgt ons PSS team trainingen en activiteiten gericht op de mentale gezondheid en ontspanning. Ons medische team met artsen en verpleegkundigen draait zeven dagen per week avonddiensten vanuit een medische post in kamp Moria. Dagelijks voorzien zij ca. 80 patiënten van medische zorg.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Ochtendcollecte	21 juli	€ 62,25	KOZIJN:
Ochtendcollecte	28 juli	€ 83,00	Ongewijzigd: € 213,96
Ochtendcollecte	4 augustus	€ 64,00	
Ochtendcollecte	11 augustus	€ 59,40	Gift contactblad € 25,00

Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen

COMMISSIES

Startdag 2019

De startdag gaat dit jaar plaatsvinden op **zondag 15 september**. De dag is voor jong en oud (de organisatie vindt dit jaar plaats in samenwerking met De Flambouw), begint met een kerkdienst en eindigt rond 14.30 uur na een aantal inspirerende activiteiten. De dag gaat plaatsvinden op de boerderij van fam. Veldhuisen aan de Vreelandseweg. **Allen van harte welkom!!**

We hebben wat hulp nodig in de vorm van het bakken van taarten voor het jaarlijkse taartenbuffet. Wie wil ons daarbij helpen? Wie bakt er een taart? Graag doorgeven via de mail aan Marieke.

Groet, de startdagcommissie (Carla, Rolinka, Nieske, Marian, Christa en Marieke)

AGENDA

Gemeente-avond Homosexualiteit en Kerk	Donderdag 5 september, 20 uur, Verenigingsgebouw
Startdag 2019	Zondag 15 september, boerderij fam. Veldhuisen, Vreelandseweg

BIJBELLEESROOSTER

augustus		29 do	1 Samuel 13:23-14:15
18 zo	Lucas 12:49-59	30 vrij	1 Samuel 14:16-23
19 ma	1 Samuel 11:1-13	31 zat	1 Samuel 14:24-35
20 di	1 Samuel 11:14-12:17		
21 wo	1 Samuel 12:18-25	september	
22 do	Lucas 13:1-9	1 zon	Lucas 14:1-11
23 vrij	Lucas 13:10-17	2 ma	Lucas 14:12-24
24 za	Lucas 13:18-21	3 di	1 Samuel 14:36-46
25 zo	Lucas 13:22-30	4 wo	1 Samuel 14:47-52
26 ma	Lucas 13:31-35	5 do	1 Samuel 15:1-9
27 di	1 Samuel 13:1-15a	6 vrij	1 Samuel 15:10-23
28 wo	1 Samuel 13:15b-22	7 za	1 Samuel 15:24-35

COLOFON

*Het **Contactblad** verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen. **Data van uitgifte:***
28 september, 19 oktober, 9, 30 november
en 21 december

Redactie Contactblad:
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen.
Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail (tel. 254260)
Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:
Mw. G. van Lindenberg

KOPIJ

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:
Zaterdag 7 september 2019
Kopij graag inleveren **uiterlijk** op:
30 augustus

Financiële bijdragen voor de kosteloze verspreiding van het **CONTACTBLAD** zijn van harte welkom!
U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad',
op giro: NL 30 INGB 0000519303

NIEUWS

Werkvormen Damascus: In oktober geeft rapgroep Damascus een concertreeks voor Zingen in de Kerk op vier locaties. Bezoekers maken kennis met tracks van het nieuwe album 'Niet van deze wereld'. Bezoek met je jeugdgroep een concert én koppel er een inhoudelijke avond aan.

Tien jaar geleden schudde deze rapgroep de christelijke muziekwereld op met hun persoonlijke herkenbare teksten en frisse sounds. De muziek wordt door een breed publiek gewaardeerd, jong en oud. In het najaar van 2019 geeft Damascus voor Zingen in de Kerk vier concerten in het land: Harderwijk, Gouda, Dordrecht en Leeuwarden. Naast dat bezoekers getraakteerd worden op een fijne avond met hippe muziek werkte Damascus samen met JOP aan een aantal bijpassende werkvormen geschikt voor jongeren vanaf ca 13 jaar.

De werkvormen kun je met je jeugdgroep doen ter voorbereiding op of ter afsluiting van het bezoek aan een concert. Maar ook zonder een bezoek aan een concert zijn de werkvormen interessant. Door de nummers en spoken words van de artiesten ga je aan de slag met verschillende thema's. Die thema's variëren van 'de perfecte kerk' tot 'twijfels' en van 'vluchtelingen' tot 'de dood'. **Voor informatie: zingenindekerk.nl of JOP.nl**