

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 29 juni 2019

63^e jaargang, nr. 9

Zondag 30 juni

10.00 uur ds. A.S. de Winter ***m.m.v. cantorij***

Collecten : 1^e Helpt u Hopen...; 2^e Kerk

Oppas : Marinka Buurman

Koffie : Emmy van de Grefth

Kerktaxi : Gerda van Lindenberg

Zondag 7 juli

10.00 uur ds. M. van der Poel, Utrecht

Collecten : 1^e Stichting Gave; 2^e Kerk

Oppas : Joas van der Linden

Koffie : Kees Creemer

Kerktaxi : Arjan Mul

Zondag 14 juli

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Regenboog Groep inloophuis ; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen

Koffie : Nelleke Nobel

Kerktaxi : Diny Schoonhoven

Zondag 21 juli Afsluiting Vakantie Bijbel Dagen

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2^e Kerk;

Oppas : Jolande Tinholt

Koffie : Janda van Zadelhoff

Kerktaxi : Jan Wind



RONDOM DE DIENSTEN

Op **30 juni 10.00 uur** bezingt de cantorij voor en met ons het Evangelie van Jezus. We lezen dat die ochtend uit Lucas 9:51-62 en leggen er als lezing uit het Oude Testament 1 Koningen 19:19-21 naast. In beide teksten komt naar voren dat het volgen van Jezus vraagt om loslaten en in het diepe springen. Wie durft zonder voorwaarden te stellen zo een onzekerheid en ongemak aan te gaan? Of stelt Jezus daar zoveel tegenover dat de vraag vervaagt en je niet anders wilt en kunt?

Op **14 juli 10.00 uur** lezen we Deuteronomium 30:9-14 en Lucas 10:25-37. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan hoeft weinig introductie want is overbekend. Toch blijft deze vertelling van Jezus te denken geven want om één of andere reden 'liggen de straten' bij wijze van spreken 'nog altijd vol met kwetsbare, hulpeloze mensen, aan wie voorbij wordt gelopen'. Is het liefdesgebod te hoog, te moeilijk of een onbereikbaar ideaal - zoals Deuteronomium ook al suggereert? We doen een poging Jezus' woorden te interpreteren zonder te vervallen in moralisme of iets 'oppervlakkigs' als 'leid een goed leven en zorg voor elkaar'.

Na een maand vol bijzondere vieringen als Pinksteren, doop en Avondmaal, staan ons nu diensten volgens de 'zomertijd' te wachten. De liturgische kleur is groen. Alles wat gezaaid is mag groeien, bloeien en vrucht dragen voor de oogst. Of je nu thuisblijft en de diensten in de Dorpskerk meeviërt, of op reis gaat en elders in het wereldwijde lichaam van Christus een dienst meeviërt, of dat je hier te gast bent: een gezegende ontmoeting met de Heer en elkaar toegewenst!

Hartelijke groet, *ds. Arie de Winter*

VANUIT DE GEMEENTE

Medeleven

De warmte heeft toegeslagen en verhit onze slaapkamers, achtertuin en balkon. Ouderen en hen die vanwege gezondheidsklachten last hebben van de hitte wensen we sterkte toe. Operaties, virussen of lichamelijke klachten nemen helaas nooit vakantie en kunnen je ook in de zomerperiode in de greep hebben. We bidden u/jou toe dat medeleven van elkaar en bijstand van God het hart en de gedachten mogen verwarmen (of verfrissen).

'In het huis van de HEER ontspringt een bron die zelfs het droogste woestijndal bevoeit' (Joël 4:18).

Bedankt!

Het bezoek, de felicitaties en alle medeleven rond geboorte, kraamfeest en doop van Esrah hebben wij bijzonder gewaardeerd. We kregen bericht via de stichting MommaLuv dat in Liberia inmiddels ook 3 jongetjes zijn geboren. Via uw giften hebben deze kinderen en hun moeders een stevige start in het leven gekregen. Ook daarvoor hartelijk dank! Karen & Arie, Efraïm en Esrah de Winter

Vakantie Bijbel Dagen

Op 17, 18 en 19 juli zijn er 3 ochtenden vol spelletjes, liedjes en verhalen voor alle kinderen uit Nigtevecht. Die vinden plaats in het Dorpshuis...en kriskras

door het dorp. Want het thema is SchatRijk! en we gaan op zoek naar schatten en bijzondere verhalen in ons dorp.

De komende weken gaan de posters en flyers verspreid worden. Wilt u uw buurtkinderen enthousiasmeren om te komen? En wilt u bidden dat de verhalen over God in kinderharten zullen landen?

Met vriendelijke groet, *ds. Arie de Winter*

VAN DE KERKENRAAD

Bezinning thema 'homoseksualiteit & kerk'

Na twee oriënterende gemeenteavonden over homoseksualiteit en de kerk was maandag 17 juni jl. de derde gemeente avond.

Op deze avond waren alle stemgerechtigde leden van onze kerk uitgenodigd om hun voorkeur uit te spreken voor 1 van de 5 opties, die in het Contactblad vermeld waren.

De avond werd geopend met het lezen uit 1 cor. 13, waarna er werd ingegaan op vooral de liefde en respect voor elkaar, dat het uiteindelijke besluit de liefde en het respect voor elkaar niet zal wegnemen. We hebben hiervoor gebeden en voor de zegen van God over de avond.

Vervolgens werd het voorgaande proces omtrent dit onderwerp geschetst, werden de 5 opties nog een keer doorgenomen en werd de stemprocedure uitgelegd.

Na het beantwoorden van vragen gingen we over op de stemming. De al eerder uitgedeelde stembriefjes werden opgehaald om te worden geteld.

Met een meerderheid van stemmen is gekozen voor optie c:

In de dorpskerk is openheid voor elke geaardheid en kan een homo of lesbische leidinggevende of ambtsdrager zijn en het huwelijk laten inzegenen.

De kerkenraad gaat nadenken over de invulling van dit besluit en dit verder vormgeven.

De avond werd afgesloten met nogmaals de oproep tot respect voor elkaars mening. Er is met meerderheid voor deze optie gekozen maar dat wil niet zeggen dat de andere keuzes er niet zijn. Laat die ruimte er zijn en blijven. Blijf met elkaar in gesprek en laten we elkaar blijven vasthouden in geloof, hoop en liefde.

De avond werd afgesloten met gebed.

Met een hartelijke groet, *Carla Holtmanns*

Gebed

*Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.*

*Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk*

*Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.*

*Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.*

*Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.*

Marinus van den Berg

Lied van de week

Bijgevoegd bij dit contactblad een invulbriefje t.b.v. het 'Lied van de week'. U kunt dit briefje gebruiken bij het doorgeven van dit lied aan een volgend gemeentelid.

Met vriendelijke groet, Esther Bergmeijer

JEUGD

Oproep van de Spoorzoekers

*Voor onze jaarlijkse afsluiter zijn wij op zoek naar **plastic jeu de boule ballen**.
Hebt u die en wilt u ze aan de Spoorzoekers uitlenen of misschien zelfs wel
schenken!, dan zouden we daar heel blij mee zijn.*

Wilt u ondergetekende dan een belletje geven.

Hartelijk dank, namens de Spoorzoekers, Marian Kruijning

Afsluiting jeugdseizoen

Alle tiengroepen, On Track, Rock Solid, Cornerstone en Aan Tafel zijn intussen afgerond maar op **vrijdagavond 28 juni** zullen we voor en met alle tieners nog een gave avond organiseren. *Wees welkom op de Vreelandseweg 34! Verdere info volgt via de leiding! Wij hebben er zin in!*

Groet, *Ronald, Cees, Arie, Jacco, Marinka, Tessa, Carla, Noad, Joas, Cock, Marieke*

Box gezocht

Bij de crèche is een box nodig. Heeft iemand er mogelijk één over die wij mogen gebruiken?

Met vriendelijke groet, *Lisette Groen-van Dulken*

DIACONIE

Helpt U hopen

De Oranjevereniging Nigtevecht heeft ons project uitgekozen om te promoten tijdens de afgelopen oranjeweek. Wij zijn zeer dankbaar om te kunnen vermelden dat wij een prachtig bedrag van € 191,70 hebben mogen ontvangen. Ook zijn er verschillende nieuwe sponsors bijgekomen door deze prachtige actie!

Waar een klein dorp groot in kan zijn. Oranjevereniging bedankt!

Met vriendelijke groeten,
Namens de Oeganda groep, *Martine Samplonius*

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	9 juni	Open Doors	€	143,60
Ochtendcollecte	16 juni	Pl. Bijz. Kerkwerk	€	86,35
Ochtendcollecte	23 juni	Wilde Ganzen	€	70,00

Met vriendelijk groet, de diaconie, *Martine Samplonius*

Toelichting van de collecten

30 juni → Helpt U Hopen...

Het doel van ons Nigtevechtse project is om aidswezen in Oeganda financieel te ondersteunen, zodat zij naar school kunnen gaan. Om ze een kans te geven om te leren lezen en schrijven. Dankzij de sponsors is het project een groot succes! Het gedoneerde geld komt meteen op de juiste plek. In Oeganda loopt het contact via Catherine en er zijn twee controleurs. Het geld wordt gebruikt voor boeken, uniformen, schoolgeld, maaltijden, pennen, schriften en ander lesmateriaal. Net als hier in Nederland wordt alles duurder: uw giften zijn van harte welkom.

7 juli → Stichting Gave

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.

14 juli → Regenboog Groep inloophuis

De inloophuizen van De Regenboog Groep bieden dak- en thuislozen, voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche en schone kleren. Ook is er ruimte en gelegenheid voor ontspanning zoals een potje biljart of tafeltennis.

Bezoekers helpen mee de boel draaiende te houden: ze maken schoon, koken of onderhouden de tuin. Vaak werken zij met veel plezier mee in hun eigen inloophuis, dat geeft hen gevoel van eigenwaarde en is feitelijk een eerste stap naar participatie in de samenleving. Er zijn maatschappelijk werkers aanwezig in elk inloophuis, zij hebben aandacht voor de bezoekers. Teamleiders organiseren workshops "schilderen" of "klussen" om bezoekers te motiveren weer deel te nemen aan de maatschappij.

OUDERENMIDDAGEN

Op 18 juni kon de eerste spelletjesmiddag voor de 65+ dorpsgenoten buiten plaatsvinden in de schaduw van de prachtige bomen die bij de kerk staan.

Er komen nog twee van deze gezellige middagen in het Verenigingsgebouw op:

dinsdag 16 juli 2019 (14.30 – 16.30 uur)

dinsdag 13 augustus 2019 (14.30 – 18.30 uur, incl. maaltijd)

Er kunnen tijdens deze middagen spelletjes gedaan worden, onder het genot van koffie, thee en fris etc. met wat lekkers. Op dinsdag 13 augustus a.s. zal de middag afgesloten worden met een eenvoudige maaltijd. Dit duurt tot ongeveer 18.30 uur.



U bent allen van harte welkom op deze zomeractiviteit!

*Tot ziens ! Hartelijke groet,
namens de diaconie van kerk Nigtevecht,
Kees, Jacobien, Nieske, Christa, Martine.*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Ochtendcollecte	9 juni	€ 95,45	KOZIJN: Ongewijzigd: € 213,96
Ochtendcollecte	16 juni	€ 108,70	
Ochtendcollecte	23 juni	€ 50,20	

DIVERSEN

Van de redactie

Het volgende Contactblad beslaat een periode van vier weken.

AGENDA

Ouderenmiddag	Dinsdag 16 juli, 14.30 – 16.30 uur, 13 augustus 14.30 – 18.30 uur, Verenigingsgebouw
Afsluiting On Track, Rock Solid, Cornerstone, Aan tafel	Vrijdag avond 28 juni, Vreelandseweg 34
Bidstond	Dinsdag 9 juli (laatste voor de zomervakantie) 20 uur, Kerk
Vakantie bijbeldagen	Ochtenden 17, 18, 19 juli, Dorpshuis

BIJBELLEESROOSTER

juni		9 di	Lucas 10:25-37
30 zo	Lucas 9:51-62	10 wo	Lucas 10:38-42
		11 do	Psalm 25
Juli		12 vrij	Kolossenzen 1:1-14
1 ma	Psalm 76	13 zat	Kolossenzen 1:15-23
2 di	Handelingen 4:32-37	14 zon	Kolossenzen 1:24-2:5
3 wo	Handelingen 5:1-11	15 ma	Kolossenzen 2:6-15
4 do	Handelingen 5:12-26	16 di	Kolossenzen 2:16-3:4
5 vrij	Handelingen 5:27-42	17 wo	Kolossenzen 3:5-17
6 za	Psalm 42	18 do	Kolossenzen 3:18-4:6
7 zo	Lucas 10:1-16	19 vrij	Kolossenzen 4:7-18
8 ma	Lucas 10:17-24	20 za	Psalm 79

COLOFON

*Het **Contactblad** verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen. **Data van uitgifte:** 20 juli (voor vier weken), 17 augustus, 7, 28 september, 19 oktober, 9, 30 november en 21 december*

Redactie Contactblad:
 Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen.
Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail
Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:
 Mw. G. van Lindenberg

KOPIJ

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:

Zaterdag 20 juli 2019

Kopij graag inleveren **uiterlijk** op:

12 juli

Financiële bijdragen voor de kosteloze verspreiding van het **CONTACTBLAD** zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303

Gebed voor de vakantie

God, geef mij een hart
dat vakantie kan nemen,
zich even kan losmaken
uit het gareel
van de zorg
en verantwoordelijkheid,
dat, los en vrij,
de aarde kan proeven en ruiken,
en de lucht en het water
en de mensen erbij.

Geef mij een hart, God,
dat, klein als een kind,
de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen
en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken
en gaat rusten
in een ondergaande zon.

Geef mij een hart
dat nog kan luisteren
naar de vogels
en kan glimlachen
bij de verre geluiden van koeien
als de morgen begint.

Geef mij een hart,
dat nog op uitkijk staat
naar vreemde mensen
en andere dingen
en gelukkig is,
om hun anders-zijn.

Geef mij een hart,
dat nog kan spelen,
en alles kan vergeten
bij een bal in het water
of een kind in het zand.

Geef mij een hart, God,
een open hart en open handen
om naar de mensen toe te gaan,
te luisteren naar hun verhalen
en te snoepen van hun vriendschap,
als de avond valt.

Geef mij een hart,
dat uitnodigt
als een rustbank in de lommer –
iedere voorbijganger,
iedere mens langs de weg.

Geef mij een hart
dat zich wil bekeren
tot de eenvoud
en het geluk om kleine dingen,
een hart dat kan bewonderen
zonder te bezitten,
en kan bidden zonder woorden.
Een hart dat door de dingen
heen kan schouwen
naar uw oneindigheid.

God, geef mij een hart
dat vakantie kan nemen
zoals Gij, op die zevende dag,
toen alles goed was,
wat Gij had gemaakt.
En of ik dan in een vliegtuig
zal stappen
of mijn fiets zal gebruiken,
of de andere kant
van de wereld
of de andere kant
van mijn dorp zal zien,
of ik de kracht
van mijn lichaam
zal meten met de golven,
of stil van de zetel
naar het bed zal gaan ...
geef mij een hart
dat vakantie kan nemen,
God, en dan is het feest
al begonnen.

Lied van de week

Mijn lied van de week is :

.....

Mijn motivatie voor dit lied :

.....
.....
.....

Mijn motivatie wil ik in de dienst:

- zelf vertellen
- door de ouderling van dienst laten vertellen
- ik wil alleen een mooi lied kiezen er hierbij geen motivatie geven

Het 'lied van de week' geef ik door aan gemeentelid:

.....

Bovenstaande informatie graag (uiterlijk op donderdag voorafgaand aan de dienst !) doorgeven aan Janda van Zadelhoff.