

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 27 april 2019

63<sup>e</sup> jaargang, nr. 6

## **Zondag 28 april**

10.00 uur ds. W. Bos, Utrecht

Collecten : 1<sup>e</sup> Alzheimer Nederland; 2<sup>e</sup> Kerk; **extra collecte** voor  
*noodhulp voor Mozambique, Malawi en Zimbabwe*

Oppas : Tessa van der Linden

Koffie : Ria Vedder

*Kerktaxi : Jan Willem van Lindenberg*

## **Zondag 5 mei**

10.00 uur ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht

Collecten : 1e Stichting Dorcas; 2e Kerk

Oppas : Lisette Groen

Koffie : N. Robijn

*Kerktaxi : Janda en Kees van Zadelhoff*

19.00 uur drs. ing. J. de Goei, Amersfoort

Collecte : Kerk

## **Zondag 12 mei**

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1<sup>e</sup> PKN Jeugdwerk JOP 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Henk den Hartog

*Kerktaxi : Christa Meinders*

Koffie : Jacobien Kalule

## **Zondag 19 mei**

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Jolande Tinholt

Koffie : Henk Holtmanns

*Kerktaxi : Dianne Kroon*

19.00 uur dhr. R.L. Antes, Ridderkerk



## RONDOM DE DIENSTEN

Op **12 mei 10.00 uur** ga ik na een korte onderbreking weer voor in de Dorpskerk. Die zondag lezen we uit Numeri 27:12-23 waar Mozes een helper krijgt toegezegd van God. Het is Jozua. Tussen Pasen en Pinksteren kijken we uit naar de helper die de mensen is toegezegd: de Heilige Geest. Welke Nieuwtestamentische lezing we als parallel lezen aan Numeri weet ik op het moment nog niet.

*De overige diensten worden geleid door gastpredikanten die elk op hun eigen manier, maar uit één en dezelfde passie met u het evangelie zullen delen van de opgestane Heer.*

*Hartelijke groet, ds. Arie de Winter*

## DIACONIE

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.



Ochtendcollecte	31 maart	Stap Verder	€	68,40
Ochtendcollecte	7 april	Zending ICF	€	115,27
Avondcollecte	7 april	Zending ICF	€	52,80
Ochtendcollecte	14 april	Pl. Bijz.Kerkwerk	€	89,10

*Met vriendelijk groet, de diaconie, Martine Samplonius*

### Noodhulp voor Mozambique, Malawi en Zimbabwe

Een paar weken geleden zijn grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe getroffen door de cycloon Idai.

Miljoenen mensen zijn dakloos geworden, huizen zijn verwoest en veel dorpen en landerijen zijn overstroomd. Door de verwoestende cycloon zijn ook veel mensen om het leven gekomen.

Deze natuurramp treft deze landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Graag willen wij als kerk in samenwerking met Kerk in Actie ( rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 ) financiële hulp bieden voor de slachtoffers van deze ramp, zodat voedselpakketten, dekens, kleding, drinkwater en nieuw zaaizaad gekocht kan worden.

➔ **De extra uitgangscollecte wordt gehouden op zondag 28 april a.s.**

*Met uw steun hopen wij als kerk een bijdrage te leveren aan deze slachtoffers.*

*Met vriendelijke groet, de diaconie, Kees Creemer*

## **Toelichting van de andere collecten**

### **28 april → Collecte voor Alzheimer Nederland**

Deze stichting zet zich in voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. De stichting werkt aan een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Er worden ruim 200 maandelijks bijeenkomsten voor lotgenoten, de zogenaamde Alzheimer Cafés georganiseerd.

### **5 mei → Stichting Dorcas**

Deze stichting werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten! Armoede, uitsluiting, crisis. Als gevolg hiervan leven te veel mensen een mensonwaardig bestaan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij verlangen ernaar dat deze mensen tot hun recht komen en bloeien. Met 'blijvende verandering' bedoelen wij dat het effect van onze hulp blijft bestaan, ook al stopt onze hulp na een bepaalde tijd weer. Om dit te bereiken, bouwen wij aan verandering op drie niveaus:

- Op individueel niveau kijken we naar het potentieel van ieder mens. We werken aan de versterking aan het gevoel van de eigenwaarde van mensen en leren hen nieuwe vaardigheden. Ook bieden we praktische en materiële hulp.
- Op gemeenschapsniveau stimuleren we mensen om hun krachten te bundelen. We zetten netwerken op en moedigen mensen aan op samen te zoeken naar oplossingen voor hun problemen.
- Op maatschappelijk niveau motiveren we overheden en organisaties om kwetsbare mensen te ondersteunen.

### **19 mei → Stichting Dorcas/ Bouwen aan jeugdwerk**

Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. JOP doet dat voor alle kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de kerk.

## **OUDERENMIDDAGEN, in de zomerperiode**

Deze zomer zullen er voor de **65+ dorpsgenoten** weer drie activiteitenmiddagen georganiseerd worden.

Deze gezellige middagen worden gehouden in het Verenigingsgebouw op:

**dinsdag 18 juni 2019** (14.30 – 16.30 uur)

**dinsdag 16 juli 2019** (14.30 – 16.30 uur)

**dinsdag 13 augustus 2019** (14.30 – 18.30 uur, incl. maaltijd)

Er kunnen tijdens deze middagen spelletjes gedaan worden, onder het genot van koffie, thee en fris etc. met wat lekkers. Op dinsdag 13 augustus a.s. zal de middag afgesloten worden met een eenvoudige maaltijd. Dit duurt tot ongeveer 18.30 uur.

***U bent allen van harte welkom op deze zomeractiviteit!***

*Tot ziens ! Hartelijke groet,  
namens de diaconie van kerk Nigtevecht,*

*Kees, Jacobien, Nieske, Christa, Martine (Voor evt. meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Creemer)*



**Hartelijk bedankt!  
Inzamelactie voor "Stap Verder"!**

De hele maand maart was er een inzamelactie van toiletspullen, kleding, schoenen, lappen stof, naaispullen, handdoeken, bedden-goed, schrijfwaren, woordenboeken, etenswaren etc. voor het inloophuis "Stap Verder", in Amsterdam-zuidoost. Dit is een diaconaal project waar voornamelijk Afrikaanse mensen komen, die nog geen eigen woning hebben.



De manden die bij de ingang van de kerk (onder de toren) stonden, werden elke keer verder gevuld. Ook zakken met kleding konden daar ingeleverd worden. Tussentijds hebben we de spullen steeds verzameld. Er waren vooral veel zakken kleding en handdoeken ingebracht.

Begin april hebben we alle ingezamelde (ruim 20!) zakken en dozen met een volle bus naar de Bijlmermeer gebracht. Daar werd gelijk al een en ander enthousiast uitgepakt en de handdoeken lagen al op de stapel voordat alles uitgeladen was en voor we daar weg gingen. Ze waren heel blij met alle spullen die ze kregen uit Nigtevecht!



*We willen iedereen heel hartelijk danken voor de bijdrage, de spullen en het collectegeld dat iedereen gegeven heeft!*

*Misschien dat we volgend voorjaar zelfs wel weer een inzamelactie hiervoor gaan houden. Dus bewaar gerust goede bruikbare spullen. Ze komen daar zeker goed van pas.*

***Namens de diaconie, nogmaals hartelijk dank !***



**COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

Ochtendcollecte	31 maart	€ 57,60	<b>KOZIJN:</b> Stand ongewijzigd: € 212,46
Ochtendcollecte	7 april	€ 58,40	
Ochtendcollecte	14 april	€ 103,70	

*Met vriendelijke groet,  
Ina Boshuizen*

## AGENDA

<b>Bidstond</b>	<b>Dinsdag</b> 14 mei, 4 juni, 20 uur, Kerk
<b>Kraamfeest Esrah de Winter</b>	<b>Vrijdag</b> 7 juni, 15 -17 uur en 19 -21 uur, Nieuweweg 14
<b>Ouderenmiddag</b>	<b>Dinsdag</b> 18 juni, 14.30 – 16.30 uur, 16 juli, 14.30 – 16.30 uur, 13 augustus 14.30 – 18.30 uur, Verenigingsgebouw

## BIJBELLEESROOSTER

<b>april</b>			
28 zo	Leviticus 7:1-10	8 wo	Hooglied 4:1-11
29 ma	Leviticus 7:11-27	9 do	Hooglied 4:12-5:1
30 di	Leviticus 7:28-38	10 vrij	Hooglied 5:2-8
<b>mei</b>		11 zat	Hooglied 5:9-6:3
1 wo	Psalm 144	12 zon	Psalm 148
2 do	Hooglied 1:1-7	13 ma	Hooglied 6:4-12
3 vrij	Hooglied 1:8-17	14 di	Hooglied 7:1-6
4 za	Hooglied 2:1-7	15 wo	Hooglied 7:7-8:4
5 zo	Hooglied 2:8-15	16 do	Hooglied 8:5-14
6 ma	Hooglied 2:16-3:5	17 vrij	Psalm 64
7 di	Hooglied 3:6-11	18 za	Jakobus 1:1-18

## COLOFON

## KOPIJ

*Het **Contactblad** verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen. **Data van uitgifte:** 18 mei, 8, 29 juni, 20 juli (voor vier weken), 17 augustus, 7, 28 september, 19 oktober, 9, 30 november en 21 december*

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:

**Zaterdag 18 mei 2019**

Kopij graag inleveren **uiterlijk** op:

**11 mei**

**Redactie Contactblad:**

Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen.

**Kopij Contactblad:** inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail

**Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:**

Mw. G. van Lindenberg

*Financiële bijdragen* voor de kosteloze verspreiding van het **CONTACTBLAD** zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303

## OVERWEGING



### **Jongeren en preken: drie keer anders kijken**

*Waarom denk je dat een preek anders is dan een 'gewoon' praatje of een lezing? Ervaar je wel eens iets van God tijdens de preek? Wat kun je daarover vertellen? Het zijn niet de meest gemakkelijkste vragen om te beantwoorden, maar ze leveren wel prachtige gesprekken met jongeren op. De afgelopen jaren sprak ik met jongeren, predikanten en jeugdleiders en ontdekte dat het thema 'betrokkenheid van jongeren bij de preek' gewoon soms anders kijken vraagt.*

Het thema 'jongeren en preken' raakt veel gemeenten. In bijna elke gemeente wordt op zondagochtend gepreekt en een groeiend aantal gemeenten heeft te maken met jongeren voor wie de vanzelfsprekendheid om op zondagochtend naar de kerk te gaan minder geworden of zelfs verdwenen is. Dit betekent ook dat de jongeren die wél op zondagochtend hun bed uit komen - wellicht niet elke week - daar vaak zelf voor kiezen. De ervaring leert dat ze vaak graag in gesprek gaan over geloven en kerk, als dit op een open manier gebeurt. In de protestantse traditie zien we de preek als een dialoog. Vanuit deze wisselwerking kunnen teksten tot leven komen: woorden worden Woord. Juist vanwege deze samenwerking is het gesprek tussen predikant en jongeren zo belangrijk. Voor een vruchtbaar gesprek over de preek met jongeren, is het goed om eens anders naar dit thema te kijken. Hieronder drie inzichten die helpen verder te kijken dan 'saai en lange preken' of 'ongeïnteresseerde jongeren'.

### **De preek als maaltijd**

Waar ging de preek van afgelopen zondag over? Weet u het nog? Waarschijnlijk niet meteen, zoals u ook niet meteen kunt vertellen wat u gisteravond at. De preek zien als maaltijd helpt zowel de grote waarde ervan te zien, als het belang van dat éne moment te relativiseren. Zoals een stabiel patroon van voedzame, evenwichtige en aantrekkelijke maaltijden helpt om kinderen en jongeren gezond op te laten groeien, zo helpt een stabiel patroon van voedzame, evenwichtige en aantrekkelijke preken de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te laten groeien en op peil te houden. Net als bij maaltijden is herhaling cruciaal - niet elke dag hetzelfde natuurlijk, maar wel het aanhouden van een gezond eetpatroon. Slechte preken of het ontbreken van geestelijk voedsel zorgen op lange termijn voor ondervoeding. Tegelijkertijd hoeven we niet álles van de preek te verwachten. God spreekt ook - misschien juist - buiten de preek, zoals wellicht ook juist die bijzondere picknick op het strand je altijd is bijgebleven, of die ene uitspanning die precies opdoemde toen je na een lange wandeling bijna omviel van de honger. Deze ervaringen maken de dagelijkse maaltijd niet minder relevant. Laten we de wekelijkse preek ook zo bekijken. Het is goed om richting jongeren zowel het belang van het gewone te benoemen als de waarde van het bijzondere. Vertel bijvoorbeeld zelf eens waardierend over de predikant in uw jeugd en de invloed die hij of zij had. Moedig jongeren aan om buiten de deur te kijken, maar ook om eens te bedenken welke waardevolle levenslessen ze meekrijgen in de thuisgemeente.

## **Kerk als thuisplek voor jongeren**

In vrijwel elk gesprek dat ik met jongeren over de preek heb, gebeurt het. Ze slaan enthousiast aan het brainstormen op de vraag hoe zij de ideale preek voor zich zien, maar vroeg of laat zegt iemand: "Ja, maar dat vinden de ouderen vast niet leuk." De gedachte of hun, soms wilde, ideeën ook aantrekkelijk zijn voor ouderen is nooit ver weg. Onder deze bescheidenheid proef ik het idee dat de kerkdienst eigenlijk niet van hen is. Om in het beeld van de maaltijd te blijven: een kerkdienst 'proeft' niet als neerploffen aan de tafel thuis, maar als een etentje bij je opa en oma. Dat is ook vertrouwd, maar als kleinkind geef je toch iets minder eerlijk je mening en neem je de ouderwetse recepten voor lief. Ach ja, zo doet oma dat nu eenmaal. Thuis eten we wel weer normaal.

Jammer, want het zou zo mooi zijn als de kerkdienst een thuisplek voor jongeren is. Een plek waar ze weten: wat wij vinden, doet ertoe! Niet dat alles op maat voor jongeren gesneden hoeft te zijn - als het goed is, is de gezinsmaaltijd dat ook niet - maar wel een thuis voor hen.

## **De preek gebeurt niet alleen tijdens de preek**

Onlangs was ik te gast in een paar gemeenten waar de predikant met een groep jongeren aan de slag was gegaan met tips om de betrokkenheid van jongeren bij de preek te vergroten. Ik vroeg aan jongeren of en wanneer ze God tijdens de preek ervoeren. Veel verhalen over Godservaringen tijdens het moment van de preek haalde ik niet op. Maar toen ik vroeg over de relatie met de predikant, over de voorbereiding van een preek of het aandragen van thema's, gebeurde er wat. De verhalen kwamen los. "Oh ja", vertelde een meisje: "ik weet nog dat we het op catechese over dit thema hadden en dat het terugkwam in de preek." Een ander zei: "Mijn predikant heeft echt interesse in mij en staat open voor mijn suggesties. Dat hoor je terug in haar preken." Een thema dat in de week na de preek terugkomt op catechese, of een predikant die luistert naar jongeren en op hun vragen ingaat tijdens de preek: jongeren zullen dit niet altijd linken aan het moment dat de preek gehouden wordt, maar het heeft wel alles met elkaar te maken.

Drie keer anders kijken: van exquisite maaltijd naar gewoon goed dagelijks brood. God geeft beide en vraagt ons het tweede te ontvangen uit Zijn hand. Ik geloof dat het zowel voor predikanten als voor jongeren heilzaam is om zo de preek te leren kennen: heilzaam voedsel voor onderweg.

*Nelleke Plomp is specialist vieren met kinderen en jongeren bij de Protestantse Kerk in Nederland en doet sinds eind 2017 onderzoek naar de betrokkenheid van jongeren bij de preek en hoe jongeren over woordverkondiging in de preek spreken. Op 13 mei deelt ze haar onderzoeksresultaten tijdens de studiebijeenkomst 'Jongeren en de preek' in IJsselmuiden.*

## **4 en 5 mei: Vrijheid geef je door**

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers.  
Op 5 mei vieren we dat we vrij zijn.

Laat ook zien dat je herdenken en vieren  
belangrijk vindt. Draag de fakkel.

