

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 18 mei 2019

63^e jaargang, nr. 7



DIENSTEN

DOOP

SELA

*“Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.”*

Zondag 19 mei Doopdienst

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Oppas : Jolande Tinholt

Koffie : Henk Holtmanns

Kerktaxi : Dianne Kroon

19.00 uur dhr. R.L. Antes, Ridderkerk

Collecte : Plaatselijk bijzonder kerkwerk

Zondag 26 mei

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Light for the World; 2^e Kerk;

Oppas : Henk den Hartog

Koffie : Jos van der Linden

Kerktaxi : Nel en Jan van den Broek



Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag

9.30 uur ds. A.S. de Winter

Collecte : 1^e Stg. Onderlinge Zorg Oekraïne; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen

Koffie : Nel van den Broek

Zondag 2 juni

10.00 uur kand. mw. A.C. Winter, Amsterdam

Collecten : 1^e Tear; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen

Koffie : Jabé van Noordenne

Kerktaxi : Sam Kalulé

Zondag 9 juni Pinksteren

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Zending Open Doors; 2^e Kerk

Oppas : Sara Kroon

Kerktaxi : Ria Vedder

Koffie : Marian Kruijning

RONDOM DE DIENSTEN

Op **19 mei 10.00 uur** zal in de dienst de doop worden bediend aan Juda Kroon, zoon van Johan & Sefanja. De lezing wordt gekozen in overleg met de doopouders en is op moment van schrijven nog niet bekend.

Op **26 mei 10.00 uur** combineren we het verhaal dat de Spoorzoekers lezen, met het leesrooster dat we in de kerkdienst volgen. De link tussen Exodus 32 en Johannes 14:23-29 is namelijk: 'hoe blijf je geloven wanneer je wachten moet op God; wanneer je een teken van zijn aanwezigheid mist?'

Op **Hemelvaartsdag 30 mei 9.30 uur** komen we de 'vroeg' ochtend bijeen in een viering waarin onze aandacht uitgaat naar 2 Koningen 2:1-15, Lucas 24:49-53 en Hebrëeën 9:24-28.

Spoedig breekt het **Pinksterfeest** aan. *Dankzij de Geest woont God in woord, muziek, sacrament en ontmoeting onder ons. Hopelijk herken en ervaar je hem in de vieringen gedurende de komende maand!*

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter.

VAN DE KERKENRAAD

Bezinning thema 'homoseksualiteit & kerk'.

Na 2 bezinning- en gespreksavonden over homoseksualiteit en de kerk, is het tijd om te komen tot beleid. Daarbij hebben we opnieuw u en jou nodig. Als kerkenraad hebben we namelijk van begin af aan gezegd: we voeren dit gesprek gemeentebreed, want het gaat iedereen aan. Dit geldt ook voor de besluitvorming.

→ *Daarom nodigen wij u uit voor een gemeenteavond op maandag 17 juni 20.00 uur. Op die avond mogen stemgerechtigde leden hun voorkeur uitspreken en stellen we samen ons toekomstig beleid vast.*

Momenteel is het niet mogelijk om een burgerlijk gesloten huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht te laten zegenen of inzegenen in de Dorpskerk. De vraag die we elkaar voorleggen is of daarin verandering wenselijk is. Momenteel is ook onuitgesproken of homo's of lesbiënnes (al dan niet met of zonder een relatie) wel of niet kunnen deelnemen aan het Avondmaal en wel of niet een leidinggevende functie of een ambt in de gemeente kunnen vervullen. Zulke onduidelijkheid staat veiligheid en transparantie in de weg, dus daarom besluiten we ook daarin wat wij als gemeente wenselijk vinden.

→ *Dit betekent dat wij u/jou vragen om te stemmen voor één van de volgende situaties: A, B1, B2, B3 of C.*

A: In de Dorpskerk is openheid voor elke geaardheid, maar moedigen we elkaar aan om geen relatie aan te gaan met iemand van hetzelfde geslacht. Een single homo of lesbiënnne is welkom aan het Avondmaal en kan leidinggevende of ambtsdrager worden.

B: In de Dorpskerk is openheid voor elke geaardheid en geven we elkaar de vrijheid en verantwoordelijkheid om een persoonlijke keuze te maken in het al dan niet aangaan van een relatie met iemand van hetzelfde geslacht.

- > **B1:** Een homo of lesbiënne (met of zonder partner) kan leidinggevende zijn.
- > **B2:** Een homo of lesbiënne (met of zonder partner) kan leidinggevende of ambtsdrager zijn.
- > **B3:** Een homo of lesbiënne kan leidinggevende of ambtsdrager zijn en een zegen ontvangen over de relatie.

C: In de Dorpskerk is openheid voor elke geaardheid en kan een homo of lesbiënne leidinggevende of ambtsdrager zijn en het huwelijk laten inzegenen.

Op het 1^{ste} gezicht lijken B3 en C op elkaar. Het verschil tussen deze keuzemogelijkheden zit echter in het 'zegenen' en 'inzegenen'. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt het woord 'inzegenen' bij het huwelijk tussen man en vrouw als een verbond van liefde en trouw. En gebruikt het woord 'zegenen' bij andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw, waaronder dus ook het homohuwelijk. Dit onderscheid is niet bedoeld als waardeoordeel, maar een regel hoe om te gaan met diversiteit.

Het staat elke gemeente vrij om ten aanzien van het homohuwelijk te kiezen voor de term 'zegenen' of 'inzegenen'.

De besluitvorming zal zijn dat het voorstel met de meeste stemmen wordt verkozen. Voor een ieder geldt: verdiep je in de materie, bevrraag elkaar en zoek naar de eenheid. Die zal niet liggen in een unanieme uitkomst van dit proces, dus is het aan u/jou om te waarborgen dat die ligt in een verbondenheid met Jezus Christus, onze Heer.

- ➔ Wilt u meer weten over bijbels-theologische argumenten of andere afwegingen bij de voorstellen A tot en met C, lees dan de hand-out mee van de gehouden gemeenteavond op 9 april. U vindt deze in het Verenigingsgebouw of kunt deze opvragen bij ds. Arie de Winter (dsariedewinter@gmail.com).
- ➔ Wanneer u voorafgaand aan de gemeenteavond meer informatie of een gesprek wenst kunt u contact opnemen met de ouderlingen of predikant.

JEUGD

Vakantie Bijbel Dagen

Op 17, 18 en 19 juli zijn er 3 ochtenden vol spelletjes, liedjes en verhalen voor alle kinderen uit Nigtevecht. Die vinden plaats in het Dorpshuis...en kriskras door het dorp. Want het thema is **SchatRijk!** en we gaan op zoek naar schatten en bijzondere verhalen in ons dorp.

U kunt ons hierbij helpen:

- wie heeft (of kent iemand met) een bijzondere **verzameling** en wil daarover iets vertellen of laten zien aan de kinderen? Het mogen stenen, oldtimers, postzegels, theekannen of wat dan ook zijn!
- wie wil er een ochtend **meehelpen** om bijvoorbeeld



kleuters te helpen bij knutselen, een spel met de bovenbouw te begeleiden, veters te strikken en allerlei hand- en spandiensten?

Geef het door aan Henk (vd Roest), Ellen, Janda of Arie

VACATURE BIJ DE SPOORZOEKERSLEIDING

Omdat Henny van Emmerik binnenkort van haar welverdiende Spoorzoekerspensioen gaat genieten, is er voor het nieuwe seizoen een vacature bij de Spoorzoekersleiding.

→ *Vind je het belangrijk dat de boodschap van Gods liefde wordt overgebracht op de kinderen van onze gemeente en vind je het leuk om met kinderen om te gaan? Stuur dan s.v.p. een mailtje naar Marian*

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Avondcollecte	19 april	Wilde ganzen	€	133,00
Ochtendcollecte	21 april	Helpt U Hopen	€	153,50
Ochtendcollecte	28 april	Alzheimer	€	65,20
Ochtendcollecte	28 april	Aardbeving Mozambique	€	135,70
Ochtendcollecte	5 mei	Dorcas	€	76,95
Ochtendcollecte	12 mei	Jeugdwerk Jop	€	66,75

Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius

Toelichting van de collecten

→ 19 mei: Plaatselijk bijzonder kerkwerk

De opbrengst van deze maandelijkse collecte is bestemd voor bijeenkomsten in het Verenigingsgebouw in de zomervakantie en met kerst. Verder worden er presentjes gekocht om uit te delen op bijvoorbeeld dankdag of door de contactcommissie. Ook specifieke hulpvragen aan de diaconie worden uit deze baten gefinancierd.

→ 26 mei: Stichting Light for the World

werkt aan een samenleving met gelijke kansen voor iedereen op cultureel, sociaal, politiek en economisch gebied. Zij willen bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is de leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan hun werk:

- Stimuleren dat mensen met een handicap de regie over hun eigen leven krijgen.
- Belemmeringen wegnemen die een gelijkwaardige participatie in de weg staan.
- Het verbeteren van oogzorg, het stimuleren van inclusief onderwijs, revalidatie binnen de gemeenschap, rechten van mensen met een handicap, levensonderhoud en inclusie van mensen met een handicap.

Zij richten zich hierbij in het bijzonder op gemarginaliseerde groepen en vrouwen en kinderen

→ 30 mei: Stg. Onderlinge Zorg Oekraïne

Stichting OZO verleent humanitaire hulp in het Karpatengebied in West-Oekraïne. Ze komt in actie voor de allerarmste ouderen, alleenstaanden en gezinnen die niet of nauwelijks in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en geen hulp van anderen krijgen. Ook hebben ze verzorgingstehuis 'Rehoboth' opgericht. Op dit moment vindt er een werkbezoek met hulpgoederen (waaronder kinderbijbels) plaats. Updates zijn te vinden op hun facebookpagina.

→ 2 juni: Tear

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Ze bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is een opdracht van God. Tear werkt aan noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen. Dat doen ze waar mogelijk via lokale kerken. Zij trainen hen om met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Zo werken ze aan duurzame oplossingen. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. De training van lokale kerken gebeurt via partnerorganisaties. Zij dragen kennis over en begeleiden kerk en gemeenschap bij hun ontwikkeling. Doordat ze werken via lokale kerken en christelijke organisaties in rampgevoelige gebieden, kan snel noodhulp gegeven worden bij rampen en conflicten. Ook wordt ondersteuning geboden bij de wederopbouw na rampen. Daarnaast helpt men kwetsbare gemeenschappen om hun weerbaarheid tegen rampen te vergroten.

OUDERENMIDDAGEN, in de zomerperiode

Deze zomer zullen er voor de **65+ dorpsgenoten** weer drie activiteitenmiddagen georganiseerd worden.

Deze gezellige middagen worden gehouden in het Verenigingsgebouw op:

dinsdag 18 juni 2019 (14.30 – 16.30 uur)

dinsdag 16 juli 2019 (14.30 – 16.30 uur)

dinsdag 13 augustus 2019 (14.30 – 18.30 uur, incl. maaltijd)



Er kunnen tijdens deze middagen spelletjes gedaan worden, onder het genot van koffie, thee en fris etc. met wat lekkers. Op dinsdag 13 augustus a.s. zal de middag afgesloten worden met een eenvoudige maaltijd. Dit duurt tot ongeveer 18.30 uur.

U bent allen van harte welkom op deze zomeractiviteit!

*Tot ziens ! Hartelijke groet,
namens de diaconie van kerk Nigtevecht,
Kees, Jacobien, Nieske, Christa, Martine.*

DIVERSEN

Lied van de week

Enige tijd geleden hadden we in de erediensten het 'lied van de week'. Een lied, uitgekozen door een gemeentelid, wat een bijzondere betekenis voor hem of haar had of wat diegene gewoon een mooi lied vond. Naar keuze kon hierbij een toelichting gegeven worden.



Omdat we niet zo'n grote gemeente zijn, bleek het niet haalbaar om dit het hele jaar door toe te passen. Velen vonden dit echter wel een mooie manier om iets van het persoonlijk geloofsleven met elkaar te delen.

We willen daarom graag het 'lied van de week' weer invoeren. Niet het hele jaar door, maar in perioden van enkele, opeenvolgende, weken. Verder gaan we het lied van de week aan elkaar doorgeven. Eén persoon start met het lied van de week en vraagt een ander gemeentelid om de volgende te zijn. Het eerste blok van vier weken start dit maal op 16 juni.

→ Janda van Zadelhoff zal het lied van de week coördineren. Het gekozen lied kan daarom (uiterlijk donderdag) aan haar doorgegeven worden via de mail of telefonisch. Onder de toren worden briefjes neergelegd waarop alle benodigde gegevens staan en die gebruikt kunnen worden bij het doorgeven van het lied van de week.

Met vriendelijke groet, Esther Bergmeijer

COMMISSIES

Van de **zendingscommissie** bijgevoegd bij dit contactblad de nieuwsbrief van de fam. Wolters.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ochtendcollecte	21 april	€ 132,99	KOZIJN: Onveranderd: € 212,46
Ochtendcollecte	28 april	€ 51,90	
Ochtendcollecte	5 mei	€ 68,75	
Avondcollecte	5 mei	€ 49,00	
Ochtendcollecte	12 mei	€ 88,05	

Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen

AGENDA

Bidstond	Dinsdag 4 juni, 20 uur, Kerk
Kraamfeest Esrah de Winter	Vrijdag 7 juni, 15 -17 uur en 19 -21 uur, Nieuweweg 14
Gemeente-avond "Homosexualiteit en kerk"	Maandag 17 juni 20.00 uur.
Ouderenmiddag	Dinsdag 18 juni, 14.30 – 16.30 uur, 16 juli, 14.30 – 16.30 uur, 13 augustus 14.30 – 18.30 uur, Verenigingsgebouw
Vakantie bijbeldagen	Ochtenden 17. 18, 19 juli

BIJBELLEESROOSTER			
mei		30 do	Handelingen 1:9-14
19 zo	Jakobus 1:19-27	31 vrij	Handelingen 1:15-26
20 ma	Jakobus 2:1-13		
21 di	Jakobus 2:14-26	juni	
22 wo	Jakobus 3:1-12	1 zat	Psalm 120
23 do	Jakobus 3:13-18	2 zon	Spreuken 6:20-35
24 vrij	Jakobus 4:1-10	3 ma	Spreuken 7:1-27
25 za	Jakobus 4:11-17	4 di	Spreuken 8:1-11
26 zo	Jakobus 5:1-6	5 wo	Spreuken 8:12-21
27 ma	Jakobus 5:7-12	6 do	Spreuken 8:22-36
28 di	Jakobus 5:13-20	7 vrij	Spreuken 9:1-18
29 wo	Handelingen 1:1-8	8 za	Psalm 117

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen. Data van uitgifte: 29 juni, 20 juli (voor vier weken), 17 augustus, 7, 28 september, 19 oktober, 9, 30 november en 21 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 8 juni 2019 Kopij graag inleveren uiterlijk op: 1 juni</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

OVERWEGING

*Christine van Reeuwijk (creeuwijk1969@kpnmail.nl) over Bert en Lonneke die elke zondag met elkaar in gesprek gaan over geloof en twijfel en soms verrassende antwoorden geven.
Hij gelooft wel, zij niet?*

'Waarom moeten wij die gelovigen altijd maar respecteren en doen zij dat omgekeerd nou nooit eens?' Lonneke was ongekend fel tegen Bert uitgevallen nu ze met haar club op zondag in hun dorp geen voetbalwedstrijd voor een goed doel mocht organiseren en zei: 'Jullie kerkklokken luiden ons toch ook iedere week wakker?' Bert keek haar verschrikt aan. Was dit waar zijn moeder hem vorig jaar voor had gewaarschuwd toen hij met Lonneke trouwde of raakte het hem ook omdat hij er zelf diep van binnen net zo over dacht?

'Kom nu eerst eens praten Lon.'

Na een korte aarzeling kwam ze naast hem zitten.

'Jij gaat op zaterdagmiddag voetballen, ik op zondagmorgen naar de kerk,' zei Bert. 'Als we niet oppassen, spelen we ieder op onze eigen helft en kijken we niet voorbij de clichés.'

Sindsdien ging Bert af en toe bij Lonneke's thuiswedstrijden kijken en zag hij al gauw hoe het plezier van het spel afspatte en hoe schor die meiden hun stem zongen als er een doelpunt viel. En hij was vooral verbaasd hoezeer ze met elkaar meeleefden als een teamgenoot langdurig ziek was en dat vrijwel iedereen na afloop water in plaats van bier dronk.

En Lonneke ging met Pasen en kerst met Bert mee naar de kerk en soms ook als hij autodienst had, dan stak zij een ouder gemeentelid in en begeleidde ze haar naar haar vaste plek in de kerk alsof het haar eigen oma was en raakten de troostrijke gebedswoorden haar op de één of andere manier toch en de preken waren helemaal niet zo lang en saai als ze voorheen altijd dacht. Maar meestal wachtte ze hem 's zondags uit de kerk met een kop koffie op, dat uurtje praten op zondag was heilig voor hen geworden. Steevast wisselden ze eerst kerk -en clubnieuwtjes uit, daarna kwamen de vragen. Bert twijfelde ook wel eens aan het bestaan van God, alsof de Bijbel enkel een mooi geschreven verhaal was, rijp voor de Nobelprijs voor de literatuur, en Lonneke zou soms ook wel willen geloven, maar kon met haar rationele geest het mysterie niet bevatten.

Plots vroeg ze tijdens hun laatste gesprek aan Bert: 'Waar draait het in de kerk nou echt om?'

'Samenzijn, verbinding zoeken.'

'Net zoals op het voetbalveld dus.'