

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 6 april 2019

63^e jaargang, nr. 5



**JEZUS HAD MEER
VOOR JE OVER DAN
EEN KAARTJE OF EEN
BOS BLOEMEN...**

...HIJ GAF ZIJN LEVEN!

visje
WWW.VISJEPOSTERS.NL

**PASEN:
BEVRIDINGS DAG
MET EEN
GROTE B!**

visje
WWW.VISJEPOSTERS.NL

DIENSTEN

Zondag 7 april 6^e lijdenszondag

10.00 uur ds. I. Terlouw, Huizen
Collecten : 1^e Zending ICF; 2^e Kerk
Oppas : Sara Kroon
Koffie : Emmy van der Gref
Kerktaxi : *Diny Schoonhoven*
19.00 uur ds. J. Schelling, Woerden-Zegveld
Collecte : Zending ICF

Zondag 14 april Palmzondag

10.00 uur ds. A.S. de Winter **m.m.v. combo met zang**
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk 2^e Kerk
Oppas : Marinka Buurman
Kerktaxi : *Arjan Mul*
Koffie : Kees Creemer

Witte donderdag 18 april

20.30 uur : kerk open voor wie samen
The Passion wil kijken.

Goede vrijdag 19 april Viering Heilig avondmaal

19.30 uur ds. A.S. de Winter
Collecte : Wilde Ganzen

Zondag 21 april PASEN

10.00 uur ds. A.S. de Winter **m.m.v. cantorij**
Collecten : 1^e Helpt U Hopen; 2^e Kerk
Oppas : Marieke van der Bijl - Lisette Groen
Koffie : Nieske Veldhuisen
Kerktaxi : *Henk Holtmanns*

Zondag 28 april

10.00 uur ds. W. Bos, Utrecht
Collecten : 1^e Alzheimer Nederland; 2^e Kerk
Oppas : Tessa van der Linden
Koffie : Ria Vedder
Kerktaxi : *Gerda van Lindenberg*

MODERN VASTEN?

40 DAGEN GEEN
FACEBOOK!

visje
WWW.VISJEPOSTERS.NL

ALS JEZUS UIT
DE DOOD IS
OPGESTAAN,
IS PASEN
GEEN EITJE

visje
WWW.VISJEPOSTERS.NL

HET KRUIS;
RESULTATEN UIT
HET VERLEDEN
BIEDEN GARANTIE
VOOR DE
TOEKOMST!

visje
WWW.VISJEPOSTERS.NL

RONDOM DE DIENSTEN

Op **Palmzondag 14 april 10.00 uur** begint de Stille Week. Die start uitbundig met Jezus' intocht in Jeruzalem. Maar er hangt een sluier omheen, want is het koningschap dat men juichend verwelkomt wel het soort koningschap dat Jezus past? We lezen Johannes 12:12-36.

De dienst wordt muzikaal begeleid door een combo met zang door verschillende gemeenteleden.

De kinderen mogen voor aanvang van de dienst naar de jeugdruimte om daar hun palmstokken te gaan versieren. Aan het einde van de dienst komen de kinderen dan alsnog in de viering en wel met een heuse intocht!

Op **Witte Donderdag 18 april 20.30 uur** is de kerk open voor wie samen The Passion wil kijken. Via Nederlandstalige muziek en toneelspel wordt in de straten van Dordrecht het aloude verhaal van Jezus' laatste levensdagen uitgebeeld. Dankzij het grote scherm voorin de kerk en de akoestiek komt The Passion in de kerk nèt wat indringender binnen dan thuis in de woonkamer. *Welkom om dit eens te ervaren!*

Op **Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur** staan we stil bij Jezus' sterven. We vieren de dienst rond de Avondmaalstafel in het koor van de kerk. We lezen in 6 fragmenten het lijdensevangelie uit Johannes, afgewisseld met samenzang en een korte overdenking. Juist in haar soberheid is deze avonddienst elk jaar weer een indrukwekkende viering. Wie het Avondmaal (nog) niet mee wil of kan vieren is hartelijk welkom om wel plaats te nemen rond de tafel.

Aan het einde van de dienst doven we de Paaskaars van de periode 2018-2019 en verlaten we in stilte het kerkgebouw.

Op **Pasen 21 april 10.00 uur** vieren we Jezus' opstanding uit de dood. De Paasochtend zit barstensvol hoop, verwondering en vrolijkheid. Opgetogen verkondigen we in paasgroet, muziek en Woord aan elkaar dat Jezus leeft! De dienst begint met het binnendragen van de Paaskaars voor de periode 2019-2020. In welke situatie we in de komende maanden ook bij elkaar zullen komen in het kerkgebouw, altijd zal dit licht ons herinneren aan de hoop die Pasen ons biedt. De cantorij o.l.v. Floris van Gils bezingt de paasboodschap die we delen vanuit Hooglied 3:1-4a en Johannes 20:1-18.

Zoals u leest zijn er diverse bijzondere vieringen in de komende weken. U/jij bent hartelijk welkom deze mee te komen vieren en eens binnen te lopen in de Dorpskerk.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter



VANUIT DE GEMEENTE

Samen The Passion kijken in de Dorpskerk

Jaarlijks kijken miljoenen mensen op Witte Donderdag naar The Passion (zie informatie 'bij de diensten'). In de Dorpskerk is er jaarlijks de mogelijkheid om op deze bijzondere locatie de live-uitzending te volgen. Andere jaren flyerden we hiervoor huis-aan-huis, maar dit jaar wordt u uitgenodigd om allen één iemand persoonlijk uit te nodigen. Samen komen is immers fijner dan in je eentje de drempel over stappen. Na de diensten op 7 en 14 april kunt u hiervoor een A4tje met een 'portret' meenemen.

Het thema van The Passion 2019 is #jebentnietalleen en diverse spelers van The Passion vertellen in een portret over hun gedachten bij eenzaamheid. Deze portretten zijn herkenbare verhalen voor elk mens en we gebruiken deze dan ook als uitnodiging. Eén van de portretten vindt u hier alvast. Kies zondag zelf even met welk portret u wie wilt gaan uitnodigen! Bron: www.thepassion.nl



"Ik ben gelovig opgevoed en ging altijd naar de kerk. Maar ik weet niet of ik nog gelovig ben, daar kan ik geen volmondig ja of nee op zeggen. Ik werkte mee in de musical Jesus Christ Superstar, en ben vorig jaar met kerst met de EO naar Israël geweest. En nu speel ik mee in het paasverhaal! Ik voel me heel nietig hierin, het is zo'n enorm grote productie. Ik ben een ijskristalletje in de sneeuwbol.

Iris van Loen is bekend van Spangas.

Tijdens het spelen van het verhaal zie ik het thema eenzaamheid vaak terugkomen, omdat de karakters vaak alleen staan. We beginnen een scene te spelen als groep. Vervolgens maken de personages keuzes die heel individueel zijn, waardoor de groep versplintert. Zoals Petrus die Jezus verraadt: hij staat alleen. Maar de discipelen vinden elkaar wel weer. Het is het offer van Jezus die weer voor verbinding zorgt!

In de maatschappij is er veel eenzaamheid, ook onder jongeren. We staan heel veel in contact met elkaar door social media maar er is weinig verbinding, we worden heel afstandelijk naar elkaar. Met The Passion breng je een groep mensen wel met elkaar in verbinding. Het zorgt voor verbinding in een tijd waarin dat er weinig is."

→ The Passion is te zien op donderdag 18 april 20.30 uur op NPO1 en in de Dorpskerk.

VAN DE KERKENRAAD

Verslag Ring Breukelen.

Op 20 maart jl. was er de tweede bijeenkomst van de ring Breukelen binnen de classis Utrecht. De bijeenkomst werd gehouden in kerkgebouw "Postwijck" van de Gereformeerde Kerk te Baambrugge. Een plek met een boeiende geschiedenis, zo bleek ook uit het programmaboekje dat alle bezoekers kregen. De bijeenkomst werd geopend door broeder Harmen Hoogenhout. Hij ging in op de woorden van Jezus: "Maar niet zoals ik wil, maar zoals U wilt". In zijn meditatie maakte hij duidelijk dat onze weg soms anders kan lopen dan wij hopen of verwachten, maar dat als het Gods weg is, het de goede weg mag zijn. Het is één van de doelen van deze bijeenkomsten dat we wat meer te weten komen over wat er in onze (kerkelijke) omgeving speelt. Daarom was er eerst een uitwisseling over wat er speelt in de verschillende gemeenten in onze voormalige classis Breukelen.

Daarna gaf dr. Stefan Paas zijn lezing. Hij ging in op vier punten, die ook te vinden zijn in zijn boek "Vreemdelingen en Priesters". Allereerst maakte hij duidelijk dat het 'romantische' beeld van een grote actieve kerk niet klopt. Betrokkenheid bij de kerk kan op verschillende manieren vorm krijgen, maar uit zich, ook vroeger al, lang niet altijd in kerkbezoek.

Als tweede punt ging hij in op de reactie van kerken op de kerkverlating. Dit kan een ontkennende reactie zijn, maar ook een paniekerige reactie. Hij gaf daarbij aan dat de zendingsdrang van kerken niet instrumenteel moet zijn, alsof je daarin een doel moet halen. Dr. Paas pleitte ervoor om vreugde te vinden in het doen van dingen zonder doel, om niet!

Hij verbond dit met de lofprijzing aan God. Als christenen God verheerlijken, zeggen zij: "Er is er Eén die nergens goed "voor" is. Hij is gewoon goed. Punt". Lofprijzing is belangeloos, "om niet".

Zo mogen we alle dingen van God doen "om niet", met dankbaarheid.

Daarna ging hij in op de ballingschap. Dit was een geloofscrisis voor het volk Israël, omdat de beloften geen werkelijkheid leken te worden. Zij kwamen terecht in een situatie van vreemdelingschap, een situatie die herkenning oproept in onze tijd.

Als laatste werd het beeld van het priesterschap naar voren gebracht. Als gelovigen zijn we een minderheid, net zoals de priesters ook altijd een minderheid waren. Priesters bemiddelen tussen God en mens in twee richtingen. Ze onderwijzen en zegenen. Ze zijn geroepen om er te zijn voor een ander.

Na de bespreking in vier groepen was er nog gelegenheid om vragen te stellen aan dr. Paas. Het bleek dat het beeld van de priester veel herkenning, maar ook vragen oproep.

Hij gaf daarna nog een aantal dingen mee: Doe de dingen omdat ze goed zijn in zichzelf en richt je niet op het resultaat. Laat het werk in de kerk doen door mensen die daar vreugde aan beleven.

Probeer goed te zijn, zoals God goed is. Het gaat om de lofprijzing van deze God. Maak werk van betekenisvolle relaties, maar doe dat niet om daar een bepaald doel mee te bereiken.

De boeiende avond werd afgesloten met het zingen van "Beveel gerust uw wegen" en het gezamenlijk bidden van het "Onze Vader".

De volgende ringbijeenkomst is op D.V. 30 oktober in Loosdrecht. Daar zal onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven spreken over haar tot dan toe opgedane ervaringen.

Voorts is afgesproken dat in 2020 de ringbijeenkomsten georganiseerd zullen worden door de Protestantse Wijkgemeente "De Ark" te Maarssenbroek (voorjaar) en de Hervormde Gemeente te Wilnis (najaar).

Met dank voor het verslag aan ds. G.J. Codée

9 April: 2^{de} gespreksavond: 'Homoseksualiteit en de kerk'

De 1^{ste} gespreksavond gaf een inleiding in het thema en gaf stof tot nadenken. De 2^{de} avond gaan we meer met elkaar in gesprek.

Wat lees je in bijbel over homoseksualiteit en hoe helpt dat je in je denken? En - omdat christenen vanuit dezelfde bijbel nu eenmaal tot verschillende standpunten komen - is een volgende belangrijke gespreksvraag: Wat versta je onder eenheid? Hoe zijn en blijven we verbonden, wanneer we niet unaniem in denken zijn?

Door middel van korte voorbeeldsituaties en vragen delen we in kleine groepjes onze gedachten en leren we elkaar beter kennen, begrijpen en respecteren.

- ➔ Ds. Arie de Winter zal ook kort uitleg geven over het standpunt van de Protestantse Kerk t.a.v. het zegenen/inzegenen van huwelijken en andere levensverbintenissen en de mogelijkheid om hier als lokale gemeente eigen invulling aan te geven.

Weet je hartelijk welkom om mee te denken en te praten en help elkaar verder in de gedachte- en beleidsvorming. Er is koffie vooraf en om stipt 20 uur start het programma.



DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	10 maart	KIA 40 dagentijd campagne	€	82,95
Ochtendcollecte	17 maart	Pl. Bijz.Kerkwerk	€	123,05
Ochtendcollecte	24 maart	KIA Diaconaat voorjaar	€	94,35
Middagcollecte	24 maart	Helpt U Hopen (Watergraafsmeerkoor)	€	1086,55

Met vriendelijk groet, de diaconie, Martine Samplonius

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ochtendcollecte	10 maart	€ 89,70	KOZIEN: Oude stand: € 193,96 Erbij: € 18,50 Nieuwe stand: € 212,46
Ochtendcollecte	17 maart	€ 139,30	
Avondcollecte	17 maart	€ 51,70	
Ochtendcollecte	24 maart	€ 73,70	



Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen

COMMISSIES

Zending

Op **7 april** is de collecte bestemd voor een project van de ICF (International Christian Fellowship) Utrecht. *De ICF is een eigentijdse, tweetalige kerk in Utrecht. Mensen met allerlei verschillende nationaliteiten komen er samen. ICF Utrecht is een kerk voor iedereen, ongeacht achtergrond of leeftijd. In Hem zijn alle christenen één!*

Iedere maand wordt er op zaterdag speciaal voor de Farsi-sprekende gemeenteleden (afkomstig uit Iran en Afghanistan) een seminar georganiseerd, waar onderwerpen als de Drie-eenheid, de oude en de nieuwe mens en wandelen met God aan bod komen. Deze seminars zijn heel belangrijk voor jonge gelovigen. Het geld dat opgehaald wordt met de collecte in onze kerk, is bestemd om deze seminars te kunnen blijven organiseren. *Van harte aanbevolen!*

AGENDA

Bidstond	Dinsdag 23 april, 14 mei, 4 juni, 20 uur, Kerk
Gespreksavond 'Homoseksualiteit en de kerk'	Dinsdag 9 april, 20 uur, Kerk
Gesprekskring donderdagochtend	Donderdag 11 april, 10-11.30 uur, Verenigingsgebouw (Hoofdstuk 8)
The Passion	Donderdag 18 april 20.30 uur, Kerk
Jeugdclubs:	
CORNERSTONE (klas 2-4)	Vrijdag 12 april, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw
ROCK SOLID (groep 8 – klas 1)	Vrijdag 5 april, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw
Aan Tafel (klas 4 en hoger)	Wordt met de datumprikker geregeld

BIJBELLEESROOSTER

april		17 wo	Lucas 22:1-13
7 zo	Psalm 59	18 do	Lucas 22:14-65
8 ma	Hosea 1:1-9	19 vrij	Lucas 22:66-23:56
9 di	Hosea 2:1-9	20 zat	Hosea 6:1-3
10 wo	Hosea 2:10-25	21 zon	Lucas 24:1-12
11 do	Hosea 3:1-5	22 ma	Lucas 24:13-35
12 vrij	Hosea 4:1-11	23 di	Lucas 24:36-53
13 za	Hosea 4:12-19	24 wo	Psalm 56
14 zo	Lucas 19:29-48	25 do	Leviticus 6:12-16
15 ma	Hosea 5:1-7	26 vrij	Leviticus 6:17-23
16 di	Hosea 5:8-15	27 za	Psalm 61

COLOFON	KOPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen. Data van uitgifte: 18 mei, 8, 29 juni, 20 juli(voor vier weken), 17 augustus, 7, 28 september, 19 oktober, 9, 30 november en 21 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: Zaterdag 27 april 2019 Kopij graag inleveren uiterlijk op: 20 april</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

JEUGD

Rock Solid

Op een Rock Solid avond ging het over het verschil tussen een voetbalclub en de kerk. Bij een voetbalclub komen mensen van allerlei leeftijden en achtergronden samen, net als in de kerk. Er gelden bepaalde regels. Ook buiten de club en de kerk spreek je voor de gezelligheid met elkaar af. Mensen die op een voetbalclub zitten, zijn enthousiast voor de sport. Ze vinden het leuk om daarover met anderen te praten! Zo is het ook bij de kerk. Kerkgangers zijn enthousiast over de kerk en Jezus en vertellen daarover. Daarnaast is de voetbalvereniging een belangrijke plek om te oefenen met voetballen. Dat is ook zo met de kerk. Je oefent er met zingen, bidden en leert er steeds meer van wie God is. Het grote verschil tussen een kerk en voetbalclub is de reden waarom mensen bij elkaar komen. Bij de voetbalclub is dat om te voetballen. In een kerk kom je met mensen bij elkaar in de naam van Jezus.

Ook de tieners dachten met elkaar na wat de verschillen en de overeenkomsten zijn.

- **Als overeenkomsten werden genoemd:**

Mensen, tijd, rondje, coach/dominee, openbaar, respect, groot, eren, hopen (God of winnen), zingen (kerk christelijk/ voetbal Wilhelmus), aanmoedigen (geloof en winnen), licht (van God of van de zon), elkaar steunen (geloof en pijn).

- **Als verschillen werden genoemd:**

- **Voetbal:** schelden, druk, schreeuwen, alcohol, bal, ajax, AZ, FC Barcelona, Real Madrid, grasveld, andere artikelen, rennen, kleding, ander soort mensen, WK, niet netjes, chaotisch.
- **Kerk:** niet sporten, bijbel, preekstoel, kaars, dooie mensen, glas in lood, haantje, ander gebouw, lezen, sirieus, andere artikelen, kleding, ander soort mens, toga, oud, netjes, christelijk.

Wat is het toch leuk om met tieners te werken!

Met vriendelijke groet, leiding Rock Solid