

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 12 januari 2019

63<sup>e</sup> jaargang, nr. 1

## **Zondag 13 januari**

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1e PKN Collecte Oecumene; 2e Kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen

Koffie : J. van Zadelhoff

Kerktaxi : *Henk Holtmanns*

**15.00 uur Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest Amstelland**

## **Zondag 20 januari**

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Jolande Tinholt

Koffie : K. Creemer

*Kerktaxi : Gerda van Lindenberg*

19.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht

Collecte : kerk

## **Zondag 27 januari**

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1<sup>e</sup> Helpt U hopen; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Sara Kroon

Koffie : N. Robijn

*Kerktaxi : Janda en Kees van Zadelhoff*

## **Zondag 3 februari**

10.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede

Collecten : 1<sup>e</sup> Werelddiaconaat; 2<sup>e</sup> Kerk;

Oppas : Karen de Winter

Koffie : J. Kalule

*Kerktaxi : Christa Meinders*

19.00 uur ds. R.F. Mauritz, Lelystad

## RONDOM DE DIENSTEN

De komende weken volgen we het *Gemeenschappelijk leesrooster*. Dit leesrooster wordt gevolgd door veel katholieke, anglicaanse en reformatorische kerken, over de hele wereld. Op die manier lees je in verbondenheid met elkaar de bijbel door, volgens een indeling die het kerkelijk jaar volgt. Er staan lezingen uit zowel Oude als Nieuwe Testament in, alsook een psalm en gebed voor elke zondag. Soms is die aangereikte structuur fijn, soms is een eigen variatie hierop wenselijk.

De Spoorzoekers, die de methode Bijbel Basics volgen, cirkelen rond het leesrooster. Maar omdat niet elk verhaal zich leent voor een kindervertelling loopt dit rooster soms een week voor of achter. Helaas wordt daardoor dan de verbinding tussen kerkdienst en kindernevendienst doorbroken, maar in grote lijn bezinnen we ons op dezelfde thema's en bepalende momenten uit Jezus' leven.

Op **13 januari 10.00 uur** lezen we Jesaja 40:1-11 en Lucas 3:15-22, waarin Jezus zich laat dopen door Johannes.

Op **20 januari 10.00 uur** lezen we Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-11, waarin Jezus zijn 1<sup>ste</sup> wonder doet en zo de feestvreugde op een bruiloft vergroot.

Op **27 januari 10.00 uur** lezen we Jesaja 61:1-9 en Lucas 4, waarin Jezus de synagoge van Nazareth bezoekt en aan de beurt is om de lezing te verzorgen. Daarna ontstaat natuurlijk een geloofsgesprek...

## VANUIT DE GEMEENTE

### Nieuwjaarsgroet

De 1<sup>ste</sup> zondag van januari was ik vrij. Daardoor kwam het er niet van om u/jou een gezegend 2019 te wensen. Bij deze daarom alsnog:

*'De ogen van de Heer zijn gericht op wie hem liefheeft;  
hij is een machtig schild, een sterke steun,  
hij beschut tegen brandende hitte, geeft schaduw tegen de middagzon,  
hij behoedt je voor struikelen, voorkomt dat je valt,  
hij vult het hart met vreugde, doet de ogen oplichten,  
hij geneest, geeft leven en brengt zegen.'*

(Wijsheid van Jezus Sirach 34:19-20)

Terugkijken doe ik in het contactblad normaal gesproken niet. Er volgt juist een vooruitblik op wat er de komende weken te doen is. Maar sta me toe daarop een uitzondering te maken. Want de decembermaand was een inspirerende, intensieve, vrolijke (en verdrietige) tijd. De ene avond zat de kerk vol kinderen die vrolijk hun Kerstfeest vierden en de andere middag zat het koor vol met naar hartenlust zingende senioren. Toen waren er de 'echte' Kerstvieringen, gevolgd door de TOP2000-kerkdienst. Het verheugt dat de Dorpskerk voor zovelen en op zoveel manieren een plaats was van bezieling. Wanneer het ons lukt om in het komende jaar de drempel van de kerk en het evangelie laag te houden, dan belooft het een inspirerend jaar te worden. Dank ook aan alle musici, cateraars, technici en kosteren die veel werk verzet hebben in de afgelopen weken. Het was het waard!

## # Nashvilleverklaring

Na een vakantie heb ik altijd zin om weer aan de slag te gaan. Maar deze maandagmorgen (7 januari) waarop ik de kopij schrijf, is dat wat minder. Het afgelopen weekend was er in de (sociale) media veel te doen over de Nashvilleverklaring. De beroepsgroep van predikanten komt er in de meeste artikelen en commentaren niet zo goed vanaf. Ik realiseer me dat ook ik als predikant hierop aangesproken of aangekeken ga worden in de dagen en weken die voor me liggen en realiseer me dat er iets uit te leggen is. Mijn naam staat niet onder de Nashvilleverklaring, noch onder de 'Open brief aan de samenleving' die eerder gepubliceerd werd op initiatief van Op Goed Gerucht. Natuurlijk heb ik een mening en een standpunt in het gesprek over seksuele identiteit, geloof en het inzegenen van hetero- en homohuwelijken. Maar ik denk niet dat het wijs is om die in papieren statements, ondertekend met 'zwaarwichtige' namen de wereld in te slingeren. Dat bevordert het open gesprek op geen enkele manier en creëert tegenstellingen en aversie. Ik zie in de anderhalve dag dat dit onderwerp trending is, weinig inhoudelijke gesprekken plaatsvinden en vooral statements, wensen en verwensingen langskomen. Ik hoop en geloof dat wij dit gesprek in onze lokale context kunnen voeren in interesse voor elkaar en elkaars standpunten. En met liefde - want dat is immers de spil in dit hele onderwerp!

Los van de discussie in de media, stond het onderwerp (in)zegenen van hetero- en homohuwelijk al op de agenda van onze gemeente. Het huidige beleid is dat in de Dorpskerk geen mogelijkheid is om een zegen te ontvangen over een homohuwelijk. De één is daar ongelukkig mee, de ander gelukkig. Essentieel is het om van elkaar te weten waarom je daarmee (on)gelukkig bent. Wat versta je onder een zegen? Wat is liefde? Hoe lees je de bijbel? Welke visie op seksuele identiteit heb je?

Ik heb niet de illusie dat we op één standpunt uitkomen, maar wel de droom dat we tot een gezamenlijk gesprek komen. In dat gesprek ontstaat begrip, respect, liefde en (nieuw) beleid. Voeren we dit gesprek niet - of alleen op kerkenraadsniveau - dan is het risico groot dat er verwijdering ontstaat tussen voor- en tegenstanders. Werk aan de winkel dus - en laat ik daar nu wel zin in hebben!

Een aantal kerkenraadsleden is in november naar een landelijke studiedag geweest over 'Het gesprek over homoseksualiteit in de kerk'. We hebben daar veel informatie op gedaan en zijn gegroeid in de overtuiging dat het raadzaam is als gehele gemeente van gedachten te wisselen.

*Het plan is om op een gemeenteavond in februari-maart een lezing te laten plaatsvinden over dit onderwerp. Daarin krijgen we bouwstenen aangereikt om een eigen mening te vormen en elkaars bouwwerken te wegen. Dat zal vooral ook plaatsvinden in een groothuisbezoek dat volgt op de lezing. Daar gaan we samen praten en zoeken naar wat verbindt - zelfs als standpunten blijven verschillen. De kerkenraadsleden praten en denken mee - wij zijn niet verder in visievorming dan u/jou - maar zullen ook veel luisteren. Gaandeweg moet ons blijken of/hoe het beleid vraagt om toepassing of aanpassing of vernieuwing. Geen # Nigtevechtverklaring dus maar een gesprek waarbij je in elkaars oog, hart en gedachten kijkt.*

*Hartelijke groet, ds. Arie de Winter*

## KRINGEN

### Kring: 'Als je iemand verloren hebt'

Tijdens feestdagen als Kerst en Oud & Nieuw kan het gemis van je man, vrouw, vader, moeder, broer of zus, opa of oma je zwaar vallen. Blij ben je dan, wanneer het weer januari wordt, alhoewel dat ook betekent dat er weer een nieuw jaar aanbreekt zonder hem of haar...

*Wie al deze ervaringen en indrukken herkent en ze wil delen met anderen is hartelijk welkom bij de kring. De eerste aanmeldingen zijn binnen en er is nog ruimte voor 2-3 deelnemers.*



- ➔ Op 22 januari, 5 februari en 19 februari komen wij bijeen en vertellen we elkaar: Wie mis je? Hoe mis je hem of haar? Wat is er allemaal voor je veranderd door dit overlijden? Wat heeft je kracht gegeven? Wat is je tegen gevallen? Wat heeft dit alles met je geloof en visie op het leven gedaan?

*Dianne Kroon en ds. Arie de Winter leiden de gesprekken, maar uw en jouw verhaal, vragen en ervaringen staan centraal. Meld je bij Dianne of ds. Arie voor meer informatie of opgave. Hartelijk welkom!*

## DIACONIE

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	16 december	PKN Pastoraat	€	75.25
Avondcollecte	16 december	PKN Pastoraat	€	30.20
Ochtendcollecte	23 december	Leger des Heils	€	100.00
Ochtendcollecte	25 december.	Helpt U Hopen	€	135.55
Ochtendcollecte	30 december	Kinderen in de knel	€	297.95

*Met vriendelijke groet, de diaconie, Martine Samplonius*

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Collecten

Ochtendcollecte	16 december	€ 87,15	<b>KOZIJN:</b> Oude stand: € 181,46 Erbij € 8,- Nieuwe stand: € 189,46
Ochtendcollecte	23 december	€ 96,10	
Kerstavond	24 december	€ 405,49	
Eerste Kerstdag	25 december	€ 118,10	

*Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen*

## Actie Kerkbalans 2019

De actie kerkbalans 2019 wordt gehouden van 19 januari 2019 tot en met 2 februari 2019.

Het thema voor de actie is dit jaar **GEEF VOOR JE KERK**

→ Halverwege de actie, op maandag 28 januari hebben we met elkaar de **jaarlijkse gemeente-avond** in ons Verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat.

Op deze avond wordt onder meer de begroting voor 2019 van onze kerk besproken.



## Opbrengst verjaardagsbussen 2018

In 2018 is de opbrengst van de verjaardagsbussen in totaal € 1705,88. Wij bedanken alle jarigen en willen alle vrijwilligers die met de verjaardagsbussen bij de jarigen van onze gemeente langs gaan om de felicitaties over te brengen en een bijdrage te vragen voor onze mooie kerk, hartelijk bedanken voor alle moeite die jullie hiervoor hebben genomen! Het was zeer de moeite waard!

Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen

## JEUGD

### Tieners

Voor de tieners wordt er aan het begin van dit nieuwe jaar (25 januari) een Spannend Winterevent georganiseerd. En daarna starten de tienerclubs ook weer allemaal op met leuke inhoudelijke spelprogramma's. Zie de bijgevoegde flyer bij dit contactblad.

**We hopen jullie allemaal in dit nieuwe jaar te ontmoeten, allereerst op 25 januari!!**



**Jeugdwerk Nigtevecht**  
agenda voorjaar 2019

protestantse gemeente Nigtevecht  
info@kerknigtevecht.nl

**Spannend Winterevent**  
Vrijdagavond 25 januari  
Exacte tijd horen jullie nog!  
Meer info: Arie de Winter en Kees van Zadelhoff

**Cornerstone**  
(Verenigingsgebouw)  
Klas 2 - 4  
Vrijdagavond 19:30-21:30 uur  
8 feb, 8 mrt, 22 mrt en 12 apr  
Meer info: Arie de Winter, Carla Holtmann

**Rock Solid**  
(Verenigingsgebouw)  
Groep 8 - Klas 1  
Vrijdagavond 19:30-21:30 uur  
1 feb, 1 mrt en 15 mrt en 5 apr  
Meer info: Marieke van der Bijl en Ronald Sampsonius

**Aan tafel**  
(Klein Muiden 49)  
Klas 4 en hoger  
Wordt met de datumprikker geregeld.  
Meer info: Carla Holtmann en Kees van Zadelhoff

**On track**  
(Nieuweweg 14)  
Groep 7 - 8  
Donderdagavond 17:00-18:30 uur  
31 jan, 14 feb, 7 mrt en 21 mrt  
Meer info: Arie en Karen de Winter

**Uitnodiging voor....**

## DI VERSEN

### Bedankt!!!

Lieve engel, bedankt voor de hééérlijke zelfgebakken koekjes en het mooigesoldeerde naambordje!!!  
(B)engels als jij maken de mensen heel blij!!



### **WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD!**

#### **NI EUW JAARSCONCERT 2019**

#### **Seniorenorkest Amstelland**

→ Dit concert vindt plaats in samenwerking met de Protestantse Kerk Nigtevecht op zondag 13 januari 2019 van 15-16 uur

*Het orkest bestaat uit ca. 60 muzikanten in de leeftijd 55-85 jaar met heel veel muzikale ervaringsjaren. De bevlogen dirigent René Schumacher weet die ervaring al 20 jaar ten volle te benutten. Het repertoire bestaat voornamelijk uit lichte, romantische, film- en musical muziek. Het orkest vervult een belangrijke sociale functie door gratis concerten in woon- en zorgcentra te verzorgen.*

De Protestantse Kerk en het orkest nodigen de inwoners van en rond Nigtevecht van harte uit om dit (gratis)concert bij te wonen.

[www.seniorenorkestamstelland.nl](http://www.seniorenorkestamstelland.nl)

### AGENDA

<b>Bidstond</b>	<b>Dinsdag</b> 29 jan, 19 febr, 20 uur, kerk
<b>Gesprekskring donderdagochtend</b>	<b>Donderdag</b> 17 januari, 7, 28 februari, 21 maart, 11 april, 10-11.30 uur, Ver. gebouw
<b>Kring: 'Als je iemand verloren hebt'</b>	<b>Dinsdag</b> 22 januari, 5, 19 februari, <i>20-22 uur</i> <i>Of</i> <b>Maandag</b> 21 januari, 4, 18 februari, 15-17 uur
<b>Gemeente-avond</b>	<b>Maandag</b> 28 januari, Verenigingsgebouw
<b>Bijeenkomst ring Breukelen</b>	<b>Woensdag</b> 20 maart, Baambrugge
<b>Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest Amstelland</b>	<b>Zondag</b> 13 januari, 15-16 uur, kerk
<b>Voorstelling 'In de voetsporen van Ruth'</b>	<b>Donderdag</b> 21 februari, 19.30 uur, De Basiliek, Veenendaal, info Janda van Zadelhoff.
<b>Jeugdclubs:</b>	<b>ZIE FLYER IN DIT CONTACTBLAD</b>
<b>Spannend Winterevent</b>	<b>Vrijdag</b> avond 25 januari
<b>CORNERSTONE (klas 2-4)</b>	<b>Vrijdag</b> in februari, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw
<b>ON TRACK (groep 7 en 8)</b>	<b>Donderdag</b> in januari, 17- 18.30 uur, pastorie
<b>ROCK SOLID (groep 8 – klas 1)</b>	<b>Vrijdag</b> in februari, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw

## BIJBELLEESROOSTER

<b>januari</b>		24 do	Lucas 4:14-30
14 ma	Jesaja 40:1-11	25 vrij	Lucas 4:31-37
15 di	Jesaja 40:12-20	26 zat	Lucas 4:38-44
16 wo	Jesaja 40:21-31	27 zon	Ester 3:1-11
17 do	Ester 1:1-12	28 ma	Ester 3:12-15
18 vrij	Ester 1:13-22	29 di	Ester 4:1-8
19 za	Ester 2:1-11	30 wo	Ester 4:9-17
20 zo	Ester 2:12-18	31 do	Ester 5:1-14
21 ma	Ester 2:19-23	<b>februari</b>	
22 di	Psalm 26	1 vrij	Ester 6:1-14
23 wo	Lucas 4:1-13	2 za	Ester 7:1-8:2

<b>COLOFON</b>	<b>COPIJ</b>
<p><i>Het <b>Contactblad</b> verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Data van uitgifte:</b> 2 februari</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;"><b>Zaterdag 2 februari 2019</b></p> <p>Kopij graag inleveren <b>uiterlijk op:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>26 januari</b></p>
<p><b>Redactie Contactblad:</b> Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen.</p> <p><b>Kopij Contactblad:</b> inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p><b>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:</b> Mw. G. van Lindenberg</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het <b>CONTACTBLAD</b> zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

## OVERWEGING

In deze column van Christine van Reeuwijk (creeuwijk1969@kpnmail.nl) wil Diecke met meer aandacht gaan leven. Het verjaardagscadeautje dat ze speciaal voor haar zus Marga heeft uitgekozen, verstevigt hun band weer.

### **Cadeautje**

Geloven, Diecke vond het maar moeilijk, maar niet geloven, was nog moeilijker, daarom bleef ze toch naar de kerk gaan. Vanmorgen preekte de dominee dat we met meer aandacht zouden moeten gaan leven. Voor het eerst in lange tijd was Diecke het met hem eens, maar ja, hoe zette ze het om?

Tijdens het orgelspel en de collecte kreeg ze een ingeving. Haar zus Marga en zij gaven elkaar de laatste jaren nooit meer eens een verjaardagscadeautje. Ze hadden toch alles al. Eerst hadden ze elkaar nog een envelop met geld of een bon gegeven, maar ook daar waren ze mee gestopt. Het ging op verjaardagsfeestjes sowieso bijna nergens meer over.

En al hadden ze afgesproken dat niemand op z'n smartphone keek, het leek wel alsof niemand meer wist h oe je een gesprek moest voeren. Verder dan de laatste nieuwtjes kwamen ze meestal niet.

Diecke werd vrolijk van haar ingeving om Marga dit jaar toch weer eens te verrassen en pakte de volgende dag de bus naar de stad. Even later liep ze de boekhandel op de hoek binnen en nam ze de serene sfeer in zich op. Ze sloeg dit keer geen koffie af, raakte met de verkoopster over *Zoals ik jou ken, ken jij mij* van Yvonne Keuls aan de praat en liet het boek inpakken.

Op haar verjaardag vroeg Marga terwijl ze Diecke's cadeautje uitpakte: 'Wat mooi, maar we zouden elkaar toch niks meer geven?'

'Lees mijn kaartje maar.'

'Het is vandaag jouw dag, we moeten het leven vieren.' Marga slikte, had de recensie van dit boek juist net in de zaterdagbijlage gelezen, maar 'm snel bij het oud papier gegooid.

Een paar dagen later viel Marga's oog op het boek op haar nachtkastje, maar ze wilde nu eerst haar to do lijst kunnen afvinken. Maar wacht eens even, dacht ze weldra, twee van onze drie studerende kinderen wonen weer thuis, kunnen de druk van de prestatie maatschappij niet meer aan. Met al dat moeten geef ik nu niet bepaald het juiste voorbeeld. Ze griste het boek alsnog mee en riep terwijl ze de trap afliep tegen haar zoon en dochter: 'Ik ben er even niet.'

Even later nestelde Marga zich in de huiskamer op de bank. De regen kletterde tegen de ruiten, plaid over haar benen, pot thee erbij. Zodra ze het boek een week later uit had, belde ze Diecke ouderwets een uur lang. Eerst praatten ze over de bijzondere vriendschap van Yvonne Keuls en Hella Haasse, twee heel verschillende vrouwen. Toen eerstgenoemde opkwam voor kinderen omdat een kinderrechter zich aan hen vergreep, werd ze als klokkenluider neergesabeld. Ook de hechte vriendschap met Hella stond op het spel, Hella kon Yvonne niet publiekelijk steunen omdat haar man bij diezelfde rechtbank werkte. Wel stuurde ze bloemen toen Yvonne's nieuwe boek uitkwam en regelde Hella's man een advocaat die Yvonne bijstond. Yvonne had daar op moeten reageren, maar deed het niet. Aan het eind van Hella's leven kwam het toch weer goed. 'Tussen ons zat het wel goed toch?' vroeg Marga ineens aan Diecke.

'Nou, ik heb onze gesprekken de laatste jaren anders wel gemist.'

'Ik ook. Ik kan niet wachten om een verjaardagscadeautje voor jou te gaan kopen.'