

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 22 december

62^e jaargang, nr. 17



KERKDIENTEN

Zondag 23 december 4^{de} Advent

10.00 uur Ds. J. Wolswinkel, Maarssen
Collecten : 1^e Leger des Heils ; 2^e Kerk
Oppas : Karen de Winter
Koffie : Nelleke Nobel
Kerktaxi : Jan-Willem van Lindenberg

stille NACHT
HEILIGE nacht

Maandag 24 december

Kerstavonddienst m.m.v. cantorij en koperensemble

20.30 uur Ds. A.S. de Winter
Collecte : Kerk

Dinsdag 25 december 1^e kerstdag

10.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e Helpt U hopen; 2^e Kerk
Oppas : Lisette Groen- Tessa van der Linden
Koffie : Hijmen van Lindenberg
Kerktaxi : Arjan Mul



Zondag 30 december TOP2000-kerkdienst

10.30 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e KIA Kinderen in de knel; 2^e Kerk
Oppas : Henk den Hartog
Koffie : Emmy van der Greft
Kerktaxi : Diny Schoonhoven

Maandag 31 december Oudjaarsdag

19.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : Plaatselijk bijzonder kerkwerk

Zondag 6 januari 2019

10.00 uur Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
Collecten : 1^e Nederlands Bijbelgenootschap; 2^e Kerk;
Oppas : Joas van der Linden
Koffie : Kees Creemer
Kerktaxi : Jan Wind
19.00 uur Drs. Ing. J. de Goei, Amersfoort
Collecte : diaconie

Zondag 13 januari 2019

10.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : 1e PKN Collecte Oecumene; 2e Kerk
Oppas : Nieske Veldhuisen
Koffie : Janda van Zadelhoff
Kerktaxi : Henk Holtmanns
15.00 uur Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest Amstelland

RONDOM DE DIENSTEN

De feestdagen staan op het punt van aanbreken. Op werk, school en soos vonden de eerste vieringen al plaats. Wat is het waardevol en wat is het genieten om te vieren dat Jezus licht brengt in donkere dagen! Het geeft hoop. Het daagt uit om verbinding te maken. Met elkaar en met God. Kerst vieren is geloven dat 'de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld' (1 Johannes 4:14). **Vier Jezus' geboorte mee in de Dorpskerk en laat je uitdagen tot geloof dat Jezus' missie ook betekenis heeft anno 2018 (en ook 2019).**



De Kerstvieringen in de Dorpskerk worden omlijst met kerstliederen die we samen zingen, met muziek van de cantorij en het koperensemble, met een kerstspel door de kinderen, met brandende kaarsen in kroonluchters. Dat dit alles u/jou mogen helpen om jezelf open te stellen voor Jezus is onze wens.

De feestdagen brengen bezinning met zich mee. Wanneer je terugkijkt op het jaar en je zegeningen telt, sta je versteld. Proost erop als je straks met familie en vrienden rond de tafel zit en herinneringen ophaalt aan 2018. Soms vallen er ook gaten in het jaar. Een tegenslag, iemand die wegviel. Juist in afwezigheid kan iets of iemand heel aanwezig zijn in je gedachten en gevoel.

Welke zegen of zorg je ook ten deel viel, weet dat God erbij is. 'Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: "Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik".' (Psalmen 91:1-2)

Wij wensen u en jou zegenrijke feestdagen en een goed 2019 toe!

Hartelijke groet, ds. Arie & Karen en Efraïm de Winter



Op **Kerstavond 24 december 20.30 uur** is het zover: we vieren Jezus' geboorte en koesteren dit vreugdevolle nieuws uit een lang vervlogen tijd te Bethlehem als een bericht dat ook ons nu in Nigtevecht blijdschap brengt. We lezen Lucas 2:1-21 waarin de Redder in doeken wordt gewikkeld en in een kribbe gelegd. Er is samenzang, zang door de cantorij, muziek van het koperensemble en glühwein of chocolademelk na afloop.

Op **Kerstfeest 25 december 10.00 uur** vieren we Jezus' geboorte en sluiten we het engelenproject van de Adventsperiode af. We lezen in Mattheüs 1:18-25 en 2:1-15a ook over een engel en het kerstspel dat door de Spoorzoekers is ingestudeerd draait ook om een (B)engel.

De **TOP2000-kerkdienst** is op **30 december** en begint om (let op): **10.30 uur**. Tientallen titels van betekenisvolle popmuziek zijn aangeleverd via de website. Hieruit zijn 10 nummers geselecteerd die we gaan zingen of beluisteren. Het meest gekozen nummer in ons dorp is momenteel 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij. Welke andere nummers er langkomen blijft even een verrassing. Bij diverse nummers wordt er gedeeld waarom het lied betekenis heeft voor iemand. En naar aanleiding van 'You've got a friend' van Carole King en Lukas 11 leidt ds. Arie de Winter een moment van bezinning.



De muziek tijdens deze dienst wordt verzorgd door: het Gelegenheidskoor Nigtevecht, Rens en Liesbeth Ulijn, Jasmijn en Tessa van der Linden, Marian Kruijning, Christa Meinders, Rolinka Buurman, Esther Bergmeijer, Mark en Thijmen van Loon, Dianne Kroon en Carla Holtmanns en de presentatie is in handen van Nelleke Nobel.

Op **Oudjaarsavond 31 december 19.00 uur** is er een kort moment van bezinning rond Psalmen 147. **Wàt bracht dit jaar u en wààr bracht dit jaar je?** Dankbaarheid en levenslessen wisselen elkaar af in de psalmtekst en dus ook in de liederen en gebeden die we daaromheen plaatsen.

*Voor alle diensten en voor iedereen geldt: **hartelijk welkom in de Dorpskerk; het huis van onze dorpsgemeenschap en onze God!***

VANUIT DE GEMEENTE

Meeleven

Diverse gemeenteleden en dorpsbewoners vieren Kerst onder eenzame of zorgelijke omstandigheden. *Verlicht u hun situatie met een kaartje, bezoekje of ander teken van hoop en verbondenheid?*

KRINGEN

Gesprekskring Donderdagochtend

Eens in de 3 weken komen een aantal gemeenteleden rond de koffie met elkaar en de bijbel in gesprek. We bespreken verhalen uit het Johannes-evangelie en leven met elkaar mee.

- ➔ *Wanneer het je voornemen is om in het nieuwe jaar verbinding te zoeken met anderen en te komen tot een geloofsvernieuwing of -verdieping, bent u van harte welkom!!*
- ➔ *We komen bijeen op de volgende data: 17 januari, 7 en 28 februari, 21 maart en 11 april van 10.00-11.30 uur in het Verenigingsgebouw, onder leiding van ds. Arie de Winter.*

Uitnodiging Kring: 'Als je iemand verloren hebt'

Voor de 3^{de} keer organiseren ds. Arie de Winter en ouderling Dianne Kroon een kring voor hen die iemand verloren hebben. Kort geleden of jaren terug. Je man of vrouw. Een ouder. Een broer of zus, zoon of dochter.

Misschien vond je rond de feestdagen een luisterend oor bij familie en vrienden Maar vaak is het zo dat naar mate het verlies duurt, er in het dagelijkse bestaan minder aandacht is en alles en iedereen lijkt door te gaan met het leven.

→ *Op drie momenten komen wij bijeen en vertellen we elkaar: Wie mis je? Hoe mis je hem of haar? Wat is er allemaal voor je veranderd door dit overlijden? Wat heeft je kracht gegeven? Wat is je tegen gevallen? Wat heeft dit alles met je geloof en visie op het leven gedaan?*

Dianne en Arie leiden de gesprekken, maar uw en jouw verhaal, vragen en ervaringen staan centraal.

De kring is voor alle inwoners uit Nigtevecht en is op de dinsdagavonden 22 januari, 5 februari en 19 februari 2019 van 20.00-22.00 uur.

Voor wie overdag afspreken prettiger vindt, staat er ook een middagkring gepland. Deze is op de maandagmiddagen 21 januari, 4 februari en 18 februari van 15.00-17.00 uur.

→ *Meld je bij Dianne of ds. Arie voor meer informatie of opgave. Hartelijk welkom.*



Engelen

In de Adventstijd zijn er in het geheim gemeenteleden aan elkaar gekoppeld met de opdracht: wees een engel voor de ander. Dat leidt tot allerlei gesprekken over: hoe ben je een engel voor iemand? En hoe herken jij zelf een engel? In het donker worden er pakketjes en kaartjes bezorgd. Er worden gedichten gedeeld en dat die ene vrouw nu zomaar koffie voor me inschenkt, zou dat iets betekenen?

→ Jacco Kroon hoorde op de radio een boeiend interview met ds. Ron van der Spoel, waarin het ook ging over engelen. Een fragment daarvan is dit:

"Onder christenen wordt maar weinig over engelen gesproken, in de seculiere wereld lijkt dit zelfs meer te gebeuren, zo merkt Ron op. "Mensen die niet in God geloven kunnen ongegeneerd fantaseren. Vaak geloven ze wel in goede en kwade machten. Soms hebben ze het gevoel dat er iets of iemand bij ze was om ze te helpen. Dat schrijven ze dan toe aan engelen. Christenen denken vaak dat mensen hen niet serieus nemen als ze het over engelen hebben. Als predikant heb ik talloze verhalen gehoord van mensen die in de geheimhouding iets wilden vertellen over hoe een engel bij ze was tijdens belangrijke momenten of aan hun ziekbed stond. Dat ging over personen die enorme vrede brengen en bijvoorbeeld zeiden wees niet bang ik ben bij je."

"Mijn vrouw was op reis voor Open Doors. Ze reisde samen met een vriendin en op hun reis moeten ze een tussenlanding maken in India. Toen bleek dat die vriendin per ongeluk niet de juiste stempel had in haar paspoort. Ze kwamen in een wachtkamer en ze worden daar aangehouden, die vriendin mocht niet meer verder. De rest van de groep moest terug in het vliegtuig. Mijn vrouw bleef bij haar vriendin en zij werden vastgezet. We kregen ze er met geen mogelijkheid uit, en dat op militair vliegveld."

"Het was een zeer beangstigende situatie, ze zijn een nacht vastgehouden. De volgende dag stond er opeens een man in een blauwe overall bij ze, terwijl er verder alleen maar militairen rondliepen. Hij neemt ze bij de arm en zegt mee te lopen. Overal lopen ze langs militairen en die man in blauwe overall zegt steeds tegen de militairen dat ze stil moeten zijn en heeft ze er met gezag doorheen geleid. Hij pakte onderweg hun paspoort van een balie en brengt ze zo naar een vliegtuig waar ze in kunnen stappen en ze kunnen vertrekken. Ze noemen hem sinds die tijd de blauwe engel."

- Op 1^{ste} Kerstdag zullen alle deelnemers aan het Adventsproject kleur bekennen en vertellen voor wie zij als een engel waren. Ook zullen we horen wie zijn/haar engel herkend heeft.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

| | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|---|--------|
| Ochtendcollecte | 25 november | Helpt U Hopen | € | 134.05 |
| Ochtendcollecte | 2 december | Plaatselijk Bijzonder Kerkwerk | € | 60.45 |
| Ochtendcollecte | 9 december | Zending Stichting Gave | € | 89.45 |

Met vriendelijk groet, de diaconie, Martine Samplonius

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collecten

| | | | |
|-----------------|-------------|----------|---|
| Ochtendcollecte | 25 november | € 110,65 | KOZIJN: Ongewijzigd: € 181,46 |
| Ochtendcollecte | 2 december | € 62,10 | |
| Avondcollecte | 2 december | € 50,20 | |
| Ochtendcollecte | 9 december | € 76,95 | |

Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen

DIVERSEN

WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD!

NIEUWJAARSCONCERT 2019

- Wederom komt het Seniorenorkest Amstelland naar Nigtevecht om ons te laten genieten van hun mooie muziek.
- Dit concert vindt plaats in samenwerking met de Protestantse Kerk Nigtevecht op zondag 13 januari 2019 van 15-16 uur

Het orkest bestaat uit ca. 60 muzikanten in de leeftijd 55-85 jaar met heel veel muzikale ervaringsjaren. De bevlogen dirigent René Schumacher weet die ervaring al 20 jaar ten volle te benutten. Het repertoire bestaat voornamelijk uit lichte, romantische, film- en musical muziek. Het orkest vervult een belangrijke sociale functie door gratis concerten in woon- en zorgcentra te verzorgen.

De Protestantse Kerk en het orkest nodigen de inwoners van en rond Nigtevecht van harte uit om dit (gratis)concert bij te wonen.

www.seniorenorkestamstelland.nl

Voorstelling Ruth

Een aantal deelnemers van de donderdagavond groep gaat naar onderstaande voorstelling. Wanneer u wilt aanhaken, kunt u informeren of er nog kaarten bij de groep beschikbaar zijn of zelf kaarten bestellen en ga met ons mee!!

Verhaal van Ruth

Ruths levensweg verloopt niet makkelijk. Ze treedt in een multicultureel huwelijk en gaat door een diep dal als haar man sterft. Met alleen haar schoonmoeder Naomi emigreert ze naar een voor haar onbekend land met een onbekende God. Eenzaam, zou je denken. Maar in het onbekende land sluit ze een bijzondere vriendschap. Een vriendschap die uitgroeit tot liefde. En niet alleen dat. De onbekende God wordt Ruths God en uiteindelijk zal zelfs uit haar nageslacht Jezus de Messias geboren worden.

Het belooft een bijzondere avond te worden met als hoogtepunt de bruiloft tussen Ruth en Boaz!

- ➔ De voorstelling 'In de voetsporen van Ruth' is te zien op 21 februari 2019 om 19.30 uur in De Basiliek te Veenendaal. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €22,50 per persoon (excl. reserveringskosten) via website eva.eo.nl/ruth. Wie de voorstelling met het hele gezin wil bezoeken, kan ook een familyticket bestellen.
- ➔ Contactpersoon Janda van Zadelhoff

| AGENDA | |
|--|--|
| Bidstond | Dinsdag 8, 29 jan, 19 febr, 20 uur, kerk |
| Gesprekskring donderdagochtend | Donderdag 17 januari, 7, 28 februari, 21 maart, 11 april, 10-11.30 uur, Ver. gebouw |
| Kring: 'Als je iemand verloren hebt' | Dinsdag 22 januari, 5, 19 februari, 20-22 uur Of Maandag 21 januari, 4, 18 februari, 15-17 uur |
| Bijeenkomst ring Breukelen | Woensdag 20 maart, Baambrugge |
| Top 2000 kerkdienst | Zondag 30 december, 10.30 uur, kerk |
| Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest Amstelland | Zondag 13 januari, 15-16 uur, kerk |
| Voorstelling 'In de voetsporen van Ruth' | Donderdag 21 februari, 19.30 uur, De Basiliek, Veenendaal. |
| Jeugdclubs: | |
| CORNERSTONE (klas 2-4) | Vrijdag januari volgt, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw |
| ON TRACK (groep 7 en 8) | Donderdag januari volgt, 17- 18.30 uur, pastorie |
| ROCK SOLID (groep 8 – klas 1) | Vrijdag januari volgt, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw |

BIJBELLEESROOSTER

| | | | |
|-----------------|---------------------|---------|---------------------|
| december | | 1 di | Psalm 75 |
| 24 ma | Lucas 1:67-80 | 2 wo | Openbaring 19:11-21 |
| 25 di | Lucas 2:1-21 | 3 do | Openbaring 20:1-10 |
| 26 wo | Handelingen 6:8-15 | 4 vrij | Openbaring 20:11-15 |
| 27 do | Handelingen 7:1-16 | 5 zat | Openbaring 21:1-8 |
| 28 vrij | Handelingen 7:17-34 | 6 zon | Openbaring 21:9-27 |
| 29 za | Handelingen 7:35-43 | 7 ma | Openbaring 22:1-11 |
| 30 zo | Handelingen 7:44-60 | 8 di | Openbaring 22:12-21 |
| 31 ma | Psalm 147 | 9 wo | Lucas 2:22-35 |
| | | 10 do | Lucas 2:36-40 |
| januari | | 11 vrij | Lucas 2:41-52 |
| 2019 | | 12 za | Lucas 3:1-14 |

“Met Jezus heb je pas echt een kerst, man!”

“ZONDER JEZUS IS KERST MIS!”

Visje

| COLOFON | COPIJ |
|--|---|
| <p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte:</p> | <p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 12 januari 2019</p> <p style="text-align: center;">Kopij graag inleveren uiterlijk op:</p> <p style="text-align: center;">5 januari 2019</p> |
| <p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p> | <p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p> |



OVERWEGINGEN

Kerst is het feest van licht. De geboorte van Jezus maakt Gods licht zichtbaar. We mogen Zijn licht met elkaar delen, ook met kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Voor hen schreef Stef Bos het lied 'Geef licht' (in aansluiting op de kerstcampagne - voor kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië - van Kerk in Actie):

Het wordt steeds vroeger donker
 De winter is in zicht
 Alles keert naar binnen
 De gordijnen gaan weer dicht
 De tijd staat op een kruispunt
 Niemand weet waarheen
 De schoonheid is soms ver te zoeken
 De dromer staat alleen

Geef licht
 Geef licht
 Voor een uitweg uit het donker
 Geef wat er vaak niet is
 Geef licht
 Geef licht
 Geef alles wat je hebt
 Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

Geef licht
Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.

Kerstboodschap ds. René de Reuver: 'Wees niet bang!'

Angst: het is een rode draad in onze samenleving, analyseert scriba ds. René de Reuver. Angst voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op het leven ... "Er is echter een tegenverhaal. Het verhaal van God die zegt: 'Wees niet bang'."

In onze samenleving waart een spook rond: het spook van de angst. Angst is als een veelkoppig monster. Je kunt het bestrijden en het monster een kop afslaan, maar voor je het weet groeit er weer een nieuwe kop aan. Je kunt de angst de baas worden, maar voor je het weet heeft de angst je weer te pakken op een ander vlak, in een andere situatie. Het veelkoppige monster laat zich niet zomaar verslaan.

Kortgeleden verscheen er een boek: 'Een triomf van de angst'. De auteur analyseert in dat boek een aantal bekende tv-series, zoals de Amerikaanse serie *Homeland*. Daarin strijdt de CIA voor de veiligheid van het land. Maar door de serie heen loopt de rode draad van de angst: de angst voor aanslagen, voor terrorisme, voor de ander die niet te vertrouwen is, voor de vijand die infiltreert,

voor de Russen. Ook in de serie *Downton Abbey* is angst een rode draad. Die serie speelt in een groot Engels landhuis, op de grens van de negentiende en twintigste eeuw. Terwijl de nieuwe eeuw zich aankondigt, verandert het vertrouwde leven van de lord, zijn familie en zijn personeel. De verhoudingen, die generaties lang hetzelfde waren, verschuiven. Het leidt tot angst en onzekerheid: wat zal de toekomst brengen?

Ten einde raad

Angst als een rode draad: wellicht herkent u het wel. Angst voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op het leven. En denk ook eens aan de angst van kinderen in oorlogsgebieden, de angst van mensen die zo ten einde raad zijn dat ze alles achterlaten en op reis gaan om ergens anders een veilig heenkomen te zoeken. In een onbekende omgeving met onbekende mensen.

Angst kan je leven vullen. We zien dat ook in de politiek, als het gaat over het kinderpardon en het kerkasiel. Als we het kinderpardon ruimhartig toepassen, is het hek toch van de dam? We weten het allemaal: angst is een slechte raadgever. Maar hoe vaak heeft dat veelkoppige monster ons wel niet te pakken.

Licht uit de hemel

In de kerstnacht zijn er ook een aantal mannen die ineens overvallen worden door angst. Ze zitten in het donker bij elkaar, omdat ze op hun schapen moeten passen. Het zijn herders: stoere kerels, geen bangeriken. Maar dan is het alsof de bliksem inslaat: een licht uit de hemel overvalt hen, er staat opeens een vreemdeling bij hen. Ze worden doodsbang. Het spook van de angst heeft zelfs deze stoere kerels te pakken.

Maar dan klinkt een stem - midden in die angstige situatie, midden in de ontredde situatie. 'Wees niet bang.' Die woorden klinken niet omdat er geen reden is om bang te zijn: je zult maar herder zijn en daar zitten in de nacht. Je zult maar ... Vul het maar in, angst is vaak heel reëel.

Maar er is een tegenverhaal: het tegenverhaal van kerst. Het verhaal van God die zegt: 'Wees niet bang. Ik deel jouw leven, ik laat je niet aan je lot over. Ik word gelijk aan jou, om je perspectief te geven, om je te laten leven uit liefde.' Dát is het tegenverhaal van kerst. Angst verkrampst en verlamt, maar het evangelie van kerst geeft ruimte. Het schenkt licht en geeft vreugde. Het zet je weer op je benen, zodat je verder kunt met een nieuw perspectief, met vreugde. Want dat is hoe de herders op pad gaan.



Ik wens u een vreugdevol kerstfeest.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

GEZEGENDE
Kerstdagen
en een
GELUKKIG NIEUWJAAR