

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 1 december

62^e jaargang, nr. 16

Zondag 2 december 1^{ste} Advent

10.00 uur mw. Karin Smit-v.d. Berg, Baambrugge
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Oppas : Sara Kroon
Koffie : Nel van den Broek
Kerktaxi : Ria Vedder
19.00 uur ds. J. de Jong, Waarder
Collecte : Kerk

Zondag 9 december 2^{de} Advent

10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e Zending (Stichting Gave); 2^e Kerk
Oppas : Marieke van der Bijl
Koffie : Marian Kruijning
Kerktaxi : Rolinka Pickhard

Zondag 16 december 3^{de} Advent

10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e PKN Pastoraat; 2^e Kerk;
Oppas : Marinka Buurman
Koffie : Bert Letteboer
Kerktaxi : Marian Kruijning
19.00 uur ds. W.P. Vermeulen, Utrecht
Collecte : Diaconie

Zondag 23 december 4^{de} Advent

10.00 uur ds. J. Wolswinkel, Maarssen
Collecten : 1^e Leger des Heils ; 2^e Kerk
Oppas : Karen de Winter
Koffie : Nelleke Nobel
Kerktaxi : Jan-Willem van Lindenberg



RONDOM DE DIENSTEN

Advent is aangebroken. De tijd van verwachten en toeleven naar het Kerstfeest. *Een tijd van bezinning en soberheid opdat het Licht des te meer moge opvallen.* Elke zondag van Advent steken we één kaars meer aan en op Kerstavond is de kerk vol kaarslicht. De geboorte van Jezus Christus heeft immers zoveel Licht gebracht in ons bestaan!

Jezus Christus heeft ook veel aan het licht gebracht. Sinds zijn komst weten we zoveel meer over liefde voor elkaar, eerbied voor het leven en respect voor wat heilig is. De vraag is: is het daardoor nu lichter op aarde dan voorheen? Heeft Jezus' leer en leven ons geïnspireerd tot een andere levensstijl? Dat zijn vragen om jezelf te stellen tijdens Advent.

Advent is namelijk niet zozeer het verwachten van Jezus' geboorte. We kunnen niet terug in de tijd en doen alsof de 1^{ste} Kerstavond nog aan moet breken en we nooit eerder de kerststal binnengingen. Advent is voornamelijk het verwachten van Jezus' wederkomst. Het kwetsbare kind dat Koning werd.

Ooit begon de Adventstijd met de viering van Sint Maarten. Dat was een 'carnavalsfeest', voordat de vastentijd aanbrak. Paus Gregorius de Grote bepaalde in de 6^{de} eeuw dat advent 4 weken duren zou en dat het hierbij ging om het gedenken van Jezus' geboorte en het verwachten van zijn wederkomst. In de loop van de tijd werd de adventstijd minder en minder een periode van vasten, maar juist een vrolijk toeleven naar Kerst. Voor beide valt wat te zeggen.

Op welke manier gaat u/ga jij, bezinning (hetzij sober, hetzij uitbundig) een plaats geven in de komende Advent?

Op **9 december 10.00 uur** is het 2^{de} Adventszondag. We lezen uit Micha 5:1-3 en hoofdstuk 6. Hierin klinkt een aankondiging van Jezus' geboorte en een indringende vraag aan de mensen.

Op **16 december 10.00 uur** is het 3^{de} Adventszondag. We lezen Jesaja 52:7-15 en Romeinen 10:9-11:6. 'Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen', klinkt het in beide gedeeltes. En weer is er een vraag: 'Hebben ze de boodschap soms niet gehoord?'

Hartelijk welkom in de diverse vieringen waarin door verschillende voorgangers telkens iets zal oplichten van Jezus Christus!

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter



VANUIT DE GEMEENTE

Top2000 Kerkdienst

Op 30 december 10.30 uur vindt de 1^{ste} Top2000 kerkdienst te Nigtevecht plaats. Er wordt al veel muziek aangeleverd die betekenis heeft gehad voor iemand. Zo staan daar in de lijst al nummers als: 'Hallelujah', van Leonard Cohen, 'Tears in heaven' van Eric Clapton, 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij' en vele andere bekende nummers. Maar ook onbekende verrassingen.

Wilt u ook uw lied horen en zingen tijdens de Top2000 kerkdienst? Ga dan naar www.top2000kerkdienst.nl/nigtevecht en lever daar uw top 3 aan.



In de dienst zullen diverse nummers worden toegelicht en ook is er een moment van bezinning door ds. Arie rond één van de liedteksten. Het wordt een laagdrempelige, moderne dienst die bij uitstek geschikt om te bezoeken wanneer je muzikliefhebber bent of al een tijdje geen kerkdienst meer bezocht omdat die niet (meer) bij je beleving aansluit. Een persoonlijke uitnodiging helpt om de stap te zetten naar een kerkdienst. Wilt u, wil jij, je burens, vrienden en dorpsgenoten daarbij helpen?

'Eigen' zitplaatsen

De afgelopen weken ben ik - ds. Arie - een aantal keer aangesproken door zowel trouwe gemeenteleden als gasten. Zij deden namelijk de vervelende ervaring op dat er bij het zoeken van een zitplaats in onze kerk nogal eens gezegd wordt door mensen die er dan al zitten: 'deze stoel is voor...' of: 'hier zit...'. Dat is ongastvrij en onnodig. Omdat we in de decembermaand regelmatig gasten kunnen verwachten geef ik u en jou dit bericht toch even door. Laat u verrassen door een 'nieuw' gemeentelid naast, voor of achter u en wees niet bang dat er voor 'degene van wie die stoel eigenlijk is' geen plaats meer zal zijn. Dat is immers doorgaans niet het geval... *Wie om medische reden o.i.d. een vaste zitplaats wenst, mag daarvoor contact leggen met de koster die dan een stoel kan reserveren.*

Terugblik Dorpskerk open tijdens St. Maarten

Dit jaar was de kerk voor het eerst geopend tijdens St. Maarten. Als proef, als idee om kerk en dorp met elkaar te verbinden. Dat werd een succes! Tientallen kinderen met hun lichtje wandelden met hun ouders de kerk binnen. Die was versierd met vele kaarsjes in glazen potten en er draaide een powerpoint met afbeeldingen van St. Maarten in de kunst en bijbelteksten die te maken hebben met de betekenis van dit feest (Luc. 3:10-11, Mat. 25:35-36, 40). Marian en Arie genoten van de talloze liedjes en schonken chocolademelk en koffie en deelden snoep. De kerkopening is erg gewaardeerd en diverse dorpsgenoten hebben al gevraagd of dit vaker kan. *Ziet u, zie jij, momenten waarop de verbinding tussen kerk en dorp gelegd kan worden, neem dan dus gerust een initiatief.*

VAN DE KERKENRAAD

Verlag 1^{ste} Ringbijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Ring Breukelen heeft dr. Wim Dekker ons meegenomen in **de spanningen en uitdagingen waarin de kerk in Europa zich vandaag de dag bevindt**. De kerk krimpt, daarover liegen de statistieken niet, maar dat is geen reden om krampachtig te doen. Belangrijk is om te beseffen dat de situatie van de kerk het gevolg is van een proces dat al veel langer speelt. Het is een historisch proces, dat teruggaat tot de 16e eeuw, waarin niet langer God, maar de mens centrum van alle dingen is geworden. De situatie waarin de kerk vandaag de dag verkeert, biedt zeker ook kansen. Het is een uitdaging voor de kerk om de kern van haar identiteit te hervinden en om te leren daar vrijuit over te spreken. Dr. Dekker noemt dat 'de boel omgooien'. Het moet in de kerk ten eerste over de existentiële menselijke ervaringen gaan, over het leven als leven met God, die de bron is van al het goede. De samenleving is weliswaar seculier, maar tegelijk multireligieus en blijvend op zoek naar zin. Wanneer de kerk daadwerkelijk leeft vanuit haar bron, God die de Goedheid zelf is, heeft ze een woord van hoop voor onze samenleving.

Het betoog van dr. Dekker roept om verdere doordinking en om gesprek dat wordt verdiept en voortgezet. Dat zal gebeuren op de volgende ontmoeting tijdens onze tweede bijeenkomst van de Ring Breukelen, op D.V. woensdag 20 maart 2019 in Baambrugge. Dr. Stefan Paas, Theoloog des Vaderlands, zal dan het voortouw nemen tot gesprek. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Namens de Ring Breukelen, Ds. K. Hage (Breukelen), Dhr. H. Hoogenhout (Baambrugge) en Ds. P. Ravensbergen (Wilnis),

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

DIACONIE

Ouderenkerstfeest 2018



Bent u 65 jaar of ouder ? Dan verwelkomen wij u graag op het kerstfeest op :

donderdag 20 december 2018

U bent van harte welkom vanaf 14.30 uur tot 19.00 uur in het Verenigingsgebouw en de kerk, aan de Dorpsstraat 43, in Nigtevecht.



Er is een kerstviering in de kerk met bekende kerstliederen, het kerstverhaal en een korte dienst, verzorgd door dominee Arie de Winter.

Voorafgaand wordt er weer gezorgd voor lekkere hapjes en drankjes. Verder is er een gezellige activiteit en een maaltijd ter afsluiting.

Graag tot ziens! Namens de Diaconie van de Kerk Nigtevecht

Mocht u niet zelfstandig kunnen komen en eventueel vervoer nodig hebben, belt u dan (uiterlijk maandag 17 december a.s.) naar: familie Creemer.

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	4 november	Kerk in Actie	€	58.80
Avondcollecte	4 november	Werelddiaconaat	€	44.10
Ochtendcollecte	11 november	Zending (Open Doors)	€	133.10
Ochtendcollecte	18 november	Wilde Ganzen	€	90.30

Met vriendelijk groet, de diaconie, Martine Samplonius

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collecten

Ochtendcollecte	4 november	€ 49,87	Gift: € 50 via de bank KOZIJN: Ongewijzigd: € 181,46
Ochtendcollecte	11 november	€ 114,75	
Ochtendcollecte	18 november	€ 67,10	
Avondcollecte	18 november	€ 58,35	

Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen



Gezocht kerstboom voor in de kerk

Het is nog maar november, maar toch zijn wij al weer aan het denken aan de komende kerstperiode. Wij willen in de kerk graag een mooie grote boom plaatsen.

Zoals elk jaar in november de vraag van het collegewie heeft er een geschikte kerstboom in zijn tuin of op zijn landgoed en zou deze willen afstaan aan de kerk??

De boom krijgt een mooie plek in het koor en wordt prachtig versierd.

→ *Ons ervaren team van kerstbomentransporteurs zorgt voor het omzagen en verplaatsen naar de kerk!*

Uw reactie graag naar Henno Hennipman

BIJBELLEESROOSTER

december		13 do	Openbaring 14:1-13
3 ma	Openbaring 9:1-12	14 vrij	Openbaring 14:14-20
4 di	Openbaring 9:13-21	15 zat	Openbaring 15:1-8
5 wo	Openbaring 10:1-11	16 zon	Openbaring 16:1-11
6 do	Openbaring 11:1-14	17 ma	Openbaring 16:12-21
7 vrij	Openbaring 11:15-19	18 di	Openbaring 17:1-8
8 za	Lucas 1:39-56	19 wo	Openbaring 17:9-18
9 zo	Openbaring 12:1-12	20 do	Openbaring 18:1-8
10 ma	Openbaring 12:13-18	21 vrij	Openbaring 18:9-24
11 di	Openbaring 13:1-10	22 za	Openbaring 19:1-10
12 wo	Openbaring 13:11-18	23 zo	Lucas 1:57-66

AGENDA	
Bijbelkring op dinsdagavond	Dinsdag 11 dec, 20 uur, Nieuweweg 14
Bidstond	Dinsdag 18 dec, 8, 29 jan, 19 febr, 20 uur, kerk
Gesprekskring donderdagochtend	Donderdag 13 dec, 10 uur, Ver. gebouw
Gesprekskring donderdagavond	Donderdag ??, 20-22 uur, Korte Velterslaan 3
Meezingen cantorij kerstnachtdienst	Woensdagen , start 7 november, 19.45 uur-21.15 uur, kerk
Bijeenkomst ring Breukelen	Woensdag 20 maart, Baambrugge
Ouderenkerstfeest	Donderdag 20 december, 14.30-19 uur, kerk
Top 2000 kerkdienst	Zondag 30 december, 10.30 uur, kerk
Jeugdclubs:	
CORNERSTONE (klas 2-4)	Vrijdag 30 nov, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw
ON TRACK (groep 7 en 8)	Donderdag 13 dec, 17- 18.30 uur, pastorie
ROCK SOLID (groep 8 – klas 1)	Vrijdag 7 dec, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw

COLOFON	COPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 22 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 1 december</p> <p style="text-align: center;">Kopij graag inleveren uiterlijk op:</p> <p style="text-align: center;">24 november 2018</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kosteloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p style="text-align: center;">U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

Fotowedstrijd **De kerk door jouw ogen. Wat is jouw kerkfoto van het jaar? Wat zie jij voor je als je aan de kerk denkt?**



Kerken zijn bepalend voor ons land. Het zijn de kerktorens die al van ver verklappen waar het hart van een dorp of stad is. Het zijn de harten van mensen die van de kerk een levende gemeenschap maken. Vanuit het geloof in Gods liefde: ontmoeting, inspiratie, zorg voor elkaar, feesten en levensgebeurtenissen, cultuur, omzien en betrokkenheid. In de kerk gebeurt het!

De kerk door jouw ogen: Wat spreekt jou zo aan in de kerk? Laat het zien door mee te doen aan de fotowedstrijd van Actie Kerkbalans. Maak een foto waarop je laat zien wat de kerk voor jou zo waardevol maakt. Iets dat je ontroert, even stil maakt, in beweging zet, of doet lachen. Maak de foto zoals jij 'm het liefst maakt: snel met je telefoon of professioneel met je spiegelreflex camera.

Dit jaar hebben we **drie thema's** waarvoor je een foto kunt insturen. Wat zie jij als je aan één van deze thema's denkt?

- Vieringen op zondag als uiting van het geloof
- Onderlinge betrokkenheid in de kerk: omzien naar elkaar
- De missionaire en/of diaconale aanwezigheid van de kerk in dorp of stad

Maak kans op een masterclass fotografie: Stuur je foto in en ding mee naar de Kerkblik-award. Uit alle inzendingen kiest de jury per categorie één winnend beeld. Winnaars krijgen bovendien een inspirerende masterclass fotografie van juryvoorzitter Ramon Mangold. In 2016 won hij Nederlands bekendste fotoprijs: Zilveren camera, voor zijn serie over bisschop De Korte.

De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de landelijke perspresentatie van de Actie Kerkbalans op vrijdag 18 januari 2019.



Goed om te weten

- Je kunt meedoen in drie categorieën:
 1. *Vieringen op zondag als uiting van de geloof*
 2. *Onderlinge betrokkenheid in de kerk als vorm van omzien naar elkaar*
 3. *De missionaire en/of diaconale aanwezigheid van de kerk in dorp of stad*
- Je kunt maximaal met 1 foto meedoen.
- Je foto wordt beoordeeld door een vakjury. Daarnaast is er ook een publieksprijs.
- De jury kiest per categorie één winnende foto.
- Heb je al een mooie 'kerkfoto' liggen? Het insturen van een bestaande foto mag ook, als je 'm maar zelf gemaakt hebt.

Hoe doe je mee?

- Stuur je foto naar info@kerkbalans.nl, o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, kerk waar je naartoe gaat, categorie waaraan je meedoet en een kort fotobijschrift.
- Kies als bestandsnaam de categorie waarin je meedoet (vieringen, betrokkenheid of aanwezigheid) en je eigen naam.
- Per persoon kun je 1 foto insturen.
- Je bestand mag maximaal 10 MB zijn (*niet* versturen via Wetransfer)
- **Inzenden kan tot en met 14 december 2018.**

OVERWEGINGEN

Het Adventslied van de vallende tronen

De lofzang van Maria, het Magnificat naar het eerste woord in de Latijnse vertaling, krijgt meestal wel een plaats toebedeeld op een van de zondagen in de adventstijd. Officieel wordt dit lied gerubriceerd onder de cantica. Zo ook in het huidige liedboek (2013), waar ze nu allemaal mooi bij elkaar staan, direct na de 150 Psalmen. In Cantica horen we cantare terug en in gewoon Nederlands spreken we ook van kantiëken, zangen. Het gaat om Bijbelgedeelten die duidelijk het stempel dragen van de lofzang, poëzie. Daarom kunnen beter niet als proza worden afgedrukt in een Bijbeluitgave.

Protestanten zijn wat zuinig met de lofzang van Maria. In kloostergemeenschappen wordt de lofzang – in elk geval is dat zo bij de orde van de Benedictijnen en Benedictinessen – elke avond bij de Vespers gezongen. Wel steeds met een andere antifoon die op de kleur van het kerkelijk jaar is afgestemd en in een andere toonsoort om de boel wel levendig te houden.

De lofzang van Maria vinden we in het evangelie van Lucas (Lucas 1:26-38). Lucas houdt duidelijk van hooggestemde taal, want de lofzang van Zacharias en de lofzang van Simeon zijn eveneens uit zijn pen gevloeid. Deze twee kantiëken worden in de getijden van religieuzen respectievelijk 's morgens en aan het eind van de dag gezongen.

Het is een lied van verzet, van heilige woede tegen alles wat mensen schendt en te kort doet. Een lied geboren uit verwondering en ongeloof, want Maria vraagt zich af bij wat haar wordt toegezegd over haar moederschap van een wel heel bijzonder kind: "Hoe zal dat geschieden?"

In het Magnificat zijn alle twijfels weg en klinkt een stem van dankbaarheid en vastberadenheid. De realist in ons werpt tegen: "Het moet allemaal nog wel waar worden".

"Hoe zal dat geschieden?" ligt ons gemakkelijker op de lippen dan zomaar dit lied van vertrouwen ons eigen te maken. Advent vraagt van ons om over vandaag heen te zien en terug te zien. Maria was een onbeduidende vrouw. Objectief gezien is er geen aanleiding voor haar om zo hoog van de toren te zingen. Maria's lied is geboren uit alles wat in haar zoon aan het licht is gekomen en op gang is gekomen. Dietrich Bonhoeffer (1902-1945), de beroemde Duitse predikant die omkwam door de Nazi's, zegt over het Magnificat:

Dit lied van Maria is het oudste adventslied. Het is ook het hartstochtelijkste, wildste, je zou haast zeggen meest revolutionaire adventslied, dat ooit gezongen is. Hier spreekt niet de zachte, tere, dromerige Maria die wij kennen van de afbeeldingen; hier spreekt de hartstochtelijke, in vervoering geraakte, trotse, bezielde Maria. Niets van de zoete weemoed van veel van onze kerstliederen, maar een hard, krachtig en onverbidde lijke lied van vallende tronen en vernederde heersers. Van Gods macht en de onmacht van mensen. Het zijn de stemmen van de profetische vrouwen uit het Oude Testament, Debora, Judith, Mirjam, die hier in de mond van Maria herleven. Maria, over wie de Geest kwam en die gehoorzaam en deemoedig aan zich geschieden laat wat de Geest gebiedt, spreekt vanuit deze Geest over het komen van God in de wereld, over de advent van Jezus Christus. Zij weet immers beter dan wie ook, wat het betekent Christus te verwachten.

Niemand is Hij meer nabij. Zij weet, dat hier de Geest zijn werk doet, dat God zijn wonderen verricht. Zij ervaart aan den lijve, dat God wonderbare wegen gaat met de mensen, dat Hij zich niet richt naar de mening en de opvatting van mensen, dat Hij niet de weg gaat, die de mensen Hem voorschrijven, maar dat zijn weg alle begrip te boven gaat, dat zijn weg zich onttrekt aan alle bewijs en zich van ons niets aantrekt.

(Bonhoeffer Brevier)

*"Mijn hart prijst hoog de Heer,
van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder:
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontnemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze vadersen."*
Ds. Arie Broekhuis, predikant PG Eefde

Doe maar gewoon

'Ik hoop dat december snel voorbij is', zegt iemand die dit jaar zijn partner verloor. Maar een ander is blij dat haar zus uit Australië overkomt met Kerst. Kinderen verheugen zich op de komst van de Sint. Maar in het leerkrachten overleg moeten ze de knoop doorhakken: zwarte, roetveeg of Spaanse edelen? De dominee bereidt de Kerstdiensten voor. Laat hij het 'Ere zij God' zingen of krijgt de organist zijn zin. Die vindt het immers een draak van een lied. Maar zonder 'Ere zij God' is het voor menigeen geen Kerst. Zonder kribbe trouwens ook niet. Waarom moest die uit de Nieuwe Bijbelvertaling verbannen worden?! Kortom, juist met Kerst is de onderlinge vrede soms ver te zoeken. En al zou je het willen, ook met Kerst schuiven de verloren zonen en dochters niet aan bij het Kerstmaal. En vroeger was het niet beter. Ook in de dagen van W.G. van der Hulst (Kinderboekenschrijver) botste de Kerstromantiek op de bittere werkelijkheid van armoede en onverzoenlijkheid.

Na mijn intrede in een vorige gemeente, moest kort daarop al vergaderd worden over 'de plantjes'. Bejaarden en zieken kregen rond de Kerst een plantje thuis bezorgd. Het bleek een jaarlijks weerkerende bron van discussie te zijn. 'Elk jaar die ellende met de plantjes', vertrouwde een diaken mij toe. De gemeente vergrijsde, dus er moesten steeds meer plantjes gekocht worden. En er waren minder mensen om ze weg te brengen. De leeftijdsgrens van 75 naar 80 jaar verhogen? Maar dan dit jaar nog wel de 75-jarigen, anders krijgen we boze gezichten. Ik denk ook aan de jongerenzanggroep en het koor: met Kerst wilden ze beiden zingen in de dienst. Maar toen kwam er onenigheid over de vraag wie beneden en wie op de galerij ging staan. Gelukkig ontging dit alles de kerkgangers die uit volle borst 'vree-ee-de op aarde' zongen op Kerstmorgen. Hoe komt dat nu dat velen opgelucht adem halen als December voorbij is? 'Gelukkig is alles weer gewoon', hoor je dan. Het komt omdat we de spagaat van romantiek en teleurstelling achter ons hebben gelaten. Kerst is namelijk geen hemelse regenbui van gelukzaligheid en engelenzang. De mens Jezus vraagt ons om echt 'gewoon' te doen: we hoeven niet in december, of een leven lang, op onze tenen te lopen. Ook met Kerst mag je kibbelen over plantjes en rouwen om een geliefde. We hoeven ook niet te ontkennen dat anderen ons soms vreemd zijn, of ze nu een hoofddoek dragen of niet, gelovig of ongelovig zijn. In december vieren we dat God de vrede in handen geeft van gewone mensen. Vanaf het eerste begin is er onder christenen gestreden over de vraag wie Jezus is: is hij God of mens? Ik vind dat geen onzinnige discussie. Omdat Jezus niet past in wat wij 'gewoon' vinden, zochten de bijbelschrijvers naar taal om dat uit te drukken. Jezus is anders, juist omdat hij zo menselijk is! En we zullen God in deze werkelijkheid ontdekken, naarmate het menselijker onder ons toegaat.

Vrede en alle goeds gewenst.

Rob van Essen