

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 8 september

62<sup>e</sup> jaargang, nr. 12

## **Zondag 9 september**

10.00 uur ds. Casper van Dorp, Laren

Collecten : 1<sup>e</sup> Jeugdwerk (Youth for Christ); 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Jolande Tinholt - Martine Samplonius

Koffie : Bert Letteboer

*Kerktaxi : Marian Kruijning (06-27352399)*

## **Zondag 16 september**

10.00 uur kand. W. van Stuijvenberg, Waddinxveen

Collecten : 1<sup>e</sup> PKN Vredeswerk; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Marinka Buurman - Ellen de Haan

Koffie : Nelleke Nobel

*Kerktaxi : Jan-Willem van Lindenberg (06-20566587)*

19.00 uur ds. D.J. de Rooij, Zwartebroek

Collecte : Kerk

## **Zondag 23 september *STARTDAG***

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Henk den Hartog- Tessa van der Linden

Koffie : Emmy van der Gref

*Kerktaxi : Henk Holtmanns (06-26580296)*

## **Zondag 30 september *Viering Heilig Avondmaal***

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1<sup>e</sup> Wilde Ganzen; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Karen de Winter – Rachel Kroon

Koffie : Kees Creemer

*Kerktaxi : Diny Schoonhoven (251263)*

## RONDOM DE DIENSTEN

De komende weken sluiten we aan bij de bijbelverhalen die de kinderen horen bij de Spoorzoekers. Zij lezen de verhalen van Jozef (via de methode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap).

Op **23 september 10.00 uur** lezen we Genesis 37, waarin Jozef door zijn broers wordt verkocht aan handelaars. De broers wissen hun sporen en creëren valse sporen om hun vader Jakob de indruk te geven dat Jozef per ongeluk is omgekomen. Gelukkig doorziet God zulk onrecht en blijft hij Jozef nabij. Hij zoekt en redt wie verloren was (naar Lukas 19:11). Zo sluit het verhaal aan bij het thema van de Startdag: '**Spoorzoekend geloven**'.

Op **30 september 10.00 uur** lezen we Genesis 41, waarin Jozef opnieuw dromen uitlegt. Waar zijn broers zich irriteerden aan zijn dromen, is de farao maar wat blij met Jozef die dromen weet te interpreteren. Wat eerst Jozefs ondergang werd, wordt nu zijn uitweg naar geluk. Jozef krijgt een belangrijke bestuurlijke positie en dient Egypte. Terwijl er overal hongersnood uitbreekt heeft hij voldoende voorraad aangelegd. Straks kloppen zelfs zijn broers nog aan voor voedsel...

Overvloed voor hongerigen vinden we ook aan de tafel, tijdens **de viering van de Maaltijd van de Heer**.

### Avonddiensten

Inmiddels zijn ook de tweewekelijkse avonddiensten weer gestart. Elke 1ste en 3de zondagavond van de maand is er om 19.00 uur een dienst in het koor van de kerk. De trouwe groep bezoekers van deze avonden weet dat deze diensten 'iets' hebben. Er is rust, er is sfeer, er is saamhorigheid. Het helpt je stil te worden en je te verdiepen in het bijbelgedeelte dat centraal staat. Een aanrader voor wie niet maalt om met hoeveel we bij elkaar zijn, maar hoe we bijeen zijn.

**Wees welkom!**

Hartelijke groet, *ds. Arie de Winter*

## VANUIT DE GEMEENTE

### Nieuw beleidsplan

Bij dit Contactblad verspreiden we het nieuwe beleidsplan mee. Het heeft de titel gekregen: '**Met hart en ziel voor de Heer**'. Afgelopen seizoen vertelden we elkaar uitvoerig wat we waarderen aan kerk-zijn. Het leverde bewogen gesprekken op en een schat aan informatie. Het voornemen is nu dat wat goed gaat en wordt gewaardeerd, te behouden en te versterken. Wat je met plezier en vol geloof doet, heeft immers uitstraling en betekenis. Daar staat tegenover dat we ook de moed durven opbrengen om wat niet (meer) loopt of veel energie/geld/mankracht kost durven los te laten. Die afweging maken we als gemeente samen.

- *Daarom de vraag of u het beleidsplan wilt doorlezen en voor uw commissie, kring of team wilt bedenken: hoe kunnen wij deze manier van denken en werken toepassen? Wanneer u het op prijs stelt is één van de kerkenraadsleden van harte bereid om tijdens een vergadering of bijeenkomst verder met u/jullie van gedachten te wisselen over deze aanpak.*

### **Uitnodiging Avondmaal**

Normaal gesproken krijgen de kinderen die de Spoorzoekers verlaten en naar de brugklas gaan, in september een uitnodiging voor de 1ste Fasebelijdenis. Door 'ja' te zeggen geef je dan aan open te staan voor de liefde van Jezus en bereid te zijn je in Hem te willen verdiepen. Na dit ja-woord zijn de tieners welkom bij de viering van het Avondmaal. Dit jaar echter waren er geen kinderen in deze leeftijdscategorie dus zijn er geen uitnodigingen verstuurd. Wel zijn er andere jongeren en volwassenen die nog geen (1ste fase) belijdenis deden.

- *Mocht jij (of u) er inmiddels aan toe zijn om het Avondmaal mee te vieren, geef dit dan aan bij ds. Arie de Winter. In overleg kijken we dan hoe jij / u op 30 september het Avondmaal ook mee kunt vieren. Hartelijk welkom bij het zetten van deze geloofsstap!*

## **KRINGEN**

### **Uitnodiging Gesprekskring**

Vind u het gezellig om mensen te spreken en ook samen te praten over het alledaagse? Een kopje koffie in de hand en even tijd nemen voor elkaars gedachten en belevenissen. Wat gebeurt er om ons heen en wat doet dit met ons en ons geloof? De gesprekskring is daar bij uitstek het moment voor en heet u van harte welkom.



- We komen op donderdagochtend bijeen en zijn dus een groep die erg geschikt is voor wie het in de avonden te druk heeft of dan liever niet de straat meer op gaat.
- We komen eens in de drie weken bijeen van 10.00-11.30 uur in het Verenigingsgebouw. We starten op 20 september. **Graag tot dan!**
- *De kringdata voor 2018 zijn: D.V. 20 september, 11 oktober, 1 en 22 november en 13 december. De data van 2019 volgen later. Meer informatie kunt krijgen via de kringleden: dhr. Griffioen, mw. van de Gref, mw. Fokker, mw. van den Broek, mw. de Haan, mw. Vedder, mw. Barneveld en ds. Arie de Winter.*

## Bidstonden

*Beste gemeenteleden,*

Hierbij nodigen we u/jouw van harte uit met het starten van de bidstonden in de kerk. We zingen vaak 1 of 2 liederen, lezen een klein stukje uit de bijbel en verzamelen gebedspunten waarvoor we kunnen danken of bidden.



- *Vorig seizoen zijn we gestart als groepje met de bidstond avonden 1x per drie weken. De reden is, dat ik het belangrijk vind om als gemeente dingen te delen (zorgen, blijdschap) en deze samen voor God neer te leggen. Voor mij persoonlijk is het een mooi en goed moment om tijd en ruimte voor God en elkaar te maken en te merken dat ik anderen nodig heb voor mijn persoonlijk geloof. Ook zie ik gebed als "motor" van alles wat we doen en organiseren.*

Wanneer je de drempel te hoog vind om aan te sluiten ben je alsnog zeer welkom. Ook in stilte meebidden geeft verbondenheid en kan je helpen God te zoeken in dingen die je aan het hart gaan. Natuurlijk mag je ook altijd gebedspunten inbrengen vóór de bidstondavonden.

- *De eerste vier avonden zijn de dinsdagen 25 september, 16 oktober, 6 november, 27 november 2018 (aanvang 20 uur)*
- *Dianne Kroon*

## DIACONIE



→

### **UITNODIGING BOEKENMARKT Helpt U Hopen ZATERDAG 8 SEPTEMBER VAN 11.00-15.00 UUR**

*Kerk, Dorpsstraat 45, NIGTEVECHT*

***Van harte welkom op de boekenmarkt !!***

- De opbrengst van de boekenmarkt gaat naar de weeskinderen van ons project "Helpt u Hopen"!!!

- Er zijn op deze dag ook weer "SUPER" appelflappen te koop. U kunt nu al intekenen op de bestellijst onder de toren in de kerk.

- Tevens is er de gelegenheid om kennis te maken en vragen te stellen aan Catherine en Godfrey uit Oeganda (*Catherine leidt ons project in Oeganda en Godfrey is een van de eerste gesponsorde kinderen van ons project die de kans heeft gehad zich te ontwikkelen en nu zelf als "Teacher" voor de klas staat*).



DE OEGANDA GROEP

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Gemeenteavond 17 september 2018:

#### Presentatie uitbreiding Verenigingsgebouw

Zoals reeds aangekondigd wordt er op 17 september a.s. een gemeenteavond georganiseerd. Het College zal dan de plannen presenteren voor de uitbreiding van het Verenigingsgebouw waarvoor er een bouwvergunning is verkregen. Er is tevens een prijsindicatie beschikbaar en wij willen toestemming krijgen van onze leden om deze uitbreiding te laten uitvoeren. De gedetailleerde plannen zullen worden gepresenteerd en toegelicht, uiteraard heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.

- *Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit voor deze avond.*
- *U bent welkom vanaf 20.00 uur in het Verenigingsgebouw.*

*Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Marco Buurman*

#### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte 19 augustus	€ 79,65	<b>Stand kozijn:</b> Onveranderd € 163,56
Ochtendcollecte 26 augustus	€ 100,23	
Ochtendcollecte 2 september	€ 76,55	
Avondcollecte 2 september	€ 24,50	

*Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen*

## COMMISSIES

### Startdag 2018

De Startdag is dit jaar op 23 september. Het thema is "**Spoorzoekend Geloven**". We gaan met elkaar, op verschillende manieren, op zoek naar de sporen van God. Het programma is zo opgezet dat het leuk is voor "jong en oud". De dag ziet er als volgt uit:

- Vanaf 9.30 uur inloop met verse koffie!
- 10 uur kerkdienst!
- Na de dienst koffie met taart!
- 12.15 uur start verschillende spelonderdelen!
- Afronding met een hapje en een drankje!
- Uiterlijk 14.30 uur is deze feestelijke dag afgelopen.



→ **Allen van harte welkom om met elkaar het kerkelijk seizoen  
SAMEN *vieren* feestelijk in te luiden!**

*Met vriendelijke groet, de startdagcommissie*

*(Rolinka, Marian, Christa, Nieske, Carla, Marieke)*

*We hebben nog taarten nodig voor het taartenbuffet. Wie zin en tijd heeft om te bakken, graag doorgeven aan Marieke.*

## Opnieuw beginnen

We staan op de drempel van een nieuw seizoen. Bij alles wat er verandert in onze gemeente: de Startdienst blijft. Waarmee starten we dan? En wat is het doel van die Startdienst en van alle andere activiteiten waarmee dan een aanvang wordt gemaakt? Het is goed bij die vraag stil te staan.

Een gevaar dat de gemeente altijd weer bedreigt is dat zij teveel door zichzelf in beslag genomen wordt d.w.z. in de eerste plaats is gericht op haar eigen voortbestaan en continuïteit ofwel dat de angst om van het toneel te verdwijnen ons in de greep heeft.

We kunnen piekeren en wat verlamd raken bij het zien van vacatures. Maar: haast zouden we vergeten waar het ook al weer om dient te gaan in de gemeente van Jezus Christus. Het helpt mij dan o.a. om in onze kerk in Eefde te kijken ter zijde van de preekstoel naar de drie glas in lood ramen met Geloof-Hoop-Liefde als thema en de daarbij horende symbolen of naar de symbolen die in de patrijspoortachtige glas- in- lood ramen in onze Ontmoetings-kerk, waarin de oersymbolen van het christelijk geloof verwerkt zijn.

Symbolen verwijzen naar een geheim, naar wat te maken heeft met wat ons leven draagt, voedt en verdiept.

Een symbool geeft te denken en te doen: de beker, de duif, de slang aan de voet van het kruis (overwinning van het kwaad) en korenhalm spreken hun eigen taal. Ze verwijzen respectievelijk naar het leven van Jezus die zichzelf gaf aan ons en wiens leven een en al delen was, verbonden blijven met wie anders en vreemd en ja vijandig zijn (de beker), de duif verwijst naar wat ons bezielen kan, naar de Geest die oude woorden levend maakt, en de korenhalm verwijst naar Christus zelf die ons voorhoudt dat wie zijn leven wil behouden het verliest, maar wie het eigen leven loslaat het juist zal ontvangen.

Gemeente-zijn moet m.i. niet in het teken staan van de vraag: hoe kunnen we overleven of voortbestaan? Dan zijn we teveel op ons eigen bestaan gericht, alsof de kerk een BV is die "gezond" moet blijven. We hebben toch een ander perspectief?

De blik moet gericht zijn op de groei of beter: de dienstbaarheid aan het Koninkrijk van God. Laten we gaan starten, opnieuw beginnen, laten we gaan horen naar mensen, naar wat hen bezighoudt, hun zorgen en vreugden. Laten we luisteren naar wat de Eeuwige door zijn woord en Geest ons op het hart wil binden. We dienen met elkaar in gesprek te gaan over onze antwoorden die mogen uitmonden in daden van betrokkenheid, en ja in daden die geloof, hoop en liefde ademen, antwoorden dus op de noden van onze tijd (het verlangen in en buiten de kerk naar meer dan de waan van de dag, opwarming van de aarde, de verharding van menselijke verhoudingen). Ik geloof dat onze inspanning op die manier op den duur vruchten zal afwerpen.

Opnieuw beginnen: misschien is het lang geleden dat u in de gemeente een plaats innam. Zou het weer kunnen: opnieuw beginnen? Een dienst bezoeken, in een leeskring meedoen, een plaats innemen bij de cantorij, koffie schenken na de dienst, een lezing bijwonen?

Ik wens u een vrolijk nieuw kerkelijk seizoen.

*Ds. Arie Broekhuis, predikant PG Eefde*

## BIJBELLEESROOSTER

<b>september</b>		20 do	Rechters 8:22-32
10 ma	Deuteronomium 4:21-31	21 vrij	Deuteronomium 12:1-12
11 di	Deuteronomium 4:32-43	22 zat	Deuteronomium 12:13-28
12 wo	Romeinen 15:1-13	23 zon	Deuteronomium 12:29-13:6
13 do	Romeinen 15:14-33	24 ma	Deuteronomium 13:7-19
14 vrij	Marcus 8:27-9:1	25 di	Rechters 8:33-9:21
15 za	Marcus 9:2-13	26 wo	Rechters 9:22-49
16 zo	Marcus 9:14-29	27 do	Rechters 9:50-10:5
17 ma	Rechters 7:1-12	28 vrij	Marcus 9:30-41
18 di	Rechters 7:13-8:3	29 za	Marcus 9:42-50
19 wo	Rechters 8:4-21	30 zo	Rechters 10:6-18

## AGENDA

<b>Voedselbank Weesp</b>	Iedere <b>Donderdag</b> , 12.30-13 uur, spullen brengen
<b>Boekenmarkt HUH</b>	<b>Zaterdag</b> 8 september, 11 - 15 uur, kerk
<b>Startdag</b>	<b>Zondag</b> 23 september, 9.30 uur kerk
<b>Bidstond</b>	<b>Dinsdag</b> 25 sept, 16 okt, 6 nov, 27 nov, 20 uur, kerk
<b>Gesprekskring donderdagochtend</b>	<b>Donderdag</b> 20 sept, 11 okt, 1, 22 nov, 13 dec, 10 uur, Ver. gebouw
<b>Gemeenteavond</b>	<b>Maandag</b> 17 september, 20 uur verenigingsgebouw

### COLOFON

Het **Contactblad** verschijnt **om de drie à vier weken** op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.

**Data van uitgifte:**

20 oktober, 10 november, 1 en 22 december.

**Redactie Contactblad:**

Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen.

**Kopij Contactblad:** inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail: [jos.vanderlinden@online.nl](mailto:jos.vanderlinden@online.nl) en [cveldhuisen@planet.nl](mailto:cveldhuisen@planet.nl) of op papier op de Oostzijdsestraat 34, 1393 NZ (tel. 254260)

**Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:**

Mw. G. van Lindenberg (Klompweg 28, 1393 PJ, tel. 254584)

### COPIJ

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:

**Zaterdag 29 september**

Kopij graag inleveren **uiterlijk** op:

**21 september 2018**

*Financiële bijdragen* voor de kosteloze verspreiding van het **CONTACTBLAD** zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening van: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303

## DIVERSEN



### Fotowedstrijd:

**De kerk door jouw ogen. Wat is jouw kerkfoto van het jaar?**

**Wat zie jij voor je als je aan de kerk denkt?**

Kerken zijn bepalend voor ons land. Het zijn de kerktorens die al van ver verklappen waar het hart van een dorp of stad is. Het zijn de harten van mensen die van de kerk een levende

gemeenschap maken. Vanuit het geloof in Gods liefde: Ontmoeting, inspiratie, zorg voor elkaar, feesten en levensgebeurtenissen, cultuur, omzien en betrokkenheid. In de kerk gebeurt het!

#### **De kerk door jouw ogen**

Wat spreekt jou zo aan in de kerk? Laat het zien door mee te doen aan de fotowedstrijd van Actie Kerkbalans. Maak een foto waarop je laat zien wat de kerk voor jou zo waardevol maakt. Iets dat je ontroert, even stil maakt, in beweging zet, of doet lachen. Maak de foto zoals jij 'm het liefst maakt: snel met je telefoon of professioneel met je spiegelreflex camera.

#### **3 categorieën**

Dit jaar hebben we drie thema's waarvoor je een foto kunt insturen. Wat zie jij als je aan één van deze thema's denkt?

- Vieringen op zondag als uiting van de geloof
- Onderlinge betrokkenheid in de kerk als vorm van omzien naar elkaar
- De missionaire en/of diaconale aanwezigheid van de kerk in dorp of stad

#### **Maak kans op een masterclass fotografie**

Stuur je foto in en ding mee naar de Kerkblik-award. Uit alle inzendingen kiest de jury per categorie één winnend beeld. Winnaars krijgen bovendien een inspirerende masterclass fotografie van juryvoorzitter Ramon Mangold. In 2016 won hij Nederlands bekendste fotoprijs: Zilveren camera, voor zijn serie over bisschop De Korte.

De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens het landelijk startmoment van de actie Kerkbalans op 19 januari 2019



## Goed om te weten

- Je kunt meedoen in drie categorieën:
  1. Vieringen op zondag als uiting van de geloof
  2. Onderlinge betrokkenheid in de kerk als vorm van omzien naar elkaar
  3. De missionaire en/of diaconale aanwezigheid van de kerk in dorp of stad
- Je kunt maximaal met 1 foto meedoen.
- Je foto wordt beoordeeld door een vakjury. Daarnaast is er ook een publieksprijs.
- De jury kiest per categorie één winnende foto.
- Heb je al een mooie 'kerkfoto' liggen? Het insturen van een bestaande foto mag ook, als je 'm maar zelf gemaakt hebt.

## Hoe doe je mee?

- ➔ **Stuur je foto naar [info@kerkbalans.nl](mailto:info@kerkbalans.nl), o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, kerk waar je naartoe gaat, categorie waaraan je meedoet en een kort fotobijschrift.**
- ➔ **Per persoon kun je 1 foto insturen.**
- ➔ **Is je foto groter dan 10 MB? Stuur 'm dan met WeTransfer.**
- ➔ **Inzenden kan tot en met 14 december 2018.**

## Startzondag

*Christine van Reeuwijk ([creeuwijk1969@kpnmail.nl](mailto:creeuwijk1969@kpnmail.nl)) over Elise die de startzondag als een mooi nieuw begin ziet om stil te staan bij wat er allemaal wel goed gaat in de kerk.*

En weer was het Startzondag, de kerkklokken luiden een nieuw seizoen in, gemeenteleden kwamen de kerk binnen, gingen op hun vertrouwde plek zitten.

Wat vloog de tijd en hoe moesten ze met steeds minder vrijwilligers en met gebakkelei over de leegloop en slecht bezochte avonddiensten de moed er toch in houden?

Predikante Elise – toga en een groene stola, blond haar tot op haar schouders – wilde er iets tegenover zetten. Ze overzag vanaf haar plek voorin de kerk de gemeente. Ineens realiseerde ze zich weer waarvoor ze iedere zondag bij elkaar kwamen.

Harry was een paar maanden geleden net zijn vrouw verloren toen Kee die altijd naast hem in de kerkbank zat haar heup brak. Hij had dagelijks haar hond uitgelaten en een praatje met haar gemaakt.

Catrien droeg inmiddels oogpotlood en had afgelopen jaar als brugpieper een vraagteken op de deur van het jeugdhonk geleverd. 'Waar was God tijdens de vechtscheiding van mijn ouders en de zoveelste aanslag nou?'

Als je die ruimte binnenging, ervoer je sindsdien nog meer ruimte voor God.

Dimitri was vreemdgegaan en had dit op een zomeravond aan Elise toevertrouwd en zichzelf en zijn vrouw een nieuwe kans gegeven.

Karel genoot iedere week van het koffiedrinken na afloop van de dienst en van de laatste nieuwtjes.

Gerda had kanker, het samen zingen met haar kleindochter op schoot gaf haar energie.

Edwin had zijn hoogbegaafdheid geaccepteerd en werd op zijn nieuwe school niet meer gepest.

Nog geen half jaar eerder had hij Elise een wanhopige brief gestuurd.

Erik en Marloes hadden inmiddels verkering en de weg naar de kerk weer teruggevonden. Coby bleef maar pannetjes soep brengen bij wie niet meer kon meedoen. Deborah wilde haar ouders voorlopig niet meer zien, maar na een gesprek met de ouderling wel een middenweg in het contact zoeken. Ellen wist niet hoe ze haar pubers gelovig moest opvoeden en ontdekte mede door inspirerende Bijbelverhalen en gespreksavonden dat gewoon voorleven voldoende was. Trienke was er trots op dat de acties van de jeugd voor kinderen in Afrika succesvol waren verlopen en dat haar verstandelijk beperkte dochter ook had gecollecteerd. Meneer Blok achtte op zijn negentigste zijn leven voltooid en was opgelucht dat hij dit met Elise had gedeeld, zijn leven werd er draaglijker door. En Hidat en haar gezin hadden nog altijd heimwee naar Eritrea, maar leerden je door hun aanpassingsvermogen om dankbaar te zijn voor wat je wel hebt. De kruidige geur van koffiebonen in hun keuken, riep warme gevoelens op. Elise ging staan, trok haar stola recht en zei terwijl haar ogen bij de postbode op de eerste rij bleven hangen: 'Laten we nu er steeds meer brievenbussen uit de straten verdwijnen er binnenkort eentje bij de ingang van de kerk neerzetten. Wie wil mag er - al dan niet anoniem - iedere eerste zondag van de maand een dank-u- wel- voor-wat-er-goed-ging-brief aan God in stoppen. Met kerst en Pasen mogen de kinderen van de nevendienst ze dan als bemoediging onderweg voorlezen.' Een stilte, toen dankte Elise voor toch weer een mooie nieuwe start met elkaar.

# BELEIDSPLAN-BELEIDSPLAN-BELEIDSPLAN

## Met hart en ziel voor de Heer

Dit beleidsplan heeft een andere insteek dan eerdere beleidsplannen. Waar we gewend waren om op een probleemoplossende manier te werk te gaan, gaan we nu aan de slag met een waarderende manier.

Probleemoplossend =

- 1) er gaat iets niet goed!
- 2) wat is de oorzaak?
- 3) wat is mogelijke oplossing?
- 4) uitvoeren en evalueren

Hoewel deze aanpak tot goed beleid leidt, kost het proces veel energie. Voortdurend richten we ons op wat niet goed gaat en kijken we vol spanning of een oplossing al dan niet effect heeft.

Waarderend =

- 1) wat gaat goed in onze gemeente?
- 2) wat is de onderliggende kracht daarvan?
- 3) dromen over hoe deze kracht ons kan helpen gemeente van Christus te zijn in Nigtevecht.
- 4) uitvoeren

Door elkaar te vertellen wat we waarderen, ontstaat er zicht op wat het DNA van onze gemeente is. Wat vinden wij waardevol? Wat inspireert ons? Welke krachten hebben dit mogelijk gemaakt? Waar zouden we die krachten nog meer kunnen inzetten?

En waar het ons aan beleving en kracht ontbreekt - zullen we daar eens een punt achter zetten?

*Eraf: 'De laatste pagina van het contactblad is de kinderpagina. Elke editie schrijft een gemeentelid een stukje tekst en kiest verschillende puzzels of kleurplaten. Wanneer dit gemeentelid gevraagd wordt voor een nieuwe taak betekent dit wel dat diegene stopt met het samenstellen van kinderpagina. Zo rijst de vraag: hoe nu verder? De nieuwe taak niet oppakken? Een ander gemeentelid vragen voor de kinderpagina? Eerst stellen we elkaar de vraag: welke taak heeft welke waarde? En heeft de kinderpagina nog waarde voor de doelgroep? Navraag leert dat kinderen de pagina nauwelijks lezen of gebruiken. We vinden het idee nog steeds waardevol, maar de praktijk is ontvullend. We besluiten geen nieuw gemeentelid te vragen voor de kinderpagina en stoppen ermee.'*

**Erbij:** *‘De jeugdgroepen in onze gemeente zijn klein en dus kwetsbaar. Haakt er iemand af of stroomt iemand niet door naar een volgende groep dan heeft dat weerslag op de anderen jongeren. Wij zouden onze jongeren zo graag de indruk zouden geven dat zij ‘niet de enigen zijn die geloven’. Zo rijst de bij de jeugdwerkleding de wens om een activiteit op te zetten waarop alle jeugdgroepen bij elkaar komen. We willen hen waarderen, een gevoel van verbinding bieden en een kijkje geven in de diverse jeugdgroepen. Maar we realiseren ons ook: dit is weer een klus erbij... We nemen de proef op de som en organiseren eenmalig een Winterevent. Alle jeugdgroepen plannen deze in het jaarrooster zodat het geen extra avond is voor zowel de jongeren als de leiding. We betrekken gemeenteleden bij de catering en zetten als jeugdwerkleding van alle groepen samen het programma van de avond op. Het resultaat? Een hoge opkomst van jongeren, verbinding tussen jeugdgroepen, verbinding tussen jeugdwerkleders en dat alles zonder dat het veel energie kost. Integendeel: het levert zoveel enthousiasme op dat de leiding besluit geen afzonderlijke slotavond van het seizoen voor elke groep voor te bereiden, maar één Zomerevent te organiseren. Zo is er een waardevolle activiteit in de gemeente bijgekomen, maar door zorgvuldige afwegingen is het geen verzwaring van taken geworden.’*

Op een waarderende manier denken en spreken over de gemeente verplaatst de aandacht van problemen naar ambities en mogelijkheden.

Er is voor iedereen ruimte om mee te doen. Om vrijmoedig ergens in te stappen, of ergens mee te stoppen. Wij volgen ons hart, wij richten ons op waartoe we ons geroepen weten. Bagage die ballast is geworden laten we los. De krimpende kerk noodzaakt ons terug te gaan naar de kern. De waarderende aanpak helpt ons dit niet te ervaren als een pijnlijke kwestie, en wijst ons een vreugdevolle weg richting de toekomst.

In 2018 hebben we elkaar veelvuldig de vraag gesteld wat wij waarderen in/aan onze gemeente. In overzicht 1 zijn de principes of eigenschappen genoemd die wij waarderen.

*Overzicht 1.*

<b>Verbondenheid</b>	<b>Open naar dorpsbewoners</b>	<b>Muziek &amp; zang</b>
<b>Verbinding tussen bijbel &amp; dagelijks leven</b>		<b>Omzien naar elkaar</b>
<b>Jong &amp; oud</b>	<b>Troost bij rouw</b>	<b> Samen</b>
<b>Enthousiasme</b>	<b>Liefde</b>	<b>Stilte</b>
		<b>Sfeervol &amp; persoonlijk</b>

*Leeswijzer: wat groot is weergegeven is veel genoemd. Peildatum: voorjaar 2018*  
In overzicht 2 zijn de activiteiten die wij waarderen genoemd.

Overzicht 2.

<b>Kerkgebouw</b>	<b>Mensen</b>	Vakantie Bijbel Dagen	Koffiedrinken	<u>Startdag</u>
Gebedsavond	<b>Predikant</b>	Zomersoos 65+	Helpt u hopen	<b>Begraafplaats</b>
Cantorij	Gesprekskring	Avondmaal	<b>Jeugdwerk</b>	<b>Eredienst</b>

*Leeswijzer: wat groot is weergegeven is veel genoemd. Peildatum: voorjaar 2018.*

De kunst is om de samenhang tussen beide overzichten op het spoor te komen en vandaaruit actiepunten te bepalen.

### **Voornemens 2018-2019**

- Wij blijven zoeken naar momenten en openheid om met elkaar te delen wat we waarderen, wat ons ontroert en wat ons bezielt en willen groeien in het woorden geven aan ons geloof en gevoel.
- Alle bestaande activiteiten gaan we toetsen aan een ‘waarderingsschaal’: in welke verhouding staat wat we doen, tot wat het oplevert en tot wat wij waarderen?
- Op basis van die toets vrijmoedig zoeken naar welke activiteit groter of kleiner mag worden uitgevoerd.
- Het vergroten of verkleinen van activiteiten gebeurt in goed overleg met betrokken vrijwilligers en op natuurlijke momenten.
- We doen liever één iets dat bij ons past, goed en groots, dan twee of drie dingen die ons minder liggen en minder brengen.
- We moedigen elkaar aan vrijmoedig ergens in of uit te stappen.
- Voor we op zoek gaan naar invulling van een vacature vragen we ons af: staat de waarderingsschaal het ons toe deze vacature niet te vervullen en kan het beëindigen van deze taak onze gemeente verlichting brengen in werkdruk, vrijwilligersinzet?
- Er is ruimte voor talent en geestelijk verlangen en daarom formuleren wij actiepunten pas gedurende het jaar (i.p.v. voor 4 beleidsjaren ineen).
- De kerkenraad evalueert in het voorjaar van 2019 of deze manier van beleidsaanpak ons bevalt.

Bij ‘wij’ mag u lezen: ‘gemeenteleden’, want deze aanpak mag vanaf het grondvlak gedragen worden. U mag er ook lezen: wij als commissie, wij als club, wij als college, wij als kring: het gaat erom dat deze manier van denken en werken in alle geledingen van de gemeente doorwerkt.

De kerkenraad zal faciliteren en bewaken dat het ‘wij’ daadwerkelijk de gemeente omsluit en niet verwordt tot alleen de ‘kerkenraad’.

**Implementatie:**

In de maanden september-december gaat elk gemeentelid, gaat elke commissie, groep of college het gedachtegoed van dit beleidsplan proberen toe te passen in haar dagelijkse werk in de gemeente. Op de gemeente-avond van januari stellen we als gemeente een hernieuwde gezamenlijke waardering op (als overzicht 1 en 2) en delen we met elkaar: wat brengt deze aanpak ons? Welke krachten hebben we gevonden en welke worden er gemist? Is er bij iemand vrijmoedigheid en verlangen ontstaan om ergens in- of uit te stappen, aanpassingen te doen of ergens mee te beginnen of te stoppen? We bespreken dan samen of/hoe we als gemeente die vrijmoedigheid (h)erkennen kunnen.

