

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 23 juni 2018

62^e jaargang, nr. 9

Zondag 24 juni Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Oppas : Jolande Tinholt - Tessa van der Linden

Koffie : N. Nobel

Zondag 1 juli

10.00 uur ds. A.S. de Winter ***M.m.v. cantorij (jubileum!)***

Collecten : 1^e Jeugdwerk (H.G.J.B.); 2^e Kerk

Oppas : Sara Kroon - Irene Udo

Koffie : J. van Zadelhoff

Zondag 8 juli

10.00 uur ds. H. Eschbach, Amersfoort

Collecten : 1^e Dark & Light ; 2^e Kerk

Oppas : Yannick Sebukozo - Rachel Kroon

Koffie : H. van Lindenberg

Zondag 15 juli Afscheid en bevestiging kerkenraadsleden

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e St. Voorkom; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen - Marieke van der Bijl

Koffie : R. Vedder

Zondag 22 juli

10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere

Collecten : 1^e Helpt u hopen; 2^e Kerk

Oppas : Henk den Hartog - Jolande Tinholt

Koffie : N. Robijn

RONDOM DE DIENSTEN

Sinds Pinksteren volgen we in een serie themadiensten de 'Vrucht van de Geest'. Vreugde, geduld en goedheid hebben we overdacht en in juni en juli volgen geloof, vrede en vriendelijkheid.

Op **24 juni 10.00 uur** staan we stil bij: 'Geloof'.

We lezen in Hebrëen 11 de beroemde lijst van geloofsvoorbeelden als Abel, Noach, Sara en Samuël. In de verzen 1-13 staat uitgelegd wat geloof voor hen omhelsde: 'Geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet

zien...Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.'

Geloof is dus een wezenlijk andere manier van kijken naar de werkelijkheid.

We vieren deze dienst ons geloof ook door brood en wijn te delen met elkaar.



Op **1 juli 10.00 uur** is de 5^{de} themadienst over de vrucht van de Geest en is het kernwoord: 'Vrede'. Het wordt een muzikale dienst, want de **cantorij** verleent haar medewerking. **Dat doen zij inmiddels al 20 jaar!** We staan deze zondag bij dit jubileum stil en genieten extra van het repertoire van de cantorij. Muziek is vaak het middel om vrede te vinden, wanneer er onrust in je hart en gedachten is. Daarom is voor deze zondag vrede ons thema en we nemen hierbij Psalmen 4 als uitgangspunt.

15 juli 10.00 uur wordt een feestelijke dienst van **afscheid en bevestiging** van kerkenraadsleden. Dankbaarheid voor alle inzet tijdens de afgelopen jaren en dankbaarheid voor nieuwe broeders en zusters die vol verlangen de taak willen overnemen, vervult onze gemeente. We plaatsen het thema 'Vriendelijkheid' als kernwoord bij deze dag. Vriendelijkheid is een belangrijk instrument is het ambtswerk, zo schrijft ons ook 2 Timotheüs 2.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE

Meeleven

In de voorjaars- en zomermaanden trouw(d)en er relatief veel stellen en dat leidt er weer toe dat huwelijksjubilea vaak ook in deze maanden vallen. Meestal worden jubilea in onze gemeente in privésfeer gevierd en niet genoemd in de kerkdienst of het Contactblad. Op kroonjaren wordt er door de contactcommissie wel een felicitatie(bezoek) gebracht. Ik vond deze week een tekst van Augustinus (354-430) die ik zo mooi vond, dat ik hem toch even deel voor allen die de liefde onlangs vierden.

*Met elkaar praten en lachen,
elkaar een plezier doen,
samen mooie boeken lezen.*

*Elkaar plagen,
maar elkaar tegelijk ook respecteren.
Soms ruzie maken, zonder haat,
zoals je ook ruzie met jezelf maakt.*

*Door slechts af en toe met elkaar van mening te verschillen,
wortelen in eendracht,
elkaar leren en van elkaar leren.*

*Ongeduldig wachten tot de afwezigen terug zijn,
en iedereen die binnenkomt hartelijk verwelkomen.*

*Zuivere tekenen van wederzijdse liefde die uit het hart komen:
houding, woorden, blikken en duizenden vriendelijke gebaren.*

*Deze zijn als een brandstof
die onze geesten samen doet ontvlammen
zodat uit de veelheid eenheid ontstaat.*

Onder de noemer 'meeleven' feliciteren we ook **onze cantorij** met haar 20-jarig bestaan. Sommige leden zingen al vanaf het begin mee, anderen kwamen en gingen weer of zongen tijdelijk met een project mee. Altijd weer raakten cantor en cantorij op elkaar ingespeeld en werden kerkdiensten opgeluisterd. Dank voor alle momenten waarop wij als gemeente konden luisteren en genieten. Dank voor de nieuwe liederen die we aangeleerd kregen met behulp van jullie. De cantorij is een kloppend hart in de gemeente en niet alleen op muzikaal gebied. Ook pastoraal vormt de cantorij een hechte eenheid en zingt men elkaar moed en vertrouwen in. *We wensen jullie allen, onder leiding van de huidige cantor Floris van Gils, een vrolijk jubileum toe en hopen nog lang te genieten van jullie zang en muziek.*

Ook feliciteren we onze collega **ds. Jeroen de Jong** met zijn aangenomen beroep naar Waarder. Als gastvoorganger maakten zijn rust, geloof en toegankelijkheid altijd indruk. We waarderen de wijze waarop je in onze gemeente het evangelie deelde en vierde. Als collega waardeerde ik ook onze maandelijkse ontmoetingen van studie en gebed. We wensen je een zegenrijke tijd in Waarder toe en bidden dat in Loenen aan de Vecht (gereformeerde kerk) en Baambrugge (Postwijck) weer een nieuwe predikant gevonden zal worden.

De kerk is open: welkom!

De Dorpskerk is een prachtig gebouw om te bekijken. Of om even binnen te lopen en je gedachten tot rust te brengen. Maar...het gebouw is vaak gesloten.



Voor zowel Nigtevechters als fietsers en wandelaars die Nigtevecht aandoen is dat best jammer.

- Daarom zal ik in de zomerperiode mijn werkruimte thuis regelmatig verruilen voor de Dorpskerk en wanneer ik dan toch in de kerk aanwezig ben, kan deze natuurlijk open voor iedereen.

Ik hang buiten de kerk een paarse banner 'De kerk is open. Welkom!' op en zet de zijdeur open als teken dat u/jij welkom bent. Loop gerust eens binnen voor een kijkje, een koffie of een kaarsje branden.

Hartelijke groet, ds. Arie

Rubriek: 'Wat ik waardeer...'



Zoals beloofd in het vorige contactblad krijgt u nu het overzicht van hoe diverse activiteiten in onze gemeente gewaardeerd worden. Hoe groter het woord, hoe vaker dit genoemd werd en hoe groter dus de waardering is. Herkent u/jij zichzelf in dit overzicht?

Overzicht 2.

Kerkgebouw

Mensen

Vakantie Bijbel Dagen

Koffiedrinken

Startdag

Gebedsavond

Predikant

Zomersoos 65+

Helpt u hopen

Begraafplaats

Cantorij

Gesprekskring

Avondmaal

Jeugdwerk

Eredienst

JEUGD



Vakantie Bijbel Dagen: Op Expeditie!

Van **25-27 juli** is er in de ochtenden weer van alles te doen voor **kinderen van groep 1-8**. Het thema van dit jaar is: **Op zoek!** Het wordt een **expeditie** waarbij proefjes gedaan worden, er komt weer een grote buitenactiviteit door het weiland bij boer Cock en er is een toneelvoorstelling. Daar wil je echt bij zijn!

Binnenkort krijg je via de Samenwoonschool een uitnodiging.

VAN DE KERKENRAAD

Kort verslag van de kerkenraadvergadering van 31 mei 2018

De vergadering wordt geopend met de overdenking 'De kluizenaar die goed doet voor anderen' uit dagboek van J.J. Buskes welke aansluit bij het thema "de vrucht van de Geest" en ook met enkele verzen uit Galaten 5. Vervolgens wordt er voorgegaan in gebed.

- ➔ De kerkenraad is verheugd dat *Carla Holtmanns, Christa Lampe, Nieske Veldhuisen, Ina Boshuizen en Jan-Willem van Lindenberg* hun **beroep hebben aanvaard**. *Esther van Loon en Nelleke Nobel* hebben hun beroep nog in overweging. (Op het moment van schrijven is bekend dat zij hun beroep hebben aangenomen.) De bevestigingsdienst zal zijn op 15 juli.
- ➔ Besproken wordt het nieuwe **concept beleidsplan**. Deze is geschreven met behulp van de enquêteformulieren en de gesprekken van ds. Arie met gemeenteleden. De kerkenraad vindt het een positief en goed werkbaar plan. Voor het helemaal af is, zullen er nog wat kleine aanpassingen aan toegevoegd worden.
- ➔ Er is nog geen nieuwe **koster** gevonden. Er zal nu worden geadverteerd in relevante bladen.
- ➔ Vrijdag 15 juni wordt er een **zomerevent** georganiseerd voor de jeugd met BBQ en spelletjes bij de familie van Zadelhoff.
- ➔ De **vakantiebijbeldagen** zijn van 25 t/m 27 juli en zullen uitgaan van hetzelfde concept als vorig jaar.

De vergadering wordt afgesloten met het gedicht "Leven" en met gebed en voorbede.

*Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Gerda van Lindenberg*



Ambtsdragers

Esther van Loon heeft haar benoeming als ouderling aanvaard en *Nelleke Nobel* haar benoeming tot kerkrentmeester.

Dit betekent dat alle vacatures zijn vervuld!

Voor de vertrekkende ambtsdragers is het fijn te weten dat iemand bereid is het werk over te nemen. De komende weken zullen de diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters hun taken overdragen. Maar door de vakantie zal er in de zomerperiode ook nog wel eens een 'afgetreden kerkenraadslid' een taak uitvoeren. Niet alleen moet er afgestemd worden wie wat gaat doen, ook hebben sommige vertrekkende ambtsdragers aangegeven wel wat kleine taken te willen blijven doen. De komende 2-3 maanden zijn voor alle colleges dus ook een beetje een onderzoeksfase naar hoe het werk ingericht kan worden.

Op 15 juli nemen we afscheid van de kerkrentmeesters *Marco Buurman en Bram Kruijning*, van de ouderlingen *Henk van der Roest en Kees van Zadelhoff* en van de diakenen *Dianne Kroon en Gerda van Lindenberg*.

- *Jan-Willem van Lindenberg, Ina Boshuizen en Nelleke Nobel* worden bevestigd tot kerkrentmeester.
- *Christa Meinders en Nieske Veldhuisen* worden bevestigd tot diaken.
- *Carla Holtmanns en Esther van Loon* worden bevestigd tot ouderling.
- *Dianne Kroon* is afwezig op de 15^{de} juli en zal op een ander moment van diaken tot ouderling worden bevestigd.

In de dienst zullen natuurlijk woorden van dank klinken en delen we zegenwensen, maar ook hier zeggen we alvast: 'Bedankt voor al het geloof, de liefde en de tijd die je hebt gegeven in deze dienst voor God en gemeente'.

En: '*Als iemand ambtsdrager wil worden, is dat een eerzaam streven*'

(1 Timotheüs 3:1).

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	6 mei	Missionairwerk	€ 68,55
Avondcollecte	6 mei	Missionairwerk	€ 28,60
Ochtendcollecte	10 mei	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€ 64,90
Ochtendcollecte	13 mei	Onderlinge zorg Oekraïne	€ 64,43
Ochtendcollecte	20 mei	Zending (Victory4ALL)	€ 610,70
Ochtendcollecte	27 mei	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€ 70,60
Ochtendcollecte	3 juni	Stap Verder	€ 63,05
Ochtendcollecte	10 juni	IFES	€ 78,54

Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

OUDERENMIDDAG

zomersoos

Deze zomer wil de diaconie weer 3 inloopmiddagen organiseren voor 65+ dorpsgenoten.

Deze gezellige middagen zullen in het Verenigingsgebouw gehouden worden op de dinsdagen 12 juni, 10 juli en 14 augustus.

Er kunnen tijdens deze middagen spelletjes gedaan worden onder het genot van koffie, thee en fris met wat lekkers. Op 14 augustus zal de middag afgesloten worden met een eenvoudige maaltijd.

De aanvangstijd van deze middagen is 14.30 uur. De eerste 2 middagen zullen tot ± 16.30 uur duren, de laatste middag moet u er rekening mee houden dat het wat later zal gaan worden.

Wij willen u graag verwelkomen op deze zomeractiviteit!

De diaconie van de PKN-gemeente Nigtevecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corry Hennipman,



Helpt U Hopen Sponsorloop

Aanstaande zaterdag 23 juni is het zover van 15-16 uur:
de **sponsorloop voor onze kinderen in Oeganda**.



- Het rondje om de kerk (Dorpsstraat – Nieuweweg) is ongeveer 475 meter lang en je krijgt een uur de tijd om zoveel mogelijk rondjes te lopen. Je mag hardlopen, snelwandelen, wandelen of achteruitlopen, als je maar zorgt dat je rondjes gesponsord zijn.
- De sponsorformulieren zijn bij Ed Rensenbrink af te halen.

We hopen dat er weer veel deelnemers zijn en dat het weer net zo'n groot succes mag worden als de vorige keer!!

Groeten van de Oegandagroep

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte 27 mei	€ 86,80	Stand kozijn: € 137,06
Ochtendcollecte 3 juni	€ 70,70	Erbij: € 11,-
Ochtendcollecte 10 juni	€ 113,26	Nieuwe stand € 148,06

Met vriendelijke groet, Bram Kruijning

DIVERSEN

Bedankt

Bij deze willen wij u hartelijk danken voor de mooie woorden, gesproken en in kaarten geschreven, en de bloemen en cadeaus gekregen bij ons afscheid. Het heeft ons enorm goed gedaan zo gewaardeerd te zijn geworden.

*Een hartelijke groet van
Henk en Ans Kooiker*

AGENDA

Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30-13 uur, spullen brengen
Sponsorloop Helpt U Hopen	Zaterdag 23 juni, 15 – 16 uur, kerk
Zomersoos	Dinsdag 10 juli, 14 augustus, 14.30-16.30 uur, Ver. gebouw
Vakantiebijbeldagen	Woensdag, donderdag en vrijdag 25, 26, 27 juli, 10 -12.15 uur, Dorpshuis

BIJBELLEESROOSTER

juni		4 wo	Marcus 5:1-20
25 ma	Job 38:16-30	5 do	Marcus 5:21-34
26 di	Job 38:31-39:12	6 vrij	Marcus 5:35-43
27 wo	Job 39:13-30	7 za	Psalm 123
28 do	Job 40:1-14	8 zo	Marcus 6:1-13
29 vrij	Job 40:15-24	9 ma	Marcus 6:14-29
30 zat	Job 40:25-41:26	10 di	Marcus 6:30-44
		11 wo	Romeinen 14:1-12
juli		12 do	Romeinen 14:13-23
1 zon	Job 42:1-17	13 vrij	Romeinen 15:1-13
2 ma	Marcus 4:21-34	14 zat	Efeziërs 1:1-6
3 di	Marcus 4:35-41	15 zon	Efeziërs 1:7-14

COLOFON	COPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Data van uitgifte: 21 juli (voor vier weken), 18 augustus, 8 en 29 september, 20 oktober, 10 november, 1 en 22 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p> <p>Zaterdag 21 juli 2018</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op : 14 juli 2018</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

OVERWEGING

Waar was je toch?

Wat voor zin heeft het luiden van klokken voorafgaand aan een kerkdienst, vraag ik me weleens af. Kerkgangers hebben doorgaans al eerder het plan opgevat om ter kerke te gaan. Die hebben de klokken niet nodig. En de anderen laten zich vast niet overhalen als pakweg tien minuten voor aanvang het luiden begint. Er zijn ook mensen die zich ergeren aan al dat gebeier. Knorrig vanwege de overlast draaien zij zich om en snurken nog wat door.

Toch kan het anders toegaan. Hoor het volgende verhaal. Onze overbuurman had Abraham gezien en vierde dat op zondagmiddag met een feest voor een grote schare van vrienden en bekenden. Ik had mij van mijn beste kant laten zien en was enkele uren van de partij geweest, converserend en mij te goed doend aan de barbecue. Maar op een gegeven moment had ik het wel gezien. Ik groette gastheer en gastvrouw hartelijk en stak de weg over. Juist toen, zo tegen zevenen, begon het gebeier! Uitnodigend, aanstekelijk. Waarom niet gaan, dacht ik. Als ik voortmaak, haal ik het net. Na al dat met bier besprenkeld geroosterd spul wil een mens toch eens wat anders, nietwaar? Geestelijk voedsel... Dus wendde ik de steven en ging op pad.

De kerkdienst viel nogal tegen, maar dat gaf niet. Het is goed om in Gods voorhoven te vertoeven, zullen we maar zeggen. En de diaken die mij bij de uitgang het collectezakje voorhield maakte het helemaal goed. 'Vond u het leuk gisteravond?', vroeg zij. De vorige avond had de muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Ane namelijk in het Gramsberger bosje geconcentreerd. Dat was inderdaad leuk. Maar nog leuker was dat zij mij had opgemerkt en er een praatje over begon. Voldaan wandelde ik terug naar huis.

Halverwege kreeg ik tot mijn verbazing mijn echtgenote in het vizier. 'Daan,' riep zij van verre, 'Daan! Waar was je toch?' Thuiskomend van het barbecuefeest had zij gemerkt dat ik er niet was, en dat had haar verontrust. Waar kon ik toch zitten? Ze dacht meteen aan de plaatselijke café's. Ze was ze allemaal langs geweest. Overal gevraagd of men mij had opgemerkt - ze zal er misschien een signalement bij hebben gegeven: die meneer met parkinson... Niemand had mij gezien. Het verhaal begint op de twaalfjarige Jezus in de tempel te lijken, want naar waarheid kon ik antwoorden: ik zat in de kerk, al gaf ik daar geen onderricht aan schriftgeleerden.

Toch wel een domper dat mijn vrouw mij op allerlei plaatsen had gezocht behalve in de kerk. Mijn leven lang heb ik geduwd en gesjord aan de kerk, die ik ook weleens naar de Mookerhei heb gewenst. Wat een uren heb ik gesleten in kerkelijke vergaderingen, wat een nota's geschreven, voorstellen gedaan, gemeenten gevisiteerd, lezingen verzorgd, kerkbladen geredigeerd, ga zo maar door... Altijd maar weer in actie voor de kerk. Een echte kerkfreak. Mijn lieve echtgenote zoekt mij op zondagavond nochtans eerder in het café dan in de kerk. Dat kun je wel een hard gelag noemen.

Maar schuilt er ook niet iets moois in? Een diepe waarheid zelfs. Kerk en kroeg hebben immers veel gemeen. Vraag het maar aan de katholieken. Van de mis naar het café was vanouds een kleine stap, en de pastoor ging graag mee. Ik heb ook wel eens iets gelezen over 'cafépastoraat', bedreven door pastores die in het schenklokaal plaatsnemen om met passanten te geraken tot een goed gesprek. Onze taal spreekt op dit gebied boekdelen: spiritualiën versus spiritualiteit, en 'geestrijk vocht' dat de drinker vanzelf in hogere sferen brengt. In vino veritas... En het belangrijkste misschien: aan de stamtafel ontmoet je jan en alleman. De vreemdste types kruisen je weg. Was dat in de kerk maar meer het geval.

Daan van der Waals (dbvanderwaals@outlook.com)

NIEUWS

Op maandag 24 september vindt de eerste landelijke dorpskerkendag plaats, een netwerkdag voor iedereen die hart heeft voor het dorp en de kerk, en de verbinding daartussen wil versterken.

Deze dag is speciaal bedoeld voor kerkenraadsleden, predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een dorpscontext.

De dorpskerk, lokaal present, vindplaats van geloof, hoop en liefde dichtbij, met een groot bereik en een belangrijke maatschappelijke betekenis. Tegelijk lijkt de vanzelfsprekendheid van die lokale presentie steeds verder onder druk te komen: krimp en kramp kunnen de agenda van de kerkenraad domineren. Hoe kunnen kerk en dorp in een veranderende tijd op elkaar betrokken blijven?

In het ochtendprogramma wordt ontdekt hoe dorpen kijken naar de kerk, en welke kansen er zijn om die verbindingen te versterken. In het middagprogramma wordt verkend hoe de dorpskerk kan aansluiten bij het dorp, om kerk van en voor het dorp te zijn. Tijdens en tussen de programmaonderdelen is er volop tijd voor uitwisseling en gesprek.

Het programma

- 10.00 Inloop met koffie en thee
- 10.30 Welkom
- 10:45 Dáárom de kerk! Hoe 'het dorp' naar 'de kerk' kijkt en welke kansen er zijn voor samenwerking.
Koos Mirck, beleidssecretaris van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Muzikaal intermezzo: broeder Dieleman
- 11:00 Het kerkgebouw: heilige plek voor dorpsbewoner en kerkgangen
Todd Weir - centre for religious heritage Groningen
Muzikaal intermezzo: broeder Dieleman
- 12.00 Dorpslunch en -wandeling
- 13:00 Dorpskerkambassadeurs aan het woord
- 13:30 Hoe 'de kerk' naar 'het dorp' kijkt en welke kansen er zijn voor samenwerking.
Uitwisselen van uw ervaringen en praktijken
- 14:45 Boekpresentatie: *Sporen van God in het dorp* - Jacobine Gelderloos
- 15:15 Borrel, ontmoeten en netwerken.

Aanmelden: Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Daarom is het belangrijk u van tevoren aan te melden. **Locatie:** Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn; goed bereikbaar met OV en auto.

Meer informatie: Nadine van Hierden, n.van.hierden@protestantsekerk.nl of 06-31780723