

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 12 mei 2018

62<sup>e</sup> jaargang, nr. 7

## **Zondag 13 mei**

10.00 uur dhr. T.C. Kraan, Utrecht

Collecten : 1<sup>e</sup> St. Onderlinge zorg Oekraïne ; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Ellen de Haan – Lisette Groen

Koffie : Bia van der Meent

## **Zondag 20 mei PINKSTEREN**

10.00 uur ds. A.S. de Winter, ***m.m.v. cantorij***

Collecten : 1<sup>e</sup> Victory4all; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Martine Samplonius – Marieke van der Bijl

Koffie : Marjan Kruijning

## **Zondag 27 mei**

10.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Irene Udo – Maura Kruijning

Koffie : Jabé van Noordenne

## **Zondag 3 juni**

10.00 uur A.S. de Winter

Collecten : 1<sup>e</sup> Stap Verder; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Henk den Hartog – Joas van der Linden

Koffie : Jos van der Linden



## RONDOM DE DIENSTEN

Met Pinksteren starten we met een nieuwe reeks themadiensten over: 'Vrucht van de Geest'. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Over elk van deze begrippen zullen we in een aparte themadienst nadenken. Zo is er voor elk partje van de vrucht ruim aandacht. Tussen de themadiensten door is er tijd om in de praktijk vorm te geven aan het thema, want de serie zal lopen vanaf Pinksteren tot en met de zomerperiode. Het is spannend de Heilige Geest de ruimte te bieden om je dagelijks leven en je karakter te vormen. Wat zal er dan immers gebeuren gaan? Maar Pinksteren beperken tot één feestdag doet tekort aan wat de Heilige Geest kan betekenen in ons bestaan. '*Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.*' (Galaten 5:25).

*Bij elk thema zal ik zoeken naar een passend bijbelgedeelte uit Oude of Nieuwe Testament. Ook zou ik graag praktijkvoorbeelden uit het hier en nu tot onze verbeelding willen laten spreken. Daarom nodig ik u/jou uit je strijd, overwinning, voorbeeldverhaal, ervaring, groei, vraag of idee rondom liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing te delen in de komende weken. Dat mag persoonlijk zodat ik het mee kan nemen in de voorbereiding van de uitleg. Dat mag door een lied aan te dragen. Dat mag door iets te vertellen of te laten zien in de dienst. Dat mag door er elkaar naar te vragen tijdens het koffiedrinken.*

We behandelen de vruchten niet in de volgorde die Galaten ons doorgaf, maar maken een eigen volgorde zodat het mogelijk is om thema en kerkelijk jaar, viering Avondmaal, enz. op elkaar af te stemmen.

Op het **Pinksterfeest 20 Mei 10.00 uur** is de 1ste dienst van deze serie en staan we stil bij: 'Vreugde'. We lezen uit Handelingen 2:1-14 en 22-28 en zien daar dat op Pinksteren veel vreugde en vrolijkheid te vinden is. *De Pinksterdienst wordt opgeluisterd door cantorij, orgel en viool.*

Op **3 juni 10.00 uur** is de 2<sup>de</sup> themadienst over vrucht van Geest en is het kernwoord: 'Geduld'. Welk bijbelverhaal vindt u daarbij passen? En welke vragen of voorbeelden mogen er van jou besproken worden? Ik wacht uw/jouw inbreng geduldig af...

*Hartelijke groet, ds. Arie de Winter*

## VANUIT DE GEMEENTE

### Meeleven

De ene mens heeft deze dagen veel redenen om gelukkig te zijn. Een huwelijksjubileum, een zakelijk succes, een verjaardag, een positieve uitslag: wat geeft het veel kleur aan de dag en wat stemt het je dankbaar!

De andere mens heeft deze dagen veel bronnen van zorg. Gedoe in de familie, verstoorde plannen, niet lekker in je vel. Wat kan het je dagen en nachten donker maken en wat stemt het je neerslachtig.

Samen zijn we één gemeenschap en leven we met elkaar mee. Samen danken en bidden we voor al het geluk en ongeluk dat ons toekomt. *'Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.'* (Romeinen 12:15).



### Rubriek: 'Wat ik waardeer...'

Elke editie van het contactblad vertelt een gemeentelid wat hij/zij waardeert in onze gemeente. Zo ontdekken we onze kern van kerk- en christen-zijn. Zo komen krachtbronnen van de Dorpskerk aan het licht.

Deze keer zijn de vragen voorgelegd aan Sam Kalule (62).

→ 1. Sam, wat is voor jou een waardevol moment in ons gemeenteleven?

Wanneer dacht jij: 'Ja, zo heeft God kerk en geloof bedoeld!'

*Zo'n ervaring had ik afgelopen Pasen. Het ging toen over de vrouwen die als eerste getuigden van Jezus' opstanding. In die dienst vertelden enkele vrouwen uit onze gemeente hoe zij in hun leven het geloof een plaats geven. Anneke Letteboer was één van hen en haar verhaal sprak me erg aan. Ik vind dat het in het leven draait om: liefde voor God, liefde voor elkaar en liefde voor de natuur. Anneke vertelde in haar verhaal ongeveer hetzelfde en gaf als voorbeeld dat zij gewend is iedereen gedag te zeggen. Zo maak je liefde heel praktisch. Ik ervoer op dat moment een verbondenheid omdat zij dit dus hetzelfde ziet als ik. Iedereen leeft het geloof op zijn of haar eigen manier uit, maar de basis is eender.*

→ 2. Wat komt er in jouw verhaal naar boven als kracht(en) van onze gemeente?

*Ik twijfel of ik het een kracht zal noemen...het is eerder een potentiële kracht. Ik denk dat we het in ons hebben, maar geloof ook dat deze kracht nog meer ruimte mag krijgen. Ik heb het dan over het zien van God in ons alledaagse leven. Waar zie je God? Waar laat jij God zien? Wanneer we God zien, is dat vaak op een onverwachts moment. Het overkomt je. Maar we moeten niet passief gaan zitten wachten of gaan klagen dat we God zo weinig zien. 'Before intuition there is a whole decision - aan elke ingeving gaat een gehele beslissing vooraf'. Samen oefenen in bidden en bijbellezen zou goed voor onze gemeente zijn. Het geloof en de woorden van de bijbel moeten ons eigen zijn. Daarna ga je meer van God zien om je heen. Dat zijn cadeautjes die zomaar uit de hemel vallen, maar wij kunnen wel leren waar ze te vinden zijn.*

## VAN DE KERKENRAAD

### Kort verslag van de kerkenraadvergadering van 19 april 2018

De vergadering wordt geopend met het lezen van een artikel uit het Nederlands Dagblad "Het gaat niet om de economie" en er wordt voorgegaan in gebed.

- Er is een groep van ongeveer 20 mensen vanuit Nigtevecht en Vreeland naar **The Passion** in de Bijlmer geweest. Dit was een goede ervaring, fijn om met zoveel mensen daar te zijn geweest.
- In het Contactblad is een oproep gedaan aan gemeenteleden om kandidaat-**ambtsdragers** voor te stellen. Naar aanleiding van deze oproep zijn een aantal namen naar voren gekomen, waarover gestemd is in de kerkenraad. De mensen die hieruit gekozen zijn, zullen gevraagd worden of zij bereid zijn om een vacante functie te willen vervullen.
- Alle enquêteformulieren voor de **Waarderende Gemeenteopbouw** zijn verzameld en worden nu geordend.
- Het College van Kerkrentmeesters meldt dat **Henk Kooiker** stopt als koster en gaat verhuizen. In de dienst van zondag 29 april zal er afscheid van hem genomen worden. Er zal naar een nieuwe koster gezocht gaan worden. Voordat dat zover is, zullen de kerkrentmeester dienst doen als koster (wanneer Ed er niet is).

De vergadering wordt afgesloten met Prediker 11: 1-6 : 'op hoop van zegen' en gebed en voorbede.

*Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,  
Gerda van Lindenberg*

### Vernieuwing Kerkenraad

Als kerkrentmeesters zijn verkozen:

*Jan-Willem van Lindenberg, Christa Meinders en Ina Boshuizen.*

Als ouderlingen zijn verkozen:

*Jos van der Linden, Carla Holtmanns en Dianne Kroon.*

Als diaken is verkozen:

*Arjan Mul.*

*Martine Samplonius heeft zich aangemeld als penningmeester van de diaconie en wil daarmee Corry Hennipman opvolgen.*

*Allen zullen uiterlijk 13 mei hun beslissing kenbaar maken.*

- ➔ Bij het bezorgen van de beroepingsbrieven viel ons op dat het stuk voor stuk goede gesprekken werden. Er leeft gemeente-breed een besef en bereidheid om het samen te doen. Dat is een zegen en heeft ons als huidige kerkenraad ontroerd. We bidden een ieder wijsheid toe bij het maken van de afweging en ook vrede op de beslissing die gemaakt wordt.

Als aanvulling op de eerder beschreven vernieuwing in structuur en samenstelling van diverse colleges kan nog gemeld worden dat *Henny van Emmerik* bereid is om de contactcommissie blijvend voor te zitten. Dit wordt dus geen ouderlingentaak. Ook zullen de contactcommissie, ouderlingen en predikanten jaarlijks bijeenkomen voor een gezamenlijke ontmoeting of toerustingsavond. Zo raken we meer betrokken op elkaar en elkaars werk in de gemeente.

## DIACONIE

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	15 april	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€	82,70
Ochtendcollecte	22 april	Zending (Vakantie Bijbeldagen)	€	121,50
Ochtendcollecte	29 april	Helpt U hopen	€	99,81

Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte 15 april	€	96,60	<b>Stand kozijn:</b> € 131,56 erbij: € 5,50 nieuwe stand: € 137,06
Ochtendcollecte 22 april	€	49,00	
Avondcollecte 22 april	€	30,70	
Ochtendcollecte 29 april	€	89,80	

Met vriendelijke groet, Bram Kruijning

## COMMISSIES

### Zendingscommissie: Collecte voor Victory4all

Op eerste Pinksterdag is de collecte, zoals u gewend bent, voor de zending en gaat deze keer naar het project **Victory4all**.

*Victory4all is een project in Jeffrey's Bay in Zuid Afrika waar kinderen uit sloppenwijken worden geholpen door Christelijk onderwijs en gezondheidszorg te bieden. Victory4all is opgezet door het Nederlands echtpaar Johan en Astrid Vos. Zij zijn 15 jaar geleden naar Zuid Afrika gegaan in de overtuiging dat God daar een taak voor hen had. Inmiddels is er een peuter- en kleuterschool, een basisschool, 8 opvanghuizen voor 'uit huis geplaatste kinderen', een dagopvang voor kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking en een eigen bakkerij. In totaal worden er 650 kinderen opgevangen.*

- Wilde Ganzen sponsort dit project en geeft 50% boven op uw gift.
- We willen deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen!

## AGENDA

<b>Voedselbank Weesp</b>	Iedere <b>Donderdag</b> , 12.30-13 uur, spullen brengen
<b>Gesprekskring donderdagochtend</b>	<b>Donderdag</b> 17 mei, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
<b>Donderdagavondkring</b>	<b>Donderdag</b> 24 mei
<b>Bidstond</b>	<b>Dinsdag</b> 15 mei, 20 uur, Kerk
<b>EO-jongeredag</b>	<b>Zaterdag</b> 26 mei
<b>Lentefeest spoorzoekers</b>	<b>Zaterdag</b> 9 juni
<b>Vakantiebijbeldagen</b>	25, 26, 27 juli

## BIJBELLEESROOSTER

<b>mei</b>		25 vrij	Jozua 24:29-33
14 ma	Spreuken 31:1-9	26 za	Romeinen 12:1-8
15 di	Joël 2:18-27	27 zo	Romeinen 12:9-21
16 wo	Joël 3:1-5	28 ma	Romeinen 13:1-7
17 do	Joël 4:1-8	29 di	Romeinen 13:8-14
18 vrij	Joël 4:9-21	30 wo	Psalm 11
19 zat	Genesis 10:1-32	31 do	Marcus 2:1-12
20 zon	Genesis 11:1-9		
21 ma	Spreuken 31:10-31	<b>juni</b>	
22 di	Jozua 23:1-16	1 vrij	Marcus 2:13-22
23 wo	Jozua 24:1-13	2 zat	Marcus 2:23-3:6
24 do	Jozua 24:14-28	3 zon	Job 1:1-12

COLOFON	COPIJ
<p><i>Het <b>Contactblad</b> verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Data van uitgifte: 2 juni, 23 juni en 21 juli beiden voor vier weken, 18 augustus, 8 en 29 september, 20 oktober, 10 november, 1 en 22 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p> <p><b>Zaterdag 3 juni 2018</b></p> <p>Kopij graag inleveren <b>uiterlijk</b> op :</p> <p><b>26 mei 2018</b></p>
<p><b>Redactie Contactblad:</b> Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p><b>Kopij Contactblad:</b> inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p><b>Kopij KidsCorner:</b> inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p><b>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:</b> Mw. G. van Lindenberg</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het <b>CONTACTBLAD</b> zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

## UITJE

### 26 mei 2018 - Landelijk Pastorale Dag

Op zaterdag 26 mei 2018 vindt in Zwolle de Landelijke Pastorale Dag plaats. Een dag voor iedereen die in de plaatselijke kerk een rol vervult in het pastoraat, zoals ouderlingen, pastoraal medewerkers, bezoekermedewerkers, predikanten en kerkelijk werkers. Het thema van de dag is 'Een goed gesprek', met aandacht voor het geloofsgesprek en het pastoraal gesprek. Sprekers zijn Margriet van der Kooi en Claartje Kruijff. Daarnaast is een ruim aanbod van workshops in drie rondes, met bekende namen als Marinus van den Berg, Rebecca Onderstal en Ron van der Spoel, gericht op de pastorale praktijk. Op [www.protestantsekerk.nl/lpd](http://www.protestantsekerk.nl/lpd) kunt u de workshops bekijken en leest u hoe u zich kunt aanmelden. Bij aanmelding maakt u gelijk een keuze voor de workshops die

u wilt volgen. De kosten voor de dag zijn € 30,00 (inclusief lunch en koffie/thee). De locatie is Hogeschool Windesheim, Zwolle.



## OVERWEGING

Rob van Essen (1947) werd, na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de psychiatrie en verslavingszorg, Nederlands Hervormd predikant in de Amsterdamse Indische Buurt. Na Amsterdam was hij werkzaam in Utrecht (Pniëlkerk/Vredeskerk) en vervolgens (p.t) in Den Haag (Bethelkerk en Laakkapel). Daarnaast was hij diaconaal medewerker van de Protestantse Gemeente Rijswijk.

### **Pinksteren – feest van levenskunst**

Niet vertrouwd met de ragfijne onderscheidingen binnen hetzelfde kerkgenootschap, werkte het enigszins op mijn lachspieren. In de Hervormde kerk waar ik voorging waren twee ochtenddiensten. Op de Avondmaalstafel stonden kleurige bloemen, die echter na de dienst direct verwijderd werden. De zwaardere variant die aansluitend de lof en schoonheid van de Eeuwige bezong, meende dat zo'n frivool boeket maar afleidde van het 'hogere'. 'Calvinisten haten schoonheid', zei een chagrijnige Anglicaan eens tegen mij. Het is de oer-protestantse beduchtheid voor de verbeelding en de artistieke expressie. Misschien is dat ook wel één van de oorzaken waarom Pinksteren er bij de meeste protestanten zo stiefmoederlijk af komt. De Geest is ontregelend, niet vast te leggen in kerkelijke en liturgische kaders.

In dit verband moet ik aan professor Berkhof (1914-1995) denken die opmerkte dat Pinksteren het feest is waarop we de ramen open zetten. Het gaat dan wel tochten, maar waar de Geest waait krijgen we ook frisse lucht! In het scheppingsgedicht (Genesis 1) is de Geest een levenwekkende stormwind die de 'chaos schiep tot mensenland'. Een levenskracht die zich niet onbetuigd laat volgens de Psalmen. Als God zijn 'adem' (geest) even zou inhouden (Psalm 104:29 en 30), legde heel de schepping het loodje. En wat heeft God er een gein in gehad om alles te maken! Een regenboog van bloemenpracht en spiegelende meren, maar ook 'rare' beesten, nijlpaard en krokodil, fruitvliegje en koningsadelaar. Als die creatieve kracht mensen kust móeten ze er wat mee. Ze maken danspasjes, slaan op trommel en tamboerijn, snijden uit hout prachtige granaatappels en lotusbloemen (1 Koningen 7:19) voor de tempel en componeren lofliederen voor het koor.

Kunst hoeft trouwens niet altijd 'mooi' te zijn, want de Eeuwige heeft zich niet teruggetrokken in de kitsch van de Trump-tower. Er is immers nog steeds niet afgerekend met alle chaos, de schepping is niet af! Daarom, zo schrijft de apostel, neemt de Geest ook het zuchten en kreunen over van het stervende Great Barrier-rif, de laatste berggorilla's en de nabestaanden van terreurslachtoffers. Rond de Avondmaalstafel van de kerk in Plötzensee (Duitsland) heeft de kunstenaar Alfred Hrdlicka de inktzwarte

werkelijkheid van de concentratiekampen verbeeld. En nooit zal ik het haast niet aan te horen Auschwitz Oratorium van Penderecki vergeten. Pinksteren laat het niet alleen tochten in het huis van de kerk, maar ook in het wereldhuis. Door de menselijke wanorde waait een scheppende bries die mensen raakt en dromen doet dromen, huilen en danken. Geen dictatuur houdt dat eronder. Kunst is geen plaatje of muziekje bij een praatje, maar expressie van een onstilbaar verlangen naar bevrijding. Het is taal voor waar geen woorden voor zijn, verbeelden wat nog niet bestaat, verklanken wat nog ongeboren was. Het is soms balanceren tussen kitsch en kunst, sentimentaliteit en ontroering, gemakzucht en discipline. Met Pinksteren worden we van onze sokken van traditie en 'doe maar gewoon' geblazen. Ja, je kunt de bloemen uit de kerk verbannen, maar niet verhinderen dat kerkgangers opbloeien en dromen gaan dromen. 'Arme mensen verdienen schoonheid', zei een bisschop in een verpauperde Londense wijk. Want alleen in een creatieve omgeving leren mensen levenskunst. Ontdekken ze waartoe we op aarde zijn.