

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 21 april 2018

62^e jaargang, nr. 6

Zondag 22 april

10.00 uur ds. Y.H.M. Hsu, Baambrugge

Collecten : 1^e Zending (Vakantie Bijbel Dagen); 2^e Kerk

Oppas : Martine Samplonius - Joas van der Linden

Koffie : Henk Holtmanns

19.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht

Collecte : Kerk

Zondag 29 april

10.00 uur ds. E. Gruteke, Amsterdam

Collecten : 1^e Helpt u hopen; 2^e Kerk

Oppas : Irene Udo- Karen de Winter

Koffie : Jacobien Kalule

Zondag 6 mei

10.00 uur ds. C. van Dorp

Collecten : 1^e Missionair werk; 2^e Kerk

Oppas : Tessa van der Linden - Sara Kroon

Koffie : Ria Vedder

19.00 uur kand. J. van Eijdsen, Driebruggen

Collecte : Missionair werk

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

9.30 uur ds. A.S. de Winter

Collecte : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk 2^e Kerk

Koffie : Jos van der Linden

Zondag 13 mei

10.00 uur dhr. T.C. Kraan, Utrecht

Collecten : 1^e St. Onderlinge zorg Oekraïne ; 2^e Kerk

Koffie : Bia van der Meent



RONDOM DE DIENSTEN

Op Hemelvaartsdag 10 Mei 9.30 uur lezen we uit de brief aan de Filippenzen 2. Paulus beschrijft hier hoe Jezus na een leven dat veel vernederende momenten kende, verhoogd werd door God. Jezus heeft zijn missie voltooid: door hem is de gestalte van God verschenen aan de mensen. *'Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer' (vers 9-10). Vier het feest van Hemelvaart met ons mee!*

De overige diensten in de komende weken zijn voor mij ruilbeurten of afspraken elders. Vertrouwde collega's uit de omgeving maar ook nieuwe gezichten zullen ons voorgaan. Deze afwisseling inspireert zowel gemeente als voorgangers en we wensen u/jou gezegende bijeenkomsten.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE

Meeleven

De tieners en jongeren hebben nog zo'n 6-8 weken te gaan in dit school- of studiejaar. Sommigen zelfs minder omdat zij examen zullen doen. Het laatste deel van het leerjaar vraagt vaak veel inzet. *We wensen alle scholieren en studenten succes bij de toetsen, afronding van projecten en het maken van tentamens en examens. We bidden je toe dat alles wat je geleerd hebt op het juiste moment in je gedachten zal opkomen.*



Rubriek: 'Wat ik waardeer...'

Elke editie van het contactblad vertelt een gemeentelid wat hij/zij waardeert in onze gemeente. Zo ontdekken we onze kern van kerk- en christen-zijn. Zo komen krachtbronnen van de Dorpskerk aan het licht.

Deze keer zijn de vragen voorgelegd aan Janda van Zadelhoff (66).

➔ 1. Janda, wat is voor jou een waardevol moment in ons gemeenteleven?

Wanneer dacht jij: 'Ja, zo heeft God kerk en geloof bedoeld!'

Binnen onze gemeente is een gebedsgroepje waarmee we regelmatig bidden voor gemeenteleden, maar ook voor mensen in en buiten ons dorp. Het is heel mooi om zorgen en verdriet met God te delen, maar ook onze dankbaarheid bij Hem neer te leggen. Ik denk dat God zo kerk en geloof heeft bedoeld, dat we als gemeente het contact met Hem zoeken.

➔ 2. Wat komt er in jouw verhaal naar boven als kracht(en) van onze gemeente?

Wij zijn een gemeente met veel verschillende opvattingen en karakters. Ondanks dat zijn we één gemeente, die er voor elkaar is op momenten dat het nodig is. Voor en na mijn operatie hebben Kees en ik dat heel erg ervaren. De warme belangstelling, kaartjes, bloemen en gebed hebben ons doen beseffen hoe belangrijk het is om op deze manier gemeente te zijn.

Ooievaars?!

Het houdt iedereen in Nigtevecht bezig: gaan de ooievaars nestelen? Er klinkt geklepper over de begraafplaats, ooievaars cirkelen rondom de kerktoren en menigeen fietst of loopt even langs de Dorpskerk om een kijkje te nemen. Het zou geweldig zijn als de onlangs vernieuwde ooievaarspaal eindelijk weer eens in gebruik genomen wordt! Enkele dagen leek het goed te gaan en stonden een mannetje en vrouwtje parmantig op het nest. Maar er waren kapers op de kust - voor het vrouwtje of het nest - en nu is het maar de vraag of er een koppel gevormd zal worden op de ooievaarspaal aan de rand van begraafplaats. We blijven het verwachtingsvol volgen.

Indrukwekkend is het wel: overvliegende ooievaars. Hun spanwijdte, hun silhouet, de witte kleur en dat alles zo maar zwevend door de lucht. Ooievaars maken goed gebruik van de thermiek. Het heeft iets magisch. Je kunt je zomaar voorstellen dat in de bijbel de ooievaar geassocieerd wordt met de verschijning van een engel (Zacharia 5:9): *'Ik sloeg mijn ogen op, en daar zag ik twee vrouwen komen aanzweven met de wind in hun vleugels; ze hadden vleugels als van een ooievaar'*.

De ooievaar draagt overigens nog meer betekenis in de bijbel en de traditie. De profeet Jeremia gebruikt de ooievaar als een voorbeeld en zegt: *'De ooievaar aan de hemel kent de tijd van de trek, maar mijn volk kent niet de orde van de Heer. Als iemand valt, staat hij toch op? Waarom blijft men dan dwalen en zegt niemand: 'Hoe kon ik dit ooit doen?'* (8:7). In het Hebreeuws staat ooievaar voor 'vroom, weldoener'. Het is een trouwe en zorgzame vogel en daarin houdt Jeremia hem als een voorbeeld en zegt hij als het ware: 'Hoe ver je ook bent afgedwaald van God en geloof, kom weer terug en nestel je weer'.

Persoonlijk vind ik de plek waar de ooievaarspaal staat, getuigen van een mooie symboliek. De plaats waar wij onze geliefde doden in dit dorp ter ruste hebben neergelegd, is nu een plaats van hoop en nieuw leven geworden. De ooievaar daagt ons uit al deze symboliek te verstaan. Als dat nestelt in ons hart, is er in elk geval één nesteling geslaagd...

Met hartelijke groet, ds. Arie

JEUGD

De 10 leefregels volgens On Track

De On Track catechese is afgesloten met een maaltijd waarbij nu eens niet in de pastorie werd gekookt...want iedereen had thuis zijn/haar lievelingsrecept voorbereid en dit meegenomen. Wat een culinair talent schuilt er in groep 7/8-ers! Limburgse aspergesoep met ham, nacho's, gehaktballetjes, tiramisu, wraps en pannenkoektaart sierden de tafel.

In één van de laatste lessen stonden we stil bij de leefregels van God. Het zijn er 10. Je kunt ze zien als geboden, als tips, als regels. Ze zijn het waard om toe te passen. Maar - als kinderen van onze tijd - spreken verbodsregels niet aan. 'Je mag niet dit en je mag niet zo' - inspireert niet. Daarom hebben we samen gezocht naar het positieve achter de Wet die God ons gaf. *De 10 geboden werden vervolgens zo 'herschreven' door de kinderen van On Track:*

- 1. *Houd van God. Hij is uniek!*
- 2. *God vindt het fijn als je hem leert kennen.*
- 3. *Zeg positieve dingen over God.*
- 4. *God heeft een speciale dag gegeven om te rusten. Neem daarop de tijd om God beter te leren kennen en hem te dienen, zelf tot rust te komen en aandacht te hebben voor elkaar.*
- 5. *Eer je vader en moeder en verzorg hen goed, zeker als ze hulpbehoevend of ouder worden. Dan zal God je zegenen en zul je een goed leven hebben.*
- 6. *Houd van iedereen.*
- 7. *Houd jouw huwelijk - en dat van een ander - in stand en wees trouw in vriendschappen.*
- 8. *Zorg dat je goed bent in delen met anderen zodat iedereen genoeg heeft. Behandel elkaar zoals je zelf behandeld wilt worden.*
- 9. *Wees oprecht en eerlijk.*
- 10. *Wees tevreden en dankbaar met alles wat je wèl hebt.*

Met hartelijke groet, ds. Arie

Vakantie Bijbel Dagen

Zijn jullie thuis al vakantieplannen aan het maken? Dan is het goed om te weten dat je 25-27 juli kunt reserveren voor de Vakantie Bijbel Dagen. Het worden weer ochtenden vol actie, goede verhalen over Jezus, gezelligheid en sport. Nog 96 nachten slapen en dan is het zover!

De 1ste voorbereidingen voor deze VBD zijn alweer begonnen. We zijn gestart met een evaluatie. Daar leer je van en het maakt je ook dankbaar. We willen graag enkele **dankpunten** met u/jou delen en enkele **gebedspunten** voorleggen.

- *We danken voor het grote aantal kinderen dat meedeed.*
- *We danken voor de tieners (ooit bezochten ze zelf de VBD!) die betrokken waren als leiding.*
- *We danken voor betrokkenheid en spontane hulp van ouders uit dorp en gemeente.*
- *We danken voor vrijmoedigheid onder de leiding om hardop te bidden en/of te vertellen over Jezus.*
- *We danken voor het succes van de Survival en het Poppentheater.*

Ook geven we onszelf wat **tips** mee voor het komende seizoen:

- *worstjes braden boven een vuurtje kost teveel tijd.....*
- *meer liedjes zingen die gericht zijn op bovenbouw*
- *de afsluitingsdienst kan misschien beter een welkomstdienst worden?*
- *commissielid zijn èn op de 1ste dag ook het bijbelverhaal vertellen, is niet haalbaar*
- *ruim voldoende materialen bestellen*

Wilt u met ons bidden dat we in de voorbereidingen de juiste ideeën krijgen? En dat er weer ouders, gemeenteleden en vrijwilligers uit het dorp bereid zullen zijn om hun steentje bij te dragen?

Namens de VBD-commissie: Carla, Ellen, Bert, Henk en Arie

VAN DE KERKENRAAD

Vernieuwing Kerkenraad

Wanneer dit schrijven verschijnt, heeft net de kerkenraadsvergadering plaatsgevonden waarop de kandidaten zijn gesteld voor de vacatures in de kerkenraad. Bij het schrijven van de kopij zijn deze namen echter nog niet bekend. U zult ze dus horen bij de afkondiging/voorbede in de kerkdienst. Wilt u voor de broeders en zusters bidden om wijsheid bij het beantwoorden van de vraag die bij hen wordt neergelegd? Bedankt ook voor het aanleveren van namen en uw gebed.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Afscheid van onze koster Henk Kooiker

Zoals ondertussen waarschijnlijk bij de meeste mensen bekend is, heeft onze koster Henk aangegeven te gaan stoppen als koster van onze gemeente. Henk en Ans gaan op korte termijn het dorp verlaten en verhuizen naar Wijk aan Zee.

Henk heeft 28 jaar als koster voor onze gemeente gewerkt. Hij heeft ons gemeld dat hij altijd met plezier zijn taken als koster heeft uitgevoerd. Als College willen wij hem bedanken voor zijn inzet en al die jaren trouwe dienst en wensen hem en zijn vrouw Ans nog heel veel mooie en gezonde jaren toe in hun nieuwe woonplaats. Na de morgendienst van zondag 29 april zullen we aandacht besteden aan het afscheid van Henk en Ans.



Gezocht: Koster(s-echtpaar)

De aankondiging van het vertrek van de koster wierp voor het College direct de vraag op; hoe gaan we deze taak weer invulling geven. We hebben hier als College over gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat we bij voorkeur weer aan de slag gaan met een koster(s-echtpaar) in plaats van vrijwilligers; al lijkt dit laatste uit kosten oogpunt een betere keuze.

Als eerste stap willen we dan ook een oproep doen aan ieder die eventueel geïnteresseerd is in deze functie zich te melden. Spreek één van de kerkrentmeesters aan en we kunnen dan spreken over de mogelijkheden, inhoud en invulling van de functie. Het gaat wat ver om hier in het Contactblad een personeelsadvertentie te plaatsen. U kunt ook reageren per email: kerkrentmeesters@kerknigtevecht.nl of per telefoon.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Marco Buurman

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

| | | |
|-------------------------|----------|----------------------|
| Ochtendcollecte 1 april | € 144,30 | Stand kozijn: |
| Ochtendcollecte 8 april | € 54,00 | Ongewijzigd € 131,56 |

Met vriendelijke groet, Bram Kruijning

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Avondcollecte | 30 maart | Wilde Ganzen | € 120,87 |
| Ochtendcollecte | 1 april | Jeugdwerk (JOP) | € 119,72 |
| Ochtendcollecte | 8 april | St. Dorcas | € 53,45 |
| Avondcollecte | 8 april | St. Dorcas | € 32,10 |

Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

DIVERSEN

DANK

Mw. Van Dijk heeft met de paasdagen van de kerk een prachtige mooie bloemenmand gekregen. Zij wil graag via dit contactblad iedereen bedanken die hieraan meegeholpen heeft.



TER HERINNERING:

De inzamelingsactie in Nigtevecht van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood vindt dit voorjaar plaats op zaterdag 21 april.

U kunt uw gebruikte (schone) kleding, (samengebonden) schoenen, tassen en huishoudtextiel die dag in een gesloten plastic zak aan de weg zetten. De zakken worden vanaf 10 uur opgehaald. Komt dat niet uit, dan kunt u de zakken t/m vrijdag 20 april afgeven bij de fam. Van Lindenberg.

Dank voor uw bijdrage! Marian Kruijning

| AGENDA | |
|---------------------------------------|---|
| Voedselbank Weesp | Iedere Donderdag , 12.30-13 uur, spullen brengen |
| Gesprekskring donderdagochtend | Donderdag 26 april, 17 mei, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw |
| Donderdagavondkring | Donderdag 3, 24 mei, 14 juni |
| Bidstond | Dinsdag 24 april, 15 mei, 20 uur, Kerk |
| Kledingactie Mensen in Nood | Zaterdag 21 april |
| Lentefeest spoorzoekers | Zaterdag 9 juni |
| Vakantiebijbeldagen | 25, 26, 27 juli |
| Jeugdclubs: | |
| ROCK SOLID (groep 8 – klas 1) | Vrijdag (datum via groepsapp) 19.30 – 21.30 uur, Verenigingsgebouw |

BIJBELLEESROOSTER

| | | | |
|--------------|-------------------|---------|-------------------|
| april | | 2 wo | Spreuken 28:17-28 |
| 23 ma | Spreuken 25:1-15 | 3 do | Spreuken 29:1-14 |
| 24 di | Spreuken 25:16-28 | 4 vrij | Spreuken 29:15-27 |
| 25 wo | Spreuken 26:1-12 | 5 za | Spreuken 30:1-9 |
| 26 do | Spreuken 26:13-28 | 6 zo | Genesis 8:1-14 |
| 27 vrij | Spreuken 27:1-11 | 7 ma | Genesis 8:15-22 |
| 28 zat | Spreuken 27:12-27 | 8 di | Spreuken 30:10-14 |
| 29 zo | Genesis 6:5-22 | 9 wo | Spreuken 30:15-33 |
| 30 ma | Genesis 7:1-24 | 10 do | Psalm 93 |
| | | 11 vrij | Genesis 9:1-7 |
| mei | | 12 zat | Genesis 9:8-17 |
| 1 di | Spreuken 28:1-16 | 13 zon | Genesis 9:18-28 |

| COLOFON | COPIJ |
|--|---|
| <p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 12 mei, 2 juni, 23 juni en 21 juli beiden voor vier weken, 18 augustus, 8 en 29 september, 20 oktober, 10 november, 1 en 22 december</p> | <p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 12 mei 2018</p> |
| | |
| <p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. G. Van Lindenberg</p> | <p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p> |

GEDICHT

VENI CREATOR SPIRITUS

KOM SCHEPPER GEEST

*Daar staan de eeuwenoude woorden
ik spreek hen langzaam uit
VE-NI CRE-A-TOR SPI-RI-TUS
woorden
die kathedralen zingend horen
woorden
die de eeuwen zullen doorstaan*

*VENI CREATOR SPIRITUS
Kom Schepper Geest
U bent verankerd in
de grond van ons bestaan
geen vaag gelaat
wij mogen U noemen bij Uw naam
kom Schepper Geest
doorlicht onze weg
zodat wij getroost en gesterkt
naar U op mogen gaan –*

Oeke Kruythof

#

#