

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 31 maart 2018

62<sup>e</sup> jaargang, nr. 5

## **Goede Vrijdag 30 maart Viering Heilig avondmaal**

**19.30 uur** ds. A.S. de Winter  
Collecte : Wilde Ganzen

## **Pasen Zondag 1 april**

10.00 uur ds. A.S. de Winter **Plusdienst m.m.v. cantorij**  
Collecten : 1<sup>e</sup> Jeugdwerk (JOP); 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Maura Kruijning - Ellen de Haan  
Koffie : Bert Letteboer



## **Zondag 8 april**

10.00 uur ds. I. Terlouw, Huizen  
Collecten : 1<sup>e</sup> Stichting Dorcas; 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Henk den Hartog - Rachel Kroon  
Koffie : Kees Creemer  
19.00 uur ds. N. Tramper, Gouda  
Collecte : Diaconie

## **Zondag 15 april**

10.00 uur ds. A.S. de Winter  
Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Lisette Groen - Jolande Tinholt  
Koffie : Emmy van der Gref

## **Zondag 22 april**

10.00 uur ds. Y.H.M. Hsu, Baambrugge  
Collecten : 1<sup>e</sup> Zending (Vakantie BijbelDagen); 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Martine Samplonius - Joas van der Linden  
Koffie : Henk Holtmanns  
19.00 uur ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht  
Collecte : Kerk

## RONDOM DE DIENSTEN

Op **Pasen 1 april 10.00 uur** klinkt de vrolijke boodschap: Jezus, de Heer, is opgestaan! Aan het begin van de dienst dragen we de nieuwe paaskaars voor het kerkelijk jaar 2018-2019 binnen. Bij elke bijeenkomst - hoe 'gewoon', hoe feestelijk of hoe droevig die ook moge zijn, zal deze kaars ons herinneren aan wat we vandaag vieren: Jezus heeft overwonnen en deelt zijn opstandingskracht met ons. We lezen Marcus 16 en ronden daarmee onze lezingen uit het Marcusevangelie af.



Op **15 april 10.00 uur** lezen we uit de brief aan de Filippenzen 1. Hier lezen we dat Paulus gevangen zit vanwege zijn geloof. Niet alleen Jezus heeft geleden, maar ook velen die hem volgden. Dat gaat door tot op de dag van vandaag.

*Hartelijke groet, ds. Arie de Winter*

## VAN DE KERKENRAAD

### Kort verslag van de kerkenraadvergadering van 8 maart 2018

De vergadering wordt geopend met het lezen van Spreuken 2 en gebed.

- ➔ De laatste en komende **erediensten** worden besproken. Aan de dienst van Palmpasen zal de muziekgroep haar medewerking verlenen.
- ➔ De **Passion** zullen wij dit jaar niet in de kerk met elkaar gaan bekijken, maar zullen 'live' gaan kijken in de Bijlmer.
- ➔ Wij kunnen terugkijken op een positieve en goed bezochte **gemeenteavond**. We bespraken daar de financiën en in het tweede deel van de avond was ruimte om met elkaar te praten over wat men waardeert in onze gemeente. Dit tot doel om een nieuw beleidsplan op te gaan stellen. Hierover zijn later 2 vervolgbijeenkomsten geweest die ook goed bezocht zijn.
- ➔ Er zullen de komende tijd vele **vacatures** binnen de kerkenraad komen. De kerkenraad maakt zich daar zorgen over. In het Contactblad zal hierover een uitgebreide meditatie/uiteenzetting geplaatst worden.
- ➔ Onlangs is de laatste **classicale vergadering** sinds 400 jaar geweest. De huidige 75 classis zullen nu bijeengevoegd worden tot 11 regio's. Men wil wel weer ringen op gaan richten, maar deze zullen geen bevoegdheden krijgen. In deze classisvergadering zijn de laatste ronden van de consideratie besproken.
- ➔ Bij de ingekomen stukken is de uitnodiging voor de **cursus "ruimte voor de Geest"** in Baambrugge 6 en 7 april.

De vergadering wordt afgesloten met het gedicht 'Moed' en gebed en voorbede.

*Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Gerda van Lindenberg*

## **Vernieuwing Kerkenraad**

De komende maanden staat er een vernieuwing van de kerkenraad op de planning. Meerdere kerkenraadsleden zijn aftredend en niet-verkiesbaar. De afgelopen weken heeft de huidige kerkenraad zich hierop voorbereid door na te denken over vragen als: Wat vinden we echt belangrijk om te doen? Welke zaken worden er gedaan door kerkenraadsleden en welke door vrijwilligers uit de gemeente? Hoe vaak en door wie moet er vergaderd worden?

We hebben daarbij ook gekeken naar de toekomst. We weten niet wat die brengt, maar we realiseren ons wel dat veel werk op de schouders van een kleine groep mensen ligt. Dat zal eerder toenemen dan afnemen wanneer we geen keuzes maken. We zijn een levendige gemeente waarin iedereen wel één of meerdere taken draagt. Houden we dat vol? Doen we dat met enthousiasme (geestdrift - vuur van de Heilige Geest) of is de passie eruit en doen we het omdat het moet? Omdat iemand het moet doen? Het zou ons verlichten en vreugde geven wanneer we als gemeente(lid) datgene doen waartoe we ons geroepen voelen door de Heer. Het zou ons verlichten als we ook zouden durven loslaten. Wat niet meer hoeft, wat niet meer gaat, waartoe we ons minder geroepen voelen.

Concreet zijn er op dit moment nog geen plannen om met een bepaalde commissie of activiteit te stoppen, maar deze gedachten zullen zich de komende maanden wel gemeentebreed moeten gaan vormen.

De colleges van diakenen, kerkrentmeesters en ouderlingen hebben zich allen gebogen over de vraag: Wat doen we graag en hoeveel ambtsdragers en vrijwilligers zijn daarvoor nodig? Dat heeft geleid tot de volgende besluiten:

- De *diaconie* zal bestaan uit 4 personen, waarvan er 2 plaatsnemen in de kerkenraad. Alle vier draaien mee in het rooster van kerkdiensten. Dianne Kroon en Gerda van Lindenberg ronden hun ambtswerk als diaken af en Jacobien Kalule en Kees Creemer zetten hun werk voort. Corry Hennipman is momenteel vrijwilliger bij de diaconie en verzorgt het penningmeesterschap. Zij legt dit werk neer en Kees en Jacobien zijn beide niet zo van de cijfers... Daarom is het de wens dat één van de 2 nieuwe diakenen het penningmeesterschap zal overnemen. Of dat dit werk opnieuw door een vrijwilliger gedaan zal worden die dan verder vrijgesteld is van kerkenraadswork en het dienstenrooster.
- Het *college van kerkrentmeesters* zal bestaan uit 5 personen, waarvan er 2 plaatsnemen in de kerkenraad. Marco Buurman en Bram Kruijning ronden hun ambtswerk af en Henno Hennipman en Johan Groen zetten hun werk voort. Omdat het college veel concreet werk te verzetten heeft breidt het aantal uit met 1 persoon. Onder de 3 nieuwe leden zal een financieel administrateur gezocht worden.

- De *ouderlingen* zullen bestaan uit 4 personen en daarvan nemen er 2 zitting in de kerkenraad. Alle vier draaien mee in het dienstenrooster. Eén ouderling zal de nieuwe voorzitter van de contactcommissie worden en daarmee deze vacature vervullen die ontstaan is na het vertrek van Esther van Loon. De predikant, ouderlingen en contactcommissie staan samen voor de pastorale zorg en het omzien naar elkaar. Ieder heeft daarin een eigen rol: de predikant en ouderlingen doen het pastoraat rond hoogte- / dieptepunten en onder zieken en ouderen. De contactcommissie bezoekt ouderen, leeft mee bij jubilea, geboorte, ziekte en verwelkomt nieuwe leden. Predikant en ouderlingen richten zich op geloofsgesprekken en de contactcommissie op het meeleven met elkaar.

In de doelgroep van 20-70 jaar wordt geen actief bezoekwerk meer gedaan, tenzij er sprake is van een aanleiding daartoe. In deze leeftijdsfase voorzien groepen als bijbelstudie, cantorij, gesprekskring en commissie immers ook in pastoraat en meeleven. Eén ouderling zal de taak krijgen om voor de leeftijdsgroep 20-70 kortlopende kringen of avonden te organiseren. Zo is er ook voor hen die geen permanent lid kunnen zijn van een kring of groep gelegenheid tot ontmoeten en geloofsgroei.

Esther van Loon (contactcommissie), Kees van Zadelhoff en Henk van der Roest ronden hun ambtswerk af en Peter de Haan zet zijn ambt voort. De vacature van Bert Letteboer stond nog open. Er worden dus 3 nieuwe ouderlingen gezocht. De contactcommissie zoekt geen vervanging voor Esther van Loon, maar stelt verjonging van haar commissie wel op prijs.

Door de afvaardigingen naar de kerkenraad te verkleinen vermindert het vergaderwerk voor alle ambtsdragers en is er gelegenheid om wel diaken, kerkrentmeester of ouderling te worden, maar niet over alles mee te hoeven denken. De kleinere kerkenraad betekent ook dat voorbereiden via een moderamenvergadering niet altijd nodig zal zijn. Kortom: een besparing van meerdere avonden, die besteed kunnen worden aan directe dienst aan gemeente (of gezin).

Een aantal ambtsdragers vindt het moeilijk om het werk neer te leggen vanwege de onzekerheid of/wanneer er opvolging gevonden zal worden. We hebben elkaar ertoe opgeroepen toch het werk neer te leggen wanneer men zich daartoe geroepen weet. Immers: wie voelt zich daadwerkelijk geroepen tot ambtswerk zolang anderen het nog doen...? En het mag ook na zoveel jaren. Laten we elkaar afwisselen in dit werk.

In totaal worden er dus 8 nieuwe ambtsdragers gezocht, waarbij al wel gemeld mag worden dat Dianne Kroon ervoor open staat om ouderling te worden.

*Wilt u/jij bidden om inzicht? In de vraag of uzelf ergens toe geroepen wordt? En in de vraag wie u geschikt acht?*

Tot en met 18 april kunt u namen indienen bij de kerkenraad of vrijblijvend informeren of een bepaalde taak of ambt bij uzelf zou passen.

Op de kerkenraadsvergadering van 19 april zal een 1<sup>ste</sup> keuze van kandidaten worden gemaakt en in de week daarna worden desbetreffende gemeenteleden benaderd. Hun verkiezing wordt gedeeld in de gemeente zodat er voor en met elkaar meegeleefd en gebeden kan worden in de te maken afweging.

Eenzijds is de nood hoog en dat geeft bezorgdheid. Anderzijds is ook de verwachting hoog. Zou het niet zo zijn dat er in enthousiasme, kwetsbaarheid, geloof en liefde gemeenteleden zullen opstaan? Meewerken aan het Koninkrijk van God en zien dat dit vruchten van geloof brengt bij anderen en jezelf voelt niet alleen als een opdracht, maar ook als een geschenk. Antwoorden op een roeping door God en de gemeente geeft je voldoening. Brengt je bezinning. Geeft je verbondenheid met mede-ambtsdragers. Vraag de (vertrekkende) kerkenraadsleden gerust naar hun ervaringen.

*Wie gaat er mee op deze geloofsreis?!*

*Namens de kerkenraad, ds. Arie de Winter*



Ik wil graag de volgende gemeenteleden aandragen als:

Diaken:

---

---

---

Kerkrentmeester:

---

---

---

Ouderling:

---

---

Afzender:

---

*Graag uiterlijk 18 april inleveren via de brievenbus van het Verenigingsgebouw (Dorpsstraat 43) of via de scriba Peter de Haan*





## Rubriek: 'Wat ik waardeer...'

Elke editie van het contactblad vertelt een gemeentelid wat hij/zij waardeert in onze gemeente. Zo ontdekken we onze kern van kerk- en christen-zijn. Zo komen krachtbronnen van de Dorpskerk aan het licht.

Deze keer zijn de vragen voorgelegd aan de kinderen van On Track (Amber, Annette, Florian, Ginger, Hanna, Jill, Lisa, Meike, Rutger en Ylaine).

→ 1. Wat vinden jullie belangrijk dat de kerk blijft doen in de toekomst?

*Wij vinden groepen als On Track, Rock Solid en de andere clubs belangrijk. Ze zijn leuk en zo kunnen ook kinderen van buiten de kerk nadenken over het geloof. Misschien moet je ze bij de kerk organiseren, dan weet je ook dat het iets van de kerk is.*

*Ook grotere, gezellige activiteiten zijn fijn, zoals samen The Passion kijken.*

→ 2. Zijn er ook dingen die jullie belangrijk vinden voor andere groepen in het dorp, of de kerk?

*We moeten echt collectes blijven houden voor armere mensen en hen helpen. En voor ouderen moeten we voor de gezelligheid bingo's houden of een soos, zodat zij samen zijn en even niet alleen thuis zitten.*



## DIACONIE

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	4 maart	Logos Hope	€	146,15
Avondcollecte	4 maart	Logos Hope	€	60,00
Ochtendcollecte	11 maart	Diaconaat	€	47,50
Ochtendcollecte	18 maart	Voedselbank St. Vecht	€	70,95
Avondcollecte	18 maart	Voedselbank St. Vecht	€	43,10
Ochtendcollecte	25 maart	Plaatselijk bijz. Kerkenwerk	€	85,45

*Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman*

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte 4 maart	€ 89,45	<b>Stand kozijn:</b> Ongewijzigd € 131,56
Ochtendcollecte 11 maart	€ 80,50	
Ochtendcollecte 18 maart	€ 93,90	
Ochtendcollecte 25 maart	€ 92,27	

*Met vriendelijke groet, Bram Kruijning*

### Vrijwilligerswerk, onbetaalbaar ..... onze dank!

Namens de leden en betrokkenen van onze gemeente willen wij als College van kerkrentmeesters Diny Schoonhoven bedanken voor het verwerken en coördineren

van de verspreiding van ons Contactblad en de Kerkklok. Meer dan 17 jaar heeft Diny deze activiteit met trouwe inzet en plezier gedaan en wij zijn haar hiervoor zeer erkentelijk. Zoals genoemd op de laatste gemeenteavond heeft Gerda van Lindenberg deze activiteit van Diny overgenomen en wij wensen haar hierbij veel succes.

*Het College van Kerkrentmeesters*

## COMMISSIES

### Zendingscommissie

#### DANK NAMENS ZEELIEDEN

In december zijn de manden met daarin warme mutsen en andere spullen naar Het Havenlicht gebracht. Yvonne en Theo waren namens de zeelieden heel blij met alle spullen. Hieronder een stukje uit de nieuwsbrief van december 2017.

*'Ook hebben we weer prachtige kerstpakketten uitgedeeld, die allemaal door Yvonne zijn ingepakt. Gedurende het hele jaar door verzamelen we spulletjes en we ontvangen ook van een kerk waar we in 2013 een presentatie tijdens hun dienst in de kerk gaven, sinds die tijd allerlei prachtige artikelen voor de kerstpakketten. Yvonne heeft dit keer ook "kerststukjes" gemaakt om bijvoorbeeld in de messroom neer te zetten. Het uitdelen van kerstpakketten is altijd weer een feest en een goede manier om het evangelie te brengen.*

*"Ik ga meteen contact maken met mijn vrouw in de Filipijnen om dit te laten zien!",*

*"Wat zijn wij dankbaar dat u gekomen bent!", en vele andere "rechtstreeks uit het hart" geplaatste opmerkingen worden dan vaak uitgeroepen!*

*Hartelijk dank voor al uw gebed en ander blijk van medeleven!*

*Met hartelijke groet, Theo en Yvonne'*

*PS zie ook foto op de website*

## DIVERSEN



De inzamelingsactie in Nigtevecht van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood vindt dit voorjaar plaats op **zaterdag 21 april**.

**U kunt uw gebruikte (schone) kleding, (samengebonden) schoenen, tassen en huishoudtextiel die dag in een gesloten plastic zak aan de weg zetten. De zakken worden vanaf 10 uur opgehaald. Komt dat niet uit, dan kunt u de zakken t/m vrijdag 20 april afgeven bij de fam. Van Lindenberg.**

*De opbrengst van de inzameling gaat naar een bijzonder project in de **Centraal Afrikaanse Republiek**, een straatarm land in Midden-Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en is ontwricht door aanhoudend geweld. In 2017 is Cordaid een project gestart waarbij 18 scholen ondersteund worden. Het project kent een **bijzondere manier van financiering**. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert, stelt deze daarmee de financiële ondersteuning veilig.*

*Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.*

Sam's Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood. Samen met honderden vrijwilligers worden jaarlijks honderdduizenden kilo's kleding ingezameld. De netto-opbrengst wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld.

*Dank voor uw bijdrage!  
Marian Kruijning*



<b>AGENDA</b>	
<b>Voedselbank Weesp</b>	Iedere <b>Donderdag</b> , 12.30-13 uur, spullen brengen
<b>Gesprekskring donderdagochtend</b>	<b>Donderdag</b> 5, 26 april, 17 mei, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
<b>Donderdagavondkring</b>	<b>Donderdag</b> 12 apr, 3, 24 mei, 14 juni
<b>Bidstond</b>	<b>Dinsdag</b> 24 apr, 15 mei, 20 uur, Kerk
<b>Bezoek aan The Passion</b>	<b>Donderdag</b> 29 maart, 18 uur, Ver. gebouw
<b>Kledingactie Mensen in Nood</b>	<b>Zaterdag</b> 21 april, voor 10 uur, aan de weg
<b>Lentefeest spoorzoekers</b>	<b>Zaterdag</b> 9 juni
<b>Vakantiebijbeldagen</b>	25, 26, 27 juli
<b>Jeugdclubs:</b>	
<b>ROCK SOLID (groep 8 – klas 1)</b>	<b>Vrijdag</b> 6, 20 april, 19.30–21.30 uur, Ver. gebouw
<b>CORNERSTONE (klas 2 – 3)</b>	<b>Vrijdag</b> 20 april, 19.30-21.30 uur, Ver. gebouw
<b>STAY STEADY (klas 4 en hoger)</b>	<b>Vrijdag</b> 30 maart, 13 april, 20 – 22 uur, Kanaaldijk Oost 9

<b>COLOFON</b>	<b>COPIJ</b>
<p>Het <b>Contactblad</b> verschijnt <b>om de drie à vier</b> weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p style="text-align: center;">Data van uitgifte: 12 mei, 2 juni, 23 juni en 21 juli beiden voor vier weken, 18 augustus, 8 en 29 september, 20 oktober, 10 november, 1 en 22 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op : <b>Zaterdag 21 april 2018</b> Kopij graag inleveren <b>uiterlijk</b> op : <b>14 april 2018</b></p>
<p><b>Redactie Contactblad:</b> Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p><b>Kopij Contactblad:</b> inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p><b>Kopij KidsCorner:</b> inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p><b>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:</b> Mw. G. van Lindenberg</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het <b>CONTACTBLAD</b> zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

<b>BIJBELLEESROOSTER</b>			
<b>april</b>		12 do	Spreuken 23:15-25
2 ma	Sefanja 1:1-13	13 vrij	Spreuken 23:26-35
3 di	Sefanja 1:14–2:3	14 za	Psalm 4
4 wo	Sefanja 2:4-15	15 zo	Genesis 4:1-16
5 do	Sefanja 3:1-8	16 ma	Genesis 4:17-26
6 vrij	Sefanja 3:9-20	17 di	Spreuken 24:1-9
7 zat	Genesis 2:4b-17	18 wo	Spreuken 24:10-22
8 zo	Genesis 2:18-25	19 do	Spreuken 24:23-34
9 ma	Genesis 3:1-24	20 vrij	Psalm 10
10 di	Spreuken 22:17-29	21 zat	Genesis 5:1-24
11 wo	Spreuken 23:1-14	22 zon	Genesis 5:25–6:4

## OVERWEGING

### **Meditatie bij Vernieuwing Kerkenraad**

*Onderstaande meditatie verscheen eerder in de Kerkklok en is met toestemming van ds. Peter Nagel (Loenen aan de Vecht) overgenomen in ons Contactblad. Ons als kerkenraad sprak deze meditatie bijzonder aan bij het nadenken over nieuwe ambtsdragers en structuur. Lees met ons mee.*

### **Ambassadeurs van Christus**

*Wie zal Ik zenden? Wie zal voor Ons gaan? Zie, hier ben ik, zend mij.* Jesaja 6: 8  
Jesaja wordt geroepen om ambassadeur van God, die koning is, te zijn, om de zaak van God te behartigen bij anderen. Daarachter horen wij de oproep van Jezus tot zijn discipelen om Hem te volgen, want het Koninkrijk van God is nabijgekomen. "Wij zijn dan ambassadeurs namens Christus", zegt Paulus. Wie worden daar nu toe geroepen? Hoe ziet het profiel van een ambassadeur er uit? Het gebeurde in het jaar dat koning Uzzia stierf. Een koning die zich tegen God verzet had, die melaats was geworden en in afzondering zijn laatste jaren moest doorbrengen. Als koning stelde hij niets meer voor. Het was crisis, een tijd van onzekerheid. Juist dan krijgt Jesaja een visioen te zien, waarin hij God ziet als koning op de troon. Hij is koning, Hij regeert. Jesaja krijgt een diepgaande indruk van Gods koningschap. Vandaaruit mag hij profetisch richting geven in een situatie die onzeker is geworden door falende koningen. Zo geeft de Heere nu houvast in Jezus Christus die begonnen is te prediken en te zeggen: bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. In Jezus Christus is Gods koningschap aangebroken. In Hem is hoop en heil.

Die mensen worden nu geroepen. Mensen die onder de indruk gekomen zijn van het koningschap van God in Jezus Christus. God roept mensen die Zijn koningschap erkennen, die erkennen dat er alleen heil en hoop is voor ons dorp en deze wereld als we erkennen dat Hij koning is.

Vervolgens krijgt Jesaja een overweldigende indruk van de heiligheid van God. Door de serafs achter de troon, die voortdurend roepen: *heilig, heilig, heilig*. Waarmee gezegd is dat God volkomen anders is dan wij kunnen denken en juist daarin volkomen Zichzelf is en juist zo reddend nabij is. Dat we God alleen maar uit Zichzelf kunnen verstaan en niet vanuit onze denkkaders, ideeën of verlangens. Hij is een God van wie je geen beeld kunt maken. Hij is ononderhandelbaar. Een indruk van zijn heiligheid kun je alleen krijgen als je bereid bent God God te laten op zijn eigen voorwaarden. Die indruk wil God ons geven in de tempel tijdens de liturgie.

Wie een indruk krijgt van Gods heiligheid, die zal het vergaan als Jesaja. Die zal willen instemmen met de lofprijzing op God, maar het niet kunnen: *wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een man van onreine lippen (NBV)*. Hij beseft zijn onreinheid en onbekwaamheid. Hij zal nooit een waardige ambassadeur van deze God kunnen zijn. Daarin identificeert hij zich met het volk, dat ook onrein van lippen is. Jesaja voelt zich niet beter dan hen. In het licht van Gods heiligheid

ontdekken we hoe weinig we zijn zoals God ons bedoeld heeft. We moeten zwijgen, we hebben geen recht van spreken. Zo kunnen we ons voelen in de dienst van God.

Maar de Heere laat ons daar niet bij staan. Hij Zelf doorbreekt het. Eén van de serafs neemt een gloeiende kool van het altaar. De kool gloeit nog. Het altaar heeft net gebrand. Er is net een offer ter verzoening gebracht. Met die kool raakt hij zijn lippen aan en zegt: *zo is uw zonde verzoend*. Zo heeft God in Christus de zonden verzoend en onze onreine lippen gereinigd. Wie weet heeft van de verzoening van de zonden door Jezus Christus, die heeft recht om te spreken van Gods koningschap en heiligheid. Die wordt geroepen.

God wil ons inschakelen in zijn dienst en hij verwacht beschikbaarheid. Maar Hij dwingt niet. Hij wil vrijwillige beschikbaarheid, niet gedwongen. Wie zal ik zenden? Wie wil de zaak van Gods Koninkrijk behartigen? Wie is er onder de indruk van zijn koningschap en heiligheid bereid om zich beschikbaar te stellen? Bereid om tijd en ruimte te maken voor Zijn zaak?

Het zal niet makkelijk zijn. Jesaja weet bij voorbaat dat het niet gemakkelijk zal zijn, dat hij veel tegenstand zal ervaren. Ondanks dat laat hij zich zenden. Het gaat om de bereidheid om Jezus te volgen in de weg van het kruis. Een weg van zelfverloochening en dienen van de ander. Zijn wij daartoe bereid?



## Woorden van geloof

Wij geloven in een nieuwe wereld,  
Waar iedere soldaat  
Zijn wapen omsmeedt tot een ploeg,  
En tot iedere vijand roept:  
"Menslief, ik hou van jou,  
Ik zal je niet doden,  
Ik zal je geen kwaad doen"

Wij geloven in een nieuwe wereld  
Waar iedere rijke  
Afstand zal doen van bezit,  
En naar de arme zal gaan  
Met de woorden:  
"Menslief, ik hou van jou,  
Ik wil met jou aan een tafel zitten  
om samen het brood te delen".

Wij geloven in een wereld  
Waar iedere machthebber  
Zijn macht uit handen geeft  
En naar de weerloze zal gaan  
En roepen: "Menslief, ik hou van jou,  
Laten we samen de ploeg nemen  
En de grond bewerken"

Wij geloven in het wonder,  
Dat het kan, dat, in ieder huis, in iedere straat,  
In elke stad, in elk land,  
De een tegen de ander zal zeggen:  
"Menslief, ik hou van jou,  
Laten we samen optrekken in vriendschap en in vrede"

Wij geloven in een wereld,  
In een wonder, in Gods wonder,  
Dat het kan.  
Daarin willen we blijven geloven  
Tot in lengte van dagen.  
Amen.

Tekst: Liturgiegroep Sint Jozefkerk, Groningen.

