

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 17 februari 2018

62<sup>e</sup> jaargang, nr. 3

## **Zondag 18 februari 2<sup>de</sup> Lijdenszondag**

10.00 uur ds. C. van Dorp, Garderen **Plusdienst**  
Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Lisette Groen - Nel van den Broek  
Koffie : Jabé van Noordenne  
19.00 uur ds. A.S. de Winter  
Collecte : Kerk

## **Zondag 25 februari 3<sup>de</sup> Lijdenszondag**

10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam  
Collecten : 1<sup>e</sup> 40 dagen(tijd) Campagne ; 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Irene Udo – Marinka Buurman  
Koffie : Nel van den Broek

## **Zondag 4 maart 4<sup>de</sup> Lijdenszondag**

10.00 uur ds. A.S. de Winter **m.m.v. cantorij**  
Collecten : 1<sup>e</sup> Zending (Logos Hope); 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Martine Samplonius - Rachel Kroon  
Koffie : Bia van de Meent  
19.00 uur ds. M.J. Schuurman, Oldebroek  
Collecte : Zending

## **Zondag 11 maart 5<sup>de</sup> Lijdenszondag**

10.00 uur Prop. J. Mulder, Nijkerkerveen  
Collecten : 1<sup>e</sup> Diaconaat; 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Sara Kroon - Nieske Veldhuisen  
Koffie : Hijmen van Lindenberg

## **RONDOM DE DIENSTEN**

Op **zondag 18 februari** 19.00 uur lezen we Jesaja 53 en de Heidelbergse Catechismus, vragen 37-41. Hierin gaat het over het vraagstuk: *'Wat en waarom heeft Jezus voor ons geleden?'*

Op **zondag 4 maart** 10.00 uur lezen we uit Marcus 10:17-31. Jezus gaat langzamerhand onderweg naar Jeruzalem, waar de laatste dagen van zijn leven zullen afspeelen. Maar onderweg zijn er nog veel mensen die Jezus willen ontmoeten. Waaronder een rijke, jongeman die als levensvraag heeft: *'Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?'*

*Hartelijke groet, ds. Arie de Winter*

### **Techniek en kerk**

Beeld en geluid dragen veel bij aan onze kerkdiensten. Mits ze functioneren... Het gebeurt regelmatig dat de koster, kerkrentmeester of predikant na afloop van een dienst of in de loop van de week te horen krijgen: de uitzending van de dienst was niet te volgen, o.i.d. Het is goed dat dit gemeld wordt, maar het is natuurlijk jammer dat er dan niets meer aan te doen is. Het gebeurt weleens dat er een knopje verkeerd staat, een storing was of er iets vergeten is.

*Onze oproep is: loop gerust even naar de koster om het te melden. Tijdens een lied is dat heus niet storend en het voorkomt dat een dienst langs u heen gaat. Bent u thuis en lijkt de online uitzending niet te werken? Belt u dan naar de kerk (0294-255992) zodat we hem alsnog kunnen aanzetten.*

### **40 dagen tijd**

Al diverse keren hoorde ik gemeenteleden aan elkaar vragen: wat ga jij doen in de 40 dagen tijd? De één creëert een gezinsmoment, de ander laat alcohol staan. Of koekjes. Of vlees. Of verwijdert een tijdje de Netflix app.

*De aanloop naar Pasen geeft je de gelegenheid stil te staan en gewoontes te doorbreken. Iets nieuws te doen. Iets na te laten. Ieder is geroepen voor zichzelf uit te vinden wat je inspiratie geeft, wat je bezinning biedt. Doet u mee? Doe jij mee?*



*Heer, ik onderzoek mezelf voor U.*

*Ik ga na wat klein is en wat groot.*

*Aan welke belangrijke dingen denk ik?*

*Zijn mijn zorgen, mijn angst en mijn verwachtingen van belang?*

*Wat is nodig?*

*Wat kan ik missen?*

*Wat is vruchtbaar?*

*Wat is onvruchtbaar?*

*Wat is waar?*

*Wat is camouflage?*

*Veel blijkt van zo geringe betekenis dat ik het vergeten kan, ofschoon het voor mij belangrijk was.*

*Veel blijkt van zo groot gewicht dat ik bereid moet zijn vele zaken te veranderen om het te veroveren.*

*Belangrijker dan mijn prestaties is mijn vertrouwen.*

*Belangrijker is dat ik doe wat U in mij wilt doen,*

*opdat ik degene word die volgens uw gedachten en wil ben.*

*Van Thomas Merton, in: 'Groot gebedenboek - gebeden uit de geschiedenis van het christendom, van de aanvang tot nu'.*



**Rubriek: 'Wat ik waardeer...'**

Elke editie van het contactblad vertelt een gemeentelid wat hij/zij waardeert in onze gemeente. Zo ontdekken we onze kern van kerk- en christen-zijn. Zo komen krachtbronnen van de Dorpskerk aan het licht.



*Jan van den Broek (78) krijgt als 2<sup>de</sup> gemeentelid de vragen voorgelegd.*

- ➔ 1. Jan, wat is voor jou een waardevol moment in ons gemeenteleven? Wanneer dacht jij: 'Ja, zo heeft God kerk en geloof bedoeld!?'  
*Ik waardeer onze vieringen van het Avondmaal. Je zit of staat daar met z'n allen rond de tafel. Je kent elkaar en je bent verbonden. Vooral ook met Christus. Ik vind muziek tijdens de viering niet erg, maar houd zelf meer van de stilte. Dan denk ik eraan dat Jezus voor je is gestorven en opgestaan. Ik vind het mooi dat Jezus zelf deze maaltijd heeft ingesteld en wij dit nu nog steeds doen.*
- ➔ 2. Wat komt er in jouw verhaal naar boven als kracht(en) van onze gemeente?  
*Iedereen kent elkaar goed. Nou, ja de een iets meer en de ander wat minder, maar dan nog voel je verbondenheid.*

## JEUGD

### Vakantiebijbeldagen 2018

De voorbereidingen voor de Vakantiebijbeldagen 2018 gaan alweer bijna van start. 21 februari is er een bijeenkomst in Reeuwijk waar we meer over het thema te horen krijgen. Daarna gaat het echte organisatiewerk voor onze eigen Nigtevechtse Vakantiebijbeldagen beginnen. Dit jaar zijn de **Vakantiebijbeldagen op 25, 26 en 27 juli.**

*Zoals ieder jaar kunnen we heel wat extra handen gebruiken, dus mocht u/jij deze dagen een handje over hebben... Reserveer de data alvast in de agenda!*



*Namens het VBD-team, Ellen de Haan*

## COMMISSIES

### Vrijwillige bijdrage 2018

In totaal is er voor de vrijwillige bijdrage voor de zending € 2951,- toegezegd!  
Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage!

*Met vriendelijke groet, de zendingscommissie*

## DIACONIE

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.  
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	21 januari	Oecumene	€ 71,00
Ochtendcollecte	28 januari	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€ 71,80
Ochtendcollecte	4 februari	Werelddiaconaat	€ 56,85
Avondcollecte	4 februari	Werelddiaconaat	€ 51,65

*Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman*

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### 'GEEF VOOR JE KERK'

Bij de actie kerkbalans 2018 met als actie titel 'GEEF VOOR JE KERK', zijn er aan toezeggingen ontvangen: € 34.500. Het college is ook dit jaar dankbaar voor uw betrokkenheid bij onze gemeente, die blijkt uit uw toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage. Het College bedankt alle vrijwilligers die met hun inzet deze actie hebben mogelijk gemaakt.

## Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte 21 januari	€ 68,65	<b>Stand kozijn:</b> € 115,70
Avondcollecte 21 januari	€ 48,50	Erbij € 15,86
Ochtendcollecte 28 januari	€ 78,10	<b>Nieuwe stand:</b> € 131,56
Ochtendcollecte 4 februari	€ 55,81	

*Met vriendelijke groet, Bram Kruijning*

## DIVERSEN

### Magazine Petrus

De Protestantse Kerk in Nederland is een nieuw magazine begonnen. Het draagt de naam: 'Petrus' en staat vol verhalen van geloof, hoop en liefde. Soms ontroerend, soms vol twijfel en gebrek, maar altijd puur en menselijk. Binnen de kerk gebeurt zoveel moois, graag delen we deze verhalen met elkaar.

- *In de boekenkast onder de toren liggen een aantal magazines.*
- *Ook liggen er antwoordkaarten waarmee u een abonnement kunt aanvragen. Dit is gratis!*
- *Aanmelden kan ook via:  
[www.petrusmagazine.nl](http://www.petrusmagazine.nl) of [abonnement@petrusmagazine.nl](mailto:abonnement@petrusmagazine.nl)*

### NBV en BGT offline lezen met app *Mijn Bijbel*

HAARLEM - Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de gratis app *Mijn Bijbel* gelanceerd. Met de app kan iedereen in zes vertalingen de Bijbel lezen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

De vertalingen zijn downloadbaar en daardoor ook offline te lezen.

'Vanaf nu kan iedereen gratis én offline in de NBV of BGT lezen: de meest gelezen vertaling en de meest duidelijke vertaling van Nederland', aldus directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap Rieuwerd Buitenwerf. 'Het leesgemak staat in deze app voorop. Je kunt meteen beginnen met lezen zodra je de app hebt geïnstalleerd. Lettergrootte en lettertype zijn aanpasbaar aan je eigen wensen. We verwachten dat de app veel gebruikt gaat worden in kerken, omdat je nu ook zonder wifi of 4g de NBV kunt lezen.'

#### **Wat kunnen gebruikers met de app?**

*Mijn Bijbel* geeft toegang tot zes vertalingen, die met één swipe te downloaden zijn. De volgende vertalingen zijn opgenomen in de app: de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Groot Nieuws Bijbel, de NBG 1951, de Statenvertaling en de Fryske Bibel. Op het startscherm van de app staat de bijbeltekst van de dag. De komende maanden wordt de app steeds verder uitgebreid, bijvoorbeeld met de leesplannen van [debijbel.nl](http://debijbel.nl).

#### **Wereldwijd**

Het bijbelgenootschap gaat de app verder ontwikkelen, zodat ook andere bijbelgenootschappen wereldwijd er gebruik van kunnen maken in hun lokale context. De app *Mijn Bijbel* is te downloaden in de Google Play Store en de App Store. Informatie over het downloaden van de gratis bijbelapp treft u aan op [www.mijnbijbel.nl](http://www.mijnbijbel.nl).

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap*

## AGENDA

<b>Voedselbank Weesp</b>	Iedere <b>Donderdag</b> , 12.30-13 uur, spullen brengen
<b>Gesprekskring donderdagochtend</b>	<b>Donderdag</b> 22 februari, 15 maart, 5, 26 april, 17 mei, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
<b>Donderdagavondkring</b>	<b>Donderdag</b> 1, 22 maart, 12 april, 3, 24 mei en 14 juni
<b>Bidstond</b>	<b>Dinsdag</b> 20 febr, 14 mrt, 20 uur, Kerk
<b>Lentefeest spoorzoekers</b>	<b>Zaterdag</b> 9 juni
<b>Vakantiebijbeldagen</b>	25, 26, 27 juli
<b>Jeugdclubs:</b>	
<b>ON TRACK (groep 7 - 8)</b>	<b>Donderdag</b> 15 februari, 8, 22 maart, 17 - 18.30 uur, Nieuweweg 14
<b>ROCK SOLID (groep 8 - klas 1)</b>	<b>Vrijdag</b> 16 februari, 16 maart, 6, 20 april, 19.30 - 21.30 uur, Verenigingsgebouw
<b>CORNERSTONE (klas 2 - 3)</b>	<b>Vrijdag</b> 9 maart, 20 april, 19.30 -21.30 uur, Verenigingsgebouw
<b>STAY STEADY (klas 4 en hoger)</b>	<b>Vrijdag</b> 2, 29 maart, 13 april, 20 - 22 uur, Kanaaldijk Oost 9

COLOFON	COPIJ
<p><i>Het <b>Contactblad</b> verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p>	Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :
	<b>Zaterdag 10 maart 2018</b>
	Kopij graag inleveren <b>uiterlijk</b> op : <b>4 maart 2018</b>
<p><b>Redactie Contactblad:</b> Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p><b>Kopij Contactblad:</b> inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p><b>Kopij KidsCorner:</b> inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p><b>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:</b> Mw. D. Schoonhoven</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het <b>CONTACTBLAD</b> zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

## BIJBELLEESROOSTER

februari		maart	
		1 do	2 Petrus 3:10-18
19 ma	Jesaja 58:6-14	2 vrij	Spreeken 22:1-16
20 di	Jona 1:1-16	3 za	Jozua 1:1-9
21 wo	Jona 2:1-11	4 zo	Jozua 1:10-18
22 do	Jona 3:1-10	5 ma	Jozua 2:1-14
23 vrij	Jona 4:1-11	6 di	Jozua 2:15-24
24 zat	2 Petrus 1:1-11	7 wo	Jozua 3:1-17
25 zo	2 Petrus 1:12-21	8 do	Jozua 4:1-14
26 ma	2 Petrus 2:1-10a	9 vrij	Jozua 4:15-5:1
27 di	2 Petrus 2:10b-22	10 zat	Jozua 5:2-12
28 wo	2 Petrus 3:1-9	11 zon	Psalm 6

## OVERWEGINGEN

**APELDOORN.** Voor veel reformatorische kerken is aanstaande zondag de eerste lijdenszondag en het begin van de zeven lijdensweken tot aan Pasen. Er zijn echter ook protestantse kerken die zes lijdenszondagen tellen, als onderdeel van de veertigdagentijd die woensdag begint.

**Waar komt de veertigdagentijd vandaan?** De veertigdagentijd of vastentijd heeft oude wortels. Pasen in het oudste kerkelijke feest. Al in de eerste eeuwen van de christelijke kerk ontstond de gewoonte om voorafgaand aan de herdenking van Christus' opstanding te vasten. Gaandeweg werd dit een periode van veertig dagen, naar de periode dat Jezus vastte in de woestijn (Matth. 4:2). Op zondagen werd niet gevast, zodat de vastentijd begon op de woensdag voor de zesde zondag voor Pasen (dit jaar 10 februari).

In de rooms-katholieke traditie staat deze dag bekend als Aswoensdag. Op die dag tekent de priester een kruisje op de voorhoofden van de kerkgangers. Daarbij zegt hij: „Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.” Voorafgaand aan Aswoensdag en de vastentijd wordt drie dagen lang uitbundig carnaval gevierd.

**Waar komen dan die zeven lijdensweken vandaan?** De reformatoren braken met de vastentijd, waarbij Calvijn radicaler was dan Luther. In plaats van de veertigdagentijd kwamen er in de gereformeerde traditie zeven lijdenszondagen. De protestantse lijdenszondag had niets te maken met vasten, hoewel de reformatie het vasten op zichzelf niet terzijde schoof. Iemand als Calvijn had nadrukkelijk oog voor vasten als vorm van schuldbelijdenis en verootmoediging, evenals latere gereformeerde theologen als Gisbertus Voetius en Wilhelmus à Brakel. In de lijdensweken lag de nadruk echter niet op vasten en boete doen, maar op de prediking van het lijden en sterven van Christus.

**Waarom dat getal zeven?** Dat is niet helemaal duidelijk. Sommigen trekken een parallel met de zeven kruiswoorden. Waarschijnlijker is dat men de

lijdenstijd bewust begon op carnavalszondag om het kerkvolk ervan te weerhouden de roomse gebruiken voort te zetten. Overigens heeft er nooit een gereformeerde kerkelijke vergadering een officieel besluit genomen over het aantal lijdenszondagen, behalve de provinciale synode van Assen in 1619.

### ***Waarom hebben veel protestantse kerken nu weer zes lijdenszondagen?***

Onder invloed van de oecumenische beweging hebben veel protestantse kerken gebruiken uit de vroegchristelijke traditie weer een plek gegeven. De website van de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt de termen "vastentijd", "lijdenstijd" en "40dagentijd" door elkaar. Ook biedt de Protestantse Kerk een 40dagenkalender en 40dagenapp aan voor wie op deze manier wil toeleven naar Pasen. Sommige protestanten houden zich in deze periode aan een lichte vorm van 'vasten' door niet te snoepen of geen sociale media te gebruiken.

***Welke kerken houden vast aan zeven lijdenszondagen?*** Vooral behoudende reformatorische kerken volgen de protestantse lijdensstijd. In de praktijk gaat het in ieder geval om de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk, een deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken en een deel van de gemeenten in de PKN die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond. Maar zoals gezegd, een officieel kerkelijk besluit daarover is er nooit geweest.

## **Stille tijd**

De stilte drapeert zich om mij heen  
gelijk een zacht velours gordijn  
dat op mijn adem  
ternauwernood beweegt

ik probeer de tijd te proeven  
bedachtzaam

de stille even vastgehouden tijd

*Oeke Kruythof*



## Liefde die onze eindigheid overkoepelt

"Zeg niet 'de tijd gaat voorbij', gij gaat voorbij", zei de kerkvader Augustinus lang geleden. Dat 'voorbij gaan' komt heel dicht bij als vrienden of familie je ontvallen. Een vreemde gewaarwording vind ik ook hoezeer, met het overlijden van 'bekende Nederlanders' als Bob Smalhout en Ellen Vogel de wereld waarin je volwassen werd, voorgoed 'voorbij' blijkt te zijn. Anderzijds worden mensen tegen wie je opkeek, omdat ze tien, twintig jaar ouder waren dan jij, 'tijdgenoten op ooghoogte'. Samen deel je gebeurtenissen en herinneringen die je maakten tot wie je bent.

Voorbijgangers zijn we allemaal. Maar het boeiende van de christelijke gemeente is dat zij een gemeenschap is van levenden en die ons voorgingen. We zijn 'Familia Dei' en zingen wekelijks mee met mensen als Luther, Bonhoeffer of Willem Barnard. De Kerk is per definitie grensoverschrijdend: zonder hun lied en getuigenis zou geloven voor mij ondenkbaar zijn. En uiteindelijk is er natuurlijk de Naam waar niemand aan kan tippen: Jezus Christus. Gisteren, heden en in de toekomst is Hij dezelfde: betrouwbaar, beeld van de onzichtbare God, ons aller Broeder.

In het gaande houden van de lofzang belijden we de Naam, zingen we tegen de bierkaai van de vanzelfsprekendheden en onze traagheid in. Dat alles gaat vooraf aan beleidsplannen, het werven van vrijwilligers en diaconale inspanning.

Als nieuwkomer in den Haag vond ik het boeiend in mijn pastorale contacten de verhalen van 'onderop' te horen. De kleine kerkgeschiedenis van Den Haag, over kanseltijgers, gesloten kerken, wonen 'op het zand' of 'op het veen' en de gedaanteverandering die de binnenstad onderging. En die gedaanteverandering van kerk en samenleving gaat nog steeds door! De kerk wordt kleiner, het beroep dat er op diaconaal en pastoraal op haar gedaan wordt groeit. En op allerlei plekken in de stad groeien stekjes (STEK – Stichting voor Stad en Kerk van Protestantse Gemeente Den Haag) van een eigentijdse wijze van present zijn. Veelal heeft die de gestalte van concrete hulp, zoals de voedselbank, vluchtkerk, schuldhulp-maatje.

Naast de gestructureerde dienst in pastoraat en diaconie, is er in de gemeente het 'gewone' omzien naar elkaar. Een bloemetje voor een zieke, even aanwippen voor een praatje, op iemands kinderen passen, samen aanschuiven aan een open maaltijd. Ooit zei ik in een interview dat ik al gelukkig was als de gemeente onderdak mag bieden aan vogels van velerlei pluimage. Uit mijn evangelische vriendenkring kreeg ik de reactie dat dit toch wat laag was ingezet: het gaat toch om meer dan humaniteit? Mijn reactie daarop was - en is - dat de ware humaniteit ons in Jezus is geopenbaard. Als mensen door laagdrempelige ontmoetingsplekken mogen ontdekken dat God in hen gelooft, is dat voor mij een wonder van de eerste orde! Zeker, wij gaan voorbij, maar we zijn niet waardeloos. Geloof ze niet, die zeggen dat kerk en geloof hun tijd gehad hebben. In lofzang en dienst zal steeds weer nieuwe hoop geboren worden. God spant de eeuwige koepel van zijn liefde over onze eindigheid en brengt alle mensen thuis.

*Rob van Essen*

Rob van Essen (1947) werd, na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de psychiatrie en verslavingszorg, Nederlands Hervormd predikant in de Amsterdamse Indische Buurt. Na Amsterdam was hij werkzaam in Utrecht (Pniëlkerk/Vredeskerk) en vervolgens (p.t) in Den Haag (Bethelkerk en Laakkapel). Daarnaast is hij diaconaal medewerker van de Protestantse Gemeente Rijswijk.