

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 16 december 2017

61^e jaargang, nr. 17

Ere zij God!

*Hij kwam bij ons
heel gewoon
Immanuel
de mensenzoon.*

*God met ons,
gisteren
vandaag
en volgend jaar!*

KERKDIENSTEN

Zondag 17 december 3^e Advent

10.00 uur Ds. W. van der Schee uit Haarlem
Collecten : 1^e Voedselbank Stichtse Vecht ; 2^e Kerk
Oppas : Henk den Hartog-Joas van der Linden
Koffie : Janda van Zadelhoff
19.00 uur Kand. D.H. de Roest, Leiden.
Collecte : Diaconie

Zondag 24 december 4^e Advent

10.00 uur Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen
Collecten : 1^e Missionair werk; 2^e Kerk
Oppas : Jolande Tinholt
Koffie : Bia van de Meent

20.30 uur Ds. A.S. de Winter *m.m.v. cantorij en koperensemble* Kerstnachtdienst

Collecte : Kerk

Zondag 25 december 1^e Kerstdag

10.00 uur Ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e Kinderen in de knel; 2^e Kerk
Oppas : Rachel en Sara Kroon
Koffie : Ria Vedder

Zondag 31 december Oudjaarsdag

10.00 uur Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen
Collecte : Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Oppas : Lisette Groen
Koffie : Nelleke Nobel

Zondag 7 januari

10.00 uur Ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht
Collecten : 1^e Nederlands Bijbelgenootschap; 2^e Kerk
Oppas : Tessa van der Linden - Marinka Buurman
Koffie : Jos van der Linden
19.00 uur Ds. G.J. Codée, Maarssen
Collecte : Diaconie



Oud en nieuw

Tot in de late ertjes feesten

Nieuwe voornemens maken

Ratjes, vuurpijlen en lantjes

NIUWJAARSDAG

ZELF OLIEBOLLEN BAKKEN

Gelukkig nieuwjaar wensen

Champagne en prosecco

vanmar.nl

RONDOM DE DIENSTEN



Dit jaar vallen de 4^{de} Adventszondag en de Kerstnachtdienst op dezelfde dag. In de ochtenddienst kijken we nog verwachtingsvol vooruit en in de avond is het dan zover: op **24 december 20.30 uur** is de **Kerstnachtdienst** in de Dorpskerk.

Er is muziek van het *koperensemble*, de *cantorij* zingt haar Kerstrepertoire en we zingen samen de bekende kerstliederen. De tientallen kaarsen in de kroonluchters worden aangestoken en bij dit *kaarslicht* vertellen en interpreteren we het verhaal over Jezus' geboorte.

Het thema van de viering is: **'Vreugde voor iedereen'**. Dit jaar viel mij bij het lezen van het Kerstverhaal namelijk op, dat zoveel verschillende mensen om diverse redenen blij reageren wanneer ze horen van Jezus' geboorte.

Ook behoefte aan een positieve, hoopvolle Kerst? Kom, ontdek en vier mee, iedereen is hartelijk welkom!

Op **1^{ste} Kerstdag 25 december 10.00 uur** vieren we ook het Kerstfeest. In de dienst voeren de kinderen een prachtig Kerstspel op. Dat is leuk om te zien en het heeft een mooie verborgen boodschap in zich. Ik noem het maar: 'back to normal life'. Wie Jezus heeft gezien (Lucas 2:1-11), gaat namelijk al snel weer over tot het gewone leven (2:12-21). Doen wat je moet doen, en niet blijven hangen in de Kerststal.

Zou Jezus anno nu ook in het alledaagse te vinden zijn? Zo vlakbij? Midden in ons bestaan? Denk, zoek en vier mee!



Betekenisvolle Advent en Vrolijk Kerstfeest gewenst!

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE



Meeleven

Naarmate de Adventsperiode vordert steken we telkens een kaars meer aan. Het wordt steeds lichter om ons heen. We vieren immers dat Jezus is geboren: het Licht van de wereld. Hij verlicht ons bestaan. Toch is het in de praktijk zo dat de één vooral het licht en de hoop ervaart en een ander juist oog heeft voor de duisternis en bezorgd is. En soms ontmoet je beide in jezelf: angst

en hoop.

Hoe vier(t) u/jij dit jaar Kerst?

Wie gezegend is wensen we dankbaarheid toe.

Wie bezorgd is wensen we rust toe.

Wie hoopvol gestemd is wensen we blijdschap toe.

Wie jong is, wensen we vrolijkheid toe.

Wie ouder is, wensen we geborgenheid toe.

Wie alleen is, wensen we vrede toe.

Wie samen is, wensen we geluk toe.

KRINGEN

Kring: 'Als je iemand verloren hebt'

Wie rouwt wil daarover praten. En soms ook even niet. Bij familie en vrienden vind je doorgaans een luisterend oor. Maar soms wil je hen niet belasten en naar mate het verlies duurt, durf je er ook minder aandacht voor te vragen.

Ds. Arie de Winter en diaken Dianne Kroon organiseren voor de 2de keer een kring voor hen die iemand verloren hebben. Kort geleden of al jaren terug. Je man of vrouw. Een ouder. Een broer of zus, zoon of dochter.

→ *In drie avonden komen we bij elkaar en vertellen we: Wie mis je? Hoe mis je hem of haar? Wat is er allemaal voor je veranderd door dit overlijden? Wat heeft je kracht gegeven? Wat is je tegen gevallen? Wat heeft dit alles met je geloof en visie op het leven gedaan?*

Dianne en Arie leiden de gesprekken, maar uw en jouw verhaal, vragen en ervaringen staan centraal.

→ *De kring is voor alle inwoners uit Nigtevecht en staat gepland op donderdag 25 januari, 8 en 22 februari 2018 van 20-22 uur in het Verenigingsgebouw, Dorpsstraat 43.*

Meld je bij Dianne of ds. Arie voor meer informatie of opgave.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte 19 november	€ 84,40	Stand kozijn: erbij € 7,00 nieuwe stand: € 108,50
Ochtendcollecte 26 november	€ 137,70	
Ochtendcollecte 3 december	€ 55,50	

→ *In haar vergadering van 7 december 2017 heeft de kerkenraad de jaarrekening van 2016 van de Protestantse gemeente goedgekeurd. De jaarrekeningen liggen bij de penningmeester (Bram Kruijning) ter inzage tot 31 december 2017.*

Met vriendelijke groet, Bram Kruijning

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	19 november	Helpt U hopen	€ 92,80
Avondcollecte	19 november	Helpt U hopen	€ 68,00
Ochtendcollecte	26 november	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€ 111,85
Ochtendcollecte	3 december	Pastoraat	€ 51,20
Avondcollecte	3 december	Pastoraat	€ 42,20

Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman



Uitnodiging voor het ouderenkerstfeest



Bent u 65 jaar of ouder, dan verwelkomen wij u graag op het kerstfeest.

*Dit kerstfeest wordt gehouden op **donderdag 21 december a.s.**
Om 14.45 uur bent u van harte welkom in het Verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat 43.*

Na koffie, thee en banket gaan we naar de kerk, waar we onder begeleiding van de piano de door u gekozen kerstliederen zullen zingen en ds. A.S. de Winter een korte meditatie zal houden.

*Daarna gaan we terug naar het Verenigingsgebouw, waar we onder het genot van een hapje en een drankje iets gezelligs gaan doen.
Na de gezamenlijke maaltijd willen we rond 19:00 uur het kerstfeest afsluiten.*

Hartelijke groet, de diaconieleden.

*Laat het ons weten als U, Jij, iemand kent die 65 jaar of ouder is en in ons dorp woont en die misschien ook graag naar het ouderenkerstfeest wil komen maar geen uitnodiging heeft ontvangen. Dit willen wij graag horen!!
Wij kunnen dan diegene ook een persoonlijke uitnodiging sturen.*

AGENDA

Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30-13 uur, spullen brengen
Gesprekskring donderdagochtend	Donderdag 14 december, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
Kinderkerstfeest	Zondag 17 december, Weesp (zie flyer)
Bidstond	Dinsdag 19 december, 20 uur, Kerk
Kerstloop	Woensdag 20 december, 19.15 uur Kerk
Ouderenkerstfeest	Donderdag 21 december, 14.45 uur Verenigingsgebouw, Dorpsstraat 43
Kerstbenefietconcert	Donderdag 14 december, Kerk
ROCK SOLID (groep 8 – klas 1)	Vrijdag 15 december, 19.30 – 21.30 uur, Verenigingsgebouw
Kring: 'Als je iemand verloren hebt'	Donderdag 25 januari, 8, 22 februari 2018, 20-22 uur, Verenigingsgebouw, Dorpsstr. 43
Gemeenteavond	Maandag 29 januari 2018

VAN DE KERKENRAAD

Kort verslag van de kerkenraadvergadering van 7 december 2017

Voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering zingen wij Gezang 117: 1 en 3 en wordt er voorgegaan in gebed. Daarna wordt er een gedicht en artikel over advent voorgelezen en besproken.

- De **jaarrekening** van 2016 en de begroting voor 2018 van de kerk worden door Bram Kruijning toegelicht en goedgekeurd door de kerkenraad.
- Het is niet gelukt om **vacature van ouderling** op korte termijn te vervullen. De overgebleven 3 ouderlingen zullen de taken onderling verdelen. Wanneer er onverhoopt één van hen uitvalt en geen andere ouderling beschikbaar is voor de zondagsdienst, dan zal Henno Hennipman of Marco Buurman (beiden ouderling-kerkrentmeester) zijn taak in de dienst op zich nemen.
- Over het **beleidsplan 2013-2017** is een evaluatie geschreven: we kunnen concluderen dat het een goed beleidsplan is, waarvan veel punten ten uitvoer gebracht zijn maar waarvan ook onderwerpen in gang zijn gezet die nog steeds aandacht behoeven.
- Nu zal er een **nieuw beleidsplan** gemaakt worden. Hiervoor hebben zich al enkele mensen ingelezen en zal een nieuwe commissie gevormd moeten worden.
- De **gemeenteavond** zal op 29 januari 2018 worden gehouden, daarin zal na het financiële gedeelte de evaluatie van het huidige beleidsplan worden besproken en een toelichting worden gegeven op het nieuwe beleidsplan

De vergadering wordt afgesloten met het gedicht "Licht voor de wereld", gebed en voorbede.

*Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Gerda van Lindenberg*

COLOFON	COPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p> <p style="text-align: center;">6 januari 2018</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op :</p> <p style="text-align: center;">30 december 2017</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER

december		29 vrij	Jeremia 32:26-44
18 ma	Jeremia 30:1-11	30 za	Jeremia 33:1-11
19 di	Jeremia 30:12-31:1	31 zo	Jeremia 33:12-26
20 wo	Jeremia 31:2-14		
21 do	Jeremia 31:15-22	januari	
22 vrij	Jeremia 31:23-30	1 ma	Psalm 1
23 zat	Jeremia 31:31-40	2 di	Habakuk 1:1-11
24 zo	Titus 1:1-16	3 wo	Habakuk 1:12-2:4
25 ma	Titus 2:1-15	4 do	Habakuk 2:5-20
26 di	Titus 3:1-14	5 vrij	Habakuk 3:1-19
27 wo	Jeremia 32:1-15	6 zat	Romeinen 1:1-15
28 do	Jeremia 32:16-25	7 zo	Romeinen 1:16-32

DIVERSEN

Kerstloop van Dorpskerk naar Dorpskerk

Wandelaars en hardlopers opgelet! Na het succes van vorig jaar, is er ook dit jaar weer een Kerstloop van Dorpskerk tot Dorpskerk. *Fit naar de Kerst toe? Gezellig bijpraten onderweg?* Het kan op **woensdagavond 20 december**.

Dan lopen we van de Dorpskerk in Nigtevecht, na een sfeervol verlichte pontovertocht, naar de Dorpskerk in Nederhorst den Berg. Daar komen we even op adem. Letterlijk en figuurlijk. En dan gaat de tocht weer terug naar Nigtevecht, waar we opwarmen bij koffie of thee.

De tocht is in totaal 5,5 kilometer en het is belangrijk om een hesje en/of verlichting te dragen. Deelname is gratis. Loop(t) u/jij mee?

19.15 uur: vertrek Wandelaars

19.30 uur: warming-up en vertrek Hardlopers

→ Verzamelen in de Dorpskerk (Dorpsstraat 43).

Informatie of aanmelden mag via ds. Arie de Winter



DEC
20

Kerstloop van Dorpskerk naar Dorpskerk

Openbaar · Georganiseerd door Protestantse Gemeente Nigtevecht

ACTIE KERKBALANS INTRODUCEERT **NATIONALE FOTOWEDSTRIJD**

Thema eerste editie 'Jouw kerk in beeld'

UTRECHT, november 2017 - Actie Kerkbalans introduceert voor de campagne van 2018 iets nieuws: een nationale fotowedstrijd waar alle kerkleden aan mee kunnen doen. Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse fondsenwerfactie van de Rooms-Katholiek Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Voor het eerst wordt nu aan al hun kerkleden, jong en oud, gevraagd om de waarde van de eigen kerk weer te geven in één foto.

Er zijn drie categorieën: kinderen (6 t/m 12 jaar), jong talent (12 t/m 18 jaar), volwassenen (18+). De vakkundige jury staat onder leiding van Ramon Mangold, die zelf met een serie foto's van bisschop De Korte een eerste prijs bij de Zilveren Camera 2016 won.

Winnaars van de Nationale Fotowedstrijd 2018 'Blik op de Kerk' winnen de 'Kerkblik-award', een geldbedrag van 250 euro voor hun lokale Actie Kerkbalans én een masterclass fotografie van Ramon Mangold. "Voor mij staat de kerk voor ontmoeting. Met God en tussen mensen onderling. In de jury zullen we kijken naar het verhaal dat de foto vertelt. We willen voelen wat een foto met je doet."

Accent op waarde van de kerk

Actie Kerkbalans lanceert de Nationale Fotowedstrijd om de kerk letterlijk scherper in beeld te krijgen. Een logische stap, zo verklaart Anna Kruse van het campagne team: "We verwachten dat dit hele mooie persoonlijke foto's op gaat leveren, die lokale kerken dan mogelijk ook weer kunnen gebruiken voor hun eigen Kerkbalanscampagne. Foto's maken is iets wat veel mensen graag doen of dat nu is met hun telefoon of met een camera. De uitdaging is om dat wat de kerk voor iemand persoonlijk belangrijk maakt, in een foto te vangen. We zijn erg benieuwd wat dat aan bijzondere beelden gaat opleveren."

40.000 vrijwilligers in 2000 kerken

Actie Kerkbalans start op zaterdag 20 januari en loopt tot 3 februari 2018. Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken (Rooms-Katholiek, Protestants en Oud-Katholiek) in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Actie Kerkbalans is de grootste fondsenwervende campagne van Nederland. De winnaars van de fotowedstrijd worden bekend gemaakt tijdens het landelijk startmoment op zaterdag 20 januari 2018 om 13.00 uur. Op dat moment organiseren ook vele lokale kerken door heel het land een eigen startmoment voor Actie Kerkbalans.

Inzenden kan tot en met vrijdag 22 december. Kijk voor meer informatie op <https://kerkbalans.nl/fotowedstrijd-kerkbalans/>

Stuur jij ons de beste kerkfoto van het jaar?



Ken je het plaatje: een kerktoeren aan de horizon die al van ver laat zien waar het hart van het dorp of de stad is. Een vertrouwd en kostbaar beeld. Kerken zijn beeldbepalend voor ons land. Niet alleen de gebouwen, ook wat er in de kerken gebeurt: de gemeenschap waarin mensen elkaar vanuit het geloof ontmoeten, zich laten inspireren, een helpende hand uitsteken of juist hulp ontvangen.

We dagen je uit om de kerk en wat deze voor jou betekent in een foto vast te leggen. Zoals je zelf wilt: gewoon met je smartphone of juist professioneel met een goede spiegelreflexcamera. Stuur je foto in en ding mee naar de Kerkblik-award. Winnaars in de verschillende categorieën winnen een workshop fotografie van juryvoorzitter Ramon Mangold. Hij won onlangs Nederlands bekendste fotoprijs: een eerste prijs bij de zilveren camera 2016, voor zijn serie over bisschop De Korte.

Fotografeer je graag? Kun je het goed? Doe dan mee met deze wedstrijd en leg vast wat de kerk voor jou betekent.

Goed om te weten:

- Je wint niet alleen de Kerkblik-award en de masterclass fotograferen door Ramon Mangold, maar ook een geldbedrag van 250 euro voor de Actie Kerkbalans in jouw kerk
- Je kunt meedoen in drie categorieën:
 - Kinderen (6 t/m 12 jaar)
 - Jong talent (12 t/m 18 jaar)
 - Volwassenen (18+)
- Je foto wordt beoordeeld door een vakjury. Daarnaast is er ook een publieksprijs.
- Heb je al een briljante 'kerkfoto' liggen? Het insturen van een bestaande foto mag ook, als je 'm maar zelf gemaakt hebt.

Hoe doe je mee?

- Stuur je foto naar info@kerkbalans.nl, o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kerk waar je naartoe gaat en een kort fotobijschrift.
- Per persoon kun je 1 foto insturen.
- Is je foto groter dan 10 MB? Stuur 'm dan met [WeTransfer](#).
- Inzenden kan tot en met 22 december 2017.

Kijk hier voor inspiratie op de site van [de Zilveren Camera](#) voor de winnende serie van Ramon Mangold in 2016. Lees ook de [voorwaarden](#) voor deze wedstrijd: zo moet je in ieder geval lid zijn van een van de drie organiserende kerkgenootschappen van Kerkbalans, en stem je in met het gebruik van jouw foto door je plaatselijke parochie of gemeente voor Kerkbalansdoeleinden en door het landelijke team van Kerkbalans. Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse fondsenwerfactie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk.

OVERWEGING

Langs de zijlijn: *Christine van Reeuwijk (creeuwijk1969@kpnmail.nl) vertelt in deze column over een kerstkaart die Diederik en zijn familie als moment van bezinning in de boom hangen. Tevens brengt Diederik zijn wens in praktijk: hij verandert van studierichting.*

Kerstkaart

Er zijn van die dagen die je niet snel vergeet. Diederik en zijn zussen zijn vanavond speciaal voor een optreden van hun vroegere buurmeisje naar hun geboortedorp gekomen. De afspraken in hun studentenhuizen hebben ze er maar wat graag voor afgezegd. Het is een vrolijk uurtje met prachtige Keltische kerstmuziek geworden. Madelief als mezzosopraan, begeleid door harp en viool.

Diederik bleef maar naar haar kijken, dat open gezicht, zij zingt zo recht je hart in. Na afloop praten ze elkaar thuis bij de ouders van Diederik bij, op kussens zittend rond de kerstboom, met net zoals vroeger warme chocolademelk en tulband.

'Prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar en dan de groeten erop, vind ik zo stom, nietszeggend,' zegt Madelief weldra nadat ze een slok choco heeft genomen.

'Daarom sturen wij in onze familie onszelf de laatste jaren een kerstkaart die we als moment van bezinning in de boom hangen. Als je niet weet wat je voor jezelf wenst, kun je een ander toch ook niks wensen?'

'Fantastisch Madelief. En dit idee zullen wij vanavond ook gelijk uitvoeren.'

Diederiks vader was vroeger al onder de indruk van zijn buurmeisje geweest.

Waar zij al heel jong wist dat ze naar het conservatorium wilde, had Diederik zelfs in zijn eindexamenjaar nog geen flauw idee wat hij zou gaan studeren. Het werd uiteindelijk bouwkunde, omdat zijn vader dat zo graag wilde. Als Madelief weer naar huis is, lezen ze één voor één de kerstkaarten uit de boom voor. Zijn moeder wil eindelijk op piano's. Zijn zussen graag een keer met z'n allen naar New York. 'Dan spreken we elkaar tenminste meteen ook weer eens wat langer.'

Maar zijn vader heeft geen wensen, is tevreden. 'Dat heb je met kerst hè.'

Hij denkt weer eens leuk te zijn, maar dit is gewoon een verkapte vorm van starheid.

'En jij Diederik?'

'Kappen met mijn studie.'

'Wat?'

'Ja, ik ben er klaar mee. Ga eindelijk mijn hart volgen.'

Zijn vader buldert. 'En daar kom je als derdejaars nu pas mee?'

'Ik zei het toch. Die jongen is niet gelukkig,' zegt zijn moeder onverwacht.

'En wat moeten de mensen wel niet denken?'

Diederik zegt: 'Wat een flut-argument.'

Zijn moeder zwijgt. Zijn zussen zitten over hun iPhones gebogen, met hun hoofd allang in New York.

Zijn vader staat op: 'En wat dacht je dan te gaan doen?'

'Nou, mensen wassen, aankleden, iets voor hen proberen te betekenen, daar springt mijn gezicht van open. Laatst nog. Een demente vrouw wilde niet gewassen worden, haar man werd gek van haar gekrijs, maar toen ik eerst wat water over mijn eigen armen liet lopen, werd ze rustig. Later heb ik even met haar man over zijn machteloosheid zitten praten. Je moet ook aandacht hebben voor de naasten die het soms net zo zwaar hebben. Toen ik die avond fluitend stond te koken, vroeg een huisgenoot of ik soms verliefd was. Dat zette me aan het denken en vanavond heeft Madelief me net het laatste zetje gegeven. Ik ga de wijkverpleging in, heb na mijn snuffelstage al een opleidingsplaats aangeboden gekregen.'

Zijn vader valt stil. Zijn moeder zegt: 'Fantastisch Diederik.'



Happy New Year!

LOVE
makes our friends a little
dearer,

JOY
makes our hearts a little
lighter,

FAITH
makes our paths a little
clearer,

HOPE
makes our love a little
lighter,

PEACE
us all a little nearer.