

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 4 november 2017

61^e jaargang, nr. 15

Zondag 5 november Dankstond voor Gewas en Arbeid/Plusdienst

10.00 uur Ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Zending (St. Tot Heil des Volks) ; 2^e Kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen

Koffie : Henk Holtmanns

19.00 uur Drs. Ing. J. de Goei uit Amersfoort

Collecte : Kerk

Zondag 12 november

10.00 uur Ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Diaconaat; 2^e Kerk

Oppas : Ellen de Haan – Rachel Kroon

Koffie : Marian Kruijning

Zondag 19 november

10.00 uur Ds. J. Visser, Zaandam

Collecten : 1^e Helpt u hopen ; 2^e Kerk

Oppas : Tessa van der Linden – Marieke van der Bijl

Koffie : Jabe van Noordenne

19.00 uur Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen

Collecte : Diaconie

Zondag 26 november Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

10.00 uur Ds. A.S. de Winter **m.m.v. cantorij**

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk ; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen - Martine Samplonius

Koffie : Nel van den Broek

RONDOM DE DIENSTEN

In de preken-serie zijn we aangekomen bij het tweede deel van het boek Daniël. Het eerste deel vertelde verhalen over Daniël aan het Babylonische hof. De hoofdstukken 7-12 zijn van een andere aard: het is apocalyptische literatuur. Het zijn visioenen, opgeschreven als bemoediging en troost voor de lezers van destijds die te maken hadden met vervolgingen.

Op **5 november 10.00 uur** lezen we hoofdstuk 7. Daniël krijgt een visioen waarin 4 dieren voorkomen. Hij is ervan ontroerd en verward, maar koestert de woorden in zijn hart (vers 28). Wat zou deze episode uit Daniël ons kunnen zeggen? Ik ga erover nadenken en mediteren deze week en u hoort het zondagochtend.

We vieren deze dag ook **Dankdag**. Het oogstseizoen loopt op zijn einde, het 3^{de} kwartaal is afgerond en de jaarcijfers worden al doorgerekend... tijd om onze dankbaarheid uit te spreken. En uit te zingen, onder begeleiding van orgel, gitaar, piano en zang.

Op **12 november 10.00 uur** lezen we een fragment uit Daniël 8-11, maar ik ben er nog niet uit welk hoofdstuk exact. Wanneer u het gedeelte doorleest zult u begrijpen dat het een uitdaging is om preek te schrijven over dit soort teksten. Want betekende de tekst toen? En wat zegt het ons nu?

Op **26 november 10.00 uur** sluiten we de preken-serie over Daniël af. We sluiten ook het kerkelijk jaar 2016-2017 af. Want de week erna begint Advent alweer: het kerkelijk jaar 2017-2018. We lezen Daniël 12 en ook Openbaring 21. Op deze **Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar** - ook wel Eeuwigheidszondag genoemd - worden de namen genoemd van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We herinneren hen met liefde en weten ons in geloof verbonden met elkaar.

Aan de dienst wordt medewerking verleend door de **cantorij** o.l.v. Floris van Gils.

Hartelijke groet, *ds. Arie de Winter*

VANUIT DE GEMEENTE

Meeleven

Op het moment van schrijven zijn er geen ziekenhuisopnames van gemeenteleden, maar wel is mij bekend dat er diverse broeders en zusters onder medische begeleiding staan. Een kuur, behandeling, therapie en vaak zelfs meerdere keren - soms al weken - of maandenlang.

Een ander is niet ziek, maar merkt aan het lichaam wel dat de jaren gaan tellen en er om je heen steeds meer mensen wegvallen. Voor een ieder: *'Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die mij beschermt. Uit de hemel zal hij hulp sturen... Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw'* (Psalmen 57:3-4).

Uitnodiging Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

In de dienst van 26 november noemen we de namen van hen die overleden in het afgelopen jaar. De betrokken families ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de ouderlingen of predikant. Gemeenteleden en inwoners van ons dorp zullen bij name genoemd worden - indien nabestaanden dat op prijs stellen. Vaak gaan er meer namen door je gedachten in zo'n dienst. Iemand uit je familie of vriendenkring. Iemand die elders woont en dus niet hier genoemd wordt. Of iemand die al eerder dan dit kerkelijk jaar overleed, maar voor altijd in je hart gegrift staat. *Om ook hen te gedenken is er na het noemen van de namen voor ieder gelegenheid om ook een lichtje aan te steken voorin de kerk en in stilte hem/haar naam te noemen. Weet u/jou welkom in deze dienst.*



VAN DE KERKENRAAD

Afscheid ouderling

In de dankdagdienst van 5 november nemen we onder dankzegging afscheid van *Bert Letteboer* als ouderling van onze gemeente. Met veel inzet, betrokkenheid, geloof en liefde heeft Bert zijn ambt vervuld. Dank voor alle gesprekken die je voerde, voor je bezoeken, gebeden, vergaderingen. Ook *Anneke* bedanken we, die haar man zo vaak van huis liet gaan uit liefde voor de gemeente.

De vacature die ontstaat is nog niet vervuld. De gemeenteleden die zijn benaderd om ouderling te worden hebben allen diep nagedacht en gebeden over dit beroep op hen, maar bedankten om diverse - goede - redenen. De zoektocht gaat nog even door.

Beleidsplan 2018 - 2022

Het huidige beleidsplan zit in haar laatste fase en dus kijken we vooruit naar de toekomst. Maar hoe steek je in bij het uitdenken van toekomstplannen? Kijk je naar wat er nu ontbreekt; wat je mist en ga je dat opzetten of verbeteren? Of kan het ook anders? Kun je ook positief insteken op de kracht en eigenheid van onze gemeente? Waar zijn we sterk, gezegend in? En hoe kunnen we dat dan uitbouwen, of gewoon: vasthouden?

Een aantal gemeenteleden heeft zich afgelopen zomer verdiept in een 'positieve wijze van beleidsvorming'. Deze methode heet: *'Waarderende gemeenteopbouw'*.

→ *Op maandag 20 november komen zij van 20.00-21.30 uur bijeen in het Verenigingsgebouw om te bespreken of deze methode past bij onze gemeente. Vind u het interessant om de 20^{ste} aan te haken? Meld u dan bij ds. Arie de Winter en u ontvangt het vooraf te lezen boek: 'Goede wijn - waarderende gemeenteopbouw'.*

Na de 20^{ste} hoort u of we met deze aanpak verder gaan en zal ook een route worden uitgezet hoe we samen als gemeente ons beleid voor de komende jaren zullen uitdenken.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte	8 oktober	€	86,80	Stand kozijn: Onveranderd € 101,50
Ochtendcollecte	15 oktober	€	75,60	
Avondcollecte	15 oktober	€	46,75	
Ochtendcollecte	22 oktober	€	76,10	

Met vriendelijke groet, Bram Kruijning



Gezocht: Kerstboom voor in de kerk

Het lijkt nog ver weg maar toch, voor we het weten gaan we weer richting advent en de kerst. In de kerk willen we weer een mooie kerstboom plaatsen en de vraag is: **Wie heeft er een geschikte kerstboom** in zijn tuin of op zijn landgoed? *We zoeken een boom van zo'n 5-6 meter welke we een mooie, maar tijdelijke, staanplaats willen geven in onze kerk, zo rond de kerstdagen. Voor het omzagen en verplaatsen naar de kerk wordt gezorgd door ons ervaren team van specialisten.* *Uw reactie graag naar Marco Buurman*

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	8 oktober	Kerk en Israël	€	87,50
Ochtendcollecte	15 oktober	Werelddiaconaat	€	61,21
Ochtendcollecte	22 oktober	Bartiméus Sonneheerdt	€	69,05

Met vriendelijke groet, Corry Hennipman

COMMISSIES

Van de Zendingscommissie

→ *Op zondag 5 november is de collecte bestemd voor*

Stichting Tot Heil des Volks. Twee jaar geleden zijn we daar met een groepje gemeenteleden een kijkje gaan nemen. We hebben gezien hoe belangrijk het werk van deze stichting is. De hulp die zij bieden maar ook het delen van het evangelie is van groot belang.

*Onder de toren vindt u, zoals u gewend bent, de zendingsbus. Dit jaar gaat de opbrengst naar **Het Havenlicht**. Ook hopen we dat de mand voor Het Havenlicht, onder de toren, weer goed gevuld zal worden met leuke, handige en praktische cadeautjes. Vorig jaar waren ze erg blij met het aantal gebreide mutsen. Wij mochten ze als kerstcadeau bij de bemanningsleden van schepen brengen. Gaat u er dit jaar weer voor? Het breipatroon van de muts vindt u bij de mand en in dit Contactblad. Vast hartelijk dank!*

BREIPATROON "IJsbrekers" – Zeemansmutsen

Muts opzetten 120 (110) steken op naald 4, en op naald 3 moet u 120 (130) steken opzetten.

21 cm breien in boordsteek: 1 recht – 1 averecht.

Daarna 18 steken minderen, verdeeld over de naald, door 3 steken samen te breien tot 1 steek. (In verband met 1 recht – 1 averecht, want anders klopt het niet meer.)

Dit herhalen na 4 pennen, tot u 5 keer geminderd hebt, daarna in een niet scherpe punt breien door steeds iedere 2de naald 10 steken te minderen. U moet dan alleen nog recht breien.

Als u 10 steken over heeft en 30 cm heeft gebreid, dan moet u die 10 steken op een draad nemen en dichtnaaien.

DIVERSEN

Beste gemeenteleden,

Ook dit jaar zal de cantorij haar medewerking verlenen aan de kerstnachtdienst.

Misschien vindt u het leuk om mee te zingen met dit kortstondige project?

- ➔ *Dit betekent dat we 5 repetities hebben voor de kerstnachtdienst.*
- ➔ *De eerste projectrepetitie is op woensdag 22 november.*
- ➔ *We repeteren op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.15 uur.*
- ➔ *Om 19.30 uur staat de koffie klaar.*

U kunt zich opgeven bij Ina Boshuizen of Elly Creemer



JEUGD



Oproepje : Bijbelse spellen gezocht voor De Spoorzoekers !

Heeft u thuis nog Bijbelse spelletjes (zoals een kwartet, of een grote puzzel of een memory of zoiets), maar worden die niet meer gebruikt? En zou u ze wel weg willen doen ?

Dan zouden wij, van de Spoorzoekers, ze wel héél graag willen hebben. We zitten nu met alle Spoorzoekers van 4 tot en met 12 jaar bij elkaar als groep en vinden het leuk om af en toe met elkaar dan een spel te kunnen doen.

Alvast hartelijk bedankt, namens de kinderen en de Spoorzoekers-leiding !

MEMORY

AGENDA	
Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30-13 uur, spullen brengen
Gesprekskring donderdagochtend	Donderdag 9, 30 november, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
Gesprekskring donderdagavond	Donderdag 16 november en 7 december, Nieuweweg 14
Gesprekskring dinsdagavond	Dinsdag 21 november, 12 december, Nieuweweg 14
Bidstond	Dinsdag 14, 28 november, 19 december, 20 uur, Kerk
Bespreken "waarderende gemeente-opbouw"	Maandag 20 november, 20-21.30 uur, Ver. Gebouw
Cantorij 1^e repetitie kerstnachtdienst	Woensdag 22 november, 19.45 – 21.15 uur, kerk
Jeugdclubs:	
ON TRACK (groep 7 - 8)	Donderdag 9, 23 november, 7 december, 17 – 18.30 uur, Nieuweweg 14
ROCK SOLID (groep 8 – klas 1)	Vrijdag 3, 17 november, 1, 15 december, 19.30 – 21.30 uur, Verenigingsgebouw
CORNERSTONE (klas 2 – 3)	Vrijdag 3 november (bij Carla thuis), 8 december (in Verenigingsgebouw), 19.30 - 21.30 uur
STAY STEADY (klas 4 en hoger)	Zaterdag 11 november, 9 december, 20 – 22 uur, Kanaaldijk Oost 9

COLOFON	COPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Laatste verschijningsdatum van het Contactblad 2017 : 16 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p>
	<p style="text-align: center;">Zaterdag 25 november 2017</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op : 18 november 2017</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER

november		16 do	Psalm 88
6 ma	Matteüs 22:15-22	17 vrij	Matteüs 24:1-14
7 di	Matteüs 22:23-33	18 za	Matteüs 24:15-28
8 wo	Matteüs 22:34-46	19 zo	2 Tessalonicenzen 1:1-12
9 do	Matteüs 23:1-12	20ma	2 Tessalonicenzen 2:1-17
10 vrij	Matteüs 23:13-26	21 di	2 Tessalonicenzen 3:1-18
11 zat	Matteüs 23:27-39	22 wo	Psalm 128
12 zo	Jesaja 48:1-11	23 do	Matteüs 24:29-44
13 ma	Jesaja 48:12-22	24 vrij	Matteüs 24:45-51
14 di	Jesaja 49:1-13	25 zat	Psalm 85
15 wo	Jesaja 49:14-26	26 zo	Matteüs 25:1-13

OVERWEGING

Preekschetsen

Paul Oskamp is gedurende 52 jaar in kerkdiensten voorgegaan. In 2010 kwam daar een einde aan. In de leegte die toen ontstond besloot hij fragmenten te bloemlezen uit zijn preken van de laatste dertig jaar.

WAT MAG IK HOPEN?

Eerlijk gezegd houd ik rekening met de mogelijkheid dat Gods koninkrijk een utopie is, iets dat letterlijk onbestaanbaar is. Ik wil wel, ik verlang ernaar maar ik kan het mij onmogelijk voorstellen: een hongerige leeuw die het lam ongemoeid laat, mensen als engelen, zonder een greintje slechtheid, een ideale, gave wereld, is dat niet te mooi om waar te zijn?

Ik zou er mee kunnen leven als wij het koninkrijk op aarde nooit bereiken maar het slechts benaderen. Wel weet ik, zonder utopie, zonder droom kunnen wij niet, ook als die droom nooit in vervulling zou gaan. Want intussen heeft het visioen van het vrederijk dan wel richting en voeding gegeven aan ons diepste verlangen; heeft het ons, wie weet, tot stoutmoedige daden bewogen, heb je je misschien ingezet voor dingen die er toe doen, voor wat goed is en waar en schoon, voor een eerlijke samenleving, voor de naaste die op je pad kwam en heb je daar soms resultaat van gezien.

De droom – het is de droom van God zelf – mag niet sterven. Het is het waard om daarvoor te leven, al zou het een utopie zijn.

Want leven voor iets dat jezelf te boven gaat,
maakt dat geen mèn's van ons?
Als het moet, zou ik daar genoeg aan hebben.

Maar wie weet heb ik het helemaal bij het verkeerde eind
en zullen wij op de grote dag des Heren waarlijk
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zien.
En Hij die op de troon zit, zeide:
Zie, ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21 vers 1-5)