

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 12 augustus 2017

61^e jaargang, nr. 11

Kerkdiensten

Zondag 13 augustus

10.00 uur ds. mw. Y.H.M. Hsu, Baambrugge

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkenwerk; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen- Nel van de Broek

Koffie : Bia van de Meent

Zondag 20 augustus

10.00 uur kand. G. van Wolfswinkel, Hedel

Collecten : 1^e Helpt u hopen; 2^e Kerk

Oppas : Irene Udo - Jolande Tinholt

Koffie : Bert Letteboer

Zondag 27 augustus

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Logos Hope; 2^e Kerk

Oppas : Martine Samplonius- Rachel Kroon

Koffie : Nelleke Nobel

Zondag 3 september

10.00 uur kand. E. Agterhuis, Driebergen-Rijsenburg

Collecten : 1^e Tear; 2^e Kerk

Oppas : Sara Kroon- Nieske Veldhuisen

Koffie : Kees Creemer

19.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecte : kerk

RONDOM DE DIENSTEN

Op het moment van schrijven is het rustig in het dorp, op de toeristische plaatsen als de pont, na. Velen zoeken rust en afleiding en zijn op vakantie. Als gezin trokken wij door Normandië. Een gebied vol prachtige natuur en veel geschiedenis rondom de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Een gemeentelid tipte ons niet alleen de erevelden voor de Amerikanen, Canadezen en andere geallieerden te bezoeken, maar ook de begraafplaats voor Duitsers: La Cambe. Stuk voor stuk indrukwekkende plaatsen die je doen beseffen hoe groots en waardevol de vrede is. En ook hoe fragiel zij is. Op La Cambe vond ik een treffende spreuk: 'Voordat een oorlog uitbreekt, is zij allang begonnen in mensenharten'. Juist nu er vrede is, is het raadzaam na te gaan hoe we naar elkaar kijken. Hoe we met elkaar omgaan. Ons hart en onze gedachten zijn een voedingsbodem voor vrede. Of niet. Het motiveert mij om straks een nieuw seizoen kerkelijk werk in te gaan. Op zoek naar de blijvende betekenis van de vrede die Jezus biedt. Juist nu.

De komende maand zal ik alleen voorgaan op 27 augustus 10.00 uur. Ik ben er nog niet uit met welk bijbelboek, of bijbels persoon we van start gaan in het nieuwe seizoen. Het heeft mijn voorkeur om weer een aantal diensten rondom één thema, boek of persoon op te zetten. Wel kan ik alvast melden dat op deze datum onze oud-gemeenteleden Matthijs & Marjet aanwezig zullen zijn in ons midden. Zij zijn op verlof van de Logos Hope en vieren deze dienst met ons mee. Fijn dat we hun getuigenissen mogen horen over hoe God werkt aan boord. En welke strijd, vreugde en geestelijke ontdekkingen deze maanden aan boord henzelf hebben gebracht. Ook is het goed om hen met onze gedachten en gebeden te omringen voor als ze de missie weer vervolgen en het verlof voorbij is. Ook al is de schriftlezing en het onderwerp voor de 27^{ste} dus nog niet bekend, het is nu al goed om erbij te zijn!

Hartelijke groet, *ds. Arie de Winter*

(T)Op Survival!

Het was al in de naam aangekondigd...en het werd ook echt zo: de survival 3-daagse wat TOP! Als gemeente hebben we gebeden voorafgaand en tijdens deze dagen. En nu is er ook alle reden om te danken:

- omdat er veel nieuwe kinderen uit het dorp kwamen,
- omdat er genoeg vrijwilligers waren,
- omdat er enthousiaste tieners waren die 1-2 jaar geleden als 'kind' kwamen en nu zelf leiding gaven,
- omdat nieuwe programmaonderdelen als het survivalspel in het weiland en het poppentheater een groot succes waren,
- omdat in woorden en daden de liefde van God is gedeeld met elkaar.

Op de Facebook-pagina van de kerk kun je de foto's vinden. Bedankt dat u/jij er was!

Survivalteam: Ellen de Haan, Carla Holtmanns, Bert Letteboer, Henk van der Roest en Arie de Winter

Nieuws van de Spoorzoekers

Vakantie! Dat betekent dat er even geen Spoorzoekers is en we tijd hebben om terug te kijken naar het afgelopen halfjaar.

Een hoogtepunt was ons jaarlijks terugkerende Lentefeest. Onder de bezielende leiding van Freek gingen we naar Bussum, waar we eerst lekker konden spelen in de speeltuin van Heidezicht om daarna spelletjes in het bos te gaan doen. We sloten af aan de lange picknicktafel van de speeltuin met broodjes knakworst en andere lekkere dingen. De zware regenbui die in Nigtevecht viel, kwam gelukkig niet in Bussum terecht!

De laatste zondag voor de vakantie namen we zoals gewoonlijk afscheid van de oudste Spoorzoekers. Sander, Debora, Pieter en David kregen van Jeanine het advies mee om altijd naar het Licht te blijven kijken, net zoals de zonnebloemen die ze kregen, samen met een dagboek waarmee ze iedere dag tijd met God kunnen doorbrengen. Na ons momentje in de kerk gingen we cake versieren – en natuurlijk opeten – en jeu de boulen.

Op de website van de kerk (onder actueel>foto's) staan superleuke foto's van die twee activiteiten.

Ook in het nieuwe seizoen hopen we weer met elkaar aan de slag te gaan en sporen van God te vinden in de bijbel en de wereld. We gaan er met goede moed in, maar helaas wel met een kleiner team. Rolinka, Jeanine en Annica hebben afscheid genomen als leiders. Vanaf deze plaats nog maar eens heel erg bedankt voor jullie inzet al die jaren. Wat zullen we jullie creatieve, organisatorische en opbouwende input missen!

Vanaf oktober komt Esther Bergmeijer ons versterken. Daar zijn we heel erg blij mee, want het valt niet mee om nieuwe leiders te vinden. Daarbij speelt het feit dat er, zoals eerder gemeld, minder Spoorzoekers zijn dan voorheen, waardoor de twee groepen soms (te) klein zijn. We gaan daarom bekijken hoe het werkt als we ze samenvoegen. Het zal niet makkelijk zijn om alle kinderen, van 4 t/m 12 dus, een programma aan te bieden dat voor iedereen inspirerend en leuk is. De kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool gaan daarom na het eerste gedeelte van de bijeenkomst naar de crèche waar ze lekker kunnen spelen, zodat we met de grotere kinderen het onderwerp verder kunnen uitdiepen. Met Kerst, Pasen en Pinksteren werken we wel met twee groepen. Bij Plusdiensten blijven de kinderen van groep 5 t/m 8 zoals gewoonlijk in de kerk. Na een tijdje maken we de balans op en besluiten we hoe we definitief verder gaan. Wilt u de Spoorzoekers en onze nieuwe, voorlopige, organisatie in uw gebed meenemen? Dan komt het vast en zeker goed!

Op 10 september gaan we weer van start. Tot dan, Spoorzoekers, en nog een superfijne vakantie!!!!

Namens de leiding, *Marian Kruijning*

Van de zendingscommissie

Op dit moment is de familie Hoogendoorn voor een verlof van bijna 4 weken in Nederland. Zij verblijven deze periode voor een groot gedeelte bij de ouders van Matthijs in Kockengen. In de derde week is Matthijs in het conferentiecentrum De Kroeze Danne in Ambt Delden voor de Go conferentie waar hij mensen gaat interviewen die in September nieuw aan boord komen.

Op zondag 27 augustus zijn Matthijs en Marjet in Nigtevecht in de dienst aanwezig. Zij willen dan graag iets vertellen over hun leven op de Logos Hope. In deze dienst is ook de collecte bestemd voor het werk op de Logos Hope. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte 16 juli	€ 63,80	Stand kozijn: Onveranderd € 80,50
Ochtendcollecte 23 juli	€ 66,95	
Ochtendcollecte 30 juli	€ 92,74	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	16 juli	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€	62,75
Ochtendcollecte	23 juli	St. 3 x M	€	53,55
Ochtendcollecte	30 juli	MAF	€	60,98

Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman

AGENDA

Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30-13 uur, spullen brengen
Kerkenraadsvergadering	Donderdag 14 september, 20-22 uur, Ver. Gebouw
Startdag	Zondag 17 september
Bezoek Corrie ten Boomhuis	Zaterdag 30 sept, 10.30 uur, Haarlem
Boekenmarkt Helpt U Hopen	Zaterdag 7 oktober

COLOFON	COPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Verschijningsdata van het Contactblad 2017 : 23 september, 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december</p>	Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :
	Zaterdag 2 september 2017
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p>Kopij graag inleveren uiterlijk op :</p> <p style="text-align: center;">26 augustus 2017</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER

augustus		25 vrij	Matteüs 16:1-12
14 ma	Jeremia 20:1-6	26 za	Matteüs 16:13-20
15 di	Jeremia 20:7-18	27 zo	Matteüs 16:21-28
16 wo	Jeremia 21:1-10	28 ma	1 Korintiërs 15:1-11
17 do	Jeremia 21:11–22:9	29 di	1 Korintiërs 15:12-28
18 vrij	Jeremia 22:10-23	30 wo	1 Korintiërs 15:29-49
19 zat	Jeremia 22:24–23:8	31 do	1 Korintiërs 15:50-58
20 zo	Jeremia 23:9-24		
21 ma	Jeremia 23:25-40	september	
22 di	Psalm 54	1 vrij	Psalm 77
23 wo	Matteüs 15:21-28	2 zat	Matteüs 17:1-13
24 do	Matteüs 15:29-39	3 zo	Matteüs 17:14-23

GEDICHT

“Ik ben er, waar je ook gaat
En zal je met liefde omringen
Je bijstaan in alle dingen
Weet, dat Ik je nooit verlaat.

Ik ben er altijd, jouw God
En laat je nimmer alleen
Ik ben steeds om je heen
En blijf betrokken met je lot.

Ik ben er, in vreugde en pijn
Bij je verdriet en in je zorgen
Altijd, vandaag en morgen
Ik ben er en zal er voor je zijn.

Ik ben er, bij dag en bij nacht
En zal steeds voor je zorgen
Bij mij ben je wel geborgen
Ik houd over jou de wacht.”

Fedde Nicolai