

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 23 september 2017

61^e jaargang, nr. 13

Zondag 24 september

10.00 uur Mw. Karin Smit-van den Berg, Baambrugge
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Oppas : Marinka Buurman - Ellen de Haan
Koffie : Ria Vedder

Zondag 1 oktober

10.00 uur ds. A.S. de Winter **Viering Heilig Avondmaal**
Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk
Oppas : Henk den Hartog - Tessa van der Linden
Koffie : Hijmen van Lindenberg
19.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede
Collecte : Diaconie

Zondag 8 oktober

10.00 uur ds. A.S. de Winter **m.m.v. cantorij**
Collecten : 1^e Kerk en Israël ; 2^e Kerk
Oppas : Rachel Kroon - Sara Kroon
Koffie : Emmy van der Gref

Zondag 15 oktober

10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e Werelddiaconaat; 2^e Kerk
Oppas : Martine Samplonius - Maura Kruijning
Koffie : Kees Creemer
19.00 uur kand. S.C. Honing, Bodegraven
Collecte : Kerk

RONDOM DE DIENSTEN

In de maanden september en oktober vervolgen we met het lezen uit het bijbelboek Daniël. We ontdekten in de eerste diensten al dat Daniël goed aansluit bij actualiteit. Je vervreemd voelen van je geloofsopvoeding en hoe de kerk vroeger was; het omgaan met voedsel; je vertrouwen op God stellen: het zijn kwesties waar Daniël voor stond en die bij ons herkenning oproepen. Met verwachting vervolgen we onze weg door dit boeiende gedeelte van de bijbel.

Op **1 oktober 10.00 uur** lezen we Daniël 3 en wordt het opnieuw spannend. Wie ben je gehoorzaam als het erop aankomt? En welke gevolgen kan dat hebben? Hoeveel mag geloof kosten? Durf je het aan om 'anders' te zijn? In deze dienst laten we ons niet alleen voeden door het Woord, maar ook door het sacrament. We vieren het Heilig Avondmaal.

Aan deze tafel heten we ook de tieners welkom die het aandurven om 'anders' te zijn. Bij de 12-13 jarigen is namelijk de uitnodiging neergelegd om in deze dienst 1^{ste} fasebelijdenis te doen en vervolgens meteen de Maaltijd mee te vieren. We bidden voor de tieners die daarover nadenken dat ze vrijmoedigheid zullen vinden om de keuze te maken die past bij hun geloofsontwikkeling. Dat mag een 'ja' zijn, maar ook een 'nog niet', als je eerst meer zekerheid wilt vinden.

Op **8 oktober 10.00 uur** lezen we Daniël 5, waarin Belsassar een feestmaal geeft en er op de muur een opmerking verschijnt... Wat heeft dit te betekenen?

In de dienst zullen Godfrey en Catherine kort vertellen over de laatste ontwikkelingen in het project 'Helpt u hopen' te Oeganda. Aan de dienst wordt medewerking verleend door de cantorij o.l.v. Floris van Gils.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE



Samen geloven
in de kerk van nu

Jeugdwerk & Catechese seizoen 2017-2018

In de evaluatie van afgelopen seizoen was er onder de jeugdwerkers veel dankbaarheid. Er zijn veel goede gesprekken geweest, gezellige contacten en vrolijke en leerzame programma's. Ook waren er een aantal wensen voor het nieuwe seizoen en hebben we te maken met jongeren die door- of uitstromen van groepen of is er leiding die met een nieuwe leeftijdsgroep wil werken. We zijn tot het volgende aanbod gekomen:

On Track (basiscatechese) voor groep 7-8, door ds. Arie en Karen.

Rock Solid (jeugdclub) voor groep 8 en klas 1, door Ronald, Marieke, Joas en Noad. Follow Me (catechese) en Solid Friends (jeugdclub) worden samengevoegd tot één nieuw concept dat zowel inhoudelijk als creatief zal zijn. Het materiaal dat we gaan gebruiken heet **TIM** en is afkomstig van de HGJB. Een naam voor deze nieuwe groep volgt nog. De doelgroep is klas 2 tot 4 en de leiding bestaat uit Carla en ds. Arie.

Voor de 16+ers is er **Life Steady (jeugdwerk)**, een nieuw programma van Youth for Christ. Het gaat dieper dan de Solid-programmalijn en dat is waar deze leeftijd aan toe is. De leiding bestaat uit Cock en Kees.

- ➔ *Er zijn ook veranderingen in de manier van leidinggeven, jaarprogramma opstellen, etc., en wil je daarover meer weten schiet dan één van de leidinggevendenden aan of Jacco of Freek die ons hielpen met deze nieuwe opzet.*
- ➔ *Naast deze wijzigingen, loopt ook de nieuwe groepsopzet van de Spoorzoekers. Kortom: er zijn diverse veranderingen. Wanneer u goede verhalen hoort of verbeterpunten opmerkt, laat het de leiding dan gerust weten! **We willen graag dat elk kind tot zijn/haar recht komt en het programma hem/haar helpt groeien in geloof.***

Hartelijke groet, alle jeugdwerkers van de gemeente.

KRINGEN

Uitnodiging Gesprekskring

Vind u het gezellig om wat mensen te spreken en ook samen te praten over het geloof en levensvragen? Een kopje koffie in de hand en even tijd nemen voor elkaars gedachten en belevenissen. De gesprekskring is daar bij uitstek het moment voor en heet u van harte welkom!

- ➔ We komen op donderdagochtend bijeen en zijn dus een groep die erg geschikt is voor wie het in de avonden te druk heeft of dan liever niet de straat meer op gaat.
- ➔ Momenteel heeft elke bijeenkomst een Psalm als thema en zodoende komen we op allerlei thema's uit, omdat psalmen echte levensliederen én geloofsliederden zijn.

We komen eens in de drie weken bijeen van 10.00-11.30 uur in het Verenigingsgebouw. We starten op 28 september. Graag tot dan!

- ➔ De kringdata voor 2017 zijn: D.V. 28 september, 19 oktober, 9 en 30 november. De data van 2018 volgen later.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter



Gesprekskring donderdagavond gaat van start

Nu alle activiteiten weer beginnen, gaan we binnenkort ook van start met de donderdagavond-kring. Tijdens deze avonden – gemiddeld één keer in de drie weken – verdiepen we ons in de bijbel en kijken we wat de teksten voor ons in deze tijd kunnen betekenen. Dit seizoen gaan we aan de slag met het boek Petrus.

- ➔ *Deze kring is geschikt voor iedereen, zeker voor mensen die meer van de bijbel willen weten, maar er voor hun gevoel in het dagelijks leven niet genoeg aan toe komen.*
- ➔ *De deelnemers ervaren de bijeenkomsten vaak als inspirerend, verrijkend en gezellig, en als een mooie vorm van gemeente zijn. Het is fijn om te zien dat je door deze avonden echt een band opbouwt met elkaar.*
- ➔ *Een aantal nieuwe mensen heeft zich al aangemeld om de eerste avond mee te maken, dus als je ook eens wilt kijken of zo'n kring iets voor jou is, dan ben je van harte welkom.*

Die eerste avond is op donderdag 28 september bij Karen de Winter op de Nieuweweg (graag even melden bij Marian als je komt). De overige avonden van dit jaar zijn op 12 oktober, 26 oktober, 16 november en 7 december.

Marian Kruijning

JEUGD

Uitnodiging On Track

Hierbij een uitnodiging voor jou! Kom je ook naar On Track? Wij zijn een groep uit groep 7 en 8 die samen koken, samen eten, *niet* afwassen, bijkletsen en bijbel lezen. Na het toetje lezen we een verhaal over God uit de bijbel. En bedenken we wat dat verhaal betekent voor jou.

- ➔ *Wil je weten of On Track iets voor je is? Vraag het aan de groep 8-ers die er vorig jaar bij waren. Of kom gewoon een keer kijken. Je bent van harte welkom op donderdag 28 september 2017 om 17.00 uur. Wij hebben er zin in!*

Tot gauw, Karen en ds. Arie.

DIACONIE

Helpt U hopen?????

PLAN "B"

In het leven van iedereen bestaat niet zo iets als 100% zekerheid dat wat je plant ook precies zo uit komt als je het gepland had.

Gelukkig voor ons hier in Europa en vooral in ons prachtige land Nederland, met onze goede gezondheidszorg en sociale vangnet, heeft iedereen een plan "B". In Oeganda en andere Afrikaanse landen zijn ziekten, werkloosheid en droogte een groot probleem waar de politiek en economie geen oplossing voor kunnen bieden.

Wat is eigenlijk Plan "B"?

Simpel weg gezegd: "Als de dingen niet gaan zoals ze zouden moeten gaan, dan moeten ze gaan zoals ze kunnen". Met andere woorden: als je een bepaald plan of verwachting hebt in het leven en het gaat niet zoals je het gepland hebt, heb je hier in Nederland bijna altijd een alternatief.

In Oeganda, heb je echt geen alternatief. Vooral als je kind bent, dan ga je niet naar school. Je hebt niet te eten en vaak ga je dood aan ondervoeding of aan een ziekte. Daarom is in 2001 vanuit de Diaconie een project opgericht "Helpt u hopen" om 60 kinderen in Oeganda een Plan "B" te geven.

Dit zijn niet zo maar arme kinderen; want als je van arme kinderen uit gaat kun je bijna 90% van de kinderen in Oeganda adopteren. Nee, dit zijn weeskinderen, omdat hun ouders door ziekten gestorven zijn.

En over adoptie gesproken, in het begin van 2001 was er een lijst met foto's en namen van die weeskinderen en was het mogelijk een foto uit te kiezen en het kind op de foto te steunen als je adoptiekind. Maar in de loop der jaren is dat veranderd, want de eerste geadopteerde kinderen hebben al de basisschool afgemaakt en zijn vertrokken en nieuwe kinderen melden zich telkens weer aan. Alle donaties van u en anderen gaan naar deze kinderen!

Wat houdt Plan "B" in?

Schoolmaaltijden, schoolgeld, boeken, pennen, uniformen, schoenen, lesmateriaal. Zonder uw steun is dit niet bereikbaar voor de kinderen. In feite geeft ons project deze kinderen een toekomst.

Ons project heeft ook een watertank gedoneerd en de leerlingen beschikken nu over schoon en voldoende drinkwater.

De afgelopen jaren heeft ons project niet stil gestaan. Er wordt nagedacht over een toekomst voor de weeskinderen. Zo is er een plan ontwikkeld om ze te leren koken.

Het is fijn dat Catherine Nambuule , diegene die het project ter plaatse runt, een soort hotelschool studie heeft gedaan. Ze leert kinderen één of twee keer per week te koken. Dit is een extra vaardigheid die de kinderen in de toekomst kunnen gebruiken. Ze koken nu allemaal zelfstanding! Ze kunnen nu in hun Oegandese keuken koken, zoals Matoke, Samosas, Chapati's en Kabalagala. Ook gaat een deel van uw gedoneerd geld naar benodigdheden en ingrediënten om te koken. Daarnaast zijn er aparte acties gehouden om geld in te zamelen om dit te verwezenlijken

Door al **uw extra steun en de vele acties** zijn we in staat geweest om het volgende te realiseren:

1. Een watertank te bouwen.
2. Een schoolkeuken te renoveren.
3. De schoolvloer te renoveren
4. Een huisje voor 4 onderwijzers te bouwen.
5. En waar wij heel trots op zijn is dat een van onze eerste gesponsorde leerlingen, Godfrey JJingo , nu zelf als leraar voor de klas staat!

Het project nu:

Inmiddels zijn er 85 weeskinderen die gesteund worden door het project.

Het doel van ons project is nog steeds het zelfde: om weeskinderen in Oeganda te helpen om hun toekomst op te bouwen.

Als extra kregen deze kinderen met Pasen en Kerst ieder een kilo rijst, een kilo suiker, een kilo vlees en een stuk zeep. We hopen dit ieder jaar te kunnen blijven doen.

In tegenstelling tot bepaalde landelijke acties, waarvan slechts **65%** daadwerkelijk naar de gedupeerden gaat, gaat uw gedoneerd geld voor **95%** naar ons project "Helpt u hopen". **5%** zijn bank-, transport- en verzendkosten.

Recentelijk was er buitengewoon grote droogte in Afrika. Het directe gevolg daarvan is schaarste aan voedsel en hout en houtskool. Hout en houtskool is in Oeganda essentieel om te koken. Door de extreme droogte is hout en houtskool bijna niet te krijgen en niet te betalen.

Vanuit het project is een idee ontstaan om een fornuisje ("local oven") met drie pitten te bouwen ter vervanging van het koken op een primitief open vuurtje. Wij hebben kunnen realiseren dat deze 3-pits fornuisjes bij alle 85 kinderen thuis zijn gebouwd. De kinderen zijn er vanaf het begin volop bij betrokken geweest en zij kunnen nu èn koken èn een dergelijke oven zelf bouwen. Bovendien is het een hele veilige manier van koken!

Even dit:

De jongens vonden het in het begin heel moeilijk om te leren koken want in Oeganda is het "not done": mannen koken niet. En u raadt het al, meisjes daarentegen, vonden het in het begin heel moeilijk om fornuisjes te leren bouwen; want in Oeganda is het "not done": vrouwen bouwen niet.

Gelukkig is Catherina streng genoeg om door te zetten ; ze moeten het *allemaal* leren. Ze hebben het nu allemaal geleerd en ze zijn heel erg trots en blij met het resultaat. De kinderen die geen wees zijn en dus niet meedoen in het project , zijn haast een beetje jaloers op "onze" kinderen.

Helpt u hopen is bijzonder dankbaar voor **de stroopwafelactie van Kinderclub de Regenboog uit Weesp**. De opbrengst van € 2220 ,- is gebruikt om voor elk fornuisje drie pannen aan te schaffen.

Dus **3x85=255** pannen totaal!!!

Want wat heb je aan een fornuis zonder pannen?!

Hoe moet het verder met het project in de toekomst?

Het project Helpt u hopen heeft nog voldoende wensen.

Daarvoor zijn nieuwe donateurs nodigen, zodat we die wensen kunnen realiseren.

Een van de deelnemers aan de Oeganda groep sprak een missionaris van 78 jaar, die al 40 jaar in West- Afrika woont en werkt en vroeg hem wanneer hij ophoudt met werken aldaar ?

Hij antwoordde : "Ik kan niet stoppen anders is mijn werk van 40 jaar verloren, want ik weet niet wie het van mij over zou kunnen en willen nemen."

Wij kunnen en wij willen niet stoppen met dit project.

**→ Wij zijn diegenen die de weeskinderen een
een plan "B" kunnen geven!!!**

→ HELPT U HOPEN???

In het kader van hun ontwikkeling en onderwijs en ook versterking van het project is de Diaconie akkoord met de komst naar Nederland van Catherine Nambuule en Godfrey Jjingo van 4 tot 14 oktober aanstaande.

-> Op 7 oktober is er een boekenmarkt in onze dorpskerk van 11-15 uur en aansluitend is er bijeenkomst met Catherine en Godfrey waarvoor u van harte bent uitgenodigd! Zij zullen dan uw vragen beantwoorden over het project, de kinderen, over Oeganda enz.



**UITNODIGING VOOR DE
BOEKENMARKT OP
7 OKTOBER VAN 11.00-15.00 UUR**

- De opbrengst van de boekenmarkt gaat naar de weeskinderen van ons project helpt u hopen.
- Er zijn op deze dag ook **appelflappen te koop**. U kunt **nu al intekenen** op de bestellijst onder de toren in de kerk.
- Aansluitend vanaf 16.00 uur is er de gelegenheid om **vragen te stellen aan Catherine en Godfrey** uit Oeganda.



(Catherine leidt het project in Oeganda en Godfrey is een van de eerste gesponsorde kinderen van ons project die de kans heeft gehad zich te ontwikkelen en nu zelf voor de klas staat als "teacher".)

Allen van harte welkom!

Kerk, Dorpsstraat 45
1393 NG Nigtevecht

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	6 augustus	St. Voorkom	€ 53,45
Ochtendcollecte	13 augustus	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€ 49,20
Ochtendcollecte	20 augustus	Helpt U hopen	€ 84,55
Ochtendcollecte	27 augustus	Zending (Logos Hope)	€ 172,75
Ochtendcollecte	3 september	St. Tear	€ 77,90
Ochtendcollecte	10 september	Jeugdwerk (H.G.J.B.)	€ 46,50

Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte	6 aug	€ 80,59	Stand kozijn: Oude stand € 80,50 Erbij € 10,50 Nieuwe stand € 91,- Gift € 100,-
Ochtendcollecte	13 aug	€ 75,20	
Ochtendcollecte	20 aug	€ 59,20	
Ochtendcollecte	27 aug	€ 57,80	
Ochtendcollecte	3 sept	€ 68,-	
Avondcollecte	3 sept	€ 71,45	
Ochtendcollecte	10 sept	€ 62,00	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

COMMISSIES

Van de zendingscommissie

Zoals u gewend bent zal er ook dit jaar weer **een mand voor het Havenlicht** onder de toren staan.

- *Het zou fijn zijn als we een goed gevulde mand kunnen bezorgen bij de zeelieden die dit jaar de Kerstdagen doorbrengen in een haven van Nederland ver van hun huis.*



U kunt de mand vullen met allerlei lekkere, maar ook vooral praktische dingen. Maar waar ze ook ontzettend blij mee zijn is de inmiddels beroemde muts. In dit contactblad ziet u daarom nogmaals de beschrijving.

- *We hopen dat u ook dit jaar, samen met het Havenlicht, er voor kunt zorgen dat ook deze mensen een fijne Kerst zullen hebben. Vast hartelijk dank!*

Startdag 2017

Als commissie kijken we goed terug op Startdag 2017. We hopen dat u en jij met ons hebt genoten. Dank willen we uitspreken naar een ieder die ons geholpen heeft om deze dag zinvol en gezellig te laten verlopen. Allereerst jouw en uw enthousiaste aanwezigheid. Zonder jullie was het niet gelukt! Maar verder natuurlijk de prachtige woorden en liederen tijdens de kerkdienst, de afwas die gedaan werd, de feesttent die we konden lenen, de taarten die gebakken werden, de kadootjes die werden uitgedeeld, de hulp met opruimen, enzovoort.

Beste gemeente-leden,



- Tijdens het Levend Ganzenbord waren groepen gevormd met de volgende namen: *De 40 plussers, de Groene Gans, de Babyloniërs, Efraïm en co, de Zimbabwanen en het A-team*. Er zijn verschillende spellen en opdrachten gedaan waaronder het tellen van afbeeldingen van dieren in de kerk (zijn er heel

wat!) en het raden van muziekfragmenten (krakende hersenen bij het raden maar gelukt: Abba Vader, Als een hert dat verlangt naar water, Heer ik kom tot U enzovoort!). Er verschijnen nog 2 opdrachten in dit contactblad: *de rebus en de woordzoeker*. De oplossingen hiervan komen in het volgende contactblad. Mocht u of jij de dag gemist hebben, dan alsnog succes met oplossen! Een eervolle vermelding is voor de groep De Zimbabwanen! Zij kwamen als winnaar uit de ganzenbord-strijd!



Als afronding van dit verhaal willen we u en jou de talentvolle creatief gemaakte gedichten (als onderdeel van het spel) niet onthouden. Hier volgen ze:

*Met een lach en een traan
Hebben we enthousiast meegedaan
We deden leuke dingen
En mochten zachtjes meezingen
We speelden zo vals als de pest
Maar we waren beter dan de rest
De rentmeesters hebben goed gespaard
En daarom kregen we taart*

*Op een zondag als vandaag
Gaan de taarten goed door de maag
En met een thema onvoorwaardelijk en oprecht
Zijn wij als gemeente hecht
Dus van ganser harte
Willen wij dit nieuwe kerkelijk seizoen starten*

*Op onze startdag alhier
Schrijven we op de achterkant van dit formulier
Dat wij van ganser harte
Zonder al teveel smarte
En met heel veel plezier
Ons verheugen op het bier*

*Lopend als een gans
Maak je weinig kans
Maar in onze kerk
Zijn we allemaal aan het werk
En wij hebben grote harten
Want het kerkjaar gaat weer starten*

*Ons team gaat Van Ganze harten en oprecht
We spelen ganzenbord bij de kerk van Nigtevecht
We krijgen inspiratie voor komend seizoen
We willen een groep zijn van geloven en van doen
Daniël is de man die ons inspireert
Hij vertrouwt op God en is geleerd
Laat de Geest van God ook ons leiden
We weten, God is ook aan onze zijde!*

Rebus startdag, oplossing volgend contactblad



BIJBELLEESROOSTER

september		4 wo	Ezechiël 18:1-13
25 ma	Matteüs 18:10-20	5 do	Ezechiël 18:14-20
26 di	Matteüs 18:21-35	6 vrij	Ezechiël 18:21-32
27 wo	Matteüs 19:1-15	7 za	Ezechiël 19:1-14
28 do	Matteüs 19:16-30	8 zo	Ezechiël 20:1-12
29 vrij	Matteüs 20:1-16	9ma	Ezechiël 20:13-26
30 zat	Matteüs 20:17-28	10 di	Ezechiël 20:27-38
		11 wo	Ezechiël 20:39-44
		12 do	Ezechiël 21:1-12
1 zo	Matteüs 20:29-21:9	13 vrij	Ezechiël 21:13-22
2 ma	Matteüs 21:10-22	14 zat	Ezechiël 21:23-32
3 di	Matteüs 21:23-32	15 zo	Ezechiël 21:33-37
DIVERSEN			

Informatieavond over Afscheid & Uitvaart

Je denkt er liever niet aan...en tegelijkertijd heb je het gevoel: ik moet er toch eens over nadenken: mijn uitvaart. Want als ik kom te overlijden is het fijn als mijn uitvaartwensen bekend zijn. Zo help je familie en vrienden immers op weg. En vaak geeft het ook al bijzondere gesprekken wanneer je elkaar bij leven vertelt over wat je waardevol vindt en waarom dat zo is.



Om u op weg te helpen organiseren we een informatieavond in de Dorpskerk. Op een creatieve manier gaan we met elkaar in gesprek over de actuele mogelijkheden in het afscheid nemen en de uitvaart. Zo ontdekken we persoonlijke smaak en wensen. Er is ruimte voor allerlei vragen. Zo komt u een stapje verder met uw ideeën.

Het gesprek wordt geleid door Charles Benschop (*uitvaartverzorger bij Myosotis Uitvaartverzorging*) en Arie de Winter (*verliesbegeleider en uitvaartspreker bij Praktijk Pauwenveer en predikant bij Protestantse Gemeente Nigtevecht*). Ook Henno Hennipman (*beheerder Begraafplaats Nigtevecht*) is aanwezig.

- ➔ *De informatieavond wordt gehouden in de Dorpskerk van Nigtevecht, (Dorpsstraat 43) en is op woensdag 4 oktober. Om 19.30 uur staat de koffie klaar. Deelname is gratis.*

AGENDA	
Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30-13 uur, spullen brengen
Vorbereiding 1^{ste} Fasebelijdenis	Donderdag 21 september 18.00-19.30 uur ds. Arie.
On Track	Donderdag 28 september, 17 uur, Nieuweweg 14
Gesprekskring donderdagochtend	Donderdag 28 september, 19 oktober, 9, 30 november, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
Gesprekskring donderdagavond	Donderdag 28 september, 12, 26 oktober, 16 november en 7 december, Nieuweweg 14
Bezoek Corrie ten Boomhuis	Zaterdag 30 september, 10.30 uur, Haarlem
Bidstond	Dinsdag 3, 24 okt, 20 uur, Kerk
Informatieavond Afscheid & Uitvaart	Woensdag 4 oktober, 19.30 uur, Kerk
Boekenmarkt Helpt U Hopen	Zaterdag 7 oktober, 11-15 uur, Kerk
Bijeenkomst HUH met Catherine en Godfrey	Zaterdag 7 oktober, ong. 16 uur, Kerk

COLOFON	COPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Verschijningsdata van het Contactblad 2017 : 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p>
	<p style="text-align: center;">Zaterdag 14 oktober 2017</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op : 7 oktober 2017</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

GEDICHT

Liedboek

Bron: *Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk* www.liedboek.nl
ISBN 978 94 9157 501 3, prijs € 25 verkrijgbaar bij www.kerkboek.nl
(corrynecolay@hetnet.nl)

Bruggen bouwen

Volop zetten ze zich in om ruggensteun aan vluchtelingen te geven. Van de vluchtelingen uit Syrië die Engels spreken horen ze gruwelijke verhalen. Ze dromen ervan en hebben last van die gruwelijke beelden in hun hoofd. Hoe nu verder? 'Zullen we jullie verhalen bij God brengen?' 'Helpt dat?', vragen ze zich af. We proberen het en onze handen grijpen in elkaar. Eerst schuchter, maar dan rollen de verhalen uit hun mond en druppen tranen uit hun ogen met diepe zuchten en stiltes. Verwonderd ervaren ze een gevoel van rust van binnen. 'Ik kan er weer tegen', zegt zij en hij vindt: 'Dit moeten we vaker doen'. Wanneer ik hen dit lied mail wordt het met dank en herkenning ontvangen.

Bruggen (mel. Lied 801)

*Ieder mens zit op een eiland,
en zit vast in het bestaan,
Om een ander te bereiken,
moet je van je eiland gaan.*

*Daarvoor moet je bruggen bouwen,
bruggen bouwen naar elkaar.
Maar de afstand tussen mensen,
maakt het lastig en soms zwaar.*

*Mensen bouwen aan contacten
want alleen is zo alleen.
Wie een brug bouwt naar een ander
zoekt wat warmte om zich heen.*

*Er valt veel te overbruggen
met een uitgestoken hand.
Bruggen kunnen levens redden ...
bruggen bouwen schept een band.*

*Bruggen bouwen tussen mensen,
tussen 'wij' en tussen 'zij',
Dat is bouwen aan vertrouwen,
brengt Gods vrede dichterbij.*

Alle goeds en vrede gewenst
van ds. Corry Nicolay