

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 2 september 2017

61^e jaargang, nr. 12

Zondag 3 september

10.00 uur Kand. E. Agterhuis, Driebergen-Rijsenburg

Collecten : 1^e Tear; 2^e Kerk

Oppas : Sara Kroon- Nieske Veldhuisen

Koffie : Kees Creemer

19.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecte : Kerk



Zondag 10 september

10.00 uur Ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Jeugdwerk H.G.J.B. ; 2^e Kerk

Oppas : Yannick Sebukozo – Marieke van der Bijl

Koffie : Emmy van der Gref

Zondag 17 september Startzondag

10.00 uur Ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Vredeswerk; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen – Joas van der Linden

Koffie : Janda van Zadelhoff



Zondag 24 september

10.00 uur Mw. K. Smit-v.d. Berg, Baambrugge

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Oppas : Marinka Buurman – Ellen de Haan

Koffie : Ria Vedder

RONDOM DE DIENSTEN

Vanaf september tot Advent gaan we ons tijdens de kerkdienst verdiepen in het bijbelboek **Daniël**. Vorige keer schreef ik al dat ik zoekend was naar een thema, boek of persoon uit de bijbel om langere tijd mee aan de slag te gaan. En na het getuigenis van de familie Hoogendoorn in de dienst van 27 augustus wist ik het: Daniël. Op de vraag aan Matthijs en Marjet wat zij vanuit hun ervaringen op de Logos Hope, zouden adviseren aan de kerk in Nederland, vertelden zij: '*Groei begint bij uzelf. Zoek verdieping in je relatie met God. Dat zal vanzelf ook uitstralen naar anderen.*' Eén persoon en het bijbelboek die ons daar bij uitstek toe kan inspireren is Daniël. Ga mee op zoek naar de uitdagingen waarvoor hij in zijn tijd stond. Zoek mee naar overeenkomsten met onze tijd. Ontdek welke keuzes Daniël maakte. Verken of zijn principes ook voor onze keuzes betekenis kunnen hebben. Overdenk hoe God zijn weg met Daniël ging en mediteer over de vraag wat dit is op uw/jouw levensweg.

Op **3 september 19.00 uur** is de 1^{ste} avonddienst van het nieuwe seizoen. We lezen Daniël 1 waarin diverse personen worden geïntroduceerd. En waarin meteen een geloofsexperiment plaatsvindt...

Op **10 september 10.00 uur** lezen we Daniël 2, waarin koning Nebukadnessar een droom krijgt en de vraag is: 'Wat betekent deze droom?' Daniël weet hem te duiden en dat levert hem veel waardering op. Het roept de vraag op hoe het zit met dromen waarin God spreekt. Wat vindt u/jij van mensen die zeggen dromen uit te kunnen leggen?

Op **17 september 10.00 uur** is de **Startdag** - waarover bij de berichten meer informatie staat. We lezen Daniël 3 waarin het spannend wordt. Wie ben je gehoorzaam als het erop aankomt? En welke gevolgen kan dat hebben? Hoeveel mag geloof kosten? Durf je het aan om 'anders' te zijn?

Avonddiensten

In de maand september starten de tweewekelijkse avonddiensten weer. Elke 1^{ste} en 3^{de} zondagavond van de maand is er een dienst in het koor van de kerk. De trouwe groep bezoekers van deze avonden weet dat deze diensten 'iets' hebben. Er is rust, er is sfeer, er is saamhorigheid. Het helpt je stil te worden en je te verdiepen in het bijbelgedeelte dat centraal staat. Een aanrader voor wie niet maakt om met *hoeveel* we bij elkaar zijn, maar *hoe* we bijeen zijn. *Wees welkom!*

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE

Meeleven

Na een aantal weken rust is iedereen nu weer aan de slag en overgegaan tot de orde van de dag. We wensen u werkvreugde toe en goed resultaat op alle inzet. We bidden u gezondheid en bescherming toe tijdens het werk.

Nu ook de basisscholen de Flambouw en Tweemaster weer van start gaan wensen we ook jullie een fijn schooljaar toe. We bidden om fijne vriendschappen en een goede sfeer in de groep.

'Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen' (Efeze 6:7-8).

Uitnodiging Tieners en Avondmaal

De oud-Spoorzoekers en inmiddels brugklassers ontvangen deze week een uitnodiging. *Zij zijn namelijk welkom om het Avondmaal in de gemeente mee te gaan vieren.*

- In twee bijeenkomsten willen we hen voorbereiden op deze geloofsstap en stilstaan bij wat het Avondmaal inhoudt en hoe je Jezus kunt belijden en volgen als je +/- 12-13 jaar bent.

**GELOOFS-
OPVOEDING?**

**WE GAAN TOCH
NAAR DE
KERK?!**

Op donderdag 14 september 18.00-19.30 uur ben je welkom voor de 1^{ste} bijeenkomst. We eten samen en praten over verschillen en overeenkomsten tussen zo'n gewone maaltijd en de Maaltijd van de Heer, zoals het Avondmaal ook wel wordt genoemd.



Op donderdag 21 september komen we dan nog een keer bijeen en in de week erna is op zondag 1 oktober de 1ste fasebelijdenis én het welkom aan het Avondmaal, dat dan ook gevierd wordt.

Wilt u als ouders alvast met elkaar bespreken of uw zoon/dochter toe is aan deze stap? En wilt u als gemeentelid bidden voor onze tieners en hun geloofsontwikkeling?

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

Informatieavond over Afscheid & Uitvaart

Iedereen heeft ideeën over hoe zijn/haar uitvaart eruit komt te zien. Maar vastgesteld is het meestal niet. Er is geen reden toe. Er kan nog zoveel veranderen. Wat zijn de laatste trends? Wat is er mogelijk? Wat zou ik willen?

Op een creatieve manier gaan we met elkaar in gesprek over de actuele mogelijkheden in het afscheid nemen en de uitvaart. Zo ontdekken we persoonlijke smaak en wensen. Er is ruimte voor allerlei vragen. Zo komt u een stapje verder met uw ideeën.

- Het gesprek wordt geleid door Charles Benschop (*uitvaartverzorger bij Myosotis Uitvaartverzorging*) en Arie de Winter (*verliesbegeleider en uitvaartspreker bij Praktijk Pauwenveer en predikant bij Protestantse Gemeente Nigtevecht*). Ook Henno Hennipman (*beheerder Begraafplaats Nigtevecht*) is aanwezig.

De informatieavond wordt gehouden in de Dorpskerk van Nigtevecht, (Dorpsstraat 43) en is op woensdag 4 oktober. Om 19.30 uur staat de koffie klaar. Deelname is gratis.



praktijk
Pauwenveer
begeleiding bij rouwen en afscheidnemen

uitvaartverzorging

Myosotis

KRINGEN



BIDSTOND

Wanneer het contactblad door de brievenbus valt of via de mail binnenkomt, gaat alles weer een beetje starten.

Na een periode van vakantie willen we binnenkort ook de bidstonden in de kerk weer opstarten. Er zijn drie datums gepland en **iedereen is welkom om in stilte of hardop mee te bidden**. De eerste drie geplande avonden om 20.00 uur zijn: dinsdag 12 september - dinsdag 3 oktober - dinsdag 24 oktober.

Hartelijke groeten, Dianne Kroon

COMMISSIES

Bezoek aan het Corrie ten Boomhuis

Corrie ten Boom! Wie heeft niet van haar gehoord en haar boeken gelezen. De meest bekende boeken van Corrie zijn "De Schuilplaats" en "Zwerfster voor God".

- Corrie ten Boom is opgegroeid in een gezin waar de Bijbel een belangrijke plaats innam. In de tweede wereldoorlog heeft het gezin Ten Boom veel Joden ondergebracht in hun huis aan de Barteljorisstraat in Haarlem, waar ze een juwelierszaak hadden. Zij zijn verraden en uiteindelijk is Corrie met haar zus Betsy terechtgekomen in het concentratiekamp Bergen Belsen.

Het huis waar Corrie in opgegroeid is inmiddels een begrip geworden en bekend als het Corrie ten Boomhuis. Er worden wekelijks rondleidingen gegeven.



Bij de zendingscommissie is het idee ontstaan om daar als gemeente naar toe te gaan. Wij hebben daarom een reservering gemaakt voor zaterdag 30 september om 10.30 uur. Aansluitend aan de rondleiding kunnen we in Haarlem al wandelend nog wat projecten bekijken die met Corrie ten Boom te maken hebben. Zo kunnen we onder andere naar de St Bavo.

We nodigen u van harte uit om mee te gaan. De entree en rondleidingen zijn voor u gratis. Er zijn alleen eventuele reiskosten aan verbonden. U kunt zich opgeven bij Ellen, Eveline of Janda.

Heeft u de boeken nog niet gelezen, schroom dan niet want ze zijn te leen bij de zendingscommissie en zeker de moeite waard!!!

Startdag 2017

De startdag als feestelijk begin van het kerkelijk seizoen vindt plaats op **zondag 17 september**. Iedereen (jong en oud) is die dag van harte welkom om dit met ons mee te vieren. Het thema is dit jaar "**Van ganser harte**" (*oprecht en onvoorwaardelijk*). Voor verdere info zie bijgevoegde flyer.

*We hebben een vraag: zou u of jij een taart willen bakken voor het **taartenbuffet** na de kerkdienst? Zo ja, graag opgeven bij Marieke, via mail of telefoon. Deze opgave graag **vóór donderdag 7 september**.*

*Met een hartelijke groet van de hele commissie,
Carla, Marian, Nieske, Christa, Rolinka en Marieke*



AGENDA	
Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30-13 uur, spullen brengen
Bidstond	Dinsdag 12 sept, 3, 24 okt, 20 uur, Kerk
Kerkenraadsvergadering	Donderdag 14 sept, 20-22 uur, Ver. Gebouw
Startdag	Zondag 17 sept, 10 uur, Kerk
Vorbereiding 1^{ste} Fasebelijdenis	Donderdag 14, 21 sept 18 -19.30 uur ds. Arie
Bezoek Corrie ten Boomhuis	Zaterdag 30 sept, 10.30 uur, Haarlem
Informatie Afscheid en Uitvaart	Woensdag 4 okt, 19.30 uur, Kerk
Boekenmarkt Helpt U Hopen	Zaterdag 7 okt



COLOFON	COPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Verschijningsdata van het Contactblad 2017 : 23 september, 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 23 september 2017</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op : 16 september 2017</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER

september		14 do	Psalm 133
4 ma	Matteüs 17:24-18:9	15 vrij	Exodus 30:22-38
5 di	Galaten 1:1-12	16 za	Exodus 31:1-18
6 wo	Galaten 1:13-24	17 zo	Exodus 32:1-14
7 do	Galaten 2:1-14	18 ma	Exodus 32:15-35
8 vrij	Galaten 2:15-21	19 di	Exodus 33:1-11
9 zat	Galaten 3:1-14	20 wo	Exodus 33:12-23
0 zo	Galaten 3:15-29	21 do	Exodus 34:1-18
11 ma	Galaten 4:1-11	22 vrij	Exodus 34:19-35
12 di	Galaten 4:12-31	23 zat	Galaten 5:13-26
13 wo	Galaten 5:1-12	24 zo	Galaten 6:1-18

GEDICHT

Dit jaar is het thema van de startdag "Van ganser harte".
Hieronder teksten met deze woorden.

Gezang 431: 1, 6

6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezang
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijdt u zeer!
Geeft onze God de ere!

Psalm 111: 1, 5

1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den HEER in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den HEER,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil
aanschouwen.



Toon Hermans: *Ik hoop dat u niet alleen lang en gelukkig leeft, maar vooral.....van ganser harte!*