

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 22 juli 2017

61^e jaargang, nr. 10

Zondag 23 juli

10.00 uur dhr. R.L. Antes, Ridderkerk

Collecten : 1^e St. 3XM; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen - Karen de Winter

Koffie : Marian Kruijning



Zondag 30 juli Afsluiting Vakantie Bijbel Dagen Plusdienst

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e MAF; 2^e Kerk

Oppas : Ellen de Haan - Marieke van der Bijl

Koffie : Jabé van Noordenne

Zondag 6 augustus

10.00 uur ds. J.F. Schuitemaker, Elburg

Collecten : 1^e St. Voorkom; 2^e Kerk

Oppas : Henk den Hartog - Tessa van der Linden

Koffie : Nel van den Broek

Zondag 13 augustus

10.00 uur ds. mw. Y.H.M. Hsu, Baambrugge

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen- Nel de Haan

Koffie : Bia van de Meent

RONDOM DE DIENSTEN

Op **30 juli 10.00 uur** is er een Welkomstdienst voor iedereen die betrokken was bij de Survival-3 daagse; oftewel de Vakantie Bijbel Dagen. In de dienst zingen we de aangeleerde liederen, laten we zien wat er is gemaakt en wordt het laatste verhaal verteld. Het gaat over iets wat je nodig hebt wanneer je survivals: **water!** In Johannes 4 vertelt Jezus dat hij Levend Water uitdeelt voor wie wil.

*In de vakantie ontvangen we diverse bekende gastvoorgangers die elk op hun manier zullen getuigen van Jezus Christus.
Gezegende bijeenkomsten gewenst!*

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE

Getuigenissen tijdens belijdenisdienst

In de feestelijke dienst van 9 juli jl. was te horen hoe ieder tot zijn/haar keuze kwam om openbare belijdenis van het geloof te doen. Het waren indrukwekkende getuigenissen. Bijzonder om te horen hoe God met iedereen een persoonlijke weg is gegaan! Voor wie het nog eens na wil lezen of er niet bij kon zijn, hier bijvoorbeeld het getuigenis van

"Als kind zijnde ben ik gedoopt en heb ik een christelijke opvoeding mogen ontvangen. Elke zondag naar de kerk en catechese hoorde daar bij. Ook al vond ik dat niet altijd even leuk. Tijdens die catechese kwam het besef dat de wereld wel zo mooi is, en zo perfect in elkaar zit dat, dit niet door toeval ontstaan kan zijn. Daar drong het tot mij door dat het wel degelijk God is die al dat moois geschapen heeft.

Ondanks alles was het doen van belijdenis er nog niet van gekomen, ik had nog veel twijfels en had voor mezelf nog niet het juiste moment gevonden.

Inmiddels heeft het geloof een vaste waarde in mijn leven gekregen en ben ik niet van plan om dat ooit nog los te laten. Dit is voor mij het moment om JA te zeggen tegen God."

Als belijdenistekst kreeg hij vervolgens mee:

'Wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.' (1 Johannes 2:24-25).

Een catechesant vertelde:

"Ik ben van nature een twijfelaar en vroeg mij vaak af of mijn geloof groot genoeg is om belijdenis te mogen doen, of ik mij in mijn dagelijks leven genoeg door God laat leiden. Ik ben zeker van het bestaan van God, maar

worstel ook vaak met het geloof. Ik kom niet vaak in de kerk, maar voel mij wel betrokken bij de kerk in Nigtevecht. Toen ik begon aan de belijdenisbijeenkomsten begon was ik niet zo zeker of ik wel belijdenis wilde en mocht doen. Tijdens de bijeenkomsten van de belijdenisgroep ben ik gaan beseffen dat geloof voor iedereen anders is. Dat je geloof een groeiproces is en in de loop van tijd kan veranderen. Je hoeft niet alles te begrijpen om te belijden dat je gelooft.

Ik beloof God om mijn weg met Hem te gaan en vraag hem met mij mee te lopen en de juiste weg te wijzen. Ik beloof hem steeds te blijven zoeken bij geluk, maar ook bij mijn twijfels en verdriet. Vandaag belijd ik mijn geloof in God, de vader, zijn zoon Jezus Christus en de heilige geest."

Als belijdenistekst kreeg zij vervolgens mee:

'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.' (Psalmen 32:8)

De andere getuigenissen komen misschien in een volgende uitgave. Ook kunt u natuurlijk hen er naar vragen in een persoonlijke ontmoeting!



JE HEBT *belijdenis*
GEDAAN IK WENS JE
LIEFDE *vreugde*
vrede **GEDULD**
VRIENDELIJKHEID
GOEDHEID *trouw*



Survival 3-daagse gaat van start!



- Je hebt op school een **uitnodiging** gekregen en de posters vast al ergens zien hangen...er komt een Survival 3-daagse in ons dorp!
- Kom je **meedoen** met de spelletjes, het luisteren naar verhalen uit de bijbel, het sporten en gezellig samen zijn?
- **Tip:** trek op donderdagochtend niet je beste kleren aan...want survival betekent ook: modder, water, gras...waar je doorheen moet!
- En oké, **nog een tip:** eet op vrijdag niet teveel van je ontbijt...want we sluiten die ochtend af met een pannenkoekenfeest!

→ **Alle kinderen uit groep 1-8 zijn welkom.** Logeren er vriendjes of kleinkinderen rond deze dagen, neem ze dan gerust mee!

- **Survivalteam:**
- *Ellen de Haan*
- *Carla Holtmanns*
- *Bert Letteboer*
- *Henk van der Roest*
- *Arie de Winter*

Kindermappen tijdens eredienst

In de zomervakantie zijn er verwerkingsbladen voor de kinderen in plaats van eigen bijeenkomsten van de Spoorzoekers. In de mappen zitten kleurplaten, vragenlijsten en puzzels die gemaakt kunnen worden tijdens de preek. Na het kindermoment kun je een map meenemen. Aan ouders en ouderlingen bij deze een oproep: wilt u de gastvoorgangers wegwijs maken wat betreft de mappen en na de dienst de mappen aanvullen met nieuwe tekeningen en werkbladen? Door de vele wisselingen in de zomertijd is er niet één aanspreekpunt voor de mappen, maar doen we het samen.

KRINGEN

Gebedskring

Graag wil ik iets delen over de gebedskring en hoe ik deze ervaar.

Voordat ik er naar toe ging wist ik niet wat ik er van verwachten kon.

Mijn volgende stap was: er naar toe gaan.

Wat ik van de eerste keer herinner, is de stilte en openheid en een fijne sfeer.

Omdat ik het niet gewend ben om in een groep te bidden, vond ik het in het

begin lastig. Naarmate ik een seizoen heb meegedaan, voel ik een stuk vrijheid



om mee te doen met deze gebedskring. Ik vind het jammer, dat ik niet de gelegenheid genomen heb om eerder deel te nemen aan deze kring.

*Dinsdag 18 juli om 20.00 uur in de kerk is de laatste gebedskring van dit seizoen. Iedereen hartelijk welkom!
Bia*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte 18 juni	€ 133,05	Stand kozijn: Oude stand € 68,- erbij € 12,50 nieuwe stand € 80,50
Ochtendcollecte 25 juni	€ 57,85	
Ochtendcollecte 2 juli	€ 84,85	
Ochtendcollecte 9 juli	€ 163,00	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.

Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	18 juni	Diaconaat	€ 128,74
Ochtendcollecte	25 juni	Wilde Ganzen	€ 70,74
Ochtendcollecte	2 juli	Jeugdwerk (Youth For Christ)	€ 64,58
Ochtendcollecte	9 juli	Trans World Radio	€ 230,30

Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

AGENDA

Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30-13 uur, spullen brengen
Vakantie Bijbel Dagen	Woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 juli
Startdag	Zondag 17 september
Bezoek Corrie ten Boomhuis	Zaterdag 30 sept, 10.30 uur, Haarlem
Boekenmarkt Helpt U Hopen	Zaterdag 7 oktober

COMMISSIES

Startdag 2017

Na een rustige kerkperiode zullen in september allerlei activiteiten weer opstarten. De startdag als feestelijk begin van deze start vindt plaats op **zondag 17 september**. Iedereen is die dag van harte welkom om dit met ons mee te vieren. Het thema is dit jaar "**Van ganser harte**".

We hebben alvast een vraag: zou u of jij een taart willen bakken voor het taartenbuffet na de kerkdienst? Zo ja, graag opgeven bij Marieke.

*Met een hartelijke groet van de hele commissie,
Carla, Marian, Nieske, Christa, Rolinka en Marieke*

COLOFON	COPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Verschijningsdata van het Contactblad 2017 : 2 september, 23 september, 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 12 augustus 2017</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op : 5 augustus 2017</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER

juli		2 wo	Matteüs 14:13-21
24 ma	Matteüs 13:16-23	3 do	Matteüs 14:22-36
25 di	Matteüs 13:24-33	4 vrij	Matteüs 15:1-11
26 wo	Matteüs 13:34-46	5 za	Matteüs 15:12-20
27 do	Matteüs 13:47-58	6 zo	Jeremia 16:1-13
28 vrij	Jesaja 32:1-8	7 ma	Jeremia 16:14-18
29 zat	Jesaja 32:9-20	8 di	Jeremia 16:19-17:8
30 zo	Jesaja 33:1-16	9 wo	Jeremia 17:9-18
31 ma	Jesaja 33:17-24	10 do	Jeremia 17:19-27
		11 vrij	Jeremia 18:1-12
augustus		12 zat	Jeremia 18:13-23
1 di	Matteüs 14:1-12	13 zo	Jeremia 19:1-15



OVERWEGINGEN

Langs de zijlijn

Ruth gaat in deze column van Christine van Reeuwijk (creeuwijk1969@kpnmail.nl) op zoek naar nieuwe ambtsdragers en leert van Truus die wel ouderling wil worden dat je vooral jezelf moet geven. 'Daar word je een nieuw mens van.'

Nieuwe mensen werven

Het was er stevig aan toegegaan in de kerkenraad. Wilde de kerk nog levensvatbaar blijven, moesten ze voordat het nieuwe seizoen begon allemaal één nieuwe ambtsdrager scoren.

Ruth was al jaren ouderling en wilde er zeker voor gaan, al had ze wel wat moeite met dat woordje scoren. Andere kerkenraadsleden waren minder enthousiast, leuren, kon ook averechts werken.

Ruth had er van tevoren goed over nagedacht. Moest je als de zon scheen de vraag nu juist wel of niet stellen. Zo tegen de zomer hadden velen het extra druk, maar aan de andere kant liep je dan soms via de achtertuin wel net iets makkelijker bij elkaar binnen.

En wat speelde er toch veel achter menig deurbel, als je alleen de gemeenteleden in haar eigen straat al nam, de één had een kind dat zichzelf sneed, de ander zorgde voor een demente man of gehandicapte dochter, je kon het bijna niet geloven als er eens niks bijzonders speelde.

En of je dat samengestelde gezin nu wel moest vragen, zij hadden hun handen toch al vol, er werd gefluisterd dat de jongste pas iets gestolen had en het gemeentelid daarnaast zou komend jaar promoveren. Er hadden in ieder geval nog genoeg mensen aandacht nodig.

Het nieuwe seizoen kwam steeds dichterbij, maar ze had nog steeds niemand warm gekregen en ook bij het volgende adres werd het zelfs nog voordat ze het had kunnen vragen wéér een nee: er stond een bordje verkocht in de tuin.

Bij Truus op de hoek zou ze nog een laatste poging wagen, ze durfde bijna niet op de deurbel te drukken, want had zij na de dood van haar man niet eerder zelf een ouderling nodig, maar haar vinger leek wel naar haar bel toegezogen te worden.

Met een zwaai deed Truus de deur open. 'Ha Ruth, kom verder, hoe is het met jou?' 'Daar kom ik niet voor,' antwoordde ze, maar voordat ze het doorhad begon ze te praten. 'We weten allemaal dat de maatschappij steeds killer wordt, maar dat je je teleurstelling daarover bijna met niemand meer kunt delen, vind ik verdrietig. Velen gaan er immers zelf in mee.' Het zat haar hoger dan ze dacht en Truus luisterde zo goed dat je als vanzelf bleef praten. Zij zou ongetwijfeld een uitstekende ouderling zijn.

'Maar waar ik eigenlijk voor kwam,' zei Ruth die de vraag van de voorzitter vervolgens aan haar voorlegde. 'Ja natuurlijk wil ik dat,' zei Truus. 'Meen je dat, uh, ik bedoel...' Een snelle blik op de wasmand met kinderkleding deed vermoeden dat Truus vaker voor iemand klaarstond.

'Ik herken het wat jij me net vertelde, maar ik draai het sinds het overlijden van mijn man maar om: niet te veel verwachten, maar jezelf geven. Daar word je een nieuw mens van.'

Nog diezelfde dag botste Ruth in de supermarkt tegen de voorzitter van de kerkenraad op. 'Ik heb geen nieuwe ambtsdrager gescoord.'

'Tjonge, jij ook al niet.' Hij kon zijn teleurstelling maar amper verbergen.

Ze glimlachte en zei: 'Inderdaad, maar ik heb wel een nieuw mens gevonden.'