

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 24 juni 2017

61^e jaargang, nr. 9

Zondag 25 juni Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen - Ellen de Haan

Koffie : Ria Vedder

Zondag 2 juli

10.00 uur drs. J. Mulder, Hilversum

Collecten : 1^e Jeugdwerk Youth for Christ); 2^e Kerk

Oppas : Tessa van der Linden - Marinka Buurman

Koffie : Jos van der Linden

Zondag 9 juli Belijdenisdienst

10.00 uur ds. A.S. de Winter ***m.m.v. cantorij***

Collecten : 1^e St. Trans World Radio; 2^e Kerk

Oppas : Sara Kroon - Nieske Veldhuizen

Koffie : Jacobien Kalule

Zondag 16 juli

10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk

Oppas : Yannick Sebukozo - Rachel Kroon

Koffie : Henk Holtmanns

Zondag 23 juli

10.00 uur dhr. R.L. Antes, Ridderkerk

Collecten : 1^e St. 3XM; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen - Karen de Winter

Koffie : Marian Kruijning

RONDOM DE DIENSTEN

Op **25 juni 10.00 uur** vieren we de **Maaltijd van de Heer**. Bij het rondgaan van de beker met wijn zeggen we altijd: 'Dit is mijn bloed, dat vergoten is voor u'. In Hebrreeën 9 staat uitgelegd waarom dit 'bloed' zo betekenisvol is. Want waarom hebben we het over bloed terwijl er wijn gedronken wordt?!

Op **9 juli 10.00 uur** lezen we opnieuw uit Hebrreeën, maar nu uit hoofdstuk 11. Daarin staat een lange lijst van voorbeeldgelovigen genoemd. Abel, Noach, Abraham, Sara, Mozes en vele vrouwen en mannen meer passeren de revue. Allemaal leefden ze op hun manier met God. De lijst wordt nog dagelijks aangevuld met wie ervoor kiest om God een plaats te geven in zijn/haar leven. Op deze dag zijn dat: *Sanne van Dulken, Jan Willem van Lindenberg, Christa Meinders, David Sebukozo en Yannick Sebukozo.*

Zij zullen **openbare geloofsbelijdenis** afleggen. Dat is: 'ja' zeggen tegen God. En iedereen mag dat horen! In eigen woorden en liedkeuze zullen zij ons vertellen wat deze geloofsstap voor hen betekent.

Aan de dienst werken ook de **cantorij** o.l.v. Floris van Gils en enkele musici en zangers uit de gemeente mee.

Gezegende bijeenkomsten gewenst!

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE

Meeleven

De zomer is begonnen. De caravan is uit de stalling gehaald. Voor examenkandidaten en zestigers is er nu al de gelegenheid om op reis te gaan. Met schoolgaande kinderen wacht je nog een paar weken en dan kan de koffer ingeladen worden. Iedereen een behouden reis gewenst en dat vriendschappen, relaties en familiebanden verstevigd mogen worden. Dat je lichaam uitrusten moge en je geest zich verfrist.

Tijdens vakantie lopen we vaak een kerk binnen, om daar getroffen te worden door de stilte, architectuur, een glas-in-lood raam of een gebedskaartje. Voor wie thuis blijft, delen we hier die vondsten:

<i>Wanneer de koorts u brandt</i>	<i>- Is Hij de bron die verfrist</i>
<i>Wanneer je bedrukt gaat door je fouten</i>	<i>- Is Hij de bevrijding</i>
<i>Wanneer je hulp nodig hebt</i>	<i>- Is Hij de kracht</i>
<i>Wanneer je bang bent voor de dood</i>	<i>- Is Hij het leven</i>
<i>Wanneer je de hemel verlangt</i>	<i>- Is Hij de weg</i>
<i>Wanneer je de duisternis ontvlucht</i>	<i>- Is Hij het licht</i>
<i>Wanneer je nood hebt aan voedsel</i>	<i>- Is Hij de spijs.</i>

Karen de Winter vond deze in de Begijnhof te Brugge (België). Het is een gebed van Ambrosius, bisschop te Milaan, die leefde van 339-397. **Komt u of kom jij deze zomer ook iets moois tegen tijdens een kerkbezoek? Geef het door zodat we het kunnen delen.**

Survival 3-daagse zoekt vrijwilligers

Op woensdag 26 juli tot en met vrijdag 28 juli zijn er weer de Vakantie Bijbel Dagen in Nigtevecht. Drie ochtenden om geloof en liefde uit te dragen naar de kinderen van ons dorp. Er is een uitdagend 3-daagse Survival uitgedacht. Door wat vernieuwingen in de PR en het programma willen we meer en nieuwe kinderen aanspreken.

We zoeken jongeren en volwassenen die één of meer ochtenden willen optrekken met een groepje van zo'n 6-8 kinderen. Je bent het aanspreekpunt voor deze kinderen, verwelkomt hen, strikt veters, helpt bij hun knutsel en helpt ze bij de spannende onderdelen die een survivaltocht met zich meebrengt...! Wie van kinderen houdt is geschikt. De enige vraag is dus nog: **ben je ook beschikbaar?**

In het Verenigingsgebouw hangt een lijst waarop je kunt aangeven welke ochtend je wilt meehelpen. Ook kun je dit melden bij één van ons.

Survivalteam: Ellen de Haan, Carla Holtmanns, Bert Letteboer, Henk van der Roest en Arie de Winter.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ventilatoren in het kerkgebouw

Als College verantwoordelijk wij graag onze investeringen en uitgaven. Zoals u heeft kunnen zien in ons kerkgebouw zijn er aan het plafond drie ventilatoren geplaatst. Dit hebben wij gedaan op advies van een deskundige op het gebied van binnenklimaat in gebouwen. De ventilatoren zorgen er voor dat de lucht in het gebouw zich beter mengt en zo wordt voorkomen dat de warme lucht boven in de kerk blijft, terwijl de luchttemperatuur beneden veel lager is. Door een gedwongen luchtstroom op te wekken zal de temperatuur beneden sneller comfortabel zijn. Dit betekent ook dat de kachel minder lang hoeft te branden en kan er een besparing tot zo'n 30% worden gerealiseerd op ons gasverbruik. Aangezien het nu zomer is zal de kachel voorlopig niet branden maar in het najaar zullen we nog wat experimenteren met de instellingen van de ventilatoren tot de we de optimale instellingen hebben gevonden. Deze investering zal in enkele jaren worden terug verdiend maar is direct winst voor het milieu en dat vinden wij ook belangrijk.

Heeft u nog vragen? Spreek gerust één van de kerkrentmeesters aan.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marco Buurman*

Status uitbreiding Verenigingsgebouw

Het is al weer een tijd geleden dat we u hebben geïnformeerd over de uitbreiding van het Verenigingsgebouw. Er zijn eindelijk concrete vorderingen dus willen we u informeren over de huidige status. In de afgelopen drie jaar zijn er verschillende varianten besproken en in het vooroverleg met de gemeente Stichtse Vecht en de welstandscommissie gebracht. Al snel bleek dat onze enthousiaste plannen door allerlei regels en procedures behoorlijk moesten worden bijgesteld. Dit heeft het plan van groots naar beperkt teruggebracht. Jacco Kroon is hier heel actief mee bezig geweest en uiteindelijk is er een concreet plan gekomen dat kans van slagen heeft bij het indienen van de bouwvergunning. De officiële definitieve aanvraag voor de bouwvergunning is op 29 mei ingediend.

Robert Creemer heeft een hoop tijd en energie gestopt in het maken uitwerken van de tekeningen. Ook de laatste specifieke vragen van de commissie voor ruimtelijke kwaliteit van Stichtse Vecht, heeft hij beantwoord.

Wij zijn nu in afwachting van de uitslag maar hebben goede hoop dat we akkoord krijgen. *Het vervolg is dat we naar de kerkelijke gemeente het plan presenteren en er een beslissing komt welke onderdelen we gaan uitvoeren. Tegen die tijd wordt een ieder hiervoor uiteraard uitgenodigd.*

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marco Buurman

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte 25 mei	€ 36,43	Stand kozijn: Onveranderd € 68,-
Ochtendcollecte 28 mei	€ 95,75	
Ochtendcollecte 4 juni	€ 130,15	
Ochtendcollecte 11 juni	€ 67,50	



Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	25 mei	St. Red een kind	€	43,55
Ochtendcollecte	28 mei	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€	85,95
Ochtendcollecte	4 juni	Victory4ALL	€	150,30
Ochtendcollecte	11 juni	St. Timon	€	81,40

Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

AGENDA

Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30-13 uur, spullen brengen
Afsluiting seizoen 16+	Vrijdag 23 juni, 19 uur, Vreelandseweg 36

catechese 'Aan Tafel' en Solid Friends	
Kerkenraadsvergadering	Donderdag 29 juni, 20-22 uur, Ver. Gebouw
Vakantie Bijbel Dagen	Woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 juli
Startdag	Zondag 17 september
Bezoek Corrie ten Boomhuis	Zaterdag 30 sept, 10.30 uur, Haarlem
Boekenmarkt Helpt U Hopen	Zaterdag 7 oktober

COLOFON	COPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Verschijningsdata van het Contactblad 2017 : 12 augustus, 2 september, 23 september, 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 22 juli 2017</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op :</p> <p style="text-align: center;">15 juli 2017</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

BIJBELLEESROOSTER

juni		9 zo	Jeremia 11:18-12:6
26 ma	Jesaja 28:1-13	10 ma	Jeremia 12:7-17
27 di	Jesaja 28:14-29	11 di	Jeremia 13:1-14
28 wo	Jesaja 29:1-8	12 wo	Jeremia 13:15-27
29 do	Jesaja 29:9-16	13 do	Jeremia 14:1-10
30 vrij	Jesaja 29:17-24	14 vrij	Jeremia 14:11-22
juli		15 zat	Jeremia 15:1-9
1 zat	Jesaja 30:1-14	16 zo	Jeremia 15:10-21
2 zo	Jesaja 30:15-26	17 ma	Matteüs 12:1-8
3 ma	Jesaja 30:27-33	18 di	Matteüs 12:9-21
4 di	Jesaja 31:1-9	19 wo	Matteüs 12:22-32
5 wo	Matteüs 10:34-11:1	20 do	Matteüs 12:33-42
6 do	Matteüs 11:2-15	21 vrij	Matteüs 12:43-50
7 vrij	Matteüs 11:16-30	22 zat	Matteüs 13:1-15
8 za	Psalm 13	23 zo	



OVERWEGINGEN

Kleurrijk samenleven

Wat is handig bij het Kleurrijk samen leven in Nederland en in de wereld? De bekende woorden uit 1 Korintiërs 13 nodigen uit. Vanuit deze tekst heb ik praktisch omschreven waar je bij 'liefde' aan kunnen denken. En hoe je dat wonderlijke levensgeschenk handen en voeten kunt geven. (corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)

Werken uit liefde

Geduldig zijn, van het goede uit willen gaan.

Niet: jaloers zijn,

geen zaak van één alleen;

niet over de rug van iemand willen gaan,

of sneren, wrokken, verbitterd raken.

*Wel: vertrouwen in de ander willen hebben
in het weten dat liefde niet klein te krijgen is.*

Want: als ik bewust in het gezicht van de ander kijk

dan pas zie ik, wie ik voor de ander ben;

als in een spiegel kom ik mijzelf tegen.

*Zonder de spiegel van de ander
leer ik nooit volledig zien en volkomen kennen.*

Zo blijven overeind staan

de kracht van geloof, van hoop, van liefde.

Geloof en hoop zijn lege hulzen zonder de liefde.

Alleen vanuit de kracht van de liefde

zetten geloof en hoop aan tot

keuzen in woord en daad

tot 'werken uit liefde'.

Corry Nicolay

PKN predikant kleurrijke communicatie

Geloofsbelijdenis

Melodie Yesterday

Bij haar thuis horen ze bij de Katholieke kerk. Ze voelt zich thuis in de dorpskerk waar haar man bij hoort, de Protestantse kerk. En nu ze samen een kindje hebben gekregen groeit het verlangen om openlijk voor het geloof uit te komen. Ze willen graag "belijdenis doen".

Natuurlijk wordt het een viering vanuit de oecumene, met teksten uit beide tradities. In een liturgie vindt ze bij haar ouders thuis deze naamloze geloofsbelijdenis, gezongen op de melodie van het bekende lied Yesterday. De organist kan het spelen dus we gaan ervoor.

Ik geloof, in een God die onze Vader is,
Die ons door zijn schepping nader is,
Dat is iets wat ik vast geloof.
Ik geloof, dat Zijn Zoon voor ons geleden heeft,
En door ons zijn dood verlossing geeft,
Dat is iets wat ik vast geloof.

Refrein:

Daarom bent Gij God voor mij zo oneindig groots
Waarom brengt U steeds in mijn leven
Zo veel wonderlijke goedheid?

Ik geloof, dat de Zoon ook weer verrezen is,
Dat Zijn glorie onvolprezen is,
Dat is iets wat ik vast geloof.
Ik geloof, dat de dood voor ons geen macht meer heeft,
Dat de Geest ons alle krachten geeft,
Die nodig zijn voor dit geloof

Refrein

Ik geloof in een god die drie personen is,
En dat Hij tot ons gekomen is,
Nu en in alle eeuwigheid (2x), amen.

Ds. Corry Nicolay