

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 3 juni 2017

61^e jaargang, nr. 8

Zondag 4 juni Pinksteren

10.00 uur ds. A.S. de Winter *mmv De Cantorij*

Collecten : 1^e Victory4all; 2^e Kerk

Oppas : Irene Udo – Maura Kruijning

Koffie : Nelleke Nobel

Zondag 11 juni

10.00 uur ds. N. Slok, Veenendaal

Collecten : 1^e St. Timon; 2^e Kerk

Oppas : Jolande Tinholt - Martine Samplonius

Koffie : Janda van Zadelhoff



I ♥

PAPA

Zondag 18 juni Vaderdag

10.00 uur ds. A.S. de Winter, *plusdienst*, *mmv Koor Watergraafsmeer*

Collecten : 1^e diaconaat; 2^e Kerk

Oppas : Henk den Hartog - Joas van der Linden

Koffie : Hijmen van Lindenberg

Zondag 25 juni

10.00 uur ds. A.S. de Winter ***Viering Heilig Avondmaal***

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Oppas : Lisette Groen - Ellen de Haan

Koffie : Ria Vedder

RONDOM DE DIENSTEN

Op **4 juni 10.00 uur** vieren we het **Pinksterfeest**. De cantorij zingt en behalve de lezing over het 1ste Pinksterfeest (Handelingen 2) staat ook Romeinen 8 centraal. Juist in die brief is veel te lezen over hoe de Heilige Geest aanwezig is in de schepping, de samenleving en je persoonlijke (geloofs)leven.

Op **18 juni 10.00 uur** verwelkomen we het Interkerkelijk Koor uit Watergraafsmeer in de dienst. Zij zingen enkele koorwerken, maar ook bekende hymnes voor ons als: 'Nearer, still nearer' en 'King all glorious'. Een tekstkeuze voor deze dienst heb ik nog niet gemaakt.

Gezegende bijeenkomsten gewenst!

Belijdenisdienst verplaatst

Het was de bedoeling dat op Pinksteren de openbare geloofsbelijdenis van enkele gemeenteleden zou plaatsvinden. Echter: in het gezin Van Lindenberg zouden dan op één dag twee belijdenissen plaatsvinden, in verschillende kerken. Omdat de aanwezigheid van familie waardevol is, hebben wij de *belijdenisdienst* *verschoven naar 9 juli*.

Jan Willem van Lindenberg, Sanne van Dulken, Christa Lampe, David Sebukozo en Yanick Sebukozo zullen hun geloof belijden en met ons delen wat hen gebracht heeft tot deze stap.

Reserveer de 9de juli in uw/jouw agenda, want het is een zegen om broeders en zusters te horen getuigen van hun geloof!

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE

Meeleven

Op het moment van schrijven zijn er geen berichten bekend van ziekenhuisopnames. Dat is goed nieuws! En dus ook het vermelden waard. En: het geeft u, jou en mij de gelegenheid om contact te leggen met dat familielid, die dorpsgenoot of het ene gemeentelid van wie je al langer denkt: 'Eens informeren hoe het met hem/haar gaat'. Juist wanneer opzienbarende berichten voorrang vragen, vergeet je immers zo snel de jongeren, oudere of diegene die in stilte of eenzaamheid de dagen doorbrengt. *'Houd de onderlinge liefde in stand, en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen'* (Hebreeën 13:1-2).

JEUGD

Spoorzoekers

Op zaterdag 20 mei hebben de Spoorzoekers hun jaarlijkse lentefeest gevierd. Dit keer zijn we met z'n allen naar Speeltuin Heidezicht in Bussum gegaan, waar we spelletjes hebben gedaan en de kinderen ook heerlijk konden spelen. Ter afsluiting hebben we daar nog een picknick gehouden. Het was een zeer gezellige middag op een erg leuke locatie. De foto's van dit geslaagde uitje zijn getoond in de ochtenddienst van 28 mei en ze zijn ook te zien op de website van de kerk.

EO-jongerendag 10 juni 2017

Er zijn nog kaarten beschikbaar. Wil je mee?
Geef je dan heel snel op bij Carla Holtmanns.



*Kom ook naar de 43e EO-Jongerendag
GelreDome Arnhem staat op z'n kop wanneer we met duizenden
christelijke jongeren zingen, bidden en luisteren naar artiesten en
sprekers uit binnen- en buitenland.*

Het thema van de 43ste EO-Jongerendag is FEAR NOT.

De EO-Jongerendag wordt georganiseerd door BEAM; het jongerenmerk van de EO. Wij zijn enthousiast over Jezus en willen Zijn voorbeeld volgen. Samen met jou willen we Jezus' liefde en positiviteit uitstralen naar iedereen om ons heen. Zorg dat je erbij bent!

Vakantie Bijbel Dagen zoekt vrijwilligers

Van **woensdag 26 juli tot en met vrijdag 28 juli** zijn er weer de Vakantie Bijbel Dagen in Nigtevecht. Drie ochtenden om geloof en liefde uit te dragen naar de kinderen van ons dorp. Er is een uitdagend programma uitgedacht rond het thema **(T)Op Survival!**



We zoeken jongeren en volwassenen die één of meer ochtenden willen optrekken met een groepje van zo'n 6-8 kinderen. Je bent het aanspreekpunt voor deze kinderen, verwelkomt hen, strikt veters, helpt bij hun knutsel en helpt ze bij de spannende onderdelen die een survivaltocht met zich meebrengt...!

Bid en werk mee om via deze activiteit kerk voor de gezinnen uit het dorp te kunnen zijn! In het Verenigingsgebouw hangt een lijst waarop je kunt aangeven welke ochtend je wilt meehelpen. Ook kun je dit melden bij één van ons.

*Vakantie Bijbel Dagen team: Ellen de Haan, Carla Holtmanns, Bert Letteboer,
Henk van der Roest en Arie de Winter.*

VAN DE KERKENRAAD

Vacature ouderling

Zoals in het Contactblad van eind april heeft gestaan is binnenkort voor broeder A. Letteboer de ambtstermijn als ouderling afgelopen. Broeder Letteboer is niet herkiesbaar. Wij nodigen u daarom nogmaals van harte uit om aanbevelingen te doen van (belijdende) gemeenteleden die naar uw/jouw mening deze vacature als ouderling kunnen invullen. *U kunt de aanbevelingen inleveren in de brievenbus van het Verenigingsgebouw graag voor 29 juni.*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtendcollecte 7 mei	€ 105,52	Stand kozijn: Onveranderd € 68,-
Ochtendcollecte 14 mei	€ 76,60	
Ochtendcollecte 21 mei	€ 75,60	
Avondcollecte 21 mei	€ 39,45	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken



DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	7 mei	St. Agapé	€ 154,25
Avondcollecte	7 mei	St. Agapé	€ 55,05
Ochtendcollecte	14 mei	Helpt U hopen	€ 91,30
Ochtendcollecte	21 mei	St. Gain	€ 70,95

Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

Open tuinenroute

Op 11 juni a.s wordt een *open tuinen route* georganiseerd in Nigtevecht van 12-17 uur. U kunt van tuinen genieten die normaal gesproken niet zichtbaar zijn voor publiek

Toegangsbewijzen à € 5.- kunt u bestellen via:

- * Bij Ina Boshuizen
- * op 11 juni vanaf 12 uur bij de Dorpskerk te Nigtevecht
- * inschrijven via intekenlijsten bij de bakker en Attent

De opbrengst is voor het project "Helpt u hopen?" voor de kinderen in Oeganda. Bouwt u mee aan een toekomst voor deze kinderen???

Info Oegandagroep

Beste gemeenteleden,

De Oegandagroep heeft, in samenspraak met de diaconie en de kerkenraad, besloten om *Catherine en Godffrey* (van ons project in Oeganda) over te laten komen naar Nederland voor een kort verblijf in Nigtevecht in oktober a.s.

Reden hiervoor is dat we willen laten zien hoe gemotiveerd onze gemeente is in het steunen van ons project en dat niets vanzelfsprekend is. We willen laten zien dat het geld niet aan de bomen groeit, maar dat er heel hard gewerkt moet worden om het project levend te houden.

Catherine en Godffrey zullen aanwezig zijn tijdens de boekenmarkt, zodat iedereen de gelegenheid krijgt met hen kennis te maken en vragen te stellen over het project. Ook zullen zij de zondagsdienst in de kerk bijwonen en er zal een bijeenkomst worden georganiseerd voor de sponsors en andere geïnteresseerden.

U zult zich afvragen waarom we dit zo willen doen?

- *Catherine* is de dochter van *Nambi*, en na het plotselinge overlijden van haar, heeft haar dochter Catherine als vanzelfsprekend de leiding over het project in Oeganda overgenomen. Zij doet dit zeer serieus en betrouwbaar en met veel enthousiasme.
- Godffrey is een van de eerste gesponsorde kinderen van ons project. Door onze financiële hulp heeft hij de mogelijkheid gehad zich te ontwikkelen en heeft zijn "teachers" diploma gehaald en staat nu zelf voor de klas. Hij kan als geen ander uitleggen wat het project voor hem heeft betekend. De cirkel is rond...

Wij zien het ook als een soort studiereis. Zij zullen zich hier net zo verbazen als de Oegandagroep zich destijds in 2010 heeft verbaasd. Bovendien valt er veel te leren in Nederland en we hopen ze zo ook enthousiast te houden ter stimulatie van ons project. Zij moeten het tenslotte waarmaken in Oeganda.

Bovenstaande is voldoende reden voor de Oegandagroep, de diaconie en de kerkenraad om de tickets te bekostigen.

Onderdak is al geregeld en daaraan zijn geen kosten verbonden.

De kosten bedragen € 1500,- voor 2 retourtickets.

Wij vragen de gemeente te helpen in het bijdragen aan deze kosten.

Daarom is er onder de toren een "bus" waarin uw donatie welkom is.

Er zijn allerlei lucratieve ideeën om bij te dragen aan deze actie:

statiegeld van flessen zou u kunnen doneren, heitje voor een karweitje, autowassen, collectebonnen enz.

Mocht u een gift willen doneren dan kan dit op rekening

NL36 RABO 034 31 53 882 tnv Helpt u hopen o.v.v. gift tickets

Maandelijks zullen we tot 1 oktober de stand van deze actie doorgeven.

Namens de Oegandagroep onze hartelijke dank!!

COMMISSIES

Collecte 1^e pinksterdag Op eerste Pinksterdag is de collecte, zoals u gewend bent, voor de **zending** en gaat deze keer naar het project **Victory4all**.

Victory4all is een project in Jeffrey's Bay in Zuid Afrika waar kinderen uit sloppenwijken worden geholpen door Christelijk onderwijs en gezondheidszorg te bieden. Victory4all is opgezet door het Nederlands echtpaar Johan en Astrid Vos. Zij zijn 15 jaar geleden naar Zuid Afrika gegaan in de overtuiging dat God daar een taak voor hen had. Inmiddels is er een peuter en kleuterschool, een basisschool, 8 opvanghuizen voor uit huis geplaatste kinderen, een dagopvang voor kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking en een eigen bakkerij. In totaal worden er 650 kinderen opgevangen.



Wilde Ganzen sponsort dit project en geeft 50% boven op uw gift.
We willen deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen!

Met vriendelijke groet, namens de zendingscommissie, Janda van Zadelhoff

OPWEKKING EN EO-JONGERENDAG

Misschien zie ik u zondagmiddag 4 juni 2017 nog tussen 12.00 en 16.00 uur bij de jaarlijkse Pinksterconferentie van Opwekking. Ik ben te vinden in de Wereldexpo-tent, stand C06 (Oost Europa Zending). Of tot ziens op zaterdag 10 juni bij een stand op de EO-Jongierendag in het GelreDome in Arnhem.

Met vriendelijke groet, namens de zendingscommissie, Eveline van der Roest

DIVERSEN

Jubileum oud-predikant

Onlangs vierde onze oud-predikant ds. Sam Janse zijn jubileum van 40 jaar predikantschap. Wat een zegen om zolang je werk en roeping met vreugde en gezondheid te mogen uitvoeren! Vanuit uw eerste gemeente bidden en wensen we voortdurende vrucht toe op al deze jaren predikantschap en de jaren die daarop nog mogen volgen.

Beste mensen in Nigtevecht,

Op 15 mei 1977 ben ik in Nigtevecht bevestigd in het ambt van predikant. Door mijn mentor, ds. T. Poot, die toen in Nieuw-Loosdrecht stond. Op 14 mei jl. heb ik dat gevierd in de Grote Kerk in Driebergen. Ds. Poot was daarbij tot mijn vreugde ook aanwezig. Ik heb na de preek nog een paar persoonlijke woorden uitgesproken. Omdat ik daarin nog een aantal Nigtevechtse mensen noem dacht ik dat u het aardig zou vinden om het te lezen. Ik zou natuurlijk veel meer mensen kunnen noemen. Uit Nigtevecht en uit de andere gemeenten die ik heb gediend: Vriezenveen, Woerden en Driebergen. Maar dit leek me genoeg. In elk geval is het duidelijk dat wij een goede tijd hebben gehad in Nigtevecht. Ik noem Nigtevecht altijd 'mijn eerste liefde'.

Tekst van de toespraak op 14 mei jl. in Driebergen:

Voor u staat een dankbaar mens. Ik mocht de kerk veertig jaar dienen. Ik mocht God veertig jaar dienen. Dat is met beperking en tekort en fouten gepaard gegaan, maar ook met de oprechte wil om dienstbaar te zijn aan de gemeente van Christus.

Ik ben dankbaar voor al die mensen die ik mocht ontmoeten. Mensen met wie ik iets heb mogen delen. Ik noem er drie. Ik heb ze bewust gekozen uit de eerste jaren van mijn predikantschap. Zij zijn de representanten van de velen met wie ik als dominee werken en leven heb gedeeld...(…)…In de tweede plaats ouderling Van Lindenberg uit Nigtevecht, mijn eerste gemeente. Hij ruste in vrede. Een boerenman, stotterde, sprak wat traag, maar als hij wat zei, gingen de mensen om hem heen luisteren. Een man met grote wijsheid en een pastoraal hart. En een man die wist – om het in zijn taal te zeggen – van de vreze des HEREN. Het was wel eens spannend op de kerkenraadsvergadering. We wilden als Hervormden en Gereformeerden samengaan, maar de liberale hervormde kerkvoogden hadden geen zin om hervormd kapitaal te delen met de gereformeerde armoedzaaiers. En dan na de vergadering, de volgende morgen, belde Van Lindenberg op: 'Dominee, hebt u een beetje geslapen?' Het is niet in geld uit te drukken hoeveel zo'n telefoontje waard is...(…)…Deze drie mensen noem ik, maar ik zou er velen aan toe kunnen voegen, mensen die mij geholpen hebben om dit werk te doen en daarbij het geloof te bewaren. Ook hier in Driebergen. Vandaar dat ik een dankbaar mens ben.

Een hartelijke groet, ds. Sam Janse

Redactioneel

Het volgende Contactblad geeft informatie over **vier weken** in plaats van de gebruikelijke drie weken.

AGENDA

Tip: actuele wijzigingen in datum, tijd en locaties vind je in de agenda op de website van onze gemeente:
www.kerknigtevecht.nl/actueel/agenda

Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30-13 uur, spullen brengen
Gebedskring	Dinsdag 6 juni, 27 juni, 18 juli, 20 uur, Kerk
Gesprekskring rond de bijbel	Donderdag 1 juni, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
EO jongerendag	Zaterdag 10 juni, Gelredome, Arnhem
Belijdeniskring	Maandag 12 juni 20.00-22.00 uur
Tuinenroute Helpt U Hopen	Zondag 11 juni, 12-17 uur, kerk
Vakantie Bijbel Dagen	Woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 juli
Bezoek Corrie ten Boomhuis	Zaterdag 30 sept, 10.30 uur, Haarlem
Boekenmarkt Helpt U Hopen	Zaterdag 7 oktober
Startdag	Zondag 17 september

BIJBELLEESROOSTER

juni		15 do	Matteüs 8:23-34
5 ma	Romeinen 9:1-18	16 vrij	Matteüs 9:1-8
6 di	Romeinen 9:19-33	17 za	Matteüs 9:9-17
7 wo	Romeinen 10:1-13	18 zo	Psalm 41
8 do	Romeinen 10:14-21	19 ma	Matteüs 9:18-26
9 vrij	Romeinen 11:1-24	20 di	Matteüs 9:27-34
10 zat	Romeinen 11:25-36	21 wo	Matteüs 9:35-10:4
11 zo	Johannes 2:23-3:13	22 do	Matteüs 10:5-15
12 ma	Johannes 3:14-21	23 vrij	Matteüs 10:16-23
13 di	Matteüs 8:2-13	24 zat	Johannes 3:22-36
14 wo	Matteüs 8:14-22	25 zo	Matteüs 10:24-33

COLOFON

Het **Contactblad** verschijnt **om de drie à vier** weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.

Verschijningsdata van het Contactblad 2017 :
 24 juni (periode van 4 weken), 22 juli, 12 augustus, 2 september, 23 september, 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december

Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Meinders.

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail

Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Meinders, graag per e-mail

Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:
 Mw. D. Schoonhoven

COPIJ

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :

Zaterdag 24 juni 2017

Kopij graag inleveren **uiterlijk** op :

17 juni

Financiële bijdragen voor de kostenloze verspreiding van het **CONTACTBLAD** zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening van :
 het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad',
 op giro: NL 30 INGB 0000519303

OVERWEGING

Van tafel gelokt

Rondom de tafel met het gezin en in het warme lamplicht zie je de damp die uit de aardappelpan opstijgt. Want eten doe je samen en daarom werd er ook gewacht als vader later uit zijn werk kwam. Behalve als het te gek werd, dan werd er een bord voor hem apart gezet. Hollandse pot aten we natuurlijk, tot moeder zich liet overhalen bami klaar te maken. Maar ja, hoe dat zat met allerlei exotische toevoeging?

Zo'n klein potje sambal en een grote pan voor het hele gezin, dan doe je er toch de helft in? Naar adem happend maakten we ons bord leeg (niets laten staan!). Ik vermoed dat het deze gebeurtenis is die mijn moeder voorgoed wantrouwig maakte tegen 'buitenlands eten' en restaurants. Ze zwoer tot haar dood bij Hollandse pot en zelfs flintertjes paprika wekten haar wantrouwen. Aan het bruiloftsdiner van haar kleindochter, kreeg zij als enige boerenkool met worst. De bruid had het zelf van huis meegenomen, omdat ze niet wilde dat oma 'ledig moest worden heengezonden'. De maaltijd als plek waar je elkaar treft en belevenissen uitwisselt, ook in mijn gezin was dat belangrijk. En als er vergaderd moest worden 's avonds – en dat was vaak – dan op tijd aan tafel. 'Een goede bekomst' wil niet als mensen gestrest weghollen na de laatste hap. Heel lang hebben we het kunnen volhouden dat er een lied gezongen werd, voordat de plicht en de afwas riep. Inmiddels is de kring uitgedund en zitten Neeltje en ik samen onder de lamp. Gezongen wordt er nog als er een kleinkind aanschuift. De Hollandse pot van thuis heeft plaats gemaakt voor gerechten en vruchten van velerlei herkomst.

Als ik iets onbekends op mijn bord krijg roept mijn vrouw vrolijk: 'een experiment'! Eerlijk is eerlijk, ik wil niet terug naar de tafel van mijn moeder. Broodpap, keiharde kapucijners, het dikke vel op de pudding... En bij het eerste signaal van kritiek kreeg je te horen dat mensen er in de oorlog een moord voor gedaan hadden. Later werd je gechanteerd met kindertjes in arme landen. Diezelfde kinderen waarvoor je melkdoppen spaarde en geld in een knikkend negertje deed. De maaltijd aan tafel dus en niet met het bord op schoot voor de televisie. Maar dan heb je buiten Paul Witteman gerekend, die uitgerekend rond etenstijd met 'Podium Witteman' onze zondag komt vervolmaken. Iedere week hebben wij avondmaal met prachtige solisten, koren en orkesten. Mike Boddé die een 'alpha-cursus' muziek geeft en Witteman die ons bescheiden en deskundig van zijn liefde voor de muziek getuigt. Gelukkig is hij niet bang voor 'vreemde gerechten' op de muzikale tafel.

Natuurlijk, er gaat niets boven Bach, maar ook moderne 'experimenten' halen de studio en pop en klassiek blijken soms harmonieus samen te gaan. Prachtige muziek is het die mij van de tafel naar Podium Witteman gelokt heeft. Dat ik blijf kijken komt door de bevlogenheid en de liefde voor muziek die presentatoren en musici uitstralen. Zingen en muziek maken en erin geloven! En zo gaan we, dankzij de VARA, weer met een lied de keuken in.

Rob van Essen (1947) werd, na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de psychiatrie en verslavingszorg, Nederlands Hervormd predikant in de Amsterdamse Indische Buurt. Na Amsterdam was hij werkzaam in Utrecht (Pniëlkerk/Vredeskerk) en vervolgens (p.t) in Den Haag (Bethelkerk en Laakkapel). Daarnaast was hij diaconaal medewerker van de Protestantse Gemeente Rijswijk.



Pinksteren, ontstaan van de kerk