

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 1 april 2017

61^e jaargang, nr. 5

Zondag 2 april 6^{de} Lijdenszondag

10.00 uur ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde
Collecten : 1^e Dorcas; 2^e Kerk
Oppas : Marieke van der Bijl
Koffie : Hijmen van Lindenberg
19.00 uur ds. K. Hage, Breukelen
Collecte : Kerk

Zondag 9 april Palmzondag

10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e Leger des Heils; 2^e Kerk
Oppas : Fam. Kroon
Koffie : Nelleke Nobel



Donderdag 13 april
20.30 uur The Passion

Goede Vrijdag 14 april Viering Heilig Avondmaal

19.30 uur ds. A.S. de Winter
Collecte : Wilde Ganzen



Zondag 16 april Pasen en plusdienst, mmv de cantorij

10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e Jeugdwerk (JOP); 2^e Kerk
Oppas : Jolande Tinholt – Nieske Veldhuisen
Koffie : Kees Creemer

Zondag 23 april

10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e Kerk
Oppas : Martine Samplonius – Henk den Hartog
Koffie : Emmy van der Gref
19.00 uur ds. H. Eschbach, Amersfoort

RONDOM DE DIENSTEN

Dit jaar lezen we in de lijdenstijd het Matteüs-evangelie: 23-28.

Op **Palmpasen 9 april 10.00 uur** lezen we Matteüs 27:1-26. Dat is niet gebruikelijk op Palmpasen, maar het gevolg van de keuze om een aantal weken een aaneengesloten gedeelte uit Matteüs te lezen. De overeenkomst zit in de uitersten: van een groots onthaal op palmpasen tot een massale publieke veroordeling (in de verzen 15-26). En waar Judas eerder nog koos voor geld, brengt hij het nu al weer terug want hij vindt het waardeloos (in de verzen 1-10).

Op **Goede Vrijdag 14 april 19.30 uur** staan we stil bij de kruisdood van Jezus. We laten de evangeliewoorden uit 27:27-66 klinken, we zingen, we zwijgen. En we vieren het Avondmaal om zo Jezus' dood te gedenken.

Op **Pasen 16 april 10.00 uur** vieren we de kern van het christelijk geloof: de opstanding! We lezen Matteüs 28:1-15 en zien dat Jezus' opstanding diverse reacties uitlokt. Van enthousiasme of van afkeer.

De cantorij verleent haar medewerking aan de dienst en heft met ons de toon van vreugde aan.

We bidden elkaar toe, dat al ons stilstaan bij de weg die Jezus Christus voor ons ging, ons geloof zal verdiepen en vernieuwen.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter



Paaskaars, licht van de hoop

KRINGEN

Belijdenis? Ja, dat wil ik ook!

'Ja, ik ben geïnteresseerd in het christelijk geloof.'

'Ja, het doet me goed om bij een kerk te horen.'

'Ja, ik wil Jezus een plaats in mijn leven geven.'

'Ja, ik zou het Avondmaal mee willen vieren.'

'Ja, ik wil een nieuwe stap zetten'.

Zou één of meer van deze uitspraken van jou/u kunnen zijn? Dan nodigen we je uit voor de kring: *'Belijdenis? Ja, dat wil ik ook!'*

BELIJDENIS

DOEN?

BELIJDEN IS

DOEN!

Belijdenis doen is geen examen afleggen. Het vraagt niet van je dat je alles zeker weet. Belijden is 'ja' zeggen. Jouw 'ja' als reactie op Gods liefde voor jou. Wellicht heb je die keuze al gemaakt in het hart, maar kwam het er nog niet van om het ook te markeren in de gemeente. Dan is dit daarvoor de kans!

De kring begint op donderdag 13 april 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. We maken kennis met elkaar en gaan vervolgens naar de Dorpskerk om daar de live-uitzending van The Passion te bekijken. Goede Vrijdag en Pasen vertellen bij uitstek over het leven van Jezus en zijn leer. Daarom is dit feest als startpunt gekozen van de kring.

In de weken daarna komen we 3 keer bij elkaar om te praten over onderwerpen als: Wie is God? Wat is kerk-zijn? Wat is 'je geloof belijden'? Ook is er ruimte voor uw verhaal en jouw vragen.

Dan wordt het Pinksteren, het feest van de Geest. De dag waarop de kerk ontstond en begon te groeien en bloeien.

Dan is de vraag: ben je zover om 'ja' te zeggen?

Voor: *wie zoekend is, voor wie overtuigd is, voor wie geïnteresseerd is in Jezus en wil nadenken over het eventueel belijdenis doen.*

Door: *Marian Kruijning en ds. Arie de Winter*

Wanneer: *donderdag 13 april 18.00 uur startmaaltijd en daarna The Passion kijken. Vervolgens op maandagavond 24 april, 15 en 29 mei van 20.00 - 22.00 uur. Belijdenisdienst: 4 juni 10.00*

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	5 maart	40 dagen Campagne	€	68,95
Ochtendcollecte	12 maart	Zending (Mission Schools)	€	134,55
Ochtendcollecte	19 maart	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€	54,60
Avondcollecte	19 maart	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€	49,85
Uitgangscollecte	19 maart	Noodhulp Afrika	€	282,00
Gift		Noodhulp Afrika	€	100,00

Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtend 5 maart	€	93,95	Stand kozijn: Onveranderd € 68,-
Avond 5 maart	€	58,85	
Ochtend 12 maart	€	97,25	
Ochtend 19 maart	€	61,80	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

Als Jezus uit de dood is opgestaan, dan is Pasen geen eitje!

Visje

Hoe zit het eigenlijk in onze kerk

Zitcomfort is een ruim begrip, ook in de kerk. De één ervaart ons zitmeubilair als passend voor een kerk, wegdutten is er niet bij. De ander ervaart de stoelen als een wekelijkse beproeving en velen staan er niet eens bij stil waarop we zitten. Natuurlijk zijn we als College hier bewust van en willen we onderzoeken of er iets gedaan kan/moet worden aan het zitcomfort in het kerkgebouw. De mogelijkheden zijn echter beperkt, bij de keuze voor andere stoelen leveren we heel veel zitplaatsen in bij gebruik van dezelfde ruimte. Bij ons kerkgebouw passende stoelen die dezelfde ruimte innemen zijn er eigenlijk niet. Toch willen we een onderzoek starten om nader te bepalen wat de mogelijkheden zijn.

Als test hebben we enkele stoelen te leen met een andere vorm, dit zijn de stoelen zoals deze o.a. staan in de Grote Kerk in Weesp. Alle stoelen in ons kerkgebouw hiermee vervangen is geen optie om bovengenoemde reden. Wij willen vragen aan de mensen met klachten over onze eigen stoelen om eens een dienst in deze stoelen plaats te nemen. Ervaar het verschil en meldt ons terug via het enquêteformulier in de kerk wat uw ervaringen zijn.

Er zijn vier stoelen beschikbaar en deze worden geplaatst in het zijpad rechts. Wij danken u voor uw medewerking en heeft u vragen, dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan één van de kerkrentmeesters.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Marco Buurman



DIVERSEN

Beste gemeenteleden,

Toen ik in november werd opgenomen kon ik niet vermoeden dat het zo lang zou duren voor ik weer terug mocht keren naar ons dorp!

Dat ik het bijna 4 maanden heb uitgehouden, is mede te danken aan al de lieve aandacht die ik kreeg van vele mensen uit het dorp.

De vele kaarten met kerst, de planten en bloemen, telefoontjes en bezoeken. Het heeft mij erg gesteund.

De weg terug was lang, maar God zij dank, ik ben er weer!

Hartelijke groeten van Aty van Roemburg

Live uitzending The Passion 13 april 20.30 uur

Het wordt al bijna een traditie om The Passion samen te bekijken in de Dorpskerk. Ook deze keer gaat op Witte Donderdag 13 april de kerk weer open en ben je welkom om het indrukwekkende verhaal van Jezus' laatste dagen te bekijken en beluisteren.



Reacties van bezoekers vorig jaar waren:

'De akoestiek van de kerk is zoveel beter dan die van mijn huiskamer', 'Die donkere kerk met voorin de brandende Paaskaars en dan sommige nummers die zo raak zijn: kippenvel!', 'Dit is mijn jaarlijks momentje in de kerk'.

Het toneelstuk wordt dit jaar gespeeld in de stad Leeuwarden. De live-beelden worden op een groot scherm voorin de kerk geprojecteerd.

Deze 7de editie van The Passion wordt gespeeld en gezongen door Dwight Dissels (Jezus), Elske DeWall (Maria), Roel van Velzen (Judas), Omri Tindal (Petrus), Johnny Kraaijkamp (Pilatus) en vele anderen.

Vanaf 20.00 uur is de kerk open en om 20.30 uur start de uitzending. Na afloop is er een borrel.

De Protestantse Gemeente Nigtevecht heet u/jou van harte welkom!



Boekentip: 'Is het de schuld van de Ene?'

Dhr. Jan Griffioen tipt het boek 'Is het de schuld van de Ene?'. Oud-predikant van Nigtevecht, ds. Sam Janse, is de auteur. Het boek kreeg in Trouw (15-3) een sterke recensie: 'Was iedereen maar zo bedachtzaam en tot luisteren geneigd'. Religieus geweld haalt dagelijks het nieuws en roept veel vragen en meningen op. Is het typerend voor de islam? Of alleen voor fundamentalisten? En hoe zit dat met het Oude Testament waarin ook veel geweld beschreven staat? Is het niet zo dat monotheïsme (er is één god en die is almachtig) altijd het einde is van tolerantie? Kortom: is het de schuld van de Ene?



Sam Janse geeft een grondige uitleg van diverse gewelddadige gebeurtenissen in de bijbel en is daarbij eerlijk en praat niet alles 'goed'. Maar is alle wreedheid de schuld van God? Nee! Waarom? Neem, lees en ontdek zijn argumenten!
ISBN: 978-94-0223-135-9

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

Workshop 'Zeg het met bloemen' op de Flambouw

In maart en april is er een serie creatieve workshops op basisschool de Flambouw. Diverse ouders, maar ook de Protestantse Gemeente zijn uitgenodigd om een workshop te geven in de bovenbouw. JaBé van Noordenne en ds. Arie de Winter zijn met bloemen aan de slag gegaan. Elke bloem heeft een betekenis en elke kleur vertelt een verhaal. Door de juiste bloemen en kleuren te kiezen kun je met een bos bloemen iets zeggen tegen iemand.

We zijn op zoek gegaan in de natuur, in de bijbel en bij ons gevoel om te ontdekken welke betekenissen er zijn. Met die kennis zijn we gaan bloemschikken. Die bloembossen of bloemstukken hebben we vervolgens bezorgd bij iemand in het dorp en erbij verteld wat we diegene willen zeggen met deze zelfgemaakte bos. Het is bijzonder en ontroerend om te zien hoeveel creativiteit en inlevingsvermogen er is bij de kinderen die de workshop volgen!



*Misschien wilt u ook op zo'n manier uw zaterdagse bloemenbos bij Arjan samenstellen? Bij deze dan wat wist-u-datjes als tip. **Wist u dat:***

- **lilies** staan voor geluk, leven en vrouwelijkheid?
- **tulpen** de trots van Nederland zijn en je met een tulp zegt: 'succes', of: 'ik bid voor je'?
- **rozen** staan voor liefde, vriendschap en trouw...tenminste wanneer ze rood zijn, want wanneer je een gele roos geeft zeg je: 'sorry, onze vriendschap werkt niet'?
- **krokussen** staan voor een nieuw begin, de lente en vragen: 'kwets me niet'?
- **zonnebloemen** zich altijd richten naar de zon en je daarmee zeggen kunt: 'vertrouw op God'?
- **bloesemtakken** wijzen op nieuw leven en betekenen: 'alles is mogelijk'?
- **geel** de kleur is van: zon, licht, plezier en geloof?
- **blauw** doet denken aan: lucht, ruimte, oneindigheid, trouw en God?



Pasen

AGENDA

Tip: actuele wijzigingen in datum, tijd en locaties vind je in de agenda op de website van onze gemeente:
www.kerknigtevecht.nl/actueel/agenda

Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30 -13 uur, spullen brengen
Gebedskring	Dinsdag 4 en 25 april, 16 mei, 20 uur, Kerk
Gesprekskring rond de bijbel	Donderdag 6 april, 11 mei en 1 juni, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
16+ 'Aan tafel'	Maandag 3 april, 20-21.30 uur, Klein Muiden 49
Follow Me	Maandag 10 april, 19.30-20.30 uur, Nieuweweg 14
On Track	Donderdag 6 april, 17-18.30 uur, Nieuweweg 14
Kerkenraadsvergadering	Donderdag 6 april, 20-22 uur, Ver. gebouw
Rock Solid	Vrijdag 31 maart, 19.30 -21.30 uur, Ver. Geb
Cursus 'Kom Heilige Geest'	Vrijdag 31 maart – zaterdag 1 april, Baambrugge
Kring 'Als je iemand verloren hebt'	Donderdag 30 maart, 20 april, 20-22 uur, ds. Arie
Belijdeniskring	Donderdag 13 april, 18-20 uur
The Passion, Live	Donderdag 13 april, 20.30 uur, Kerk

BIJBELLEESROOSTER

april		13 do	Johannes 13:1-38
3 ma	Johannes 11:55-12:11	14 vrij	Johannes 18-19
4 di	Psalm 129	15 za	Jesaja 12:1-6
5 wo	Romeinen 5:1-11	16 zo	Johannes 20:1-18
6 do	Romeinen 5:12-21	17 ma	Romeinen 6:15-23
7 vrij	Romeinen 6:1-14	18 di	Romeinen 7:1-12
8 zat	Psalm 73	19 wo	Romeinen 7:13-25
9 zo	Johannes 12:12-19	20 do	Romeinen 8:1-11
10 ma	Johannes 12:20-36	21 vrij	Romeinen 8:12-25
11 di	Johannes 12:37-50	22 zat	Romeinen 8:26-39
12 wo	Psalm 140	23 zo	Johannes 20:19-31

COLOFON	COPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p style="text-align: center;">Verschijningsdata van het Contactblad 2017 : 22 april, 13 mei, 3 juni, 24 juni (periode van 4 weken), 22 juli, 12 augustus, 2 september, 23 september, 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 22 april 2017</p> <p>Kopij graag inleveren <i>uiterlijk</i> op : 15 april 2017</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Lampe.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Lampe, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

OVERWEGING

Christenen, Joden en Moslims

Door de maanstand overlappen het christelijke Paasfeest en het Joodse Pesach elkaar. Ruim 2 maanden vasten Moslims tijdens de maand Ramadan. Alle drie herdenken en vieren ze de heiliging van het leven.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)

De heiliging van het leven

Het gebeurt niet vaak dat het Joodse Pesach en het Christelijke Pasen elkaar overlappen. Het nodigt uit om daar iets mee te doen.

Joden herdenken met Pesach hun bevrijding en uittocht uit slavernij in Egypte. Zij doen dit met Seder, een maaltijd vol symbolen die de band tussen G'd (Hebreeuws JHWH) en het volk Israël uitbeelden. Pesach duurt 8 dagen, van sjabbat t/m sjabbat. Pesach wordt beleefd als de geboortedag van het Joodse volk en de dag van verkondiging van vrijheid, van God ontvangen.

Op een andere manier staat de vrijheid ook centraal bij het Christelijke Paasfeest. Niet de dood, maar het leven overwint. Wanneer op Goede Vrijdag met de dood van Jezus al het hoopvolle van zijn leven voorbij lijkt te zijn, blijkt met Pasen dat de God van het leven sterker is dan de dood. De opstanding van Jezus geeft hoop en vertrouwen tijdens het leven op aarde en het voortleven na ons heengaan. Moslims herdenken tijdens de Ramadan en het Offerfeest de heiliging van het leven. Abraham mag van God (Arabisch: Allah) zijn zoon Ismaël niet offeren. Het leven is gegeven om te beschermen en niet om te doden. Rein vlees wordt ritueel geslacht en onderling eerlijk verdeeld. Vanuit alle werelddelen trekken miljoenen Moslims voor bedevaart naar Mekka. Zij zijn gelijk gekleed vanuit het besef dat voor God ieder mens even kostbaar is.

Alle drie godsdiensten herdenken op eigen wijze het kostbare van ieder mensenleven en de heiligheid van het door God geschapen leven. Het leven mag niet door mensen en zeker niet in Gods Naam worden beschadigd en gedood. We leven samen op die ene aarde met de vraag levensruimte aan elkaar te garanderen en zo nodig voor elkaar in willen staan.

Laten aanhangers van de drie godsdiensten dat zien?

Maken zij openbaar in hun woorden en zichtbaar in hun daden, dat er in Nederland een gelijkwaardige plaats is voor iedere godsdienst? Laten de geloofsgemeenschappen, besturen en verenigingen van synagogen, kerken en moskeeën dat merken? Is het hun een zorg hoe anderen in Nederland leven? Wordt tijdens de verschillende vieringen ook gedacht aan gelovigen die op die andere manier Gods Naam vieren? Er liggen unieke mogelijkheden om bij elkaar stil te staan, letterlijk en figuurlijk.

Hierover gaat dit gebed uit de Joodse eredienst.

Gebed om eenheid vanuit verschillen

*Wij staan met ontzag voor U
God van al het geschapene.
Wij dromen van harmonie met elkaar
maar wij zijn kinderen van vele tradities.
Wij zijn erfgenamen van wijsheid
maar ook van misverstanden.
Toch allemaal kinderen van U.
Het is tijd om elkaar ook weer zo te gaan zien.
Moed te krijgen uit de herinneringen
en vertrouwen te hebben op U
Laat ons toch voelen wat we delen met elkaar
en zien, waarin we verschillen.
En laat ons in de verschillen met elkaar
de eenheid zien die U bent, ons aller G'd.*

*Corry Nicolay is
PKN predikant kleurrijke communicatie*

IK WENS
IEDEREEN
HELE FIJNE
paas dagen

