

Beste betrokkenen,

We wensen jou een rijk gezegend en liefdevol 2017!

In deze nieuwsbrief nemen we je graag weer even mee aan boord om een kijkje te nemen in ons leven. We vertellen je onder andere over de grote oversteek, oftewel de vaartocht over de Atlantische oceaan. Dus stap aan boord in de wereld van de Logos Hope!



Een jaar Afrika

Half november lieten we na een jaar Afrika dit bijzondere, kleurrijke en gevarieerde continent achter ons. Als we terug denken, denken we aan heel veel mooie herinneringen in dit continent, bijvoorbeeld de prachtige natuur – van de parelwitte stranden op Mauritius tot de Big Five op safari in Zuid-Afrika, van de majestueuze Tafelberg in Kaapstad tot de uitgestrekte woestijn van Namibië. Onze manier van leven kent zijn uitdagingen, maar we voelen ons vaak ook super verwend als we denken aan alle mooie plekken die we zien op onze zendingsreis.

We denken ook met blijdschap terug aan al die mensen die God op ons pad heeft gebracht, en we geloven dat dat niet voor niks was! Mensen aan wie Hij zijn liefde en genade wilde laten zien en horen. We zijn vereerd en dankbaar voor hoe God ons heeft gebruikt in zijn eeuwige plan voor Afrika. We zijn daardoor nog meer van God gaan houden. Want we weten best wel dat wij niet perfect zijn, dagelijks maken we fouten. Maar zijn genade is groter en dus gebruikt Hij ons. Hij vindt het geweldig als zijn kinderen zeggen: 'Hier ben ik, gebruik mij voor Uw plan.' Dan zal Hij het doen, hebben we ervaren.

Bezoek

Na Afrika verbleven we een aantal weken op de Canarische eilanden Gran Canaria en Tenerife. Wel even wennen na Afrika, hoor! Alles goed georganiseerd en gestructureerd. De steden waar we lagen waren mooi, goed onderhouden, geen gaten in de weg, etc. Er lagen ook bekende producten in de winkels. Daar hebben we wel even van genoten. Het was ook bijzonder genieten van al het bezoek dat langs kwam. Onze goede vrienden Arjan en Elisabeth, Marjet's vriendin Wendela en onze broer en schoonzus Marcel en Paulien! We hebben met hen een goede tijd gehad en het was fijn om hen ons leven aan boord te laten zien.

Grote Oversteek

9 December was het zover: We verlieten Tenerife om in 12 dagen de Atlantische Oceaan over te steken naar Guyana, Zuid-Amerika. Aan de ene kant hadden we ernaar uitgekeken, want zo iets is natuurlijk best een unieke ervaring! Aan de andere kant, 12 dagen op zee, het schip niet even af kunnen en natuurlijk de golven maakte dat we er ook wel tegen op keken. Doordat de stabilisatoren van het schip niet goed werkten was de vaart best onrustig. Het wonderlijke was dat bijna niemand last had van zeeziekte. Wel heeft Marjet bij Levi op de kamer geslapen, omdat ze telkens omrolde in bed. Levi's stapelbed is anders gepositioneerd, dus dat sloep beter! 😊

Alleen de laatste nacht was heftig. Doordat het schip een kering van 180 graden moest maken (omdat we Georgetown – Guyana naderde) en er juist op dat moment een flinke deining was, ging het schip erg schuin met alle gevolgen van dien. Onze keukenkastjes waren daarna leeg, onze vloer was bezaaid met spullen, de magnetron lag zelfs op de grond... Duizenden boeken waren in de boekenwinkel en -voorraad uit de schappen gevallen, ongeveer een derde van het servies lag stuk in de kombuis en de eetzaal van het schip. Wat een ravage! Gelukkig had niemand zich bezeerd. Natuurlijk was het op het moment wel even schrikken, maar vele handen maken licht werk en dus was het meeste met een dag opgeruimd. En na 12 dagen was er toen land in zicht. Dat was heel fijn! En ook bijzonder: een heel nieuw continent!



Cariben

Na twee dagen varen vanuit Guyana liggen we net aangemeerd in Port of Spain, de hoofdstad van Trinidad & Tobago.

Guyana was een haven met uitdagingen, het was er niet erg veilig en er was weinig voor de kinderen die wel 2 weken kerstvakantie hadden. Maar als we terugkijken hebben we veel mooie dingen meegemaakt. Met Kerst is Marjet met Levi, Rafaël, Manoah en een groep van de Logos Hope de straat op gegaan om mensen te vertellen van wie Jezus is. We hadden wat stickerboekjes uitgezocht in de boekenwinkel en deelden die uit aan de kinderen op straat. We hadden een aantal mooie gesprekken en we konden voor verschillende mensen bidden. Marjet had een goed gesprek met

Pamela en later is zij langs gekomen op het schip. Dat vond ze geweldig. Pamela is Christen en samen hadden we een goed gesprek over het luisteren naar Gods stem.

Ook zijn we als gezin op C-day geweest. We deden een kinderprogramma, Matthijs gaf zijn getuigenis en daarna hebben we met de kinderen gevoetbald en geschminkt. Levi vond het de leukste C-day ooit... Misschien had dat te maken met het voetballen ;-)

Matthijs en Rafaël gingen op onze vrije dag naar een zwembad (Levi had 'n verjaardagsfeestje dus de rest bleef thuis). Daar ontmoette hij Rayana en Salina, twee zussen met hun kinderen. Rayana en Salina zijn moslima's. Ze raakten met elkaar in gesprek en Matthijs nodigde ze uit om naar het schip te komen. Vooral Rayana was geraakt door het werk van het schip en ook door het Evangelie. Een paar dagen later hebben we met elkaar gelunched. Ook toen konden we met hen delen van hoe God een God is die leeft en om ons geeft, en hoe we Hem dag aan dag ervaren. Bij het afscheid hebben we hen een Bijbel gegeven. Via Whatsapp kunnen we contact houden met hen.

Wat nog wel interessant was: we werden door de privé taxi chauffeur van Rayana en Salina opgehaald. Toen de beste man aan kwam rijden zagen we dat hij stickers op zijn auto had met de tekst 'taliban'. Dan denk je wel even twee keer na voor je de auto in stapt. Maar Gods liefde voor deze man is groter dan de haat die hij misschien koestert voor anders-gelovigen en dus mag ook hij het Goede Nieuws horen. Matthijs heeft hem kunnen vertellen wat we doen en waarom, we geloven dat God niet voor niks deze man op ons pad bracht.

Uiteindelijk dus een haven met veel bijzondere ontmoetingen, dat hadden we van tevoren niet gedacht. En nu wacht ons weer een nieuwe haven. Het komende jaar zullen we de verschillende eilanden van de Cariben aan doen, waaronder Curaçao, Jamaica en de Bahamas. We kijken uit naar hoe we Gods leiding zullen ervaren het komende jaar; welk plan Hij heeft voor ons gezin, hier op de Logos Hope!

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.'

Jeremiah 29:11-13.

Of we nu op de Logos Hope zijn of op de plek waar jij nu bent, Zijn beloftes blijven staan. We bidden dat je Gods leiding zal ervaren in het komende jaar en dat je mag wandelen in Zijn mooie plan voor jouw leven.

Lieve groet!

Matthijs & Marjet

Levi // Rafaël // Manoah

Gebedspunten

We zijn dankbaar voor:

Een prachtig jaar in Afrika met veel bijzondere ontmoetingen.

Het vele bezoek afgelopen najaar.

Een veilige overstek de oceaan over.

Je mag met ons meebidden voor:

Dat we in 2017 God 'met hart en ziel zoeken.'

Duidelijkheid over Gods wil voor onze verlenging.

God geleide ontmoetingen op de Caribische eilanden die we aan zullen doen.

Wist-je-datjes

Levi 22 januari 7 jaar is geworden?

Hij dat vorig jaar in Tanzania vierde en nu een heel eind verderop in Trinidad & Tobago?

Manoah nu eindelijk loopt met 20 maanden?

Rafaël al een behoorlijk Engels accent krijgt?

Matthijs in de afgelopen havens heel wat voetbal-ministry heeft gedaan?

Het hem erg leuk lijkt om in de Cariben beachvolleybal-ministry te doen?

Matthijs half januari weer naar Duitsland gaat voor de GO-conferentie?

Wij nog steeds pepernoten eten, omdat ons bezoek zoveel had meegenomen?

TFT aan 't Woord

Matthijs en Marjet zijn bijna 1,5 jaar aan boord van de Logos Hope. Deze zomer loopt hun contract met het schip af, als ze niet zouden verlengen. Vanuit het schip is de wens uitgesproken dat ze langer aan boord blijven en ook Matthijs en Marjet staan open voor verlenging, maar ze weten nog niet voor hoeveel langer. Ze denken nu aan een verlenging van 6 maanden tot 1 jaar. In de volgende nieuwsbrief hopen we je te laten weten wat Matthijs en Marjet in overleg met het schip hebben besloten.