

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 18 februari 2017

61^e jaargang, nr. 3

Zondag 19 februari

10.00 uur ds. M. van der Poel, Utrecht
Collecten : 1^e Zending (St. Gave); 2^e Kerk
Oppas : Nel van den Broek – Nieske Veldhuisen
Koffie : Henk Holtmanns
19.00 uur ds. D.J. de Rooij, Zwartebroek
Collecte : Zending

Zondag 26 februari 1^{ste} Lijdenszondag

10.00 uur ds. T. Cameraat, Veenendaal
Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk 2^e Kerk
Oppas : Irene Udo – Marinka Buurman
Koffie : Jabe van Noordenne

Zondag 5 maart 2^{de} Lijdenszondag

10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e 40 dagen campagne; 2^e Kerk
Oppas : Jolande Tinholt
Koffie : Nel van den Broek
19.00 uur prop. W.F. Warnar, Lisse
Collecte : Kerk



Zondag 12 maart 3^{de} Lijdenszondag en Bidstond en Plusdienst

10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e Zending (Mission School); 2^e Kerk
Oppas : Yannick Sebukozo – Henk den Hartog
Koffie : Bia van de Meent

RONDOM DE DIENSTEN

26 Februari is de 1^{ste} lijdenszondag en de start van de lijdenszondag. Deze tijd wordt ook wel vastentijd of 40-dagentijd genoemd. In deze weken wordt er stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus. Dit jaar heb ik de hoofdstukken 23-28 van het Matteüs-evangelie gepland staan om te overdenken in de zondagse diensten.

Maar ook op doordeweekse dagen kunt u/jij stilstaan bij de lijdensweg van onze Heer. Op www.kerkinactie.nl kunt u bijvoorbeeld een kalender bestellen met gebeden, gedichten, korte meditaties en filmtips. Je kunt er ook een app downloaden om zo via de tablet of smartphone elke dag een moment van bezinning te houden. Ook de stichting Tear (www.tear.nl) biedt aansprekend materiaal en richt zich ook op gezinnen.

Op **5 maart 10.00 uur** lezen we enkele fragmenten uit Matteüs 23, waar Jezus felle kritiek uit en ook Matteüs 24:1-14, waarin Jezus zijn leerlingen voorbereid op de heftige tijd/strijd die gaat beginnen voor hen.

Op **12 maart 10.00 uur** lezen we Matteüs 25:14-30; een gelijkenis over omgaan met geld en talenten. Dit thema past goed op deze dag, want het is ook biddag. Staan we vrijmoedig of krampachtig in ons werk? Wie is eigenlijk de 'heer' van ons werk? We bidden om een zegen over ons werk en vragen om een vruchtbaar natuurseizoen.

De biddagdienst is een plusdienst en dus is er o.a. muzikale medewerking vanuit de gemeente.

We bidden elkaar toe, dat al ons stilstaan bij de weg die Jezus Christus voor ons ging, ons geloof zal verdiepen en vernieuwen.

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE

Meeleven

Deze keer staan hier geen namen genoemd, omdat er geen nieuwe ziekenhuisopnames bekend zijn. Toch zou hier zonder moeite een aantal namen opgesomd kunnen worden. U kent immers ook die mevrouw uit de straat die het ouder worden best zwaar vindt. Die meneer die zijn baan verloor en zich een slag in de rondte solliciteert. Het kind dat vecht om zich staande te houden in de klas en op het plein. *Stuurt u hem/haar een teken van uw betrokkenheid en bidt u voor hen?*

COMMISSIES

Collecte voor Stichting Gave - zondag 19 februari 2017 - Zendingscommissie

Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om 'de vreemdeling' gastvrij te ontvangen. Stichting Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

De afgelopen jaren hebben Esther en Pieter iets verteld over hun leven en werk onder vluchtelingen. Zoals u misschien nog weet, is Esther zelf als vluchteling uit Somalië naar Nederland gekomen. Herinnert u zich nog hoe mooi zij het lied 'Amazing Grace' zong?

Of Esther en Pieter deze keer ook iets komen vertellen, is nog niet bekend, maar als zendingscommissie kunnen we het werk van Stichting Gave warm aanbevelen!

Voor meer informatie: <https://www.gave.nl>



Bij Gave geloven we dat vluchtelingen een aanwinst zijn voor de kerk. Dat kerken vluchtelingen veel te bieden hebben. Maar de praktijk is weerbarstig.

DIVERSEN



Steun Evonne

Vorig jaar mei is er bij Evonne, onze dochter, diabetes Type 1 geconstateerd. Sindsdien moet ze meerdere keren per dag haar glucose meten en insuline spuiten.

De benodigde hoeveelheid insuline is van zoveel dingen afhankelijk dat het onmogelijk is dat helemaal goed te doen, maar we doen onze best. Toch kunnen we niet voorkomen dat het soms niet goed gaat, dat ze zich niet lekker voelt, slaperig is, enorme stemmingswisselingen heeft of anders dan anders is omdat haar glucose te hoog of te laag is. Deze ziekte heeft veel impact op haarzelf en op ons gezin en daarom gaan we meedoen aan de JDRF walk, een symbolische sponsorwandeling van Type 1 naar Type één. Het sponsorgeld gaat naar onderzoek gericht op het genezen van Type 1 diabetes. Helpt u ook door Evonne te sponsoren?

Evonne's actiepagina: <https://www.jdrfwalk.nl/actie/evonne-bertram>

Met vriendelijke groet, familie Bertram

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	22 januari	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€	62,95
Avondcollecte	22 januari	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€	33,50
Ochtendcollecte	29 januari	Missionairwerk	€	59,10
Ochtendcollecte	5 februari	Werelddiaconaat	€	117,52

Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans

Namens het College van Kerkrentmeesters ben ik blij u te kunnen zeggen dat onze gemeente, voor de actie Kerkbalans 2017, aan voorlopige toezeggingen heeft ontvangen: € 36.511.

Wij zijn blij met deze toezegging die boven het door ons begrote bedrag voor 2017 ligt. Het is toch prachtig dat u dat met elkaar als kleine gemeente hebt bereikt!

Gelijk wil ik al onze lopers van harte bedanken voor hun reeds jarenlange tomeloze inzet voor de Actie Kerkbalans; vaak door weer en wind met daarbij meermaals terug naar hetzelfde adres om de antwoordvelop te halen! Reuze bedankt! Hartelijke groet, Bram kruijning, penningmeester

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtend 22 januari	€ 78,65	Stand kozijn: oude stand € 46,50 erbij € 21,50 Nieuwe stand: € 68,-
Ochtend 29 januari	€ 66,40	
Ochtend 5 februari	€ 91,26	
Avond 5 februari	€ 45,50	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

AGENDA

Tip: actuele wijzigingen in datum, tijd en locaties vind je in de agenda op de website van onze gemeente: www.kerknigtevecht.nl/actueel/agenda

Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30 -13 uur, spullen brengen
Gesprekskring rond de bijbel	Donderdag 23 febr, 16 maart, 6 april, 11 mei en 1 juni, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
Kerkenraadsvergadering	Donderdag 2 maart, 20-22 uur, Ver. gebouw
16+ Aan tafel	Maandag 6 maart, 20-21.30 uur, Klein Muiden 49
On Track	Donderdag 9 maart, 17-18.30 uur, Nieuweweg 14
Rock Solid	Vrijdag 3,24,31 maart, 19.30 -21.30 uur, Ver. Geb
Kring 'Als je iemand verloren hebt'	Donderdag 16, 30 maart, 20 april, 20-22 uur

BIJBELLEESROOSTER

februari		1 wo	Matteüs 6:1-15
20 ma	2 Kronieken 8:1-11	2 do	Matteüs 6:16-23
21 di	2 Kronieken 8:12-18	3 vrij	Matteüs 6:24-34
22 wo	2 Kronieken 9:1-12	4 za	Matteüs 7:1-12
23 do	2 Kronieken 9:13-31	5 zo	Psalm 91
24 vrij	1 Korintiërs 3:1-9a	6 ma	Matteüs 7:13-23
25 zat	1 Korintiërs 3:9b-23	7 di	Matteüs 7:24-8:1
26 zo	Psalm 62	8 wo	Psalm 126
27 ma	1 Korintiërs 4:1-13	9 do	Spreuken 12:1-9
28 di	1 Korintiërs 4:14-21	10 vrij	Spreuken 12:10-19
		11 zat	Spreuken 12:20-28
maart		12 zo	Psalm 99

COLOFON

COPIJ

Het **Contactblad** verschijnt **om de drie à vier** weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.

Verschijningsdata van het Contactblad 2017 :
1 april, 22 april, 13 mei, 3 juni, 24 juni (periode van 4 weken),
22 juli, 12 augustus, 2 september, 23 september, 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december

Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Lampe.

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail

Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Lampe, graag per e-mail

Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:
Mw. D. Schoonhoven

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :

Zaterdag 11 maart 2017

Kopij graag inleveren **uiterlijk** op :

3 maart 2017

Financiële bijdragen voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening van :
het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad',
op giro: NL 30 INGB 0000519303

DIVERSEN

GEBEDSKRING

"En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden".

In de laatste gebedskring hebben we dit stukje uit 2 kor 1 van Paulus gelezen. We waren met maar liefst 7 gemeenteleden om onder andere het bovengenoemde vers in de praktijk te brengen. Wat mooi dat we met elkaar konden zingen, danken maar ook onze zorgen en een gebed voor de ander tot God mochten uitspreken.
Het raakte mij diep.



De volgende drie avonden zijn weer gepland en wel op:
**dinsdag 21 feb, dinsdag 14 maart en dinsdag 4 april om 20.00 uur
in de kerk.**

*Weet je van harte welkom ook als je in stilte mee wilt bidden.
Heb je gebedspunten dan kun je dat te allen tijde aan mij doorgeven.*

Dianne Kroon

In-druk

Rob van Essen (1947) werd, na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de psychiatrie en verslavingszorg, Nederlands Hervormd predikant in de Amsterdamse Indische Buurt. Na Amsterdam was hij werkzaam in Utrecht (Pniëlkerk/Vredeskerk) en vervolgens (p.t) in Den Haag (Bethelkerk en Laakkapel). Daarnaast is hij diaconaal medewerker van de Protestantse Gemeente Rijswijk.

Beter worden

Vier dagen waren leden van de 'Lucasorde' (osl2016.nl) uit heel de wereld bij ons te gast. Een zeer afwisselend programma van lezingen en workshops, volksdans en Maaltijd van de Heer, Van Gogh en Arjan Plaisier, ziekenzalving en bevrijdingspastoraat. Over onze opdracht om helend in de wereld te staan als christelijke gemeente hebben we gesproken en gezongen. Zo'n twee jaar aan voorbereiding ging eraan vooraf en dat bezorgde mij regelmatig slapeloze nachten. Uit Nieuw Zeeland kwam de vraag of ik ook wat tips kon geven over toeristische uitstapjes na de conferentie. Reeds gepubliceerde workshops moesten afgezegd, omdat de betrokkene door een val was uitgeschakeld. Een Amerikaanse workshopsleidster meldde zich af omdat ze een nieuwe heup kreeg. Hele verbetering voor haar, maar kopzorg voor mij. Wie geboekt had voor kamer zonder douche en toilet wilde bij nader inzien toch wel kamer mét. Waar ben ik aan begonnen! En dan...op Schiphol landt iedereen op tijd en een vriendelijke taxichauffeur wacht zonder mopperen op een echtpaar dat de weg in het Schiphol labyrint is kwijt geraakt. Conferentiegangers die door de gangen van het voormalige klooster dwalen, worden door onze vrijwilligers vriendelijk naar hun workshop of kamer gebracht. Ondanks alle culturele en theologische verschillen, is de sfeer respectvol en luisteren mensen belangstellend naar elkaar. Op de openingsavond lukt het 'Mie Katoen', de Brabantse volksdansgroep, zelfs enkele aanwezigen tot een Polka te verleiden. Kortom, het zijn dagen waarin zichtbaar wordt hoe helend/heilzaam de ontmoeting met gelovigen uit andere culturen is. Er worden ideeën en ervaringen uitgewisseld en het zijn lang niet altijd succesverhalen. Maar het is bemoedigend om te horen hoe achteruitgang en mislukkingen kerkelijke gemeenten ertoe kunnen brengen opnieuw naar hun opdracht te kijken. Een te grote kerk wordt verbouwd tot opvang voor vluchtelingen, terwijl er een kapel wordt gemaakt waar de (kleine) geloofsgemeenschap de lofzang gaande houdt. 'Het is vol wonderen om u heen!' Er was zoveel te ontdekken en dankbaar voor te zijn en hoe kun je dat beter uiten dan in een lied. Traditionele gezangen, repertoire van Iona en Taizé en dat alles begeleid door een clubje bevlogen musici. Als we elkaar bij de afsluitende viering de vrede wensen, komt daar bijna geen einde aan. Ik moest denken aan het grapje dat ik in Engeland eens hoorde: 'Wat is het verschil tussen de vredegroet en de preek?' Antwoord: 'Vijf minuten'. Enthousiasme en nuchterheid gaan hand in hand deze dagen. Tijdens de voorbededienst leg ik, samen met een

arts uit Australië, iemand zegenend de handen op. Nadat er gebeden is voor het (lichamelijk) probleem van de betrokkene, vertelt de dokter ook nog even welke simpele oefening heilzaam zou kunnen zijn om de klacht te verminderen. Zo had ik dat nog niet meegemaakt. Hier zie ik de integratie van een pastorale en medische benadering in de praktijk.

Geloven in het wonder betekent niet dat we de handen passief in de schoot leggen. Bidden, wachten en gerechtigheid doen: daar worden we beter van zei iemand. Mooi toch!

Rob van Essen