

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 28 januari 2017

61<sup>e</sup> jaargang, nr. 2

## **Zondag 29 januari**

10.00 uur kand. S.C. Honing, Bodegraven  
Collecten : 1<sup>e</sup> Missionairwerk 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Martine Samplonius – Sara Kroon  
Koffie : Emmy van der Gref

## **Zondag 5 februari**

10.00 uur ds. A.S. de Winter, **DOOPDIENST m.m.v. de cantorij**  
Collecten : 1<sup>e</sup> Werelddiaconaat; 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Maura Kruijning – Jolande Tinholt  
Koffie : Marian Kruijning  
19.00 uur ds. P. Nagel, Loenen a/d Vecht  
Collecte : Kerk



## **Zondag 12 februari**

10.00 uur ds. W.P. Vermeulen, Utrecht, **Heilig Avondmaal**  
Collecten: 1<sup>e</sup> Wilde Ganzen; 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Lisette Groen – Joas van der Linden  
Koffie : Jacobien Kalule



## **Zondag 19 februari**

10.00 uur ds. M. van der Poel, Utrecht  
Collecten : 1<sup>e</sup> Zending (St. Gave); 2<sup>e</sup> Kerk  
Oppas : Nel van den Broek – Nieske Veldhuisen  
Koffie : Henk Holtmanns  
19.00 uur ds. D.J. de Rooij, Zwartebroek  
Collecte : Zending

## **RONDOM DE DIENSTEN**

**Zondag 5 februari 10.00 uur** wordt een bijzonder moment in het leven van Lucca Prudhomme-Lindeboom en zijn ouders Maxime en Fabien. Lucca ontvangt die ochtend de Heilige Doop. Het gezin woont in Nantes (Frankrijk), maar ervaart Nigtevecht (Maxime groeide hier op) als een thuis en wil o.a. daarom Lucca hier laten dopen. Als onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus, stemmen we daar graag mee in. De schriftlezing is op dit moment nog niet bekend, wel staat vast dat de **cantorij** haar medewerking zal verlenen aan de **doopdienst**.

*Vanwege nascholing, voorjaarsvakantie en een aantal preekbeurten elders, is dit de enige dienst in februari waarin ik zelf voorga. Voor de overige ochtend- en avonddiensten evenzeer een gezegende samenzijn gewenst.*

## **VANUIT DE KERKENRAAD**

### **Kort verslag van de kerkenraadvergadering van 12 januari 2017**

Nadat de vergadering door de voorzitter was geopend met het lezen van Efeziërs 2, het zingen van Hemelhoog 399 en gebed, werd het woord gegeven aan mevrouw Nynke Dijkstra van de landelijke PKN.

Zij was gevraagd om ons toe te rusten aan de hand van een aantal vragen die in een vorige kerkenraadsvergadering waren opgesteld. De hoofdvraag luidde: **“Hoe kunnen we als dorpskerk in Nigtevecht een missionaire kerk zijn, met inachtneming de ontwikkelingen van Kerk 2025?”**

Mevrouw Dijkstra bracht naar voren dat deze vragen in veel gemeenten leven en er moeilijk concreet antwoord op gegeven kan worden. Wel gaf zij een aantal aanreikingen die in onze gemeente goed bruikbaar kunnen zijn. De punten die mevrouw Dijkstra ons aangegeven heeft, zullen uitgewerkt worden en tijdens de gemeenteavond van 30 januari naar voren gebracht worden.

De avond werd afgesloten met de overdenking 'Het ene lichaam en de vele leden': laten we kijken naar de talenten die mensen hebben en of we daar gebruik van kunnen maken.

*Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,  
Gerda van Lindenberg*

**Actie Kerkbalans  
21 januari- 5 februari 2017  
MIJN KERK VERBINDT  
Gemeenteavond  
30 januari 2017, 20.00 uur  
Verenigingsgebouw  
Dorpsstraat 43**



## **Verbinding gezocht!**

Al eeuwen lang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk.

Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit.

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding, terecht kan in de kerk.

In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, willen wij deze mensen graag opzoeken. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God.

Kerkbalans is er voor om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu en de kerk van morgen.

Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Bram Kruijning*

## **KRINGEN**

### **Kring: 'Als je iemand verloren hebt'**

De eerste aanmeldingen zijn binnen en dus zal de kring definitief door gaan. Eén van de aspecten van kerk-zijn is 'Troosten', volgens de landelijke campagne die de Protestantse Kerk deze maand heeft gelanceerd. Deze kring sluit daarbij aan en is één van onze manieren van kerk-zijn te Nigtevecht. De gemeenschap van de kerk biedt een veilige plaats om verdriet en hoop te delen.

De kring is bedoeld voor mensen die iemand verloren hebben. Een man of vrouw. Een ouder. Een broer of zus, zoon of dochter.

In drie avonden komen we bij elkaar en vertellen we: Wie mis je? Hoe mis je hem of haar? Wat is er allemaal voor je veranderd door dit overlijden? Wat heeft je kracht gegeven? Wat is je tegen gevallen? Wat heeft dit alles met je geloof en visie op het leven gedaan?



- *Dianne Kroon en ds. Arie de Winter leiden de gesprekken die zullen plaatsvinden op donderdag 16 en 30 maart en 20 april van 20.00-22.00 uur.*
- *Wil je delen over het verlies dat je meemaakte? Vind je het fijn om erover met anderen van gedachten te wisselen?*
- *Meld je dan bij Dianne of ds. Arie voor meer informatie of opgave.*

## DIACONIE

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	1 januari	Nederlands Bijbelgenootschap	€	50,75
Ochtendcollecte	8 januari	Helpt U hopen	€	89,91
Avondcollecte	8 januari	Helpt U hopen	€	35,50
Ochtendcollecte	15 januari	Oecumene	€	61,30

*Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman*

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtend 1 januari	€	45,85	<b>Stand kozijn:</b> ongewijzigd: € 46,50
Ochtend 8 januari	€	75,40	
Ochtend 15 januari	€	87,25	

*Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken*

## AGENDA

*Tip: actuele wijzigingen in datum, tijd en locaties vind je in de agenda op de website van onze gemeente: [www.kerknigtevecht.nl/actueel/agenda](http://www.kerknigtevecht.nl/actueel/agenda)*

<b>Voedselbank Weesp</b>	Iedere <b>Donderdag</b> , 12.30 -13 uur, spullen brengen
<b>Gemeenteavond</b>	<b>Maandag</b> 30 jan., 20 – 22 uur, Ver. gebouw
<b>Gesprekskring rond de bijbel</b>	<b>Donderdag</b> 2 en 23 febr, 16 maart, 6 april, 11 mei en 1 juni, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
<b>Follow Me</b>	<b>Maandag</b> 13 febr, 19.30-20.30 uur
<b>On Track</b>	<b>Donderdag</b> 2, 16 febr, 17-18.30 uur
<b>Rock Solid</b>	<b>Vrijdag</b> 27 jan, 19.30 -21.30 uur, Ver. Geb
<b>Gebedsbijeenkomst</b>	<b>Dinsdag</b> 31 jan, 20.00-20.45 uur, Kerk
<b>Kring 'Als je iemand verloren hebt'</b>	<b>Donderdag</b> 16, 30 maart, 20 april van 20-22 uur

## BIJBELLEESROOSTER

<b>januari</b>		8 wo	Spreuken 10:22-32
30 ma	Matteüs 5:13-26	9 do	2 Kronieken 5:2-14
31 di	Matteüs 5:27-37	10 vrij	2 Kronieken 6:1-11
		11 za	2 Kronieken 6:12-21
<b>februari</b>		12 zo	2 Kronieken 6:22-31
1 wo	Matteüs 5:38-48	13 ma	2 Kronieken 6:32-42
2 do	Psalm 48	14 di	2 Kronieken 7:1-10
3 vrij	2 Kronieken 3:1-14	15 wo	2 Kronieken 7:11-22
4 zat	2 Kronieken 3:15-4:10	16 do	Spreuken 11:1-11
5 zo	2 Kronieken 4:11-5:1	17 vrij	Spreuken 11:12-21
6 ma	Spreuken 10:1-10	18 zat	Spreuken 11:22-31
7 di	Spreuken 10:11-21	19 zo	Psalm 83

### COLOFON

### COPIJ

Het **Contactblad** verschijnt **om de drie à vier** weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.

Verschijningsdata van het Contactblad 2017 :  
11 maart, 1 april, 22 april, 13 mei, 3 juni, 24 juni (periode van 4 weken), 22 juli, 12 augustus, 2 september, 23 september, 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december

**Redactie Contactblad:** Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Lampe.

**Kopij Contactblad:** inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail

**Kopij KidsCorner:** inleveren bij Christa Lampe, graag per e-mail

**Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:**  
Mw. D. Schoonhoven

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :

**Zaterdag 18 februari 2017**

Kopij graag inleveren **uiterlijk** op :

**11 februari 2017**

*Financiële bijdragen* voor de kostenloze verspreiding van het **CONTACTBLAD** zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening van :  
het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad',  
op giro: NL 30 INGB 0000519303

HET PROBLEEM  
DAT VOOR JE LIGT,  
IS NOOIT ZO GROOT  
ALS DE PERSOON  
DIE ACHTER JE  
STAAT

visje  
WWW.VISJEPPOSTERS.NL

LAAT BIJ HET  
VERLATEN VAN  
DE KERK JE  
GELOOF NIET IN  
DE GARDEROBE  
ACHTER!

visje  
WWW.VISJEPPOSTERS.NL

## OVERWEGING

### Langs de zijlijn

Simone krijgt in dit verhaal van Christine van Reeuwijk (creeuwijk1969@kpnmail.nl) te weinig aandacht van haar ouders en mentor, maar wordt door haar oma wel gezien en in haar kracht gezet.

### Pubermeisje

Er zitten maar zes weken vakantie tussen de overgang van de basisschool naar de middelbare school, maar het vraagt zeker van vmbo-leerlingen soms toch wel wat tijd om te leren hoe je moet leren.

Ook Simone moest heel erg wennen aan haar nieuwe leven en kreeg door de vechtscheiding van haar ouders ook nog eens extra veel te verstouwen. Thuis ging het niet goed en daardoor op school ook niet. Ze meldde zich steeds vaker ziek. Simone was qua uiterlijk vroeg rijp, maar van binnen nog een speels kind en ook dat botste nogal eens. Haar moeder was vooral druk met haar nieuwe vriend en haar buiten-de-deur-werk. 'Geen wasmanden, geen kinderen met waarom-niet-vragen meer. Ik ben voor-taan een laptopper in een café,' had ze na de scheiding gezegd.

En de mentor op school had ook al geen aandacht voor haar.

Op een dag vertelde haar vriendin dat hij toen ze weer eens met buikpijn thuiszat tegen de klas had gezegd: 'Simone is gewoon schoolziek.' Compleet overstuurd was ze naar haar oma gefietst.

Zij zei: 'Kom gauw verder. Wat is er?'

Ze liet haar even en luisterde.

'Ik weet heus dat ik er soms met mijn pet naar heb gegooid, maar ik kan gewoon ook geen goed meer doen ook.'

Ze snikte. 'En ik wil niet meer naar school. En mama doet altijd zo lelijk over papa. Hij neemt volgens haar geen enkele verantwoordelijkheid. Nou, dat moet zij zeggen.'

Oma trok haar op schoot. 'Ach, wat verdrietig toch.'

Even later keken ze samen in de spiegel.

Oma vroeg: 'Wie zie je daar?'

'Simone.' 'En wie nog meer?'

'Oma.' 'Nee, dat bedoel ik niet.'

'Wat dan?' 'Voel je wat ik zie?'

Ze haalde haar schouders op.

'Ik zie een heel mooi pubermeisje.'

Simone lachte verlegen.

Oma ook, maar 's nachts in bed lag ze te woelen. Ze knipte haar schemerlampje aan en weer uit en weer aan. Pakte een blocnote en noteerde punten voor een brief aan de mentor. Wat dacht die leraar wel niet om het via Simone's klasgenoten te spelen, wat onprofessioneel toch. Het is dat het niet haar taak was om hem er daadwerkelijk op aan te spreken, maar anders. En haar dochter kreeg ook nog wel van haar te horen. Je zou er toch ook schoolziek van worden. Ze had heus begrip voor de werkdruk van de leraren, maar je moest deze groep zwakkere leerlingen toch juist beschermen. Ga het gesprek aan, zet ze in hun kracht. Ze las deze laatste zin nog een keer en dacht: hee, ik moet Simone gewoon zelf weerbaarder maken.

We zullen de mentor eens laten zien dat hij zich lelijk in haar heeft vergist.

Simone was heel blij met oma's hulp en maakte voorlopig graag huiswerk bij haar. Een paar maanden later liep de mentor door het klaslokaal.

Voetstappen kwamen dichterbij, Simone verschuilde zich achter haar lange haren.

Hij stopte naast haar, bulderde: 'Heb jij je huiswerk gemaakt?'

Ze schrok en keek hem aan: 'Ja meneer.'

De mentor glimlachte: 'Ja, dat zie ik, je hebt een acht en half voor biologie.'

Simone wist niet hoe snel ze na schooltijd naar haar oma moest fietsen.

Oma gaf haar een kus en zei: 'Een acht'.