

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 5 november 2016

(60<sup>e</sup> jaargang, nr. 15)

## **Zondag 6 november Dankstond, 1<sup>e</sup> fase belijdenis en Plusdienst**

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1<sup>e</sup> Zending Logos Hope ; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen – Yannick Sebukoza

Koffie : Henk Holtmanns

19.00 uur ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht

Collecte : Zending

## **Zondag 13 november**

10.00 uur prop. W.F. Warnar, Lisse

Collecten : 1<sup>e</sup> KIA Diaconaat; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Ellen de Haan – Rachel Kroon

Koffie : Marian Kruyning

## **Zondag 20 november Laatste zondag Kerkelijk jaar**

10.00 uur ds. A.S. de Winter ***m.m.v. de cantorij***

Collecten : 1<sup>e</sup> Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Sara Kroon – Jolande Tinholt

Koffie : Jabe van Noordenne

19.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede

Collecte : Kerk

## **Zondag 27 november Heilig Avondmaal 1<sup>e</sup> Advent**

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1<sup>e</sup> Wilde Ganzen; 2<sup>e</sup> Kerk

Oppas : Nel van den Broek – Irene Udo

Koffie : Nel van den Broek

## RONDOM DE DIENSTEN

**Zondag 6 november 10.00 uur** vieren we Dankdag voor gewas en arbeid. Er is veel om te danken, bijvoorbeeld dat in deze dienst enkele tieners 1<sup>ste</sup> Fase Belijdenis zullen afleggen en daarmee welkom geheten worden bij de vieringen van het Avondmaal. De schriftlezing is Johannes 2:1-11 over het wonder dat Jezus doet op de bruiloft in Kana.

**Zondag 20 november 10.00 uur** is de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. In deze dienst noemen we de namen van hen uit onze gemeente en ons dorp die ons in het jaar 2015-2016 zijn overleden. Er is stilte, samenzang en zang door de cantorij. De lezingen zijn uit Jesaja 61:1-3 en Johannes 14:1-11 en gaan beide over troost en hoop voor de toekomst.

**Zondag 27 november 10.00 uur** is de Eerste Zondag van Advent. We vieren de Maaltijd van de Heer, wat ook een vorm is van verwachten en uitkijken; advent. De lezing is nog niet bekend want ik heb nog niet bedacht welk bijbelboek we dit jaar in de adventsperiode zullen volgen.

## VANUIT DE GEMEENTE

### Werkdagen predikant

Nu het zwangerschapsverlof van Karen ten einde loopt hebben we een nieuwe weekplanning moeten opstellen. Dit heeft tot gevolg dat ik een werkdag zal wisselen. In plaats van maandag tot en met donderdag te werken voor de Protestantse Gemeente Nigtevecht, zal ik voortaan op maandag werken en op woensdag tot en met vrijdag. De dinsdag wordt dus mijn nieuwe 'vrije' dag.

### Oproep: wie heeft er een Kerststal?

In de Adventsperiode willen we elke zondag een kerststal opstellen in de kerk. Die wordt dan gebruikt bij het kindermoment, maar is ook voor volwassenen interessant. Elke kerststal legt immers eigen accenten in het Kerstevangelie.

*Heeft u een kerststal in uw bezit? Mag deze op één Adventszondag in de kerk worden geplaatst en kunt u er wat meer informatie over geven? Meld u dan bij iemand van de commissie erediensten.*

De kinderen zullen tijdens deze periode bij de Spoorzoekers bouwen aan een eigen kerststal die rond Kerst klaar zal zijn.

*Groet, Bert, Janda, Jacco en ds. Arie*

### Avonddienst in het kerkkoor

Onlangs vierden we een avonddienst in het kerkkoor om te kijken of dit het gevoel van: 'we zijn met zo weinig' kon wegnemen. Er is veel en uitgebreid gereageerd op de opstelling (dank daarvoor) en we geven hierbij een samenvatting:

- Voor velen gaf het vieren in het kerkkoor een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid. Het zingen verliep beter door de akoestiek van het koor en het dichterbij elkaar zitten. Ook wordt de interactie en verbondenheid tussen voorganger en gemeente gewaardeerd. Kortom: positieve reacties.

Daarom is door de kerkenraad besloten om met ingang van heden alle avonddiensten in het kerkkoor te vieren.

Wel waren er wat verbeterpunten:

- De stoelen stonden dicht op elkaar en op sommige plaatsen zat je wel erg dicht op de muur of de voorganger. Door de stoelen en tafel in de lengterichting van de kerk te plaatsen is dit nu verholpen. Er zijn nu voldoende zitplaatsen en er is meer ruimte. Het kan in het koor iets kouder aanvoelen dan in de kerk, vanwege de stenen ondergrond. Dat nadeel kunnen we niet wegnemen. Koude voeten, maar een verwarmd hart vanwege de gemeenschap en het Evangeliewoord.

*De avonddienst is de moeite waard om bij te wonen wanneer je van geloofsverdieping, ingetogenheid en verbondenheid houdt.*

*Groet namens de commissie erediensten; Bert, Janda, Jacco en ds. Arie*

### **Boekentip voor ouderen.**

Onlangs bezochten Henny van Emmerik, Nel de Haan en ds. Arie de Winter een toerustingsochtend van de IZB en het blad 'Lichtspoor' over ouderenbezoekwerk. In twee lezingen kregen we o.a. informatie over hoe het is om vandaag de dag oudere te zijn. Omdat daarin een ander geluid klonk dan je nu zoveel hoort en leest, wanneer het gaat over 'zinnig' leven wanneer je ouder wordt, geven we door wat ons aansprak.

- In de maatschappij wordt de waarde van ouderen steeds meer economisch gemeten. Een oudere kan minder en kost meer is een veel gehoorde mening en wat kan dat je als oudere aanvlagen. Theologisch gezien is waardevol zijn iets dat via een andere weg gemeten wordt. In Zacharia 8:3-5 wordt een blik gegeven op Gods ideale wereld: *'Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. "Stad van trouw" zal Jeruzalem heten, en de berg van de HEER van de hemelse machten "Heilige berg". Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen.'* Juist de groepen die economisch van minder waarde zijn, kinderen en ouderen, krijgen een belangrijke plaats in het toekomstbeeld. Het hemels Jeruzalem wordt bewoond door ouderen, zittend op een bankje op een plein, waar spelende kinderen rennen en gillen van plezier. God denkt anders over wat en wie waardevol is!

Enkele andere opmerkingen die bij gebleven zijn: als oudere ben je niet 'zinnig'. In tegendeel: het zijn juist 40-ers die het levensgeluk minder waarderen dan 65+ers. De drukte om werk en gezin kan in die jaren zo zwaar zijn dat het levensgeluk dan lager scoort. Het vooroordeel dat ouderen van minder waarde en zinnig zijn werkt beangstigend en bevestigend. Wie ouder is heeft simpelweg unieke wisselende uitdagingen (die ook een 30-er heeft overigens).

Enkele van die uitdagingen zijn:

**(1)** Het leggen van nieuwe fundamenten. Stel, je bent 67, net gepensioneerd en zit zonder de vertrouwdheid van werk en ritme. Ineens ben je thuis, ineens is je partner hele dagen thuis. Daar moet je mee leren omgaan.

**(2)** Grenzen bewaken en werken aan zelfrespect is dan eveneens een uitdaging. Omwille van de tijd die ruim beschikbaar is, kun je overal 'ja' op zeggen. Maar wat wil je echt, wat wil je graag met de jaren die nu voor je liggen?

**(3)** Wanneer de jaren gaan tellen, eist dat ook lichamelijk tol. Je zult bewuster los moet laten en bewuster vast kunnen houden. Onderhoud van de tuin, skiën,

in eigen huis je verjaardagsfeest vieren: soms moet je wat loslaten. Zodat je energie hebt om vast te blijven wat je echt dierbaar is. Je kunt teleurgesteld raken omdat het minder gaat en je minder kunt, maar je kunt ook denken: nu ga ik juist datgene doen wat me bezielt, wat ik het belangrijkste vind.

**(4)** Je leert het heden meer waarderen. Het besef van eindigheid en minder mogelijkheden doet het geluk groeien om wat nu is.

**(5)** Doorgeven van levenservaringen. Als oudere heeft u ervaring opgedaan in het maken van keuzes, omdat u minder mogelijkheden heeft. In het overwegen van keuzes kunt u jongere generaties helpen. De kleinkinderen kennen keuzestress omdat er voor hen zoveel keuzemogelijkheden zijn. U kunt ze helpen door uit te leggen hoe u keuzes maakt en bepaald heeft wat werkelijk belangrijk is.

*Meer kunt u lezen in:*

*Reizen door nieuw land. Ouder worden met perspectief,  
Wil Doornenbal, ISBN: 9789023970477.*

*Een boekentip voor wie ouder is of met ouderen omgaat.*

## JEUGD

### **Groep 8 van de Flambouw en de Rock Solidclub van de kerk verkopen kruidnoten om vluchtelingen te helpen**

Kruidnoten, die koop je toch elk jaar wel als het seizoen erom vraagt. Lekker bij een kop koffie of – beter nog – warme chocolademelk.

Door ZOA-kruidnoten te kopen, help je tegelijkertijd vluchtelingen wereldwijd. ***Per verkochte zak komt een euro ten goede aan de hulpverlening voor slachtoffers van rampen en conflicten.***

Ook in De Flambouw zijn deze lekkere kruidnoten te koop. We hebben zelf een eigen kraam gebouwd van waaruit we ze verkopen. Op de poster bij de kraam houden we bij wat we met elkaar bereiken:

- 10 verkochte zakjes: dekens voor een gevlucht gezin
- 50 verkochte zakjes: onderwijs en traumaverwerking voor een gevlucht kind uit Zuid-Sudan
- 100 verkochte zakjes: een vakopleiding voor een ontheemde vrouw in Afghanistan.

**Doet u mee? De kruidnotenkraam is van maandag 14 november tot vrijdag 18 november open van 's ochtends 8.20-8.35 en 's middags van 15.00-15.15 (en op woensdag van 12.30-12.45).**

### **Start Follow Me catechese**

Een uur om je geloof te bespreken, uit te proberen, te onderzoeken en te verdiepen. Samen met andere jongeren die ook in Jezus geloven en meer van hem willen weten. Want ook al voelt het soms wel zo: je bent niet de enige die jong is en gelooft!

*Op 14 november om 19.30 uur start het nieuwe seizoen Follow Me. We komen op maandagavond bij elkaar, eens in de twee weken en het is bij ds. Arie de Winter thuis.*

*Met hartelijke groet voor u en jou, ds. Arie de Winter*



Aanstaande **vrijdag 4 november** beginnen we weer met **Rock Solid** en daar hebben we jou bij nodig!!!

**Jij** (alle kinderen uit groep 8 of 1<sup>e</sup> klas middelbare school) bent hierbij van harte uitgenodigd!

We hebben geweldige programma's voor jullie gemaakt.  
De avonden beginnen om half 8 en eindigen ongeveer om half 10.  
Jullie worden dan verwacht in het verenigingsgebouw  
(gebouwtje naast de kerk).

*Hieronder staan de data:  
Vrijdag 4 november 2016  
Vrijdag 18 november 2016  
Vrijdag 2 december 2016*

**Wij hopen jullie allemaal te zien  
op 4 november !!**

De leiding:  
Jacco Kroon en Marieke van der Bijl

**ROCK  
SOLID**

## COMMISSIES

### **Dankdag voor gewas en arbeid**

Op 6 november vieren we in de kerk 'Dankdag voor gewas en arbeid'.

- Hoe zijn we eigenlijk aan deze gewoonte gekomen?

*Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarvan iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.*

*In de Protestantse kerk vieren wij deze dag niet op woensdag maar op de eerste zondag die hierop volgt.*

Om onze dankbaarheid te uiten wordt een attentie uitgedeeld aan alle inwoners van Nigtevecht die 70 jaar of ouder zijn. Dit jaar is de attentie besteld bij de Stichting ZOA .

- ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen met de getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan verder herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het christelijk geloof is de motivatie van deze stichting.

*Ieder jaar probeert de contactcommissie zo zorgvuldig mogelijk de juiste lijst met namen samen te stellen. Mocht u ter ore komen dat deze lijst moet worden aangepast, dan horen wij dit graag! Verder wordt de attentie uitgedeeld door vele leden van de kerk. Dit kan op zondag 6 november zijn, maar ook in de week erna.*

*Hartelijke groet, de contactcommissie,  
Ria, Nel, Henny, Maartje, Bia en Esther*

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtend 9 oktober	€ 97,30	<b>Stand kozijn:</b>
Ochtend 16 oktober	€ 74,98	Oude stand: € 33,50
Avond 16 oktober	€ 33,90	Erbij € 5,50
Ochtend 23 oktober	€ 64,60	Nieuwe stand: € 39,-

*Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken*

## DIACONIE

### Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtend	9 oktober	Helpt U hopen	€ 97,00
Ochtend	16 oktober	Werelddiaconaat	€ 57,65
Avond	22 oktober	LTO dankdienst "Helpt U hopen"	€ 254,65
Ochtend	23 oktober	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€ 53,25

*Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman*

## DIVERSEN

### Gelegenheidskoor

*Beste gemeenteleden,*

*Nu de wintertijd is aangebroken, gaan we ons weer voorbereiden op de komende tijd. Dat betekent voor de cantorij dat we beginnen met het repeteren voor de kerstnachtdienst.*

We kunnen ons voorstellen, dat er dorpsgenoten zijn, die het leuk vinden om mee te doen aan een kort project.  
 U bent vanaf woensdag 9 november om 19.30 uur van harte welkom om met ons mee te repeteren voor de kerstnachtdienst.  
 Op deze manier ontstaat er voor de kerstnachtdienst een mooi gelegenheidskoor.  
**Van harte welkom op woensdag 9 november om 19.30 uur.**  
**De koffie staat klaar!**

Met vriendelijke groet, Ina Boshuizen  
 Elly Creemer

## De cantor

Voor de meesten van jullie zal ik geen volkomen vreemde meer zijn. Ik ben sinds augustus van dit jaar de nieuwe cantor van Nigtevecht. Met veel plezier repeteer ik wekelijks met de cantorij, en inmiddels hebben wij ook al aan twee erediensten onze muzikale bijdrage geleverd.  
 Opgegroeid op Goeree-Overflakkee, ben ik in 2014 Theologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In deze stad woon ik sinds die tijd ook op kamers. De studie Theologie combineer ik met een studie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag; waar ik hoofdvak orgel studeer, met de bijvakken piano en zang. In de liturgie komen beide studies buitengewoon mooi samen; je kunt het omschrijven als 'musiceren in een theologisch kader'.  
*Graag wil ik in Nigtevecht met de cantorij hier mijn bijdrage aan leveren, zodat God in een veelheid van stemmen wordt groot gemaakt.*

Met een hartelijke groet, Floris van Gils

## Het Hollandkoor zingt in Huizen.

**Heeft u zin om lekker te zingen en naar mooie christelijke liederen te luisteren dan bent u van harte welkom bij het concert van het Hollandkoor op 19 november.**

Het Hollandkoor is het grootste Christelijke koor van Nederland en telt ruim 600 leden. Het is 25 jaar geleden ontstaan door Christenen voor Israël. Het Hollandkoor geeft concerten door het hele land en oefent wekelijks in Voorthuizen, Goes en Hoogeveen. Om de paar jaar maakt het koor een reis door Israël om daar verschillende concerten te geven.

*Het Hollandkoor zingt op zaterdag 19 november in de Zenderkerk in Huizen. Het concert begint om 19.00 uur. Vanaf 18.15 zijn de deuren van de kerk open. De toegang voor dit concert is gratis.*

<b>AGENDA</b>	
<b>Voedselbank Weesp</b>	Iedere <b>donderdag</b> , 12.30 -13 uur, spullen brengen
<b>Solid Friends</b>	<b>Vrijdag</b> 11 november
<b>Gesprekskring</b>	<b>Donderdag</b> 17 nov, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
<b>16+ Aan tafel</b>	<b>Maandag</b> 21 nov, 20-21.30 uur, Klein Muiden 49
<b>On Track</b>	<b>Donderdag</b> 17 nov, 17-18.30 uur, Nieuweweg 14
<b>Rock Solid</b>	<b>Vrijdag</b> 4 nov, 18 nov, 2 dec, 19.30 -21.30 uur, Ver. gebouw

<b>Gelegenheidskoor</b>	<b>Woensdag</b> 9 november, 19.30 uur, kerk
<b>Verkoop ZOA kruidnoten</b>	<b>Week</b> 14 - 18 nov ochtends 8.20-8.35 uur/ 's middags van 15.00-15.15 uur (en op woensdag van 12.30-12.45 uur)
<b>Follow Me</b>	<b>Maandag</b> 14 nov, 19.30 -20.30 uur, Nieuweweg 14
<b>Optreden Hollandkoor</b>	<b>Zaterdag</b> 19 november, 19.00 uur, Huizen

**Tip: actuele wijzigingen in datum, tijd en locaties vind je in de agenda op de website van onze gemeente: [www.kerknigtevecht.nl/actueel/agenda](http://www.kerknigtevecht.nl/actueel/agenda)**

## BIJBELLEESROOSTER

<b>november</b>		17 do	Genesis 47:28–48:7
7 ma	Genesis 44:14-34	18 vrij	Genesis 48:8-22
8 di	Genesis 45:1-20	19 za	Psalm 46
9 wo	Genesis 45:21–46:7(27)	20 zo	Lucas 21:5-19
10 do	Lucas 20:1-8	21 ma	Lucas 21:20-28
11 vrij	Lucas 20:9-19	22 di	Lucas 21:29-38
12 zat	Lucas 20:20-26	23 wo	Genesis 49:1-13
13 zo	Lucas 20:27-40	24 do	Genesis 49:14-28
14 ma	Lucas 20:41–21:4	25 vrij	Genesis 49:29–50:14
15 di	Genesis 46:28–47:12	26 zat	Genesis 50:15-26
16 wo	Genesis 47:13-27	27 zo	Romeinen 12:1-8

### COLOFON

Het **Contactblad** verschijnt **om de drie à vier** weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.

Verschijningsdata van het Contactblad 2016 :  
17 december

**Redactie Contactblad:** Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Lampe.

**Kopij Contactblad:** inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail

**Kopij KidsCorner:** inleveren bij Christa Lampe, graag per e-mail

**Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:**  
Mw. D. Schoonhoven

### COPIJ

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :

**Zaterdag 26 november 2016**

Kopij graag inleveren **uiterlijk** op :

**19 november**

*Financiële bijdragen* voor de kostenloze verspreiding van het **CONTACTBLAD** zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303