

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 26 november 2016

(60^e jaargang, nr. 16)

Zondag 27 november Heilig Avondmaal 1^e Advent

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e Kerk

Oppas : Nel van den Broek – Irene Udo

Koffie : Nel van den Broek

Zondag 4 december 2^e Advent

10.00 uur ds. K. Hage, Breukelen

Collecten : 1^e Pastoraat; 2^e Kerk

Oppas : Martine Samplonius – Rachel Kroon

Koffie : Bert Letteboer

19.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecte : Diaconie



Zondag 11 december 3^e Advent

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Open Doors; 2^e Kerk

Oppas : Maura Kruijning –
Marinka Buurman

Koffie : Hijmen van Lindenberg

Zondag 18 december 4^e Advent

10.00 uur kand. mw. E. van Schie, Gouda

Collecten : 1^e Stichting Havenlicht; 2^e Kerk

Oppas : Marieke van der Bijl – Joas van der Linden

Koffie : Janda van Zadelhoff

19.00 uur drs. J. Mulder, Hilversum

Collecte : Kerk

RONDOM DE DIENSTEN

Advent is aangevangen. De tijd van bezinning en verlangen naar vernieuwing. Inkeer en stilte horen daarbij, om datgene wat onze tijd zo donker kleurt. Maar ook vreugde en hoop horen erbij, omdat er met de geboorte van Jezus Christus, licht is doorgedrongen in onze wereld.

Een bijbelboek wat hier bijpast, is het boek Jona. Een prachtig verhaal over ongehoorzaamheid, wonderlijk ingrijpen door God, bezinning en verandering. In de Adventsperiode zullen de diensten waarin ik voorga, gaan over Jona.

Op de 1^{ste} Adventszondag 27 november lezen we in de ochtenddienst Jona 1 en 2. Op de 2^{de} Adventszondag 4 december lezen we in de avonddienst Jona 3 en de week erna op de 3^{de} Zondag van Advent 11 december lezen we in de ochtenddienst Jona 4.

Een betekenisvolle tijd van Advent toegebeden!

VANUIT DE GEMEENTE

Praktijk Pauwenveer

Tijdens de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar was in er in het Verenigingsgebouw een boekentafel met materiaal rond omgaan met verlies en rouw(verwerking). Deze boeken komen uit mijn Praktijk Pauwenveer, waarin ik naast het predikantsschap werkzaam ben. Wat houdt dit in? Als verliesbegeleider sta ik kinderen, jongeren of volwassenen bij die te maken hebben met bijvoorbeeld rouw of een echtscheiding. Door gesprek, opdrachten en creatieve werkvormen kun je op verhaal komen en gedachten en gevoelens (leren) uiten.

Andere onderdelen van dit werk zijn het geven van workshops op basisscholen, in kerken of organisaties. En het vormgeven van een afscheid of leiden van een (buitenkerkelijke) uitvaart. *Meer informatie vindt u op www.pauwenveer.nl*

Natuurlijk zet ik een basisdeel van de kennis en ervaring over omgaan met verlies ook in binnen het pastoraat en kan daar kosteloos een beroep op gedaan worden. Eén voorbeeld daarvan is de vraag vanuit enkele gemeenteleden om een kortlopende kring te organiseren rond het verlies van een ouder of partner. De komende weken wordt dit idee verder uitgewerkt en in het komende contactblad zult u hier meer informatie ontvangen.



Met vriendelijke groet, ds. Arie de Winter

**praktijk
Pauwenveer**
begeleiding bij rouw of echtscheiding

DIACONIE



Uitnodiging voor het ouderenkerstfeest

Bent u 65 jaar of ouder?

Dan verwelkomen wij u graag op het kerstfeest!

Dit kerstfeest wordt gehouden op **donderdag 22 december** a.s.
Om 14.45 uur bent u van harte welkom in het verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat 43.

Na koffie, thee en banket gaan we naar de kerk, waar we onder begeleiding van de piano de door u gekozen kerstliederen zullen zingen en ds. A. de Winter een korte meditatie zal houden.

Daarna gaan we terug naar het verenigingsgebouw, waar we onder het genot van een hapje en een drankje naar het kerstverhaal zullen luisteren.

Na de gezamenlijke maaltijd willen we rond 19.00 uur het kerstfeest afsluiten.



Laat het ons weten als u, jij, iemand kent die 65 jaar of ouder is en in ons dorp woont en die misschien ook graag naar het ouderenkerstfeest wil komen maar geen uitnodiging heeft ontvangen. Dit willen wij graag horen!!

Wij kunnen dan diegene ook een persoonlijke uitnodiging sturen.

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	30 oktober	New Wine	€ 91,70
Ochtendcollecte	6 november	Zending (Logos Hope)	€ 160,95
Avondcollecte	6 november	Zending (Logos Hope)	€ 37,35
Ochtendcollecte	13 november	Diaconaat	€ 64,65

Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtend 30 oktober	€ 92,70	Stand kozijn:
Ochtend 6 november	€ 125,72	Ongewijzigd: € 39,-
Ochtend 13 november	€ 83,20	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

COMMISSIES

MAND ONDER DE TOREN VOOR STICHTING HET HAVENLICHT

U kunt nog tot en met **zondag 27 november 2016** iets in de mand onder de toren doen. De inhoud is bestemd voor het prachtige en gezegende werk onder internationale zeelieden door Stichting Het Havenlicht. Zoals u zich misschien nog kunt herinneren vertelden Theo en Yvonne van Zuilekom een paar jaar geleden in onze gemeente over hun bijzondere ervaringen met de levende Heere onder zeelieden die maandenlang van huis zijn.

Hieronder kunt u een stukje uit de laatste nieuwsbrief lezen:

AMSTERDAM

De laatste tijd zijn we aan boord van de schepen, regelmatig zeelieden tegengekomen uit: Letland, Litouwen, Estland, Polen, Oekraïne, Bulgarije en Roemenië, Rusland. Met velen van deze zeemannen en soms ook zeevrouwen hebben we gesproken.

Soms als een contact stroef liep, opende een flessenscheepje dat we gaven, norske harten. Velen mochten we bereiken met het Woord van God. Yvonne en ik zijn aan boord van een Portugees schip geweest, waarvan de bemanning voor een groot deel uit Filipijnen bestond. Daar werden we hartelijk welkom geheten en onderhielden er een goed contact met o.a. de kok. Ik maak altijd een grapje door te zeggen dat ik goede vrienden wil zijn met de Kok! Ik zal u vertellen: deze uitspraak opent werkelijk harten! Wij spraken ook met een bemanningslid die daar elke week een Bijbelstudiegroep aan boord leidt. We onderhouden met sommigen van hen contact. Aan boord van een kolossaal kolenschip trof ik een volledig Filipijnse bemanning aan. Met enkelen ontstond een goed pastoraal gesprek waarna ik met en voor een groepje heb gebeden. Je kon de tranen in hun ogen zien opwellen. Verder waren er aan boord van andere schepen zeevarenden uit: Ethiopië, Georgië, Egypte, Denemarken, Duitsland, Servië, Kroatië, België, Noorwegen en Nederland. We zijn dankbaar voor de goede kleding die we weer mochten ontvangen en we konden weer prachtige gebreide mutsen, truien, jassen, en andere kledingstukken aan voornamelijk Filipijnse zeemannen geven. Hier zijn zij altijd bijzonder blij mee.

*Hartelijk dank voor uw gebed en ander blijk van medeleven!
Theo en Yvonne van Zuilekom*

KERSTPAKKETTEN

Aan het eind van het jaar worden altijd weer kerstpakketten uitgedeeld. Dat betekent dat er tientallen of honderden pakketten worden samengesteld. Daarin zitten prettige en praktische dingen voor de zeelui, zoals zeep, deodorant, scheer crème, shampoo, tandpasta, agenda's, kalenders, pen & papier, en allerlei lekkers. In ieder pakket zit dan tevens een bijbel(gedeelte) in de eigen taal, plus een brochure over de betekenis van het kerstfeest. Speciaal voor deze pakketten worden het hele jaar door allerlei dames in het land (wollen) mutsen gebreid, die door de zeelui zeer gewaardeerd worden.

Wij houden van al deze activiteiten geen statistieken bij, maar het aantal contacten loopt in de duizenden. Er worden tientallen dvd's uitgedeeld, honderden Bijbels, en heel veel andere materialen. Naar schatting zo'n 5.000 tot 10.000 stuks per jaar.

NB Net als de zeelieden voelen Theo en Yvonne zich enorm bemoedigd

met de door ons verzamelde spullen voor de kerstpakketten.

MAND ONDER DE TOREN VOOR HET HAVENLICHT: WARM AANBEVOLEN!!

De zendingscommissie

**ALS JE DE DRAAD
KWIJT BENT,
VERTROUW ER
DAN OP DAT GOD
ALLE TOUWTJES
IN HANDEN HEEFT**

visje
www.visje.nl

DIVERSEN



Bedankje!



Bedankt voor alle lieve kaarten, prachtige bloemen, attenties en de vele telefoontjes die ik heb ontvangen voor en na mijn operatie aan mijn heup.

Hartverwarmend!

Hartelijke groet, Corry Hennipman

AGENDA

Voedselbank Weesp	Iedere Donderdag , 12.30 -13 uur, spullen brengen
Mand Havenlicht	t/m Zondag 27 nov: VULLEN van de mand, Kerk
Solid Friends	Vrijdag 2 december
Gesprekskring	Donderdag 8 dec, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw
16+ Aan tafel	Zondag 18 dec, 13.30 uur met lunch
On Track	Donderdag 1 dec, 17-18.30 uur
Rock Solid	Vrijdag 2 dec, 19.30 -21.30 uur, Ver. gebouw
Gebedsbijeenkomst	Dinsdag 20 dec, 10, 31 jan 20.00-20.45 uur, Kerk
Follow Me	Maandag 28 nov, 12 dec 19.30 -20.30 uur
Ouderenkerstfeest	Donderdag 22 dec, 14.45 - 19 uur, Ver. gebouw

Tip: actuele wijzigingen in datum, tijd en locaties vind je in de agenda op de website van onze gemeente: www.kerknigtevecht.nl/actueel/agenda

BIJBELLEESROOSTER

november		7 wo	Romeinen 16:17-27
28 ma	Romeinen 12:9-21	8 do	Psalm 141
29 di	Romeinen 13:1-7	9 vrij	Filippenzen 1:1-11
30 wo	Romeinen 13:8-14	10 za	Filippenzen 1:12-26
		11 zo	Filippenzen 1:27-2:11
december		12 ma	Filippenzen 2:12-18
1 do	Psalm 24	13 di	Filippenzen 2:19-30
2 vrij	Romeinen 14:1-12	14 wo	Filippenzen 3:1-11
3 zat	Romeinen 14:13-23	15 do	Filippenzen 3:12-21
4 zo	Romeinen 15:1-13	16 vrij	Jesaja 6:1-13
5 ma	Romeinen 15:14-33	17 zat	Jesaja 7:1-9
6 di	Romeinen 16:1-16	18 zo	Jesaja 7:10-17

COLOFON	COPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p>
	<p>Zaterdag 17 december 2016</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op :</p> <p style="text-align: center;">10 december</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Lampe.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Lampe, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

GEDICHT



Advent betekent wachten.

Wachten op de geboorte van het kind van Bethlehem.
Een tijd van voorbereiding en verwachting.
Een tijd van bezinning en stil worden.

Advent betekent luisteren.

Luisteren naar mijzelf,
of mijn hart vol is van geloof,
of ik de woorden van het evangelie
inhoud kan geven in mijn leven van alledag.

Advent betekent bidden.

Bidden, mijn handen gevouwen,
of zomaar een gebed dat in mij opkomt.
Bidden voor mensen om mij heen
of bidden voor mijzelf,
woorden vinden om te vragen en te danken.

Advent is komen.

Komen met verlangen naar het kind in Bethlehem,
waar God vlak bij mij staat.

tot één ziel die leeft.

De haast is gekeerd,
er is weer rust gekomen.

Bron: mediapastoraat RKK/KRO