

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 15 oktober 2016

(60^e jaargang, nr. 14)

Zondag 16 oktober

10.00 uur ds. C. van Dorp, Garderen

Collecten : 1^e Werelddiaconaat; 2^e kerk

Oppas : Yannick Sebukozo – Lisette Groen

Koffie : Kees Creemer

19.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecte : kerk

Zaterdag 22 oktober Oecumenische oogstdankviering *Mmv het koor "ALL Directions" uit Amstelveen*

19.30 uur ds. E.J. van Katwijk en dhr. H.J.J. van der Molen

Nederhorst ten Berg.

Zondag 23 oktober

10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2^e kerk

Oppas : Marieke van der Bijl - Tessa van der Linden

Koffie : Jos van der Linden

Zondag 30 oktober

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e New Wine: 2^e kerk

Oppas : Joas van der Linden - Henk den Hartog

Koffie : Jacobien Kalule

Zondag 6 november Dankstond, 1^e fase belijdenis en Plusdienst

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Zending Logos Hope ; 2^e kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen – Yannick Sebukozo

Koffie : Henk Holtmanns

19.00 uur voorganger nog niet bekend

RONDOM DE DIENSTEN

Na de zomerserie vanuit de Psalmen zal ik tot straks de Adventsperiode begint, de schriftgedeelten kiezen uit het Nieuwe Testament.

Zondag 16 oktober 19.00 uur zal de schriftlezing zijn uit Matteüs 9:1-13. Jezus gaat aan tafel met Matteüs (Levi), die op dat moment nog volop 'tollenaar' is. Door hem te accepteren zet Jezus het heersende gedachtegoed op zijn kop. *De avonddienst vieren we in het koor van de kerk. U leest hierover meer bij de verdere berichtgeving vanuit de gemeente.*

Zondag 30 oktober 10.00 uur staat er een 'vreemde' gelijkenis centraal. Hij staat in Lucas 16. Lees alvast eens door en vraag jezelf af: Hoe kan Jezus deze onrechtvaardige rentmeester nu als voorbeeld stellen voor ons?

Zondag 6 november 10.00 uur vieren we Dankdag voor gewas en arbeid. Er is veel om te danken, bijvoorbeeld dat in deze dienst enkele tieners 1^{ste} Fase Belijdenis zullen afleggen en daarmee welkom geheten worden bij de vieringen van het Avondmaal. De schriftlezing zal in overleg met de tieners worden vastgesteld.

Zegenrijke ontmoetingen met Christus gewenst in de diensten waarin er gastvoorgangers komen en in bovenstaande waarin ik zelf zal voorgaan.

*Vriendelijke groet,
ds. Arie de Winter*

Avonddienst in het kerkkoor

De avonddiensten zijn intieme, ingetogen vieringen die trouw bezocht worden door een groepje gemeenteleden. Maar in een grote kerk overvalt je als bezoeker en voorganger weleens het gevoel: we zijn met zo weinig.....Verspreid door de hele kerk zitten maken ook het contact en de samenhang lastig.

Als proef willen we eenmalig ervaren hoe het is om de avonddienst in het kerkkoor te vieren. Dit zal plaatsvinden op zondagavond 16 oktober in een dienst waarin onze eigen predikant voorgaat.

De dienst wordt geleid vanachter de tafel en daarvoor worden een aantal rijen stoelen geplaatst. Wilt u deze dienst niet plaatsnemen in de kerk, maar in het koorgedeelte? En wilt u na afloop laten weten hoe deze vorm door u ervaren werd? De commissie zal dit dan doorgeven ter overweging aan de kerkenraad.

*Gezegende dienst gewenst namens de commissie eredienst;
Bert, Janda, Jacco en ds. Arie.*



KRINGEN

Gesprekskring

Heeft u doordeweeks tijd en behoefte om een aantal broeders en zusters uit de gemeente te ontmoeten? En heeft u interesse om met elkaar door te praten over een bijbelgedeelte? Kom dan bijvoorbeeld naar de gesprekskring. Eens in de drie weken komen we op donderdagochtend van 10.00-11.30 uur bij elkaar in het Verenigingsgebouw.

Dit seizoen verdiepen we ons in de Psalmen en lezen we uit: 'Leven met de Psalmen - oefenen in Gods aanwezigheid'. Elke ochtend staat er een Psalm centraal. Soms een bemoedigende psalm, dan weer een vrolijke, dan een klacht. Ja, de Psalmen zijn levensliederen voor allerlei situaties. Het belooft een aansprekend seizoen te worden. **Komt u ook?** De gesprekskring staat onder leiding van ds. Arie de Winter en zal van start gaan op 27 oktober.

JEUGD

On Track - basiscatechese

Wij zijn een groep waarbij je 'On Track' gaat. Dat betekent: op zoek naar het spoor van God. We beginnen met samen eten en wil je meekoken, dan kom je wat eerder. Na het toetje lezen we een verhaal over God uit de bijbel. En bedenken we wat dat verhaal

betekent voor jou. On Track is voor wie in groep 7 of 8 zit. Wil je weten hoe On Track is? Vraag het aan de groep 8-ers die er vorig jaar bij waren!

Dus: wil je meer over God ontdekken, vind je het leuk om samen te koken en te eten en ondertussen bij te kletsen met vrienden/vriendinnen? Kom dan zeker en weet je van harte welkom!

Wij – Karen en ds. Arie de Winter – hebben er weer zin in! Op donderdag 3 november 17.00-18.30 uur is de 1^{ste} keer. Tot dan.



Follow Me

Bij de Follow Me catechese voor brugklas tot en met 15 jaar is het nog stil... We starten pas nadat de 1^{ste} Fase Belijdenis bijeenkomsten zijn geweest.

Je krijgt eind oktober een uitnodiging voor het nieuwe Follow Me seizoen, dat zal beginnen op 14 november.

16+ Catechese

In het komende seizoen gaan we samen bijbellezen. In dat boek leren we immers het meest over God. Zoals vanouds is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

Dit seizoen gebruiken we het boekje: 'Aan Tafel - bijbelstudies over gesprekken met Jezus'. Elke avond lezen we over een ontmoeting die Jezus had en al lezend en pratend ontdekken we meer over hem.

Ben je 16 jaar of ouder en ben je toe aan geloofsverdieping en ontmoeting? Kom erbij! De avonden zijn ongeveer eens in de drie weken op maandagavond, van 20.00-21.30 uur. Dit seizoen komen we bij elkaar bij Carla thuis.

Hartelijk welkom namens Carla Holtmanns en ds. Arie de Winter



Solid Friends

Het nieuwe seizoen van Solid Friends gaat weer van start.

Op vrijdag 21 oktober wordt de eerste avond gehouden.

Op een leuke manier hopen we op deze avonden meer van de Bijbel, God en jezelf te leren. We doen dit met een programma van Youth for Christ.

Maar natuurlijk houden we ook van gezelligheid.

We hopen dat jullie er bij zijn. Je bent welkom om 20.00 uur bij Cock Verweij. Voor deze avond zorgen wij voor het eten.

Solid Friends: nice to meet you!

Ronald, Kees en Cock

COMMISSIES

Havenlicht en Logos Hope

U heeft hem waarschijnlijk al weer zien staan:

*de mand onder de toren voor **Het Havenlicht**.*

We hopen dat u hem, net als andere jaren, weer rijkelijk zal vullen met cadeaus en praktische artikelen voor de mannen die, ver van huis in de havens van Rotterdam, kerstfeest vieren. U kunt hierbij denken aan zeepjes, tandenborstel/pasta scheermesjes, scheerschuim, agenda, shampoo of andere verzorgingsartikelen. En natuurlijk zijn lekkere dingen ook altijd van harte welkom.

Ook zijn ze erg blij met een *gebreide muts*. Het patroon heeft dit jaar al een keer in het contactblad gestaan maar mocht u het zijn kwijtgeraakt, plaatsen wij hem voor de zekerheid nog een keer in dit contactblad.

Op 6 november is de collecte bestemd voor het werk op de **Logos Hope** van Matthijs en Marjet Hoogendoorn. In deze dienst gaan we ons best doen om een rechtstreekse skype verbinding met het schip te maken. U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te bedenken voor Matthijs en Marjet die zij dan in deze dienst rechtstreeks zullen beantwoorden. Ellen zal deze ochtend het gesprek leiden.

Omdat de tijd die we hiervoor hebben beperkt is en we dit gesprek goed willen laten verlopen vragen we u, wanneer u een vraag heeft, deze ruim voor de dienst door te geven aan iemand van de zendingscommissie.

Op dit moment ligt het schip in Ghana. Op 6 november ligt het schip bij de Kaapverdische eilanden. Half december hopen ze de oversteek te maken naar Midden-Amerika.

Vindt u het leuk om ze te volgen dan kunt u kijken op www.gbaships.org/en/ship-schedule

Hartelijke groet, de zendingscommissie, Ellen, Eveline en Janda

MISSION SCHOOLS PAKISTAN

Misschien herinnert u zich nog dat Henny, Hugo, Jan en Eveline op zaterdag 21 mei 2016 105 km hebben gefietst voor de Mission Schools. Het resultaat van hun inspanningen is inmiddels bekend. **Zij hebben het prachtige bedrag van € 1308,90 bij elkaar gefietst!** Hartelijk dank daarvoor! En ook dank aan *Attent Van den Bosch* waar een collectebus mocht staan.

En dit is nog niet alles, want het andere goede nieuws is dat Wilde Ganzen over dit bedrag een premie van 50% zal geven, waardoor elke euro € 1,50 waard is!!

Van het doelbedrag van € 4137,- voor o.a. schoolboeken, schrijfmaterialen, tweedehands naaimachines en stoffen, is er nu nog € 1996,10 nodig.

Nogmaals dank voor uw steun aan gratis christelijk onderwijs aan kinderen, jonge meisjes en vrouwen in Pakistan waarmee u bijdraagt aan hun hoopvolle toekomst. Wanneer u nog wat wilt geven voor deze actie kan dat op een van onderstaande rekeningen. Alvast shukria, oftewel bedankt, en Gods zegen!

NL87 RABO 0333 8195 27 OF NL53 INGB 0000 0400 00

t.n.v. Stichting Asian Care t.n.v. Wilde Ganzen

o.v.v. Sponsorfietstocht Mission Schools

o.v.v. 2016.0631* t.b.v. actieresultaat

'onderwijsmaterialen Mission Schools in Pakistan'



* *Vergeet a.u.b. dit projectnummer niet anders denkt Wilde Ganzen dat het een algemene gift voor het werk van Wilde Ganzen zelf is.*

PS Voor een korte impressie van de sponsorfietstocht van 16 september jl. kunt u kijken op www.asiancare.nl.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtend 18 september	€ 63,80	Stand kozijn: onveranderd € 33,50
Ochtend 25 september	€ 124,15	
Ochtend 2 oktober	€ 47,00	
Avond 2 oktober	€ 44,50	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	18 september	Wilde Ganzen	€	73,45
Avondcollecte	18 september	Wilde Ganzen	€	46,40
Ochtendcollecte	25 september	Vredeswerk	€	105,98
Ochtendcollecte	2 oktober	Kerk en Israël	€	43,50

Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman

DIVERSEN

Oogstdankviering LTO Noord

Zoals u bij het overzicht van de diensten kunt lezen, is er op 22 oktober een oecumenische oogstdankviering in onze kerk. Deze dienst wordt georganiseerd door de LTO Noord, afdeling Gooi, Vecht & Amstelstreek.

Na afloop van de dienst wordt de avond voortgezet in het Dorpshuis, waar u vanaf 20.15 uur wordt ontvangen met koffie.

Aansluitend is er een toneelstuk getiteld 'Italiaanse nachten'. Kaarten voor dit toneelstuk zijn in de voorverkoop voor €10,- af te halen bij Cor Veldhuisen. Aan de zaal kosten de kaarten € 15,-.

Inspiratiefestival Terschelling 28, 29 en 30 oktober 2016

Hoe beter op te laden voor een nieuw kerkelijk jaar dan uitwaaien op Terschelling? Samen met geloofsgenoten genieten van al het goede van dit prachtige eiland, en tegelijkertijd een prachtig programma speciaal voor iedereen die actief betrokken is bij de kerk. ***We beginnen met een gezamenlijke viering op vrijdag 28 oktober om 14.00u in de Westerkerk op West-Terschelling.*** Op het programma staan verder lezingen van inspirerende Nederlandse theologen, (meezing)concerten, spirituele strandwandelingen, vieringen, vertellingen, theater, dans en veel muziek en andere cultuur.

Ook kunnen deelnemers inspiratie opdoen voor de dagelijkse kerkelijke praktijk in workshops, bijvoorbeeld over geld in de kerk of het opzetten van een pioniersplek. Het programma is nog volop in ontwikkeling. Verdere info op [facebook](#), [twitter](#) en www.pthu.nl/inspiratiefestival.

AGENDA

Voedselbank Weesp	Iedere donderdag , 12.30 -13 uur, spullen brengen
Solid Friends	Vrijdag 21 oktober
Vorbereiding 1^e fase belijdenis	Maandag 24, 31 okt, 19.30-20.30 uur, bij ds. Arie thuis
Gebedsbijeenkomst	Dinsdag 25 okt, 22 nov, 20.00-20.45 uur, kerk
Gesprekskring	Donderdag 27 okt, 10-11.30 uur, Ver. Gebouw

Kerkenraadsvergadering	Donderdag 27 okt, 20 uur, Ver. Gebouw
16+ Catechese	Maandag 31 okt, 20 uur
On Track	Donderdag 3 nov, 17-18.30 uur
Follow Me	Maandag 14 november

Tip: actuele wijzigingen in datum, tijd en locaties vind je in de agenda op de website van onze gemeente: www.kerknigtevecht.nl/actueel/agenda



BIJBELLEESROOSTER

oktober		28 vrij	Lucas 18:31-43
17 ma	Genesis 37:1-17	29 za	Lucas 19:1-10
18 di	Genesis 37:18-36	30 zo	Genesis 41:1-16
19 wo	Genesis 38:1-19	31 ma	Genesis 41:17-36
20 do	Genesis 38:20-30		
21 vrij	Genesis 39:1-23	november	
22 zat	Genesis 40:1-23	1 di	Genesis 41:37-52
23 zo	Lucas 18:9-17	2 wo	Psalm 40
24 ma	Lucas 18:18-30	3 do	Genesis 41:53-42:17
25 di	Psalm 105:1-15	4 vrij	Genesis 42:18-38
26 wo	Psalm 105:16-27	5 zat	Genesis 43:1-25
27 do	Psalm 105:28-45	6 zo	Genesis 43:26-44:13

COLOFON

Het **Contactblad** verschijnt **om de drie à vier** weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.

Verschijningsdata van het Contactblad 2016 :
26 november en 17 december

COPIJ

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :

Zaterdag 5 november 2016

Kopij graag inleveren **uiterlijk** op :

28 oktober

Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl,
Nieske Veldhuisen, Christa Lampe.

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl **en**
Nieske Veldhuisen, graag per e-mail

Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Lampe,
graag per e-mail:

Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:
Mw. D. Schoonhoven

Financiële bijdragen voor de
kostenloze verspreiding van het
CONTACTBLAD zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening van :
het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder
vermelding van 'Contactblad',
op giro: NL 30 INGB 0000519303

OVERWEGING

In-druk

Column uit het boek 'Vrolijk in de marge', van Rob van Essen. Narratio, ISBN 978 90 5263 9659 € 15,00.

Markt of in de supermarkt?

In de Katholieke traditie is een kerkgebouw een 'Godshuis', waar het heilig sacrament in het tabernakel wordt bewaard. Een kerk wordt bij de ingebruikneming dan ook 'gewijd' en wordt een kerk afgestoten of gesloopt dan is er ook een ritueel voor de secularisatie van zo'n heilige plek.

De Reformatie in ons land begon niet in kerkgebouwen. Maar God laat zich overal - in boerenschuren en in het veld - aanbidden en Zijn tempel zijn wij. Maar al is de kerk dan geen Godshuis - vroeger namen katholieken de hoed af als ze de kerk passeerden - het is in veler ervaring wel degelijk een bijzondere plek. Je merkt dat aan de emoties bij het afstoten van een kerkgebouw. Zeker als die plek, waar je kinderen gedoopt zijn en waar je zoveel herinneringen aan hebt, dan getransformeerd wordt in een meubelhal of een disco. In Amsterdam zei een gemeentelid: 'Als onze kerk een moskee wordt, zorg ik persoonlijk dat hij in de fik gaat'. Een buitensporige reactie, maar tekenend voor de emoties die los komen.

Ook als het om het gebruik van kerkruimten gaat, blijkt dat christenen daarover soms grondig van mening verschillen. Kerkasiel voor vluchtelingen? Een concert? Een houseparty? Een tentoonstelling van beeldende kunst? De kerk verhuren voor gebedsdiensten voor Moslims tijdens de Ramadan? Of een Hindoestaans huwelijksfeest?

'Is dat niet een beetje teveel van het goede, waar blijft je getuigenis?' vragen sommigen zich dan af. Is de kerk een supermarkt, waarin ieder het karretje vol laadt met wat hem of haar goed dunk?

Wat mij betreft is de kerk géén supermarkt. Maar bij kerk denk ik dan niet aan een gebouw, maar aan de gemeenschap van gelovigen rond Woord en Sacrament. In - en buiten! - die gemeenschap zijn we aanspreekbaar op het evangelie van Jezus Christus. Hem aanbidden we in liederen en gebeden en door Zijn woord en Geest laten we ons gezegen. En in de ontmoeting met niet- of andersgelovigen zullen we dankbaar opmerken wat Zijn Geest aan goeds, welgevalligs en volkomens in hen heeft uitgezaaid.

Maar waar de navolging van Christus meebrengt dat onze wegen uiteengaan, kiezen we voor Zijn weg. Niet om daarmee tégen die ander te kiezen, maar omdat we geloven dat Zijn weg ten diepste voor allen heilzaam zal zijn.

Als het echter om het gebruik van onze kerken en andere gebouwen gaat, pleit ik voor een vergaande vorm van gastvrijheid. In de Middeleeuwen stonden de grote kerken midden op de markt. De heilige plek stond midden in de wereld van loven en bieden, van geloof en ongeloof. En mensen, in allerlei stadia van hun pelgrimage op weg naar God, konden er schuilen. In het tabernakel werd het geheim van het leven gekoesterd: brood voor onderweg. Zolang wij het geheim koesteren in gebed en eredienst, kunnen we op de 'markt' van de stad verwijzen naar Hem die van een verzameling stenen een broodhuis wil maken. Iets anders dan geloof, hoop en liefde hebben we niet nodig om anderen zich gewaardeerde gasten bij ons te laten voelen.

Rob van Essen