

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 2 april 2016

(60^e jaargang, nr. 5)

Zondag 3 april

10.00 uur ds. mw. I. Terlouw, Huizen

Collecten : 1^e Zending (Kirgizië); 2^e kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen - Tessa van der Linden

Koffie : Emmy van de Grefte

19.00 uur ds. H. van der Wilt, Abcoude

Collecte : kerk

Zondag 10 april

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Helpt U Hopen...; 2^e kerk

Oppas : Henk den Hartog - Ellen de Haan

Koffie : Henk Holtmanns

Zondag 17 april

10.00 uur ds. A.S. de Winter **Plusdienst**

Collecten : 1^e Plaatselijk bijzonder kerkwerk 2^e kerk

Oppas : Joas van der Linden - Marieke van der Bijl

Koffie : Jacobien Kalule

19.00 uur ds. P.H. Zaadstra, Kockengen

Collecte : diaconie

Zondag 24 april

10.00 uur kand. mw. S. Voskuil-Dijkshoorn, Berkel en Rodenrijs

Collecten : 1^e IFES Nederland 2^e kerk

Oppas : Martine Samplonius - Maura Kruijning

Koffie : Jos van der Linden

RONDOM DE DIENSTEN

Nu ik de kopij schrijf is het nog voor Pasen en ben ik bezig met de invulling van de diensten in de Stille Week. Daarom kan ik deze maand de lezingen helaas niet vooraf vermelden. Ik heb de keuze nog niet gemaakt. Op de Facebook-pagina van de kerk zal ik ze alsnog vermelden.

Wel staan er twee bijzondere diensten gepland:



- Op **10 april 10.00 uur** zal de doopdienst van *Niels Groen* plaatsvinden.
- Een week later op **17 april 10.00 uur** is er een Plusdienst.



VANUIT DE GEMEENTE

Emmaüswandelingen in de maanden mei en juni

Bij het lezen van het Paasevangelie viel het me op: wanneer je samen wandelt kun je veel bespreken met elkaar. Je leert elkaar beter kennen, je deelt wat er in je hart en gedachten omgaat. En soms merk je dan zomaar dat Jezus aanwezig is in het gesprek dat je samen hebt.

Misschien heeft u ook goede ervaringen met wandelen en ondertussen een goed gesprek voeren? Misschien heb jij er behoefte aan om eens een keer te vertellen hoe het met je gaat? Of vind je het gewoon leuk om buiten te zijn en te genieten van het voorjaar?

*In de maanden **mei en juni** ga ik **elke donderdagmiddag om 16.00 uur** een 'rondje-pontje' wandelen. We nemen de pont, lopen via de Eilandseweg en de Torenweg naar Nederhorst den Berg en komen via het Petersburglaantje terug bij de pont van Nigtevecht. Deze wandeling duurt ongeveer één uur. Heb je zin om een keer mee te wandelen? Dan verwacht ik je uiterlijk 16.00 uur bij het hek van de kerk, Dorpsstraat 43.*



Paaskaarsen

Op Eerste Paasdag is de paaskaars voor het kerkelijk jaar 2016-2017 in gebruik genomen. De oude paaskaars is bij de andere paaskaarsen in één van de nissen in het koor van de kerk geplaatst. Maar inmiddels staan daar (te) veel kaarsen.

Daarom bieden we de gebruikte paaskaarsen aan. Een paaskaars kan gebruikt worden bij het bijbellezen of mediteren in eigen huis. Hij kan gebrand worden op bijzondere dagen van het jaar. Op momenten dat je licht nodig hebt op je levensweg. Er zijn paaskaarsen uit een kerkelijk jaar dat mogelijk veel voor u/jou betekende omdat in dat jaar een begrafenis plaatsvond, of een huwelijk of doop, waarbij de paaskaars brandde. Heeft u voorkeur voor een specifiek kerkelijk jaar, geef dit dan aan. De jaren 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn beschikbaar. Heb je geen voorkeur voor een jaar, kies dan de kaars met de kleuren en symbolen die je aanspreken. De kaarsen zijn overigens gratis.



Wilt u of wil jij één van de paaskaarsen hebben, geef dit dan door aan onze kosters Ed Rensenbrink of Henk Kooiker.

Reisverslag

Van 5-11 maart verbleef ik met de Stichting Hulp Oost-Europa in Hongarije en Roemenië. Deze stichting geeft geestelijke en materiële hulp aan kerken en personen in Oost-Europa. In deze dagen vond er een conferentie plaats met predikanten en hoogleraren van de Hongaars-Gereformeerde Kerk. Deze kerk is verspreid over o.a. Hongarije, Roemenië, Servië, Oekraïne en Slowakije en kent de traditie dat tieners op +/- 14-jarige leeftijd 'confirmatie', belijdenis doen. Dit betekent dat ze in een kerkdienst overhoord worden over de Heidelbergse Catechismus. In de ene gemeente moeten ze enkele vragen en antwoorden kunnen opzeggen, in de andere gemeente een hele serie. De praktijk is dat kinderen de catechese niet als interessant en relevant ervaren en na de confirmatie doorgaans weinig meer in de kerk komen.

Vanuit de werkervaring die ik opdeed als teamleider catechese bij de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, mocht ik de 'Nederlandse' manier van catechese geven toelichten en hen helpen deze te vertalen naar de context van de Hongaars-Gereformeerde Kerk. Het werken in kleine groepen, het voeren van persoonlijke gesprekken, het inbrengen van sociale media en het zelf-ontdekkend leren sprak hen aan.

Tegelijk kampt de Hongaars-Gereformeerde Kerk echter met een verleden van het communisme. Volwassen gemeenteleden zijn (nog) niet gewend om te participeren in de catechese en medeverantwoordelijkheid te dragen. Veel pastoraat en gemeente-opbouw rust daarom op de schouders van de predikant. Want wie kun je vertrouwen? En waarom zou je zorgdragen voor elkaar?

Gelukkig ontstaan in de steden de eerste initiatieven waarin jongeren langere tijd betrokken blijven bij de gemeente en gemeenteleden in groepen bij elkaar komen om zich te verdiepen in het geloof.

Het was goed om collega's te spreken en elkaar te inspireren. Het was boeiend om te horen hoe christenen in Oost-Europa tegen de vluchtelingenproblematiek aankijken. Het was interessant om te zien hoe een kerk functioneert die bisschoppen in dienst heeft (mogelijk ook de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland). Het was opbouwend om te ervaren dat het Koninkrijk van Jezus Christus overal is waar mensen in zijn Naam bij elkaar komen.

*Vraag gerust om meer reiservaringen wanneer je me spreekt,
of lees de blogs die Adré Lichtendonk schreef over onze reis,*

op www.hulpoosteuropa.nl

Met hartelijke groet, ds. Arie de Winter

COMMISSIES

Van de zendingscommissie

Vorig jaar was er een skypeverbinding beloofd, tijdens een dienst, met de heer Narsbek uit **Kirgizië**. Dat kon door omstandigheden toen helaas niet door gaan. Dit jaar komt de heer Narsbek persoonlijk naar Nederland. Op dit moment logeert hij een week bij Henk en Annica. Op **zondag 3 april** wil hij graag iets in de dienst vertellen over zijn werk en gemeente in Kirgizië waar Henk en Annica verschillende jaren zendingswerk hebben gedaan. De collecte zal dan ook bestemd zijn voor zijn werk en zijn gemeente.

VAN DE KERKENRAAD

Vacatures ouderling/kerkrentmeesters

Binnenkort zijn er kerkrentmeesters aftredend en al dan niet herkiesbaar.

Aftredend en herkiesbaar zijn: *Bram Kruijning en Marco Buurman*. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: *Hans van Nigtevecht en Feddo Roodhart*. *Henno Hennipman*, de huidige voorzitter, stelt zich verkiesbaar. Ons toegevoegd lid, boekhouder *Hans van Dulken* heeft aangegeven ook nog door te willen gaan. We zijn blij dat Bram, Marco, Henno en Hans van Dulken aangegeven hebben zich weer beschikbaar te stellen. We zijn dankbaar voor de inzet van Feddo en Hans van Nigtevecht in de afgelopen jaren.

Het betekent dat we twee vacatures hebben voor ouderling/kerkrentmeesters. Wij nodigen u/jou daarom van harte uit om schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen te doen van (belijdende) gemeenteleden die naar uw/jouw mening voor verkiezing in aanmerking komen. De aanbevelingen kunnen tot uiterlijk donderdag 7 april ingeleverd worden bij scriba Peter de Haan, Klompweg 78 of in de brievenbus van het Verenigingsgebouw.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtend 6 maart	€ 68,10	Stand kozijn: erbij € 9.- Nieuwe stand : € 31,-
Ochtend 13 maart	€ 94,05	
Ochtend 20 maart	€ 73,90	
Avond 20 maart	€ 35,50	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken



DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	6 maart	Open Doors	€ 111,55
Avondcollecte	6 maart	Open Doors	€ 38,65
Ochtendcollecte	13 maart	40 dagen Campagne	€ 89,05
Ochtendcollecte	20 maart	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€ 67,40

Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

VOORAANKONDIGING OPROEP NAMENS DE DIACONIE,



We zijn aangeschreven door de Stichting "Stap Verder" te Amsterdam.

Stap Verder is een initiatief van zes lokale kerken verenigd in de Sociëteit Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer.

Het is een plek midden in de wijk Amsterdam Zuidoost

waar de kerken diaconaal present zijn in de samenleving.

Gezamenlijk geven zij veel praktische hulp aan met name allochtone mensen in de buurt:

- Ze leiden mensen op om in Afrika of Europa met en onder Afrikanen te werken.
- Ze ondersteunen Afrikanen in Nederland bij het vinden van hun weg in de voor hen nieuwe maatschappij.
- Het is een plek waar mensen kennis en informatie kunnen halen over de Nederlandse samenleving.
- Men geeft Nederlandse taallessen, hebben een sociaal spreekuur, een spreekuur en voorlichting van Dokters van de wereld, taalmaatjes,

ondersteuning ouder-kind-opvoeding-school, juridisch spreekuur en inzameling van goederen.

Als diaconie van Nigtevecht spreekt ons dit erg aan omdat het vanuit gezamenlijke kerken georganiseerd wordt dicht bij ons in de buurt. Ook spreekt het ons aan dat de Stichting zoveel praktisch werk verricht.

Voor dat laatste willen we u/jou oproepen:

Het idee is om ongeveer 1 maand lang etenswaren en toiletartikelen in te zamelen. We zullen binnenkort een mand onder de toren in de kerk zetten waar men de goederen in kan doen.

Wanneer deze goed gevuld is, zullen we de goederen als diaconie naar de Stichting Stap Verder in Amsterdam brengen vanuit de kerk van Nigtevecht. Zo hopen we met z'n allen een steentje te kunnen bijdragen aan al het goede werk wat men verricht.

Lijst etenswaren:

Zonnebloem-of olijfolie, blikken tomatenpuree, blikjes tomatenpuree, maggiblokjes, uien, knoflook, aardappels, rijst, bonen, blikjes vis, blikjes vlees (liever geen groentesausen en nasipoederpakjes)

Lijst toiletartikelen:

Scheermesjes, maandverband, douchegel, gewone shampoo (geen conditioner, crèmespoeling e.d.), tandenborstels, paracetamol, kindertandpasta, tandenragers, vloeibare douchezeep, nagelknippers, luiers, toiletpapier, waspoeder voor witte en gekleurde was (geen wolwasmiddel of zwarte wasmiddel)

*Een hartelijke groet, namens de diaconie,
Corry, Kees, Jacobien, Gerda, Dianne*

AGENDA

Voedselbank Weesp	Iedere donderdag , 12.30 -13 uur, spullen brengen
Solid Friends	Vrijdag 8 april
Donderdagochtend-gesprekskring	Donderdag 7 april, 10-11.30 uur, Verenigingsgebouw
Koffie mét	Woensdag 18 mei, Verenigingsgebouw
Jongerencatechese 15+	Maandag 4 april, 20 uur, Nieuweweg 14
Rock Solid	Vrijdag 1 en 15 april, 19.30 uur Verenigingsgebouw
Leeskring: 'Ontdek jouw spiritualiteit II'	Woensdag 13 april (<i>hoofdstuk 4-8</i>) en maandag 23 mei, 20-22 uur, jhr. Huydecoperstraat 14
Sam's kledingactie Mensen in Nood	Zaterdag 23 april
Rondje pontje wandeling	Iedere donderdag , mei en juni, 16 uur, kerk

BIJBELLEESROOSTER

april		14 do	Handelingen 12:18-25
4 ma	Exodus 15:1-21	15 vrij	Handelingen 13:1-12
5 di	Lucas 24:13-35	16 za	Handelingen 13:13-25
6 wo	Lucas 24:36-53	17 zo	Handelingen 13:26-41
7 do	Exodus 15:22-27	18 ma	Handelingen 13:42-14:7
8 vrij	Exodus 16:1-20	19 di	Handelingen 14:8-20
9 zat	Exodus 16:21-36	20 wo	Psalm 100
10 zo	Exodus 17:1-7	21 do	Exodus 18:1-12
11 ma	Exodus 17:8-16	22 vrij	Exodus 18:13-27
12 di	Handelingen 11:19-30	23 zat	Exodus 19:1-15
13 wo	Handelingen 12:1-17	24 zo	Exodus 19:16-25

DIVERSEN

boekentips

Al mijn dromen staan in de Bijbel *Verrassende gesprekken in een verpleeghuis*
Jacomette de Blois Uitgeverij Boekencentrum isbn 9789021143873 prijs € 14,95

Origineel, vrijmoedig en aandachtig de Bijbel lezen – dat doen de deelnemers aan de bijbelkring in het verpleeghuis. Ze zorgen voor prachtige associaties en nieuwe duidingen, en bieden zo inspiratie om de Bijbel anders te lezen. 'De Bijbel wordt steeds dikker...' 'De Bijbel wordt meer en meer ons levensboek.' Verrassend bij de tijd zijn zowel de bijbelverhalen als de mensen van de bijbelkring in het verpleeghuis. Mensen luisteren en vertellen met hart en ziel: levensecht. Verpleeghuispastor Jacomette de Blois wordt er iedere week door verrast en is zelf de Bijbel heel anders gaan lezen. Daarom heeft zij hun dromen voorzichtig gevangen en op papier gezet. Tweeënvijftig gesprekken over een tekst of verhaal uit de Bijbel, inspiratie voor tweeënvijftig weken.

Omvergeblazen *Als je heilige huisjes instorten Katie Vlaardingebroek*
Uitgeverij Buijten & Schipperheijn isbn 9789058818720 € 13.50

En dan opeens ben je omvergeblazen. Je heilige huisjes storten in. Alles wat ooit vast stond, staat plotseling op losse schroeven: Is dit het? Is dit alles wat het geloof me te bieden heeft? Katie Vlaardingebroek heeft dit zelf meegemaakt. In *Omvergeblazen* vertelt ze over haar zoektocht. Daarin bleef geen enkel huisje overeind, maar in de puinhopen vond ze wel iets nieuws. Een met vaart en humor geschreven boek, waarin ongetwijfeld veel jongeren in de kerk zich zullen herkennen. Maar dat ook omhelsd zal worden door ouders die de leefwereld van jongeren willen leren kennen. Die willen weten wat hun kinderen doormaken in de confrontatie met de wereld en hoe ze daarin tot een nieuw en echt geloof kunnen komen.

COLOFON	COPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Verschijningsdata van het Contactblad 2016 : 14 mei, 4 en 25 juni (vier weken), 23 juli, 13 augustus, 3 en 24 september, 15 oktober, 5 en 26 november en 17 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p> <p>Zaterdag 23 april 2016</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op : 16 april</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Lampe.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Lampe, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>