

**beste gemeenteleden,**

We zijn op de Logos Hope en varen naar Myanmar! En wat hebben we veel beleefd in de weken die achter ons liggen. Hoog tijd voor een update. Lees meer over ons afscheid, de GO-conferentie, de Pre Ship Training en onze komst aan boord.

**Afscheid**

Na dagen van inpakken, huis opruimen en het regelen van de laatste dingen, hadden we op zondagavond 16 augustus onze afscheidsbijeenkomst en uitzegening. Het was voor ons heel bijzonder om uitgezonden en uitgezegend te worden vanuit onze gemeente, in het bijzijn van zoveel familie, vrienden en bekenden. Ook was er tijd om afscheid te nemen. Ook al is afscheid nemen niet makkelijk, we zullen deze avond blijven herinneren. Het was geweldig en we zijn enorm bemoedigd!

**GO-conferentie**

Omringd door zo'n 250 andere OM-ers/ zendelingen uit alle hoeken van de wereld hebben we ruim een week doorgebracht in Overijssel op de Kroeze Danne. Hier kregen we meer te horen over de visie en missie van OM, volgden we diverse workshops en trainingen en leerden we mensen uit diverse landen en culturen kennen die er ook op uit gaan.

Het was behoorlijk wennen om met zoveel mensen in één grote eetzaal te eten. Als gezin hadden we onze eigen tafel. Ondanks dat waren Levi en Rafaël nog wel eens afgeleid. Een goede test voor op het schip. Eind augustus was het dan

eindelijk tijd om al onze koffers te pakken, en echt te vertrekken. Na onze ouders gedag te hebben gezegd op Schiphol, vlogen we, samen met zo'n 70 andere bemanningsleden, naar Penang, Maleisië. Een lange reis, maar de kids hebben het super goed gedaan!



### **Pre Ship Training**

Aangekomen op het Maleisische eiland Penang, ervoeren we meteen het vochtige, tropische klimaat en werden we naar ons hotel gebracht. Een prachtige accommodatie met een christelijke eigenaar (Maleisië is voornamelijk Islamitisch). Ja, veel is hier anders: koeien op de drukke weg, elke dag rijst (ontbijt, lunch en avondeten) en allemaal mensen om ons heen die we nog niet zo goed kennen. En dan nog maar te zwijgen over de hoeveelheid foto's die de lokale bevolking van onze boys maken. Tijdens deze PST hebben we ons verder voorbereid op ons verblijf aan boord: veiligheidstraining, creatieve workshops, Bijbel onderwijs, culturele training, etc. Gelukkig was het programma voor ons iets flexibeler als gezin, en hoefden we niet alles te volgen.

*En, last but not least*, we hebben er 13 'kinderen' bij gekregen uit 13 verschillende landen. Met hen zullen we de komende 2 jaar een bijzondere band opbouwen. Ieder getrouwd stel dat aan boord komt, krijgt zo'n 13 singles onder z'n hoede. Deze zogenaamde 'ship familyleden' doen leuke dingen met elkaar en houden elkaar in de gaten.



### **Eindelijk aan boord**

Daar stonden we dan met onze jongens en al onze bagage. Oog in oog met het schip waar we al die jaren naar toe hebben geleefd. Een bijzonder moment. Eindelijk liepen we dan, met ons gezin, de trap op en waren we officieel bemanningslid van de Logos Hope. We werden warm ontvangen door de mensen aan boord. De eerste weken zal Matthijs werken op de diverse afdelingen om het schip, als Personeelsmanager, beter te leren kennen. Vanaf hier start ons zendingsavontuur dan echt! We kijken er naar uit wat God zal gaan doen.

### **Thuisfrontteam aan het woord**

*Vers van de pers:* afgelopen zaterdag heeft een leuke club mensen meegeholpen/meegerend met *Run for the Message*, georganiseerd door OM in samenwerking met een groep Kockenezen en ons TFT. Annica de vrouw van Henk (voorzitter TFT) heeft het hardst gelopen. De opbrengst voor M&M is meer dan 900 euro!

*Financiën:* 88% van het beoogde bedrag dat Matthijs en Marjet nodig hebben is inmiddels toegezegd. We zijn er nog niet helemaal.. Dacht u er aan om Matthijs en Marjet te ondersteunen, maar is dat er nog niet van gekomen? Vul dan het reactieformulier in. Ook de kleine beetjes helpen!

*Bid je mee?* Er wordt een gebedsavond gehouden op 8 oktober. Het is fijn als je erbij bent om mee te bidden voor Matthijs, Marjet en de kinderen! De koffie staat

om 19.45 uur klaar. We beginnen de avond om 20.00 uur. Adres: Koningsweg 7 in Kockengen.



[Ga naar reactieformulier](#)

#### Wist je dat...

- Je hier in Maleisië op de stoep (als die er al zijn) niet hoeft op te passen voor hondenpoep, maar voor koeienvlaaien.
- Ons gezin vrijwel iedere dag om 5:30 uur gewekt werd door de minaret van de nabijgelegen moskee :-)
- Levi en Rafaël bijna iedere dag hebben gezwommen in het zwembad van ons hotel.
- Levi inmiddels al zo'n 3 maanden vakantie heeft, en zijn Logos Hope-school pas begin oktober begint.

**Gebedspunten:**

- Voor onze kinderen: dat ze snel nieuwe vriendjes zullen maken en ze snel zullen wennen aan hun nieuwe leven aan boord.
- Voor Matthijs: voor wijsheid en inzicht t.a.v. zijn nieuwe functie.
- Voor Marjet: voor kracht en geduld als moeder van 3 zoons en leuke contacten.

**Dankpunten:**

- Danken dat we veilig zijn aangekomen en we ons nu kunnen gaan settelen in onze nieuwe woonruimte.

**INFO-ADRES TFT:**

Vragen of wil je meer informatie? E-mail naar: [info@familiehoogendoorn.com](mailto:info@familiehoogendoorn.com)

**FINANCIËLE STEUN:**

IBAN: NL 13 RABO 0114 2329 38 T.n.v. Operatie Mobilisatie O.v.v. Support Familie Hoogendoorn  
[www.operatiemobilisatie.nl/familiehoogendoorn](http://www.operatiemobilisatie.nl/familiehoogendoorn)



U ontvangt deze mail omdat u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om de familie Hoogendoorn te volgen tijdens hun verblijf op de Logos Hope  
TFT Familie Hoogendoorn Koningstraat 7 Kockengen, 3628AK Netherlands  
[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

MailChimp.