

# Contactblad

van de Protestantse Gemeente  
te Nigtevecht

[www.kerknigtevecht.nl](http://www.kerknigtevecht.nl)



Zaterdag 26 september 2015

(59<sup>e</sup> jaargang, nr. 13)

## **Zondag 27 september Viering Heilig Avondmaal**

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1<sup>e</sup> Wilde Ganzen; 2<sup>e</sup> kerk

Oppas : Irene Udo - Rachel Kroon

Koffie : Emmy van de Gref

## **Zondag 4 oktober**

10.00 uur kand. mw. M.C.L. Oldhoff, Rotterdam

Collecten : 1<sup>e</sup> Kerk en Israël; 2<sup>e</sup> kerk

Oppas : Ellen de Haan – Martine Samplonius

Koffie : Kees Creemer

19.00 uur ds A.S. de Winter

Collecte : kerk

## **Zondag 11 oktober Plusdienst *m.m.v. de cantorij***

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1<sup>e</sup> Helpt U Hopen...; 2<sup>e</sup> kerk

Oppas : Henk den Hartog – Maura Kruijning

Koffie : Jos van der Linden

## **Zondag 18 oktober**

10.00 uur ds. J. Wolswinkel, Maarssen

Collecten : 1<sup>e</sup> Werelddiaconaat; 2<sup>e</sup> kerk

Oppas : Lisette van Dulken – Tessa van der Linden

Koffie : Jacobien Kalule

19.00 uur Helmert-Jan van Maanen, Ede

Collecte : kerk

## RONDOM DE DIENSTEN

Zondag **27 september 10.00 uur** vieren we samen de Maaltijd van de Heer in het koor van de kerk. Daarvoor overdenken we Marcus 9:30-50. Ook de Spoorzoekers staan in hun bijeenkomst stil bij datzelfde bijbelgedeelte.

Zondag **4 oktober** is het Werelddierendag. In de avonddienst van **19.00 uur** lezen we een verhaal over iemand die een huisdier had en daar veel van hield. Het verhaal wordt verteld door de profeet Natan en bevat een boodschap voor koning David. We vinden het in 2 Samuël 12:1-25.

Zondag **11 oktober 10 uur** is er een Plusdienst. Een Plusdienst heeft altijd een laagdrempelig karakter. Er is ruimte voor de kinderen, voor muziek en inbreng vanuit de gemeente. De oudste Spoorzoekers blijven in de dienst en de **cantorij o.l.v. Sebastiaan 't Hart** levert haar bijdrage aan de dienst. De Spoorzoekers staan vanaf deze zondag tot en met het begin van de Advent, stil bij het bijbelboek en de persoon Daniël. Een boeiend boek over de wisselwerking en/of tegenstellig tussen cultuur en geloof. We lezen uit Daniël 1.



*Hartelijk welkom in bovenstaande diensten waarin ik als jullie predikant voor zal gaan. Ook welkom in de diensten waarin gastvoorgangers zullen voorgaan. De afwisseling tussen voorgangers zorgt voor verfrissing en discussie en is een verrijking van uw en jouw geloof.*

### Meeleven

Verschillende gemeenteleden maken zich zorgen om de gezondheid van geliefde familieleden. Een zwager, een oma, een zus; niet altijd hebben we daar als gemeente een gezicht bij, maar ook voor hem/haar en u/jou als familie bidden we om nabijheid van onze God. Op de startdag werd in de dienst het gedicht 'Samen onderweg' voorgedragen en ook hier geven we het als bemoediging weer door:

*Eenmaal hoef je niet meer te huilen,  
eenmaal vind je vaste grond,  
eens hoef je niet meer te schuilen,  
als Jezus op de wolken wederkomt.*

*Eenmaal zul je Gods stem kunnen horen,  
eenmaal zul je als Jezus zijn,  
eens zullen de graven zich ontsluiten,  
als geluk je deel zal zijn.*

*Eens krijg je een antwoord op al je vragen,  
hoewel het dan niet meer nodig is,  
eens zijn alle tranen verdwenen,  
door Jezus met zijn liefde uitgewist.*

*Maar ook nu reeds mag je zo leven,  
al is de wereld nog geen paradijs.  
We zijn samen onderweg naar morgen,  
met Jezus als gids op onze levensreis.*

### **Voorbede**

Op de startdag zijn er gebedsbriefjes uitgedeeld. Via dit briefje kun je als commissie, kring, (het ontbreekt aan ruimte om alle 29 'bedieningen' hier uit te schrijven) aangeven waarvoor u wilt danken en bidden. Het kerkelijk seizoen is weer begonnen en velen zetten zich in. Graag staan we als gemeente daarbij om u/jou heen, bidden we mee om zegen en danken we voor vruchten van het werk.

*De eerste briefjes zijn inmiddels binnengekomen. Heeft uw groep, jouw taak het briefje gemist? Geef aan ds. Arie de Winter door: waarvoor de gemeente met jullie mag (1) bidden en (2) danken en in één van de diensten zullen we dit dan in gebed brengen.*

### **Bijbelgebruik**

Een belangrijk onderdeel van de dienst is de Woordverkondiging. De Bijbel voedt ons geloof en de schriftlezing en de verkondiging vormen daarom de kern van de kerkdienst. In diensten waarin de eigen predikant voorgaat is de lezing te volgen via het tv-scherm. Maar zelf meelesen en aantekeningen maken of tijdens de preek even terugbladeren in de bijbel kan niet via het tv-scherm. Daarvoor is een app op de eigen telefoon handig, of een papieren bijbel.

Een gemeentelid heeft uit onderschrijving van het belang van bijbelgebruik in de dienst, 5 NBV-bijbels geschonken. Hartelijk dank voor deze gift! De bijbels liggen achterin de kerk. Zowel voor gasten, als voor wie een eigen bijbel vergeten is, neem en lees! Verder vindt u in het Verenigingsgebouw een doos met zowel NBV's als de Bijbel in gewone taal. Gebruik ze gerust in vergaderingen, kringen en jeugdwerk.

### **Nadenken over het laatste afscheid**

Al diverse keren werd me tijdens een bezoek gezegd: '*Eigenlijk zou ik willen opschrijven wat ik belangrijk vind bij mijn afscheid en uitvaart*'. Maar in de praktijk komt het er niet van. Of u wilt er nog even niet bij stilstaan. Of je weet niet waar te beginnen. Toch is het waardevol en fijn wanneer bekend is wat iemand graag wil doorgeven en wil laten klinken bij zijn/haar uitvaart. Het helpt de juiste toon te zetten en is ook voor nabestaanden een houvast. Om u/jou op weg te helpen heb ik een vragenlijst gemaakt die we in een gesprek samen kunnen invullen. *Hierin is ruimte voor onderwerpen als: uw levensverhaal, uw geloofsvoorbeelden, uw visie op God, het leven en de dood, uw wensen voor de afscheidsdienst.* In het gesprek verkennen we of u het zelf gaat invullen, of dat u vertelt en ik schrijf. Het verslag dat we maken is een levend document: er kan en mag elk moment weer aan worden toegevoegd of geschrapt. Het heeft alle ruimte voor uw inbreng en kan samen met de herinneringen en wensen van uw geliefden de aanzet vormen voor een persoonlijke en betekenisvolle uitvaart wanneer dat moment daar is. Dat kan binnenkort zijn, maar ook nog lang uitblijven. Wanneer u belangstelling heeft voor het samen nadenken over uw afscheid en uitvaart, hoor ik dat graag.

*Met hartelijke zegengroet, ds. Arie de Winter*

# JEUGD

## ON TRACK START WEER



### On Track

Vorige week stonden er al twee meiden op de stoep met de vraag: 'Wanneer begint On Track weer?!' Ook wij – Karen en Arie – hebben er weer zin in.

**Op donderdag 1 oktober om 17.00 uur is de 1<sup>ste</sup> keer On Track.**

On Track is voor wie in **groep 7 of 8** zit.

Wij zijn een catechesegroep waarbij je 'On Track' gaat. Dat betekent: *op zoek naar het spoor van God*. We beginnen met samen eten (wil je meekoken, dan kom je wat eerder) en daarna lezen we een verhaal over God uit de bijbel. We bedenken wat dat verhaal betekent voor jou.

*Vind je het leuk om onder het eten bij te kletsen met vrienden/vriendinnen en wil je wel meer over God ontdekken? Kom dan zeker en weet je van harte welkom! Wil je weten hoe On Track is? Vraag het aan de groep 8-ers die er vorig jaar bij waren: Joël, Luuk, Jade of Anne.*

*On Track is altijd op donderdagmiddag 17.00 uur, bij ds. Arie en Karen thuis en is 1x per 2 weken.*

*Voor ouders: wilt u meer informatie? Bel of mail even om kennis te maken of het materiaal bij ons thuis te bekijken.*

Alle On Track data alvast op een rijtje: 1, 15 en 29 oktober, 19 november, 3 en 17 december, 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 maart.

## FOLLOW ME GAAT BEGINNEN



### Follow Me

*Zit je op het voortgezet onderwijs en wil je jouw vrienden/vriendinnen uit de kerk ontmoeten? Wil je ontdekken wie God is? Durf je jouw mening over het geloof te geven en sta je open voor die van anderen? Dan ben je van harte welkom op Follow Me!*

Bij Follow Me gaat het over thema's uit de bijbel, over dagelijkse keuzes die je moet maken en is "samen zijn" belangrijk. Follow Me is altijd op maandagavond van 19.00-20.15 uur en is één keer in de twee of drie weken.

*Follow Me is gericht op 12-16 jarigen (brugklas t/m ongeveer 4<sup>de</sup> klas). Dit seizoen is Follow Me bij ds. Arie thuis en niet in het Verenigingsgebouw! Voor meer informatie kun je terecht bij Carla Holtmanns en ds. Arie de Winter.*

Alle Follow Me data alvast op een rijtje: 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december, 11 januari, 1 en 22 februari en 18 maart (afsluiting).

**We hopen jou (weer) te zien!**



## VAN DE KERKENRAAD

### Kort verslag van de kerkenraadvergadering van 3 september 2015

De voorzitter opent de vergadering. De vluchtelingenproblematiek houdt hem de laatste maanden erg bezig en hij vraagt zich af of wij zelf mensen in huis op zouden willen nemen. Hierbij wordt gelezen uit Matteüs 25:31-46. Ook leest hij een artikel uit het Nederlands Dagblad over vluchtelingen naar Europa voor. Het **beleidsplan** is geëvalueerd. De meeste doelstellingen voor afgelopen jaar zijn gerealiseerd of lopen nog door.

De kerkrentmeesters bespreken de laatste ontwikkelingen van de **geluidsinstallatie** en de ringleiding. Laatste heeft niet gefunctioneerd in verband met een kapotte zekering en blikseminslag. Dit is weer hersteld.

De diaconie heeft met de zendingscommissie de afspraak is gemaakt dat zij collecteren wanneer de **collecte voor de zending** bestemd is.

De zendingscommissie organiseert op 19 september een excursie: **een wandeling met de 'Wandelende Tak'** door Amsterdam.

Er wordt gemeld dat Ronald Samplonius en Kees van Zadelhoff de leiding van **Solid Friends** gaan versterken. Helaas heeft zich nog niemand gemeld om Rock Solid te gaan leiden.

*De vergadering wordt afgesloten met gebed en voorbede.*

*Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Gerda van Lindenberg*

## KRINGEN

### Gesprekskring

Eens in de drie weken komt op donderdagochtend een groep gemeenteleden bijeen om zich onder het genot van koffie en koek te verdiepen in het geloof. Dit seizoen doen we dat vanuit het boekje: 'Bouwers in de eerste gemeenten, bijbelstudies over mensen rondom Paulus', van ds. René van Loon. Deze (on)bekende personen komen tot leven door te lezen en bespreken wat hij/zij deed en vormen daarin een interessant identificatiefiguur voor onszelf.

*Geïnteresseerd in een goed gesprek en ontmoeting?*

*Schuif bij ons aan op 15 oktober of 5 november.*

*Van harte welkom!*

*Hartelijke groet, Aty, Emmy, Map, Nel, Ria, Nel, Jan en ds. Arie.*



## COMMISSIES

### Van de zendingscommissie

#### De mand voor het Havenlicht

Sinds een paar jaar steunen wij, als gemeente, stichting Het Havenlicht. Het Havenlicht is in 1974 ontstaan in Amsterdam. Gedreven door het verlangen om met de "vreemdelingen binnen onze poorten" het Evangelie te delen begonnen Theo en zijn vrouw Yvonne van Zuilekom in de haven van Amsterdam schepen te bezoeken. In de loop van de jaren kwamen er meer vrijwilligers en kon het werk zich uitbreiden naar andere havens. Theo en Yvonne delen met hun vrijwilligers, daar waar behoefte is, bijbels uit en leggen contacten met mensen uit allerlei culturen.

*Tijdens de kerstdagen delen zij kerstpakketten uit.*

*Vanaf september zal er weer een mand onder de toren staan waar u uw geschenk in kan doen zodat er mooie kerstpakketten kunnen worden gemaakt.*

*En er is vooral veel behoefte aan warme mutsen.*

*Onder de toren vindt u ook een breipatroon van een muts die niet te ingewikkeld is. Wanneer u de zeelui in de havens erg blij wilt maken, nodigen wij u uit om gezellig te gaan breien.*

U kunt Het Havenlicht ook financieel steunen. Onder de toren staat de zendingsbus waar u uw gift in kan doen. De inhoud van deze zendingsbus zal dit jaar geheel naar Het Havenlicht gaan.

*Hartelijk groet, namens de zendingscommissie.*

### Impressie van een dagje Amsterdam

Zaterdag 19 september zijn een aantal gemeenteleden naar Amsterdam geweest. De zendingscommissie had contact gezocht met "De wandelende tak", een naam, die zeer tot mijn verbeelding sprak. Deze organisatie zou zorgen voor een inspirerende wandeling. Met twaalf gemeenteleden, hoe symbolisch kan een getal zijn, gingen we op stap.

Bij het Centaal Station ontmoetten wij onze gids, een enthousiaste jonge vrijwilligster van de organisatie, genaamd Neelke.

Ik ga u geen uiteenzetting geven over hoe de verschillende takken van diverse werkgroepen bestuurlijk in elkaar zitten. Ik heb vooral naar de mensen gekeken, die met zoveel passie hun werk doen.

- We begonnen in de Jordaan bij "tot Heil des Volks" met een lekker kopje koffie. Neelke vertelde over de oude organisatie, die al jaren actief is in de Jordaan. Ook sprak ze over de "Tweede mijl". Wilt u weten hoe diverse groepen aan hun naam komen, vraag het de wandelaars en zij zullen het uitleggen.



- De lunch werd genuttigd in de Shelter Jordan. Dit is een hostel, waar toeristen onderdak kunnen krijgen. Op de gevel staat duidelijk aangegeven, dat het om een christelijk hostel gaat. Alle nationaliteiten kom je hier tegen en ook hier wordt alles in stand gehouden door vrijwilligers. Niets wordt opgedrongen, maar de christelijke boodschap wordt wel uitgedragen en voor geleefd. Mocht je een zinvolle tijd willen doorbrengen bij een christelijke organisatie, waar je veel jeugd tegen wil komen; grijp je kans! Ook hier weer een warme ontvangst door vrijwilligers, die graag vertellen over hun werk.
- Daarna vervolgden we onze tocht naar de Wallen. Het feit, dat deze buurt een toeristisch attractie bij uitstek is geworden deed Neelke pijn. Zij komt in aanraking met de vele schrijnende verhalen, die ze hoort van de meisjes achter de ramen. Dat is niet om vrolijk van te worden. We werden ontvangen in het keurig opgeknapt pand van AHA, dat staat voor Amsterdammers helpen Amsterdammers. Hier worden daklozen opgevangen en voorzien van brood en soep. Ook hier weer een vrijwilliger, die met passie, maar ook met nuchterheid en realiteitszin over zijn werk praatte; niet alleen soep uitdelen, maar ook de confrontatie aangaan en ondergepoepte toiletten schoonmaken. Hier vertelde Neelke ook over "Het scharlaken koord", een organisatie die meisjes helpt, die uitgestapt zijn of dat zouden willen. Een indrukwekkend verhaal!

Hiermee liep de wandeling ten einde. We hebben deze dag ook regelmatig een stukje geschiedenis over de stad Amsterdam en de Jordaan in het bijzonder meegekregen, we hebben ons verbaasd over de enorme drukte op alle plaatsen in de stad en we hebben ervaren dat er veel mogelijkheden zijn om het evangelie handen en voeten te geven. *Kortom, een zeer geslaagde dag!*

*Ria, Evelien, Ellen, Anton, Emmy, Henno, Kees, Janda, Johan, Ina, Kees en Elly.*

## **Startdag**

Wij kijken terug op een hele fijne startdag met elkaar en willen daarvoor iedereen bedanken die haar of zijn bijdrage in de vorm van woorden, creativiteit, muziek, een boot, een taart of gastvrijheid heeft geleverd. De wedstrijd om een selfie te maken met Arie heeft 4 mooie opgeleverd. Ze zijn toegevoegd aan dit contactblad. Omdat we niet konden kiezen welke het mooiste is, krijgt iedereen een prijsje! Een heel goed en zinvol kerkelijk jaar toegewenst!

*Groeten, Nieske, Marian, Carla, Christa, Rolinka en Marieke*

PS Nog even een toevoeging over de selfies:  
 Linksboven beelden de jongens "2 generaties dominee" uit.  
 Rechtsboven beelden de meiden "De Winter" uit.  
 De andere 2 spreken voor zich.

## DIVERSEN



### **Fietstocht Eveline**

Het is 1 september Godzijdank helemaal goed gegaan! In totaal heb ik die dag 102 km gefietst. Ondanks dat ik een paar keer te ver was doorgereden en daardoor ook weer terug moest fietsen, wind schuin tegen richting Krimpen aan de Lek, en wind tegen op het stuk naar Gouda, heb ik van de tocht genoten. Onderweg maar één

regenbui gehad en verder was het prachtig weer. Achteraf gezien de beste fietsdag!

Mijn vader, en in naam ook namens mijn moeder, kwam mij 's morgens een gezegende tocht wensen. De avond daarvoor en 's morgens voor de rit at ik macaroni om pap in de benen te voorkomen. Bij Jumbo kocht ik ook nog mihoen die ik bij MEE heb gekookt en opgegeten. Na MEE heb ik nog een kop koffie gedronken bij IF-A en over mijn sponsorfietstocht gesproken. Ik heb veel mensen naar de weg gevraagd, in totaal denk ik dat ik vijftien mensen heb gesproken. Tot twee keer toe is er een mevrouw een stukje met mij mee gefietst omdat ze toch dezelfde kant op moest. Een oudere meneer vroeg mij of ik het kon vinden en in de trein waren de jonge mannen ook heel galant door mij aan te bieden met de fiets de trein in of uit te helpen.

Ik vertrok om 8.15 en kwam tussen 16.15 en 16.30 in Krimpen aan de Lek aan, met te ver doorrijden, een tocht van ongeveer 77 km. Bij aankomst wachtten de aanwezige medewerkers me op met een prachtige bos bloemen en werden er wat foto's gemaakt. Het aanbod om me naar de trein te brengen sloeg ik af want dan moest ik heel lang op het station wachten omdat ik in de spijstijd niet met mijn fiets in de trein mocht. Om 17.50 fietste ik richting Gouda. Na Ouderkerk a/d IJssel fietste ik op de dijk langs de Hollandse IJssel. Een prachtig uitzicht. Ik had een harde wind tegen en mijn rechterknie begon te protesteren. Toen ben ik maar afgeslagen en via een binnenweg verder gereden. Net even voor Gouda moest ik weer een dijk op en ik zette mijn versnelling op 1, maar halverwege zeiden mijn benen, genoeg voor vandaag, stap maar af en loop de helft van de helling nog maar... In totaal was dit stuk ongeveer 20 km. Ik heb geen foto's in Gouda gemaakt, maar het is een mooie stad. Op het station van Gouda heb ik nog een flesje Freeway cola light van de Lidl gewonnen door te raden wat de echte cola was! Om 19.39 zat ik in de trein. In Utrecht moest ik nog 20 minuten wachten voor ik verder kon reizen. Om 21.01 kwam ik aan in Weesp en toen weer op de fiets naar Nigtevecht, ongeveer 5 km. Ik moest even wennen op het zadel :-)) en mijn knie vond het ook niet leuk, maar toch heb ik van het korte stukje genoten. Om 21.30 was ik thuis en heel voldaan van de volbrachte fietstocht van in totaal 102 km :-))!



*In april/mei 2016 hoop ik weer een fietstocht hier in de omgeving te organiseren!*

*Hierbij wil ik diegenen die mij al hebben gesponsord hartelijk danken!*

*En... Wil je me alsnog sponsoren dan kun je je bijdrage overmaken naar onderstaand bankrekeningnummer.*



NL87 RABO 0333 8195 27  
 t.n.v. Stg Asian Care Krimpen aan de Lek  
 o.v.v. 'Sponsortocht Mission Schools Pakistan'

Namens de leerlingen van de Mission Schools alvast 'shukria' (sjoekrieaa),  
 oftewel 'bedankt' in het Urdu.

Hartelijke groet, Eveline

## AGENDA

Iedere donderdag, 12.30 -13 uur, **Voedselbank** Weesp, spullen brengen  
**Vrijdag** 25 sept 19.30 uur -zondag 27 sept, Huizen/Blaricum, **Jeugdweekend**  
**Maandag** 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december, 11  
 januari, 1 en 22 februari en 18 maart (afsluiting), 19-20.15 uur, **Follow Me.**  
**Donderdag** 1, 15 en 29 oktober, 19 november, 3 en 17 december, 14 en 28  
 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 maart, 17 uur, **On Track.**  
**Donderdag** 15 okt, 5 en 26 nov, 17 dec, 14 jan, 4 en 25 febr en 17 maart, 10-  
 11.30 uur, Verenigingsgebouw, **Donderdagochtend-gesprekskring**

## BIJBELLEESROOSTER

september			
28 ma	Jesaja 26:20-27:6	8 do	Maleachi 3:19-24
29 di	Jesaja 27:7-13	9 vrij	Psalm 119:113-120
30 wo	Psalm 119:105-112	10 za	Marcus 10:1-16
oktober		11 zo	Marcus 10:17-31
1 do	Maleachi 1:1-5	12 ma	Psalm 119:121-128
2 vrij	Maleachi 1:6-14	13 di	Jesaja 28:1-6
3 zat	Maleachi 2:1-9	14 wo	Jesaja 28:7-13
4 zo	Maleachi 2:10-16	15 do	Jesaja 28:14-22
5 ma	Maleachi 2:17-3:5	16 vrij	Jesaja 28:23-29
6 di	Maleachi 3:6-12	17 zat	Jesaja 29:1-8
7 wo	Maleachi 3:13-18	18 zo	Jesaja 29:9-16

## COLOFON

Het **Contactblad** verschijnt **om de drie à vier** weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.

**Verschijningsdata van het Contactblad 2015 :**  
 7 en 28 november en 19 december

## COPIJ

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :

**Zaterdag 17 oktober 2015**

Kopij graag inleveren **uiterlijk** op :

**10 oktober**

**Redactie Contactblad:** Marieke van der Bijl,  
Nieske Veldhuisen, Christa Lampe.

**Kopij Contactblad:** inleveren bij Marieke van der Bijl **en**  
Nieske Veldhuisen, graag per e-mail

**Kopij KidsCorner:** inleveren bij Christa Lampe,  
graag per e-mail

**Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:**  
Mw. D. Schoonhoven

*Financiële bijdragen* voor de  
kostenloze verspreiding van het  
*CONTACTBLAD* zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening van :  
het College van Kerkrentmeesters van de  
Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder  
vermelding van 'Contactblad',  
op giro: NL 30 INGB 0000519303